

NĂM THỨ NHÌ, SỐ 65,

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 18 AVRIL 1918.

LE COURRIER DE L'OUËST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DINH GIA BÀN TRONG CỐI ĐỒNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00
Sáu tháng..... 3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00
Sáu tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00
Sáu tháng..... 4 50

安
河
日
報

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhật báo xin do Bản quán mà thương nghị.

Mua nhật trình kê từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN TRƯỚC.

Bản lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: « Sự lịch sử Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tur (Rút-xi), Áo-quốc (Ô-trích), Thổ-nhĩ-kỳ (Tưc-ky), Ý-đại-lợi (I-ta-ly).

NHÀ HÀNG HẬU-GIANG

LES GALERIES DE L'OUËST

KÍNH

Cùng Lục-châu quý khách đặng hay: nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vốn to lập nên một hàng buôn lớn, lấy hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chữ kêu là: *Hậu-Giang dương hành*, ở tại trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa «*Tàu-Khú*» hậu giang, vì chúng tôi dóm thầy từ thuở nay cuộc thương mại lớn đốn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà buôn trong mỳ tỉnh Hậu-giang này phải thất công lên bỏ hàng tại Cholon và Saigon, đã xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bề thương mại, ấy cũng là cuộc ích lợi chung, mô có ý mua đành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ đủ các thứ hàng hóa Tây, Nam, Bắc-kỳ, hàng Bombay, Nhật-bổn, Caomên, hàng tàu vân vân, vân vân, cho đến đồ khí cụ bằng sắc, xi mon cũng có.

Lần lần chúng tôi sẽ lập tiệm ngành các nơi, như là: Sôctrăng, Sà-déc, Longxuyên, Rạchgiá, Bạcliêu, vân vân.

Giá bán sỉ thì tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu quý-khách và các chủ tiệm buôn thừa lúc rảnh rang đến hàng chúng tôi xem chơi thì đủ rõ.

Nay kính
Hậu Giang dương hành,

AN HÀ NHẬT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

1.— Minh chung thuyết lẽ.....	LUONG-DŨ-THỨC.
2.— Truyện Phan-thanh-Giang.....	NGUYỄN-DŨ-HOÀI.
3.— Nhơn sanh do mạng.....	NGUYỄN-MINH-CHAU.
4.— Kim thạch kỳ duyên giải nghĩa.....	L. Q. C.
5.— Chuyện tên Jacquol.....	PHẠM-CHÍ-LỘC.
6.— Thơ tin và điện tin.....	T. V. S.
7.— Khách trú thiết khòn.....	HUỖNH-VĂN-NGÀ.
8.— Quân Kế-sách.....	PHẠM-CHÍ-LỘC.
9.— Danh hư truyền.....	HUỖNH-VĂN-NGÀ.
10.— Vất gia vay lùa.....	id.
11.— Cẩnthơ nhơn vật.....	L. Q. C.
12.— Ông quan năm Đò-hửu-Chân.....	LÊ-QUANG-KIỆT.
13.— Thuyết tiểu.....	MINH-NGUYỆT.
14.— Duyên tích giặc Âu-châu.....	TRẦN-BŨU-TRẦN.
15.— Thời sự.— Giá bạc, giá lùa.....	HIẾU, KIỆT.

Minh chung thuyết lẽ

BÀI THỨ MƯỜI
(Tiếp theo)

Bon. bon... bon.... Ta thuyết lẽ phải cứ theo lời chánh, luận tràng đồ cho bạn bốn-quốc xét suy; ta lòng nghe: có nhiều chỗ cho rằng thị, cũng rằng phi; đang ở giữa, để cho chúng, chỉ Đông Tây, hay là Nam Bắc; trong cả xứ có nhiều đất thất, người sai nhiều, còn người phải có bao nhiêu; e đồng lương cho ta có bình kiên, xem trong nước rằng không ai tri lẽ, sao! Nếu xét như vậy, ác sauh dân phải lẽ, nghĩ cho trường lý nào lại không công: người ở đời có thương hạ trung, ba bực, thấp cao đầu cũng có; người sanh trong cương thổ, có tâm chí phải nghiệm suy, mỗi ngày đều xem xét thị phi, đo lường hết, mới tưởng trong hư thiệt; kẻ sanh dân Nam-Việt, Lục-Châu này trước bốn triệu dư; ta ra công thuyết lẽ, chẳng lòng tư, xét trong nước còn

nhiều dân thất lẽ; ta chẳng lẽ nói rằng đều thấy lẽ, chớ số nhiều hư, mà ít phải, là lý thường; ví như trong đám làm cha, làm tổng làm làng, và quan trường ở trên như chủ quận, trong số đó cũng có người cần thận, sáng lòng giáo huấn kẻ con dân; nhưng vậy mà, xem xét rồi ta cũng khá lâu, vì thấy quá người lo còn ít quá; nếu không tin rằng quá, hãy xét lại lời này; số làm ông, làm chủ và làm thầy, trong số đó, mười chưa có một; số trăm còn chưa một, nên dân phải chịu hư; xét xem cho kỹ đừng tư, số ngàn đang một, là may lắm; bạn hữu ôi! vì tưởng bạn, lòng ta buồn thắm, nên không nể công dư; lý nào mà có lòng tư, lời thuyết lẽ đã đo lường sự thiệt; xin nghe lời luận quyết, trong số ngàn đang một quả là may; vậy thì: bốn triệu người, ác có bốn ngàn người một thôn phải đặng hơn hai người giỏi; mỗi thôn có hai vị Trưởng-giã, mà chánh lẽ cho dân, thì Nam-Trung ác đặng khôn

lần, biết cần kiệm, rõ thông lẽ nghĩa, rồi! Bon... bon...bon.

Người vốn biết tánh người chia nhiều phía, nhưng vậy mà, đạo làm người lẽ nghĩa một phép thường; sai phép thì phải chịu tai ương, cũng là người vậy, mà người mang như nhười; nếu có bệnh mà còn chê thuốc, như người hư lại ghét tiếng rầy, nếu vậy thì khó dựng thân an, dưng ấy ác khôn tròn lẽ nghĩa; Thánh-nhơn lập bày đạo lý cũng vì thương đồng loại nên ra công; ta giám dầu sánh dặng cao thông, nhưng mà, phận đồng quốc thấy hư nên diễn lẽ; nếu mà người xươg khôn không kể, thì chớ khá lóng nghe; để cho ai! mà biết xét biết dè, thì ai đó rằng đồng tâm đồng chí. Bon. bon... bon.

Có ít người trái ý, trách ta sao, có dạ kiên dè; không chỉ ra cho rõ chỗ khen chê, khen chỉ rõ, chê cũng chỉ rõ; chỉ từ tên cho rõ rằng ai chẳng biết lo; chỉ người cha, người làng-tổng, người viên quan, hay là sợ người hơn, nên nói phớt; xưa có dạy, cấm dưng nhưn chỉ ác, nếu chẳng chịu chỉ tên; dẫu cho ta là kẻ bất minh, muốn lập lẽ, mà còn e thiếu lẽ; xét như vậy nên sanh nhiều dều tệ, lựa phải là chỉ mặt kẻ tên; người chưa nên tụy là sai phải dẫu tên, nếu biết sai, thì sửa mình là đủ lẽ; lựa phải đi nhưc người như người trẻ, mà chỉ cho người rõ là ai; người mà biết quả mình sai, không sợ đối cũng trang hiền ngộ đó. Nếu chớ cho chỉ rõ, chỗ khen chê cho thấy dặng hơn thua ấy là theo bợn trí thô, muốn chúng biết mình thiện dưng, còn người thì không ăn ác, Bon, bon... bon. Phần thuyết lẽ, phải xét cho đích xác, chỉ giữa dặng rằng bên này phải, bên kia sai, Thánh nhưn xưa không dạy chỉ ai, giảng đạo dực cứ chê ai vô đạo mà thôi; ấy là muốn cho người chừa dang xấu, làm cho thế rõ lẽ nghi; có lý nào mà nỡ chỉ từ người, làm như vậy, mình

thuyết lẽ, không e mình thất lẽ sao? Bon, hon... bon. Thôi thôi, xin dưng vi muốn khoe mình phải, dẫu không khoe, mà làm phải chúng cũng hay; e cho ai làm phải một hai, dặng khoe có, mà ăn vi trong tám chín; Hiền xưa lời dạy chánh, kẻ sắt trang; người quân tử có đồng nhau; làm phải mà ý muốn hô rao, cũng không khác, kẻ làm sai, mà kiếm mưu dẫu diêm; trí nhỏ mọn ngờ mình khôn, mình diêm, trông cho người phải làm mình; xét xem coi, trí mọn nên dè khinh, chớ những chánh trực, cứ: thị tác hành, phi tác chi. Ấy đó, lựa là phải cầu người biết ý, lẽ nghĩa rành giáo huấn cho phân minh, ấy là phận sự của người trên, trọn nhưn đạo làm người Trưởng-giá; như may dặng cuộc an lúc khá, chỗ thuận thời khi quá thời, dân hòa; thì thành thời, mình ít nhọc công ra, như gặp cuộc thương hòa hạ lục; còn rúi mà sanh cơn ngộ biến, dân bất lương nhiều thất giáo lẽ nghi; phần mình ra lãnh dặng chức chi, ít nữa phải làm sao cho xươg chức, rúi mà gặp không ai tri thức, lời lớn ích không thông; phân lẽ nghi dặng mỹ tục chẳng xong, thì cũng phải quyết làm cho hết sức; dặng cũng tốt, người không nghe cũng tốt, dưng tiết công rằng nhọc sức mà không thành; miếng là cho mình xử sự cho rành; chỗ thành bại anh hùng há túc luận. Bon, bon... bon. Cổ gla nhiều trang kiệt tuấn, cũng có nhiều bị mai một trọn đời; kiếm thời mình may dặng một hai, thì phải ráng giúp người trong bốn địa; giúp cho người dân ra từ tế, dạy giùm dân cho rõ lẽ nghi, lấy làm chi, mà ghét giận lại làm chi? mình giận chúng, còn mình không xong ai giận; phận ở trên phải chức tạn, dân khôn nghe; thì dân đại sẽ lẩn nghe; mình không làm cho trọn phận chình tế, lại cứ đổ cho dân khó dạy; hoặc làm biến, hoặc là giận lấy,

đi nớ, nộ đồ tội xươg cho dân; phân làm cha, làm tổng, làm làng, đủ quyền dạy sao rằng không dạy dặng; vậy chớ dân nhờ ai mà êm lạng, dân nhờ ai mà giữ phận làm ăn, nếu tại dân thì chẳng có ai hơn, kẻ đồng đảng còn thua chim ngoài nôi; xem thứ bầy cò về ở tới, trong bầy cò còn có lẽ nghi; con lớn thì vô chỗ nghỉ ngơi, các con nhỏ còn liên vòng dầy lác; hình như nó coi tuần xem sóc, e cung tên súng ná không chừng; người sanh dân hơn bọn chim rừoz, sao rằng đổ cho dân khó dạy. Sách đại-học bộ tứ thư có thấy: bài miêng mang Huỳnh Diệu thơ rằng; loại chim kêu còn biết chỗ kiếm an, có dẫu lẽ người đi thua vật sao? Bon. hon... bon. Sách Đại-Học, là đại nhưn chỉ học, tại mình đức, tại tâm dân; (làm lớn thì phải rõ việc bốn phần, phải quyết ác, mới chỉ ư chí thiện; (là làm cho tới chỗ,) cho hết sức của mình, là người lớn, mới chỉ ra rõ lẽ cho người; (là mình đức,) ấy mới gọi là tàn dạn, là thương dân, khuyên ai phải xét rành rành, mình làm tôn trưởng xử an dân thường. (Sau sẽ tiếp.) Lương-Dũ-Thúc.

Phan-Thanh-Giảng Truyện (tiếp theo)

Cũng trong khi ấy, vua lại sai quan Phan lên coi mở mỏ vàng trên nguồn Chiền-dàng núi Sài-Bá. Quan lớn thấy làm không lợi mà thêm hại dân, lớp dàu lớp bịnh. Nên quan Phan hải công cho dân về trước, rồi sau mới thương sẽ xin bãi sau; trong số ấy có câu như vậy:

Kẻ hạ thần ít đức tìm không ra vàng cho nước, coi thần dân làm hại thì nhiều; vì bị nước độc, dân chết một ngày một thêm số, nên thần hạ dũ bãi cho dân thôi công mà về đã rồi, xin lệnh trên muốn năm róng xét, dẫu muôn thác thì kẻ hạ thần cũng cam tâm.

Đức Minh-mạng xem lời sớ của quan Phan rồi, bèn nổi lời đình, liêu giáo chỉ cách chức ngay, và triệu về kinh đô, cũng phạt giam tại tiền quáo hiệu lực, dặng phòng dái công phục tội một lần nữa:

«Cái trường đồ hoạn lộ của quan Hiệp-biến, ghe phen trái trở nhiều thuở truán chiến, chiêm chiêm nổi nổi, hết định nợ đến đời kia, dấy đưa theo dòng nước một lá cỏ chu.»

Dưng ở theo trận mà hiệu lực tuyền khu. Có chỉ dụ khác sai quan Phan ngồi một chiếc tàu đồng chớ dưng cát xươg Tân-gia-Ba (1) mà bán dặng mua đồ về cho nhà vua cầu dưng. Rúi thay! chiếc tàu nấy thăng chà-và làm dả công tên nó là Asathoyanton không dặng giới, nên từ cửa V-Nè chạy ra ba ngày mà chưa thấy hòn Côn-nôn, lạc như thế; uên lúc tới Tân-gia-Ba trễ đã nhiều ngày, quá chiều buồn bán, dưng đã không giá. Rồi quan Phan nghe dều rằng: bên xứ Gian-lưu-Ba (2) dưng cát có giá cao. Ngải mới từ cửa Hạ-lưu trảy sang cửa Bồn-Tổ. Ấy là:

*Nou sông lui tới quê người,
Nước trời quen mặt dặm khơi dong lèo
Phất phơ bươm trái gió chiều,
Một người một bóng bấy nhiều tánh tình.
Cái dưng về xứ Gian-lưu-Ba, tàu phải chạy gáo qua cái phá Bồn-Tổ, là miêng hay có sóng gió bão bùng, ngải gặp thương ba đào đối đập, phải ở linh đình theo lượg sóng.*

Một thân vào dâm ba đào, từ sanh phủ nói lời nào rúi may.

Đều dổi nhiều khi hồng chìm, nạm thọt xươg cũng toan gói vào bụng cá. May dàu gặp giọt nước thủy triều chảy xuôi êm đưa tàu vào lỗ rạng, chớ có ấy nên tánh mạng bình an. Nhưng mà ngải phải ở lại đó mà chờ cho qua lúc gió

(1) Singapore hay là Hạ-Châu là tên kêu theo Đinh-hoàn-chỉ lược.
(2) Malacca tục tàu kêu là Tân-xang-lầu.

dòng, cũng dư vài mươi ngày mới ra khỏi lỗ.

Chứng trực tàu ra đặng, mới thăng leo lộn lại Gia-lưu-Ba. Tới nơi thì giá đường lại sặc, giá rẽ bằng nửa bèn Tân-gia-Ba, quan lớn đánh liêu dương bươm quày trở lại Tân-gia-Ba mà bán. Chỗ này tuy là già những chỗ còn bán đặng, nên việc buôn yên bài, ngài mới trở về bản quốc:

Tuy rẽ mắc cũng an một nói.

Dầu gian nguy khắp trái mấy lần!

Xúc vì trên nghĩa quân thần,

Làm cho hết phạo nam nhân trong trời!

Chứng tàu vô cửa hàng (Tourane) nơi tỉnh. Quảng-Nam, đeo neo đậu bến, quan Phan mới lên đi bộ về kinh mà phục chi (1)

Qua năm Minh-Mạng thứ 13 (1833), thì triều đình mới cho quan Phan khởi phục lại là:

«Hàng-Lâm viện kiểm thảo, nội các hành tấu.»

Bởi triều đình thấy ngài dặng lên chức với lúc bị gián cách gì cũng không bỏ qua tâm sự, nên nội năm ấy thăng luôn tới hàm Thừa-Thiên phủ doãn. «Tức là Tuấn phủ mấy tỉnh ngoài hoàng-dô.»

Qua tháng 10 năm ấy được thăng Hồng lô tự khanh sung phó sứ Đại-Thanh quốc. Chiều sai bộ sứ như Thanh. Bây giờ sứ đi đường bộ là đường ngang qua Ai-đông-Quan. Đường này ngài đi đến đâu đều có làm bài ký sự tích đến đó, và có ghi đủ cuộc hành trình, như có câu thẻ này: xin coi tiếp lại sau đây.

(chưa hết)

Bản-giang Nguyễn-dư-Hoài soạn.

(1) Chuyến đi Hải trình này ngài có làm một tập thi đề là: Ban-Lan-thi-tập.

Nhơn sanh do mạng

(Tiếp theo)

Trong đám nguyên tiêu tại Hà-nội là cụ kịch đồ bây giờ, chứ lúc triều Trần Lê là một kinh thành của một nước Đại-nam đế quốc, thiên hạ đông đảo hằng hà, nhứt là trong mấy ngày lễ gì, tiệc chi, thông đồng trong luật nước, thói đời: thì người ta bốn phương còn tụ lại xấp ba xấp bảy ngày thường; huống chi lễ nguyên tiêu là lễ đầu năm, người người còn dương náo nức vui xuân thường cảnh, ới thời! nào nam thanh nữ tú, nào quan lại dân gian, kẻ du hồ, người theo bóng huê dặng, nào dài cao cát tía, nào ngựa cỡi xe đưa; từ trong hoàng thành ngoài thì tứ thiên hạ coi hơn kiến cỏ. Mà ai ai đều cùng nhau nói rằng: Cái tháng con nít nhà ai cũng kỳ, áo quần lan than lướt thướt quá hơn ăn mày, mà nó làm cái gì hê đám nào đông không kể là quan quân, đội ngũ, tướng phủ, thành trì, chen lấn vào cho dặng mà ngó dòm lảo liên, coi bộ háng buồn, rồi lại lẩn trốn ra tới chỗ khác, từ dần hôm đèn khuya như vậy thường thường không mỗi, mà coi bộ đứa con nít ấy càng tuôn ra lẩn vào chùng nào cũng vậy, chẳng chực nao lòng mặt mỗi, không biết nó kiếm ông kiếm cha gì mà làm bộ rộn, hết chỗ này lại sang chỗ nọ. Đến khuya rồi anh ta không thềm chen lấn làm chi cho thiên hạ dục ba dục bảy nói hành, cứ xa thì nháy chằm vai người này qua đám nọ, gần cứ thót ngang qua đầu như dơi bay chiêm liệng trên nhánh, chùng ấy, đi tới đâu đều nghe tiếng người la thảng con ai quá! lạ om sòm không ngớt tiếng người kinh hãi. Ruồi thay cho Châu-phiền-Tướng là ruồi lúc này quan Đê-đốc Châu-Quy-Trần cũng là tên Châu-Thiện-Chí ngài mới lẩn thềm nên không vui gì mà đi chơi tiệc Nguyên-Tiêu, ngài ngồi nhà, cả đêm tiêu diêu cũng là: vì người buồn cảnh có vui đâu; đâu ai vui bưng dạ nào lảng xao! Một là cảnh này cũng vắng, tuổi chẳng chờ người, cái thân danh đầu phác đặc cũng thân ở quê người, sao bằng vườn xưa cũ cũ sống sóc đá quen tay; ra có thân bằng,

trả lời chi hết. Lúc đó nó lại nghe gõ cửa vào cùng đồng họ họ hàng; hai là sự vợ chồng cùng nhau khi xanh mây, tạo đoạn ngày tuổi trẻ, cũng tưởng ơn tạo khang cầu can lệ, khó có nhau giàu cũng có nhau, không tưởng đâu nữa đường gầy gánh; con cái năm ba đứa đều còn hoàn máu bạc sương, có một đứa con trai lớn phải cho theo thầy học hành, bây giờ đâu có hầu thiếp tôi tớ cũng không bằng tình vợ chồng là giấy duyên đã buộc chơn từ thuở nhỏ. Ông Đê-đốc ngồi nhà đương có buồn buồn nghĩ nghĩ, tâm sự chưa rồi; xảy có đề lại của quan Binh-bộ gọi vào dặng tó đều cơ mật. Té ra quan-đê-đốc lật đật rước thầy để lại vào nhà; chưa lập hội mới. Thì thầy để lại cúi bảm xin quan lớn, vào dai nịch cũng cảm thương lên ngựa đặng mau mau vào chầu, vì có việc cơ mật. Thấy Đê lại nói vừa dứt lời, lại có cờ Linh-tiến trong Bộ binh sai Tụ-vệ cỡi ngựa ra triệu ông Đê-đốc lập tức vào triều cũng là về cơ mật sự.

(Còn nữa)

Bản-giang. Nguyễn-minh-Châu.

GIẢI NGHĨA TUÔNG KIỂM THẠCH KỶ DUYÊN

- 1° Hương vấy dính Giáp.
- 2° Móc gởi vườn Xuân.
- 3° Tiên té Lừa dấm Liễu vui máng.
- 4° Sĩ bêu ngựa đàn Hoa hôn lờ.

Sanh gặp đời Tống tự.

Lão biểu tự Ngạn yem.

- 5° Lên thang mây đá tọng cung Thiêm.
- 6° Vô coi sấm ngựa vàng Chiêu Phụng.

1° Khi bà Triệu-hồng-An, đề ông Triệu-khuôn-Dần nơi dinh Giáp-má, thì có mùi Hương bay thơm nức trong đình, cả đêm mới tan.

2° Hè năm nào vườn mùa Xuân, mà có Sương móc, sa xuống ước dầm, thì nả nỉ ấy như dân dặng mùa.

3° Bời bậu Châu, ông Trần đoàn, ngồi nơi bàn đá, dựa bên đàn, đánh cờ chơi với một ông Tiên kia, ông Triệu-khuôn-Dần đi ngang qua thấy bên ghé lại coi, ông Trần-đoàn, coi tướng; biết ông Triệu-khuôn-Dần, là chơn mạng thời bình Thiên tử, bèn hỏi rằng: nhà người có

biết đánh cờ hay sao mà coi, nếu biết thì đánh chơi, ông Triệu-khuôn-Dần, nói biết, ngặt vì trong túi không tiền, biết lấy chi mà đánh, ông Trần-đoàn, nói: không hại gì, biết đánh thì đánh chơi, ông Triệu-khuôn-Dần, nghe nói đánh ăn chơi, liếc ngó xuống mà đánh, ban đầu còn có bàn ăn, bàn thua, sau lại thua riết đến mấy trăm lượng bạc, không có bạc trả, ông Trần-đoàn nói: nếu không bạc trả, thì nhà người phải làm giấy bán hòn núi Nam huê cho ta, ông Triệu-khuôn-Dần, nói: khi này ông nói đánh chơi, nay sao lại đòi trả bạc, và cái hòn núi Nam huê, là hòn núi của vua, tôi đâu dám bán, ông Trần-đoàn, nói: khi này ta nói đánh mà chơi, thì nay cũng làm giấy mà chơi, chứ sao, không hại gì đâu, ông Triệu-khuôn-Dần, bèn viết giấy bán đức núi Nam-huê, cho ông Trần-đoàn, rồi từ mà đi. Đến sau ông Trần-đoàn coi lừa đi xuống Trương-an, nghe dặng ông Triệu-khuôn-Dần, đã lên ngôi Hoàng-đế rồi, bèn nói một sặc cười ngất ở trên lưng lừa, té xuống dưới dặng đi mà không bay.

4° Hè học trò đi thi đồ dặng Trang nguyên, Bản nhão, và Tham hoa, thì vua ban ngựa cho bêu ba ngày, khắp hết Hoàng thành, tam cư lục thị, rồi mới vào chầu hầu ban ngựa yên.

5° Hè học trò thi đồ, dặng bỏ đi làm quan lớn, thì cũng vì như bước lên bắc thang mây, đã tới đến nơi cung trăng vậy.

6° Vàng chịu chiều của vua, mà đi trâu ngấn nơi chỗ trọng địa.

(Sau sẽ tiếp theo)

L. Q. C.

VỀ BỐN PHẬN CON NGƯỜI

Chuyện tên Jacquot

(Tiếp theo)

Tối lợi, trời vừa khuya, chàng Jacquot dương ngó mơ màng, bỗng nghe phía ngoài cửa sổ có tiếng gõ cộp cộp ba bốn cái.

Ấy là cái hiệu lệnh của chúng nó sắp đặt, kỳ hẹn dặng có hiệp nhau phòng toan làm đều quấy đó. Thằng Jacquot nghe gõ cửa thì hiểu liền ngồi dậy, bâng tới tính lui một mình, trong lòng hồi hộp lo sợ, ngồi trên trên làm thình không

nữa, dường như thúc hối lắm vậy. Nó liền nhảy xuống đất, lấy áo bọc vào và lợi mở cửa ra, thì nó thấy và nghe tiếng chân ngựa hội nhỏ nhỏ rằng: « Máy đã sửa soạn chưa? » Nó trả lời: chưa, và nói và nhảy phóng ra ngoài cửa sổ. Chúng nó liền dặc nhau tới chuồng ngựa là chỗ ngủ của thằng Henri. Đi vừa tới nơi tên chân ngựa huộc thằng Jacquot chung đại vào lấy phứt bạc đi. »

Khi thằng Jacquot võ rồi, thì tay chừng rung rẩy, trong bụng hồi hộp quá chừng, trông trước mặt như có hình người qua lại, làm cho nó lại rung rẩy sợ sệt thêm nhiều, lính quíoh không biết cái hủ bạc cất nơi đâu mà lấy. Lăn mò trước giờ mới gặp, nó liền xách phứt cái hủ ấy mà chạy ra. Thằng chèo ngựa chực hờm đá sảng, nên khi thấy thằng Jacquot bung hủ bạc ra thì nó dực đại mà chạy, lại nói rằng: « Bớ Jacquot phải tâu thoát cho mau, kẻo chúng hay mang hại. » Thằng Jacquot chạy theo sau la rằng: « Trời ôi! máy làm gì mà dực hết hủ bạc đi. Máy đã nói làm thế mượn ba quan mà thôi và hứa một thì trả lại, có sao máy lại lấy hết bạc ấy đi kia? »

Thằng hung ác ấy và chạy và trả lời rằng: « Đừng có la vô ích; nếu mà rồi chúng bắt được, thì ba quan tiền có đủ là đâu. »

Nghe vậy thằng Jacquot cũng hòng không lời chi thốt lại, tức mình đi thẳng vào nhà, còn thằng chèo ngựa lấy hết bạc chạy tuốt về quán. Vào nhà, tên Jacquot ngủ không yên giấc, nằm xuống ngồi dậy, lăn qua trở lại, lương tâm bức rứt hồi hộp, lo sợ; càng nhớ tới việc gian hùng càng lo rầu chí để; tưởng đêm nay không sáng, ngồi trấn trọc canh dầy; những máng lo sợ thở than, bỗng chực tiếng gà vợi gáy. Một chập thì trông điếm tang canh, nghe tiếng người đi lao xao ngoài đường thì chàng va lại lo rầu hơn nữa. Sáng ngày, nhà thờ kiến đó van.... rần, cho bốn đạo xa gán, sửa sang đi rước lễ: Nào là nam thanh nữ tú, nào là gia trẻ gái trai, áo tốt quần mới nhóm nha tựu đến đông đầy đọc kinh xem lễ. Thằng Henri cũng thức dậy sớm, sửa soạn ăn mặt sạch sẽ dặng lo đi đọc kinh cho kiếp giây, nên không có thắm coi tiền mình còn hay mất. Trong đám con nít đầy dứa nào cũng hớn hờ vui mừng, có một mình hòm Jacquot ta

mặt buồn dàu dàu, ngồi đầu bí xỉ đó. Hễ khi nó thấy thằng Henri muốn lợi gạo nó, thì mặt mày tái lét và kiếm trước chỗ lánh thân. Nếu lúc đó ai lại gần nó được và thấy hình dạng dị thường của nó, thì đều nghĩ cho nó là một đứa gian giảo, ăn trộm, ăn cắp. Lời tục người ta thường ví cũng phải: người có tật thì hay nhút nhích lỗ-khu. Nhiều khi nó dợm muốn lợi gạo thằng Henri mà tỏ thiệt cái lỗi mình, nhưng gì hổ người và sợ sệt nên nó không dám léo hánh đến.

Khi xem lễ rồi nó bèn chạy vào quán kiểm tên đồng lỏa của nó. Chúng nó mới chia tiền ra mỗi đứa phân nửa, rồi hai đứa dắt thẳng vô làng gần đó mà chờ bạc.

Khi thằng Henri về tới nhà, lật đật đi thăm cái hủ tiền của mình. Té ra bị chúng ăn cắp mất bao giờ, kiểm hoài không dặng. Nó liền la ó lên và than khóc một cách thảm thiết quá chừng. Cha mẹ nó nghe vậy chạy lại ôm con mà hỏi duyên cớ; nó khóc mà thưa rằng: « Cha mẹ ôi! con sẽ chết rồi còn gì đâu! con tưởng bấy lâu góp nhóp tiền bạc để phòng phần cho em con dặng nó sắm ăn sắm mặt với người. Bởi vậy con làm được bao nhiêu thì cũng dành để bấy nhiêu không dám ăn xài đồng đến. Con tưởng cái công cụ nhọc từ ấy đến nay, sẽ làm cho con toại lòng mà thấy em con lành lẽ, thì cha mẹ cũng dặng thừa lòng. Nào hay tiền ấy đã bị chúng ăn cắp mất hết rồi, trời ôi! trời nở phụ tình con quá đời. Con sẽ chết chứ sống mà đau lòng như vậy, con sống làm sao cho nổi nữa. » Thiên hạ qua lại đập đầu nghe có tiếng than khóc trong nhà, xum nhau vô hỏi hang cho rõ.

(Sau tiếp theo)

Phạm-chí-Lộc (Késách) Lược diễn

Thơ tín và Điện tín

(tiếp theo)

Đó gửi giá rẻ theo nhà-thơ trong Đồng-dương có nhiều thứ đó gửi giá rẻ như là đồ-kiểu, đồ in, giấy tờ từng theo án tòa, thiệp cung bì và giấy hình carte postale (1).

(1) Carte postale, là một tấm giấy dầy bề dài lối một tấc rưỡi, bề ngang 1 tấc một bề có hình, một bề in sẵn dùng gửi như thơ.

1. Đây nói về đồ-kiểu (échantillon) (2).

Những đồ nhỏ mọn gửi theo đồ-kiểu (échantillon) dặng là hàng giẻ, giấy má, cánh viết, ngòi viết, viết chì, mực khô có hộp và các món đồ dùng theo việc học tập, hình chụp, tranh tượng, đồ thêu cùng nhiều vật nhỏ mọn khác.

Trừ ra những món kể sau đây gửi chẳng dặng: nha phiến, thuốc hút, đồ nữ trang, đồ phụ tùng theo súng ống, đồ nhay lửa, và các thứ đồ nước, đồ ăn, đồ hay hư, hay thú.

Cách gói đồ-kiểu (échantillon): Phải gói hoặc bằng vải, hoặc bằng giấy dầy cho vừa theo món đồ. Mỗi gói lối chừng ba tấc vuông-vức. Còn như bề dài có hơn mà chẳng dặng quá bốn tấc rưỡi thì mấy bề kia phải bớt lối một tấc rưỡi mà thôi. Mỗi gói chẳng dặng nặng hơn năm trăm grammes (0 kilog. 500) và cũng chẳng dặng gói kính lại hoặc dán hồ hay là gáo keo đỏ. Phải ràng chữ thập bằng nhợ và chừa mối cho dễ mở khi người nhà thơ muốn xem xét.

Giá tiền gửi đồ kiểu (échantillon): Mỗi gói đồ gửi theo échantillon phải gán có hai chim (0\$02) trong năm chục grammes. Như nhẹ hơn năm chục grammes cũng phải hai chim (0\$02); như nặng hơn, cứ mỗi năm chục grammes thêm hai chim (0\$02).

Cách phạt: Vì đồ-kiểu gửi giá rẻ, nên nhà-nước cấm không cho bỏ thơ-từ vào mấy gói ấy, lại huộc người gửi phải gói cách cho dễ khai ra mà xem xét. Kê nào vì phép bỏ thơ vào trong mấy gói đó phải bị phạt theo luật thơ-tín ngày 25 tháng Jun năm 1856 điều thứ 9.

Lấn thứ nhứt bị phạt tiền lối hai đồng sáu cật (2\$60): tiền phạt, tiền cò và tiền đóng bằng khoán.

2. Đồ in: Những đồ in chia ra làm hai thứ: nhứt trình và giấy tờ in gói có kỳ và đó in gửi thường.

Mỗi tấm nhứt trình gửi có kỳ phải hai đồng tiền tây (0\$02) cho tới 50 grammes và như nặng hơn phải một đồng tiền (0\$01) mỗi 25 grammes.

Những đồ in thường như: lời rao, tờ trái, mấy cuốn sách in gia tiền hàng

(1) Đồ kiểu là một chúc ít hoặc hàng lụa, hoặc vải xô, hoặc hàng hóa khác.

hóa (prix courant) kiểu in (catalogue), các thứ sách in, các thứ thiệp in, hình, bản đồ và nhiều vật in khác phải trả giá như sau đây:

Gói nặng cho tới 15 grammes hai đồng tiền tây (0\$02); phải thêm ba đồng tiền tây (0\$03) từ 15 grammes tới 50 grammes; từ 50 grammes cho tới 100 grammes phải năm đồng tiền tây (0\$05) hay là hai chim (0\$02) từ đó sắp lên tới 100 grammes phải năm đồng tiền tây (0\$05) hay là hai chim (0\$02).

Mỗi gói không dặng nặng quá 3 kilog. và vuông vức mỗi bề chẳng nên quá 4 tấc rưỡi; còn như gói cuốn tròn thì bề dài lối 7 tấc rưỡi và bề tròn chẳng dặng quá một tấc.

3. Giấy tờ tụng theo án tòa: những sao lục án tòa, tờ sao rúc áo, thơ và trái của lục-sự đòi hầu cũng gửi theo giá rẻ dặng, song phải theo cách tỉ lệ định như sau đây: những tờ giấy ấy phải phong lại bằng một theo giấy (bande) hay là bỏ vào bao thơ, chẳng có dán lại, và mỗi gói phải dưới 20 grammes. Giá trả mỗi gói như vậy là hai chim (0\$02). Còn như mấy gói nặng hơn 20 grammes phải trả theo giá thơ.

4. Thiệp cung bì: Những thiệp in để chúc mừng năm mới và ngày thường gửi thăm cũng gán có hai chim, (0\$02) thì đủ, song phải để cái bao thơ trông chẳng dặng dán lại, viết thêm một vài chữ cầu chúc mà thôi.

Chẳng nên viết thêm quá năm chữ và chẳng dặng tờ việc chi khác hơn việc cầu chúc.

Sau sẽ tiếp

T. v. S.

(1) Trong này dùng theo thước, tấc langsa.

Khách trú thiệt khôn!!!

Khách-trú thấy đồng bang ta còn đương mơ-màng, không lo thủ lợi, cho nên chúng nó lần lược ta, chỗ nào ngon béo nó đều theo bết. Coi chuyện này thì thấy chúng nó đoạt tiền của ta biết bao nhiêu. Trong làng, trong tổng không có chỗ nào mà chúng nó lập ngôi hàng buôn bán.

Nó thấy chúng ta đã không có hàng hóa như chúng nó, còn đó trong xứ chúng ta cũng không bán, lại không biết thương nhau không bình vực nhau, mà lại có khi bình chúng nó mà hại người mình là khác. Trong một làng những khách tới ở buôn bán ở ào, hoành hành làm mặt lớn mà cũng được ở yên. Chớ phải một người mình vô xóm nó buôn bán vậy coi, nó làm thế hại cho tàn mạng mới nghe.

May thay! Nhà nước thấy Annam rất vêu ợt, đành để cho khách thủ lợi, sợ lâu đây của qua Trung quốc hết. Cho nên không cho chúng nó đem bạc đồng về quá 50, bạc giấy thì được. Còn bất chúng nó đóng thuế thân cho nặng, đừng cho chúng nó ít làm ăn đặng, mà không qua nước Nam quá vạn quá muôn.

Còn đờu giả nào diễn dặt nhiều, thì thuế thân và thuế sanh ý còn giũ hội hơn nữa.

Vậy nên chúng nó kiếm thế tránh cho khỏi cái thuế lớn ấy. Chư tôn biết chúng nó làm sao? Chúng nó đi cưới vợ Annam, rồi ruộng đất đó chúng nó để cho vợ chúng nó đứng bộ. Làm như vậy, đặng trốn cái thuế thân và sanh ý nhiều, vì bởi diễn dặt nhiều thì thuế thân tăng.

Ước ao cho Chánh-phủ xét lại, truyền cho mọi nơi hệ Khách-trú nào giàu có mà để cho vợ Annam đứng bộ đất thì phải sang lại cho chồng; đặng chi? Đặng cho chúng nó hết trốn như vậy nữa. Chắc có dứa đồ thừa là của, của vợ nó sắm ra.

Mà nào phải, vì thường thường vợ chúng nó là con của nhà không tiền. Và về ở với nó, nó khôn quí lắm, ít khi giao chìa khóa của cái cho vợ, lấy chi mà sắm ruộng đất?

Xin quan Annam, như nhà nước có phủ xét việc ấy, phải làm cho hẳn hoi. Những người nước chất liệu bỏ gá dươn với chúng nó thường khi vô phước. Ai đời chịu tiếng đứng bộ cho chúng nó, chúng nó được trốn thuế, mà phần ấy không bao nhiêu. Thường có như vậy: tên khách kia có 2000 mẫu ruộng, nó khỏi thuế tăng, mà chừng gần «phần thùng xán» thì bán hết, hoặc để lại cho vợ chút dính mà thôi.

Huỳnh-vân-Ngà, Tràvinh.

Quận-Kê-sách

CỘP LOẠN RỪNG

Hôm ngày 3 Avril 1918 rồi đây; lúc 11 giờ trưa có tinh làng Phú-nổ, tổng Đĩnh-Khánh thuộc quận Kê-sách báo rằng: có một ông cộp rất lớn ở đầu lại nằm ngoài đồng trống tức thì quan chủ quận đánh giấy thép cho quan chủ tỉnh Sóc-trăng hay, rồi báo chủ cai là Trần-vân-Khuê và thầy ký Nguyễn-thạch-Lợi lập tức sắm súng ống khí giới hiệp cùng ngài thăng một dặng, song khi ấy có tên lính Phi cũng nài xin đi theo, khi đi vừa tới Thầy ký và chủ cai 2 người mang súng xuống khán manh hồ coi rất oai cường, còn tại đó thiên hạ coi như hội tấn-vương hết thấy đều nóng lòng trông cho quan chủ quận xuống đặng mà chống cự cùng thủ dữ tựa ấy khi quan chủ quận và hai người trên đây mang súng đi chung quanh đặng lựa thế bắn;

Song thấy ông cộp này lớn quá thế, và chừng mấy bạc trắng coi bộ rất hiểm nguy, thì quan chủ quận không cho phép 2 người bắn, vì nằm rồi ở tại Sóc-vô thuộc hạt Sóc-trăng cũng có 1 ông loạn rừng lại đó, làng báo cho quan chủ tỉnh hay đặng 2 ông cò và 1 ông quân cùng cai lính vô đó mà chống cự cũng mạnh mẽ, tích hết thấy trên đây là 12 người, là 12 cây súng Mousqueton mà còn phải bị hại cho 2 ông cò, buôn chỉ lần này cộp rất to mà ngoài đồng không mòng quanh chằng có thế nào trốn tránh cho đặng sợ e làm chẳng thẩu trước là mang hại cho chủ cai và thầy ký, sau những người theo coi phải bị hại;

Vâng theo lệnh quan chủ quận chờ quan lớn chủ tỉnh Sóc-trăng sai người lên và khí giới, song khi xe quan chủ quận tới đã 11 giờ chò qua 12 giờ chẳng thấy tinh lên, dù g ngọ thì ông cộp khô cò bươn đi uống nước, vì gần chỗ ông nằm có một cén lưong nước an vô ruộng, lựa dịp tốt cộp xuống uống nước bị sinh tức thì chủ cai và thầy ký xương súng lên bắn, chủ cai hô «au feu» hóp cò luôn ba phát không nổ; thầy ký mau tay cầm súng 2 lòng phát lên 1 lược 2

tiếng, trúng ngay vô mồm chằng va đau quá chịu chẳng thấu; nhảy lên ruộng chạy ngay; chủ cai thấy kỳ lạ thay, dộng theo bắn riết chừng nửa giờ cộp đã chịu lụy, khi 2 người trên đây bắn cộp chlo phép rồi thuộc dặng vừa hết 2 người chẳng dám ở gần để ông nằm bình an sợ e trả thù.

Rồi quan chủ quận đặng hết thấy đưng ai vô gần phá khuấy mà phải mang hại, song chẳng có ai dám, duy có tên lính Phi thấy cộp bị rồi đứng chạy không đặng tưởng là không làm chi mình được, mới cầm cây vô thì vô vì ý mình cũng người biết nghề thấy cộp gần chết muốn vô đập 1 cây cho chết đặng lấy tiếng, khi cầm cây nhảy vô đợ lên mà không chịu đập, để đưng đó mua cho cộp coi, rồi thay tên lính phải vấp nhảm lỏ né té xuống, tức thì cộp nhào tới cẳng cẩu ta hai vít sau lưng gần nách phía tay hữu rất nặng, may cho tên lính trạm cầm mát đưng gấu thấy vậy nóng lòng nhảy vô chém cho cộp một mác trên đầu đầu quá chằng mới buôn cẩu lịch nhảy qua chụp tên trạm khiến phần cho chủ trạm khỏi chết, có 1 người con trai của quan chủ quận là Đoàn-hữu-Khoa cầm súng sáu nhà nước (Revolver d'ordonnance) phát cho cộp 1 phát, lúc ấy mới thiệt tắt hơi.

Lời tục thuở nay xương hay nói: thuở trước (vô tông đá hổ) đời nay có Nhạc-Phi trở tài đá hổ, song chưa kịp đá, cộp đã cạp trước.

Khi cộp chết rồi đồng hồ chỉ đưng 1 giờ quan chủ quận đặng làng lấy rơm thui cháy cho tiết hàm râu cộp, vì lòng ngài ở rất hiền lương sợ e quân ngũ nghịch lúc lộn xôn chen vào lấy được râu cộp đặng để dành làm hại cho nhơn dân, qua gần hai giờ xe hơi 2 ông cò hiệp với M. Decuy chủ nhà hàng (Bungalow) và 1 ông quân cai bếp, khi xe vừa tới cộp đã khiên ra lộ, thì quan chủ quận giao cho Ông cò điệu về cho quan lớn chủ tỉnh xem;

Khi ấy quan chủ quận thấy tên lính bị hại như vậy rất đau lòng, vì không ai biểu vô đó mà phải chịu hại, tức thì đặng đem lên xe của ngài chở tên lính Phi thẳng tới nhà thương Sóc-trăng cho quan thầy điếu trị, trong bọn anh em lớn nhỏ đều

vái trời cho tên lính Phi qua khỏi sự hiểm nguy. Song chẳng qua số mạng trời định phải chết về binh ấy, cho nên tên lính Phi hồn qui đi lộ hôm chiều ngày 7 Avril rất thương cho người gan đờm.

Kê-sách

Hương Chánh: Phạm-chí-Lộc

Danh hư truyền

Nam-kỳ ta nói danh là vú sữa của nhà nước, là cục ngọc và vựa lúa phương Viễn-Đông. Vú sữa của nhà nước cũng phải, vì nhà nước nhờ nó mà giàu. Cục ngọc là vì nó quý hơn hết, hoặc được đưng trong các thuộc địa quý của Langsa. Vựa lúa của phương Viễn-Đông đã phải. Vì lúa xuất cấn ra ngoại dương nhiều biết muôn trùng nào; có thua thì thua nước Miến-Điện mà thôi.

Lúa nhiều thì có, nhà nước giàu lắm, mà dân không giàu. Bị sao? Bị trong mười phần lúa, bị chúng ăn hết phần nữa. Lúa của mình bán phải đem tới nhà máy China Cety-lon. Khách trú muốn địch giá mấy, mình hay mấy, phải chịu, chớ bây giờ để đem lúa về bỏ hay sao? Lại không có trường thương mãi đặng trình học tập buôn bán, cho nên bị tay Khách đoạt lợi. Đặng có môn ba cái chữ, ra trường lo kiếm việc làm quan, ăn lương không mấy chút, mà đi lại cũng ăn của Annam, vì thuế mình nạp vô đó đặng phát lương chớ gì.

Nói Nam-kỳ giàu, chớ nghĩ lại lắm rồi. Giàu làm sao mà gọi rằng giàu? Vì mấy người giàu có danh tiếng của ta nào có danh trong hoàn cầu sao? Giàu mà một tháng huê lợi chừng 700\$. Một ông Tham-Biện kia cũng đưng lương như vậy. Mà ông có gọi rằng ông giàu đâu. Chẳng qua là Annam mình bề khá khá của các nước, thì ta gọi đại phú rồi. Đâu? Ông nào có danh giàu có mà ngoại quốc biết đâu? Tiếng giàu làm gì, mà trong 1000 người chừng hai người có tới bạc muôn mà thôi. Mấy ngài sanh trưởng tại thị thành không thấy sự nghèo khổ của dân ta. Phải quan Đại-thần M. A. Sarraut đưng rảnh mà đi trong các

làng, thì ngài càng rõ dân ta cui-cúc cực khổ càng thương xót vô cùng. Chớ ngài đi tới đâu thì các quan viên chức sắc ăn mặc đẹp đẽ phủ-phè đi hầu rước, thấy như vậy ngài khôn thấu phần nhiều dân ta nghèo cực vô cùng. Nhiều người bạn hữu đi bên Langsa từng chiến gởi thơ về nói bên có dầu ma nghèo khổ như bên ta. Dân trong đồng phần nhiều non hết thì khá lắm, nhà cửa vinh-vi, chớ có đâu như bên ta, phần nhiều hơn hết là dân trong đồng, nghèo cực vô hồi. Xin chớ tôn chớ ở hoài tại thì thiên, hãy vô trong đồng bãi, đi chơi nơi mới nhà, thì họ nói cái sự nghèo nàn họ cho mà biết. Chớ mới hân rặng Nam-kỳ dân sự không phải giàu như đá lăm trượng.

Huỳnh-văn-Ngà (Trà-vinh)

Vát giã vay lúa!!!

Annam ta thường có người hay phân phó như vậy: vát giã vay lúa chớ không ai vát giã vay chớ. Những người nói như vậy là không có ý muốn cho con ăn học, muốn cho con làm ruộng, thì chớ làm giàu hơn. Lại bởi tưởng hễ đi học thì phải học đặng mà làm quan, phải rặng công phu thập niên dặng hoá mà thi cử cho đậu. Chớ không tưởng rằng học rồi sau làm ruộng cũng được. Bây giờ cái đường hoạn lộ còn rộng, nên phần nhiều những kẻ có ăn học lẫn chen vào nẻo ấy mà làm quan. Chớ lâu lâu sau đây, đường ấy hẹp-hời, phần thiên hạ một ngày một cho con đi học nhiều, rồi nữa mượn phải có người biết chữ nghĩa ra làm ruộng. Như bên Âu-Mỹ nhiều ông nông phu thông thái quá chừng. Đương nói dầu xa, tại Nam-kỳ ta việc hậu giang nhiều ông Tây không làm quan, mà đi chuyên nghề làm ruộng, coi kinh-dinh biết mấy, Annam nào dám bi? Hễ có học hành, thì làm nghề gì cũng khéo cũng mau hơn. Nói thí dụ này mà nghe. Anh Mít và anh Xoài của cái cha mẹ đẻ lại hàng nhau. Anh Xoài có học hành thông thái lắm, còn anh Mít thì rất đót-nác không biết chữ nhưt là một. Biểu hai người chuyên nghề canh điền. Ai cũng chắt anh Xoài làm sao cũng sẽ khá hơn anh Mít.

Xin ai ai chớ nghĩ cái sự làm giàu mà để con ở nhà cho tập làm ruộng, không cho đi học. Sở dĩ đi học đặng trước biết lẽ nghĩa văn chương. Người có học thì nghe rộng thấy xa, dễ kiếm phương mà làm cho cửa nhà giàu sang. Lại trong nước mà nhiều người hay chữ thì sự thuận phong mĩ tục nó mới dấy mới thanh bạch. Nếu sự thuận phong mĩ tục có, thì nước nhà nhờ lấy nó mà trở nên phú cường. Đương nói chi cho xa. Đây nè: trong xứ ta bị Khách-trú tranh thương đoạt lợi biết mấy năm trời! Mà nay có ra tranh giành với Khách-trú thì cũng là tay có học hành là phần nhiều hơn hết. Chớ phần nhiều trong người đót-nác dầu cho có giàu đi nữa, cũng không có chút tình nào mà ghét, mà giận Khách-trú dợ giành của Anam, vì người đót lo cho mình mà thôi, ít quan tới quê hương. Lấy dầu này mà găm thì biết kẻ hay chữ ghét Khách-trú, hay là người đót thương chúng nó.

Như mấy ông mấy Thầy Anam giúp việc các sở hay giờ. Dầu Khách-trú giàu có lịch sự đẹp đẽ cách nào, cũng không dám đến nói con mấy Thầy. Dầu cho có đi nói, tôi dám chắc, 1000 Thầy, hoặc không nói, hoặc chừng 1 Thầy chịu gá. Chớ còn nói gì: lăm kẻ đót đem con mình mà tấn cống cho chúng nó. Nó cưới con Anam, nó là rể Anam, có kẻ bình người việc để bẻ cho nó bại mình, ô hô!!!

Huỳnh-văn-Ngà, Trà-vinh

Cánthơ nhơn vật

(Tiếp theo)

Tổng Định-báo và Tổng Định-thời tinh những ruộng gò, không có ruộng sâu, vườn cau trồng nhiều.

Tổng An-trường và Tổng Bình-lê, có bảy phần ruộng gò, ba phần ruộng sâu, vườn cau trồng nhiều.

Tổng Định-an có sáu phần ruộng gò, bốn phần ruộng sâu, vườn cau trồng đủ dụng.

Tổng Thời-báo, có năm phần ruộng gò, năm phần ruộng sâu, vườn cau trồng đủ dụng.

Tổng Định-hòa và Tổng Định-phước, có hai phần ruộng gò, tám phần ruộng sâu, vườn cau trồng có ít.

Tổng Tuân-giáo, và Tổng Thành-trị, có bảy phần ruộng gò, hai phần ruộng sâu, vườn cau trồng có ít.

Cây trái

Trong tỉnh Cán-thơ, huê lợi nhưt là lúa gạo có nhiều. Mấy tổng ở ngoài mé sông rạch lớn như là: Tổng Định-báo, Định-thời, Định-an, An-trường, Thời-báo và Bình-lê, sáu tổng ấy, trồng xen trong vườn cau, như là tre, tằm vông, thì có đủ dùng, còn trồng thanh-hoa mọi món, như là dưa, chuối mít, xoài, bưởi, chanh; cam, quít, măng-khúc, sa-hò-chê, măng-cầu và mìa, vãn, vãn, đều có đủ dùng.

Màng mùa lúa rồi; lại trồng bắp, đậu, dưa-leo, dưa-gang, tuy không có bán, song cũng đủ dùng trong Tỉnh.

Lại có một thứ quít kêu là quít-xiêm hay là quít đường, ăn vào miệng mùi ngon lại ngọt duy có trong làng Nhơn-ái và làng Trường-long có trồng nhiều, trồng trong năm bảy năm nữa, có người làng khác, lấy giống mà trồng thêm nhiều nữa.

Hém gì đồng cần dùng là đủ đủ dầu, trồng nó xuống đất, cây lên thì tốt, kết trái cũng nhiều, ngặc đến trái lớn lên, thì lại bị sâu ăn hết hạt.

Trong tỉnh Cán-thơ có 13 cái chợ.

1^o Chợ Cán-thơ là chợ Châu-thành, tại làng Tân-an, thuộc tổng Định-báo, nhà chợ lớn, nhà cá bên, dặng dọc theo mé sông, và hai bên dặng lớn, đều cất phố lầu hai tầng, buôn bán đông, dặng sá tốt, lại sạch, ban đêm đều thấp đèn khi, sáng trưng như ban ngày. ngoài dặng xe kéo, xe ngựa, xe máy và xe hơi, từ mai đến chiều, thường đi qua lại, có nhà hầu Chánh-bổ, có Tòa xử Đại-hình, có đặc sở Trường-tiến, có đặc Tòa Thương-chánh, có nhà quan Điện-tín, có lập sở Nhà-thương, có cất Học-đường, có trường Huấn-nữ, có dinh Chủ-quận, có bót Sơn-dám, có ba sở Trạng-sư, có một tòa Bàng-khoán, có chùa bà Thiên-bậu, có chùa dực Thái-quang, một rạp hát Anam, có hai rạp hát bóng, có phông-tên Giếng nước, có Công-sở Tân-an, có nhà hàng bán rượu

cơm tây, có Tiệm chệt trừ đồ tạp hóa, dặng đi nhiều ngã, xe chạy liến liến, xe hơi đưa Thốc-nóc, Long-xuyên, cùng một ngã Cái-răng, Nhơn-ái (Phong-diên) Còn dưới sông thì, Tàu đưa đi Đại-ngãi, Tàu đưa tới Trà-ban, Tàu đi xuống Sóc-trăng, Tàu đi ngang Phụng-hiệp (ngã-bảy) Tàu đi lên Châu-độc, Tàu qua tới Mỹ-tho, Tàu thì đưa xuống Cà-mau, Tàu lại về kinh Thị-đội.

(Sau sẽ tiếp theo)

L. Q. C.

Ông quan năm Đổ-hữu-Chấn

Từ thuở nay quý danh của các đấng tướng sĩ Langsa, thì chúng ta cũng đã từng nghe thấy, duy có một quý danh của ông Quan năm Đổ-hữu-Chấn này, rất nên danh vọng, khắp cả toàn cầu đều tỏ rạng:

Khi trước ngài kiêm lãnh chức phó Quan năm tại thành Rouen. Ngày nay ngài đã vượt lên thiết thọ lãnh chức Quan năm, lại thường thọ tứ đẳng bội tịch, làm cho cả thân bằng, cố hữu của ngài đều toại lòng phĩ chí. Ấy là một phần thưởng rất nên xứng đáng đã dành để ban cho ngài từ bao lâu nay.

Vậy nay ta xin nhắc lại, năm vị quý danh đáng rõ biết, con của một vị (Hiền thần) danh bia tỏ rạng, lại tron lòng trung quân ái quốc cùng Đại-pháp.

1^o Như ông Quan năm Đổ-hữu-Chấn, giúp đày công trận rất nên xứng đáng, vuôn tròn.

2^o Ông Quan ba phi Công Đổ-hữu-Vi, là một vị anh hùng, đã tử tại chiến trường nơi trận « Somme »

3^o Ông Quan tòa Đổ-hữu-Trý kiêm lãnh chức chánh Tòa tại Nam-kỳ.

4^o Ông Quan thầy thuốc Đổ-hữu-Sửu, cũng bỏ mình, vì bị triệu nhiệm, đang cơn cứu giúp kẻ bị nạn.

5^o Người con út là ông kho bạc Đổ-hữu-Thỉnh đang kiêm chức kho bạc tại Nam-kỳ.

Đó là năm người con của một ông

Quan danh vọng tại Nam-Việt, là Quan Tổng Đốc Đỗ-hữu-Phương. Và lại từ ngày Đại-pháp đến bảo hộ Nam-kỳ, thì ngài tỏ hết lòng trung tình giúp đỡ đầy công xứng đáng cùng Mậu-quốc một lòng chánh trực. Ấy vậy quan lớn Đỗ-hữu-Phương, quê quán ở Chợ-lớn, thường thọ tam đẳng bội tinh, vang danh, chiếu sáng, tỏ rạng khắp nơi, ai ai cũng đều rõ biết. Vậy ngài đã từ trần rồi, mà ngày nay danh bia của ngài còn lưu truyền bay khắp toàn cả Đông-dương này. Còn như năm vị ái tử danh vọng của ngài đây, càng đầy công càng đại khái, tỏ hết lòng ái quốc, trung quân cùng Pháp-quốc, đang cơn nước lửa, như người thì ra liều thân dữa chiến trường bất qui tử tham sanh; còn kẻ thì bay liêng trên mây, dặng giết trừ loài tăng bạo, kẻ khác lại thủ địa huyết, nào bay sợ sự hiểm nguy, người lại vào nhà thương mà cứu giúp kẻ bịnh hoạn. Như vậy thì đầy công càng dường bao tỏ hết lòng giúp Mậu-quốc trọn niềm thần tử, của một nhà dòng giống trăm anh nơi xứ Nam-Việt.

Đó cũng bởi trận giặc gớm ghê tăng bạo ngày hôm nay mà qui danh của các đứng tướng sĩ hào kiệt Langsa, gồm hiệp lại cùng qui danh của các đứng hùng hào Nam-Việt, mà chiếu rạng ánh sáng khắp nơi mọi xứ đều hay rõ, và lại danh bia lưu truyền ngàn kiếp.

Như vậy thì từ này về sau. Xứ Nam-kỳ ta càng thêm tỏ rạng chiếu sáng hơn nữa, nào khác chỉ chuông vàng reo vang khắp xứ toàn cầu.

(Le Réveil Saigonnais)

Lê-quang-Kiệt tự Phùng-Xuân.

Thuyết tiêu

Có một cậu thi tôn mới đi cưới vợ, làm lễ xong xuôi, họ hàng về hết; cậu thi tôn ở lại vì phải động phòng bên gái. — Thế thường ai cũng vậy, mới sao cũng còn nhút nhác e sợ sảy đều chi mà phải bị ông gia lỗi phép nên, trời thì nóng nực, còn trong mình lại ăn mặc sum sê, nào là khăn đóng, áo lót dài, quần tây, giày ăn phón, bực

bội quá chừng, mà không dám thay đồ mát. Cứ thơ thân ngoài hàng ba trớn cho mau tới. Trông sao mà thấm thắm! thêm trời càng chiếu, càng nắng gắt, càng nóng bùng, nên cậu thi tôn giận mới lầm dâm rằng:

Minh nay sao... nóng nực!!!
Hay bởi khí trời nực?
Phải tới... Tối bưng đi!
Đề lâu nó muốn bực!!!

Sự tích giặc Au-châu

N° 10 (Les causes de la guerre d'Europe)

Có một cái nhứt-trình của chánh-phủ Hông-gà-ri dâm luận như vậy: « Các quan trao Xet-bi chẳng sao tránh khỏi đều trách cứ trong-vụ rộn ràng, bởi vì các quan ấy không lo ngăn ngừa cái đám tấn giáo Xet-bi tộc nhứt thống. »

Sự di chỉ thứ chẳng còn chỗ nói được. Các báo Nga-la-tur không nhận thua cái đều gian dối quá lẽ như vậy.

Có một cái nhứt-trình ở kinh đô Nga luận hân hời như vậy: « Bên nước Ô-trích phải biết rằng: bá tánh Nga-la-tur trông uôm thời sự Bốt-ni. »

Chẳng lẽ Nga-la-tur diêm nhiên để cho đồng bào ở hướng nam bị mang ách. »

Có một cái nhứt-trình ở kinh đô Nga-quốc luận rằng: nước Ô-trích muốn gheo nũa phần cõi Âu-châu là các nước giữ đạo chánh. Những bài vở làm nghịch bán dân Xet-bi nó làm cho thiên hạ phải lo mà giải oan cho dân Xet-bi và dân tộc Xi-lao khỏi làm nô lệ A-lê-măn.

Có nhứt-trình kia bày tỏ cách đối giá của A-lê-măn không sao chối dặng và cũng bày tỏ lòng hiến từ ngay thẳng nước Langsa như cách sau đây: « Văn tại Phi-Châu nước Langsa ép lòng mà nhượng cho A-lê-măn một phần địa phận tốt của thuộc địa Pháp-quốc và trong việc sanh nhai thương mại, kỳ nghệ tại xứ Ma-roc và xứ Bết-sờ, thì xứ Langsa cũng có nhượng nhiều đều ích lợi cho A-lê-măn. »

Nếu nước A-lê-măn mà thua sút nước Langsa, trong việc chiếm cứ quân hạt, thì ta chẳng nên quên rằng: lỗi ấy

tại ông Bích-mạt làm cho nước Langsa phải đi các nơi mà kiếm chur hầu thuộc địa, dặng cho đó rành tay mà tung hoành vô trụ Âu-châu.

Nước A-lê-măn mà làm lạc như vậy, thì tại lỗi mình; song le các lỗi ấy không thể làm cho tánh tình A-lê-măn bớt ngang dọc được.

Tron 43 năm trời nước Langsa chẳng hề khi nào kêu chiến A-lê-măn, chẳng hề khi nào hăng hưng binh gia phạt, hoặc là hăm ngay hăm xéo. Chớ A-lê-măn chẳng phải vậy đâu.

Sự rầy rà xảy ra trong đám Schnceblé sự chọc gheo tại ranh Langsa, các đều hăm dọa trong bài diễn thuyết của hoàng-đế Ghi-dôm, các đều hăm dọa của ông Đờ Kiderlan-wachter, sách huỳnh-quyển còn ghi rõ ràng, bởi ấy nước Langsa phải nhượng giao cho nước A-lê-măn 70 triệu mẫu đất trong thuộc địa Công-gô.

Cũng chẳng hề có cơn nào Nga-quốc hăm dọa nước A-lê-măn, vì nước Nga-la-tur không có ích lợi gì mà gây thù gây oán. »

Từ ngày 28 Juin cho đến 22 Juillet thì các nước can giáng Ô-trích hết sức mà Ô-trích cứ nghe lời Đức-quốc mà thôi.

VĂN-THƠ CỦA NƯỚC Ô-TRÍCH HẠ CHO XET-BI

Trong ngày 23 Juillet 1914 sứ thần Ô-trích gửi cho chánh phủ Xet-bi cái văn thơ như vậy:

« Như trong ngày 31 Mars 1909 quan sứ thần nước XET-BI ở tại kinh-thành ve-nô có phụng lịnh Chánh-phủ XET-BI mà cho Chánh-phủ Ô-TRICH đê-quốc bay rằng:

« Văn nước XET-BI Công nhận rằng « trong việc sáp nhập tỉnh BỐT-NI mà « XET-BI vô cang không thiệt hại đến quyền « lợi, thì XET-BI sẽ sẵn lòng đãi lịnh liệt « cường y như khoản thứ 25 trong tờ « minh-trước lập tại kinh-thành BÉT-LANB. »

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-bửu-Trần lược dịch

Hi Tin

Bản quán mới hay tin lành rằng: Quan Lương y Lê-văn-Trình, mới được thăng thọ lên một phẩm nữa. Vậy nay ngày được cấp bằng thăng chức chánh lương y theo điều đường đạo binh Lĩnh tập Đông-Dương.

Vậy ông Lê-văn-Trình này khi trước đã làm chánh-Lương y coi nhà thương Xiêm. « Khouang » (Xứ Lào) là ái tử của quan Đốc-Pủ Lê-quang-Hiển.

Vậy Bản Quán tỏ hết lòng cầu chúc cho bửu quyền của quan lớn Đốc Pủ Lê-quang-Hiển được như phước giai mô. Sau nữa Quan Lương y Lê-quang-Trình, được gia quan tấn tước thêm nữa, cùng trọn niềm thần tử.

B.Q.A.H.

Monsieur Huỳnh-văn-Ngà là người phụ diễn của Bản quán kính cho tôn bằng quý bửu nay rằng chánh thất của người mới sanh được một gái mỹ danh là Huỳnh-hải-Đàng.

Bản quán chúc cho Madame Huỳnh-văn-Ngà và đứa nhỏ cả được an lành.

A. H. N. B.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước 4 15
Hàng Đông-Dương 4 14

Giá lúa

Từ 2\$05 cho đến 2\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Cántho

MỘT CUỘC LỄ AN MỪNG CÁC TƯỚNG SĨ Ở CHIẾN TRƯỜNG HỒI CỔ HƯƠNG. —

(Rút trong báo La Tribune indigène)

Chúng ta đã định theo trong tờ nhứt báo đê ngày 7 Février, sẽ mở một cuộc lễ rước mừng tướng sĩ đồng ban ta, đã

đến bởi phận sự xứng đáng cùng Mậu quốc, ở nơi mặc trận hồi hương Nhưng mà ngày nhóm hội đã đub lại, vì phải chờ đợi tiếp thứ nhì hồi hương, đã đến Saigon trong dịp ngày lễ Pâques, rồi.

Vậy ngày hôm nay đã đủ trọn số các tướng sĩ Nam-kỳ hồi qui rồi, Nên Hội đã định chắc mở cuộc lễ rước mừng ấy, nhâm ngày thứ bảy 13 Avril.

Vậy những giấy mời sẽ định ngày giờ và nơi tựu nhóm.

Hội sẽ thâu nhận những kẻ xin vào hội cho đến ngày 10 Avril này mà thôi, tại nhà Hội số 2 ở đường Poulo-Condor.

Lê-quang-Kiệt.

MỘT MẠNG TRỪ BA MẠNG NGƯỜI.—

Ngày 5 Avril, lúc 10 giờ rưỡi ban mai. Có tên Giai làm coolie trọn một tuần lán được 2\$40, mới vào sông cơ bạc thua hết 1\$40 còn lại một đồng bạc giấy giắt lỗ tai đi về. Kế đó nó gặp cũng một bọn cơ bạc ba đứa là Thị Th...Thị Ph... và tên L..., song có một mình Thị Th... lại giỡn đồng bạc của tên G...giắt mép tai mà thôi. Bang dân tên G...trông việc chơi, mới nài nỉ xin đồng bạc lại. Thị Th...nhứt dịnh không trả lại mà còn si mạ nhục nhả tên G...hơn nữa.

Vậy tên G...cũng dẫn lòng theo nài nỉ cũng Thị Ph...và tên L...cũng một bọn chúng nó, xin nói giùm Thị Th...trả đồng bạc lại, thì hai đứa này cũng hòa theo Thị Th...mà máng chưởi tên G...hơn nữa. Tên G... chịu nhj về nhà ăn cơm, bị vợ rầy la, sao ham cơ bạc để cho dờn bà si nhục. Tên G...càng nghĩ càng tức mình, nhậu vào năm sous rượu, cặp con dao, từ giả thân bằng, ra kiếm ba đứa ấy rồi cũng nài nỉ xin đồng bạc lại, thì cũng bị ba đứa này máng chưởi như lần trước. Tên G...nói xung thiên xách dao ra thương chj mỗi đứa ít dao rất trọng bịch, song trong ba đứa này duy có một mình Thị Th... trọng bịch hơn cả. Vậy làng chưởi cá ba đến nhà thương, cho quan thấy cứu cấp, còn tên G...xách dao chạy thẳng đến làng mà thọt tội.

L. Q. K.

MẤY AI MÀ CHỊU CHA ẶN CƯỚP

Ngày 6 Avril tên Huỳnh-Lang có giắt vào bót một tên Nguyễn-văn-Mậu, hai người cùng đồng bầu sớ nhau tại thotr Quảng-nghe; thừa rằng tên Mậu ăn cắp 13\$00 rồi cục mắt nay nó gặp nên bắt mà nạp cho Quan. Ông-Cò coi lại thì giấy thuê của tên Mậu mấy dấu khu ốc tay đều trật hết, nên bắt nó về tội dùng giấy của kẻ khác. Thương thay tên Mậu liền quì lạy khóc lóc mà khai rằng: lúc tháng chạp tên Huỳnh-Lang nẩy rừ đi vô Nam kỳ làm ăn theo nó một bọn 12 người rằng đất Nam-kỳ làm mướn khá một ngày kiếm dặng chừng 0\$50.—Tiền quá giang thì Lang bao hết rồi đến nơi nó kiếm chỗ mà đợ dặng lấy tiền lại; khi đến tại Cái-tàu (Sa-déc) thì Lang đem lên 5 người mà đợ cho ai không biết đến Vinh-long cùng đem lên 4 người rồi đến Cañthor thì 2 người với nó nữa.—Lang mới giắt nó đem đi Ngá-bảy mà đợ cho tên Hương-Chánh Q... lấy 9\$50 (giá một tháng công) và nói với Mậu rằng còn thiếu 0\$50 nữa, vì tiền quá giang phải 10\$00 mới đủ. Khi ở đúng một tháng rồi; Mậu mới tin ra Cái-răng kiếm ghe bầu mà về; không dè đến nơi lại gặp Huỳnh-Lang bắt nó nói rằng nó ăn cắp 13\$00. Bởi ức nên khai ngay rằng Huỳnh-Lang có ý dụ dỗ đem nó vô Nam-kỳ ma bán đứng nó và bán cho nó là bài thuê thân ấy biểu nó phải nhớ rằng tên Nguyễn-văn-Mậu 29 tuổi, chớ háng thiệt là nó tên Phan-Tháo 26 tuổi.

Còn Huỳnh-Lang coi bỏ lạng lợi hơn và nói rằng Mậu cáo gian, chẳng có một máng nào chịu thiệt; bởi vậy cho nên vụ này tòa còn giam hết hai gã dặng tra xét lại cho rõ ràng chơn giả lẽ nào sau sẽ hiển.

Thấy chuyện cũng lạ nên tôi xin nhắc lại cho qui-quyển mỗi người xét lấy mà nghĩ coi tên Huỳnh-Lang này có giắt cả gan mòng lòng độc ác mà đem người đồng nghiệp nhau và một bầu sớ nhau mà hại như thế chẳng? Nếu quả như vậy thì tội đáng mấy?

Có lẽ mô mà giám to gan đến dỗi làm cho con người khóc kể thấy, mỗi người đều mũi lòng.

Lê-trung-Hiếu

Saigon

BỎI CHỒ (Mutations).—Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ ngày 20 tháng ba tây:

Ông huyện Phạm-chánh-Lý được cấp bằng làm chủ quận Cầu-kè (Cầu-thơ) thế cho ông huyện Ngô-văn-Huân bỏ đi làm chủ quận Gia-rai mới lập, tại Bạc-liêu.

Thấy Nguyễn-văn-Kiệt, thơ-ký học tập, bỏ giúp việc tại tòa-bổ Cầu-thơ thế cho thấy Trương-vinh-Tống, đã rút đi chỗ khác.

CHẾT TRÔI (Noyade).—Hôm tối thứ sáu ngày 22 tháng ba tây, có nhiều ông quan ở dưới một chiếc tàu nga-la-tư mới tới đậu tại bên sông Saigon, lên trên bờ đi chơi, qua khuỷa mới trở xuống tàu.

Sáng thứ bảy, lập bình thì không có ông quan tàu, tên là Ponsrievoky. Nội tàu nghi không biết ông bị đều chi, bị giết hay là tự-tử, cho đi kiếm cùng không thấy ông.

Chiều, lối 5 giờ, một người đi ghe dò thấy thầy ông tại bên dò cột cờ thứ ngữ. Trên mình ông không có dấu tích chi hết, quan thấy thuốc khấn nói bị rui ro mà chết. Họ nói khi ông lên bờ chơi thì uống rượu say, nên khi xuống dò thì trật chơn té dưới sông mà chết.

Qua sáng thứ hai chơn ông, có nhiều quan tàu nga-la-tư đưa theo tới đất thánh.

BỎI CHỒ (Mutations).—Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ ngày 23 tháng ba tây, thấy Trần-văn-Kiến, thơ-ký học tập, bỏ giúp việc tại tòa bổ Cầu-thơ, thế cho thấy Trần-văn-Kem rút đi giúp việc tại tòa bổ Gia-dịnh.

BA CHIẾC GHE CHẢI CHIỀM (Naufrage de trois jonques).—Hôm 27 tháng ba tây lối 4 giờ rưỡi chiều, có ba chiếc ghe chải chở gạo và bột gạo bị chiềm tại sông Saigon, nạn lối kho hàng tàu Năm-ngôi-sao (Chargeurs réunis). Hơi đó nước lớn chảy mạnh mà lại thêm gió thổi nhiều, nên ba chiếc ghe chải chiềm trôi tấp lên tới ngạn bên tàu một hình.

Nhờ có hai chiếc tàu coi sớ bên tàu sông Saigon tới cứu kịp, nên mấy người ở trong ba chiếc ghe chải đó khỏi bị chết.

Chợ-lớn

XE HƠI BỊ RUỒI RỒ.—Nhơn dịp ngày lễ Pâques Bà D.... là vợ của ông chủ lò rượu Bình-tây thừa dịp đi xe hơi mà nhân du ra miềnz (Cap-Saint-Jacques) nhâm buổi chiều thứ bảy.Đến lúc 8 giờ tối, cũng vì lại cậu coi bánh (chauffeur) mở máy cho xe chạy giống quá lệ (Đó là giục tốc bất đạt) Khi xe chạy đến cây thế số 42.500 đượng ra Cap, thỉnh liếc xe chạy cận lệ, dụng nhâm nọc trụ giầy thép, làm cho xe phải lật, Bà chủ xe té văng ra ruộng, song bị một vít nhe bên cánh tay. Xe hơi hư gãy phía sau khá bộn. Còn cây nọc trụ giầy thép bị gãy giẹo, làm cho giầy thép phải ngưng lại trọn đêm ấy.

May nhờ có xe hơi của ông V.... chạy phía sau, lướt đến cứu cấp, cho mướn xe hơi, chở bà ấy đến nhà thương Biền-hoà mà đượng bịch. L. q. K.

LỜI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cañthor có bán sách TÀI SANH DỊ TRUYỀN, chuyện lạ đời nay của ông Lê-chơn-Tâm và Tạ-phủ-Túc đặt.

Sách này hay lắm xin mua xem thử thì rõ.

Giá mỗi cuốn..... 0\$35

Tiền gởi..... 0 10

Mua từ ba chục cuốn sắp lên thì cho huê hồng 30%.

Lời rao

Ông DƯƠNG-VĂN-MEN, Cựu-Hội-Đông quân hạt Nam-kỳ, bây giờ giúp việc cho quan Trạng sư Louis GALLOIS-MONTBRUN, tại Cañthor, mới dọn đặt rồi một cuốn dữ các thức kiểu tờ vi bằng truyền rao và phúc bảm để cho Hương-chức dùng mà giao trát tờ và thi hành án về việc hộ người hôn quốc.

Cuốn sách ấy đưng in tại nhà in Hậu-Giang, nội tháng Mai 1918 sẽ hườn thành.

Ái cầu dùng sách ấy thì kể từ ngày 4th Mai 1918, xin gởi thơ cho nhà in Hậu-Giang hay là cho ông Dương-văn-Mên tại Cañthor mà mua, mỗi cuốn giá là 3\$00.

Nhà in Hậu-Giang.

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thầy đàn có danh tiếng có lập một bộ nhạc Langsa 25 người, đủ các thứ kèn, cho những người An-nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành rẽ đủ các thứ bản theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng như các bộ bên phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộ này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chỗ đó hội người Langsa, Anam; tại bốn-kèn đường kinh-lấp, các nhà hát Tây Saigon, và Lục-thị đều nghe danh, lại các nhật báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, quý ông, quý bà như có dịp chi, hoặc ghé thăm, nên viết thư cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cả dành rành, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là đến giúp cuộc vui theo kiếm thời, và làm cho đẹp lòng quý ông, quý bà, chẳng nề tốn của mà xem thấy con nhà Anam càng ngày tấn bộ.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55, Rue Richard.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tử cho đăng tường tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là « Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thì bán cơm khuya, mì, cháo, đủ vật dụng cho chư quý vị toại lòng. Còn căng trong thì bán thuốc « Nha-phiến ». Nơi lâu từng thương, thì cho mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết, cũng khoản khoản, thấp đèn khí mọi nơi, lại giá rẽ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa người làm công trong tiệm đủ và sáng sủa cho quý vị sai khiến. Nếu có kẻ nào quý vị chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị chúng nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh quý ông quý bà trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ, xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng tiếp rước, cũng sẵn mọi việc cần dùng, rất vửa lòng của quý vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

TRƯỚC KHI MUA
XE MÁY
THÌ QUÍ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM
LỤC TỈNH LẬU
tôi
quí vị ắt chọn dạng kiểu xe
EMBLEM và MEAD
Tốt đẹp, chắc chắn
và giá rẽ hơn các nơi
Đường Espagne số 84, góc chợ mới
SAIGON
TRẦN-QUANG-NHIỆM.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng DENIS FRÈRES là hãng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kiến có rộng nước, kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DE-VIE

DEJEAN

DENIS FRÈRES seuls agents

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG

Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nơi đường mé sông, gần chợ châu-thành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:
Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ;
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát đủ hình múa bên Đại-pháp langsa và bên Ngoại-quốc. Rạp hát này cất khoản khoản lắm, cất theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng nào bì kịp. Còn hình rõ lắm coi không chóng mặt, rõ như thể người sống thiêu có tiếng nói mà thôi. Trong rạp hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đến xem chơi! Đừng bỏ qua uống lắm! uống lắm!

MỸ KỸ

TIỆM HỌA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mù thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bở, nước thuốc mực Tàu, viết chỉ than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TAVANG-NGOC-GIU AN KHAI.

LỜI RAO

Tại nhà Nhựt Báo An-Hà có bán cuốn sách TUẤN TRA PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-văn-Thơ làm dạy hương chức, nhất là hương quản, cũng là cai phó tổng, cách thức tra xét, khai tử, vi bằng cũng là tờ bảm về việc hình; dạy kỹ can làm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những người làm việc tòng quan Biện lý, bắt buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi cho rõ dặng biết quyền lãnh phận sự của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20
Tiền gởi..... 0 10

TẠI NHÀ IN Imprimerie de l'Ouest CANTHO

CÓ BÁN SÁCH MỚI:

- 1.— PHAN THE (CHUYỆN LA BỜ NAY) hôn một người chết 7 năm, nhập xác một người mới chết mà sống lại cõi dương, par Trần-đắc-Danh, giá là..... 0\$40
- 2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là..... 0\$50
- 3.— CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la Saigonnaise patriotique par M. Lê-vân-Phát..... 1\$40
- 4.— TUẤN TRA PHÁP LỆ (Sách dạy hương chức phụ tá của quan biền-ly) par M. Võ-văn-Thơ giá là..... 1\$20
- 5.— LEBUFFLE (vol et recel de buffles) moyens à prendre pour essayer de le prévenir par M. Võ-văn-Thơ giá là..... 0\$30
- 6.— TRUYỆN KIẾN TÂM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là..... 0\$30
- 7.— ĐONG ẨM-TỰ-VỊ (có phụ những chữ không phải đong âm mà khó viết) giá là..... 0\$40
- 8.— ĐONG ẨM-TỰ-VỊ (chữ langsa) 0\$60
- 9.— Dictionnaire Gazier..... 2\$00
- 10.— Dictionnaire Français Annamite..... 4\$30
- 11.— Kim-Túy-Tinh-Tử..... 1\$20
- 12.— Méthode de lecture illustrée par Boscq..... 0\$80

Thuộc hiệu Canon

(SÚNG ĐẠI BÁT)



BAO XANH

Hát đã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI DẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGỎI ĐỊNH CỦA QUAN TOÀN-QUYỀN KHÂM MẠNG, ĐỀ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Poam-thái-Hòa, thông ngôn hữu thế tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để biểu lãm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ điền lãm.

Bản mỗi cuốn là..... 0\$30

Tiền gởi..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20 %; mua 100 cuốn thì huê hồng 25 %.

Cantho, ngày 19 tháng 11 năm 1918

Lu et approuvé par jurés avant publication
Le Directeur de la Presse: N. V. THOM
Chef de province p. i. en tournée

“HOTEL LARIVALE”

Enface de l'Hôtel de l'Ouest
 Boulevard Saintenoy.— CANTHO

Chambres meublées

Nam-phat-khach-Sang

tại Đường-kinh-Lấp

NGUYỄN-HỮU-PHƯƠNG

Propriétaire

Phòng ngủ sạch sẽ, giường sắc và phòng rộng rãi, có dọn cơm Annam và cơm tây, tùy ý bộ hành.

TIỆM-HỌA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho Lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thẻ thừ Langsa đủ cách; ở ngang gare xe lửa Gia-định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-định, nên vẽ đã thật giống và khéo lắm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thứ nước thuốc tốt thượng hạng; để mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tất: Vẽ nửa thân (bán ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00
 Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thứ nước thuốc này đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cổ. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đề:
 Nguyễn-Đức-Nhuận
 Dessinateur à Gia-đinh.