

NĂM THỨ NHÌ, số 64

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 11 AVRIL 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHƯT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỜI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00
Sáu tháng..... 3 00

Bản chữ langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00
Sáu tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00
Sáu tháng..... 4 50

安 河 日 輯

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bên quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Có bài: « Sự tích giặc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tư (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thô-nhĩ-ký (Tược-ky), Y-dai-loi (I-ta-ly).

NHÀ HÀNG HẬU-GIANG

LES GALERIES DE L'OUEST

KÍNH

Cùng Lục-châu quí khách dặng hay: nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vòn to lập nên một hàng buôn lớn, lây hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chử kêu là: *Hậu-Giang đương hành*, Ở tạ i trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa «Tau-Khâu»
hậu giang, vì chúng tôi dòm thày từ thuở nay cuộc thương mài lớn
đón về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nh à
buôn trong mày tỉnh Hậu-giang này phải thất công lèn bỏ hàng tại
Cholon và Saigon, dà xa-xuôi, bất tiện mà lại tôn-kém thêm nhiều. Nay
chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp
các nhà buôn nhỏ cho dễ bê thương mài, ày cũng là cuộc ích lợi chung,
mô có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ dù các thứ hàng hóa Tây,
Nam, Bắc-kỳ hàng Bombay, Nhứt-bốn, Caomèn, hàng tàu vân vân, vân
vân, cho đèn đỏ khi cụ bằng sác, xi mon cũng có.

Lần lần chúng tôi sẽ lập tiệm ngách các nơi, như là: Sóc-trăng, Sa-
déc, Longxuyên, Rạchgiá, Bạc-liêu, vân vân.

Giá bán sỉ thi tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu quí-khách và các chū tiệm buôn thừa lúc rành
rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thì rõ.

Nay kính
Hậu-Giang đương hành,

AN HÀ NHỤT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

1.— Minh chung thuyết lẽ.....	LƯƠNG-DŨ-THÚC.
2.— Truyện Phan-thanh-Giảng.....	NGUYỄN-DŨ-Hoài.
3.— Nhơn sanh do mạng.....	NGUYỄN-MINH-CHÂU.
4.— Cầm-thơ nhơn vật	L. Q. C.
5.— Cách tròng năm.....	PHAN-HÀ-THANH.
6.— Thư tín và điện tin	T. V. S.
7.— Tròng lát dệt chiếu.....	PHAN-HÀ-THANH.
8.— Sự bắt binh.....	NGÔ-ĐỒNG.
9.— Tục ngữ giải nghĩa	PHAN-HÀ-THANH.
10.— Truyện Thoại-Hương.....	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
11.— Duyên tích giặc Âu-châu	TRẦN-BÙI-TRÂN.
12.— Thời sự.— Giá bạc, giá lúa.....	P.-H.-T., L.-T.-H., L.-Q.-K.

Minh chung thuyết lẽ

BÀI THỨ CHÍN
(Tiếp theo)

Bon bon... bon: Bạn bón quắc hảy
nghe cho kỹ, rồi xét lý phải chăng; xin
để lòng thương bạn siêng nồng, khuyên
chớ khẩ, lấy chồ ơu, làm chồ giận;
người cõi-giả có lời rằng: Tiên-tần,
(tiên-tần ư lè nhẹ) cũng là: Bực thông
minh hiền thánh dạy dỗ; người đời
nay mày mặt đồng qui thần, còn tâm
tánh tì như tiểu tử. Bon bon... bon!
Ta đây người đồng xir, đã sanh ra, nên
muốn trọng đạo người; phận con người
phải xét cuộc đời, đời thạnh trị hay là
đời bất loạn; may thạnh trị, thì mỗi
người đều an lạc, còn như mà, upy loạn
thời phải xem xét cho phai mình; xem
rành dặng giữ thân mình, xét kỹ mà
giữ già pháp; người mà biết giữ mình
dừng bảo tạp, người mà hay già già

pháp khỏi lão quản; dặng như vậy nà
an, dặng như vậy, mới là nước tri; bởi
vậy cho nên, có câu rằng: «Bang bứu
đạo bất phế, báng vò đạo miễn ư binh
lục» nghĩa; (nước có đạo không chê
minh khờ dại, buổi không nhơn, minh
cũng khờ tai nàng); có phải là, làm
con người phải tim chồ cho an, vậy
mới khỏi uồng công sanh của cha mẹ
chăng? Bon bon... bon. Ta phản trước
đó rằng: Làm mày mặt quí thần là đều
đẹ, còn tánh tình như tiêu tử thật ngu;
làm con người phải-ràng thàn tu, trước
tâm chính, rồi sửa minh theo lè, (chánh
tâm tu thàn, khẩ: kỹ, và phục lè) người
lâm mặt quí thần thậm đê, làm đều hư
là làm phách, và kiêu cối; có cần
rằng: hành ác như báng người lâm
quấy chảng khác nào như sa ngã; tánh
tiêu tử là bọn lâm thái quá, tham lam
đều vô lè và tà giao; cho ràng ngu, là
báng kê đui mù, có mặt mũi mắt mày

mà vô dụng; ấy những phe ngu dộn, chẳng rõ đạo mà làm khôn; nganh mày, đưa bực thương, sánh chồ tôn (là: làm mặt quí thần), còn tâm tánh xứ đời như tiêu bối) là: gian-tham độc-ác, khác-bạc, liêu-mạng, làm-bậy, hồn-hỗ, ngang-ngược, nói sướt, giục dỗ, dám loạn, hào-lập, vô-lẽ-nghĩa, vân vân... Ấy đó, cho rằng ngu: mới nghe qua, thì đáng giận, và đánh thù, nhưng mà các nghĩa rõ, bạn hữu ôi! xét chí lý, cho ngu dại, cũng còn chưa xứng nghĩa mà. Bon bon... bon.

Bon bon quắc ôi! Ta cũng người bón dia, việc nén hư lợi hại xết lâu; mờ miêng phán, là có ý thương nhau khuyen chồ hiếu lâm mà trách thiện; sanh người hãy biết thương-thé dien, lời xưa rằng: Thân-thé phát phu; cha mẹ sanh cực khổ lâm ru, người sao nở khinh khi thân-thé; những người nào vô lẽ, là quên phận con người, từ thai bao cho đến mấy năm trời, đến vai rộng lưng dài, sao chẳng tiếc; cuộc ăn ở phải, bay chẳng, sao chẳng biết, vô lẽ rồi, thì không biết xét, phải, hay là chẳng? xem ra thiên hạ, lão xan, quên lẽ nghĩa xứ cư xem lúc nhúc; ham vinh mà quên nhục, muôn tốt lại ở hèn; tuy là trong đám dân đen, coi có phải là: người khôn nhở, kè dài chịu chẳng? Bon, bon... bon. Làm người phải mau thông, mau hiểu, xứ đời mới đăng khoẻ, đăng an; nếu không thì tai họa nó buộc ràng, rồi lại cứ đỗ thừa cho thời vận. Người vô lẽ ưa chen tra lán, kè rõ nghi thường chịu súc, chịu thua; (xem mà coi cho kỹ) chịu súc thua việc nhỏ mọn, chồ eay chua, vì biết xét giá đời nặng nhẹ dó. Còn như mà ưa chen lán, gặp nhiều thất lẻ, việc nhỏ nhen lâm lúc hóa ra to; làm con người mà không biết sợ, chẳng thèm lo; xem người ấy, là người tiêu tú; làm người không lo, mới ưa dù, làm người không sợ, mới

ham gãy; chẳng kè ai là đáng bực thương, phải ngồi thấy, không lè nghĩa, xem người như không thấy; già việc mông, trước bàng bê mông giấy, không vừa lòng, thì sanh sự nặng bằng non; quên công cha mẹ nuôi con, chịu tù tội, miêng là lấn chen hơn, trong một khacr. Như vậy có phải là ngu dại chẳng?

Bon bon... bon. Bon tiêu-tử hãy lóng nghe lời phải, tập lè nghi cho ra mặt con người, lột lồng ra, chẳng phải như trái chơi, mà đê bô liêu thân và liêu mạng; người có phuróc người sanh sáng láng, nhờ cha mẹ dạy răng, kè vô duyên sanh nghèo khổ lăn quẩn, biết sợ hổ, ép mình mà học lè; cuộc nghèo khó, chưa rằng người hư tệ, nơi sang giàu chẳng phải bực người hiền, rõ đạo người biết lè là hơn, mất lè nghĩa sang với hèn cũng như nhau vậy; sanh làm người phải xét xem mới nghe thấy, ở chung trời qua lại mấy mươi năm; gấp phải chẳng biết đếm mấy trăm lần, nếu mà bết quấy bò, phải làm, là biết lè; đã sanh vào trần thế, người xưa rằng: «tọa thế vu, thọ trần ai; người sanh tuy chẳng sống dai, huội bay lấp mặt, mấy ai thoát trần; thấy người mê mui khà lán, minh chung thuyết lè dão dán rò ngbe; rõ ràng nhơn vật hai phe, phe khôn, phe dại phải đe mới thông; phe người linh tánh sáng lòng, vật sanh tam tánh không thông bởi trời; làm người phải hiểu thế thời, lè nghi học tập xứ đời mới an, nếu mà tập tách ngu ngoan, lối cùng cha mẹ, ra dảng chung khi, ví mà người chẳng nói chi, miệng cười chum chím, người khi nhiều rỗi; con em chồ khà thà trời; cha anh phải dạy, mấy lời lè nghi; chồ ngồi, lúc dậy, con đi, xem sau xét trước biết vì, biết kiêm; nếu mà đê trẻ tự nhiên, hàng nhơn xem thấy con dien hò mình; cũng là công nhoc dường sanh, người không dạy trẻ, tại mình

bỏ qua; trong trâu ai cũng người ta, làm siêng trọn dạo, anh cha với dời, nếu mà cho trẻ thành thời, không cầu lè nghĩa, chẳng lời dạy răng; xem rồi một đám lão xan, người người vật vật có ngang ở đâu; khuyên người xét trước nghiệm sau, thương con dạy lè, bang đầu mới nên; nếu mà bỏ trẻ linh đình, lè nghi không học, ác minh không an; anh em hây xét hệ quang, đạo người rất trọng tam cang, ngù thường; nếu mà bỏ trẻ lương ương, chung trời nhơn vật lão xan thấy buôn. Bon, bon... bon. Người ta phải rõ cùng thông, thi người, mới an lòng xứ sự; lè dạy người cư xử, lè dạy thể hành vi; lè rõ ràng hai chữ phong y, người biết lè cùng thông đều an dặng; là vậy đó. Ví như: người sang, với người hèn, ngồi chung vàng, sang ở trước, hèn phải sục nơi sau; người sang, mà vò lè lại quá cao, kêu hèn quở, sao my dám ngồi đồng đẳng, với ta vậy? Xin hãy nghe cùng và thông cho hàng; chồ này là: phận kè hèn cùng khôn bị người sang, quở trách chồ lè nghi; người hèn nhơn, nó tra nói sầu si, còn kè độ lượng thì thưa trình hòa nhả; hèn thưa bấy dã là, rằng tôi hèn mà vì lè, tôi phải ngồi, người bực trên cũng chẳng thất xu bối, tôi nhượng trước là tôi biết lè; người tay sang mà còn trẻ, tôi hèn dặng tuổi cao; chồ dây là chồ phú hào, mới ăn tiệt, chồ quâ phi nha thư; cui xin ngài dung thứ, chồ tước và chồ xi phân minh; trước là trước mang trào dinh, chồ xi, là tuổi rung răng của trưởng lão; lè nhương vị trong khi đồng dảo, tôi giữ tánh xin ngài xét dung linh; chuyen sau tôi nguyện giữ già, chồ quan trường phải ngồi riêng bộ vàng. — Quan trẻ nếu mà tri lè, thì vui cười rằng, đăng học lè nghi; nếu mà gấp bực hi kỳ, lại quở lớn rằng: Lão già nhiều chuyện, thì lão nio; ấy đó, chồ cùng thông nghĩa kính, xin hãy xét cho rành.

(Sau sẽ tiếp)

Lương-dâ-Thúc

Phan-Thanh-Giảng Truyện

(Tiếp theo)

Dần dần trực bút tấu ngay,
Học đòi họ Đồng tò bày lòng trung.

Nhơ lấy cớ trời mưa lục ngai mới
đưng sớ tâu rằng: Trời mưa lục lớn
là điểm âm thanh dương suy, xin thánh
thượng sửa minh rồng, lò tu đức chánh
bởi nơi hậu dinh những bọn tàn phi,
dặng ta lòng trời cho muôn dân nhờ
phước.

Vua Minh-Mạng coi sớ rồi, nỗi giận
quở rằng: khi quâ nhơ hời còn ở
ngồi Hoàn-tú, thì Tân-phi bao nhiêu,
lúc này lên ngồi cữu-ngù cũng có bấy
nhiều, chớ có thêm đâu mà người dám
dịch chừng tàu quấy.

Tuy là thánh hoàng quở trách thì mặt
dầu chồ cái danh trực thân cùng lời
trung can dã van cả triều. Vì vậy nên
qua năm Minh-Mạng thứ 10 (1830) ngài
mới được ra quyền nhip nhà Tham-hiệp
tỉnh Nghệ-an là một lnh địa linh nhơn
kiệt, nhiều nơi thắng cảnh, anh hùng
hào kiệt biết bao. Song nhơn tam cũng
qui phục không đều khich bán. Rồi kể
ngài phung chī về kinh lanh Lê bộ tá
Thị-Lang cùng sung Địa-cát sự vụ.

Kế Thừa-thien khuyết Phú-Doản, ngài
cũng phung chī vừa chúc Phú-Doản, vừa
Lê bộ tá Thị-lang sung diện cát vụ cho
đến năm Minh-Mạng thứ 11 (1831). Cái
năm ấy lại có chí du khác sai ngài đi
lâm Hiệp-Trấn tỉnh Ninh-binh (1).

Còn trong năm 1831, ngài lanh lâm
Hiệp-Trấn tỉnh Quảng-Nam. Lúc ấy tỉnh
Quảng-Nam có giặc mồi dấy lều nhiều
hai nhơn dâu. Đầu đoàn là tên Cao-văt-
Gồng cướp phá trên xứ Nguồn Đen là

(1) chúc Hiệp-Trấn thuở nọ tức là Tuần-phủ bảy giờ.

nơi xa lánh thành. Vậy mà Đức-thánh-Tô nghe tội cho quan Trấn rằng: Càng bời tại quan tỉnh ăn ở làm sao, nên mới sanh rối loạn như thế, nên Triệu-dinh cách chửi quan Trấn xuống tiền khu hiệu lực, phòng dái công thù: tội: (1) chửi rằng:

Hoạn hãi ba đảo,
Cái thau giúp nước lao dao mặt dầu!
Có khỉ dội nguyệt mang sao,
Chực chầu cửa tướng ra vào đường
[cheo.]

Khi quan Phan dặng chỉ vào cách
ngài, ngài lanh chì lạy năm lạy xong
rồi, lập tức lột áo mào đê tại hoàn
cung, rồi thay đê quân lính, vát khí
giải theo đội ngũ hành chinh, có ngô
trận thi dành di trước. Các quan lính
thấy vậy đều sợ cho ngài những đều
bất trắc, nên đồng đèn cang ngài xin &
sau quân. Thị ngài trả lời rằng: Tôi ngay
vì nước, không chỉ hơn giữ một lòng
trung, hé trung với nước nhà, thi trên
có lệnh triều đình dạy sao phải vàng
mạng là luật tự nhiên, dusk mà triều
định nói ma không cố cũng không dám
bỏ qua thay; huống chi có chì mạng
mà lại đổi hay sao? Nếu mình là tôi mà
đổi với triều đình thì dân sao khỏi đổi
với mình.

Nói rồi ngài cứ bỗn phận theo quân
đi đánh giặc cho đến đẹp yên mới về,
kể có chiếu triệu ngài 'về kinh còn
dương tung hiệu lực bá công vụ, chờ
cũng chưa cho phuc chíে.

Một ngày kia đức Thánh-Tô sai người đi coi dân làm cỏ trong nội điện. Nhơn lúc cỏ mọc trong thành nội tràng khan, thấy vậy quan Phan có vịnh túc cảnh bốn câu tú tuyệt như thế này:

(1) Lệ ấy là triều đình định cho có chừng mà rằng các quan tinh, đảng có ăn ở cho công binh, đừng có bức hiếp dân đen mà sanh rối loạn.

Bản cẩn liên nhuy loạn vai manh,
Vô lò hú triều dì kỵ kinh;
Cùi nịnh khước bêm phi khuất đặt;
Kuối dung loạn phân đế vang định.

(Con nưa)
Bản- giang Nguyễn-dư-Hoài soan.

Nhơn sanh do mang

(tiếp theo)

Châu-phiên-Tường ra đến kinh thành
Hà-nội rồi mà không biết tên ông, bà
con họ của mình, nên tạm ở đậu bạc
nơi chùa Bạch-mà mà xin ăn. Một đêm
kia trăng thanh gió mát, trời càng khuya
thì trong chùa càng yên liêm như lặn.
Phiên-tường trông ra ngọn cỏ lá cây,
thấy trên cành khua nhau có tiếng, dưới
đó là nội gió hiêu hiêu hắc hắc; làm cho
kẽ lùu ly đau lòng hoài thù, người cõ
quá thấy cảnh thế lương. Chân-phiên-
Tường bước ra dừa sân chùa mà vái
rằng: Như mạng này chưa dứt thì trên
Nam-Tàu cho gặp một người nuôi thể
uão, chờ như không phải chết cho mất
thần; vái rồi trở vào nằm queo an giấc.
Bên thấy một diêm chiêm bao như
thế này: Thấy một ông mặt mày doan
trang, râu ba chòm, tay cầm siêu dao,
xung là Phạm-ngủ-lão mà nói với Phiên-
Tường rằng: Tướng quân là một vị Võ
khúc tinh dán thể, nhưng người nhà
tướng công đã tuy thế công khanh, nên
tướng quân sợ sanh phải chịu nhiều nỗi
gian tan. Còn ông tướng quân là Châu-
Đê-dốc bị lấy tội bất thuận với nghĩa

thân, nên ông phải chiêu hái năm nòng ách. Sau rồi cũng là tướng quân cứu ông tướng quân mới dặng. Nay ta vẫn mang thiên định xuống mà truyền thọ cho tướng quân. Vậy thì tướng quân lên ngựa này và cầm thương này; nói rồi lây thương trao tay cho Châu-phiêu. Tướng cùng dạy người hầu đem ngựa cho Phiêu-Tướng cởi. Hai người đắn nhau ra sân chùa dạy múa dao, cởi ngựa bắn cung; dạy xung tên đột pháo, qua núi lên đèo. Mười tam môn vòi nghệ dạy truyền, đêm nào quá cảnh đều lại dạy. Phiêu-Tướng học ham cho đến ban ngày một mình cũng luyện tập, nhiều khi quên đi xin ăn, cũng may có ông Tru-Trí trong

chùa Bạch-má là người hảo tâm lại từ thiện thấy mặt Châu-phiên-Tường thì đã có bụng thương mến. Nên lúc nào cũng vào thành mà hỏi thăm hỏi một ông Châu-Đé-đốc. Hỏi thết ra mới mà chưa có diệp nào gấp gờ. Nên Phiên-Tường từ ngày về Hà-nội đến lúc gấp đức Thương-dâng thần Phạm, ngã dạy lập binh thợ vông bộ thi kè đư 5, 6 tháng rồi mà đều ước nguyện của Phiên-Tường chưa toại chí. May thay một ngày nguyên tiêu là ngày tại kinh thành hay chơi huê dâng và thường xuân lạp. Thiên hạ dập đếu nào Nam Thành Nữ Tú đường sá lại qua, ai ai đều nô nức. Quan Đé-đốc họ Châu lúc này mới rồi, xấp ruồi tán thể tương cảnh tiêu diêu thè thảm nên các quan cõi mới ông cũng không đi chơi.

Ngày ấy Phiên-Tường cũng tưởng là
ngày cơ hội dặng gặp dặng ông minh,
nên mội minh mang chài mang lưỡi, lầu
đầu nay chen đầu kia kiếm dòn, náo
đêm đông nào chờ cẩm cung a vào.

Còn nữa
Bản giang Nguyễn-minh-Châu soạn.

Cân tho nhơn vật

Tỉnh Cát-thon, thuở trước, vẫn là đất nước của Cao-mèn, năm 1669 chúa Nguyễn-minh-Vương đem binh thâu phục, lúc ấy hay còn rừng bụi, triền dินh cho dân chum đất lập làng, nở mang theo mé sông mà làm ruộng, còn phía trong thi, heo, nai, trâu cợp, choán à khẩn rừng.

Rạch Cánhor, từ v่าย chí ngon, có bốn làng là: Tân-an, Tân-thạnh-dông, Tân-nhơn, và Tân-lợi, thuộc về tổng Bình-hảo.

Từ v่าย rạch Cần-thơ, sấp lên tới rạch
Bắc-dàng, có năm làng là: Thời-binh,
Biên-thủy, Thời-an, Thời-thạnh và Thời-
hung, thuộc về tổng Bình-thời.

Ngọn Rạch Cái-rango có một làng, là: Nhữ-lăng, ngọn rạch Ô-môn có hai làng là: Ô-môn và Định-môn, đều là nô trai Cao-môn thuộc về tổng Thới bão thô.

Từ vịnh Rạch Cánhorz, sắp xuống tới Rạch Cái-Côn, có một làng, là : Đồng-phú

Đèn Cù-lao mây, có hai làng, là: Long-trung, và Hậu-thạnh, thuộc về tổng inh-an.

Cộng có bốn tổng, 45 làng, lúc trước
làng huyện Vinh-dịnh, Phủ Bình-viễn,
sau đặc riêng làm một huyện, là
Thong-phú, thuộc phủ Tuy-biên tùng
thuh Au-giang.

Có hai ông Tri-huyện, nhậm chung
một chỗ kêu là: Huyện Đông và Huyện
Tây, đồng cai trị việc chánh, vì vậy nên
người ngoài Huế, kêu người & trong
Nam-kỳ, là: người hai Huyện, và có
một ông Huân đao, để dạy học trò, định
này ông ấy, đều cất trong vách Rạch
Cát-thờ, cách chừng 1.500 thước.

Qua năm vua Minh Mạng, trong Tông
đinh-bảo, mới tách làng Tân-thạnh, ra
làm bốn làng, là: Tân-thạnh-dòng,
Thường-thạnh, Thường-bình và Trường
khánh, tách làng Tân-nhơn ra làm ba
làng, là: Nhơn-ái Trường-bình và
Trường-long. Làng Tân-lợi tách ra làm
ba làng, là: Tân-lợi, Trường-thanh và
Trường-lạc.

Trong tổng Định-thới, tách làng Bình-thủy ra làm hai làng, là: Bình-thủy và Thới-giai, tách làng Thới-an, ra làm ba làng, là: Thới-an, Thới-an-dông, và Thới-hạnh, tách làng Thới-hạnh ra làm ba làng, là: Thới-thạnh, Thới-lai, và Thới-lương, tách làng Thới-hưng ra làm hai làng, là: Thới-hưng, và Phú-luông.

Qua vǎn vua Tự-Đức, ông Nguyễn-tri-Phương, là quan Khâm mạo đại thần, phung chí lập Đồn điền, trong huyện Phong-p-hú, là: một Quận bốn dội kêu là An đồng cơ, Đội nhì, và Đội năm, thuộc trong tổng Định-thới, Đội ba, và Đội tư, thuộc trong tổng Định-báo, cơ Đồn điền này, là: tinh vi nông, động thi vi binh. (Lặng thì làm ruộng, động thi làm lính.)

Cũng đời vua Tự Đức, ông Phạm-hữu-Chánh, là: quan An-Sát, tỉnh An-giaong, phung chỉ làm Dinh điêu, thiết lập thêm hai lồng nữa là: lồng Bình-phong, và lồng Đinh-thành, thuộc trong rạch Cần-thơ, và rạch Bình-thủy, ngon Cái-dới, xuống ngon Mái-dầm.

Qua đến năm Bính-mão, (1865) thuộc
về Đại-pháp cai trị, bèn bài huyện Phong

phù, lập trường bờ tại chợ Cái-răng : ông Luro làm chánh Tham biện, bèn sáp đặt tông làng lại, bài Đôn diêu, Bộ thi thứ hai, làm làng Thới-thạnh-hạ, Bộ thi thứ năm, làm làng Bình-thủy-đồng, thuộc về tông Định-thới, Bộ thi thứ ba làm làng Nhơn-á-i-tay, Bộ thi thứ tư làm làng Thường-thạnh-đồng thuộc về tông Định-bảo.

Lập trường bờ tại chợ Cái-răng, chẳng bao lâu, lại dời ra cất tại vòm Cần-thơ, cũng chẳng bao lâu, sáp nhập qua làm việc tinh Sa-dec, dũng vài năm mới lập trường bờ trở về Cần-thơ, nhà nước bèn bớt tông Định-phong, sáp mầy làng vô tông Định-bảo, và tông Định-an, bớt tông Định-thành, sáp mầy làng vô tông Định-thới.

Lại sáp tông An-trường, khi trước thuộc tinh Sa-dec, sáp tông Bình-lê, khi trước thuộc tinh Vĩnh-long, sáp tông Thành-trị, Tuân-giáo, và Tuân-lê, khi trước đều thuộc về tinh Trà-vinh, năm tông ấy đều tung sự về tinh Cần-thơ.

Sau lại sáp tông Tuân-lê, vô tông Bình-lê, và lập thêm hai tông nữa là: Định-hòa, và Định-phước, các tông làng từ ấy đến nay, tách ra, sáp lại, lộn xộn nhiều năm kẽ không, hay xiết.

Ngày nay sáp đặc đà au bài rồi, nội tinh Cần-thơ, hiện bảy giờ, cộng là 10 tông, làng. Tông nào dặng mầy làng, đều đem ra sau đây.

(Sau sẽ tiếp theo)

L. Q. C.

Cách trống năm

(tiếp theo)

Nếu anh em làm dặng như vậy đã có lợi, mà thêm một món vật thực dùng từ niên; khi túng đà ăn lấy mà nấu canh ăn cũng khá, hoặc chiên xào với thịt, dùng cũng xong, chẳng hơn đem tiền đi mua nấm-mèo, nấm-thông của khách, đã tốn tiền mà không phải vật ngon vật quý, việc có làm mới có thấy lợi, chờ may nói chưa ai tin, e ngày sau việc bán buôn của khách chúng ta choán lán, thì họ cũng làm như nói đây chẳng sai; Chẳng ấy mình có làm thì cũng là sau chúng. Như anh em làm cho nhiều phơi

cho khô, chừng muôn vào thùng lấy rượu trắng mà phun sương rồi phơi lại một nắng; khi ấy mới dè vô thùng thiết nhô, như thùng đậu-nhận của khách bán đó. Đãy nấp hàng cho kính, dè lâu tới năm ba năm, cũng không hư. Muốn cho nhiều lời, trước hết di kiểm thứ hộp đậu-nhận họ ăn rồi, dặn con nít nó đem lại bán cho mình chừng 1 đồng su một cái, chỗ nào cũng dặn, hoặc ai chịu thâu trả mà bán thứ hộp, hoặc hộp trái-vái, hoặc hộp sữa bò, người ta ăn mà bỏ thiếu đi, như thế mầy nơi bán bánh nước cà phê (café) dặn họ dè đánh chừng một năm cũng có dư ngào muôn hộp, ấy là: Số khi khóc đầu có khó một chút, vì là: Vạn sự khởi đầu nan (muôn việc khai sự ban đầu khó). Sau khà rồi năm mươi người trống năm, hùa nhau lại, mua thiết mà làm hộp cũng dè như chơi. Ấy là đều sợ lược kiểm bộ thì ít tốn tiền nhưng mà phải chuỗi rửa cho sạch sẽ vén khéo dưng dùng thứ hộp sét hộp hư. Sau minh chế tạo ra làm hiệu, làm nhân như của khách vậy, tướng ai ai cũng phải mua mà dùng, dè bán ra ngoài quốc cũng tiện nưa.

Chung.
Mao-linh-Chieu.

Thơ tín và Điện tín

(tiếp theo)

Tôi thường hay nghe bạn Đồng-ban than vang về sự mất thơ cùng là thơ gởi có gấu, dù cò mà bị phạt. Sir Ay chẳng lạ, thơ mất về tại mầy người coi việc-thơ-làng không cần mẫn đến thơ của dân sự, còn thơ có gấu dù cò mà bị phạt tại ấy bị người ta gởi đi.

Lúc trước chưa có nhà-thơ-làng, thì những thơ gởi về mầy chò xa thiên thi rất trễ nải, phần nhiều mất tiêu. Trạm đến Tinh-lanh thơ đem về tới làng hoặc gặp hương chức nào giao những thơ ấy cũng dặng. Mấy ông hương-chức thường hay mắc việc khác dè dẹp thơ lại đó. Nhiều khi quên cho đến cả tuân-lê, cả tháng. May nhớ lại sớm còn sai trạm-làng đem cho chủ-thâu. Chẳng may lâu quá, khi soạn đồ chí gấp dặng thì hủy cho rồi việc.

Tới phiên mấy chú trạm-làng, khi gấp diệp phải đi ngà đó mới xách cái thơ đem giao cho chủ-thâu, băng không có diệp còn dè lại nữa

Té ra nội trong Lục-châu này từ ngày gởi cho tới ngày dặng thơ cũng gần một tháng,

Nhiều khi bị dè dẹp hoài lâu ngày phải lát mắt. Vì vậy gởi mười cái thơ đến tới người-thâu chừng một cái.

Cũng may kể gần hai năm nay Nhà nước muốn cho dân Annam dặng tần phát nên lập cuộc này sửa việc kia mới bày ra nhà-thơ-làng trong các Tỉnh cả Lục-châu, rất tiện cho mọi người.

Nhưng vậy mà sự tệ ngày trước chưa bớt cho mầy, vì các làng có thói quen chẳng cần đến việc thơ-tin, nên chen mầy người lôi thôi, đọc chưa chạy chữ quốc-ngữ dè coi việc ấy. Cũng có một hai chỗ mầy thấy-giáo làng chiu lành thì khá hơn.

Nhiều khi quan chủ-nhà-thơ bày biểu nhiêu việc tiễn, chẳng hé mày chủ coi việc thơ-làng chiu làm theo.

Té ra gần trót hai năm, bị thói cứ chẳng chia nên việc thơ-tin cho con nhà nước Annam ta cũng còn phải bị trê nái.

Tôi xin nhắc cho mầy chú rõ ràng: "Mấy chú lành việc thơ-làng phải phát tờ, trát, thơ từ cho nhâm le. Đầu cho thơ của ai cũng vậy; chờ chẳng phải mầy chú lo việc thơ cho mấy thầy Cai, Phó-tông và Ban-biện cùng hương chức trong làng mà thôi đâu.

Còn như sự bán cò, mấy chú than trong làng ít ai gởi thơ, cò báu không chạy. Vì tại sao vậy? Ấy là tại mấy chú chẳng rao cho thiêna hạ biết, hay là tại mấy chú không vui lòng khi người ta đến mua.

Vậy thì kẻ từ này về sau, xin mấy chú bày cần mẫn thêm chút ít.

Tuy việc nhỏ mọn, song rất tiện cho bạn Đồng-ban, ta cũng nên lo lắng.

(Sau sẽ tiếp)

T. v. S.

Trống lát dệt chiếu

Công cuộc trống lát dè mà dệt chiếu. làm không c借用 cho mầy mà lợi to, nhưng mà tùy nghi theo cuộc dắt, trống một công lát bát rồi tinh sánh lại thì tiễn băng mười công lúa, trống lát một năm bán hai kỳ, chỗ nào dắt tốt từ khi trống đèn khi lát xấu cối phải trống lại, thì hai ba năm mới trống một lần, mà mỗi năm dặng hai lần bán, việc trống dè hơn làm ruộng. Cuộc dắt dầm nhô rồi đem lát trống từ buội cho có hàng cũng như cây lúa vây, trống rồi, lát lên cao đến kỵ thi phát, mà bát còn gốc nó mọc lại cũng tốt, khỏi làm cỏ, song khi cuộc dắt mà trống phải làm cho sạch gốc cây gốc cỏ. Lát nó tra theo chỗ dắt gần dựa mé sông, có nước lên nước xổng, chờ trống giữa đồng, trong ruộng không dặng, hoặc trống theo cồn nồi, cù lao thì bập lâm má chỗ nào trảng nắng thì lát lại thấp cây còn chỗ có cây che thường có bóng mát thì nó cao, mà tốt. Theo chỗ trống dặng tốt, như tinh Cần-thơ, từ chợ Cái-răng, theo mé sông Cần-thơ mà thẳng vô cho khỏi Cầu-nhiệm, hai bên mé sông mầy chỗ đất bồi thi trống nó chiu lầm.

Chó chí anh em đừng chè nghệ nhỏ mọn, đè mé dầm, cõc kèn, mòn nước, sảy mọc cung vòi ích mà thêm rậm rạp khó coi, dè dỗ không dùng không lợi làm gi? Vậy lúc làm ruộng hoàn thành lối tháng 10 ở không thi không tiễn, mìn đù già thi phát cuộc đất ấy mà trống lát, thử giống lát dè mua mà! Trống rồi bán dặng tiễn, mới thấy đất sanh vàng; trước là thử lợ sau là dặng sach sẽ đồ huè trược it lắp vào, thi người cũng ít hay đau ốm mà lại có bạc nira.

Trống dặng rồi minh muốn dệt chiếu mà bán cũng dặng, không thi bán cho họ mua, người ta mua lát thiểu gi. Như Rach-giá, Cà-mau, người ta trống lát, dệt chiếu bán lấy bạc ngầu. Còn minh bò đất ở không lấy làm đán tiễn.

Như có làm ruộng lại trống dặng lát, ruộng trùng, lát tốt, cũng như Càm thương thêu hoa (trên gấm mà thêu bông) qui biêt chừng nào? Còn rủi có thất mùa, thi bán ít công lát cũng khỏi

lô thiêu thốn, dài theo mé sông nhâm chò mấy nhà bão phủ, người ta chẳng cõi trống, thì mình bồi mà mướn, trống một lán mà bán hoài, nô nhảy con ra đem trống cho khác nứa. Một công lái theo bực thường bán một kỳ lấy bực trung cũng dặng ba bốn chục đồng.

Còn mái dầm ô-ro, nga lau, chuối nước nó choán thì có tiêu gạo gì mà lại coi cảnh ra sâm huất.

Miêng nào theo mé sông có bài bồi trống lái tra lán, e hằng nhường là sông Cần-thơ mới trống dặng.

Song các nơi cũng có thấy người ta trống, duy có theo Cần-thơ chưa ai làm nghẽ ấy. Cứ ruộng với vườn, rồi mùa thi ở khóm lấy làm uống. Thiệt là: Phàm bì vò ich, duy cần hữu công. (Phạm chơi bời chẳng ich, bời siêng mới có công)

Vậy xin anh em hãy làm thử mới biết sự tuy nhỏ, hè làm mới nên lớn dặng. Như nhâm cuộc mìn ở có bài bồi cũng nên trống cùng là kè ean bên mìn, mướn mà trống khôi thất công di mướn nơi xa, cũng là nhứt cứ luồng tiền. (Một việc sanh hai) Ấy là: theo ý nêu của tôi tưởng bò đất không vò ich, dầu bán chẳng mấy đồng, cũng có mà xài xin anh em chờ bò qua tiết lâm.

Phan-hà-Thanh.

Thầy một sự bất bình.

Ngày 22 Mars, 1918.

Tới vía chiên mát, trước có 5 giờ, tôi rảo bờ: dạo chơi ra đường hóng mát, thấy nước dâ lớn dây, ghe xuồng qua lại: tôi mới đi thẳng xuồng cầu mát mà ngồi coi chơi cho tiêu khiển.

Thiệt là:

Sóng xao iấp nhấp bèo khoe cánh,
Nước chảy lờ đờ cá giòn vi.

Đang ngồi mà xem xáu đâu có một chiếc xuồng ở trong bơi ra, một ông già tuối trước bảy mươi dầu tý thủng hỏng, râu

đẹu bạc phếu. Bơi lái, và một thằng bé ngồi trước mồi. Bơi vừa ngao qua cầu, ông lão gác đám lên xuống thà trời, day lên mà bồi tôi rằng: Nước này chừng nào ròng a cậu hả!

—Tôi thưa rằng, chừng lối 6 giờ ngoài; —Ông lại hỏi: dày di ra chợ kiệp khlong?

Tôi thưa: Nước này di dữ đặc, sao ông không ghé lại mà nghỉ tay, chờ rước ròng sè di, bùa nay cũng có trăng mà.

Ông nói thời đê thùng thằng di lán, tới đâu hay đó. Xây có một chiếc xuồng ở ngoài bơi vô cách chừng 4, 5 thước tây. Vùng hét lên mà rằng: Ông già kia sao đê xuồng day ngan day dọc vậy hở, muốn dụng sao tôi cho một cái». — Ông lão lật đặt tay thì thọc đám xuồng mà hoát cái xuồng lại miệng thì nói rằng: tôi mắc nói chuyêu với cậu em trên cầu nên không thấy.

Người ấy lại càng ó lên nữa mà rằng: « Muôn nói chuyện thì đậu lại, chờ nói chuyện rồi thả linh đình vậy sao». Tôi xem kỹ lại người ấy trạc chừng 30 tuổi. Mặc quan, da đen, trống tá hâm hử, nói năn rón ràng, tôi liền dír rằng: thời mà chú, xuồng đê chẳng dụng thì thôi, lại một cái sông mìn mông, hết chỗ di sao, mà nói cho nhiều tiếng, và ông cũng già cả mà, nói mới bấy nhiêu xuồng nó đê bơi trót. Tôi gõ lại xuồng ông lão thì ông cũng dám qua doi mà bơi ra tôi ngồi càng nghĩ, nghĩ càng bất bình cho việt có một chúc, mà thằng nó dành buôn tiếng chằng vi, vậy chờ hoát qua bên này, cay qua bên kia mà tránh cái xuồng ông già đê lại mất công là bao nhiêu đó sao? Ý cái người gì mà lô mang, mở miệng ra nói chẳng chừa cẩn, đường như dùi đục mà châm nước mắm, trước lè nó thấy xuồng ông già mau mau bơi tránh, chờ có dầu mà rây mà rà vớt người trưởng thượng.

À hèn chi ông Lương-dũ-thúc minh chung luyễn lè, người dường nay sao chẳng ghé míc mà xem sự hưu nghi sao lại chẳng thèm, đều vò lè lại còn mong mỏi. Mảng-ndi nghĩ vừng ở chen núi, dưng dậy lèu lấy giấy viết ra, biên ra đây cho chur vị khán-quan coi có phải là bất bình cho chẳng.

Ngô-Đồng.

Tục ngữ giải nghĩa

1° LẬT ĐẬT NHƯ MA VẬT ÔNG VÃI.

Nghĩa là: LẬT ĐẬT NHƯ XA TRẬT ÔNG VÃI. Cái xa kéo vãi thi có nhung ống chĩ, tu kêu là ống vãi. Như xa mà trật ống vãi, thì chĩ đứt rời di cho nên hẽ mà xa trật phải lật đặt mau mau sửa lại. Bởi vậy mới có lời ví như thế, song lời ví lâu đời, nghe không rõ mà nói quan xiên là MA VẬT ÔNG VÃI. Chó ma ở đâu? mà vật ông vãi? ông vãi là ông gì? Nếu nói xa trật ống vãi mới phải.

2° ĂN THÌ SỐNG BỐNG THÌ THÁT Nghĩa là: ĂN THÌ ĐĂNG SỐNG, LÀM NÚNG THÌ THÁT. Lời ví này như người lợn mà rầy la kè nhỏ, như con cái đau ốm, cha mẹ ép ăn, hoặc đứa bay hồn mác, cho nên giận mà nói: Ăn thì Sống, Núng thì thát, vì người nghe không rõ cũng bắt chước nói theo, lại nói cắp lính cho rồi, nên lâu thành tục ra không nhầm nghĩa là vậy.

3° BÙ CỘNG. Như thế mấy người mua bán chuối buồng, hè buồng (quay) nào không đủ 5 nải thì nói phải bù cộng. Nghe nói thì hiểu với nhau, chờ nói bù cộng không nhầm. Nhưng Bù cho là thêm còn cộng là gì? Còn họ chơi bài cào bê không núc lè cũng là Bù, vậy thì tiếng bù xa nhau lắm.

Ấy là: BỘI CỘNG mới phải, vì Bội là bằng hai, Cộng là nhập lại vậy nói Bội-Cộng là nhập bằng hai. Bội tiếng nói Bội Cộng, thì khó nghe cho nên hẽ ai có nói thì cứ nói là Bù-tổng, rồi do lâu lán thành tục mà hiểu, chờ thiệt là, nết như vậy sai xa.

Phan-hà-Thanh.

Truyện Thoại-Hương (tiếp theo)

Quan Tông-dốc bay chuyện của Thoại-Hương như vậy, nên không sợ tên lái buôn. Sai người tới nói với va rằng: chờ khai deo-duỗi theo Thoại-Hương, sao sao cũng để cho ông cưới dam về làm hẫu thiếp.Tên lái nghe nói thì rất tiếc, ban đầu có bộ bẩn-dùn. Sau thấy quan Tông-dốc muôn nồi hành hung, và sợ họa nên không dám cảng trở. Quan Tông-dốc

thấy vây mang hói-hói, đam kiệu phu đến rước Thoại-Hương, Hương khóc mà than rằng: « Thám thay cho cái má hường, bị cắn dày kiếp dọa chí dày? Con tao ghét ghen chí lỗi vậy? Lát cho lán, cho lóc, etc., ngàn, cho ngọt, cho vây, cho bùa đến thế! Đã dám bám quan lớn, nay quen lợt đam long hạ cổ, cũng là may cho số phận nay. Đây các mà được dựa cõi bá cũng là may. Song e cho bà lớn ở nhà không dạ dung cho kẻ dưới. Rồi đây người dày dọa thân lỗi tucus, trước hâm sự tử uụp mạng dặng la.»

Quan Tông-dốc đáp rằng: « Xin nàng đừng tính thiệt lo xa. Muôn việc gì cũng ở nơi ta, trong gia đạo ta xử hòa hết thảy. Xin nàng chờ nghỉ-nan ái-ngai, ta thấy nàng dấu-dài khá thương. Chẳng qua là: muôn dắc lén cho khỏi tai ương, kèo đê vây uống tráng thực nǚ.

Hương nghe mấy lời phân tự sự, nhầm ông này không phải là người sơ sur-tử Hà-đông.

Nghỉ lại miinh nay đương buổi long-đong, chi bằng kiếm chốn an thân gởi phản. Vì đâu vợ lớn có đem lòng ghen giận, ta ở cho mềm mỏng rất chịu lòn. Ba mươi đời đời bà si đê chịu chồng chung. Nhưng mà ta bay giờ như cá chầu chim lồng, lui tới liệu bay đê khô nái. Phải nhầm mặc đưa chon theo máy tạo. Cũng muôn thác cho rồi, nhưng mà thác rồi biết cha mẹ thế nao. Chi bằng theo ông này mà lò nói ấm hao, sau người cũng đưa về thăm cha mẹ.» Nghỉ như vậy rồi day lại nói với quan Tông-dốc rằng:

« Cám ơn Ngài có lòng thương dân, biết ngày nào ăn trả nghĩa dân. Tôi nguyện theo phục sự bế trên, ogô đáp chút công ơn chiếu cố. Đây tôi xin Ngài cho lỗi một việc: là trước khi theo Ngài tôi phải từ biết anh lái buôn. Tuy là va có ý cùng tôi kết nghĩa keo sơn, song xin quan lợt mựa đừng ghen giận. Cũng thò va tôi mới ấm no tới nay dặng, nay có đi phái từ già mới phái dạo làm người.» Quan Tông-dốc nghe lời nói có nghĩa thì chuỗm chim cười, cho phép Thoại-Hương vào từ biêt.

(Vị đoạn)

Huỳnh-văn-Ngà, Trà Vinh.

Sự tích giặc Au-châu

Nº 9 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

Bởi vậy cho nên trong ngày 30 Juin tình cảnh Âu-châu như vầy: Trong các sự kiện coi bê ngoài thì rất yên tĩnh, chẳng thấy nói đều chi khích bàng không có thấy định việc gì.

Duy có một đám báo Xet-bi và báo Nga tranh luận thù khích với báo Ô-trich và báo A-lê-män, và bởi vì bá tánh ô ré thù khích, dập đánh dân Xet-bi, nên Chánh-phủ Ô-trich mới lấy quan pháp mà trị dân trong xứ Bốt-ni-Hết-xê gô-huynh. Có một vài đám A-lê-män cũng ra tay thù khích.

Đòm lại chòn trời thi chưa phải đèn kich gi mấy. Và lại có lè nhở tinh tinh hòa huân thuần hậu của Hoàng-dè Nga-quốc mà cuộc nầy sẽ tinh êm được, hoặc là khôi lan tràn ra cả Âu-châu.

Ngày 1^{er} JUILLET.— Người nào di du lịch mà chẳng hay cuộc thi Hoàng-Thái-Tử, nếu vào thành Xe-ra-ro-huô trong ngày 1^{er} Juillet thì sẽ lấy làm lạ, là thấy nhà cửa, phố xá tang tành đường như bá tánh bị ăn cướp phá thành, hay là bị một trận bão to gì vậy.

Không có tiệm của dân Xet-bi nào, nhà của dân Xet-bi nào mà không bị dập phá. Bàn, ghế, tủ, ván cùng đồ gia đinh trong nhà đã bị quăng vải ra đường, dập bê nát như tương.

Thảm chí đến nhà trường hàng bạc và Đài-mản bang của dân Xet-bi cũng bị dập pha.

Có một cái nhà in của dân Xet-bi họ vô mờ mây từ món mà quăng ra đường.

Nhà hội của dân Xet-bi tan tành chẳng còn một mòn chỉ lành lê. Trên tảng thử nhì bắn ghế đóng giá hai muôn quan tiền đều bay xuống sân, bê nát, cái cào còn lành, thi bá tánh áp lại dập tan nát không chừa.

Trước nhà thợ-may dân Xet-bi kia, dồn-bà áp vô hối vải đóng giá năm ngàn quan tiền mà xé, có binh lính đứng vòng canh giữ thấy mà không dĩ hơi, dường như dường đó mà phủ hộ sắp làm loạn.

Nếu người đi du lịch ấy mà đi kiếm nhà hàng hiệu Âu-châu, thi sẽ gặp một đồng đô bê mà thôi, chả còn thấy nhà hàng nguy nga đẹp đẽ ấy nữa.

Trong ngày mồng 1 mồng 2 mồng 3 và mồng 4 Juillet tại kinh đô Vê-nôr, tại lịnh thành A-ga-ram, thành Xe-ra-ro-huô có nhiều chuyện rộn ràng thái tham, thiên hạ la ó nứa rằng: Hãy hủy giết Xet-bi; hãy hủy giết QUÂN SÁT NHƠN! Hãy hủy GIẾT KINH-DO BEV-CA-RAT! Hãy hủy GIẾT VUA VÊ-RÔ!

Các báo mà xúi giục dân làm quấy nứa vây thi nay cũng nên tự dắc, vì thiên hạ đã nghe theo sự hâm dọa thù khích ấy, vừa lòng đep dạ phe A-lê-män.

Và lại Chánh-phủ cũng không phải ngồi diêm ubien: Tại Xe-ra-ro-huô có linh troào mấy cái nhà hội của dân Xet-bi phải đóng cửa lại. Sở tuân cảnh ép hội của dân Xet-bi hiệu là OMLADINA phải đem số biển tên mấy người hội mà nạp. Và lại cả tỉnh Bốt-ni-Hết-xê-gô-HUYNH đều bị chính phủ lấy quan pháp mà trị. Có hai trăm dân Xet-bi bị đuổi ra khỏi Bôt-ni dời dời và sáu mươi bốn tên dân Di-ganh bị dẫn ra cương giới.

Tại kinh đô Vê-nôr thiên hạ áp đến bao vây binh quan thương-tướng quân RA-BET-KI mà ó ré, người ta nói rằng họ có ý khích thù với Y-ta-li, vì thuở sanh tiên quan Thương-tướng quân nầy đã tháng được vua Sat-Anh-le trong năm 1849, tại Nô-hoa xứ Y-ta-li.

Có nhiều người đọc bài diễn thuyết mà luận rằng: Phải quyết hưng binh gia phạt dân tộc Xi-lao ở Hướng nam (là Xet-bi).

Các báo Nga lèn tiếng ăn thua phản đối với các báo Ô-trich và A-lê-män, coi thế chẳng lành.

Tại kinh đô Nga quốc, nhứt trình Nô-hoa WRÖ-NY-A đáp từ lại với một cái nhứt trình A-lê-män kia như vầy: nhứt trình ở kinh đô Bêt-LANH có ý nói lão rằng: NGA-LA-TU khêu chiêu, luận cách như vầy thi các báo A-lê-män có lè nào trông hòa nhâ với lán ban là NGA-LA-TU dặng?"

Có nhứt trình kia luận rằng? Nay đúng ngày giờ phải trừ tuyệt cái thói cáo người vô tội hể động dao động thoát thi cứ nghĩ cho Xet-bi làm quấy, bởi vì thấy

Xet-bi càng ngày càng hung vượng có thể cự dương.."

Có một cái nhứt trình khác ở kinh-đô Nga-quốc lại luận thêm như vầy: "Chẳng phải xúi Xet-bi phải liên can vào cuộc bạ sát Hoàng Thái tử mà chính là tội những kẻ xuôi giục Ô-trich nobich thù với Xet-bi tại tỉnh Bốt-ni-Hết-xê gô-huynh. Không phe nhiệt thành ái quốc nào mà phá nỗi lời luận chánh lý nầy." Trong bài trên đây nói: "Kê iào xúi giục" ấy là có ý chỉ rõ phe A-lê-män-lộc nhứt-thống và phe võ-biên mà Hoàng Thái-Tử Phan-xoa Phet-di-nang làm đầu.— Còn nhứt-trình Xet-bi thì nobich luận hân hòi với nhứt-trình Ô-trich, mà nhứt-trình Ô-trich Hong-ga-ri thì cứ việc cáo Xet-bi hoài ;

(Sau sẽ tiếp theo.)
Trân-bưu-Trân, lược dịch.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	4 f 10
Hàng Đông-Dương	4 12

Giá lúa

Từ 2\$05 cho đến 2\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

QUAN TOÀN-QUYỀN ALBERT SARAUT NGƯ GIA RA HUẾ.— Quan Toàn-quyền đã đến tại Huế hôm buối chiều thứ bảy nay. Có mạc Quan Khâm-Sir bảo hộ Charles. Quan lãnh binh Lombard, Quan Khâm-sir bảo hộ Bắc-kỳ Saint-Chaffray, và các Quan Thương-Thơ tại Trào Huế, đều đích thân mà hầu đón rước ngài.

Qua buổi ban mai ngày chúa nhứt Quan Toàn-Quyền thảo chính cùng Quan lãnh binh và nhí vi Khâm-Sir bảo hộ Trung-kỳ và Bắc-kỳ di diễn thuyết cùng viên khấp nơi. Kế buối chiều ngày ấy Quan đại thần Albert-Saraut già làm thẳng vào đến Vua. Kế tối đêm ấy ngài dự cuộc lễ tế (Nam Giao) cùng Đức Hoàng đế Khải-Đinh.

Đến sáng bữa thứ hai ngài đến công luận cùng Quan Khâm-Sir Charles các việc đại khái tạo tác sẽ mở thêm nơi đến Huế nhứt là làm mối đường cho xe hơi chạy băng ngang qua Béo phải cho huân tất trong tháng Juillet đến đây. Kế ngài ra mắt các Quan Đại-tháo An-nam tại Huế. Xong tất các cuộc rối ngài di đường bộ trở lại Hanoi.

TRỐN CHỒNG.— Làng Mỹ-Thuận. Lúc tháng ba Aunam năm 1917. Có Thị B... là gái có chồng, đánh giục nghĩa tau khương, nên lừa lúc chồng của hảng là tên S... đi khỏi, mới toan bê tom góp y phục vàng vàng, dời bước, lánh thân, tiêm nơi khác mà nương dưa. Khi chồng hảng hay, liền dâni tờ cờ làm bằng. Bởi vậy qua đến ngày 24 Mars nay tên Bùi v. Ng... là cha chồng của Thị B... đi hờ cơ gặp được Thị B... tại nhà người anh tên T... Lúc ấy tên Ng... đòi bắt thì có tên Bè ra ngăn cảng cầm dao rược chém tên Ng... Đến khi tri hô lên làng dẫu ná tróc nội vụ, thi mới hay rằng Thị B... từ ngày trốn chồng đến nay kết niêm phu phu với tên Bè, nên tên này sợ mất vợ mới ra làm dữ hé!!

ĂN TRỘM HAY LÀ TRAI GÁI.— Làng Nhơn-ái. Đầu 21 rạng mặt 22 Mars 1918, lúc 10 giờ khuya, có tên II. v. Tr... đến rinh nhà của chết Th... di khỏi để vợ là Thị C... và mẹ vợ là Thị M... giữ nhà. Trong lúc ấy bình linh Thị M... ra hè tiêu gấp cậu Tr... đang lom khom rinh nhà, Thị ấy bèn tri hô lèn bàn cặn đèn ứng tiếp bất được tên Tr... giải đến làng, hảng khai rằng: Vì hẹn hò, nên đến trai gái với Thị C..., chờ nào phải đến mà ăn trộm, còn Thị C... lại khai rằng: Hàng là gái có chồng, chờ hể trai gái với tên Tr... bao giờ. Làng giải nội vụ đều tòa tha, vì xét vô bằng cớ.

HƯƠNG CHỨC LÀNG ẤU ĐÃ.— Làng Tân-phong. Ngày 22 Mars 1918. Có tên Hương thâu Tr. v. Tb... di ăn dỗ về ngan nhà Hương chánh Q...lúc 12 giờ trưa. Thích linh nội nhà Hương chánh Q... áp ra kéo chủ Hương thâu vào nhà ầu dâ rất trọng bịnh. Khi ấy hai bên bàn

còn đều nói mồ lèn, kể Hương chức lang dến nơi, thấy Hương Thủ... bịu hưng, liền dạy chờ đèn nhà thương Cantho. Vậy việc này xảy ra đây cũng vì thù khích nhau lúc tiền nhứt. Nên nay mới ra cớ sự. Vậy việc này tòa còn đang tra vấn.

HÒA HOẠN VŨ CƠ.—Làng Thới-binh. Đêm 28 Mars, lúc 12 giờ khuya, tại sở Thủng có chất một đồng rơm vuông vức 10 thước Langsa, thỉnh lanh phát cháy. Nhờ có bàn cát bay xùm ubau cứu chữa, phải chờ không ai hay thì đã luyễn luy đến Sở Thủng rồi. Chứa rõ vì tại cớ lâm sao, mà đồng rơm ấy phát cháy!!!

CÓ AI MÀ THỎ TAY MẶT BẮT TAY TRÁI VÀO ĐÂY MÀ LẤY.—Ngày 27 Mars có tên Danh El ở Chaudoc đến tại Cao-tho lối 6 giờ chiều rồi thẳng bước lại nhà thấy Ba Sim ở đường Perception, có ý thăm Thầy Ba là thàn-băng, ở đó mà tạm dừng một bửa cơm và ngủ dở một đêm, chờ sáng có đi về Trabang mà lu việc buôn bán thuốc rè.

Khi mới lại đến nhà thấy Ba thi có Nguyễn-v: D.... là boy chạy ra tiếp rước Danh El một cách rất khiêm nhường, gọi đồ thì xách vào nhà cất xong xuôi rồi thì kề trà nước bưng ra cho chủ thết đài, một lác kề tới bửa cơm; boy biết ý chủ nên cũng lật đặt đon bàn bưng cơm ra mà dài khách luô.. Bữa ăn dừng rồi thì Danh El có ý nire nên cởi cái áo paletot mang dò bước ra ngoài mà hóng mát. Một chap trở vò thi thấy cái bôp (portefeuille) của mình nằm dưới gạch, liền lượm mở ra coi, ô hô! hai tấm giấy ngắn đã bay đâu mất. Danh El liền cho thấy Ba hay thi hai người đóng nghe cho D.... là vì có một minh nó trong nhà mà thôi. Thầy Ba oái giận kêu D.... oái D.... bởi mà chẳng đe nó dà cuc mắt. Túng, Danh El phải đi thưa với linh tuấn xin bắt.

Cha chả là gian hùng, Nguyễn-v: D... giám chung vào chùa Ông là chỗ dưới; đường chánh chánh mà trốn chờ!!! Bởi vậy cho nên sáng ra bị cõi hồn, là hồn dập óc xô ra khỏi cửa chùa & giao lại cho Bếp Quới giàn dâu vê bót Ông Cõi hồn thi

D.. khai rằng có lấy có hai cát mà thôi còn bao nhiêu thì quí ma gì nó mượn chờ tôi không biết! Tức thi tờ bẩm theo miệng giải tuốc qua Tòa.

KIỂU NỮA THÔI.—Đêm 26 Mars, lối 9 giờ tên Nguyễn-vân-X... di xe máy kiều từ trước cửa Tòa chạy xuống rap hát Casino. Bi nhiêu kiều cũng hay, nào là chạy buồng tay, đứng một bên pédale, gác hai chân lên guidon, vân vân; người đi đường thấy vậy đều vặt ra hai bên, X... càng đặc chí, nên vòng thứ nhì X... bắt từ đường Boulevard-Saintenoy chạy tuốc xuống rap hát, hai tay khoanh lại, hai chưng đạp thiệt mạnh mà lấy trốn còn miệng thì el-el lia lịa. Mỗi người đều ngó theo sợ cho anh ta bị rủi ro mà thật chẳng khôi, chạy vừa dồn trước cửa Casino thì cái xe sao lại cứ đâm sầm vò đám người ta đông, X... hoàn hồn, phản trón xe chạy mạnh, phản bị đèn sáng chóa con mắt, coi thế tránh không kịp nên lật đặt sục lùi nhảy xuống đất, bỏ cái xe cho mặt sụt nó kiều một miếch! Thầy vây người ta nhảy lên lê đường ráo, còn có một minh chết T... bị gánh lục-tào-xá nên rẽ đi không kịp bị trốn xe chạy đến xung nay trên bai thùng nhão lảng dò linh lảng cùng đường; thiên hạ đều cười rộ. Chết T... liền chạy lại nắm áo tên X... mà nói rằng: «Ny xiên làm vậy thi lô vốn chết cha tôi (ôn si? lường li cái lây động lớn quá chừng mà lì không chạy lè chén thùng của ngô mà chạy, hay là lì không cho nô ô bán chô này thi lì nói chớ, sao mà làm lì vậy»!!!

Cái lây một bối kẽ linh tuấn lại thi chết T... thưa biếu bát đem lên xin Ông Cõi xú.Tên X... biết nước lối nên nói với chết T...biểu của ny già dâng bấy nhiêu ngô thường phết cho, chờ cẩn lên ông Cõi làm chi. Chết T...gặt đầu hai cái roi sê tay ra tìn một bối rồi nói: «Một lồng.....chiêm»

Tên X...liền móc túi đưa tiền cho chết T...rồi củng thót lèn xe máy kiều tuốc về nhà còn chết T... thi cười chuỗm chím lây dòn, gánh thùng không về và nói: «Hả! bán như ngô làm vậy mới man chờ mà còn kinh cùng lời hơn là mắc công dao tới khuya cũng vậy mà lại một hồn!!!

ĐIỆP THƯƠNG TÍNH TẠI TRÀO HUẾ.—

Mới hay tình lành rằng: Đức hoàng-Đế Khải-Đinh đã định chọn Hoàn-hậu. Bà này là con gái của Quan Học-bộ bộ thượng thư tại trào. Bà dến thông suối chữ và tiếng langsa lại dùng nhan yểu diệu, thuần hậu phương phi lại tron bê thông minh tri hoa, và cảm kỳ thi họa. Rất đáng một vị Quốc Mẫu của nhơn dân khắp cả.

TỊNH MỚI.—Đã có từ chầu tri để ngày 12 Mars 1918 của Quan Khâm Sứ bảo hộ xir Cao Mèn ở tại Nam-vang, truyền rao lại cho các quan Chủ tinh ở trong Nam-Kỳ rằng Puam như các sắc nhơn dân ở lục chầu muốn đến lnh thành Nam-vang, trong lúc này, hoặc làm ău, hoặc thám bà con, hoặc du lịch, thi trước phải đến trình diện nơi Quan Thầy thuộc sở tại, nơi lnh minh trú ống, mà xin trống trái, và chít thuốc trừ bệnh dịch hạch) gọi là injection anti-pesteux. Bởi vậy những kẽ nào trước khi nhập vào xứ Nam-vang thi phải trình ra hai tờ giấy của Quan thầy, chứng rằng: mình đã có trống trái và chít thuốc ky bệnh hiểm nghèo ấy, có ít nứa là trong 6 tháng nay. Ấy vậy sự quan lính này, cũng là một điều rất hữu ích của nhơn dân, vì nhữ nước muốn cho ta tráh khỏi lâm bệnh truyền nhiễm khổn khổ ấy, nhứt là bệnh dịch hạch, nỗi là bệnh trại giặc (ue kèu là lèn bòng) nó dà làm cho người lâm hại rất nhiều, cho nên Quan Khâm Sứ Nam-vang có ý muốn trừ tuyệt những bệnh ấy vào truyền nhiễm nơi các xứ của ngài bảo hộ. Đó là điều hữu ích cho chúng ta cũng nên vung lấy. Trước là bảo dường cho thán thê ta khỏi sự hiểm nghèo. Sau nứa ta khỏi bị sự ngăn trở, trước khi ta muốn nhập vào lnh thành Nam-vang.

Vậy xin khuyên chư quí vi có muốn đến xứ Nam-vang, thi là chỉ cho tiện hơn là vung y theo quan lính này. Rất tiện để cho chúng ta mọi việc.

ÂN TÚ.—Đã có lời nghị định của Quan chủ Soái Nam-kỳ số 37 dê ngày 6 Mars 1918 dà ban ơn riêng, kể từ ngày 1^{er} Janvier 1918 về sau, chư vi học

sanh trong các nhà trường bá nghệ, đã được chuẩn miêng thuế thân.

Vậy chúng ta hãy làm hưu hành mà đòi ơn sau của Quan chủ Soái Nam-kỳ có lòng khoan nhơn, thuần bệu, đáng kính đáng mến, mà ban ơn riêng nay cho quí vi Học sanh trường ấy, Rất nên phải lý.

CHẾT VÔ CỐ VI CHƠI RĂNG MẮT.—

Làng Mỹ-thuận. Ngày 13 Mars, lúc 2 giờ chiều, có hai vợ chồng tên Nguyễn-vân-Lê dì làm ruộng, đê 2 đứa con nhỏ lại coi nhà, một đứa lớn được 6 tuổi ở nhà giữ em nó là Thị-Kiều nên 3 tuổi, nó đê em nó là Thị-Kiên ngâm trai chánh non chơi. Rồi nước tuốc vô mắt cô mà chết. Đến lúc hai vợ chồng tên Lê về mới thấy tri hô lên. Làng-dân khán xét tử thi thì cũng quả nó nước trai chánh mắt cô mà chết. Đó quả ti ật là chết oan vô cớ!!!

SANG ĐẠT CỦA ÔNG THẦN HOÀNG.—Làng Mỹ-Khánh. Đêm 29 Mars, tại đình làng có cúng lễ cầu an. Quản gian tế thừa dịp trả trón vào chợ 5 cái ghế Thonet. Cách hai bửa sau, làng cho người mặc thám mới tri ra mối tai nhà tên Ng: v. T... Vậy khi bắt tên này thi va khai rằng: mua 5 cái ghế ấy lại của tên Phó hương quản G... giá bạc 6\$00.

Làng lập tức ra linh và tróc tên G... đem đến tại nhà Công Sở là 2 giờ khuya. Lúc ghe dâu tại cầu béo; thi tên Thường xuyên M... leo lên trước, còn tên G... leo sau, nên nó mới thừa cơ ứng biến, cõ dò dập tên Thường xuyên một đap nhanh tuốc xuống sông. Rồi tên G... cũng thừa dịp ấy nhảy đại xuống sông lặn mất. Khi ấy bị trời tối, lại mù sương sa mù, nên tên G... mới thoát thân trốn khôi. Vậy mà ăn cắp của Thần thi chạy dâu cho khôi được.

PHỤ LINH DƯỢC MÀ TỰ TÚ.—Làng Nhơn-nghia. Ngày 29 Mars. Có tên chầu hồn-T... vì bất bình việc té già, nên đánh vợ là Thị-L... Bởi có ấy Thị-L...nay giàn chông quá nư giận, lấy thuốc hồn của tên Thầy K... mà uống vào nhiều quá, nên phạm thuốc mà chết. Vũ nay làng gài tên T... và chú thầy K... đến Tòa cho quan trên phân xử.

ĐÁM CƯỚNG DÀM. — Làng Nhơn-nghia. Đêm 26 rạng mùng 27 Mars lúc 11 giờ khuya. Có tên Hồ-v-Tr... 22 tuổi, dân làng Tân-thuận (Sudec) qua bán keo tại làng Nhơn-nghia, nó dụ dỗ tên Ng.-thi-K... là gái 14 tuổi, mà hâm dâm, làm cho đứa gái này trọng binh, đi không nổi nữa. Nguyễn con Nguyễn-thi-K... này ở làng Tân-Quối qua ở nhà Thị-L.. mà mót lúa. Đến lúc trong nhà hay tri hô lên, thì tên Tr... đã trốn mất bắt chưa dặng. Triều ơi là Triều!!!

BỘN CỒN BỐ. — Đêm 19 rạng mùng 20 Mars, có một bọn ăn cướp chừng 5 đứa, phá cửa sau vào nhà tên Bô-thi-Thúr ở tại Rạch-Vong, lấy quần áo và đồ đạc rất nhiều, lại còn đánh tài gia là Bô-thi-Thúr và đứa con trai là La-Ngầu trong binh. Khi Hương chức làng, và đầu hay đến tiếp cứu, thì bọn ăn cướp ấy đều bùi mít, bỏ lại hai cây roi, 1 con dao phay, và 1 cái ve chai.

Làng bèn dạy chờ hai mẹ con tài gia đến tại nhà thương Cần-thơ.

GIÚT TÌNH CHỦ CHẾC KẾT NGHĨA VỚI ANNAM. — Làng Nhơn-nghia. Đêm 29 rạng mùng 30 Mars, lúc 7 giờ tối, có tên Ng.-thi-Nh...tom gõp đồ đạc cùng bạc tiền, của chồng hàng là tên chéc L.. H., mà trốn theo tên Nguyễn-v-B...

Khi làng đến tại nhà tên B... thì bắt được Thị Nh..., còn chủ B... trốn mất. Xét lại thì tiền bạc ráo tron. Vậy thị này khai rằng: Tên B... xài hết.

Bé gì cũng Annam làm gốc.

Saigon

CỜ BẠC (Jeu d'argent). — Hôm chúa nhật ngày 18 tháng ba tây nay, lối 2 giờ rưỡi chiều, lính tuần thành bắt một đám đánh bài cào, tại rao phô số 62 ở đường Espagne (Ét banh).

Chủ chứa và tay con hết thấy là 13 người bị bắt tại trấn. Trong 13 người đó phần nhiều là dòn bà.

Lính tuần thành đem nập 13 người cờ bạc với đồ tang: 53 đồng 5 cát sáu bạc, một bộ bài cào, một bộ ván gỗ, cho quan Biên-lý tòa Saigon.

ĐÉULUƯƠNG-THIỆN. — (*Acte de probité*) Một người dòn bà Annam, tên Nguyễn-thi-Dang đem giao một cái túi xách lạy của nó xí được cho bót quân thứ nhì sở tuần thành. Trong cái túi đó có 8.895 đồng bạc giấy và hai cái giấy để tời hàng cho vay bạc lanh 19.000 quan tiền tây.

Sau lại bót trả cái túi đó cho chủ làm mất. Không biết người chủ đó có thường thi Dang ít nhiều không, chờ ai mà không khen đều lương thiện của thi-Dang.

BẮT MỘT ĐÚA ĂN CƯỚP. — (*Arrestation d'un pirate*). — Hôm thứ ba, ngày 19 tháng ba tây nay, đội Kiểm với tên lính Sô bắt được tên Phan-van-Than, 27 tuổi, bị tòa đại hình Saigon xử nó khiêm viễn và kêu án nó khô sao chung thân năm 1916.

Năm 1915, tên Thao, ăn cướp và muôn giết, M. Paillou ở tại rạch Dừa, linh Bà-ria. Khi giám nó tại khám Bà-ria, nó kiềm thế trốn. Tòa đại hình Saigon xử nó khiêm viễn và kêu án nó khô sao chung thân. Chuyển này nó hết trốn được nữa.

QUÂN PHÓ-TÒA QUYỀN MỚI TỚI SAIGON (*Arrivée de M. le nouveau Secrétaire général à Saigon*). — Ông Monguillot, là quan Phó-toàn-quyền mới cõi Đông-dương, ở bên tây qua, tới Saigon hôm buổi sớm mơi thứ sáu, ngày 22 tháng ba tây nay.

Ngài ghé Saigon, đợi tàu di ra Bắc-kỳ đăng lanh việc.

Mỹ-Tho

ĀN ĐÁM ĐÔ CHẾT 19 NGƯỜI. — Mỹ-tho. Ngày Chúa-nhật 24 mars 1918 tên Lê-thi-Sang là dòn bà già, người cũng già, ở làng Tân-Thuận, về tổng Thuận-trị. Ngày nay bà cùng cơm (đồ) cho ông bà; Nên mồi lối xóm tới uống rượu. Chủ-nhà với khách lín là 19 người, ăn uống vừa xong, Chủ và khách đều sôi bột móm bột miếng, té nghiên té ngửa cùng nhau, trên miệng thi mửa dưới thì lả mửa té ra nước đen thui như bùng, thui hồi khó chịu; nằm nghẽo cả dám. Lúc ấy xóm làng hay việc hung tin chạy tới, thì đã chết hết 2 người, với một đứa nhỏ nên ba tuổi

Làng lập tức đến báo quan bay. Quan thấy thuốc liên lèn tại nhà ấy lúc 4 giờ chiều thì chết thêm 3 người nữa (Cha chả là 6 mạng rồi).

Quan-Thầy Mỹ lược nghiệm nói: bị nhầm thuốc độc nặng quá! khó nói cứu chữa; trong đám đó lại có một người dòn bà có chữa, cũng bị mà nhẹ hơn, hơi còn linh. Quan thấy dạy lập tức đem đi nhà thương Mỹ-tho mà cứu cấp té ra khi đem về tới nhà thương, thì người dòn bà đã hôn lìa khỏi xác (bộ chỉ này tính đi theo mấy mạng kia sao chớ?) Còn tại nhà đó chết thêm 2 người nữa cộng là 9 người còn lại 10 người cũng gần miếng đị lợ, mình mẩy bầm đen hết, nằm trơ như khúc cùi, nói năng chẳng dặng một đẽ. Thiệt thuốc gì độc quá! làm cho mấy người không có dự tiệc, mà chạy đến thăm, cũng bị truyền nhiễm hơi độc bất ău là nhưng mà bình yên không sao.

Lúc ấy Quan thấy coi rồi đoán rằng: hết thảy 19 người này phải chết tro.

Thiết là: Rủi đâu mà kéo cũ chùm hay là qui-sứ làm khùng bắt vợ? (năm nay ngày nay có một nhà dò, chở sang năm 19 nhà dò trùng mặc sức nà đi, tướng có khi ai cũng nấy ăn chờ không dám đi ăn dò nữa! An mà chết ăn làm gì dò làm chi?). Còn duyên có như vậy: cách bữa trước thị Sang mắc đi chợ, mua đồ sữa soạn dám dò, dè nhà cho cháu coi, bữa đó có một người Huế đến xin ăn, trẻ nhỏ không cho mẫn chiếc tên Huế! Đoạn tên Huế lai lu múa nước mà uống, rồi bỏ đi ra. Bởi có ấy ai nấy nghĩ cho tên Huế bỏ thuốc độc vô nước (không lẽ! bỏ thuốc cách một ngày đêm, sao chủ nhà không sao?) Cho nên quan dùn tra xét, chứng ra cớ làm sao tôi sẽ thuật hết cho khán quan rõ.

Chờ lợ dinh: bỏ nhà cho trẻ nhỏ phải khốn, vây hãy cần thận cho lâm, ai xin nước thì múa cho, rồi lô chén phải chuỗi rửa lại sạch sẽ. Nước uống chờ để ngoài một phái để trong xa có di dâu đóng cửa lại, coi chứng lâm lâm! kèo hại như thế đạ!

CHẾT-TRÔI. — Ngày 23 Mars Tên chéc Trần Hòa làm coolie sở Xáng, lội tắm dưới Kinh Nicolsi ruồi bụi chồn chiếm chết. Vậy quan tuần thành dạy với túi thi

rồi khán nghiêm Không có vits tích. Nên xin phép Quan Biên Lý giao cho làng Bình-Tảo, chôn từ thi ấy.

BAC-LIÊU

TÊN BỘM BIĀ BỊ NĀ TRÓC. — Đêm 21 Mars. Tên lính tuần thành, thỉnh lanh gấp bắt được tên bوم Hô-vân-Phuông kêu là Nghị, 25 tuổi, đang ăn mình theo bóng tối, tại trước hàng ba nơi một cái nhà trống vắng chủ. Lúc ấy nó khai rằn nó đi cặp cùng tên Đặng, đợi đèn khuya dặng chông nó vào ăn trộm nơi một cái nhà kia ở trước nhà thờ. Nó lại khai nữa rằng: Hôm 14 Mars, chúng nó có vào ăn trộm nơi nhà của chủ chết kia. Lúc xét minh nó thì dù tang tích trong ngõe ăn trộm.

LAITHIỀU

CHÈM LỘN. — Ngày 24 Mars. Hai tên, chet rây lòn với nhau, cũng tại một việc mất chủ. Bởi vậy tên chéc Phước kién Vương Quyền chém chủ chết Vương Hap bằng lưỡi riều rất nêng trọng binh. Vậy hai chủ chéc cầy đều trùng nhau một họ, lại cũng là chép lò gồm hết cả hai.

Nên vụ này đã giải đến toà cho quan trên thẩm xét.

Biên-Hòa

CỐ Y SÁT NHƠN. — Ngày 24 Mars, có tên Trần-vân-Nhirt 30 tuổi, bị nát tróc vè tội nó chém tên Nguyễn-vân-Hè là dân làm ruộng, bằng lưỡi búa trọng binh. Vậy dà chép tên Hè vào nhà thương tại tỉnh rồi. Khi bắt được tên Trần-v-Nhirt nó khai rằng: là cựu lính tập đà di Đại pháp, hai năm rồi mới trở về Nam-Kỳ. Vậy việc này xảy ra đây cũng vì một việc bất bình của chí đầu nó cùng tên Hè. Ngày nay nó chém tên Hè là ý muốn giặc tuyệt việc ấy

Cà-Mau

BẮT ĐẤT KỲ TỬ. — Tên Nguyễn-thi-Ngân, 46 tuổi, có 8 đứa con. Bà trong mấy ngày rày, vì bất bình việc lê gia. Vậy nêu ngày 20 Mars này, thị ấy lấy giấy thết cõi mà tự tử. Tên Trịnh-vân-Sách là con trai của Thị Ngân này gặp được túi thi người mẹ hất cõi nên tri hô lên và đến xin phép quan trên mà chôn cất.

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày dờn có danh tiếng có lập một bộn nhạc Langsa 25 người, dù các thứ kèn, cho những người An-nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành rẽ đủ các thứ bản theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng như các bộn bên phương tây.

Bà hòn hai năm nay, bộn này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chỗ đồ hội người Langsa, Anoam; tại bồn-kèn đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon, và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhựt báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà như có diệp chí, hoặc nghinh hồn tang chè, ăn lè lán quan, nên viết thơ cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cã dành ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là đến giúp cuộc vui theo kiêm thời, và làm cho đẹp lòng qui ông, qui bà, chẳng nệ tố của mà xem thấy con nhà Annam càng ngày tảo bộ.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55, Rue Richard.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tữ cho diệp tướng tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là « Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cơm khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư qui-vị toại lòng. Còn cảng trong thi bán thuốc « Nha-phiến ». Nơi lầu tùng thượng, thi cho mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết, cùng khoán khoát. thấp đèn khi mọi nơi, lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa người làm công trong tiệm dù và sắng sảng cho qui-vị sai khiến. Nếu có kẻ nào qui-vị chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ-mà trừng trị chúng nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ, xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng tiếp rước, cùng sắng mọi việc cần dùng, rất vừa lòng của qui-vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**

HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC

Đường kinh-lắp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui ông, qui thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bún bột tốt có danh. Cách làm sạch sẻ, bánh thì dẻ trong tủ kiến có rộng nước, kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rò tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DE-VIE**DEJEAN**

DENIS FRÈRES seuls agents

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG

Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nỗi đường mé sông, gần chợ châu-thancock Cầu-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ; xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù bình mua bên Đại-pháp langsa và bêu Ngoại-quốc. Rạp hát này cất khoán khoát lầm, cất theo kiều nhà hát bên thành Paris nên ít phà hát bóng nào bì kiệp. Còn hình rõ lầm coi không chóng mặt, rõ như thể người sống thiều có tiếng nói mà thôi. Trong rap hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đến xem chơi! Đường bộ qua uống lầm! uống lầm!

MỸ KÝ
TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm bạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bằn đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Một bia chạm bằn đá cảm thạch.

Có thợ **hoa chơn dung nhdm hình** người mà vẽ bằng dầu sơn vô bối, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIU ẩn khái.

LOI RAO

Tai nhà Nhựt Báo An-Hà có bán cuốn sách TUẤN TRA PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-văn-Thơm làm day hương chức, nhứt là hương quân, cùng là cai phó tổng, cách thức tra xét, khai tử, vi băng cùng là tờ bẩm về việc binh; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những người làm việc tongue quan Biên lý, bắt buộc kê phạm, mà lại ai ai cũng nên coi cho rõ dặng biết quyền hành phản sự của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuộn 1\$20
Tiền gởi 0 10

TAI NHÀ IN

Imprimerie de l'Ouest
CAN THO

CÓ BÁN SÁCH MỚI :

1.—PHAN THÉ (chuyện lật bờn-nay) hồn một người chết 7 năm, nhập xác một người mới chết mà sống lại cõi dương, par Trần-dắc-Danh. giá là 0\$40

2.—TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là 0\$50

3.—CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la Saigonaise patriotique) par M. Lê-văn-Phát. 1\$40

4.—TUẤN TRA PHÁP LỆ (Sách dạy hương chức phu tá của quan biên-ly) par M. Võ-văn-Thơm giá là 1\$20

5.—LE BUFFLE (vol et recel de buffles) moyens à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-văn-Thơm giá là 0\$30

6.—TRUYỀN KIỆN TÂM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là 0\$30

7.—Đồng Âm-tư-vi (có phu những chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là 0\$40

8.—Đồng Âm-tư-vi (chữ langsa) 0\$60
9.—Dictionnaire Gazier 2\$00

10.—Dictionnaire Français Anna-mite 4\$30

11.—Kim-Túy-Tinh-Tứ 1\$20
12.—Méthode de lecture illustrée par Boscq 0\$80

Thuốc điêu hiệu Canon

(SUNG BAI BAT)



BAO XANH

Hút dã ozon mà già lại rõ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách “**LỜI ĐÁY CÁC HƯƠNG-CRỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUẢN TỔN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917.**” Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hồn thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các el.ú diên lâm.

Bán mỗi cuốn là..... 0\$50

Tiêu gởi..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20 %; mua 100 cuốn thì huê hồng 25 %.

Cantho—Imp. de Gauthier

“HOTEL LARIVALE”

*Enface de l'Hôtel de l'Ouest
Boulevard Saintenoy.—CANTHO*

Chambres meublées

Nam-phat-khach-Sang

tại Đường-kinh-Lấp
NGUYỄN-HỮU-PHƯƠNG

Propriétaire

Phòng ngủ sạch sẽ, giường sắc và phòng rộng rãi, có dọn cơm Annam và cơm tây, tùy ý bộ hành.

TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thênh thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dịnh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt
thương hạng; đề mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thước lát: Vẽ nura thân
(bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00
Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này
đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy, dù thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cô.
Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương
nghị như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
cách kỵ lường.

Nay kính,

Viết thư cho tôi xin dễ :

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur à Giadin.

Cantho—Imp. de Gauthier

Võ-VĂN-THƠM

Chamisot trapeze, Calais, la province de Pas-de-Calais