

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngữ)

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THOM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

### DINH GIA BẢN TRONG CÔI ĐÔNG DƯƠNG

Bồn chữ Quốc-ngữ

Tron năm..... 5 \$ 00  
Sáu tháng..... 3 00

Bồn chữ langsa

Tron năm..... 3 \$ 00  
Sáu tháng..... 2 00

Bồn Quốc-ngữ và Langsa

Tron năm..... 7 \$ 00  
Sáu tháng..... 4 50

# 安河日報

### PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhựt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhựt trình kể từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: « Sự lịch giặc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tur (Rút-xi), Áo-quốc (Ô-trích), Thổ-nhĩ-kỳ (Tưốc-ky), Ý-dại-lợi (I-ta-ly).

**LOI RAO**

**BỘN NHẠC LANGSA SAIGON**  
 Ông SERSOT, là thầy đờn có danh tiếng có lập một bộn nhạc Langsa 25 người, đủ các thứ kèn, cho những người An-nam học, hơn sáu năm nay đã lập rành rẽ đủ các thứ bầu theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng như các bộn bên phương tây.  
 Đã hơn hai năm nay, bộn này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh lập, rước các quau Langsa; cũng chơi nhiều chỗ do hội người Langsa, Annam; tại hớn-kèn đường kinh-lấp, các nhà hát Tây Saigon, và Luc-linh đều nghe danh, lại các nhựt báo Langsa đều tặng khen.  
 Vậy trong Lục-châu, quý ông, quý bà, như có dịp chi, hoặc nghinh-hôn tang tế, ăn lễ tân quan, nên viết thư cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cả dành rành, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là đến giúp cuộc vui theo kiếm thời, và làm cho đẹp lòng quý ông, quý bà, chẳng nề tốn của mà xem thấy con nhà Annam càng ngày càng bộ.  
**MONSIEUR SERSOT,**  
 Chef de l'Harmonie Indigène  
 N° 55 Rue Richaüd.

**Cáo bạch**

Kính cáo cùng lục-châu quân-tử cho đăng trương tri.  
 Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là « Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thì bán cơm khuya, mì, cháo, đủ vật dụng cho chư quý vị toại lòng. Còn cũng trong thì bán thuốc « Nha-phiến ». Nơi lâu từng thương, thì cho mươn phòng ngủ, mưng giường tinh khiết, cũng khoản khoáng, thấp đèn khí mọi nơi, lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa người làm công trong tiệm đủ và sáng sủa cho quý vị sai khiến. Nếu có kẻ nào quý vị chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị chúng nó.  
 Vậy nên tôi kính thỉnh quý ông, quý bà trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ, xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng tiếp rước, cũng sẵn mọi việc cần dùng, rất vừa lòng của quý vị.  
 Chủ tiệm: Hồng-An.

TRƯỚC KHI MUA  
**XE MÁY**  
 THÌ QUÍ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM  
**LỤC TỈNH LẦU**  
 THÌ  
 quý vị ắt chọn đặng kiểu xe  
**EMBLEM và MEAD**  
 Tốt đẹp, chắc chắn  
 và giá rẻ hơn các nơi  
 Đường Espagne số 84, góc chợ mới  
**SAIGON**  
 TRẦN-QUANG-NHIỆM.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**  
 HIỆU TÂN-PHƯỚC  
 Đường kinh lập — Cần-thơ  
**NGUYỄN-THỊ-NỮ**  
 LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng DENIS FRÈRES là hãng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kiến có rọng nước, kiến lên không dặng, rudi bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

**VIEILLE EAU-DE-VIE**  
**DEJEAN**  
 DENIS FRÈRES seuls agents

**AN HÀ NHỰT BAO**

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

**MỤC LỤC**

1.— Tu thơ cuộc.....	BỒN BẢO.
2.— Măng báo An-Hà.....	MINH-CHÂU.
3.— Minh chung thuyết lễ.....	LƯƠNG-DŨ-THỨC.
4.— Truyện Phan-thanh-Giang.....	NGUYỄN-DŨ-HOÀI.
5.— Nuôi dê.....	PHAN-HÀ-THANH.
6.— Cách dùng thiệp.....	X.
7.— Cách thức dọn ăn.....	LÊ-TRUNG-HIỆU.
8.— Cách trồng nấm.....	PHAN-HÀ-THANH.
9.— Chớ tin mà mào.....	HUỲNH-TRUNG-NHĨA.
10.— Tục ngữ giải nghĩa.....	PHAN-HÀ-THANH.
11.— Báo thay hình.....	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
12.— Văn tự Annam.....	LÊ-TRUNG-THU.
13.— Thư tin và điện tin.....	T. V. S.
14.— Thuyết tiểu.....	MINH-NGUYỆT.
15.— Truyện Thoại-Hương.....	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
16.— Duyệt tích giặc Âu-châu.....	TRẦN-BŨU-TRẦN.
17.— Thời sự.— Giá bạc, giá lúa.....	HIỆU, KIẾT.

**Tu thơ cuộc**

Kính khải cùng Lục-châu hiền hơn quân tử, ái chương ưu thời, nhiệt tâm điều cỏ; xin giúp bồn quán, dặng làm ra hai quyển sách là: « Nam-kỳ cổ phong » và « Nam-kỳ kiem phong », dặng lo chi trì thê đạo kẻo mà.....

Làm rồi xin gởi lại cho bồn quán sẽ có hội phê bình, mỗi cuốn có ba hạng, bồn quán sẽ xuất thưởng theo tài người làm sách.—

Sách chằm rồi thì tùy ý người làm sách, muốn giao quyển xuất

bản cho bồn quán thì bồn quán sẽ trả tiền lại cho, hay là, người làm sách muốn giữ quyền mình, cũng tự do hoặc muốn bồn quán in cho thì sẽ ăn giá rẻ không nại công gì ráo cả.

Vậy kính xin trong bồn đồng tâm đồng chí, nên khuyến khích nhau giúp cho bồn quán thỏa tình ước vọng.

Sách này sau dẫu phát hiện cũng là một đếu công đức cho xã hội ngày sau, mà cũng thêm vui cho người đồng thời. May ra cũng có người nước ngoài trông thấy, ai lại chẳng nức nở khen ta.

Người gì lại người không yêu nước, nhắc chuyện cũ của ông cha giông nói hay sao? Khuyên anh em lưu tâm giúp cùng bốn quán.

An-hà-báo căn khai.

### Mạng báo An-hà ca

Mới xem thấy An-hà nhựt-báo,  
Khá khen cho Căn-thủy địa linh.  
Mấy năm rồi gấy dưng kinh dinh,  
Ngàn thuở nữa vang lừng ngôn lộ.  
Đã rộng quen trình độ,  
Thêm nhiều biết văn-minh.  
Báo chương nấy phát đặc phương danh  
Sử quán đó trường tồn an đức.  
Bản bạc người người thước mực,  
Chuyên môn cách cách học hành.  
Sách phen kiêm cỡ lời thanh,  
Chước tinh thần đạo đức.  
Vi trăm họ đua chen câu lợi lạc,  
Quen năm châu giành giữ máy hành tăn.  
Góp lời khôn trong cõi nhơn hoàn,  
Bày sự khéo ngoài tay tạo vật.  
Tu nhơn ra sức; Tích đức dấn lòng,  
Trăm năm cố quốc á đông.  
Một thuở duy tôn Âu-thổ,  
Nhờ thấy học hỏi; đặc bạn mở mang.  
Mia mai cách trí thành chương,  
Chỉ biểu phổ thông mấy mục.  
«Đồng chí cảnh thành nhơn binh bút,  
«Chánh tâm lập đạo sĩ tu thơ.»  
Ra tay chỉ vẽ mấy đường tơ,  
Ráng sức làm nên nhiều việc lợi.  
Nhờ có báo trí dân men tới,  
Nhờ nhựt-trình công nghệ đã quen.  
Nào ai qui củ lập nên,  
Có kẻ công trình gấy dựng.  
Trước đã lăm lờn bàn luận,  
Sau ra mấy mặt hồ bảo.  
Từ Nam chí Bắc bạn đồng bào,  
Sá chớ sử au thơ nghiệm cứu.

Phong tục dầu tan hay cụu,  
Phương ngôn tùy thế tùy thời.  
Thanh cao tiêu biểu cho người,  
Thích chí thủ thường chẳng phụ.  
Không lấy bạc đem làm chỗ hậu,  
Không chê hèn lại lấy làm hơn.  
Nào người lưu thủy cao sơn,  
Nào kẻ thân hiền cận đức.  
Ai trung hậu thủy chung bất thối,  
Ai thanh cần giao thiệp hữu tình.  
Báo chương giữ mực trung thành,  
Thời thế thấy cơ khôn thủ.  
Trong vòng Võ-tru,  
Dưới cõi Trần-giang.  
Từ đây bốn biển đặt an,  
Bản giang Minh-Châu soạn.

### Minh chung thuyết lễ

BÀI THỨ BẢY  
(Tiếp theo)

Bon bon... bon. Sanh làm người trong thế, gái và trai, già cùng trẻ hãy xét suy; khuyên rõ nghe ta luận thị, luận phi, về lễ phép luân thường trong bốn quốc, người phải rõ đều nào đất, đều nào thất, người phải tương lý nào hại, lý nào nên; phận con người phải hiểu phận dưới, hay là trên; nếu loạn lễ nghinh ngang là người quấy; ví như: mạng xấu mắt mù không thấy, số cùng tai diết chẳng nghe; rùi trời làm thì phải khó dè, chớ người làm sai, quấy người mang hổ; bởi vậy cho nên lời xưa rằng: «Thiên tác nghiệp do khả vi, tự tác nghiệp bất khả huật.» Bon bon... bon. Người mà xong lễ nghĩa, người mà rõ đạo người, trăm mối việc ở đời, nhờ đó mà vui sướng; hề thông lễ nghĩa ai ai đều tưng trượng, rõ trí nhơn mỗi mỗi thấy nên công; xứ đời xong, ác đảng vui lòng, lòng vui về thì làm ăn đều thanh lợi; người yêu mến gặp khó chi cũng thơ thới, người mà

chê bai dẫu dễ mấy cũng cay chua; xét mà coi, làm con người phải rõ chỗ hơn hay là thua; biết thua sai, hãy lựa hơn mà dụng sự; khuyên chớ khá làm đều bức tử, chẳng phải là, một hại mình mà thôi, mà làm hại đến người; ( người ai cũng ở trong trời, phải làm, sai bỏ, xứ đời mới êm). Khuyên người tránh chỗ nghi hèn, giàu là xảo mị chớ thêm của ai; lòng ngay ý tháo đừng sai, lễ nghi đạo đức, mặt ai ngang lằng; phước may sanh dặng giàu sang, mạng cùng nghèo thiếu cho an đạo người; cũng là mặt mũi với đời, giàu nghèo tại mạng, đời đời tại tâm; phước mà vô lễ chớ thêm, cùng mà nhơn nghĩa đâu tham của người; có phải là «người ai cũng ở trong trời, phải làm, sai bỏ xứ đời mới êm». -- Bon bon... bon. Người xưa có dạy rằng: Lễ tuy tiêng bắt thất hổ đạo; nhơn chi bản bất dịch kỳ tâm, trí tại khôn, vô nức cụ, tin cư cùng nhi chánh tiết. Nghĩa phú quý, bất vong ân. Nghĩa là: người biết lễ, dẫu thấp hèn cũng không quên đạo làm người; người mà có nhơn, đến nghèo đói, cũng không đổi lòng; người đủ trí, bị khốn nạn chưa sợ hãi; người thủ tín, dẫu cùng mệt, còn tiết hạnh ngay thẳng; người có nghĩa, bực sang cả không quên ơn. Ấy đó, xem xét mà coi cho kỹ, đạo làm người mà hơn vật có bấy nhiều; nếu mà bỏ đạo người, là sai quấy đó. Người bốn-quốc vốn người còn nhỏ, nhỏ cuộc giàu, nhỏ cuộc lịch, nhỏ cuộc thông; tại sao vậy? Có phải là tại vô lễ, vô nhơn nghĩa, vô trí tin, còn nhiều làm; luận rõ ra nghe thắm, nếu dẫu lại cũng buồn; xứ đất giàu, mà người chẳng dặng thông, dẫu có nhiều lúa, cá, củi, cây, cũng không quý; qui sao dặng mà quý. Nghĩa là vậy: Đất đai rộng để làm ra, mà xài phí, xài hết rồi vì nhơn trí không toàn; đạo làm người không biết xứ an, chánh lễ nghĩa người trên

quên dạy dưới; làm cha mẹ dạy con học chười, làm tông làng dạy tôi tớ học gầy; làm thầy ông dạy chúng dưới cho lai xài, sợ du đáng hiệp lương dân, cho là phải; tương việc phải là làm ra tiên cho lời, cho lái. tương cuộc nhăm là lo một đều ích kỷ, mà hại nhơn; ở với nước dân chẳng chúc có ơn, trên xứ vậy, dưới an sao dặng; nếu dân không an thì bại sang, dân vô đạo thì thất cơ; hề cây-không ngay, thì bóng phải vất vơ, xét cho kỹ lẽ bởi người dẫu mà vô lễ. Hề người vô lễ, mỗi ngày thêm mỗi lễ, chẳng khác nỡ như đất có loạn sanh, rau Lục-bình xem thấy mứt xanh, dần du dặng xét coi thêm nhiều quá; nếu mà người Trương-Giá nói rằng không sá, Hối? vậy chớ dân nhơn ai mà, lễ phép thanh hành; rất cảm thương cho bốn địa dân sanh, người Trương-giá không lo thì dân khổ là vậy đó. Bon... bon... bon. Hề nhơn dân là bon nhỏ, bởi mất dạy nên thất nghi; người lớn thiếu trí tri, cả xứ đều thất lợi; nhờ đất tốt nên người dân thơ thới, nhưng mà, tại không thông nên cần và kiệm không tra; mỗi người đều ngủ cho sớm, dậy thì trưa, ngày giờ mất, rảnh dẫu mà học lễ. Bon... bon... bon. Bạn bốn quốc ời! Khuyên người hãy xét xem cho từ lễ, làm con người phải biết hổ với người; người tha bang đi quốc tới đây, những, Chà, Chệt, Bà-lai, cùng Nhựt-Bôn; làm nhiều lợi nó ít xài nên ít tốn, thau bạc tiền chưa dặng nên dư nhiều; người bốn bang vì tại ý kiêu, dữa xài phí không thương công nhọc; dân loạn lễ vì dân thiếu học, chừ kiện các hai chừ không thông; cứ một đều ăn bận cho vui lòng, quên đạo đức lễ nghi cho đẹp mặt; Vì Trương-giá không lo đất thất, để cho dân thất học lễ ngu; dân ngu thường không rõ thị phi, tra ăn mặt kẻ là vinh là qui; người trên còn ít trí, đến dưới phải chịu hư; sanh trong Nam-kỳ, mà dân chẳng dặng dư, xét

quả tại không cần, không kiệm; người rõ lẽ, mới hiểu cần, hiểu kiệm, người thất nghi, thì xài phí xa ba; cần là siêng, siêng làm, siêng học, siêng lo đạo người ta, hay gán sức tập rèn đạo nghĩa; siêng làm thì đặng khá, siêng học mới nên danh, siêng lo đạo nghĩa mới rành, rành rõ chỗ nên hư, và phải quấy; ấy đó, có phải là: nhờ siêng mới suốt thông rộng thấy, nhờ siêng thì lẽ nghĩa đặng toàn, trọn đời dầu thấp cũng an, lựa phải ăn nhiều, bận tốt là quý sao? Ấy là chữ cần. — Còn chữ kiệm là cuộc xài phí phải xét suy cho vừa phải, làm vô bao nhiêu, thì ra phải cho ít hơn, vô dặng mười thì ra tính cho trọn, chừng năm sáu e còn sợ thiếu; người biết lẽ nhiều khi phải gán chịu, chịu cho, chịu giúp, chịu đến ơn; làm con người chẳng phải là sơn, mà gán chặt cột ràng cho dặng; việc thloh lnh mà việc dặng, dặng giúp người mà tổn của cũng phải làm; chỗ rủi may phải đương cuộc cho kham, dầu thốn thiếu cũng làm mới phải; đạo chóng vợ, cha con an ái; lúc rủi eo đau ốm phải lo giùm; ví như xài hết tiền gặp cuộc phải làm, nên than thiếu, ấy đó là tại người bất trí, chẳng? Người trí lẽ mới đếu liệu kỹ, xài ít là muốn dự việc thnh lnh; sanh làm người chớ khá dễ khinh nếu khinh dễ phí xài là ngu dại; xài hết của mà người không khen phải, phá hư tiền, mà chúng gọi dân khờ; không kiệm cần xét kỹ thật lắm dơ, đã vô lẽ, mà đạo người bỏ ráo, thánh xưa nói: người không siêng như thảo cáo (cỏ rât), người không kiệm dng ngu dươg (ngựa, dê) cỏ rât đồ vô dụng sao bằng lúa, thóc, ngựa dê biết ăn mà không biết để dành sao bằng người ta. Ấy đó xem cho kỹ, xét cho cùng, coi có phải là biết kiệm cần thì rõ lẽ với đời, không cần kiệm sao cho an ổn dặng. Cứ có tiền thì xài háng, bực thấp hèn cũng đua đua đua ăn; không nghề tài cũng không chịu

siêng năng, cứ bị bực tồn vinh mà thong thả; quên lo gilo lẽ nghĩa, chẳng giữ chỗ phép khuôn; nói làm đi đứng luôn tuôn, ngồi dậy ở ăn ngang ngược; không kluh ai là trên trước, chẳng kiên ai bực dức hiên; buồn buồn thương người thế quả diên, xét cho kỹ đau lòng giùm cho dân thấp! Lời chánh lẽ mới nghe liền câu chấp, (thùng thĩnh xét cho rành) tiếng chuôu ngân nghe lâu thử rõ bon bon... bon bon bon bon.

Sau tiếp  
Lương-dù-Thúc.

**Phan-Thanh-Giảng**  
**Truyện**

(Tiếp theo)

Nhờ có công lao của mấy ông anh hùng ngày trước phò dức Gia-long khôi phục gian sang như: Tiên, Hậu, Tả, Hữu và Trung quân; nên qua dức Minh-Mạng kế thống mới dặng bốn phương bình tịnh, lo khai khoa thu sĩ, kén chọn hiền tài. Triều Nguyễn khai cơ đến lúc này bề có đại khoa bao nhiêu cũng là người Bắc-kỳ đậu cao, nhất là sĩ thứ Nam-kỳ chưa có ai được lấy đệ danh nơi hoàn bản. Chớ ý nhà vua muốn cho cùng Nam cực Bắc nguồn văn minh thấy đều tấn hóa một thể chung đoàn, không ai hơn ai kém, đua nhau là đua trí đua tài, chớ không cho ai cậy thế cậy thân. Vậy nên dức Thánh-tổ trông cho người Nam-kỳ điem ngạch miêng là tên dặng vào sách lịch cho có đậu, dầu cao dầu thấp dặng mà làm gương cho nở mặt khoa hoạc người Nam. Bởi rứa, nên khoa này quan Phan-thanh-Giảng đậu rồi, thì dức Minh-Mạng ngài tỏ ý mừng vui cả triều đều biết.

Đó là:

Địa linh gây dựng anh hùng;  
Tạo thời sấm sảng một ông danh hiên;  
Trên chúa thánh chọn tài khả dụng,  
Dưới lương thần ra sức đương vi,

Treo gương khoa hoạc Nam-kỳ,  
Này ông Tân-sĩ đơn tri gọi ơn.

Cũng là nhờ lấy cơ các công thần, ơn còn nơi điện bệ, nên khi quan Phan đậu rồi, mới giáng dặng số thọ tội cho cha, tấu hết sự thiệt cùng triều đình, cái nguyên do cha còn nơi ly tiêc, (ở lao Vinh-long) Đức-Thánh-Tổ xem số rồi; lập tức giáng chỉ tha ngay ông thân của quan Phan và ban cho ngài về vinh-qui bãi tổ.

Vinh qui đã cho về bãi tổ;  
Minh oan cha khỏi tội buộc ràng;  
Khăn đai rở rờ về làng,  
Non sông rõ mặt thế gian vui lòng!  
Làm trai phỉ chí tan bóng.  
Đền ơn sanh dưỡng đánh chung biết mùi.

Ngài vàng mạng về mà bãi tổ, chừng về đến tỉnh Vinh-long: Ban đầu vào lạy tạ ơn quan Hiệp-trấn-Nghĩa, kết tới tới nhà bà Nguyễn-thị-Ân lạy trả nghĩa. Cũng chẳng khác ông Hàng-Tính nhờ bà Phiêu-mẫu cho ăn. Rồi ngài thẳng riết về nhà là làng Bảo-thành: Vì lúc này ông thân ngài khỏi tội đã về quê hương rồi; bãi yết từ đường lạy cha mẹ, máng họ hàng thân thích; lễ bãi tổ ra dặng vinh qui phỉ nguyên. Ngài qua chùa phật làng Phú-ngải lạy tạ ơn ông thầy Noa.

Ơn nuôi dạy hiểu tình nhà,  
Bà Ân, ông Nghĩa, thấy Noa đến bói;  
Hoàng ân đương hội vãn lời;  
Hàng-Lâm chiêu triệu, vua tôi tao phùng.

Cũng trong năm ấy, ngày tháng tám nhằm dữa mùa thu, có chiếu vô triệu ngài về kinh sư, sung vào Hàng-Lâm. Qua tháng 10 sắc phong Hàng-Lâm viện Biện Tu, rồi qua tháng sau là tháng mười một lại có chỉ vụ khác sai ngài ra quyền Tri-phủ tỉnh Quán-Bình.

Ngài ra lãnh tri phủ nơi lý sở vừa yên thì liền dặng thơ nhà của ông thân ngài gọi ra mà dặn rằng: Ngay cùng chúa, thảo với cha lo việc nước phải bỏ việc nhà, ấy là sự thường của người Nam tử, cái công danh sự nghiệp của

con đương buổi này con phải ráng cho xứng phận làm người; chớ như sự ăn cơm rau với mắm cùng uống nước lạnh là thói nhà mình con chớ khá quên, mà đối thói nào khác, đừng có sanh sự gì trái, làm sự gì phi nghĩa; Cái gì không phải đạo dầu chết cũng đừng làm, thấy sự phải dầu nhỏ cũng phải ráng mà làm, ấy là con thảo, ấy là phước nhà sau con. Con ráng hết lòng trên vì nước dưới vì nhà, ngoài thương dân trong thương quê vức, lo cho hết sức mà đến công cho tạo hóa. Rồi lại cha dặn con có ba chữ là: Thanh Thận, Cần là chữ lòng cha sở nguyện, con trẻ ghi lòng chớ thờ vắn không hết lời. Ngài đọc thơ rồi thì ngài càng kính sợ cha rằng dạy từ ngày, không dám quên lời nghiêm huấn của cha. Cũng trong năm nay là năm quan lớn cưới vợ cho nên:

Đại khoa phỉ chí bình sanh,  
Tiểu khoa sảng có duyên lành bèn chơn

Cũng trong năm nay là năm quan lớn Phan cưới vợ nơi nhà họ Trần, ở làng Đơn-vệ, huyện Minh-Linh, tỉnh Quảng-bình tên bà là Trần-thị-Hoạch. Thành thân rồi, không bao lâu thì quan lớn đưa bà lớn về làng nhà là làng Bảo-thành, bà ở nhà nuôi cha thế cho chồng, khi quan lớn đưa bà về quê hương có dặn bà rằng: Tôi máng lo việc nước, lo trả nợ làm người là phận nam nhi, xin bà ráng cũng cho hết phận đờn bà tình dẫu con, lo hôm sớm nuôi cha già thay thế cho tôi, trước đủ vui thân già, sau phỉ ơn chồng vợ, đó cũng đủ nghĩ cùng nhau và cùng vện cầu phu vinh thế ấm, chớ có bất chước tục tình theo chươg ràng buộc như người ta thì bỏ cha già không ai nuôi dưỡng.

Bà vâng lời quan lớn về nhà tại gánh mù-U ở làm ăn nuôi cha thế cho chồng giữ bết đạo dẫu con. Có một ngày kia, quan lớn mắc việc quan lặn dặn không về dặng, bèn gọi về một đống thơ cho bà như thế này:

Từ thuở vượn mang mối chỉ hồng,  
 Lòng này ghi tạc có non sông.  
 Đường mây cười tỏ ham dung rudi,  
 Trượng tiêu thương ai chịu lạnh lùng.  
 Ở nước nợ trai đành nổi đó;  
 Cha già nhà khó cậy nhau cùng.  
 Mấy lời căn dặn khi làm biệt.  
 Ràng nhớ ràng quên lòng hỡi lòng.

Thuở ngài làm Tri-phủ tại tỉnh Quân-bình, chưa đầy một năm, nhưng mà cái ăn dức, việc chánh trị đã bủa ra cả tỉnh, đến đời trong triều đình cũng có tiếng ngợi khen.

Thần vì nước bụng vì dân,  
 Trong triều ngoài quận, đều xứng lương thân;

Lòng lo một gánh quân an,  
 Thân danh mang mệnh phong trần nợ duyên!

Qua năm Minh-Mạng thứ 8 (1828), có chiếu ra triệu ngài về kinh lãnh chức Lang-trung bên bộ hình. Từ ngày ấy dức Thánh-tổ mới gần gũi trông nom, thấy quan Phan ngài mới biết rõ là một đấng lương đống chi thần; nên có dụ quan Thượng thư bộ hình là quan Huỳnh-Kim-Sáng rằng: Người Nam-trung như quan Phan-thanh-Giảng cũng ít có, thấy háng có bụng thẳng ngay. học thừ rộng xa, có tài kinh tế. Khanh biểu háng cho hết sức vì nước thì trăm số thẳng trạc có ngày. (1)

Năm Minh-Mạng thứ 9 (1829) các quan tại triều bên tiếng dân, quan lớn ra tỉnh Quân-Bình lãnh chức Tham-Hiệp (2) Rồi có chỉ dụ khác triệu về đi Chánh Giám khảo trường Thừa-Thiên. Lúc ấy trong lĩnh của ngài cai trị và mấy tỉnh chung quanh đều có mưa lụt lớn lắm.

(Còn nữa)

Bản-giang: Nguyễn-dur-Hoài soạn.

(1) Năm này là năm người anh em bạn thiết của quan lớn Phan tên là ông Lê-bích-Ngô chết, quan lớn có làm một tập thơ vãn đề danh Toát-Cầm. Trong thơ ấy có đem thơ của ông Bích-Ngô vào nữa (phụ lục) coi Lương-khê thi thảo. Bài ấy ai coi cũng ứa lụy. Duy có mắt lâm nghĩa cao xa khó hiểu cho tường tất.

(2) là Bộ-chánh bây giờ.

### Nuôi dê

(Tiếp theo)

Dê thì có nhiều giống, nhiều thứ; nhưng mà tính phân biệt ra, thì có hai thứ mà thôi. Một thứ kêu là Dê cỏ, một thứ kêu là Dê giống. Thứ dê cỏ nhỏ con, nuôi cũng lợi, song ít sữa hơn thứ Dê giống. Dê giống: người ta hay kêu là dê sữa lớn con hơn dê cỏ. Một năm nó đẻ hai lần, mỗi lần hoặc ba con, hoặc là hai con. Khi nào nó sanh hai con thì dê con mập tốt, còn mà sanh ra ba con thì ốm xấu. Dê giống thường đẻ ra dê cái nhiều, hề nhiều dê cái thì càng sanh ra nhiều con dê con, vì con dê con nội một năm, thì là sanh ra nữa.

Còn dê cỏ cũng vậy, day có ít sữa mà thôi. Minh muốn nuôi mà dùng lấy sữa, và bán thịt thì nuôi dê giống có lợi hơn, đã lấy sữa mà còn bán dê thịt dặng nhiều tiền, vì nó lớn con cho nên mấy con dục nuôi nội một năm rudi hai năm thì nó lớn đại, người ta nói là dê-xóm đó. Vậy hề nuôi thì mua thứ dê giống mà nuôi dặng hai thể lợi. Theo ý tôi tuởng nuôi dê bán sữa, bán thịt thì mau khá lắm. Nó đã đẻ hề nuôi dượng không tốn kém cho ăn, mà nó ít có chết toi như loài heo vậy. Dâu ở chợ ở ruộng ở vườn đều nuôi dặng hết, nếu ở chợ thì cực một dều phải có dứa giữ, còn ở theo bờ kính cũng ở đồng ruộng lại thậm dẻ, hề sáng thả ra đồng, nó kiếm lấy cỏ nó ăn, chiếu rảnh công việc thì đi lùa về cũng tiện.

Còn muốn nuôi dê cho nhiều sữa, thì trồng cho nhiều thứ cây sưa dứa, chờ khi nó đẻ hái lá cho nó ăn tự nhiên dẻ đã mập mà sữa lại nhiều. Cây sưa dứa cũng dẻ trồng vậy. Kiếm hột cho nhiều, trời sa mưa vài bậy chỗ nào đất trồng, thì nó lên mà lớn, chờ cũng khỏi vung phân tưới nước chi. Như ai ở nhâm chỗ đất hẹp không thể mà trồng, khi nào dẻ đẻ thì móc công đi kiếm lá sưa dứa mà cho ăn, bởi khi dẻ con trọng thì thôi, chờ chẳng phải cho ăn hoài mà lo không có lá sưa dứa.

Theo đất bờ kính mới đổ, thì trồng cây sưa dứa dẻ lắm, cái bông thiên, cây lớn dớn làm củi cũng dặng, vậy thì dẻ

dẻ nuôi, mà cây cũng dẻ trồng; Ấy là một việc nuôi dê, dặng hai thể lợi. Cây sưa dứa trồng giáp năm thì lớn, dớn làm củi mà dùng, rồi khỏi trồng nữa, vì hột nó rụng mà mọc lên lớp khác, hái lá cho dẻ ăn, khỏi mất công đi tìm kiếm. Cách lấy sữa dê mới dẻ chừng ba ngày, rồi đem con dê mẹ mà nhốt riêng cho ăn sưa dứa, trong một đêm sáng ra đem dỏ mà nặng sữa. Rồi dỏ dẻ cho dẻ con vào bú kéo nó nhịn sữa mà ốm o, tối lại nhốt riêng dẻ con, dưng cho nó theo mẹ nó. Khi lấy sữa đem một cái thau, thứ thau có sơn trắng sành, chờ dưng dưng dỏ bằng thau thì có ten ra xanh xanh thì dỏ lắm. Hề nặng sữa ra thau hoặc dỏ bằng sành cũng dặng, đoạn đem mà lược, kéo lông dẻ rụng dính vào sữa, lấy thứ vải trắng mỏng, đặt cho thiết sạch; dẻ mà lược sữa, lược rồi dỏ qua chai, cái chai phải rửa cho sạch, Còn muốn dẻ sữa cho lâu đem mà chừng. việc chừng tuởng ai cũng choán biết chẳng cần phải nói, đã choán giấy mà mất ngày giờ của khán quan.

Chừng rồi dỏ vào ve dầy núc cho kính dặng nhiều, thì đem đi bán, có khi cũng có người đặt cọc cho mình mỗi người mỗi ngày là bao nhiêu, tuởng khỏi mất công đi chợ mà bán. Chờ nhốt dẻ mà lấy sữa phải cho sạch sẽ dưng dẻ bằng lấy, lột ván cho nó nằm khi gần lấy sữa thì trước phải tắm nó cho sạch, coi nó ráo lông khô rồi, sẽ lại mà lấy sữa, kéo nó nằm cả đêm thì có khi bị bậm dờ dầy mà dẫy vào sữa chẳng. Ấy là cách nuôi dẻ cách lọc sữa là vậy. Anh em hãy mau mau tính mà nuôi đi, dặng tranh dành chức ích lợi. Hãy làm! chờ bỏ qua uống lắm! tiếc lắm! Hết.

Phan-hà-Thanh.

Mỹ-tho Tân-Hóa

### Cách dùng thiệp

(Carte de visite)

Thiệp thì dùng mà gởi cho nhau những người nào ở xa xuôi tới lui chẳng được, còn như những người nào mà mình dẻ thân hành đến thăm viếng mà có mặt thì chẳng cần gì là giao thiệp, trừ ra khi nào mà mình tới thăm mà không có

mặt người chủ nhà thì mình dẻ thiệp lại, mà trước khi dẻ thiệp lại thì phải bẻ một góc cái thiệp, dặng cho dẻ khi người chủ nhà về mà biết rằng là có ông chi, thấy chi đến thăm mình mà trong lúc mình đi khỏi.

Cách bẻ góc thiệp có chi nhiều ý như vậy.

Bẻ góc bên hữu phía trên chỉ dấu mình đến mà chia buồn với chủ nhà; bẻ góc bên tả phía trên, là đến chia vui; bẻ góc bên tả phía dưới, là đến thăm; còn bẻ góc bên hữu phía dưới, là đến cho hay về việc gì đó.

Tóm lại một dều là cách dùng thiệp mà gởi cho nhau thì lấy làm tiên trầm bẻ cho mấy người ở xa xuôi đi tới mà thăm chẳng được.

Còn như theo đời văn minh ta đây, thì càng ngày coi giảm bớt dần dưng những thiệp bằng giấy dỏ, mỏng của người Tào báo đó, mà bắt chừng theo người Langsa in những thiệp bằng giấy cứng thì coi ra lấy làm lịch sự lắm.

Tuy là bắt chừng được theo cách lịch sự ấy, nhưng mà còn nhiều người còn giữ theo phong tục xưa, đã đến nhà người ta mà thăm thì có mặt ông chủ nhà rồi, dẻ chừng đi ra về lại còn đưa cho ông chủ nhà dỏ một cái thiệp của mình nữa thì có nghĩa gì đâu, đã mình đến thăm thì có mặt ông chủ nhà rồi, ông đã biết rằng mình là ông gì, thấy gì rồi, dẻ chừng ra về lại còn đưa thiệp nữa thì chẳng có nghĩa chi hết, hay hơn là trong lúc mình đến nhà người ta mà thăm viếng, mà trong lúc ấy ông chủ nhà đi khỏi, thì chừng ấy sẽ dẻ thiệp lại, dẻ khi ông chủ nhà về coi thấy cái thiệp ấy thì biết rằng là có ông gì đến thăm trong lúc mình đi khỏi; làm như vậy thì trùng theo cách dùng thiệp làm và lấy làm lịch sự trong phong tục nữa.

Còn như người nào thuở nay chưa quen biết với ai, mà tới nhà một người lạ mặt mà làm quen hay là có chuyện chi mà đến, mà muốn cho người ta biết tên, họ, nghề nghiệp cũng là chức phận và chỗ ở của mình mà chẳng dẻ cho người ta lổi, hay là mình chẳng muốn nói ra thì đưa cái thiệp của mình cho ông chủ nhà coi thì đủ.

Vậy những mấy đều tẻ nói trên đây thì cũng nên giảm bớt lần đi, thì coi phong tục mới là lịch cho.

X.

Cách thức dọn một bàn ăn coi cho lịch và bốn phận ngồi ăn ra thế nào.

(Comment on met le couvert et comment il faut manger.)

Theo đời văn-minh này tôi hằng thấy mấy nhà giàu có hay dọn đãi ăn cơm Langsa, trong khi có đám tiệc lớn thứ nhất là đám cưới, đám gả, ăn Tào-gia, vàn vãn. Thật tình là dọn ăn theo Langsa thì gọn hơn và lịch sự hơn là dọn ăn theo Annam cũng theo Tào; nhưng vậy mà có nhiều nơi, đồ đạc sắm đủ hết mà chưa mấy hiểu cho đủ cách thức dọn một cái bàn ăn coi cho lịch sự khi mình có mời một hai viên quan Langsa và có mấy ông, mấy thầy. Đây tôi xin bổ thêm một hai điều lịch sự cho quý-quyển xem chơi và mấy cách ăn uống khi ngồi ăn chung bàn với người trên-trước quan-quyển cho khỏi dèu lỗi phải.

1. Các món đồ dọn ăn; đĩa, muôi, nĩa, dao, vãn, vãn..., xấu tốt tùy theo đồng tiền sắm, nhưng mà chuổi lau cho thiệt sạch và cho đủ dùng. Đây là nói theo bậc thường thường, chẳng cần chi phải có đồ chưng bồng bằng bạc, bằng đồng, song cũng phải kiếm bồng theo mùa và lá non cho tốt rồi rải theo trên nắp bàn, ấy cho thấy sự vui khi lại ngồi bàn ăn.

Đĩa thì để cho ngay trước mặt người ăn, đĩa sâu để trên (ăn canh), bên trái thì để nĩa, bên mặt thì để muôi và dao mà phải có gối kê. Khăn bàn thì xếp lại rồi để trên đĩa, trên khăn ấy thì để một khúc bánh mì. Trước mặt mỗi người ăn thì phải để một miếng giấy bìa cho đủ các món ăn kêu là (menu) và một miếng giấy dày bìa tên người sẽ ngồi chỗ đó rồi cặp trên miệng ly. (Ấy là mình muốn phân ngồi thứ cho sáng.) Một bầu rượu chát và một bầu nước phải vâng một lượt cho n. trời khách dùng.

Trước khi đem đồ ăn hết se (dessert) thì phải bưng đẹp mấy de dầu dấm, mùi

tiêu rồi lấy bàn chải, chải cho sạch bánh mì dụng, song sự dọn này phải cho êm ái... Đang lúc ăn thì chủ nhà chẳng nên rầy la kẻ dọn bàu cho lớn tiếng và chẳng nên khen chê mấy món ăn trong lúc đó.

2. CÁCH ĂN UỐNG.

1. Canh(soupe). Nếu canh còn nóng thì phải đợi một chút chớ không phải múc vào muôi rồi thổi cho nguội. Ấy là đều thờ tục. Khi húp canh hết rồi, dĩa còn chút dính cũng chẳng nên nghiêng đĩa lại mà vét cùng la rót vào muôi; húp canh rồi thì để muôi trên đĩa canh đó cho bởi bưng.

2. Trứng gà luộc sơ (œuf à la coque). Trứng gà luộc sơ đây thì ăn bằng muôi nhỏ rồi đập vỏ bỏ vào ly đựng trứng gà (coquetier).

3. Thịt (viande). Nếu thịt nào mà có dính xương theo thì dùng nĩa và dao mà cắt cho rời ra; chẳng phải dúc tay vào mà cầm cục xương cùng là cánh gà hay là cánh chim. Ăn thịt phải xác từ miệng cho vừa miệng ăn chớ không phải xá hết ráo một lần. Chớ nên đem xương vào miệng (thờ tục lắm.) — Bánh mì không phải cắt ra, xé cho vừa miệng ăn thôi... Đầu thờ tục hơn hết là dùng lưỡi dao cùng là cang nĩa mà lấy mồi, phải có cái muôi nhỏ để theo bình đựng mồi tiêu.

4. Cá (poisson). Ăn cá thì dùng nĩa mà thôi, cầm nĩa bên tay mặt. Rĩa cá ra, rồi lấy bánh mì xúc thịt cá để lên mà ăn. Có người ăn cá rồi muốn dĩa nĩa thì để nĩa vào đĩa cho bởi bưng rồi đem nĩa khác lại thế lên.

5. Măng le (Asperge). Ăn măng le không phải cầm đem lên miệng bằng tay mà ăn, và không phải cắn ngang ngo, phải lấy dao hoặc nĩa mà chần khúc mềm rồi cũng dùng nĩa xam đem vào miệng.

6. Cải (Salade). Cải trộn không phải lấy dao mà xác nhỏ ra nữa, ăn bằng nĩa mà thôi.

7. Bánh sữa Fromage. Bánh sữa thì xác ra nhỏ rồi để trên miệng bánh mì mà ăn, chớ không phải lấy mồi dao xam rồi đem vào miệng.

Khăn bàn thì mở ra một lớp rồi trải ra trên đầu gối khi ngồi ăn, rồi thì cũng

để tự nhiên vậy mà để lại kê đĩa ăn của mình. Ly rượu khi muốn uống thì phải nuốt miếng ăn rồi, chẳng phải nhúng trọn môi trong ly rượu mà uống và không phải uống một lần cho hết ly rượu. Uống rồi để ly xuống cho êm ái. Đầu thờ tục hơn hết là khi lấy ly rượu lên rồi cũng cánh chỏ ra. Thường thường đãi nước trà cùng café, chớ nên rót cho đầy tasse. Uống café thì bưng luôn đĩa lên, tay trái, còn tay mặt thì cầm muôi quây café rồi để muôi trên đĩa, bưng tasse mà uống.

Khi ngồi ăn không phải xây mình qua một bên mà nói chuyện với người kế mình có nói chuyện thì ngo mặt lại mà thôi. — Khi nào mình bị long óc (sổ mồi) thì chớ nên đi dự tiệc. Còn như có lo như vậy thì mình phải cho yem liêm dầu diêm, lên lấy khăn hi mũi ra cúi đầu xuống mà chuổi, chớ nên hi mũi trong khi ngồi bàn ăn. — Ngồi ăn chớ nên chép chép rãng.

Đã biết không phải sự chi khó, song không phải là phong tục của người Annam ta nên còn nhiều người chưa đặng thạo cho lắm rồi sợ còn nhiều điều thờ tục mà phải hóa ra sự lỗi phải trong khi ngồi ăn với người trên trước, nên tôi xin thổ lộ sơ sơ một ít cho quý vị nào hay đãi viên quan mà chưa mấy hiểu cách thức.

Le-trung-Hiếu.

Chớ tin mà mắc

Cám cảnh nhà nông cúi lạy làm ăn cấy cấy mệt nhọc cắt đập chai tay, tron 1 năm nhờ mùa lúa chín báo đương gia tiểu thế nhi có dư giả thì mới được se sua cùng chúng bạn.

Còn khách-trú đêm năm lo tính tìm chước nợ kiếm thế kia đã ngủ kỹ ăn ngon lại còn tráo chác các tỉnh châu lưu lửa loe đo dầm lòng người được tóm thâu cho n. au đầy túi.

Có ba chiếc ghe Cà-vom không số hiệu mồi lái đen sì chẳng hiểu hạt nào chủ là người khách, bạn rặc Annam tập mua lúa lậu đã quen bọn ấy tới chỗ nào hườn dãi tùy cơ hành sự, thoán như sơ lậu lộ xuất phong tình thì bọn đó cũng thú

lợi được rồi tìm qua nơi khác, thăm thay cho đời cũng trêu tư vị chữ tiền tài mấy cậu bạ Annam cũng một dạ dúp thành công cho khách, ấy là người mồm mà bại lấy mồm china nào có bất bình ở mớ.

Song cách khôn khéo của bọn mua lúa gian lận nó làm như vậy, coi vậy mà ma bắt cũng coi mặt người ta, nếu mấy điển chủ nào phú túc tánh chắt thông mình kêu bọn này bán lúa thì cũng tới cần rồi trả bầy bạ cho có chừng đoạn xeo ghe đi chỗ khác chúng nó dóm hành người nào lương thiện ăn nói chơn chớ con cái còn thơ vợ chồng đơn chiếc, nó trả đúng giá mua liền, giá dạn người hiền ngó ra tay gạt găm.

Trước khi chưa đong lúa chủ ghe làm bộ rầy rà mắng nhiếc bạn bè đương như gát hiểm với kẻ làm công còn mấy tên bạn cũng giả diện mục bất linh nhỏ to hoán hận, làm cho chủ bán lúa có ý tin nên bọn nó thừa cơ kiếm thế các hạng mình mà cũng tưởng là sự thật, nó cho 1 tên bạn lanh lợi khôn ngoan lên nói với chủ nhà rằng bọn chủ ghe quạo quạo chẳng kể bạn bè công việc làm đã nặng nề mà nó nói trên đầu chịu sao cho được, để chút nữa đong lúa miễn là gạt có chừng dẫu cho thiếu thiếu dầy lưng được lỗ nó cho bỏ ghét kể ấy đã xong, một chập chủ ghe lên giao ước với chủ bán lúa như vậy đếm đủ 100 bao đong lúa đổ vào buộc miện mỗi bao 2 giạ khối bỏ thế làm chi thất công vô ích chủ lúa nghe vậy có ý mừng thăm dếm bao xong rồi, bỗng thân lên bỏ đong lúa còn tên bạn thuyết khách hỏi nọ đứng chịu giạ trước cửa bỏ đồ lúa xuống cho hai người cầm miện bao bưng dưới, té ra nhiều cái bao nó chưa lỗ đây nên mấy tên buộc miện bao nó kéo xích tới xé lui cho lúa trong bao đổ ra ngoài theo đương chừa đó còn tên đứng cửa dựa coi cho chủ bán lúa đong lia dẫu lưng thiếu chút dính nó cũng không bả cứ bưng đồ hoài cho hai người hứng mà nó đổ không trọn trong bao nó giả rằng say gật ở gặt gường nó đổ xuống rĩa lúa ra ngoài cho đập lúa kéo tới kéo lui trong bao đổ ra đó, còn mấy tên bạn đứng dưới giả dò mắng nhiếc thàng trên đồ lúa không xong khó làm bao quá, làm cho chủ bán tin chác đã đất kẻ rồi cứ

việc dong hoài không để phùng chi hết, vì mấy chú mua lúa cứ ở dọn dẹp dưới ghe bỏ phủ cho chúng bạn làm bao chắt đong cho đến khi rồi sẽ vát, còn lúa đổ ra ngoài đó nó xúc bưng xuống ghe liền liền chủ bán chẳng coi chừng tưởng là lúa ấy đã tính trong giá đủ rồi nên cứ đếm bao mà lấy bạc, hai thay kể có 200 gia mà nó làm như thế trời tới 230 hoặc 240 gia không chừng như nó mua 7, 8 trăm, biết bao nhiêu là lợi bởi nó bày cách mới hệ chủ sợ ý thì làm tưởng là tên bạn đó nhứt tâm cũng quyết dong lưng mà bị gạt, lưng có một mà nó lấy lại tới 10 chớ khá để người, diện thị tâm phi hiểm hiểm vậy nên tôi cúi xin mấy ông diên chủ có bán lúa xin đa ý để phòng, biết người biết mặt há biết lòng đời hằng có trăm ngàn gian trá.

Sốctrăng Xuân-hòa  
(Huỳnh-trung-Nghĩa.)

**Tục ngữ giải nghĩa**

**ĐẶNG KIỆN NHƯ SỢ TRÀU KHÔ, THẤT KIỆN NHƯ MÓ MA CHẾT.** Câu ví này: người ta tưởng, nếu đặng kiện thì cũng hết của như sợ trầu vạy, còn thất kiện, cũng như má chết rồi không cái lấy gì đặng, cũng trơ trơ. Tưởng không nhằm. Nói như vậy mới phải: **ĐẶNG KIỆN NHƯ SỢ TRÀU KHÔ, THẤT KIỆN TẠI MÓ MA CHẾT.** Thì trúng theo cái tích như đây: Thuở xưa có một ông nhà giàu lớn, đã dư 60 tuổi vợ lớn chết, để lại một đứa con gái cũng già rồi, mà chàng rể khôn ngoan. Sau ông chấp nối vợ khác sanh ra đặng một đứa con trai một tuổi. Ông sợ khi ông qua đời chàng rể đánh hết gia tài của đứa nhỏ, còn nếu chưa rành, e nói có dều gay trở cho đứa nhỏ chàng! Bởi vậy ông lập cái tờ tương phân mà giao cho chàng rể nói rằng: **thằng nhỏ không phải là con, Tờ làm như vậy: Tuy nam nhứt tuế phi kỳ tử gia tài giao thừa nghĩa tế ngoại nhơn bất dất tương tranh.**

Nghĩa là: «tuy con trai một tuổi thừa con vậy gia tài giao cho rể người ngoài chẳng dặng dành.» Tờ ấy đọc như vậy cất nghĩa cho chàng rể nghe, chớ không

chăm câu. Rể mừơng cất lấy. Lúc đó ông cũng làm một tờ in như vậy, mà cất nghia khác, lại chăm câu rành rẽ, đem lên dẫu trong sợ khô con trầu; rồi dặn vợ rằng: **thằng nhỏ này mắc nhiên quang sát, cho nên để cái sợ con trầu này ếm ma quí nó mới mạnh giới dừơng cho mất.** Giữ gìn cho nó đều lớn khôn, thì tự nhiên nó có của, sau khi tao qua đời phải giữ nó với sợ trầu, nó lớn cho ăn đi học, và nói tao cho nó cái sợ trầu đó. Cách ít lâu ông già chết thì chàng rể về ở choán hết sự nghiệp, sau thằng nhỏ lớn khôn ăn đi học, mà thấy anh rể mình ăn gia tài còn mình không có món chi, duy có cái sợ trầu, mà cha cho làm gì, nên tức giận lấy búa mà đập sợ trầu cho bé nát. Khi đập ra thấy ở trong có một tờ giấy có chữ, coi lại là tờ chúc ngôn của cha để lại, đọc như vậy:

Tuy nam nhứt tuế phi kỳ tử giả, gia tài giao thừa, nghĩa tế ngoại nhơn bất dất tương tranh. Nghĩa là: tuy con trai một tuổi phải thừa con vậy, gia tài giao cho, nghĩa tế (chàng rể) người ngoài chẳng dặng dành. Thằng nhỏ đọc rồi, liền đem tờ ấy ra Huyện mà kiện anh rể.

Ông huyện đòi chàng rể tới. Anh ta cũng đem cái tờ chúc ngôn theo, mà tờ của anh ta không có chăm câu. Liền đưng cho ông huyện coi, coi hai tờ như một. Đó rồi ông huyện nói: **Tờ chúc ngôn làm đá rành, vì có câu tuy con trai có một tuổi mà phải con cho gia tài sự nghiệp giao cho nó, còn chàng rể lại ngoại tộc không phép dành ăn.**

Vậy chú rể phải thất, giao lại cho em vợ hết. Chàng rể thất kiện ra về thì tức mình mới giận mà nói rằng: **ĐẶNG KIỆN NHƯ SỢ TRÀU KHÔ, THẤT KIỆN TẠI MÓ MA CHẾT.** (Vì khi ông già đọc cho chàng va nghe chữ Phi ông cất nghĩa là chàng phải. Mà không chỉ câu. Con tờ của con trai lại chăm câu cho nên chữ Phi, thì nghĩa ra là phải.

**LAM LỚN THÌ LAM LÃO.** Nếu làm lớn phải làm lão sao? Nói như vậy sáng nghĩa lắm. Như vậy mới phải: **LAM LỚN THÌ LAM RÁO** hệ là phải làm lớn theo gia quyền là: Anh, chị phải biết thương em út cho nên mình là lớn công việc chi

cũng phải làm giùm làm giúp cho trẻ em hết, chẳng nên nạnh bẻ cho em, công việc nào lớn cũng phải xem xét hết. Bởi vậy mới có câu tục ngữ: **HỀ LAM LỚN THÌ LAM RÁO.**

Mỹtho Phan-hà-Tbanh.

**Báo thay hình tam sắc**

Đang lối thời đời phát hiện này, dàn tộc nào cũng hôn-chôn bay nháy trời gót lẫn chen vào nẻo văn minh. Ai này đều bước lên đàng tấn hóa duy tân. Việc chi việc chi nhứt nhứt thấy muốn cái lương cho đặng.

Báo An-hà tuổi còn thơ ấu. Mới thấy hai bạn xuân thu! mà đã cái trang dung mạo rồi. Năm dinh tị bìa trắng, qua mạo ngũ đới ra xanh. Lại có in bản đồ Âu-châu, rất quý. Quí là vì mỗi vị khán quan được thấy hình thể của Đại-pháp, ở nhằm địa cuộc quí trọng. Ba bẻ: bác, tây và nam có biển bao vòng, để bẻ dụng binh thủy và thương mại châu lưu khắp cả và hoàn cầu. Bên đông, dụng đất liền, giáp, với Ben-gít, A-lơ-mã, Xuit-xơ và Y-ta-li. Dưới tây-nam liền cận nước ết-banh nhờ. Cùng các xứ đất liền, thì tiện đường buôn bán, vận tải tạp vật thổ sản.

Trong việc binh bộ và binh thủy mẫu quốc ta giỏi lắm, vì lẽ tự nhiên. Có biển, phải tập binh thủy; giáp với các nước đất liền, phải tập binh bộ mà dự bị phòng ngừa.

Khán quát cũng còn hữu hạnh mà xem hình thể chư quốc Đông-minh to tát, như là: An-lê, Rút-xi, Y-ta-li, Ben gít, Xet-bi và Ru-ma-ni. Còn bên nghịch như: Đức-tặc, Ô-trích, Binb-ga-ri, Tuyết-ky có bao lớn, chịu bấy làm hơi!

Chư tôn mỗi tuần được xem họa đồ Ơ-rốp, chăm chỉ ngó Thái-tây, là cuộc đất năm lần nhỏ hơn A-châu mà sanh nhơn tài xuất chúng. Lại cũng vì lợi quyền mà gây ra một đám giặc Kit hực

gồm ghê, làm cho thần sáu quí khóc thiên âm địa hôn. Chư tôn trông vào chỗ giấy để hai chữ Pháp quốc. là nơi thịt rừng máu sông, xương núi, là nơi chiến hào hắc ám hại muôn vạn mạng sanh linh, là nơi anh em ta đương gởi vát năm sương, chịu đường thương mủi đắng, vắn đánh cho tới cùng mà trừ tàn khử bạo. Chúng ta hãy thành tâm khẩn nguyện cho khoản giấy để hai chữ Đại-Pháp sẽ mở rộng trùm bao hết Đức-maag và Au-quốc; và khi đại thắng khải hoàn rồi chẳng còn thấy chữ A-lơ-mã trên bản đồ Âu-châu nữa.

À l xin nhắc lại bìa báo An-hà. Năm ngoài trắng, năm nay xanh. Hai màu này hap với hai màu trắng và trong cờ tam sắc. Chớ chi thêm màu đỏ nữa thì đủ ba màu cờ rồi. Vắn cờ tam sắc thì thiên thu bất tuyệt, mà An-hà-nhựt-báo dùng màu ấy làm bìa, thời hưởng thọ vô cương.

Đây xin giải sơ lược tích cờ tam sắc, nếu siêng sai xin quí vị bao đung. Trước hết có ba màu là nhắc sự Tự do, bình đẳng và hữu ái.

Màu trắng là màu cờ vua thuở trước; đỏ và xanh là màu binh khí thành Paris.

Bữa 14 Juillet 1789 bá tánh tại Paris nổi dậy Phá thiên lao (la Bastille). Vua Louis XVI sợ hãi, dền giảng dụ võ về bá tánh. Ông Bailly tỏ ý lập quốc kỳ lại, hiệp ba màu trắng, đỏ và xanh, nghĩa là gắn chặt giếng vua tôi tại Paris. Ai này đều ưng chịu.

Lại cũng có nghĩa như vậy. Màu xanh là màu da trời ở trên hết biểu rằng ta phải ở đờng đờng chánh chánh làm sao cho lương tâm luôn luôn an ổn, dăm ngược mặt lên mà ngó trời xanh.

Màu trắng chính giữa biểu rằng ta phải an ở cho trong sạch tinh anh, đưng có bợn nhơ chi cả.

Sau rồi, màu đỏ chỉ ngay xuống đất biểu rằng ta phải liểu thân vì nước, đổ máu với quê.

Nghĩa lý cờ tam sắc rất hay, ta tua nói đó mà lập thành cang kỳ?

Huỳnh-vân-Ngà (Trà-vinh)

## Văn tự Annam

(tiếp theo)

V

Đạy trẻ thơ nói sớ và viết trướng chữ Quốc-ngữ rồi, còn phải tập chúng nó cho biết đặt đề thơ từ, đơn trạng văn vãn.

Thuở nay chưa có sách nào dạy luật neo, cách thức về sự đặt đề chữ Quốc-ngữ, nên hễ ai biết đọc biết viết thì đã gọi rằng thông, mặc dầu cầm bút thảo quây, miễn là y theo lối nói thì thôi, chứ ít kẻ nghĩ suy... vậy mà có rõ ràng nghĩa lý cùng chăng. Hoặc dùng chữ không cân phân nặng nhẹ, khinh trọng chẳng so đo. Như là chữ Táo dùng nên Quốc-ngữ: như lấy câu « PHÚ THỌ VÔ CƯƠNG » mà chúc cho một viên quan Annam kia thì có xứng chăng?— Hoặc không hiểu rằng: cũng một chữ mà dùng khác câu thì khác nghĩa. Như có KỂ nghe hát huê tình «.....CHỪNG NÀO BIẾN CẠN NON MÓN THÌ THÔI», đem qua nói về đạo thấy trò rằng: « ƠN THẤY NHƯ BIẾN CẠN NON MÓN. » Ấy có phải là hiểu sai nên dùng bậy chăng? Hoặc làm phúc bầm, viết thơ mua bán cùng các giấy tờ khác vãn...vãn... tòa ý ra không thứ tự, lộn rần lộn rống, làm cho người đọc phải ngẩn ngơ; hoặc chêm câu sái, muốn dứt tại đầu thì dứt: đã làm cho khó hiểu lại thêm nghĩa lý khác xa. Như câu này: « Trai, gái vui chơi được ít ngày. » nếu không có dấu phết (,) « Trai gái vui chơi được ít ngày. » thì nghĩa khác là dường bao?

Vậy xin mấy ông sư phạm răn dạy các con sớm trừ các sự tệ này cho trẻ em, và dạy chúng nó làm bài vở theo đề, chêm câu phải phép, ý tứ liên tiếp với nhau; thứ nhất là nói chi thì nói cho rõ ràng; sự đại khái chớ bỏ qua, đừng đem vào đều không ích. Như nói về sự quan Toàn quyền viếng trường học... ông Đốc-học đọc bài chúc mừng... thì lập lại đại ý trong bài ấy nói chi; còn quan Toàn quyền trả lời... mà trả lời làm sao, phải nói những đại ý của ngài. Chớ nói: quan Toàn quyền trả lời một cách « ngôn

ngữ tự Tô, Trương (1), hay là « Khẩu tự huyền hà » (miệng nói như sông chảy) thì có ích nào, vì ai lại chẳng biết danh Ngài thông minh tốt chúng, ăn được khoan hòa, vẹn nề.

Ấy là tôi thổ lộ dòi dêu sơ lược, đầu gọi rằng dạy ông La Fontaine làm fable (2)

(Sau sẽ tiếp theo.)

Lê-trung-Thu.

(1) Tô-Tần, Trương-Nghi đời Chiến-quốc, làm đến bậc Thừa-tướng.

(2) Ông La Fontaine là một đực hiền triết có tài bên Đại-pháp giỏi nghề làm truyện biến ngôn (fable) không ai bì kịp.

## Thơ tín và Điện tín

Có nhiều việc thường dùng mà hiềm người quê mùa chẳng thạo. Như thế để bao-thơ mà gửi, nếu mình để trướng cách thức, rõ-ràng, thì khỏi sợ trễ nải.

Để theo cách chi sau đây đã tiện cho người nhà-thơ lựa chọn mà lại coi sạch sẽ: Trước hết phải khi sự lời phân nửa cái bao-thơ để chữ « Monsieur » khi người lãnh thơ là đờn-ông, hay là để chữ « Madame » khi người lãnh thơ là đờn-bà; rồi tới Tên và Họ, Nghề-nghiệp, Làng, Tổng, Nhà-thơ và tên Hạt. « MONSIEUR ALBERT SARRAUT GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE SAIGON. »

Phân nửa cái bao-thơ trống ở trên để dán cò và đóng con dấu nhà thơ.

Còn dán cò, phải dán góc trên phía tay mặt.

Trong con dấu nhà-thơ có ngày và giờ, nếu có chỗ trống ngoài bao như cách nói trên đây, con dấu in to rõ thì người lãnh thơ do theo đó, biết thơ đến từ mình bao lâu, có trễ nải chi không.

Nội trong, coi Đong-dương này thơ nặng cho tới 20 grammes thì phải gắn cò bốn chim (0\$04), thơ nặng quá 20 grammes cho tới 50 grammes phải dùng cò sáu chim (0\$06); còn như nặng hơn nữa, mỗi 50 grammes phải thêm hai chim (0\$02).

Theo giá nhà-nước định trên đây thì dù, chẳng cần thêm nữa vô ích.

Những người có lòng rộng rãi thì nên dùng thứ cò kêu là « cò thánh-ziá đôn » Thứ cò này mới bầu ra từ ngày giặc Âu-Châu khởi lên. Cũng là thứ cò thường, song phía góc trên có « Hồng thập tự » và số 5, nên mỗi cò giá lên thêm hai chim (0\$02) số tiền ấy nhà-nước bỏ qua hội « Hồng thập tự » mà cứu giúp binh lính tầng tạt.

Tôi thường thấy có nhiều cái thơ gắn cho tới hai, ba con cò bốn chim (0\$04). Mấy kẻ gắn dư như vậy trướng thơ mình đi mau hơn các thơ khác, té ra nhà thơ cũng cứ việc gửi theo kỳ, theo giờ duy rần để bao thơ cho rõ ràng thì chẳng hề trễ.

Có người lại tưởng gửi thơ phạt mau hơn thơ có cò và chắc tới tay người thâu:

Sái lắm! thơ phạt lấy làm trễ nải, mà người thâu còn phải nhọc công đến nhà thơ mà lãnh lại phải bị trả tiền phạt.

Có nhiều khi người thâu thơ không đến lãnh, nhà-nước gửi trả lại, rồi người gửi phải bị trả tiền phạt ấy.

Té ra thơ gửi không tới mà mình lại bị trả tiền bằng hai.

(Sau sẽ tiếp)

T. v. S.

## Thuyết tiêu

V

Một cụ Đám kia đi dạo về thấy ve rườ. Malaga lượm, kêu thàng bổi mà quở rằng: « Bổi! ở nhà mấy ượng lên rườ phải không? » Thàng Bổi-lâm! mặt-tĩnh trả lời rằng: « Thừa bà không phải tôi!

Cái bánh biscuit đa.»—

Cái bánh ấy đâu?—

Tôi giận nó quá.... tôi nich phứt!

VI

Tên dân kia bữa điếm có dịp bua quan ruồi đong đến Cẩn-thơ dạo xem đình đây đi dọc dọc theo đường.... thấy một cái nhà hàng..... muốn vô xem chơi mà dạ lại dùng dăng vì sánh dốt nết quê

mùa nên không dám. Chủ nhà hàng thấy vậy bèn nói: « Chú muốn mua chi.... hay là vô coi chơi cũng đặng. » Chàng va mới rón rón bước vào, mắt lần xem tứ phía. Đọa chủ nhà hàng nói: « Coi bộ chú suy nhược quá! Này mua ít hộp sữa về uống cho bổ! » Chàng va liền đáp rằng: « TÔI THÌ CÓ, CHỚ BỎ CHI ĐẦU. » Rồi nguyền nguyền bỏ ra đi trớt

M. N.

## Truyện Thoại-Hương

(tiếp theo)

Trời gần sáng gió xuôi nước lớn, tàu kéo neo tách dăm giờ là.

Đấy nói về tại nhà Trương tiên, vừa sáng ra, sắp tới tờ tỉnh mê hết thấy. Thấy nhà cửa mất đồ nhiều bậy, chạy vô phòng kêu chủ tức thì. Vào đến nơi thấy vậy hồn phi, Trương-viên-ngoại bị ai cắt họng. La hoãn bốt, huyện nha tới thẳng, cáo báo rồi quan huyện kíp theo. Bèn lấy khai theo bọn khẩu chiêu, nghi Bôn giết hoặc là Hương giết. Sai bộ tốp nhà Bôn tới rיע, quan đến nơi thì việc đã rồi! Nhà cửa thời còn đó mà thời, đồ đạc đã lư đi đâu ráo! Hồi lân lý có người tố cáo rằng: « Cách ba đêm trước đã xảy ra. Thấy trong nhà đầu vắng người ta, cửa mở béc mà đồ sạch bách.

Quan vội vả trở về bầm bạch, cùng huyện quan tố hết căn nguyên. Huyện đề rằng Bôn giết Trương-Tiên, ra lục-tống tổng làng tầm hoạch.

Còn tàu chạy giòng ngàn nhẹ tách, Hương khóc than chi xiếc dỗi sầu. Nhớ việc kia việc nợ trước sau, ruột tâm rồi giọt châu lai lán. Lý-Bôn kiếm cùng phương can gián, lại đêm hôn lên bức dặng rồi... Nhưng rừ mà Hương chưa lòng người, Bôn an ủi quá mới lần lần quên sầu não. Cựe chẳng đã cùng Bôn thuận thảo, Bôn tìm phương ngon ngọt dỗ nằng...

Còn hai lái thấy Hương rất mực hồng nhan, động tà niệm phải lòng tha-thiết. Hai gã cùng nhau đồng ý biết, tinh mưu thâm muốn giết Lý-Bôn. Thái ngày kia

gần lúc huỳnh hôn, Bôn đưa triện be thuyền xem phong cảnh. Hai lái lên lại gần lẫn-lộn, xô Lý-Bôn nhào tuốc xuống sông. Bị nước trôi hôn phách hết trông, lúc tám-tối nào ai ngó thấy. Kể một lúc. Thoại-Hương nghĩ trong phòng thức dậy, bước ra ngoài chầu thấy Lý-Bôn. Kêu kiếm cùng không thấy dạng tăm, mới la hoản tui hô cho người giùm kiếm. Ai bấy thấy chạy cùng từ phía, mà cũng không tìm dạng Lý-Bôn. Đều chắc rằng đã bị tề sông, Hương cũng ấy dầm dề kể khóc: Lòng tui trời ú ề mặt ngọc, đôi giòng châu nhỏ dươn má hồng. Hai lái bên can gián hết lòng, xin Hương khá lấp sâu xuống thăm. Hương đã dưng ngủ an cháng đàng, nghĩ hương nhan bạc phần vô đoạn. Rằng: Tủy-kiền xưa tuy mặc số đoan tràng, hừ còn ít giang nan hơn thiệp. Chồng trước cười giao lời chưa kịp, tại ai làm cho thiệp xa chàng. Sau Trương quân gặp thiệp cứu nạn, cũng ngó đàng đèn hơi ơ ấy. Hồng quân ghét hồng quân chi bấy, xuôi dáo diên nhiều nỗi giang nan. Còn Lý-Bôn là bạn phần lo, ai nào giết Trương-quân mà cướp thiệp? Nay lại tề xuống sông máng kiếp thiệp vợ trên chiếc thuyền này. Hai lái đây coi bỏ là tây, nếu hiệp bực thiệp hèn mang một.

Còn hai lái lấy lời diên ngọt, mà dỗ Hương cho hết cơn sầu. Ngày kia coi Hương gương mặt hết râu, hai gá tình cũng nhau chia phiên thứ... Cũng tình mừng thấy chửa «San hầu tự» hề hòa thượng rồi thì kể thấy hai... Song hai lái này đồng bực ngang vai, không ai chịu chức thấy hai ấy cả.

(Vị đoạn)

Huỳnh-vân-Ngà (Trávinh)

### Sự tích giặc Au-châu

Nº 7 (Les causes de la guerre d'Europe)

Vấn cái cuộc lập trận giao phương đường núi ấy, là một cuộc tiền phòng hậu nhứt đặng mà giao phương với binh Xet-bi và Mông-tê-nê-ga-rô hiệp chiến, sự khêu chiến như vậy càng làm cho nước Xet-bi cảm gan thêm hơn nữa. Cho nên bữa Quốc-khánh trong ngày 28 Juin, nhưn dân hứu-bớ hết sức, nhứt

thành ái-quốc và có lòng ngưỡng vọng cuộc hậu lai.

Song le lính Xet-bi tánh tình chơn trự, chẳng phải là quần sát nhưn, trong đám giặc Banh-căn, ai ai cũng đều chẳng biết; bởi ấy cho nên khi binh Xet-bi nghe tin rằng Hoàng Thái-tử Ô-trích bị thí, thì ai ai cũng đều cảm động ai hoải.—Cuộc cảm động ai hoải như vậy, nhứt là thương kẻ nghịch của mình bị cuộc đại biến, thiệt là một dấu chỉ rõ là dân Xet-bi tâm quang thế bàng, đáng danh tuấn kiệt chớ!

Thiên hạ bên nước Xet-bi cho vụ thí Hoàng Thái-tử ấy xảy ra là tại nhà nước Ô-trích hay hiệp đáp những dân Xet-bi ở ngụ tại Ô-trích-Hông-gà-ri.

Bởi vậy cho nên mỗi người đều tư tư thiết thiết, chẳng biết những đéu quang hệ cuộc thí Hoàng-Thái-tử sau ra thế nào?—Chẳng hiểu các quan Ô-trích-Hông-gà-ri (Autriche hongrie) có nhơn dịp này mà là niếp người vô tội chăng?

Chư khan-quan chẳng biết thiên hạ sợ như vậy chúng là phải. Ô hô! cuộc đời đã bày tỏ ra đó rồi!

Song các nhứt-trích xet-bi (serbie) đều rập một tiếng mà than trách cái đéu hăm hại như vậy.

Bởi thành Ve-nờ người ta đồn rằng Chá h phủ đi làm khốn cho một hai ông quan, nhứt là ông Bi-lanh-kì Hộ-bộ-tương-thờ bị cáo rằng không có oai quyền và bat nhữc trong vụ cai trị dân trong các xứ sáp nhập về Ô-trích.

Hoàng đế Phãn-xoa-Giô-đê thừa lương tại thành Ischi đã giá lâm về thành Ve-nờ, các quan theo hầu-hạ cả thấy đều về đó trong buổi ban mai ngày 29 Juin.

Thiên hạ rất đông, dên trước nhà gare xe lửa đang mà tờ đầu cũng Hoàng-đế lòng dân ai truất bị ai. Khi Hoàng đế trên xe bước xuống, thì có Tân-Thái-tử đồng cung là Đại-công trước qui danh là SAT-PHAN-XOA-GIÔ-ĐÊ vờn tới nghinh tiếp. Cả hai đều cảm xúc thái thâm.

Mà cung nhau chẳng hở môi Tân-Thái-Tử đồng cung bên ôm tay Hoàng-đế mà hôn rồi crog nhau lên xe cheo giữa thiên-hạ loại bên lạng lạng mà đi.

Khi ấy Hoàng-đế và Tân-Thái-Tử đồng-

cung mang y phục xuất chinh. — Bởi Bết-lanh (Berlin) kinh đô xứ A-lê-măn, người ta cho hay rằng Hoàng-đế A-lê-môn Ghi-dôm thứ hai (Guillaume II) lúc ấy đương thừa lương tại Kiel ở dưới chiếc du-lich-thoán, thìh linh được tin rằng Hoàng-Thái-tử Ô-trích và bà Công-tước Đờ HỒ-HẮN-BẾT đã bị hạ sát.— Hoàng-đế liền lấy viết, viết ra một bài diếu mà gởi cho Hoàng-đế Phãn-xoa-Giô-đê, cùng nhứt địn phán hồi kinh địa. Tới nơi là đúng ngo ngày 29 Juin.— Hoàng-đế A-lê-môn liền mặc sắc phục Đại-tướng-quan Ô-trích, đi giá đến sứ quán Ô-trích đặng đích thân điều tang.

Khi ấy Hoàng-đế Ghi-dôm thứ hai cảm xúc thái thâm. Ngải tố ý sẽ đích thân đến đưa đám tống chung Hoàng-Thái-Tử trong ngày mồng 6 Juillet.

Ngoại trừ báo chương Mot-răn-bốt thì các nhựt trình khác ở Bết-lanh cả thấy rập một tiếng mà gây thù, gây oán, thù dết, bài nào làm ra trong nhựt trình cũng đều có ý đó.

Trần-hửu-Trần.

Lược dịch

### Thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà nước . . . . . 4 f 15  
Hàn; Đông-Dương . . . . . 4 13

### Giá lúa

Từ 2\$05 cho đến 2\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

### Cántho

TỪU NHẬP TÂM NHƯ...! — Ngày 21 Mars tên Nguyễn-vân-Kh... ngon bữa nên ưỡng quá độ, say cho đến dỗi đi phải

ngã xiêu ngã tó mà còn nghĩ tình vợ buồn bán cả ngày ngoài chợ, nên say thì say chớ cũng ráng bưng cơm ra cho vợ ăn; Kh... đi, đầu cũng trức đôi ba giờ mới dền chợ là vì mặt đất gặp ghình dền nét đi có hơi linh chính! Đến chợ rồi thì biểu vợ phải dùng cơm rồi sẽ bán vì ta đã có lòng ráng mà đem cơm cho mi ăn, chớ bữa nay ta có hơi quá chén song thấy đá trạ rồi sợ cho mi dối bụng.— Vợ là thị X... thấy mặt chồng bị ông men hành và nói chuyện hơi dai nhách, phác chương mà trả lời rằng: « Ồi có say thì về ngủ đi, để đó cho tôi, mình bữa nào lại khỏi quá chén mà hông nói cho giá chuyện, đây ở ráng một lúc nửa thán hơi men đây, rồi chẳng khỏi nằm dạ!!» Nghe mấy lời vợ nói, Kh... nổi xung-thiên chụp khúc mía đập lia đập lẹa trên đầu vợ, đập đổ cơm nước hết và mắng nhứt vợ là giống đờn bà hỗn hào, bất nghĩa... Đau đòn quá nên Thị X... chạy la phú-lích: chối lỏi, tức thì có lính tuần lại mời Kh... biểu theo về Bó mà nghỉ rồi tánh lại sẽ hay; Kh... lại trả lời rằng: « Ừa vợ tôi thì tôi ráng trị nó, có đồng phạm chi ai mà hông bắt tôi!» Nói vậy có tiền rồi cưới vợ đăm về dề cho nó bữa hoải trong đầu vậy sao! É tôi chẳng hề khi nào quý phụ vậy đâu! mà tôi không đi đâu hết thấy! « Cầu mâu quá ».

Linh tuần cứ việc bôn phạt kéo riềc Kh... đăm về bót, sáng ông Cò làm phúc giải về tội say sưa và làm cho mất sự bình yên nơi châu thành.

Say rượu đi linh chính thơ.

Mặt đất xưa nay chẳng gặp ghình,  
Cớ sao căng bước thấy linh chính;  
Giờ chừng đo đất đường càng hẹp,  
Ngánh mặt xem sao nhân chẳng ỉnh;  
Giám trách cổ cây sao chẳng nghĩa,  
Riêng hờn rường cột cộ nhâm mình;  
Có câu sự đại dai nhưn tữu,  
Không vậy nào vui chúng bạn tình.

Lê-trung-Hiếu.

MÈ ĐẠI VINH HIẾN

(Médaille d'honneur)

(Tiếp theo)

MÈ ĐẠI BẠC HẠN NUI

M. M. Trần-vân-Tội, Hương-Cá làng

- Phước-văn;
- Nguyễn-luông-Quới, phó cai tổng hạng nhứt;
- Nguyễn-văn-Lâu, Hương-Cả làng Vĩnh-hạnh;
- Huỳnh-công-Hiến, phó cai tổng làng Bình-phước;
- Nguyễn-tân-Phước, kế-hiền làng Phú-Mỹ;
- Danh-Tiếp, cựu Hương-Cả ở Rạch-giã;
- Bùi-quang-Nam; huyện hạng nhứt (Gia-dịnh)
- Bùi-văn-Thanh, Hương-Cả làng Hội-an-thương;
- Nguyễn-văn-Hào, đội hạng nhứt ở Tân-an;
- Mai-tân-Luật, Hương-Cả ở làng Hiệp-Ninh;
- Trần-văn-Kiền, Hương-Cả ở làng Trương-Bình, (Thủ-dầu-một)
- Nguyễn-văn-Hưng, Hương-Chủ ở làng Minh-dứt;
- Nguyễn-văn-Tuân, Hương-Cả làng Chánh-an;
- Nguyễn-văn-Tu, Hương-Cả làng Bình-linh;
- Lê-công-Bình, thơ ký hội xuất cảng Saigon;
- Lê-văn-Thông, giữ kho ở nhà Dumarest et fils ở Saigon;
- Đỗ-quốc-Phú, thơ ký nhà Băng Saigon;
- Lê-văn-Chi, thơ ký (titulaire) hạng ba (Gia-dịnh)
- Nguyễn-văn-Nhung, thơ ký (auxiliaire) hạng nhứt thương thơ;
- Trương-ngọc-Lanh, huyện hạng nhì (Bạc-liêu)
- Nguyễn-tân-Hưng, phó cai tổng làng Định-hoà;
- Nguyễn-chiều-Thông, hội đồng địa hạt (Cholon)

VILLE DE CANTHO

CASINO LEOPOLD

MỖI BUỔI CHIỀU HÁT MỘT LẦN  
Từ 9 giờ hát tới 11 giờ

Chương-trình bóng hát trong tuần:  
Thứ năm, 28 mars, chúa nhật 31 mars,  
và thứ ba 2 Avril.

XUẤT THỨ NHỨT

1. FILM DE GUERRE: UN CAMP DE SOLDATS INDIENS AU NORD DE LA FRANCE

Thành sấn-dã Ấn-độ ở bên mặt bắc nước Pháp.

2. 3. LA JUSTICE DES CHOSES

Sự phân xét công việc làm (tuồng bóng hát tiếp theo hay lắm.

4. 5. UNE FÊTE TRADITIONNELLE AU JAPON, film documentaire frot intéressant

An mừng nam mới bên xứ Nhứt-Bồn.

Xả hơi — Xuất thứ nhì

6. LE VIEUX SAMARKAND ET SES TEMPLES (ANTIQUES Turkestan russe)

Xứ Sa-Mat-cần và đền đài rất khéo lắm xin đến coi cho biết.

7. 8. 9. Les Mystères de New-York

SỰ MÀU NHIỆM THÀNH NIÊU-ĐO

«Mắt thám truyền tiếp theo»

Lớp thứ hai mươi một : « RƯƠNG SƠN MÀU XANH

10. MARIAGE DIFFICILE.

Sự gả vợ lấy chồng không dễ gì,  
(bóng điệu cười nòn ruột.

Yết thi

PHÁT MÃI THEO PHÉP TÒA  
Đến ngày 31 tháng ba Langsa 1918, 8 giờ sớm mai có quan lục sự giáo giá phát mãi gia tư thập vật tại nhà Nguyễn-văn-Phường làng Hiệp-An (Cantbo).

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CỔ DANH TIẾNG  
Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nơi đường mé sông,  
gần chợ châu-thành Cán-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhứt từ 7 giờ tới 9 giờ;  
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát đủ binh mus bên Đại-pháp langsa và bên Ngoại-quốc. Rạp hát này cất khoản khoản lắm, cất theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng nào bì kịp. Còn hình rõ lắm coi không chổng mắt, rõ như thể người sống thiêu có tiếng nói mà thôi. Trong rạp hát có quạt máy diển.

Xin chư-vị đến xem chơi! Đừng bỏ qua ưởng lắm! ưởng lắm!

MỸ KỸ

TIỆM HỌA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay, tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mù thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU ần khải

LỜI RAO

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có bán cuốn sách TUẦN TRA PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-văn-Thơm làm dạy hương chức, nhứt là hương quản, cùng là cai phó tổng, cách thức tra xét, khai từ, vi bằng cùng là tờ bảm về việc hình; dạy kỹ can làm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những người làm việc tòng quan Biên lý, bắt buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi cho rõ đặng biết quyền hành phận sự của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20  
Tiền gởi..... 0 10

TẠI NHÀ IN  
Imprimerie de l'Ouest  
CANTHO.

CÓ BÁN SÁCH MỚI:

1.— PHAN THIÊ (COURTEN LA DỜI NAY) hôn một người chết 7 năm, nhập xác một người mới chết mà sống lại cõi dương, par Trần-dắc-Danh. giá là . . . . 0\$40

2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là . . . . . 0\$30

3.— CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la Saigonnoise patriotique) par M. Lê-văn-Phát. . . . . 1\$40

4.— TUẦN TRA PHÁP LỆ (Sách dạy hương chức phụ tá của quau b.ên-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá là . . . . . 1\$20

5.— LEBUFFLE (vol et recel de buffles) moyens à prendre pour essayer de le prevenir) par M. Võ-văn-Thơm giá là . 0\$30

6.— TRUYỆN KIÊN TÂM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là . . . . . 0\$30

7.— Đồng Âm-tự-vi (có p.u những chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là..... 0\$40

8.— Đồng Âm-tự-vi (chữ langsa) 0\$60

9.— Dictionnaire Gazier..... 2\$00

10.— Dictionnaire Français Annamite..... 4\$30

11.— Kim-Túy-Tinh-Tứ..... 1\$20

12.— Méthode de lecture illustrée par Boşeq..... 0\$80

**Thuốc điều hiệu Canon**  
(SÚNG ĐẠI BÁT)



**BAO XANH**

Hút đã ngon, mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.  
Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

**Lời rao**

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy — Cantho, có bán sách « LỜI RAO CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUAN TOÀN-QUYỀN KHÂM MẠNG, ĐỀ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Poam-thái-Hòa, thông ngôn lưu thủ tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ dễ hiểu lắm.

Sách này thiết hữu ích cho Hương-Chức và các chủ điền lắm.

Ban mỗi cuốn là..... 0\$50

Tiền gởi..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20 %; mua 100 cuốn thì huê hồng 25 %.

**HOTEL "LA RIVALE"**

En face de l'Hôtel de l'Ouest  
Boulevard Saintenoy. — CANTHO

**Chambres meublées**

**Nam-phat-khach-Sang**

tại Bường-kinh-Lấp

NGUYỄN-HỮU-PHƯƠNG

Propriétaire

Phòng ngủ sạch sẽ, giường sắt và phòng rộng rãi, có dọn cơm Annam và cơm tây, tùy ý bộ hành.

**TIỆM-HỌA-CHƠN-DUNG**

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân tử đăng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thẻ thức Langsa đủ cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lắm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thứ nước thuốc tốt thượng hạng; đề mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tất: Vẽ nửa thân (bán ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thứ nước thuốc này đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cổ. Nếu có hình, xin dời bôn tiệm mà thương nghị như ở xa xin quý vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bôn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng quý vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gởi cho quý vị cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đề:

Nguyễn-Đức-Nhuận

Dessinateur à Giadinh.

Cantho. — Imp. de l'Ouest Cantho. — 88 Boulevard Saintenoy. — VÕ-VĂN-THƠM

*Lu et approuvé par moi avant publication*  
L'Administrateur, Vice de province p. l.