

NĂM THỨ NHÌ số 61

mỗi số 0\$20.

JEUDI 21 MARS 1918.

AN HÀ NHỤT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

1.— Minh chung thuyết lẽ.....	LƯƠNG-DŨ-THỰC.
2.— Truyện Phan-thanh-Giảng.....	NGUYỄN-DŨ-HOÀI
3.— Học thuyết tùy thời.....	<i>id.</i>
4.— Tâm nguyên diễn tích.....	NGUYỄN-VĂN-TỊCH.
5.— Lựa người kết bạn.....	PHẠM-CHÍ-LỘC.
6.— Hãy có thứ tự.....	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
7.— Văn minh đạo đức.....	<i>id.</i>
8.— Văn tự Annam.....	LÊ-TRUNG-THỦ.
9.— Ruộng tri.....	<i>id.</i>
10.— Cách dùng thiệp.....	X.
11.— Thuyết tiểu.....	MINH-NGUYỆT.
12.— Chưa học xuân thu.....	NGÔ-ĐỒNG.
13.— Truyện Thảoi-Hương.....	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
14.— Duyên tích giặc Âu-châu.....	TRẦN-BŨU-TRÂN.
15.— Thời sự.— Giá bạc, giá lúa.....	Hiếu, Chí et Ký.

Minh chung thuyết lẽ

BÀI THỨ SÁU

Bon... bon... bon. Có câu rằng: Chánh lệnh tất hành, phi chánh lệnh tất bất hành».

Nghĩa là: (Lệnh ra bởi bể trên, trăm việc đều dặng nèo; trên mà không luật lệnh dàn dại làm đê khinh.) Người sanh chung trời đất dân Đại-bang cùng tiêu quắc cũng là người, phải xem xét mồi cơi, nước mợ rợ cõng có phần lẽ nghĩa; người mợ rợ tục quen không phải thố, vì thói nước nó quê hèn, không sưa sang mà mặt đê lấm đèn, chẳng quẩn áo đê lõa lồ hình vóc; không gò đâu gợt tóc, che âm dương dòng một tấm vải vuông; gái trai trên dưới chẳng luôn tuôn phản lẽ nghĩa ở ăn có thứ tự; cao thấp sang hèn phải giữ, một tấm che

ngó thấy rõ dưới trên; bực cao vinh thì tấm che ấy lớn và tốt xinh, còn kê hèn thấp, dùng nho mà thô thát; xem bộ nói, bình dày đều khác, trên hoan thai, còn dưới khép nèp không như nhau. Gọi lấy đó mà coi! khen thay! Mọi rợ còn biết dặng lẽ nem, huống chi là người, xưng thanh lịch, di ngờ quên phẩm tiết sao? Bon... bon... bon. Bạn một nước ôi! Nay lời ta tỏ thiệt, khuyên Bồn-quốc xét suy; sanh làm người phải rõ thị, phải thấy phi, nếu mà xú lộn xộn hổ chung cũ nước! Người lớn, khôn lò trước, kê nhô đại học sau, chờ khá nói lùn mưu, khuyên dưng rằng quen tục; quen chí đều hổ nhuốt đánh chí cuộc trước sau, phải yêu mến với nhau, cho thuận hòa một phia; cũng sanh chung bồn-dịa, nở lòng nào mà chia tách nhiều phe, phe theo Chà, phe theo Chẹ,

phe theo Khà-me; chí ư tệ, kinh Châu-dang bằng sự trưởng.— Người xứ thế phải biết canh biêt lựong, hoi chi hơn cho bằng hoi người ta; chủ tòi chông vợ xir thật thà, phụ tìr dè huynh và hàng hưu; nǎm phe nǎy trưởng cữu, phải lo liệu cho phan minh; mồi đều rảng xét trước trong minh, chờ có binh vi, cho minh là phải; làm người nhiều quấy sai, bời vậy, người thánh xưa mới bay lể dặng giúp người; giúp cho người ro xét đạo dời, người ý muốn nhiều khai phái sai đạo; muốn cho minh cao ráo, muốn cho bụng an vui; muốn minh ăn ơ trên ngõi, muốn cho bụng no, miệng sướng; muốn làm người trưởng thương, muốn cho minh sang cù vinh vang; không vira lòng thì dàn ghét, ngang tàng, mồi ai nấy, muốn cho vừa ý nấy; xét cho kỹ, ai ai đều rõ thấy lỗi bởi mình, rồi cứ trách người ta; Người có nhơn tư chất thật thà, nên day lè cho người biêt phái; nếu vì minh thi nhiều sai, sai dao người sanh thất lè nghi; người sai lè chung khi, dẫu sang cù cũng bị người nghi luận chờ chẳng không. Bon... bon... bon. Người dặng làm tòn trưởng, từ bực cha; cho ra bực hàng quan; nếu hiểu rõ minh sang, phải lo đều chung lợi; lời cho trên, cho dưới; lời cho nước cho nhà; lời cũ thấy người ta, mới nên danh trưởng dai-dó.— Làm sao dặng dao làm người đứng sái, dẫu nghèo hèn cũng giữ dao người; xem xét cùng nhơn vật trong trời, vật nào dặng hơn trong thế Giải; xét xem rồi biêt phái, dẽ gần chết cũng xir tròn; chờ liên thân liều mạng dừa sòng non, chung trời đất có râu mày mặt muối; làm sao dặng cái tên người cho khói thùi, dẽ dời sau thiên hạ hây lưu truyền. Kéo mà uồng cái công sanh: mẹ công dè, cha công nuôi nhiều cự khố. Đặt tên người phải biêt hố, hố với dời lang lụt nghinh

ngang; biết muốn giàu muốn tốt, muốn sang, thì phải biết lè nghi, là thứ obút; nếu thiểu lè là người hư dung bực, cũng là người không theo thuận, lại ngang; xét ra chẳng phải cua cảng, không lè nghĩa xir với dời như trẻ nhó; từ trong nhà rồi ra lộ, phải giữ đạo làm người; có lý nào mà ăn ở như diêu chơi, không biêt kẻ khinh, người trọng; minh dận thì sanh nóng, biêt vậy sao mà vò phép với người; hê chọc dận người, thì người ác hờ hơi, không gày lòn, thì sanh dấu dã; cuộc nhò dã ít khá, sanh lớn lại mang tai; người ý chỉ mà sanh sự hoài hoái, ra dảng sá lại làm dẽ vu lè. Bon... bon... bon. Coi có phái, dùng quần áo khăn dày xem từ tể, it nữa là, thêm lời nói cho diêu thanh, có lý nào người mặt nhắng nanh, thêm làm bộ ngoang tàng lồ mang; người đồng lè đồng thoản là người bạn, nở long nào mà gày gỗ lẩn xò; việc nhò nhen chút đinh ngờ là to, buồn lối thoát, mồi cùn đều liều mạng; thêm xương minh bằng Sô-Hàng, lòng dâu biêt sợ ai; huynh tay nhon mieng nhau mày, chịu tù tội, chờ không nhịnh thua ai hết. Chau ôi! Làm người mà tra chêt, làm người el jù ở từ; làm người chí mà lời nói thấy tánh ngu, người như vậy còn thua cám thù; ấy đó, dài như vậy là dàn vò chù, chẳng có ai rảng day sira sang; (quả thật là: tại cha, tại xóm tại làng tại quán chủ quán, hàng tông viên chảng?) Nếu mà cha day con biêt lè, trên day dưới si có nghĩ? ặc ngoài dặng ít thấy dám dàn kỳ, người khuôn phép lý náo nói quấy? Bon... bon... bon.

Ta ví dụ đây: Tại hat Bến-tre ta thấy sai, có vị quan trị chúng có danh... mồi ngày kia làng cung nơi dinh, lúc lập miêu cầu an chi đó, thính vị quan nói đó, đến xem hát với làng, lúc vắng tuôn, thiên hạ trảng ra, làng biêt lè sai người di khai lò, bưng đèn ra mở ngô, cho

quan ấy dê đi; gặp một tên theo dám dàn kỳ, đứng giữa ngô cảng làng không tránh, người làng hờ trên thường tánh, bảo phải tránh cho ông đi. Tên dàn kỳ đứng đó sán sị, rằng: ông mày chờ ông tao, sao tao sơ. Người làng la tờ mờ, quan lớn ấy nghe rầy. Nói giận roi, quan cũ nói như vầy: "Nó không tránh thi bắt dam nhà việc". Thằng dàn kỳ tự quyết: ai bắt tao, thi bắt cho tao coi." Vì quan bèn đi tới xem coi, thấy tên ấy là bối quan Biện-Lý, bay a!!! Vì quan bèn mè-mè, mới nói lại như vầy: "ÚA EM TƯ. SAO HỐI NẤY EM KHÔNG NÓI LÀ EM, CHO NÈN QUÁ BẦU BẤT, THỎI CHỨT ĐỈNH EM VỀ ĐI".

Chau ôi! quan như vậy, dạy dàn như vậy ấy đó, có phải là: Dân ngu khờ sanh hỗn loạn biêt bao nhiêu?

Bạn đồng bang xin xét cho nhiều, hê trên dạy dưới, mới bớt hư cù nước. Bon... bon... bon.

Sau tiếp.
Lương-Dù-Thúc.

Phan-Thanh-Giàng Truyện

(Tiếp theo)

Ông Thanh-Ngạn được bỏ về tùng tinh Vinh-long lánh cù quan xuất phòng công. Tánh ông nghịch trực, khôn khai lại có can đảm, không tra phường tham quan ô lại những lạm của dàn, mà cũng không thừa thuận a dua theo phe dặng gì mặc ai quyền thế trời ai, không dời nào cậy mượn thế thân của ai; vì vậy nên những bọn dông liêu cùng hàng lại mục hay ganh gò cùng ông, mồi mồi chúng nó đều dòm hành trong tuy sở của ông, dặng thăm ngó coi dẽo gì quan hệ một mày thi cùng nhau dùm ba dùm bảy, thêu dệt cho ra đều làm làm sao cho tối tai quan trên mời nghe; lại chúng nó thừa cơ có ông quan nao tách bay nồng nẩy nhẹ tánh, thi tiếng ra tiếng vào, cho nên ông thường bị

quan trên hém khích. Rồi thay nǎm ấy là nǎm hạn hán, mùa màng thất phát, nhơn dân nghèo đói; nên việc thuế khóa ông dài dài; ông làm thủ hập không nở kẽm thúc lương dàn, dẽ cho ngày lụng tháng qua, gần qua mùa thu mà thương lâm hời còn không hứ, bẽ tiêu dụng của dinh trại cơ xưởng trong làng tinh muôn thiếu hụt. Nhơn hời cờ ấy nên bọn ngô bê của ông mới thừa cơ, đều đóng tinh vu cáo cho ông rằng: có lòng riêng xấu, ngoài ăn hối lộ của tông làng dàn xã, trong khô khắc quan cơ không hết lòng lo việc nước, dẽ cho kho tàng không tích trữ, ấy đã dẽ tháng nấy mà không thấy thuế vào kho. Lại vu thêm rằng có ngày tánh mạng cả tinh cũng vì một ông Hập phải làm tai hại. Ông một mịnh cù chưởng nan minh, không mieng nào mà chông nổi cả thành, những người hém khích, nên ông phải bị dam tra, đòi hỏi, lòng dòng khai báo, rộn ràng, dam cầm nhung nhau, cho đến ba năm trời. Lúc ấy nay dam đưa thế này mai đêm siêm thế kia, tan mũi họ, tụ mũi khác, bết dạng họ tới nỗi kia, cờ sự như vậy dẫu mạnh hò cung nan địch quan hò, huống chi một ông Thủ-Hập trong tinh cù thể gi dù sirc mà kêu vang biệu bạch việc minh với mấy thượng ty; dù lại cũng là phe ciru hém oán hận cùng dắc ebi kiểm chuyện hại ông, cho đến án cách chirc và tù khô sai. Khi ông than quan Hiệp-Biện ngồi tù tại tinh Vinh-long, thì quan lớn mới vira 20 tuổi, mà có lòng:

Lô báo hiếu kẽ gi sự thê,
Biết có cha nào kẽ thân minh;
Nhoc nhân hau với sự kinh,
Tu thân hành đạo, Bằng minh giữ lòng.

Thâm thay! cho người hiếu hạnh, gặp lục gian nan: Trong nhà thì già đỗ tử bich, trảng sì vò nhau, ngoài thì nhà thán ở nơi ly tiếc; trên vì cha, dưới vì nhà, mót thán còn nhỏ dại.

Tuy nhỏ dại thì mặt dâu cũng dorm đương gánh vát sự đời, cho hay: « Ốc lầu cánh tao heng già vò, thon trai hựu bị dà dâu phong »!! Nhà nghèo một ngày một thêm thê mực; tội nghiệp thay! cho quan Phan; Đêm ngày có lúc nào rảnh việc nhà giúp mẹ thì tuốt vào bao mà làm công chuyện thè cho cha nghĩ giày lác. Cũng nhiều lúc ông thân quan lớn trọng yếu, thì quan lớn ở hòn trong khám cả đêm mà lo thang thuốc cho cha và săn sóc miếng ăn miếng uống đặc điểm áo quần, nhiều đêm không nhâm nძc, cứ thi cùi chòi cuốn sách cung hàn tay; ai mà thấy ta không đem lòng thương xót. Cũng là Hoàng-Thiên bắt phụ biểu tâm nhơn và độc thơ nhơn,

Cũng bởi cùi thành ai ai đều khen ngợi cho nén: « khi nén trời cũng đánh phản. »

« Tu quan Hiệp-trấn bà Ân giúp cung, Năm canh nương ngọn đèn hồng; Hiếu thân chơi với người trong cương thường. »

Mới đèn tai quan Hiệp-Trấn (1) tôn danh là quan Hiệp-Trấn-Nghĩa thấy quan Phan có hiếu nơi lòng, có công nơi học, có chí làm người. Nên mới thương dem về ra công dạy dỗ. Cũng trong lúc ấy lại có một bà hảo tâm tên là bà Ân; người có hằng sảng tại tỉnh Vĩnh-long, cho quan Phan cơm gạo, áo quần dâng ăn mà đi học, cùng nuôi cha nơi ràng rat, nhờ ơn ấy nên mới dù tiên dụng cho đến ngày đi thi hương mới là có đủ dùng. Đến ngày quan Phan đi thi hương bà Ân, hời còn sắm thêm cho một cái

áo lương một cái quao lụa và một luon khăn đeo (1).

Qua Phan-thanh-Giảng đi thi trường hương tại tỉnh Gia-dịnh (Saigon), đậu cử nhân là khoa Ất dậu, đời vua Minh-Mạng thứ 6 (1825). Năm ấy ông tham của ngài chưa mản gội cho nên vở ngài nạp mà khai lý lịch, không thiệt khai quán chí cố hương (2);

Năm Ất dậu bắn vàng chiếm dâng,
Cứu hương khoa thê bạc tên đê;
Phi nguyên những lục canh kê,
Nam nhi toại chí rồng mây hội nầy.

Qua năm Minh-Mạng thứ 7 (1826), bốn phương bình định, Nam-Bắc vắng vàng, nhà vua dương trung cho cùi Nam-kỳ có nhiều tay thủ si dặng mà trạc dung: vì đức Cao-Hoàng có di chỉ lại rằng: « Nam-kỳ tổ xưng trung nghĩa » Ấy cũng trường lục đúc Gia-long nẵng trán, có nhiều ông huân lao theo ngài sứ đồng tro thích, hơn là người Trung-kỳ với Bác-kỳ. Cho nên đức Minh-Mạng nhớ lời Tiên đế, dương trung nom cho có anh tài mà dụng. Bởi cứ ấy nên năm nay, học trò trong Nam-trung tài tuy còn kém mà chí du xuống truyền rằng: Hương khoa đậu rồi được ra thi đấu theo nhà giám dặng vào hội thi, đậu đậu rớt sẽ cùi thử bổ thăng.

Vì vậy quan Phan được nhờ ơn và kính với mấy ông trên tỉnh Gia-dịnh dâng vào giám học thêm mà vào dinh thi. May cho ngài cũng có công học, cũng lại là nhầm năm Văn-tinh phát hiện; nên vào trường thi hội được đậu

(1) Đò này quan Phan trân trọng, dâu cho rách cùi thế nào, ngài cũng gìn giữ đặc điểm để dành mỗi khi nhớ bà thi ngài đem ra mà nhắc, rồi xếp lại kỹ can cất giữ cả đời, chứng chết cũng đặt liệm theo.

(2) Đề trá rằng: Vĩnh-long tỉnh, Định-viễn phủ, Vĩnh-bình huyện, An-minh tổng, An-Ninh xã, chờ không dè là Bảo-thanh thôn.

Tán-sĩ cập đệ: tính ra cả Nam-kỳ lục tỉnh cũng bày tám ông cử, kể thi đồng khoa, người trước, lớp sau đều rớt mà về bỏ đời, duy một mình ngài đậu mà thôi.(1)

Hương khoa đã cung thêm vừng bước.
Vào thi dính cùa tía thơm danh;
Từ đây chen bước thang mây;
Mười năm khó nhọc ba sah phi nguyên.

Hội này vào trường: cả và trường Giám cùng Cử-cống mấy tinh trong ngoài, cũng dính ba trăm ngoài, mà chừng dâng bắn truyền hò còn có mười một người đậu Tán-sĩ, Hoàn-Giáp, Thám-ha và Bàng-Nhân: Bác-kỳ đậu mười và một mình quan Phan là người Nam-kỳ mà thôi. Tại tỉnh Thanh-hóa là tỉnh nhà vua có ba ông cử nhơn cũng rớt. Bởi vậy nên tại kinh có lời diệu ca là:

Gia-dịnh thành là xứ hương vương,
hay ho mấy đậu còn có một.

Thanh-hóa tĩnh là nơi khai thánh, dờ mà chi rớt cả và ba.

Đức Hoàng-dé Minh-Mạng sầu hụng
lì hộ người Nam-kỳ, dặng mà lấy lòng
sùng ái mấy dâng quân thần khai quốc

(Còn nữa.)

Nguyễn-dư-Hoài soạn.

(1) Hội này ngài có làm một tập thi mang danh là: « Du kinh tập khảo » tập thi này không có dem vào Lương khê thi thảo.

Học thuyết tùy thời 時隨說學

Học thuyết lúy này trong Nam kỲ si phu chúng ta còn dương khuyết điểm nhiều như ông học dặng rộng nho thì không rộng quốc-ngữ, có đậu biết được ít nhiều tây học; có người rán biết quốc ngữ cũng rành lại không giờ mà tiêm học chữ tây cho thiết nghiệp. Ông thi học tây rộng quốc ngữ thông, ngực chữ nho ít biết, thi lại ngăn trở về tiếng quốc

âm không mấy rộng; cũng bởi cái nguyên âm học chất toàn giọng hải tá, lập ngôn theo chữ Tàu đã kinh cổ, cho nên lời tán văn phải mượn chánh văn mà trộn vào, một hai chỗ cũng đoạn chương thú nghĩa như cách người nước Tàu làm văn, cái cách thiết hoại(quai hoặc thoại) như thế đã dâm thâm vào não chũy dân quốc cối Nam-trung chúng ta rồi, từ làng quê kê chợ hẽ ai có hiểu học thuyết thì đều dùng văn những lời cho tao nhã mới nghe cho; lại bọn đương kiêm có học thức chữ quốc văn Langsa cũng tra coi sự văn thời hoặc có lộn một hai tiếng Langsa coi mới phần khởi. Vì vậy cái qui mô học thức bấy giờ ông mô muôn cho hoàn toàn phải có đủ văn nho, văn quốc ngữ và văn Langsa mới đủ mà biệt dùn; trong ba mà thiểu một cũng chẳng khác cái Bành ba chou đứng mới vừng, bằng mà thiểu một chou có thể nào đứng dặng bao giờ. Nhờ lại nǎm xưa có câu người ta vịnh cái ghẽ Bành tượng thế này: Tròn trịa nứa mai trời một mặt,

Vừng vàng mường tượng vật ba chou.

Muốn cho trí dục viên thi cũng phải học cho thê chất dặng tròn là ba, ba bèn dum lại sẽ thành núi cao. Từ đây bồn bảu muôn cho văn chương phô thông khắp toàn Nam-kỳ này, chẳng luận là tan văn, có văn thi quốc dào đoàn thê chúng ta đều thông dụng, bồn bảu ước muôn thi cuộc dịch sách Tây ra quốc-ngữ, hoặc sách chữ Hán ra quốc-ngữ: hai mục này người dịch chẳng phải dịch ôm từ chữ từ câu như tờ giấy việc quan, hay là phúc bẩm khai báo vây đâu... dịch là dịch sao cho cái tình thần bên chánh văn qua văn nước mình, dùng thêm cũng không bớt dặng; mượn sự tích tình, cảnh, nước, non, tình thần của người Tây khéo vẻ hay mà đem lại lời diệu của mình cho ra một cuốn sách bay mới lạ, cho mỗi người đều hiểu đều biết rằng hay rằng thú vị, cũng như Don quichotte de la manche hay là Voyage de Gulliver là sách của Espagne và

(1) Đời vua Gia-Long, Minh-Mạng sách quan chế chưa sửa lại.— chúc Hiệp-Trấn là Bổ-Chánh bấy giờ.

Anglais mà dịch ra chữ Langsa; cũng như Contrat social mà Nhựt-bon dịch ra chữ quốc văn của nước Nhựt-vây. Nhờ thế thì người tri coi vào mới có chí điểm tảng mà coi học lẩn lẩn, chỗ nào không hiểu sẽ kiểm mà coi, coi lâu sẽ thấy nhiều hiểu rõ ràng, có gấp một tiếng nào là phải tìm mà coi cho hiểu cái thu vị tinh thần.

Luôn dịp này cũng nên nhắc lại cho bạn đồng chí nghe chơi một chỗ khuyết điểm nữa là: Cũng lúc đương thời còn nhiều người than rằng: Nhựt-bao và vân Bắc-kỳ không thể gì đọc hiểu. Coi cái tiếng cũng là tiếng trong nước Việt-Nam mà còn người coi dặng, kể không đọc ra tiếng. Vậy thi chúng ta học thử nay những mảng lo học tiếng ngoài, chờ cái ngày giờ tiếng tờ quoc-mo mang còn chưa rõ, tôi không dám chê rằng học hép thấy không xa, mà xa là xa ty mù, như tiếng tây tiếng An-glais có chỗ hiểu sao rán mà hiểu thèm, còn tiếng của nước nhà lại không rán mà hiểu cho dù đèn. È ràng nguyên bón không tảng, để tảng nganh ngon mà thôi, cho nên cái tệ ấy cũng nên khuyên nhau sửa lẩn cho rõ ràng lời nói tiếng nghe, đang vui sự coi nhiều sách vở và nhứt báo ngoài kia... cũng còn thêm câu chuyện.

Và lại bấy lâu người Nam-ky ta ngoài trừ chuyện Kim-vân-Kieu, thì còn nhiều đó Nam-âm chưa coi tới, là vì không thông dụng phong cách âm; rất tiếc thay cho bón nhiêu nút bút nghiên trong này. Cũng một cớ ấy thương thay cho nhơn tài nước ta cái học thức cũng là hàng nguru sung đồng, nhiều biết sao mà kể cũng kinh hồn cho nhiều ông quá mệt không quên, nhớ thói vò số, mà nhớ như là từ Tam-hoàng ngũ đế, Hán, Đường, Tống, Nguyễn, Minh thời như văn sách: mờ hồ chuyện Bình Lê, Lý, Trần, Lê cho chí Nguyễn, ai là hảo kiết, ai là anh hùng, ai là Hiển nhơn quân tử; chỗ nào cao sơn, chỗ nào linh địa, hỏi ra có những ai biết không?

(Còn nữa)

Nhuyễn-dư-Hoài biệt tự Tây-Hiên.

Tâm nguyên diền nghĩa

LANG VĨ VƯƠNG GIÁ CHI HƯƠNG;

Nghĩa là: Bóng cỏ LANG dặng làm mùi thơm cho vĩ vương già; (Cố sự tâm nguyên) Nguyên tích xưa dứa Không-tử từ nước Vệ trở về nước Lỗ, ngài đi ngang qua thấy bóng LANG mùi bay ra rất thơm, xác xem rất lịch, ngài mới than rằng:

Bóng cỏ LANG dặng làm mùi thơm cho Vua, nay đứng cùng các loài cỏ kia mà so sánh cũng tì như mình chẳng gặp thời. Ngài mới để cây dòn cắm xuống, ngài làm một bài ý LANG thảo như sau đây:

Tập tập cõe phong, dì âm dì vò,
Chi từ vu qui, Viễn diêu vu già,
Hà bi thương thiên, bất đát kỳ sở,
Đao diêu cữu chau, Vô sở định xú,
Thổ nhơn yém tác, bất tri biến già,
Niên kỵ thè mai, nhứt thân tương
lão, Toai hành :

Thich quac âm nhứt sau đây:
Vut vut giò han z, Dung tối dung mưa;
Gã ấy chưng về, xa dura ngoài nội,
Kia hời trời xanh, Ta chẳng dặng
chôn,

Đao khấp chun chau, Không nơi định
chỗ,

Người doi che lấp, Chẳng biết hiên ngò,
Tuổi tác eang qua, Một mình gần già;
Ngài than rồi bèn đi:

Còn trong biển hẽ tú có câu này;
Đong tam chi ngôn, Ký xú nhu LANG;

Nghĩa là: Chưng lời nói đồng lòng
với nhau, cũng tì như hồn mùi thơm
của LANG.

Còn trong Minh-Tâm có câu này:

ĐỨ THIỀN NHƠN GIAO, NHƯ NHẬP CHI
LANG CHI TRIỂU;

Nghĩa là: Công người lành kêt bạn,
cũng như vào nhà có chí cỏ LANG; chí
LANG, hai thứ cỏ đó, thiệt rất thơm, mà
lại tốt hơn các thứ bóng kia;

Còn trong Hán sử có câu này:
Lê-quyền, khí ức nhu LANG;

Nguyên tích nàng Lê-quyền, là người Cung nhơn của Hán quạo vò, tuổi nên mười bốn, da như ngọc tót, còn hơi thở ra, mùi thơm như bóng LANG chẳng khác:

Còn xu học TÂM NGUYỄN có câu này :

TÚ TÔN PHÁT ĐẶT, BỊ CHI LANG QUẾ DẶNG
PHƯƠNG;

Nghĩa là: Con cháu thông sáng, gọi như LANG QUẾ đều thơm; con nhữ cây quế, cháu nhữ bóng LANG, là báu vật trong nhà,

Còn trong Túy-kiều có câu này :

“ Bóng hồng lạc thấy nèo xa,

“ Xuân LANG thu cuc mặng mà cã hai,

Hai câu đó khi Kim-trong gặp Túy-kiều
với Túy-vân trong tiết Thành minh, mà
hai chị em nhan sắc đẹp đẽ như nhau,
nên khen cả hai người như cỏ LANG và
cúc vậy;

Còn thơ xưa có câu này :

Khí vị chi LANG lâu mới biết,

Tanh tình Cương quế cù cảng cay:

(sau sẻ tiếp theo)

Nguyễn-văn-Tích.

Nếu ta muốn bạn lấy nghĩa dài ta, thì trước ta phải ở cho tú tể ùng thấy ai thua sút chê cười, dèm pha, ganh ghét. Hết kêt làm báu-bạn, thì phải thương nhau cho tận tâm, tình lấy nhau, giúp đỡ nhau, cang giàn nhau trong khi lâm lõi.

Bởi vậy chẳng những là phải lo cho trọn tình, trọn đạo mà thôi; song phải biết lựa chọn người thiệt tình, thiệt dạ, phải biết phản biện vàng thau, dà cát cho rõ, phòng học đòi lương thiện mà ở đời. Lời tục Anuam thường ví: (gắn mực thi den gần đèn thi sáng); còn của người Langsa nói: (Dis-moi qui tu ban tes, je te disai qui tues), vì sách nói: «cận mặc già hắc» nghĩa là kết bạn với người lành thì mình sẽ trở nên lành, lại được tiếng tốt, làm bạn cùng kè xấu, mình cũng trở nên xấu, phải mang tiếng hôi.

Ấy vậy ở đời phải cho có báu bạn mà điều đặc lấy nhau; mà sự chọn lựa báu bạn là đều rất khó. Nếu được người đồng chí với mình, được người lương thiện; trong báu thì là quý hơn một kho vàng. (La compagnie des honnêtes gens est un trésor.) Ông biển-Triết Saadi là người xứ Perse gần nước Thiên-trước (Indes) thuật một chuyện như vầy:

Đang lúc tôi dạo chơi, xây gác gần bên chor tôi một cái lá cây mới vừa heo mà mùi thơm bay ra bắc-ngác. Tôi hén lượm lá ấy lên mà hưởi thì cái mùi lại thêm nực-nồng. Tôi liền hỏi lá cây: «Mày có phải bóng hường không, mà thơm dữ vậy? — Lá cây trả lời: Thưa tôi không phải bóng hường, chẳng qua là bấy lâu nay tôi bị trồng dưa gần bên bóng ấy nên mới được thơm lấy qua như vậy.» Bữa nọ ông gặp một thằng nhỏ kia hiệp bè hiệp bạn với một đứa du côn hung dữ kia. Thằng nhỏ này thấy ông hờ người bèn lấy tay che mặt lại mà đi tuốt. Ông thấy vậy kêu nó mà nói rằng: «Ô con! mắt cờ làm chí vò ịch; muốn cho người người khen ngợi thì con phải kiểm đứa lành mà làm bạn. Ấy là đều làm cho con sê hết tất bỏ người đó.

(Sau sẻ tiếp theo).
Phạm-chi-Lộc (Ké-sách)
Lược diễn

Hãy có thứ tự (De l'ordre)

Không có cái chi giúp nên sự có thứ tự và sự tránh đều xài phi cho bàng vật nào để chỗ này, lấy đâu rồi để lại đó.

Mỗi tròng vào, thời sự thứ tự coi không có ích chi cho mấy, mà thật sự là vò giả chí hữu. Võ lại thấy người có thứ tự, ai cũng đều có dạ yêu mến kiêng vi.

Chữ rằng: « Hưu ư TRUNG XUẤT BINH T NGOẠI. » Nghĩa là bể trong và bể ngoài đều có tròng hình giống nhau. Bên ngoài, nè ăn niếp ở chẳng kỵ cang, thì trong ý tú, tư tưởng, suy nghĩ, chiêm nghiệm cũng không có thứ lớp, lộn xộn.

Hãy làm sao cho khi nào muốn dùng vật chi, thi dùng thất công mất ngày giờ mà đi kiểm soát, lục soạng hỏi han, rầy rạc tung bừng từ bờ?

Khi lấy cái chi mà dùng thi lấy liền rồi bể có dùng xong xả rồi, thi phải lập tức để lại chỗ cũ.

Và chẳng cái chỗ mình đã dành mà để vật gì đó, là có đều ích lợi. Chẳng những để nơi mình đã nhất định đó đã để cho mình lấy khi cần dùng mà thôi, lại là đẹp mắt, và nếu mình đổi di chỗ khác, thi chỉ cho khỏi nó mau dơ đáy, hư cũ đi. Thi vu như một cái chai khi mình lấy dùng rồi, đoạn lập tức đem để lại chỗ cũ của nó, thi ít sờ te bẽ và già lầm buổi bận.

Nếu ta tập tách có thứ tự để sắp các vật có nơi có chỗ thi cái bồn tách tốt ấy nó kéo luôn tái tách sạch sẽ nữa. Chẳng có kè nào có thứ tự trong nhà, chưng gion bàn ghế có ngăn có nắp có nghi tiết mà lại để cho đồ ấy gín bụi bặm có hờm bao giờ. Cho nên thường sự thứ tự và sự sạch sẽ đều di cặp với nhau luôn. Ấy đó ai này có con, xin rán tập cho nó có đều thứ tự kỵ cang. Và muôn chỉ dẫu dạy biếu cho để thi không phuơng chí hay cho bàng cha mẹ làm gương cho con soi, con bắt chước.

Huynh-vân-Ngà (Trà Vinh).

Văn minh đạo đức và Văn minh tàn bạo

Văn-minh đạo đức là như văn minh nước Tàu và nước Annam ta. Xưa nay noi theo gương Tam-hoàng, Ngũ-dế cùng Tam-vương.

Đến sau có Đức thánh Phu-Tử ra đời là người rất hiền từ trí huệ, ta cũng học đòi vậy.

Văn-minh như Nghiêu, Thuấn không tra chém giết, hại mạng sát sanh. Văn-minh như Thành-thang hay thương người thương vật, đến đổi mờ lười tha các thú cám.

Vua Văn-vương thấy máu chảy thịt tan thi sợ, cho đến đổi sát thú vật trước mặt người, người càng không dám ngó. Phải ngày nay người còn sống được thấy nhứt tráng hỏa chiến Âu-châu, máu sông thịt núi, gây ra bởi Đức mang, thi người chết giặc biết mấy lão.

Đức Khổng-Tử sanh nhâm đời Liệt quắc loạn lạc, thiên hạ phân vân, động lòng ai chung, ngài mới chầu lưu các nước dam những lời hiền lành phong hóa mà sra tinh lung lán con người. Chẳng nè công lao khổ, thường bị khốn tại Tống, Vệ, Khuôn, Trấn. Nhiều nước nghe lời ngai giảng dạy mà đổi bụng dữ ra hiền lành.

Như đức thánh thiệt đáng cho văn minh đạo đức.

Chợ còn văn minh như A-lor-mang là văn minh tàn bạo. Y minh quắc phủ dân cường, học bay tài giỏi, binh tinh lương túc, có súng to chiếu thay tên lớn, phi cò bay cao cho nên đến giục nước lầu ranh của người ta. Như nước Ben-gít (Bel gique) đó vậy, bị Đức-mang đà tang cao, nát tiêu diệu.

Khi không chẳng ai mời dèo, mà Đức-tặc tràn nhau tới lấn lướt doat cối bờ. Ai ai cũng vậy, nước nào cũng thế, hè địch quốc đến đánh mình, mà phải vì què mà dỗ máu.

Chứng nào cứ không lại cứ chằng dã mới dẫu.

Mà Đức-tặc không có nhơn từ. Những người vì nước quê mình, hàng hắt được thi hành bài đến dỗi.

Chợ Ngột-Truật xưa kia ở Ngô. Người Tống, ai trung quân ái quốc, Kim bắt được thi giam cầm. Ngột-Truật không hề gia bại; rủi có chết thi lại chòn cắt trọng hậu. Còn quân nào mài quốc cầu vinh, bang đầu hàng dùng dờ roi sau đều giết hết.

Phải chi A-lor-manh có ý giòi, đừng dùng đố dữ mà giết người. Nói theo việc nhơn đạo mà hóa dân như Khổng-Tử thi mới cho là văn minh đạo đức.

H.v. Ngà (Trà Vinh)

Áo-quốc, kè gọi Ô-trich không phù hiệp với nhau lấy làm bất tiện.

Và chẳng tiếng Annam và tiếng Tào đều là tiếng giọng một, còn bên phuơng Tây thì là tiếng giọng đối, giọng ba; lại thêm tiếng Annam phần nhiều bối chữ Tào mà ra, nên bây giờ lập thành ngọn cội như nhau, thính âm hòa nhã thi đẹp miệng ngâm nga, lồng tai êm ái — (theo ý thi ông thi bà.) Như chữ CIVILISATION, mượn chữ Tào dịch ra VĂN-MINH thì gọn hơn là lấy chữ QUỐC-NGỮ mà âm theo giọng Langsa: xi-vi-li-xa-xi-ong. Còn muốn chỉ dẫu vật chi mà mượn tiếng Langsa tiện hơn thi kbá dùng chữ QUỐC-NGỮ mà âm ra như vậy cho dễ nghe dễ hiểu.

Như mấy tiếng: xúp lè, phở mách, cà phê ba ton đã thành ra tục ngữ Annam; những tiếng mới bày sau rồi cũng thế.

Ai ai cũng từng nghe trong cõi Nam-châu quan lớn Diệp-văn-Cương là đứng tài ba lòi lạc, Tây, Nam súc học lâu thông; xem các bài cùi ngái phò diễu Tào ra Quốc-ngữ, bay là bài cùi luận biện thi nèài cũng dùng chữ Tào, chẳng phải rút cà và câu trong sách mà đem vào — một đôi chữ trong mỗi câu được dẽ bẽ phò diễn đó thôi. Tuy là ban đầu khó hiểu, chờ sau rồi thành tục, nghe thoáng qua ai cũng biết.

Ấy bảo giờ các đứng thông minh hời viện được mà:

1. Sửa những tiếng nói trại bể lại cho trùng (mảng cầu, miếng cầu; thủ du, du dù; chùm ruột, châm ruột) và những câu tục ngữ nói sái (mưa cầm chính cầm đỗ.)

2. Dùng tiếng chi mà chi dân nhơn vật đời nay nhất là các xíp hèn phuơng tây, cho cả và dân Nam nói đều nhau như một.

Vậy thi có cách làm tự diều rái khắp các trường dạng mà dạy kẻ hau lai, và cho kẻ đương thời thông phò với nhau cho tiện. Việc nè chẳng phải là dẽ làm, nhiều công dày trì mới dặng, như hồi các giáo hữu Nghệ-an hiệp cùng mấy thầy cả ma lập nên chữ Quốc-ngữ vậy.

Còn bây giờ, đều cần nhứt hơn hết là đứng làm cha mẹ rán dạy con nói cho sra, giọng dâ dót xin chừa; đứng làm thầy tập trẻ viết đọc cho trùng theo

sách vở hiện xưa rồi dấu. Chứng nào chử quốc-ngữ được tinh vi thì tinh giao tiếp Tây, nam càng để càng hậu; là vì người Đại-pháp học biến tiếng Aonam rõ ràng, đọc sách vở dấu đâu đều viết một cách, dễ hiểu dễ thông, khỏi lầm khỏi lõn; thấu được phong tục, lễ nghi nhà Nam, tối lui chuyện văn hán hoan, tinh túng ái kẹo sơn khán khít.

Ấy là trí thư ngày cạn tướng, ngõ gượng duề tri nhăng soi, kỳ sau sẽ nói lời quê kịch.

Lê-trung-Thu.

Ruộng trí

Thưa lúc rảnh rang gia sú, bước nhàn du khoan nhặc lối xóm làng. Nhám: TRÊN NHÀM TỐ VỚI BÔNG BƠM BẠC; DƯỚI RUỘNG MINH MỎNG LÚA TRỒ VÀNG. Thật là cái Nam-châu diệu phi địa ốc. Nhưng cũng bởi công phu người siêng nương cay cẩm, phát có vò phản, đắt no mòn trố đờm trái ngọt, hót chặc.

Nghỉ lại cái trí chúng ta từ như một khoanh đất kia, đều không trồng trại — mờ dấu cho mấy — cũng chẳng trong sanh sán, mờ mang ích lợi cho người. Ấy vậy cách trồng trại cái trí ta là sự trau dồi học tập vẫn chung đó. Những ý tứ cao xa mâu nhiệm, lời dạo đùa Thành-Hiến, những đều ta chưa từng thấy hiểu. MÀ ĐỨNG THAY QUYỀN TÀO HÓA, THẾ MỚI CHO NƯỚC NHÀ, bằng ngày đêm truyền giảng cho ta, ấy là giống tốt gieo non ruộng trí. Hè giỗng ấy gieo rồi ký lương thi trổ tài bông gié, tích trữ san bàn nhiều tiền, để làm vốn mà chí do trùm ta đời đời chẳng sợ ai gạt lương thất phát.

May thay! phước thay! quan Toàn-quyền Albert-Sarrault khoan nhơn đại độ, châm lò đèn rộng mở Học-dường cùng Báo-giới, ngõ dem giông vân minh gieo cho khắp cả xứ Nam-châu, là sở dĩ muôn cho quê vức ta trớ nên phủ cương như bên Đại-pháp; muôn cho chúng tộc ta trớ nên thông thái, mát tai rộng thấy xa nghe và vững bước nơi trường tranh cảnh lợi quyền. Vậy thì chúng ta: CHAM XƯƠNG GHI ĐÃ CHẮNG QUĒN ƠN; SÁT SƠ TRẬT

GẦN LÀM BÁP NGHĨA.— Vậy thì chúng ta khá xa ló cho đoàn hậu lão, gửi gắm trê thơ đèn chốn Học-dường, chở bận biếu theo thể thường như nhiều chỗ thăm què — có tiền — chẳng cho con rời xa gót mẹ ; lại nói cùng rằng : « Xách già vay lúa, nào ai vay chữ », mà phải chờ một gươong tin con trai.

Chúng ta cũng nên mua Báo-giới Tây, Nam tự thích ; kẻ biết đọc cho người chưa biết, trong mười đều há chẳng ích được một hai ? Đầu bực nào cũng phải cầu chuyên sự học luôn luôn, e như đất kia lâu năm phải cõi mà vò phản ; ấy là chước làm cho ruộng trí hăng ngày thanh mâu, mà hể ruộng trí càng thanh mâu thì ruộng lúa kia càng thảm thấp mờ dấu, càng sanh lợi cho nhà Nam thập bối.

Lê-trung-Thu

Cách dùng thiệp

(Carte de visite)

Về cách lịch sự của người Langsa trong việc dùng thiệp mà gửi cho nhau thì cũng có nhiều thể.

Tương trong những thiệp, thì người ta hay in tên, họ, nghề nghiệp và chỗ ở, chở chẳng chí khác đang để cho mình khi gặp lúc cần dùng mà thêm vào đón bài cho trùng theo cách phép. Thiệp chẳng phải để dùng mà gửi cho nhau trong ba ngày xuân mà thôi, trong việc hoàn hồn, tang lễ, người ta cũng dùng thiệp mà gửi qua lại, hoặc là chia sẻ vui, chia sẻ buồn, tuy theo hối dung. Tuy như trong lúc mình đang tin của bang trù cho hay rằng ba con của người hay là thân quyền chỉ dò dả qua doi, thì theo phép lịch sự của mình phải trả lời lại bằng thiệp (*carte de visite*) nhưng mà ở dưới thiệp ấy thêm vào ít lời mà phản ứng cũng người, gấp mấy hồi như vậy thì người ta hay dùng câu: présente ses sincères condoléances. Còn như bằng hữu cho mình hay cái tin lành chí dò, hoặc là lén chửi, sanh con, để chán vào ván,... thì mình cũng phải trả lời lại bằng thiệp (*carte de visite*) mà phải đổi lời mà tỏ lòng vui vẻ cùng người. Gặp lúc như vậy thì người ta thường dùng

câu: adresse ses sincères félicitations. Cũng còn nhiều câu nói khác, nhưng mà tùy theo ý người đặc đẽ. Nhưng mà những câu biên vào *carte de visite*, như là câu chúc năm mới, hoặc là chia sự vui, chia sự buồn thì được phép viết nội trong năm tiêng nói mà thời vì luật nhà giấy thép cấm, không cho viết quá năm tiêng nói, thiệp gửi cho nhau dăng phép gắng cõi hai chiêm (5 centimes), gửi thì đừng giàn lại, còn như trong *carte de visite* mà mình viết quá năm tiêng, thì nhà giấy thép buộc mình phải phạt bội nhì, nghĩa là bốn chiêm, vì luật cho viết trong *carte de visite* có năm tiêng nói, nếu mình muốn viết nhiều, thì gần cõi bốn chiêm như thế thường thì khôi phạt.

Theo phép lịch sự của người Langsa, trong việc gửi thiệp mà thăm viễn nhau trong ngày xuân thì cũng phải tùy theo chức phận mà dùng gửi cho nhau, phàm kẻ nhỏ thì phải gửi trước cho kẻ lớn luôn luôn, và mấy lời chúc tụng thì phải lựa lời khiêm từ mà dùng.

Người dòn bà có chồng cũng in thiệp như chồng vậy, nhưng mà thiệp ấy chẳng phải in thiêt tên người vợ ra, duy dùng tên người chồng mà thôi, như là Madame X.. mà thiệp ấy thi thường thường không có để chở ở và thiệp ấy thi phải nhỏ hơn thiệp của người chồng luôn luôn.

Thiệp chồng với thiệp vợ dặng phép gửi chung với nhau trong một cái bao thơ, mà cũng gần cõi hai chiêm, nhưng mà trước khi gửi cho bằng hữu thì phải lựa coi người ấy có vợ không, như người đó có vợ thì thiệp của người chồng và người vợ dặng phép gửi chung với nhau, coi như người bằng hữu đó không vợ thì gửi một mình cái thiệp người chồng thi dù. Còn như người con gái không chồng thi không được phép gửi thiệp cho ai, trừ ra người nào bị bón phận phải làm, tuy như người con gái ấy làm việc trong một sở kia, đến ngày xuân, thì phải gửi thiệp mà chúc cho chủ mình, còn phàm như người lớn mà dứa nhỏ tới ngày xuân gửi thiệp đến mà chúc cho mình, thì phải lập tức mà trả lời lại cho nó, chở nên bỏ qua mà quên đi, thì mình lấy làm lỗi với nó lầm, mà nó lại còn nói mình được nữa.

(Còn nữa)

X.

Thuyết Tiêu Tây Nam

III

Cô kia mới được một người chồng thời: Bụng to thủng cái di à èn; lưng lớn cà tăng đứng ú ú!

— Dêm kia cô nó nói với chồng rằng: « minh mập quá ! Bi đứng, nằm ngồi, làm gì... coi bộ mệt nhọc hết sút ! »

— Thiết đó chút ! mà mình biết làm thế chi cho bớt mập chẳng ?

— Có khó gì !

— Làm sao ?

— Minh nhỉ ăn chừng một tháng, thì thấy....! hì hì hì !

IV

Người nhà giàu kia mới tạo một cái xe hơi, khoái lắm ! Bữa nọ người anh em bạn hỏi rằng: « Sao chú không cho ai ngồi với cho vui ? »

— « Tôi sợ thiên hạ không biết ai là chú ! »

Minh-Nguyệt

Chưa học sách xuân thu

Mới hôm rồi đây có chú kia cởi ghe đi bán cá tết tại chợ Cầu-kè; mặc phai bảy chà chẳng nghỉ, góp thǎng tay, nên không chịu chơi với bảy chà nra tinh nhò sào đi trót vỏ bến Giồng lớn mà bán. Ấy chẳng phải tách Bảy chà, nhưng vỏ dày cho khôi góp, và cũng muôn tiêm người nho mà chơi sao đó.... Ghe vừa ghé bến mang áo giài, bịch khăn lớn, bước thǎng lên bờ, di rao khấp kèo, triện ghé các nhà, (lúc nầy tiêm chưa dược nho già, một chập nứa di vừa tới chùa Trà kháo bước sụp vào trong. Thoát thấy, nhà kia cũng từ té, Cửa nõ rất nguy nga, bước thẳng vào trong ngồi xê nõi ghế; mặc liết đậm mấy câu liêng, miệng chiếc dọc lăn xắn, làm cho ông Chủ nhà, cũng ngờ là người văn học.

Vốn nhà này là nhà của họ Giang, qui danh là Hương-Long, thầy giáo cựu. Vốn thấy này là người tánh, tình lè biển kính si ái diệu nho văn; Hè thấy ai biết học biết hành, thì thấy rất vira

long dẹp ý. Vậy nên thấy mời hỏi rằng : chẳng hay anh nhà cửa ở đâu, có làm chức chí không, và biết học khá chàng».

Chú nọ trả lời: Tôi vốn ở làng Mỹ thuận Cát vồn C. t. làm chức hương hào cựu, cũng có học dù xài mà, và cũng có biết làm thi đặc liên.

Thấy giáo hối tiếp nữa rằng: vậy chờ anh xuân thu kỳ hè.

Chú hương hào cựu (bán cá) trả lời: Tôi không có học sách xuân thu, chính biết mình tam bứu dám và Âu học tam nguyên.

Làm cho thấy giáo hối hết lời, nói sang qua việt bản cá.

Chờ chỉ thấy giáo hối: vậy thi anh không thuộc «ngũ kinh» sao.

Chắc chú nọ trả lời: ngũ kinh thi tôi chưa thuật, duy biết có từ kinh ngũ bảy trở lại mà thôi.

Ấy là :

Buôn bán chả lo lo liều dối, xuông thu không biết biết minh tâm.

Tư linh, biệt hiệu:

Ngô-Đồng.

Truyện Thoại-Hương (Tiếp theo)

Tiền xem dường bạc chín vàng mươi mương hết sicc chắc là đặc kẽ. Hương nhiễm rượu đặc đe chảng kè, chui lè lói đã lò ra ngoài. Tiền sai con tì vữ kẽ vai, công nòng lại loạn phòng an nghỉ. Tiền hối trê triệt bàn triệt ghẽ, sắp già định hiếu ý virug lời. Rồi rủ nhau du cảnh dạo chơi, đe mặt chủ mày qua mura lợi. Thấy trúng kế bụng mừng khắp khởi, bước vồ phòng Tiền mời ra tay... Bị rượu tháo Hương chảng kèu nài, Tiền mới dặng phì tình trăng gió. Chừng lờn rượu Thoại-Hương mới rõ : thăm đường tên từ nhỏ chưa tướng... Bởi vậy nên càng thăm càng thương, bèn quên hết những cơn sầu nỗi. Khi ấy cùng nhau hòa hảo, Hương thời dời về viếng quê nhà. Quyết ở lại mà nghỉ thất ugbi gia, ngô đồng dã xứng cho phụng hoàng đậu.

HỘI THÚ NHÌ

Trương viên ngoại bị bạn hữu giết oan, Hai lái buôn vì Thoại-Hương mà đánh lộn.

Đây nói về Trương-Tiên có một người bạn thiết, tên là Lý-Bôn ở xa Tiên cách có bốn thôn, ngày kia đến nhà Tiên thăm viếng. Lâu ngày gặp sắc mừng mắng diện, Trương-Tiên bèn dọn tiệc dài dằng. Cầm ở chơi gần trót nứa trang đồng dạo thủy du sơn diển diệp.

Lý-Bôn thấy Thoại-Hương da tuyêt, bộ doan trang phiệt duyệt trâm anh. Đầu tài tình quốc sắc khyuynh thành, trở lại muôn cùng Hương vầy hiệp !

Thiệt là :

Hoa hò họa bì nan họa cát;
Tri nhơn tri diện bất tri tâm.

Vâ Tiên với Bôn là bạn đồng song, thêm thiệt nghĩa tình giao rất hậu. Cũng vì sắc nhanh thành xuôi xắn, vợ anh em muôn kêt cầu với mình. Tiên thật thà chẳng rõ sự tình, cứ tưởng ban một lòng như trước. Nên quên cầu của Tạ-Anh-Báng than rằng :

“Mạc tin trực trung trực;
Tu phòng nhơn bất nhơn.”

Còn Lý-Bôn quyết lấy Thoại-Hương cho đặng, nên đêm ngày toan tính mưu sâu. Nghe rằng hứa một dây sê có chiếc tau, ở xíx đó sang buôn xíx khác. Bôn lập kế rất nêu độc ác, kiêm hai người lái của chiếc tàu. Bày âm thám mưu chước cùng nhau, mướn hai lái bắt Hương cho đặng. Tính xong xá đợi đêm phản lận, chờ vợ chồng Hương ngủ trong phòng. Xong thuốc mè nhà cửa giáp vòng, bọn tôi từ thay đèn ngủ liếc. Thấy như vậy Bôn mỉm chép, mờ cưa cho hai lái ra tay. Hương mè nào có biết hay, bị hai lái khiên đi lập tức. Lý-Bôn lại làm đều bac đire, tay cầm dao giết phure Trương-Tiên. Nhâm trong nhà các vật quý vinh, tom góp hết đem theo chi dụng. Quản như vậy mà trời chảng đánh, thi quỷ thán ác giết không tha. Lấy xong xuôi Bôn tàu thoát ra, theo hai lái đến nơi tàu dạo.

Còn Thoại-Hương khi nòng tình dày, thi kinh bốn hoán via n-uốn la. Bôn dọa rằng: “Nếu mở miệng ra, thi âm phủ ác là đưa xuống.”

(Vị hoàn)

Huynh-vân-Ngà (Trà-vịnh)

Sự tích giặc Au-châu

Nº 6 (*Les causes de la guerre d'Europe*)
(Tiếp theo)

Việc ấy rất có thiệt như vậy cho đến đối làm cho ông Huy-va-li là ngoại vụ bộ Thượng-thor Langsa phải tùy cơ ứng biến, bắt cứ thời quen trong nước Langsa, là khi nào muôn điều tang Đê-vương trong chước nào đó, phải điều trong ngày thứ.

Bởi đó qua ngày 27 Juin 1914, tại đền Lú-câm-BUA tại thành Par-s, quan ngoại vụ bộ Thượng-thor có luận như vầy :

“Đức Hoàng-đế Ô-trich là vua xứ Hồng gà ri mới bị đại họa một lần nữa, là thỉnh kính vợ chồng Hoàng Thái-tử bị thi, mà đồng quang đồng quách.

Cả nhơn quân xã hội sẽ trọng trách cái đều hảm hại ấy. Nay tôi thay mặt cho nước Langsa mà xin phản ứng cùng Hoàng-đế và vua Phan-xoa-Giu-de lão thành hơn hết trong các vua chúa Âu-châu, bị vận hạn thậm nguy, nó làm cho liên lụy đến tánh mạng kẻ yêu dấu của ngài. »

Ông Đứ-bốt là hội trưởng Thượng nghị viện luận rằng: « Tôi xin hiệp cùng quan ngoại vụ bộ thượng thor mà điều tang, cùng có lòng thương xót cảm xúc một cách như thiên hạ, vì bởi hay tin một nước đế-quốc bị việc đại biền, bị hung tang như vậy. »

Chư Chánh-phủ Âu-châu cũng đều tư diễn- ìn đặng mà điều tang cùng Hoàng-đế và Chánh-phủ Ô-trich.

Kể đó thành Bình có tiếng dồn vang rằng dồn dập là điểm dân gian Chánh-phủ các nước phải bị đại biền, phải bị náo động.

Ngày 29 Juin có hai trái phá nổ tai thành Xê-ra-rò-huô nứa, người ta có bắt được tại gần ranh Xet-bi, em vợ quan đại thần Xi-ba-LAY-CÔ-HUÝ tên là DÊ-PHA-LÔ-HUÝ, đang đệm muôn loạn ranh. Vẫn ông DÊ-PHA-LÔ-HUÝ này là Hội-viện. Hội đồng Chánh-phủ Bốt-ni Het-xê-gô-huynh và là hội trưởng trong Xet-bi.

Nghe nói có bắt được tờ giấy trong mình ông đó, xét tờ giấy thi ông ấy có liên can trong đám muôn dây loạn, lấy cuộn thi Hoàng thái tử mà làm hiệu lệnh.

Bởi bắt được tờ giấy ấy, nên Chánh-phủ hạ lệnh toàn thiêt lập quân-pháp

mà trị dân. (Các tio này rất trọng hệ, vì trong tờ gởi đến các sứ-viện Âu-châu mà trình có tiết, thì nước Ô-trich có nói rằng: « Bởi nhu thế mới ua văn trơ rúng ép Xet-bi. »

Tại làng Mốt-ta, Bảm-ra-rư-ca, Nô-huynh-hô-rét-sa vân vân, trong địa-phận Bốt-ni Het-xê-gô-huynh có nhiều dân Cà-nô ách và dân Hồi-Hồi tụ nhau lại mà ó ré om sòm, tại làng Mốt-ta dân Hồi Hồi và dân Cà-rô-ách chém giết dân Xet-bi tung bùng, có hơn hai trăm dân Xet-bi bị thương mà chết và bị dốt phá cả làng

Đã vậy mà các nhứt-trình hai phe nghịch nhau, một là phe A-lê-mă-năc. chánh-sách nhứt-thống, hai là phe Xi-lao-tộc chánh sách nhứt-thống này còn xuôi giục thêm nứa, thì làm sao hai thứ dân-tộc này phải thuận hòa nhau được.

Và ngày 28 Juin, tại thành Bên-gà-rát thiêu hạ đang ăn lễ vui chơi, thình lình xé chiêu lại hay tin rằng: Hoàng Thái-tử Ô-trich bị thi tại thành Xê-ra-rò-huô.

Khi ấy có hơn năm mươi người đến mà ăn lè giáp năm Xet-bi tháng trận tại Cốt-xô-huô (Décembre 1877) là trận Xet-bi đánh ăn binh Tược-kı, làm cho Âu-châu phải công nhận cái tự-do độc lập của nước Xet-bi từ đó.

Có các nhứt-trình rái giấy cùng đường thuật cuộc thi Hoàng Toái-tử, ai nấy súng-sờ paái bài cuộc lè ăn chơi lập tức.

Chiêu đó sẽ có bày dạ yến, mà cũng phải bài luồn. Tối lại xem nhơn vật kinh-dịa rất buồn xo. Tuy ngoài đường tuien hạ đông như kiều cõ, đang trong tin mặc dầu, chờ lệnh quan ra thì đúng mười giờ các nhà hàng phải đóng cửa.

Nước Xet-bi mà cứ chí như thế, xem ra rất có thể thống đáng khen. Bởi vì dân gian đều rõ Hoàng Thái-tử khi sanh tiền bay thù khích Xet-bi, nhiều con khích báng chảng bê khi nào àm thảm giấu giếm bao giờ. Và lại Hoàng Thái-tử mà già làm thành Xê-ra-rò-huô, chẳng phải là có ý gheo dân tộc Xi-lao ở hướng đông-nam hay sao?

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-bửu-Trần, lược dịch.

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà nước 4 10
Hàng Đông-Dương 4 13

Giá lúa

Từ 2\$05 cho đến 2\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Càñthor

THAM THÌ THÀM— Lâm-thị-L.....
sông nghe buôn bán khoai lang nấu, còn
Nguyễn-thị-T..... thì bán nem bì. Bữa
7 Mars hai à gặp nhau nơi trường học,
đua nhau mà bán cho học trò. Thị T....
thấy khoai lang bán đắt hơn thì có ý
ganh hiếu, bèn kím chước nói hành răng
khoai lang này nấu dở dày lắm vì thị L..
tánh nết bấy hảy. Thị-L... cũng nghe
song làm thinh, chứng bán hết thùng
khoai, đứng dậy kêu mắng bòng lồng,
còn náo nói hành tao và bấy phải biết,
hết một trăm người bán thi một vang
người mua, sao bấy lại buôn nhiều lời
như thế.- Thị-T.... nột ý ra miệng
chửi roi roi hai à ấu dâ nhau, một cắp
kè linh tuân lại mới hèt vào bót mà
lành thường.

Ở bờ tinh lại thùng khoai bán lời
chứng 0\$20 mà cũng tranh đua cho
phải bị đánh thoi và đóng 0\$80, có phải
quá lời vốn chẳng. Còn nem cũng mới
lời chứng 0\$30 cũng bị đánh thoi và
đóng 0\$40 cũng còn lời mười chiêm.

Ối thời đê cho Chè với Chà nó tranh
lời nhau mà tóm thầu ba đồng bạc của
Annam cho hết, chớ Annam với Annam
cũng chẳng tốt gi!

TỔ-PHÂN CHÚ— Tên Mai-văn-T.... ở
bối với quan Lục-sự C.... đã hèn lão,
trên hái-hà chỉ hống, dưới cùng một
lồng trung-tinh với chủ, hối vây cho nên
ông Quan rộng rái này cũng thường cho
bối T.... lanh bạc trước mà chỉ dụng.—
Chắc là bị đeo lây ấy nên đèn cùi tháng,
không lẽ hỏi chủ mà lanh tiễn; rồi lấy chí
mà xài (ăn trước trả sau) nên ý Mai-văn
T.... buôn muôn phản.

Bởi vậy nên ngày 11 Mars lúc 7 giờ
tối ông Chủ di chơi về không thấy T....
đou ăn, kêu nó rầy vì cứ nào nay lại trễ
như vậy, thì T.. cũng lầm bầm lại, ông
Chủ giận hậm he đòi di thura nó, lúc ấy
không biết phải cái cục nghèo nó hại T....
muỗi phán chủ sao, nên dục cho nó nồi
cơu khùng, giục xe rách hết mấy tấm
sáo treo và đập một cái casserole móp
dẹu.— Tức thì ông Chủ di thura nó, nó
ở nhà lại tẩu mất.

Vậy nên hôm rày Mai-văn-T.... cũng
còn đang cuc bắt với linh tuân !!

VẬT VỎ CHỦ— Làng Trường-thành.
Quân gian hùng thura cơ, ăn trộm của
chủ điện ở tại hạt, Tổng, làng nào không
biết được, 4 con trâu đực, 2 con trâu
cái, đem thả tại làng Trường Thành,
Tổng Thới-Bảo. Vậy có tờ châu tri của
tòa sơ Canthor truyền ra cho nhơn dân
trong các quận, các làng, nêu có kẻ
não bị quân gian tế thura cơ vào trộm
trâu ấy, thì được đến tại quan biện lý

HỘI VAY BẠC SANH DŨ. — Làng
Thường-Thạnh, Ngày 12 Mars, lúc 7 giờ
ban mai có tên Nguyễn-v-Đ dêp nhà tên S.
nà vay bạc. Tên S. từ nang không chịu cho
vay. Nêu tên Đ. này giặc dữ nồi trận
lời định nên đánh phá nhà cùng đập đổ
đạt của tên S. mà trừ hết bón bàn. Khi
này tên S. thấy vậy nên nói hành hung
đánh lại tên Đ. trọng binh.

TÊN BA NÀI RA OAI SÁT PHẠM. —
Làng Tân-lược Ngày 11 Mars, lúc 8 giờ
ban mai. Có tên Lê-thị-Đ... là gái 19 tuổi
và tên Thị Ph... nên 12 tuổi, di vô trại
ruộng, khi di vừa đến nứa đường, gặp
cậu ba nái là tên Trần-v-C.. 21 tuổi đang
giữ trâu, thấy cặp má đào cùn xuân sanh
quắc sát, nên động tình, giục lồng tà
dám, nhảy lại chặn đường ra tay ôm đại
Thị Đ... mà hầm dám cho vừa lồng nam
tử. Nào dè Thị Đ... từ nan, gán súc nǚ
nhì, chống cự dặng thoát thân cho khỏi
lắm tay ác phạm. Khi ấy nhớ đưa em là
Thị Ph. thấy tên Đ... nỗi hành hung,
quyet lòng ám sát chí mình. Bởi vậy hai
chị em chống cự với chủ Ba nái không
lại, nên la lăng lên làm cho cậu ba nái

coi thể chẳng thuận tình, nên thoát thân
về nhà rồi ngã lại hổ thẹn bốt quá lôi
đinh, nên xách con dao đâu di ngay đến
nhà Thị Đa là mẹ Thị Đ... dặng rứa hòn
cho mát dạ. Khi lúc nó đến nhà Thị Đa
thình lình ruồi gấp Thị L... là người ở
trong nhà nên nó chém Thị ấy ngã ngay
tại trận. Đang lúc nỗi hành hung tên sát
nhơn này khoe mặt hùng hào, nó lại làm
nữ chặt luôn ngón tay mặt nó dặng uống
quyết cho đã nữ giận. Rồi nó còn nhớ
lại các việc cựu thù của nó ngày xưa
sáng dịp quyết chí hôm nay ra tay trả
thù luôn thê, nên nó xách dao chạy đến
nhà tên Ng. v. X... dặng chém, song tên
này dà biết trước lánh thân trốn khỏi,
lắm tay ác phạm. Kể đây nó quyết chí
đến chém cựu Hương quán L... cũng là
kẻ thù cùng nó khi tiên nhứt lại ruồi
khi nó ra khỏi đường thinh lình nó gặp
Hương Sư-U... nên nó rược theo chém
luôn người hương chức này. May thay
nhờ khi ấy dân làng bao dây, ứng tiếp
đông người mới nã tróc được tên sát
nhơn thọ tội.

Quá thật là tên cổ sát ghóm ghè. Rồi
đây cũng chịu hình phạt mà dền tội ác.

**QUÀN-GIAN-NHƠN. PHÁ HẠI « HỌC
DƯỜNG »**. — Trong đêm 13 rạng ngày 14
Mars này, Quân gian tế giám cả gan phá
cửa vào lớp học của Thầy giáo Bây nơi
Trường làng Tân-nan, rồi bê khóa luôn
cái tủ đồ, mà rinh 1 cái đồng hồ lớn,
một hộp mực và một hộp ngòi viết.

Đến sáng ngày 14 Mars học trò vào
lớp học thấy cửa và tủ phá hư hại cả
nổi tri hô lên. Lúc đó mới hay quân
gian hùng trứa cơ phá hại đến Nhà
trường nữa!!!

Saigon

LỄ CẦU HỒN. — (*Messe de requie*).
Hôm thứ hai, ngày mùng 4 tháng ba tây
này, hội Saigon Nữ-trung-nghia xin lèle
cầu hôn cho những lính di đánh giặc mà
bị chết, tại nhà thờ Nhà-nước.

Đức cha Quinton làm lễ cầu hôn, còn
đức cha Mossard chứng miêu.

Trước trường, tại cửa vò nhà thờ, có
một người trai tây mới học di lính
(boy-scout) cầm một cây cờ tam giác và

có dê một cái mũ kết bằng bông tươi.

Người ta dỗ cầu hôn rất đông, nào
quan Nguyên-soái Nam-kỳ, quan Bố-c-ly
tuanh-phô, nào các quan vò và các quan
vău các sở làm việc.

Các chủ nhượn và chủ-bút các nhật báo
đều cũng có đến cầu hôn.

RÚI RO MÀ CHIẾT. (Accident mortel). —
Người chà và tên Aboubadarane, 35
tuổi, ở xứ Thiên-trước mới qua Saigon,
với người bà con chủ bác, tên Cheik
Mahomed, buôn bán vải, tại đường
Vannier, số 66. Không biết tại làm sao,
mà anh em hồn với nhau, nên Abouba-
darane bỏ ăn ba bữa, anh ta muốn trở
về bên Thiên-trước. Mà trước khi đi về
bên, anh ta muốn lên chợ Lái thiêu
(Thủ-dầu-một) thăm một người bà con.
Anh ta không biết tiếng Aonam và tiếng
tày.

Hôm el-iêu thứ bảy, ngày mùng 2
tháng ba tây này, anh ta lại nhà giấy
ở đầu đường Catinat, dặng đi xe lửa
lên chợ Lái-thiêu. Anh ta di chuyển xe
lửa 4 giờ 45 phút, không vỏ trong xe
ngồi, đứng ngoài cửa xe mà thôi. Qua
5 giờ, xe lửa tới nhà giấy trước sở ba
sou. Mảng giờ làm việc các thầy, các
người làm thợ ở trong sở ba-sen ra, họ
chen nhau lên xe lửa dặng về nhà.
Aboubadarane thấy vậy tránh, lên đường
tại chỗ đê cho mấy người di coi xét
giấy xe lửa ở xe này qua xe kia.

Khi xe lửa chạy quanh trước thành lín
tay, tại đường Taberd, Aboubadarane
lấy khăng xéo lao mồ hôi trên trán rúi
gió bay cái khăng xéo đó đi, anh ta thò
tay chụp cái khăng xéo lại, rúi huc
chưng, té nằm trên đường rày xe lửa,
bánh xe ba cái xe bộ hành chót chạy
ngang qua trên mình anh ta. Mấy người
di đường thấy vậy la lên, thì xe lửa
tốp máy dừng lại. Khi người ta lại đỡ
anh ta dậy, thì anh ta tắt hơi, bánh xe
lửa cắn anh ta nát hai cái chưng và đỗ
ruột.

Ở đồng bang, ai có di xe lửa, thì
phải vò trong xe mà ngồi cho từ-té,
cho khỏi rủi ro mà phải chết như tên
Aboubadarane này !

MÈ ĐAI VINH HIỀN (*Médaille d'honneur*). — Ngày 12 tháng giêng tây năm nay, quan Chánh-soái ký tên lời nghị thưởng mè-dai vinh hiền cho những người Bô-n-quốc cõi Đồng-dương. Có 15 người ở tỉnh Cần-thơ được thưởng mè-dai đó, bôn-quán kể tên 15 người ấy và xin mừng cả thảy:

ĐƯỢC THƯỞNG MÈ-DAI VINH HIỀN BẠC HẠNG NHỨT:

M. Huỳnh-quang-Đầu, hương-quản làng Thới-thạnh, tổng Thới-bảo.

ĐƯỢC THƯỞNG MÈ-DAI VINH HIỀN BẠC HẠNG NHÌ:

MM. Nguyễn-tần-Hưng, phó-tổng Định-bảo;

Tạ-quang-Mùi, hội đồng địa hạt tổng Định-bảo;

Nguyễn-văn-Lưu, phó-bá làng Nhơn-ái, tổng Định-bảo;

Bùi-văn-Tam, đại hương cả làng Thời bình, Tổng Định-bảo;

Nguyễn-thanh-Châu, hương cả làng Tân-thạnh, tổng Định-bảo;

Lê-bá-Cang, hương quản làng Nhơn-ái, tổng Định-bảo;

Nguyễn-văn-Ú, Phó tổng Định-an;

Huỳnh-văn-Tài, ký-lục hội khuyến học Cần-thơ;

Nguyễn-văn-Tui, hương chủ làng Tân-hòa-tây, tổng Định-bảo;

Nguyễn-văn-Yêu, Phó tổng Bình-lễ;

Nguyễn-văn-Hồn, đội lính ma-tà;

Cô Lê-thị-Quyên, mụ sở tiếp sanh

Cần-thơ;

Thái-xuân-Lai, hương cả làng Hạnh-thông tổng Bình-lễ;

Ngô-văn-Nguyễn, đại hương cả,

cựu hội đồng địa hạt;

1. MÈ ĐAI VÀNG HẠNG NHỨT:

Ông Nguyễn-văn-But, thong phán thương thơm nguyên soái.

2. MÈ ĐAI VÀNG HẠNG NHÌ:

Nguyễn-văn-Hồn, cai-tổng hạng nhứt.

3. MÈ ĐAI BẠC HẠNG NHỨT:

Nguyễn-hảo-Nhơn, phủ hạng nhì.

Nguyễn-văn-Lâm, họa đồ hạng nhứt.

Phạm-công-Khanh, thơ ký nhà in

Commercial Saigon.

4. MÈ ĐAI BẠC HẠNG NHÌ :
 Ông Huỳnh-trí-Mai, họa đồ hạng nhì.
 Nguyễn-văn-Lâu, phó xã làng Bình-dưc ở Long-xuyên.
 Tang-văn-Tai, cai-tổng hạng nhứt.
 Cao-văn-Hoa, hương cả làng Long-tuy ở Giadinh.
 Nguyễn-văn-Quê, cựu hội đồng quản-hat ở Giadinh.
 Nguyễn-văn-Thanh, giáo làng hạng nhứt.
 Nguyễn-văn-Thu, hương cả làng Phước-Thiện.
 Huỳnh-văn-Yên, bồi bá làng Đại-diên (Bentre).
 Phan-hữu-Nho, đại hương-cá làng chan phu.

(Còn nữa)

VILLE DE CANTHO

CASINO LÉOPOLD

MỘT BUỔI CHIỀU HÁT MỘT LẦN

Từ 9 giờ hát tới 11 giờ

Chương-trình bóng hát trong tuần:

Thứ năm, 21 mars, chủ nhật 24 mars,
và thứ ba 26 mars.

XUẤT THÚ NHỰT

1. ACTUALITÉ : SERVICE DE SANTÉ AUX ARMÉES

(Bóng giặc) Nhà nuôi bệnh binh lính

2., 3. CONSCIENCE

Lương tâm (hát tiếp theo hai lớp hay lâm

4. EXERCICE PERILLEUX SUR LES 3 BARRES

Bọn hát xiết, nhào múa trên du rốt lẹ làng
coi không mỏi mắt

Xã hơi — Xuất thứ nhì
succès! succès!

5. Les Mystères de New-York

20^e ÉPISODE : L'invention de Justin Clarel

SỰ MÀU NHIỆM THÀNH NIỀU-DO
« Mật thám truyện tiếp theo »

Lớp thứ hai mươi : « ÔNG JUSTIN CLAREL BÀY ĐẢN THỦY LÒ »

8^e, 9^e RIGADIN ET MISS MARGARET

Chàng Rigadin và cô Miss Margaret là kép
hát điều có danh làm cho thiên hạ phải cười

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nôi đường mé sông,
gần chợ châu-thành Cao-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm; đêm thứ sáu
và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ;
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù bình mua bên Đại-pháp langsa
và bên Ngoại-quốc. Rạp hát này cất
khoán khoát lầm, cất theo kiều nhà
hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng
nào bì kiệp. Còn hình rõ lầm coi không
chóng mặt, rõ như thể người sống
thiêng có tiếng nói mà thôi. Trong rap
hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đèn xem chơi! Đừng bỏ
qua uổng lầm! uổng lầm!

MỸ KÝ

TIỆM HỌA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách dặng bay, tại
tiệm tôi có làn mà đá bằng đá (đá hạc),
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun
bằng cây, chạm bản đồng cũng hoa điêu
thảo mộc theo lá nhão hiệu, vân vân...

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có *thợ họa chơn dung nhám hình*
người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước
thuộc mực Tàu, viết chì than, họa biến
liệu và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Choses en tous
genres.*

TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ AN khai.

LỜI RAO

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có bán cuốn
sách TUẦN TRA PHÁP LỆ (Guide For-
mulaire de police Judiciaire) của ông Võ-
văn-Thơm làm dạy hương chức, nhứt là
hương quán, cùng là cai phè tổng, cách
thức tra xét, khai từ, vi-bằng cùng là tờ
bản về việc hình; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những
người làm việc tùng quan Biên lý, bắt
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi
cho rõ dũng biết quyền hành phận sự
của mọi người ở đời.

Giá mồi cuộn.....	1\$20
Tiền gửi.....	0 10

TAI NHÀ IN

Imprimerie de l'Ouest CANTHO

CÓ BÁN SÁCH MỚI :

1.— PHAN THÉ (chuyện là đời nay) • hồn
một người chết 7 năm, nhập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dắc-Danh. giá là 0\$40

2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par
Trần-Kim giá là 0\$50

3.— CONTE ET LÉGENDES DU PAYS
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la
Saigonnaise patriotique) par M. Lê-văn-
Phát. 1\$40

4.— TUẦN TRA PHÁP LỆ (Sách dạy
hương chức phụ tá của quan Biên lý) par
M. Võ-văn-Thơm giá là 1\$20

5.— LE BUFFLE (vol et recel de buffles)
moyens à prendre pour essayer de le pre-
venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là . 0\$30

6.— TRUYỀN KIỆN TÀM LIỆP NỮ (roman
moderne) par M. Lê-trung-Thu giá
là 0\$30

7.— Đóng Âm-tự-vi (có p. ụ những
chữ không phải đóng âm mà khó viết)
giá là 0\$40

8.— Đóng Âm-tự-vi (chữ langsa) 0\$60

9.— Dictionnaire Gazier..... 2\$00

10.— Dictionnaire Français Anna-
mite..... 4\$30

11.— Kim-Túy-Tinh-Tử..... 1\$20

12.— Méthode de lecture illustrée par
Boscq..... 0\$80

Thuốc điếu hiệu Canon (SUNG DAI BAT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ báo.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giaos, đường Boulevard Saintenoy — Cantho, có bán sách « LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CẨM mà CÓ QUYỀN TBI BẰNG NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BÊ NGÀY 24 NOVEMBER 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ : bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra ; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Poam-thái-Hòa, thằng ngôn híu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chúc và các chủ diễn lâm.

Bán mỗi cuốn là 0\$50

Tiền gởi 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho hué hóng 20 % ; mua 100 cuốn thì hué hóng 25 %.

*Le et approuvé par nous avant publication
causés le 27 mars 1919*

Cantho. — Imp. de l'Ouest. *L'Administrateur*
Gérant: VÔ-VĂN-THƠM

HOTEL "LA RIVALE"

En face de l'Hôtel de l'Ouest
Boulevard Saintenoy. — CANTHO.

Chambres meublées

Nam-phat-khach-Sang

tại Đường-kinh-Lấp

NGUYỄN-HỮU-PHƯƠNG

Propriétaire

Phòng ngủ sạch sẽ, giường sắt và phòng riêng rẽ, có đơn cơm Annam và cơm tây, tùy ý bộ hành.

TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dịnh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục chau đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt
thượng hạng; đê mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thước tắt: Vẽ nửa thân
(bán ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00
Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này
đen mịn và tốt lâm sút hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à
l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cô.
Nếu có binh, xin dời bờn tiệm mà thương
nghi, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo
nhà thờ; bờn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
các kỵ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đẽ :

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur à Giadinh.