

NĂM THỨ NHÌ SỐ 59

MỒI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 7 MARS 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN

TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00
Sau tháng..... 3 00

Bản chữ langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00
Sau tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00
Sau tháng..... 4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bổn quán mà thương nghị.

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Có bài: « Sử tích giặc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tư (Rút-xi), Aô-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-kỳ (Tước-ky), Ý-dai-lợi (I-ta-ly).

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày đơn có danh tiếng
cố lập một bọn nhạc Langsa 25 người,
đều các thứ kèn, cho những người An-
nam học, hơn sáu năm nay đã lập rành
rẽ dù các thứ bản theo cách thức người
Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas,
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies,
Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng
như các bọn bên phường tây.

Đã hơn hai năm nay, bọn này có dự
nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các
quan Langsa; cũng chơi nhiều chò dò
hội người Langsa, Annam; tại bến-kèn
đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon,
và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhựt
báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà,
như có diệp chi, hoặc nghinh hồn tang
chê, ăn lè tân quan, nên viết thư cho ông
SERSOT, mà thương nghị; giá cả dành
ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá
nhé; trước là đến giúp cuộc vui theo
kiêm thời, và làm cho đẹp lòng qui ông,
qui bà, chẳng nệ tốn của mà xem thấy
con nhà Annam càng ngày tấu bộ.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tữ cho
đảng tướng tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là
« Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-
thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cờm
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư qui-
vị toại lòng. Còn cảng trong thi bán thuốc
« Nha-phiến ». Nơi lầu từng thượng, thi cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cùng khoán khoát, thấp đèn khi mọi nơi,
lai giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người làm công trong tiệm dù và sảng sảng
cho qui-vị sai khiển. Nếu có kẽ nào qui-vị
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị
chung nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
xin mời gọi đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cùng sảng mọi việc cần dùng,
rất vừa lòng của qui-vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

TRƯỚC KHI MUA

XE MÁY

THÌ QUÍ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM

LỤC TỈNH LẦUTHÌ
qui vị ác chọn dặng kiêu xe**EMBLEM và MEAD**Tốt đẹp, chắc chắn
và giá rẻ hơn các nơi

Đường Espagne số 84, góc chợ mới

SAIGON

TRẦN-QUANG-NHÌM.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh-lắp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ**LÀ CHÚ TIỆM**

Kính lời cho qui ông, qui thầy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẻ, bánh thì đẽ trong tủ kiến có ròng
nước, kiến lên không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai
muốn mua ở nào thì chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DE-VIE**DEJEAN**

DENIS FRÈRES seuls agents

AN HÀ NHỰT BÁO

MỘI KỲ THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

MỤC LỤC

- 1.— Minh chung thuyết lè.....
- 2.— Nhơn sanh do mang.....
- 3.— Cỏ học mới có hành.....
- 4.— Phong hóa.....
- 5.— Bèn lòng gân-chi.....
- 6.— Các chứng bệnh gà.....
- 7.— Truyền Thoại-Hương.....
- 8.— Cuộc tảo mò ngày lè Toussaint của người Annam
tại thành (Angoulême, Pháp-quốc).....
- 9.— Hạnh nghĩa.....
- 10.— Truyền Phan-thanh-Giàng.....
- 11.— Lời diễn thuyết của ông Lê-quang-Liêm Hội
Trưởng khuyến học hội Longxuyên.....
- 12.— Duyên tích giác Au-châu.....
- 13.— Cuộc khai thị chợ hòm tại Cần-thơ.....
- 14.— Tiếng tục giải nghĩa.....
- 15.— Thời sự... (Giá bạc.....)
(Giá lúa.....)

LƯƠNG-DŨ-Thúc.

NGUYỄN-MINH-CHÂU.

LÊ-TRUNG-THU.

PHẠM-CHÍ-LỘC.

id.

TRẦN-VĂN-VĂNG.

HUỲNH-VĂN-NGÀ.

THÁI-TƯỞNG-LONG.

LÊ-TRUNG-THU.

NGUYỄN-DU-HOÀI.

TRẦN-BÌU-TRẦN.

PHẠM-CHÍ-LỘC.

(KIẾT).

(HÙNG).

Minh chung thuyết lè

BÀI THỨ TƯ.

Bon bon... bon,—bon bon... bon.

Người sanh chung trời đất, sang hèn
nhó lớn cũng là người; khuyên đồng
nhơn chờ khả tướng rằng chơi, tạo-hoa
sáu loài người không dẽ.

Chúng ta cũng là người trong thế,
tuy tiêu bang mang mache đầu ;
phước sanh nhảm điện địa phi nhiêu,
dàn trí dù dẽ sai dẽ dạy ; thiếu một lè ít
lo và ít thầy, sảng cua trời ham hận ham
ăn. Ta luận đây chẳng khỏi thế cẩn rằn,
nhưng vậy mà lời trung chánh, không
ém tai mà hứu chí đó. — Người thất
học gần trăm năm chẳng, dàn trí tri
già và lão đã nhiều; xem xét rồi người
mất học hay kiêu, không muốn sửa mình

cho nhằm lè. Người xưa có nhiều người
trí dẽ, lập lời này bày tiếng nọ dặng dạy
rắn, lời Trạng-ngaon có đặt câu văn :
Ngọc bát trác khí thành sào dặng ; nhơn
bát học xem ra bần lảng, bát thông văn
mà thông lý bao giờ, thấy dạy con từ
nhơn chí sơ, người dẽ dạy bởi tánh người
bón thiện. Bon bon... làm người
phải thận chung truy viễn, bùa chữ này
nghĩa thật sâu xa ; tánh người xưa sảng
lảng mà thật thà, lời dạy bảo quyết làm
cho rõ đạo, chữ thận sắp tâm chốn mặt
xảo, khiển cho người nắm môi chánh
mà xú đời ; chữ chung là sau tốt dặng
thảo thời, khôi lời thế chè mìn rằng
võ lè ; chữ truy là theo voi, voi tiền nhơn
dạo đức lè nghĩ ; phải học theo mà nói
nghiệp chí tri, cho Tổ dure và tiền công
khởi họ ; chữ viễn là thô-g xá, dang lè,
ngó trước lại xem sau ; người tiền nhơn

gương tốt đê lầu ; đến con cháu nó noi theo đạo nghĩa. (Như vậy mới phải thất đạo làm người, chẳng?) Bon....bon....bon....

Làm người cho rõ lê, rõ lê mới nên người ; giàu nghèo cao thấp số đời ấy là cuộc may rủi, phước phẫn của mồi mồi ; chờ như : cách khuôn phép lê nghi là chung hội, sanh dân đồng mà thất lê phải như hèn , dám người ta dò hỏi bị lấn chen, thiêu lê tiết xem coi lộn xộn ; nếu lộn xộn uổng làm người mà người khốn, thấy loi nhoi lúc nhúc giống vặt bầy ; ở trong trời Nam, Bắc, Đông, Tây, trong bốn hướng chờ van bang nhiều lâm ; người vò lê phải hối với người xem người nhầm, người thất nghi bị khi với kẻ thấy, kẻ nhìn ; thất lê rồi mất đẹp mắt xinh, trãm nước lạ cho mình là mọi rợ chẳng ?

Bon..bon..bon. Phận con người cho biết sơ, sơ chi ? sơ hư, sơ nhẹ, sơ khinh khi ; sơ cũng người, mà thất lê nghi, tuy ăn ở như người, mà người bỏ, sơ làm người mà xấu hổ, cũng như người mà lỗ mảng ngang tàng ; không biết cung biết kinh biết nhường, thiên hạ ghét giống ngang như chà bừa ; người độ lượng biết hứ phái sưa, chẳng nên đê thả trôi ; sao sao trãm tuổi cũng rồi, e lúc sống chúng khi rằng vò lê. Xem trong nước mồi ngày thêm mồi tệ, vì nhiều nhà quên việc dạy con ; thả luôn con trai gái hiệp du-côn, ra dáng sá nghinh mày người mặt ; bộ đi đứng thêm chiêu vúc vác, cách nói cười làm động kiêu căng ; xét xem vào thật quá hổ tang, cũng một nước mà bắt chướt ai nén sái lục ; như muốn học văn minh là tốt, văn minh chi ? đi cung cỏ nói trê môi ; thêm rùng vai ngầm nghĩ cả hối ; rồi lắc mặt trình tay xem giống độc ; người xưa cũng có người dò dết, nhưng mà thói tục hiền, dẫu dốt cũng lê nghi ; trong đời này nhiều mặt |

phi vi, bởi vò lê nên người nhiều mất đẹp ; người biết lê xù cù khuôn phép mặt tuy hèn, mà tánh nết diệu dàng ; ấy là : giữ lê hành xem có y quang (là áo mào) không biết lê xem ra chống chói đó. Bon....bon...bon. —

Ví dụ :

Có nhiều lúc ta làm hành lô, quá gian tàu, hoặc tháp hỏa xa ; gặp nhiều người bình đẳng thật thà, ta cũng thường là người chất phát ; ai dè : nghe dong nói lời phân nột nạt, khoe khoan rằng có phước quá hơn người ; có người gần thấy vậy hối chơi, sao rằng gọi phước chi lâm vậy ? Bơm vò lê buôn lời nói quấy, rằng sanh ba con nhờ cây dù và ba ; hai trai một gái nhұm nhả, không nghề nghiệp học hành mà trí hóa ; con gái lớn bang sơ nó sa ngã, lấy Quần-dong theo nghiệp bạc bài, tuy đến nay không sắm dặng lâu dài, nhưng mà, theo dang lận chửa bài chửa bạc ; vàng chuỗi áo quần huy hoát, lân la với nhà sang, mẩy cò, mẩy thiểm và bà quau, chơi với nó kè là bạn thiết ; bè bơm thua thiểu bị nó rầy nó nhiệt, phải nì non òn ý nó mới dung ; xem ra nó chẳng khiêm cung ; nói với mẩy bà, nó quen lầu lurret ; ấy đó, con hư đọa, xét ra tôi có phước, khỏi giữ gìn phép tắc lê nghi ; tôi quê mùa dốt dở chẳng ra chi, gấp mẩy bà cũng khôi thura trình bẩm dạ đó. Còn hai trai hơn nó, đứa lớn chánh du-côn, lối mười lăm nó ở mạc-mít-tông, học nghề nấu sau lâm dầu bếp chánh ; ở quan lớn những ông chủ tinh, lịnh chủ ra rằng có dầu khách sang ; nó vưng lời nói với lịnh và với làng, bảo phải kiểm mua gà và dầu hú ; tuy quan trên là chủ, mà lịnh nó gần hơn, đội cai lịnh tráng và tống làng, bức lớn nhỏ đều vì con lão ; con không dạy mà nó sanh nhiều dâu xảo, lúc rảnh rang, sưa soạn hắng hối ; dày bột chín nó chui làng như

gương soi, áo cũng xá bè-ba túi lá liêu, nút vàng to và lốu kiêu, khăn tám bích đồ diệu, cầm ba-ton xem thật người kiêu, ra dáng đạo mồi người đều chào hỏi ; bạn hữu vui mừng nhiều chuyện nói, còn viên quan người kêu anh tam, kê câu ba ; lén xem con, coi nó có thất thà, không dè, dặng điệp tội nó nghinh ngang một thuở. Xem ý từ nó đều không kiêu sợ, chẳng thura trình dạ bẩm với, ai, cù bồ sua gut gắt như các ngài xem nhữ vây phải tôi là người hướng phước, chẳng ? Còn thẳng nob sau quá sirc, nó theo côn đỗ, trộm cướp lẩn xẩn ; vò ra nhâ khâm như bữa ăn, xét cho kỹ, bi án dư mươi khóa ; nay trong xóm ai ai đều sợ quá, nó tung hoành chẳng kể quan dân, nghè nó hay đánh lộn dù thè tháo, dà lệ nhảy cao vò song dịch ; không kê phép quan lê luật, chẳng chào hỏi tới ai ; người người b López da không nài, thấy nó thấy đều không lối phái ; họ thấy lão cũng là quan ngai, phước đèn già làng khôi các sai ; xem coi phước cũng lâu dài, bởi vậy nên tôi rằng có phước đó. Bon...bon...bon. — Chàu ôi ! Con vò lê hoang dâng ràng có phước, vậy thì cã nước đều mang lấy hổ chung chẳng ? Lam người mà biết một làm ngang, không biết lê, thì ở chung thật khó. Khuyên ai xem lấy đó, gương phái quấy xét suy ; đến lúc mà người rõ, thì phi, khuyên phái rán mà dạy con cho biết lê. Mới là phái. Bon....bon....bon.....

(Sau tiếp)

Lương-dù-Thúc

Nhơn sanh do mạng

Con người sanh trong vỏ tru, chiêu tinh khí dứa non sông nhở ám dương trong trời đất, mới cấu tạo hình hài ; cũng bởi trong hai giống con người là tinh, huyết của cha mẹ hiếp lại mà tượng

ra hình thể, rồi chất có tánh linh sau rurc hồn, hồn mới định phách, là tiền thiêng. Chớ nguyên do là một khôi tinh, huyết cha cha mẹ định lại mà sanh con người có vẻ dạng làm hậu thiêng. Chừng linh thành khí chất rồi sẽ tới kỳ ba trăm ngày là ngày hổ cái nhau bọc, tung ra mờ mắt ngó, thì đồng với bốn thè khác là ngũ quang mà chịu day động trong trán thè này ; mỗi cái tánh thiêng liên phó về tay ông Tạo-vật định phán, phán ai đều do nơi tạo nhơn, là lúc kiết hội tinh người, sau ra kiết quả là hối rớt lại về sau : Nhơn nào có trả nãy, tánh tánh khác nhau, thè chất muôn muôn không in một chúc nào cả ; Tài chưởng cung đồng mà trả sanh rất khác. Là khác mạng, căn, duyên phận, số, cũng gốc có định trước mà thôi.

Mới rồi coi chuyện Cô-suy-yếu-biên của nhà Đạo-đirec già thuở triều Trần biều những chuyện quá oai át trong nước Nam ta.

Tại làng Duyên-lộc tỉnh Nghệ-an, có một nhà họ chàu là nhà trâm anh thế đại, dài cát phong lưu mấy đời ; trong gia tộc không thiếu chỉ là khoa hoan danh thần. Cũng bởi trong họ dòng người du hoạn, nên lão lão lưu tán các nơi, hoặc Nam hoặc Bắc, mà ở theo phản hoạn trình lữ thử, sau ra dàn gõe rẽ. Duy còn lại một hai chi ở mà ginh giữ từ đường. Những người còn ở lại ; một là tam chi tam thường, không muôn xa cách tổ cù, hai là mẩy người có tam chí, học rộng nghe nhiều mà lại hay chau phường lợi danh, tra theo nhàn lạc, không mưởn bò nhau rúng, vược đến quê người đất khác lùn cùi cho thân. Bởi có như thế nên tên Chàu-mộng-Thần tuy học thức cù công mà dành ở một nơi với cùng đất nước nhà, hóng mắt theo chơi cùng trăng gió cù, nghĩa vụ là chung quanh cảnh vường

xưa, tưởng đi lối vào mòn với bà con thân thích của mình là thịt chí, con nghèo mà an theo thô mờ từ đường của Tiên-Tổ cùng thuật chí đường nhàn của ông tổ của chí mình là ông Châu Đại. Châu-mộng-Thần ở bên một chỗ đã mấy đời; may sao có hai đứa con, trai lớn tên là Châu-phiên-Tường, gái là Châu-hạ-Liên; hai con chưa trưởng thành thì vợ là Mai-thị ly trần. Mộng-Thần tàn thê lúc vừa bốn chục, biến nhà gấp đến chia dặng bao lâu, lại ruột gáp nhằm năm hung niên, mà mang thất phật, đạo tặc dấy lên, phá xóm hại làng, dân gian ai ai cũng phải bỏ con công vợ mà di lánh náo.

Thương hại thay! cho Châu-mộng-Thần, trong nhà thốn thiêu không vợ cơ mưu bể nỗi trợ, con còn thơ dại; trong nhà còn từ khỉ chí chí chúc định cũng toàn bị cướp bóc, có lấy chí mà xây dựng; phải chịu cơ hàn, ăn thì bữa có bữa không; mảng nhão cho con, nên cha có ngày phải dói, không biết cùng ai cây mượn; thậm chí nhiều khi ăn những trái cây non héo, uống nước bùn ao, cắn cạn mà chịu, đến đói nước da vàng vỏ, thán hòn cây sấy! Ngày lung tháng qua đến tiếc trời dòng chịu không nổi phải bỏ mìn. Mộng-Thần rồi dắc, thì làng nước dập vùi cho khuất nám hình hài, chờ có ai họ hàng ngó ngàng gì đến hai đứa con khờ mà nuôi dưỡng.

Hai anh em Châu-phiên-Tường, nay xin ăn nhà này, mai mon men xóm khác trưởng lò cả hai.

(Còn nữa.)

Bản-giang Nguyễn-minh-Châu.

Có học mới có hành

Mấy năm trước, mồng ơn các vị tiên sanh đem tấm nhiệt thành lo lán cho dân đoàn quê vĩc, dung hết tâm thần nỗ lực mà bày về cách kia thế nọ cho chung tộc ta tranh cạnh mới lợi thương trường cùng Khách-trú. Tiếng cổ động đã vang rền nam bắc, nào là kêu linh giặc, nào là trách sao còn giặc mắt, ôi thời biết bao nhiêu đều khuyễn khích trong tờ Báo giới. Thật là thậm cảm! thậm cảm! Thì ra đây rồi nghe lời chau ngoc, ai lại nói rứa tai? Kia Saigon, nọ Lục-tỉnh: tiệm Annam buôn bán lăng xăng vốn là của người đại chí, phảng phất bước trước cho hậuERN noi theo. Thấy vậy từ rất cảm rất khen! Cảm vì muôn việc khởi đầu đều khó; thử nay chưa thạo nghệ yến-tử, nay phát lên đầu chiến với China, khác nào tay ngang cùng lay thợ, việc hơn thua đã trước mặt Đồng bang. Tuy vậy mà lòng không nao núng, cứ vững chou bền chí luôn luôn, rằng chưa thạo chớ lẹ mắt chậm nom rồi cũng thạo: khen ấy là khen! Thế mà nganh lại Nam-chân người đại chí như vầy được mấy? Than ôi! nhiều kè cưng có trí đua chen nơi thời đại, đồng thì hiệp hùng, ít thì riêng vốn, cuộc mài thương đồ sộ dựng nên, rốt sau lại rã hùng lò vỡ! Sao vậy? Từ nghĩ đều thứ nhất là vì bởi câu tục ngữ này: « Không thấy đỡ mây làm nên.» mà ra thế thế. Vâ chăng nghệ thương mài là một nghệ rất khó nếu không học thì sao rành. Việc nhỏ mọn như đem một gánh bánh ra chợ, người bán thường đã quen mắt mỗi hàng mà lại thạo cách bài huỗi chuốt ngọt, nên bán đắt; còn người mới bán một lần sao cũng hơ ngọt, hơ thòi, ẽ ám. Hoang chí là việc buôn bán lớn, thông lưu cùng bốn quõe ngoại bang, nếu không thạo thì không trọng nên việc. Rứa thì phải sao? Phải học.

Người Khách-trú sanh con ra—giàu cung vây—gởi con đến tiệm buôn bán cho làm công, sau rồi học tính toán chép biên số sách. Trong ít năm thông thạo, trở về dựng tiệm thì được lành nghề.— Ta dày cũng nên làm như thế. Bây giờ chưa có trường thương mại, khả cho em út con cháu đến tiệm Annam ra công học thành thê thuc—miệng biết nói, tay biết làm mới dặng—hoặc là kè làm công người chuyên nghệ bút toán cho mấy nhà buôn, mới việc biếu rành, xin dem hết chỗ kiến thức mà truyền dạy cho nhau. Nghề nào cũng vậy, kỳ trung đều có chức nhiệm mầu, phải có trí độ lường, phải học trước rồi sau mới làm nên dặng. Nếu ai chẳng chịu học ai phát lên làm đại, một may một rủi, lời lò mờ màng, mà ướm việc tranh cạnh, cạnh tranh với Khách-trú sao xong?

Lê-trung-Thu.

Phong hóa

(1^{re} PARTIE)

(La morale pratique)

BẢN PHẬN CON NGƯỜI (tiếp theo)

Devoirs de l'homme envers lui-même (suite)

BIẾT QUẤY CÀI CHÙA.

(Défaut reconnu et corrigé)

Vua nước Bồ-dào-nha (Portugal) là Alphonse thứ tư tánh hay tra những việc sang báng lâm. Ngày nào cũng rượt theo cảm thú ngoài đồng nội, ít năng lo việc nước. Ngày kia trào dinh có việc cần, cho nên vua phải gát già hối trào mà nghị luận với đình thần. Vua ăn mặc theo thợ sang lâm triều mà thuật những chuyện bát phi cảm, tấu thú: kè đón chờ nay, người rược nơi kia, trốn nấp, rinh rập, rất đẹp rết vời. Khi đúc lời, thì có một ông quan Đại-phu kia tóc râu trắng bae đứng dậy tâu rằng: « muôn tàu Bé-hà vọng lượng hoàng ân, cho phép người thắn biện bạch một đồi đều lợi hại: Hè đâu già chẳng lo phận sự của nó thì phải

khốn khổ; còn vua chúa không lo tri-
quốc chấn dân, không lo việc triều-dinh,
thì làm cho cả nước mình phải suy-vi tối-
bại, và làm cho dân chúng đổi lòng. Văn-
bao vò-bá tết tungày hôm nay chẳng phải
đến đây mà nghe chuyện sảng báng của
bè-hà đâu? Việc sảng báng cũng là đều
du hi khác bất quá là làm cho bè-hà vui
trong một lúc đó thôi. Cái xin bè-hà từ
dày hảy trau đổi đức hạnh, siêng lo việc
nước cho bền vững xâ-tác, sôu-hà, hầu
con dân được hưởng thái-bình, thanh-trị»

Khi nghe mấy lời tàu khôn-khai như
vậy, thì vua có sắc giận, nhưng mà
ngầm nghĩ hồi lâu, trong lòng biết ăn
năn, vua mới đổi giận làm vui mà phản
rắng: « Lời khanh can gián rất cháo-h-
chánh, đường đường, soi sáng thấu lòng
làm cho trảm đường như người ngù mè
mới tỉnh giấc. Nói đây dù mặt vân vò
bá quan trảm giám hứa chắc rằng: kè
từ ngày nay về sau phải rõ ràng trảm
không phải là Alphonse thợ sảng nứa,
nhưng phải biết trảm là Alphonse vua
nước Bồ-dào-nha đây. »

Từ ấy về sau giữ lời giao hứa, nên
vua Alphonse trở nên một vị minh quân,
siêng sảng, gồm no đức hạnh đời ấy.

Phan-chi-Lộc (Kế sách)

Lược diễn

Bên lòng gắn-chí

(Efforts courageux et assidus)

Có tên trai kia muốn sửa mình lợi
dặng bỏ hết tật xấu xa của nó đi, phỏng
dược bước vào đảng văn-minh, chánh
trực với người. Nhưng mà nó hay tbối
chí làm. Tbối sự gì khό, khόng rảng mà
hiểu phải làm làm sao cho nên việc,
cùng đều chí rối rắm không rõ đầu đuôi,
duôi đầu mà gờ cho ra.

Một ông lão kia là người cao kiển,
thạo đời, dòm ý nó thì hiểu là người
muốn học sự khôn ngoan, lanh lợi với

thể thường, nhưng có láté không hay béo lòng gần chí, bèn kêu nó mà thuật một chuyện như vầy:

«Cá chúa kia bữa nọ sai con ra phát một cái đồng cỏ kia gần đó. Thằng con thấy đồng lớn mìn h mòng, có sảy đẽ lát mọc nhiều, nên than rằng: đồng cỏ lớn như vậy biết phát chừng nào cho hết được. Nghĩ như vậy nên chàng và không thèm làm gì hết. Bữa nảo cũng vát phán ra đồng kiếm bông cây nằm ngủ.

Buổi trưa kia ông già nó ra đồng thăm coi con mìn h phát được bao nhiêu rồi. Té ra đi tới nơi thấy đứa con nằm ngủ dưới cõi cây, còn đồng cỏ thì còn y nguyên như cũ. Thấy vậy cũng đáng giận; nhưng không, ông già nó kêu nó lợi mà nói điều ngọt với nó như vầy: để cha chia cái đồng này ra làm mươi miếng bằng nhau; con cứ mỗi ngày phát một miếng mà thôi.—Đứa con thưa rằng: «nếu được như vậy thì tôi làm đẽ như chorin.—Đó ông già nó mới chia miếng đất ấy ra làm mươi phần và chỉ cho đứa con biền phát hết miếng này cho rồi nội ngày nay, rồi mới phát miếng khác kể đẽ, cứ vây làm hoài. Đứa con vưng lời cha dạy, mỗi ngày phát mỗi miếng trong mươi ngày sạch hết cõi đẽ. Từ đó về sau đồng cỏ ấy trở nên một miếng vườn thanh mìn cây trái trông đầy.»

Khi thuật hết chuyện này rồi, ông già kêu tên trai kia mà nói rằng: «Đó người có thấy không?

Phàm việc gì dâu nhỏ, dâu lớn mà mìn h làm một lần chẳng xong, thì cũng phải do theo đó mà làm mỗi ngày một ít, lâu ngày chay tháng phải rồi, phải nên, chờ dục-tắc sao bằng chậm tái, Cúng ty như con người bị tật xấu xa lâm vào mìn h vào trí rồi; Trước khi muôn bò tật xấu ấy, muôn sửa lấy mìn h lợi, thì phải cho béo lòng, gần sicc cho đến cùng, tập tách nết lợi một ngày một

ít thì tự nhiên nhiều ngày cũng hết được. Chớ nên thấy sự lớn mà ngã lòng, việc khó mà bón thòn, dẫu có muốn sửa mìn h cách nào, thì cũng không trồng nên được.

PHAN-CHÍ-LỘC. (Kết-sách)
Lược diễn.

Cách nuôi gà

(Tiếp theo)

CÁC CHỨNG BỊNH GÀ

Loài gà thường mang nhiều chứng bệnh ít kẽ nuôi gà biết cách nào mà điều trị cho dặng.

BỊU DẸO.— Gà không ăn, hả miệng, thở khò khè, ấy là đau bệnh dẹo. Vày thì phải coi chừng trong chót lưỡi nó, nếu có đồng hình như miếng da vàng vàng lập tức lấy kim lè miếng da ấy ra rồi dùng cái bùi nhùi bằng chì vải quấn dâu cây nhỏ nhúng một chút nước diêm ngâm trong nước phèn thiệt chua mà rơ cá và miệng yê trong cõi họng nó.

Còn gà nào đứng cú rủ, bị bón, không hươu quào chi hết, thì át có một cái mực nhỏ trong miệng nó đã mùi rồi, vây thì phải lấy giao nhỏ cho bén mò bay là lấy kim lè rồi nặng mủ ra cho hết, lấy nước nóng pha đậm rửa chỗ mõ ấy, rồi lấy thuốc gián trộn long nǎo (pommade comprimée) xức cho nó. Hè gà vướng chứng bệnh này thì phải nhốt lại và cho ăn luôn đồ mát như là nha đam hay là cù cải nấu với cám gạo mạch dến chừng nào cho nó thiệt mạnh mới ném thà nó ra,

BỊNH BÓN.— Gà đau bệnh bón là tại nó ăn hột khò nhiều quá, nhứt là gà ấp hay bị bón lâm, vây thì phải cho nó ăn đồ mát cho thường, là thứ mới nói trên đây hay là cài sả lách, rau chua (như me đất) cài qui trộn với cám ướt cho đến cùng, tập tách nết lợi một ngày một

BỊNH KIẾT.— Gà đau bệnh kiết là bởi tại chò đất trước ác cùng là ăn đồ mát nhiều quá, trị bệnh này phải lấy bánh mì b López nhỏ ngâm với rượu cho nó ăn ít ngày rồi cho nó ăn lúa.

PHONG PHÙ.— Gà đau gân cốt (gọi là phong phù) thì cần sưng di không dang túc thì phải đập chết mà bỏ cho ránh. gà vướng phong này là bởi tại nơi chuồng ướt ác, vây phải làm thế nào quét túc cho khô ráo sạch sẽ, nếu dẽ vậy thì các gà khác phải vướng bệnh ấy nữa.

BỊNH CHẤY NHỚT MÙI.— Khi nào gà hoặc trong mùi cùng là trong miệng mà chảy nhớt ra lòng thòng thì phải thát sanh nó lập túc vì bệnh ấy hay truyền nhiễm cho con khác lám! (Chớ nên ăn con gà nào vướng nham bệnh này).

GÀ THAY LÔNG. Hè đến tháng 10 Lang-sa thì gà thay lông, lông rụng bình tích xấu xa coi chừng con nào bộ mệt tướng lờ khờ thì bắt nó nhốt nơi chuồng trâu bò là chò khò ráo.

BỊNH SIỄN. Gà uào kéo hen khẹt khẹt trong cõi, thở hinh như muỗi nghẹt hơi thi thường có sâu trong họng nó, phải thát sanh nó cho rồi thi tốt hơn hết.

LOÀI MẶT. Loài mặt là loại phi trùng nhỏ nêu nó sanh ra nhiều thì nó làm hại cho loài gà lám. Hè gà mà bị nó deo nhiều thì trước hết phải rửa quét chuồng gà cho sạch sẽ, rồi bắt mồi con gà đều dùng nước xà-hong đen mà tắm cho nó đẽ một chập lồng nó khô rồi thi lấy thứ thuốc bột sát trùng (poudre de puréthre) vạch chon lồng mà rắc cả và mìn h cho nó.

BỊNH DỊCH. Các thứ bệnh có một thứ bệnh dịch là hại to cho loài gà lám. Ngỗng vịt, gà tây cũng thường vướng bệnh này.

Bệnh dịch này cũng dễ biết lám, bẽ con nào bị thi yếu rung đi không muôn nỗi, đến đời người ta đuổi nó cũng không

đi, trong mình nó thi nóng bức, mồng tich giùi đều bầm bê, rồi kẽ chết liền.

Khi nào gà vướng nham bệnh này phải thát sanh nó lập túc rồi rắc vôi bột đem chôn cho xa. Còn gà khác phải dời chuồng và rước thay thuốc cho thuốc thú vật dặng chích thuốc cho mỗi con mà ngừa bệnh truyền nhiễm.

Như chò nào không có thấy thuốc chích thuốc, thì cung còn cách khác mà ngừa dặng: là hẽ có bệnh ấy dày lên, lập túc thả gà ra hết cho khò chuồng cho xa, làm thế nào cho mỗi con mìn h riêng nhau, rồi cào quét rác rến trong chuồng cho thiết sach, dùng chổi nhung nước thuốc sulfurique pha 5 cà-rani vò mồi lit nước, mà quét cả vách phèn, vào cây nó đậu cho sạch và tưới cho cùng chuồng. Trong 8 hay là 10 ngày bệnh dịch hết dấy thì đem gà thả lại trong chuồng dặng rồi, nhưng mà phải coi chừng coi con nào còn lờ khờ thi thả riêng ra chò khác chở nén cho chung lợn với gà không bệnh.

Đều tốt hơn hết là chuồng gà phải quét túc cho sạch sẽ và cho nó ăn cho no đủ.

Trần-văn-Vang.
Lược dịch.

Truyện Thoại-Hương

HỎI THỦ NHỰT

Thoại-Hương chìm thuyền gấp cừu,
Trương viễn ngoại làm phuốc thành hòn.
Thuở xưa tại lanh Tích-giang, có một
người tên là Lưu-Bịch. Sanh bốn gái
duong nhan rất lịch, tên Thoại-Hương
con thứ rõ lòng. Mắt trong ngần khắc
lợ trắng tinh, mày cong uốn như vòng
bản nguyệt. Thêm một nỗi mắt sao, da
tuyệt; tóc nước mày, mà đẽ đào-tiên.
Chuối chím cười có nòng đồng tiễn,
thật rất mực hồng quắn vò giá.

Ấy là:

Bạc ngàn cân nhan sắc khôn cảm,
Vàng trăm lạng tư dung khó chuộc.

Tiếng quê sắc dồn van thiền hạ, tiếng
khuynh thành bay tòa từ phượng. Tai
kinh-kỳ là chỗ Biển-lương, ông Lý-Còn
nghe dồn di hối.

Võ Lưu-Địch trước kia phạm tội, nhờ
ông này cứu rỗi xin dung. Dịch mang
ưu áng Côn chi cùng, thê kêt cỏ ngâm
vịnh bão dập. Bởi vậy cho nên, khi Lý-
Còn mới dam lê nap, Dịch băng lòng già
nữ vu quí. Còn mừng lòng khoái lạc xiết
chí, đem thuyền đến nghinh hòn chảng
tre. Chỗ sang trọng thiếu chi lè-mé, Dịch
định ngày đưa trê xuồng thuyền. Trên
mẹ cha, ba chẽ đưa em, đều rơi lụy vi
phản Hồ, Hớn.

Ấy là:

Những cuộc đau lòng cùng xót xa,
Chi bằng từ biệt với sanh ly.

Đây nói về thuyền kéo neo thẳng ra
sông lớn. Thuận buồm, xuôi gió chạy
mau. Cách ba ngày phút nổi ba đảo, bảo
tổ lại bình linh áo đến. Sóng từ phía bắc
thuyền bỏ phen, làm lác nghiêng coi hộ
muốn chìm. Ai ai đều thất sắc hồn kinh,
Thoại-Hương với chảng nhín nhau khóc.
Dòng chảng ngọt, sông thêm dồi dập, hai
vợ chồng phu nhỉ giao đầu. Rằng: « Cơ
hội này chẳng biết vì đâu? Trời phạt
khéo khiến chi nên vậy? » Ruột tâm rối,
vợ chồng ôm lấy, ôm lấy nhau van vãi
hồn thinh. Rủi! Bỗng đâu gió vút mạnh
kinh, thuyền nghiêng-triển nước vỗ lật
úp. Nào bà-trao, họ-duong lặn hụp, thấy
thầy đều rảng lời cùu thân.

Còn ông hoàng Côn lại với Thoại-Hương
tình phu phu ôm nhau mà lội. Ông hoàng
Côn là người lội giỏi, song mắc lò nướng,
đò cho Hương. Mệt đuối hơi buông xuôi
tay chun, trâm đáo đê ô hô vong mang.
May cho Thoại-Hương! Nhờ gió sóng tấp
vô cồn canh, cát dung chún chửng nồng
mới bay. Lần lèu gành rú riết từ chí,
nam thờ giặc một giây bất thình.

Vàng ò đá trâm tay lẩn nghìn, nàng mè
mang vui ngủ một đêm. Tảng sáng ra
nhất xuất đồng thiềm, Hương lai tình

u-ơ trong miệng: « Chẳng biết đây là quê
hay kiều, nèo dương gian-âm-phù gì
chẳng? Một hồi lâu an định tâm thần,
trực nhớ lại hôm qua ghê gớm! Chẳng
trời mất hết trong hôm sớm, xa mẹ cha
còn kè chi con? Điom dời hàng ngoc
luy uông uông, ngồi than ván chờ dài
thân phản. Ngó bốn phía vắng hoe hiêu
hoanh, thấy núi non trời nước mott màu.
Tâm thần này biết kỹ nơi nao, thù đam
gởi thủy trao cho ranh.

Đây nói về phía tây chỗ ấy là làng
Đoug-lanh có một người vien ngoại
Truong-Tien. Ngày đó đặc chó súng lèn
núi Biệp-Biên, zắp nai trắng chạy ngang
trước mặt. Truong-Tien lấy cung tên
vừa lắp, xạ con nai một mũi trúng dùi.
Nai mang tên chạy thẳng bắn lùi, Tiên
xie chó rượt vùi theo mãi. Chạy một
đổi trật ra gành bài, nai di đâu mất
chẳng còn chi. Thấy một người con gái
ai bi, vừa muốn nhảy xuống sông tự vận
Tiên riết lại hai tay chân cẳng; rằng:
« Nàng ở đâu lạc lối đến đây? Duyên
cớ chi xin tôi hay, do bà muôn dem
thân nịnh thấy? »

Hương nghe mấy lời han chung thi,
nói ngập ngừng ám ức khó phân. Tô
khúc nói oan nan muôn phản, Tiên nghe
dứt ám oán an ủi. Rằng: « Thấy nàng bị
tai trong cảm thi, cuộc ở đời giàu bể
nan tri. Xin bén lòng nương náu qua
thì, ich chi phải bén thân trâm thủy.
Tuy nàng muôn gửi tròn chung thi,
nèo tiết trinh cho vẹu đạo tung. Song
mẹ cha sanh dưỡng công trình, nay mà
thác biết người bao nã. Nàng lae dễn xú
nay đều la, may gặp tôi có dạ thi ảo.
Nơi té trang xiu khá đời chán, về đến
đó dưỡng an qui thế. Chứng mâu mè
lo về chảng tre, tôi làm ơn đưa tới quê
nhà.

Hương nghe lời biện bạch phản qua,
nhầm hiểu lý nèo người sầu náo. Bèn
đứng dậy đưa chon gương gạo, theo
Truong-Tien dẫn thẳng vào nhà. Vừa đến
nơi hối trê pha trà, mời Hương lai giải
lao đờ mệt. Tíc tốc sám xiêm y lòi lẹt,
cho Hương dùng thay đổi xinh xang.

(Sau còn tiếp)

Huỳnh-văn-Ngà, Travinh.

Cuộc tảo mộ

Ngày lễ Toussaint của người An-nam tại thành Angoulême (Pháp-quốc)

Từ ngày Au-châu khói lửa; người
An-nam tình nguyện tung quân sang
Pháp, kè thi tới chiến trận xong tên
đột pháo, người thì vào xương công
chinh tu khí giải và thuộc dạn.

Bởi vậy ngày nay gần khắp nước
Langsa thấy đều có người An-nam ở.—
Nói tắt một đèn tại thành Angoulême
đây hiện ba ngàn thuộc địa công binh,
dương làm thuốc đán trong nhà nghề.
Nghĩ coi số nhiều như thế thì có phuong
chi mà tránh cho khói sú « chét ». Cho
nên groupement des travailleurs Indo-
chinois tại đây, rủi mất rồi 23 vi, cuộc
tổng chung rất nên trọng thể tại Bar-
dines là nơi Nghĩa địa rộng lớn có hơ
ngàn công.

Vì lòng nhơn đức của quan tư Vial
cái quản xuống ơn. Cách trước lễ Toussaint
trước chứng một tháng người phải
cho 4 vị thông-ngoôn lính phản ảo nói
cho lính thư; phải lựa lính biết làm thơ
hỗ, biết xay nén mò mà tu bổ 23 cái mả
này lại cho hoàng thành từ tế trước
lễ Toussaint.

Trong 4 vị thông-ngoôn này: 1: ông
Truong-ngooc-Dieu, nguyên là thông-
phán ở Trung-kỳ, lãnh phản thông-
ngoôn tiếng Trung-kỳ. — 2: ông Nguyễn-
công-Khanh, nguyên là giáo sư Hô-ha
Long-xuyên lãnh phản thông-ngoôn tiếng
Nam-kỳ. — 3: ông Hồ-Thùy, nguyên là
thông-phán ở Hué lãnh phản thông-
ngoôn tiếng Bắc-kỳ. — 4: ông Châu-Kouth
nguyên là giáo sư ở Chân-dốc, lãnh
phản thông-ngoôn tiếng cao men, vị này
là con của ông chánh tổng dương niên
tại Tri-tôn.— Trong 4 vị này là người
phú-báu, bậc tài danh học chữ Lang-
sa có bằng thi đậu. Song le 4 vị này
chẳng coi sự phú quý của mình làm trọng;
tinh nguyên lính chinc đội thông-ngoôn
giác thơ sang Pháp. Đò mới phải cầu:
gia báu tri hiến tử; quốc loạn thử
trung thần. — Cho nên quan binh-bộ
Chánh-quốc thấy tài năng trọng dụng,

khi quaつい, đất Pháp liền thắng cho
chinc đội bốn chín vị.

Thật là công lao của bốn vị này: thirc
khuya dày sớm bao quản nhoc oban
trong noin cho tho; cách chảng mây
ngày 23 cái mả này trở nên xinh đẹp
quá chừng.

Thứa diệp lễ Toussaint nhà nước
cho lính nghỉ trong bốn ngày là 1er, 2,
3 et 4 Novembre 1917 di chơi thông thà.
Đến bữa chánh lễ Toussaint là 1er No-
vembre đúng 9 giờ sớm mai M. Hồ là
diễn chủ ở làng Long-tuyên Cantho,
hiện nay làm chinc đội thuộc đạo công-
binh. Lành phản chọn 500 lính y phục
đều toàn một sắc, lại chưng một cái
bầu hương án theo cách diệu An-nam rất
đẹp. Trên bao chưng một cái couronne
qui giả, trong thi đê chử: A la mémoire
des soldats français. — INDOCHINOIS
MORTS POUR LA PATRIE.

Le groupement des travailleurs Co-
loniaux Indochinois. (nhờ tiến (Tronc)
được 361f. 75). Có 4 tên lính khiên
bản di trước, lại có quan tư Vial thau
hành di dù kiều. Ngài bận sác phục xem
rất oai phuông, đồng bốn lon vàng.
Tiếp theo sau 500 lính. — Từ trại mà
qua cho tới Bardines dảng xa có hơn
3000 thước. Xem hai bên đường nhà
cửa nguy-nga, dẹp dè, mường tượng
như tiều cảnh uôn-bông. Song ngạc
gắn qua mùa đông gió thời lạnh thấu
xương, cỏ cây xùu áy, nhành cỏi vẫn
tiếng chiêm, làm cho người xa đất Việt,
chành nhớ cảnh đông khó mà vui cho
đặng:

Những người Langsa chưa từng thấy
cuộc cúng tế của người An-nam, nay
mới thấy lần đầu, nên xem không nháy
mắt, chờ di khuất bóng mới thời. Khi
đến chỗ nghĩa địa thì thấy thiên hạ di
tảo mộ, hàng hà sa số, nào là xe hơi,
xe ngựa, xe điện (tramway) nam thanh
nữ tú, lui tới dập dìu, cheo chón chảng
lọt.

Thiệt là:
Dập dìu tài-tử gia nhau;
Ngựa xe ánh nước áo quần nhu ném.

Vào trong vuôn rào xem hai bên cửa, người ta chứng bán Couronne và Bouquet không biết bao nhiêu mà nói: đoạn 500 lính đứng chung quanh theo chòm má của người A-nam hết thảy đều cất képi lồng lộng làm thịnh.

Lúc đó M. Khanh bước tới trước mặt Commandant Vial mà nói vài lời xin phép người đoạn rót rượu trên bàn hương án mà vái vong hồn nghĩa sĩ, vị quốc vong-thân, có linh xin hương. Đoạn đọc một bài văn chử Langsa như vậy:

(M. Khanh đọc dứt lời có một vị chử bút tờ báo Le Matin-Charentais xin phép đăng hành bài discourse của M. Khanh. Quan tư Vial nhậm ngôn, bài ấy đăng hành vở Le Matin-Charentais n° 301 ngày 4 Novembre 1917).

Hiện diện có trước mặt cả ngàn người Langsa cùng các bà sang trọng các cô danh giá đều nghe bài văn của M. Khanh đọc phong thịnh rộn ràng, giọng rất phù trám, có bì mội ái ôi.— Nhiều câu làm cho động lòng các bà các cô có chồng con luy minh vì nước, tấm tức trong lòng khó cầm giọt lụy phải lấy khăn mòn mà lao nước mắt.

Kế M. Thái-tường-Long, hương-thân làng Bông-phú (Cantho) đọc một bài bằng tiếng A-nam như vậy:

Nhơn hôm nay là ngày lê thanh-minh tảo mộ của Đại-pháp.— Chúng ta dâng linh đón viễn phần mộ các bỗng-hữu ta đã nằm tại đây.

Vậy tôi xin phép quan tư và các anh em đứng chung quanh chòm má này; xin cho phép tôi đọc ít lời kinh viễn linh hồn các vị đã ngã an giấc diệp dời dời tại cõi ấy này:

Ó các hương hồn ôi!

Cầu: thổ từ hổ bi, vật cõi thương kỳ loại. Hưởng chí ban đồng thịnh đồng khí của chúng ta tới đây, chẳng may kẻ mất người còn, âm dương hai ngả. Nay mà thấy mồ phán đây thì tâm lòng chúng ta rất nên thiêm thương. Tiết vỡ hỏi, thương là thương cái da trung thành, tâm lòng khán khái. Nghe thấy hữu sự, kêu tên liên đan, lịm xuống thì vàng. Tình nguyên đầu quan,

tùy tài tạo giúp. Kè tới chiến tràng buối mùi gươm, rương cây súng liêu giệt già mang Đức-tặc, là loài nghịch công lý ý rường quyền mà chống cự với thầy ta, là người rất nhơn nghĩa cả toàn cầu đều biết danh.— Còn phân sự chúng ta đây là công-bin, tuy không được ra trận múa gươm. Chờ bắt kè đêm ngày lo làm khí giải và thuốc dạn, vẫn chuyên ra trận dùng đồ tan trú Phổ-tặc.

Rủi các vị mất đây ấy là tử binh tử số. Nhưng mà cũng vì bỗn phận và vì nước bỗn minh. Đáng cho là tử vinh tử nghĩa. Chúng ta chắc linh vị các người sao sao cũng được sơn son phết vàng để vào dinh-thân chảy ngày vinh hiển theo như lời Chánh-phủ Đồng-dương dâu hứa.

Ó các bạn yêu dấu ta ôi!

Như các vị xưa kể ở Nam người ở Bắc, lúc thái bình, kè lo cày người lo cuốc, kè buôn tảo người bán tảo. Trước phung đường song thân, sau đường ruồi thê tử. Xây nghe Âu-châu gầy dữ, nước quan thấy đương lúc lâm than. Nhà nước phóng tờ troản, các người ra ưng nghĩa. Phải chịu xa cha mẹ, lia vợ con, vào sanh ra tử, nước đắng ngâm cay, chơn trời mạc biển. Chẳng tiết giọt máu hồng, bao quản cái da huynh-chưởng, dành di đánh giúp nước Langsa, dặng mà dẫu ưu đắp nghĩa sáu chục năm dù công-thầy dạy dỗ. Như các vị vây đáng khen đáng kính.

Khá tiết thay cho các vị, hòn trách hấy hóa công, nở dứt con đường các trang nghĩa khí. Chẳng cho trọn thùy trọn chung, hương ngày toàn thắng hẫu đến nay mai.

Ói thôi thôi!

Trăng lờ mây án;
Gió lắc đèn xao.
Thành Gu-le-m (Angoulême) thuộc đất

[Pháp-trào;
Trời đất nở chôn người A-Việt.
Nhắc các vị càng thương càng tiết;
Nhớ các người thêm nhớ thêm thương.
Thương là thương đất khách gởi xưng;
Tiết là tiết công danh chưa toại.
Ra ứng mồ khen cho khán khái;
Chỗ đầu quân đáng bức làm trai,
Lúc ra đi cha giọt ván mẹ giọt già;

Khi phân rè vợ nhinh theo chồng giấy
[niết.

Quyết sang tây trừ Đức-tặc;

Hầu bao sứ áo gấm hồi hương.

Não hay dâu bị quỷ vồ thường;

Nở sớm đức anh hùng quá ngặc.

Cha mẹ hét thơ từ gởi nhắc;

Vợ con dà hét đợi hét trông.

Tan giặc đây bạn lại A-dông;

Tiết tảo mồ nẩy ai đều dây viền mà.

Rượu vài ly vái linh hồn kè quâ;

Có hiền linh chúng bạn lòng thiêng.

Bộ bon ta cho được bình yên;

Đặng giúp thầy đến ngày toàn thắng.

M Long đọc dứt aph em thấy đều buồn

dều thương cho người mạng bạc.

Có một ít bà út cõi bướu đến thi lê M.

Diêu, M. Khanh, M. Thùy mà hỏi cho biết tuc lê cung tế của người A-nam, ba vị này cát nghĩa rất rành rẽ nói tiêu Langsa rất nên thông thạo.— Hỏi qua cuộc lê lê của người Cao-niên M. Kouth cát nghĩa rất rành. Thiên hạ đều khen mấy vị thông ngôn này nói tiếng Langsa rất thông lý sự có thua gì là người Pháp-quốc.

Xin chư vị khán quan xét coi người A-nam sang Pháp lúc nẩy làm cho rõ danh Nam-Việt là đương nào. Còn như mấy vị rủi mất bèn nẩy dây tuy chưa có công dày với nhà nước, song le cũng người làm cho rõ danh đồng chưởng. Vốn tôi đã có nghe các ông các bà lập hội quyền tiền cứu giúp người A-nam chết bên Pháp, đến nay không biết hội ấy lần phát thế nào, mà chưa thấy bảy ơn giòi cho kẻ mất. Tưởng mấy vị ở huynh-tuyên trọng ơn của họ có khi mới có.

Augoulême, 1^{er} Novembre 1917.

THÁI-TƯỜNG-LONG,
HƯƠNG-THÂN LÀNG BÔNG-PHÚ (CANTHO).
Sous officier Interprète du médecin
major.

Hạnh nghĩa

Đời Minh-Mạng có ông Nguyễn-Đạo hai khoa thi đỗ tú tài. Vì có mẹ già biếu quanh, nên ông ấy chẳng khinh làm quan, xin ở nhà Phụng dưỡng từ thanh cho tron niêm thảo lão. Rõ là một dìu dâu hiếu từ Triệu Nam thuở nọ.

Tuy rằng người nhẹ chử công danh, nhưng mà lắc lòng nặng nghĩa quốc vương thủy thủ. Bởi Tự-Đức sơ niên, mấy năm thất mùa, người dân tiền bạc cùi cắp cho những nhà khốn khổ, lại lấp trong lăng một kho "nghĩa sương" để phòng năm đói lạnh. Lão kia quan tinh phái ủy ông ấy quyền tiền được giúp dân nàn thi người quyền được hơn 6 vạn quan, lại xuất phu thêm của nhà nứa. Bởi người săn đà ái quốc ưu dân như thế, nên ơn trên ban thường ngắn bài hai thi « 1^{er} Nguồn sỉ NGÂN BÀI ! — 2^o Lạc quyền ngàn bài! » Đến sau con cháu đều biến đạt vinh huệ.

Ấy đó một gương rõ ràng dâng cho chúng ta bắt chước. Xưa lại nǎo, nay lại khác nǎo; cũng là máu đỏ dầu đen; trước sau cũng sanh trong võ trụ.— Nay mấy đặng bảo tám hoặc xuất bạc nhà, hoặc lập cuộc gõp tiền thiêng hạ, ngõ hầu cứu giúp ha quan; một là vì diêm tin trung cùng Mẫu-quốc, hai là vì người đồng chưởng, nên mới lò long sot săn thẻ nì, nghĩ cũng đáng phong đáng tặng.

Lê-trung-Thu.

Phan-Thanh-Giảng Truyện

Phan gia kê chuyện phong trào,
Từ ông khai sáng lần lẩn lại sau.

Ai ai có di tinh Bến Tre, tới quán Batri tòng Bão-tri, làng Bão-thạnh, bài Chau-Ngao gánh Mù-u, mà trông thấy một chòm má có mấy ngôi bỗng đá, đều là rong rêu lờ mờ xanh: Trong đó là lăng quan kinh lược Phan-Thanh-Giảng lanh trấn thủ ba tinh phía tây trong cõi nam-kỳ đời vua Tự-Đức năm thứ 20 (1867). Rồi vào một cái nứa lá ba căn, cắt dọc theo triền đồng ở trong một vuôn tre cõi, đó là phủ thờ: ngoài sân nhà thờ dường ra lối vào dấu dày không thấy.

Đây sân cỏ loan hoa thura,
Song trăng quanh què vách mura rá rời;

Vào nhà thờ ngồi qua bàn thờ bén lá, là bàn thờ quan lớn, trên bàn thờ cõi một tấm chơn dung của ngài, chơn dung

ấy lâu rồi không còn thấy tờ dung nhan; cũng trên bàn thờ ấy, phía ngoài còn chưng hai hoàn đá để chử Thạch-giao mồi hoàn còn để thêm hai chử Hà-Tuân. Một tay ông Tú-tài Lê-Viễn, ở phủ Hoàn-tri thơ vào.— Ông này theo quan lớn lúc đương thư nhà Kinh-Lược Vinh-long khi chưa thất thủ.—

Ông Phan-thanh-Giảng, tên chử là Tịnh-bá, một tên nữa là Đạm-Như, biệt hiệu Lương-khé, một hiệu nữa là Mai-Xuyên; bạn hậu sanh cùng nhà nho gia còn kêu tên ông là Mai-khé tiên sanh. Horam ông là Hiệp-biện đại học sĩ, lãnh Lê-bộ thương thư, sung cơ mật đại thần, lãnh Nam-ký Kinh-Lược đại thần.—

Gia phả của quan kinh-lược thì: ông nội của quan lớn là ông Phan-thanh-Chinh, đạo hiệu là Ngẫu-cử, bà nội là Huỳnh-thi-Học, đều là người ở xứ Đồng-Vuug tỉnh Bình-dinh, phủ Hoài-nhơn (trước là phủ Qui-nhơn) huyện Bổn-sơn, tổng Trung-an, làng Hội-trung. Hai ông bà sanh ra ông Phan-thanh-Ngạn là thân sanh quan kinh-lược, vợ ông Ngạn là bà Lâm-thi-Bút đẻ quan lớn không bao lâu bà đã ly trần.

Ông Phan-Thanh-Chinh sanh nhằm rốt triều hậu Lê, đời vua Cảnh-hưng, năm Canh-tý; vì giặc Tây-sơn khởi ra tại phủ Qui-nhơn, nên ông Chinh mới dắc vợ con, tịt đường về Nam-ký mà tỵ nạn. Ban đầu vào tại trấn Vinh-thanh (tức là Vinh-long bây giờ) sau rời xuống tại bến Chùa ngao, gần Mù-u là làng Bảo-thanh.

Cầu ban đạo băng minh pha lối lạ,
Lúc loạn ly thăng bước lurret đường dài;

Tray sang vào xứ Đồng-nai, Mỹ-thanh vở cửa ẩn ngoài Ngao-Chau;

Ông Ngẫu cử cõi Nam nương náu;
Gánh Mù-u đưa bến an-nhàn.

An cư vui thú Hi-hoan; Nước trong gạo chợ, đất hoang cây bừa.

Lúc về ở cùng làng Bảo-thanh, thì ông Ngạn mới lớn, nhưng mà có chí, lại tách trời thông minh, học hành hơn bạn tát. Chừng có tuổi khôn nên vợ là bà Lâm-thi-Bút con một nhà trung bìn ở về làng Phú ngài mới sanh quan Hiệp-biện bối giờ thành, ngày 12 tháng 10 năm Bính-thiub (1.796) đời vua Gia-long trị vì

mà hời còn dùng niên hiệu Cảnh-hưng. Thời sự lúc này còn đương loạn lạc vận nước mới vừa yên, nhơn dân còn đói tháng. Nên ông Ngạn, tuy học còn ham mà thể phái thời vê; là vì gấp lúc mẹ là bà Huỳnh-thi-Học mang phản.

Còn nữa.

Bản-giang NGUYỄN-DƯ-HOÀI, soạn

Lời diễn thuyết của ông Lê-quang-Liêm, Hội-Trưởng.

Khuyên học hội Long-xuyên đọc ngày 24 février 1918 lúc khánh thành quán Đại Việt tập chí.

Chur-Tôn

Tôi được thay mặt cho hội Khuyến học Longxuyên mà tiếp rước chur-ton vào tiệc rượu này thì tôi lấy làm vinh-hạnh vô cùng. Vậy trước hết tôi xin tỏ rõ lời mà cảm tạ chur-ton, chẳng nài cựu nhọc đến chung vui với chúng tôi hôm nay. Tôi cũng xin thừa diệp này mà lược tránh chỗ bì vong của Hội chúng tôi cho chur-ton tường lâm.—

Hiện kiêm trên trái địa cầu này hệ nước nào học-văn hoàn-toàn thì nước ấy vẫn minh, dân nào trí thức rộng trái thì dân ấy cường thịnh. Ấy vậy cái văn để giáo dục là cái văn để rất quan hệ của nhơn loại

Chánh Phủ Đại Pháp lãnh phán-khai-hoa cõi Việt-Nam, nay đã gần 60 năm rồi, hằng chăm nom muôn dem mối học thức tân kỹ mà dạy dỗ dân tộc ta. Song quốc dân hoặc mắc mè mâu văn chương dao đức nên lâng lơ tài Mỹ-trí Âu, hoặc bối lối bước trái thời nên chẳng được gọi nhanh vở lò, hoặc tại học đường còn thưa thớt nên Pháp học rải không đều. Hãy còn kia trong mỗi tỉnh dân số trên mười muôn, mà người có học thức phô thông tin lại chừng vài ba chục, đương ấy thi làm sao mà dân tộc mâu tần hoá cho được.

Hội khuyến học của chúng tôi lập ra đây chủ ý muốn giúp cùng chánh phủ mà rộng xây nền trí thức giữa trời Nam và muôn tập lán quốc dân dặng nhiệm tư tưởng người Âu Mỹ. Theo tôi chí của

Hội khu yến, học, thì phải mở học đường mà dạy kể lớn tuổi trong lúc ban đêm, và phải bay điện thuyết mà chỉ cho nhau những lâu kỳ học vấn. Đồng-bang ta phải nhiều bởi sự nghèo nàn mà phải cam bê dốt nát. Nếu có, trường dạy thí đáng khi rành rang đèn đó mà học hành thì có ích biết là chừng nào.

Còn bọn tân học hiện kiêm phán đồng vửa mới biết phổ thông sơ lược, mà thôi, nếu có người mà diễn thuyết tờ bay những ý lạ đều hay, dâng rộng thêm phán-trí thức thì qui biết chừng nào. Thuở nay chúng tôi hàng đê ý trong hai đèn ấy. Chúng tôi đã có mở thi trường dạy đêm và cũng bắt lòng khuyên như đồng bang đến mà học tập. Song Longxuyên là một tỉnh thành nhỏ hẹp dân số chừng đồng, nên trong việc lập trường đèn, kết quả chừng được ý như ý chúng tôi trong muôn. Còn sự diễn thuyết tuy thật là đều có ích, song bây lâu nay người dâng dâng thi chừng có, mà dẫu cho có di nữa người nghe cũng chẳng đồng. Bởi rứa nên dẫu chúng tôi sởi sáng thế nào cũng khó mà tần thành cuộc diễn thuyết cho được.

Và hội khuyến học thi chủ truyền-tưởng lứ chuyên Phô văn học của Langsa cho đồng bang ta; mà hai đèn nói trước đây không thi thoả được thì làm sao cho tròn chủ nghĩa.

Chúng tôi trọng thấy lúc này là lúc trên quan Toàn Quyền đương lo rộng đường học văn của quốc dân, dưới thi chur-ton giả dua nhau thiết lập nhà công báo trong đất Việt,

Tron một năm nay cả và quốc dân người nay khuyên kẻ đó, người qui dắc kè hèn, tuy là đều rủ ren nhau, mà lão hờn vào vùng tần hoá. Ấy là cái diệp mây mán của quốc dân, ấy là cái nỗi vui minh của quê hương đất; Thuở nay chúng tôi đã châm nom nơi đó mà làm hi vọng, lẽ nỗi ngày nay chúng tôi nở ngõ khoanh tay mà ngó hay sao.

Bởi vậy nên chúng tôi mới xin phép với Chánh Phủ mà lập quán Đại Việt Tập chí này. Ấy là ý chúng tôi muôn khôi hồn cùng chur-ton hội chúng tôi, chờ chừng phải chúng tôi chur-ton nơi đường tranh luận Nay chur-ton là đường nhiệt thành về đường tấn bộ của đồng bang,

chur-ton là người rộng mở gai gốc nơi quê vúc chur-ton mến cõi ton chí của hội chúng tôi, nên mới đèn mà chung vui lè khánh thành tờ Đại Việt tập chí này. Chúng tôi nghĩ chẳng còn chí là vinh-hạnh hơn nữa;

Vậy chúng tôi đồng nguyện đem hết lòng thành phu giúp chur-ton mà xây nên nền thuật học, deo rộng giông thiêt hành, nơi cõi Á-Páp Lang này ngô dâng Tây, Nam thản thiết, trên dưới rõ ràng, mà chung hưởng phú cương thù vi.

Thôi! Tình nặng hơn lời dài, tôi xin chur-ton ướuz cùng chúng tôi một ly rượu này; ấy là ly rượu chào mừng sự tần hóa của Đồng-dương, là gác xuân sác của trường sanh Đại Pháp.

Đại Pháp quốc vạn tuế

Đồng dương vạn tuế

Sự tích giặc Âu châu

Nº 4 (*Les causes de la Guerre d'Europe*)
(Tiếp theo)

Còn các nhứt trình toàn cõi Âu-châu đều dì nghị, kè luân cõi này, người hàn cõi khác trong vụ hạ sát Hoàng Thái-tử. Mà cõi này cõi báo động rập một tiếng trong trách cõi đều đại ác như vậy. Ấy là bẽ ngoài, cõi bẽ trong coi lại thiên hạ thì thấy cái tư tưởng mới nước phản phản bất-nhirt.

Nhiều báo chí thương A-lê-mã và Hông-mao sợ e cho xã tắc Ô-trich Hông-ga-ri không được hoảng dô cũng cõi lâu dài.

Chưa trời Âu-châu có dòng khôi đèn, chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa, thi cuộc nữa, tương lai mới ra làm sao? Đây là một cái vẫn để rồi rãm cho cõi dám các quan Ty ngoại-giao lo việc giao thiệp trong van bang, nói trong cuoc tháng Juin 1914 thấy thấy đều từ tư thiết thiết.

Ngày 29 Juin.— Ai mà biết nhơn vật các xú tiêu bang Banh-cầu thì chẳng ngài ngờ một mây rằng: cuoc hạ sát Hoàng Thái-tử đây, sẽ làm cõi cho dân Ô-trich nghịch thủ với dân Xet-bi và Naga-la-tur. Vã lại những việc xảy ra trong

ngày 29 Juin, là cho ai ai đều hiểu rằng cuộc đời phải như vậy.— Tại thành Xê-ra-rô-huô, bá tánh càng ngày càng lung lẳng ó ré ấy là điểm chặng lành.

Còn hơn một trăm rưỡi cái nhà của dân Xet-bi đã bị đốt phá, nhứt là Đà Mè-trò-bon và một cái Hàng bạc Dân Xet-bi phải đóng cửa mà kiêu bế.

Có nhiều người phải bỏ thành mà chạy. Nhờ có binh đem súng liên thịnh ra thì bá tánh mới định thứ. (Ta phải biết rằng trong khi ấy thành Xê-ra-rô-huô đã bị chánh-phủ lập nghiêm quân lính, dùng Quân-pháp mà trị dân.)

Bá tánh mà rắn rỏi dây, cũng nên đỡ thừa tại quan Đốc-lý thành phố Xet-rarô-huô xuôi giục nhiều hơn, vì sau khi Hoàng Thái-tử đã bị thi, thì quan Đốc-lý này có làm lời hịch như sau dây, lời hịch ấy quả là một tờ từ diệu gây thù rất mồ hôi. Tờ hịch như vầy:

Do theo lời quan phạm nhơn đã cung khai thì chắc trái phả dùng mà liệng lên xe vợ chồng Hoàng Thái-tử dòng cung là bởi thành Ben-gà-rát (là kinh đô Xet-bi) gởi qua.— Song le người ta cũng có hối hận, ma vô cù, rằng tại xứ Ô-trich và tại thành Xê-ra-rô-huô này có nhiều đám cách mạng tụ tập. Ta rất trách cái tội thi Hoàng Thái-tử là một tội rất gớm ghiếc. Bà tánh phải ra tay mà rửa hồn cho thành Xê-ra-rô-huô.

(Sau sẽ tiếp theo.)

Trần-bửu-Trần, lược dịch.

Cuộc khai chợ hòm tại Cần-thơ

Ngày 2 Février 1918.

SƠ THẦU VÀ XUẤT VỀ CUỘC LỄ LÀM PHỐT
TẠI CẦN THƠ HÔM NGÀY 2 FÉVRIER 1918.

THẦU

- | | |
|--|----------|
| 1.—Tiền của thiền bà cúng... | 109\$38 |
| 2.—Tiền bán số (Tombola)... | 1331 00 |
| 3.—Tiền thầu vò cửa chợ hòm | 386 00 |
| 4.—Tiền thầu vò cửa (Casino) | 972 00 |
| 5.—Tiền thầu vò rạp hát
Annam..... | 85 70 |
| 6.—Tiền bán các vật trong
chợ hòm..... | 235 04 |
| 7.—Tiền bán để mục cùng
tiền phú quyển..... | 134 44 |
| Hiệp cộng | 3253\$56 |

XUẤT

- | | |
|---|----------|
| 1.—Tiền xuất về viet thơ từ,
in giấy tờ cùng là đặt đế. | 141\$79 |
| 2.—Tiền mua các vật bán
tại chợ hòm..... | 302 25 |
| 3.—Tiền mướu nhặt tay ở
Thủ-nగ් (Mytho)..... | 378 00 |
| 4.—Tiền mướu hát bởi An-
nam..... | 34 00 |
| 5.—Tiền xuất chi phí về việc
dụng chung trong cuộc chơi | 364 28 |
| 6.—Tiền tháp đèn khí..... | 20 00 |
| Hiệp cộng | 1040\$32 |
| Trừ tiền chi phí rót còn số
chắc..... | 2213\$24 |
| Quan chánh chủ hội,
Ký tên: Séré. | |
| N.B.—Tiền thầu về cuộc chơi này lấy
chia cho ba hội kè ra sau đây: | |
| Hội Saigon Trung nghĩa (Sa-
gonnais Patriotique)..... | 1100\$00 |
| Hội Hồng thập tự (Croix rouge) | 800 00 |
| Hội Hường thập tự (Croix rose) | 313 00 |
| | 2213\$00 |

Tiếng tục giải nghĩa

1° KHÔN ĐẦU CHO TRẺ, KHÔE ĐẦU CHO GIÀ? Ngebà là con tré dại thì khôn làm sao được? mà dã già khoe đầu được; vì hẽ tré thì dại khờ, già thì yếu mệt. Chứ chẳng nên chấp kè tré người già vì thật là làm không dặng, chứ chẳng phải là không muốn làm cho nên việc đầu.

2° RƯỘT BỎ RÀ, RÀ BỎ VÀO = chĩ nghĩa là bà con cật ruột mình thì không nghĩ không thương, mà vị cung yêu kè xa lì người dung hơn là ruột rà của mình. Ấy là lòn thứ: trước trong nhà sau mới ra ngoài chờ; nhứt cận nhì viễn, thì mới phải, là cái gần trước đã rồi mới tới cái xa.

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-chí-Lộc,

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	3 f 95
Hàng Đông-Dương	3 96

Giá lúa

Từ 2\$05 cho đến 2\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Cần-thơ

TIẾU SÂNG.— Làng-Nhơn-Ái-Ngày 18 Février. Có tên Mai Thị Q là đứa bà có thai vì bị tên V. tên S. và Thị D. xâm phaulai mà đánh đập Thị ấy, bị trọng binh. Vậy qua đến ngày 25 Février, thì Thị Q bị tiêu sảng ra một đứa nhỏ, hình ống bằng ngón tay cái, đầu và mình dứt riêng ra, còn nơi bụng đứa bé ấy bầm đen hết cả, thấy ghê rợn ghê, nên Thị ấy đến làng kêu oai vì bị ba tên ấy đánh nên mới xảy ra điều thiệt hại như vậy. Nên xin làng giải đèn Tòa cho quan trên phân xử.

DÚ CỤU THÙ.— Làng Định-hòa.— Ngày 20 Février. Có tên Th.v.Ch. là dân làng, bị bắt tăm linh số 1, Nên nó toan bê đảo ty, cho khói bị diễn vào cơ binh. Khi ấy có Hương trưởng Đ vì giữ theo bỗn phận làm làng hành chánh mạnh bạo, cùng ngay thẳng. Nên theo tâpnâ được tên lính ấy mà giải nấp đèn quen binh. Qua đến ngày hôm nay tên lính Ch ở tại cơ binh Châudoc nhớ việc cựu thù lúc tiên nhứt, nên nó toan bê xin phép hồi hưu, về làng, dặng rửa hồn ngày trước. Bởi có ấy nó về tinh mà đánh tên Hương trưởng b trọng binh. Rồi nó trốn luôn về cơ binh Châudoc.

Đó là một gương tốt đáng khen của vị Hương-trưởng này giữ bôn phan hành chánh rất minh, nên mới bị làm tay đưa tiễn nhơn thù khích.

BỘ GHÈ TƯƠNG TÀO.— Tên Huỳnh-Tiêu có hai vợ, một con vợ tào tên Tu-Kiem và một vợ Annam. Tên Huỳnh-Tiêu này bộ ý mang Annam hơn nên mướu phở ở riêng với con vợ Annam, còn vợ tào thì ở riêng nhưng vậy mà con vợ Tào không dài bẽ thấy chồng làm đồng bao nhiêu thì lại góp hết làm cho Annam phải béo nên ưu tư cùng Huỳnh-Tiêu nhiều lời mắng lat, ít nữa có tiền cũng phải cho hai cho đồng dặng sám ăn sám mặc chờ có đâu để cho con sám nó, đét hết hoài vậy. Huỳnh-Tiêu nói cùng mủi lòng, cho nên hứa 1 Mars này con vợ Tào lai hối bac thì Huỳnh-Tiêu không cho; sám nudi máu ghen mang chồng rằng lo làm nudi miệng Annam và cùng nhiều lời nũng nhẹ làm cho Huỳnh-Tiêu phải hốt hõa lối dinh, táng cho con vợ Tào một bát tay, sám đậm cẳng la chối lối, lính tuân mới hết vợ chồng vỡ bát ông có dạy phải đóng 4\$00 về tội làm cho náo động nơi chầu thành—

Ấy có phải là ghè tương tào chăng!

Longxuyên

LÊN CHÚC.— Hôm đầu năm nay, thấy đội nhurt Dur; tỉnh Longxuyên, lên chức Phó-quản, nên tôi viết ít hàng cung tặng vì ông quản Dur giúp việc nhà nước siêng năng và bắt kè trộm cướp giặc cũng như ông quản Trọng ở Cần-thơ.

THỊ NHỊ THỦ KÍNH MỪNG

Mừng ngài đã toại công danh,
Phó-quản cao thăng hàng phước dành.
Ren bạc hai tay lào mắt ngọc,
Vận lành mặt thuở đẹp mày xanh
Đạo nhà vẹn vẻ dà nên mặt,
Lộn nước gội nhuần có mẩy anh.
Cửa vò ba tuần dà vượt khôi,
Mừng ngài nay đã toại công danh,

THI MỪNG

Nay mừng ngài dặng bức cao sang
Thăng thọ vầy vui dự tiệc hàn.
Rò mặt trong cơ người kính chuông,
Nực danh các tông tiếng đồn vang.
Bấy lâu giúp nước công dày giặn,
Một thuở ven mây trí nhẹ nhàn.
Gặp vận ba sah dà phi nguyệt,
Như vầy nới đẹp chí bồng lang.

Núi-Sập

Thuốc điệu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BÁT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẤY CÁC HƯƠNG-CẨM mà CÓ QUYỀN TÌM BÀNH KHỦNG DIỄU LỄ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh-tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pnam-thái-Hòa, thông ngôn hữu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chúc và các chủ diễn lâm.

Bán mỗi cuốn là..... 0\$50

Tiền gởi..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hống 20 %.; mua 100 cuốn thì huê hống 25 %.

Cantho.—Imp. de l'Ouest.

HOTEL "LA RIVALE"

En face de l'Hôtel de l'Ouest

Boulevard Saintenoy. — CANTHO

Chambres meublées

Nam-phat-khach-Sang

tại Đường-kinh-Lấp

NGUYỄN-HỮU-PHƯƠNG

Propriétaire

Phòng ngủ sạch sẽ, giường sắt và phòng rộng rãi, có đơn cơm Annam và cơm tây, tùy ý bộ hành.

TIỆM-HỌA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức
Langsa đủ cách; ở ngang gare xe lửa Gia-
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ
đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thử nước thuốc tốt
thượng hạng; đế mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thuốc tắt: Vẽ nửa thân
(bán ảnh buste, 0 m.50 x 0 m.60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m.70 x 1 m.00
= 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này
đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à
l'huile) và Sơn thủy dù thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.
Nếu có hình, xin đợi bồn tiệm mà thương
nghị như & xa xin qui vị gởi hình chụp theo
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
cách kỵ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đè :

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur à Giadinh.

Le Gérant: VỎ-VĂN-THƠM

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 60

MÔI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 14 MARS 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngữ²)

AN HÀ NỀU T BÁO

MÔI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KÝ

Directeur-Gérant : Võ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Délanoë

DỊNH GIA BÁN
TRONG CỔI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao, báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phai TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: «Sự tích giặc Âu-châu» hay lâm.

Nga-la-tư (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-ký (Tước-ky), Ý-dai-loi (I-ta-ly).

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày dòn có danh tiếng
cô lập một b'on nhac Langsa 25 người,
đủ các thứ kèn, cho những người An-
nam học, hơn sáu năm nay đã lập thành
rẽ đủ các thứ bản theo cách thức người
Langsa; Marches, pas Redoublés, Polkas,
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies,
Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng
như các bộn bèn phương tây.

Bà hơn hai năm nay, bộn này có dự
nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, trước các
quan Langsa; cũng chơi nhiều chòi đờ
hội người Langsa, Annam; tại b'on-kèn
đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon,
và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các phuot
báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà,
như có diệp chi, hoặc nghinh b'on lang
ch'è, ăn lè tàn quan, lên viết thư cho ông
SERSOT, mà thương nghị; giá cả dành
tanh, tuy theo xã gần, ông sẽ tính giá
nhé; trước là đến giúp cuộc vui theo
kiêm thời, và làm cho đẹp lòng qui ông,
qui bà, chẳng nệ tốn của mà xem thấy
con nhà Annam càng ngày tảo bộ.

MONSIEUR SERSOT.
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

Cáo bạch

Kinh cao cùng lục-châu quân-tữ cho
đảng tượng tri.

Nay tôi cô lập ra một cái tiệm hiệu là
« Quán-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-
thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cơm
khuya, mì, cháo, đủ vật dụng cho chư qui-
vi toai lòng. Còn cảng trọng thi bán thuốc
« Nhâ-phiến ». Nơi lầu từng thượng, thi cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cũng khoản khoát, thấp đèn khi mọi nơi,
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người làm công trong tiệm đủ và sẵn sàng
cho qui-vi sai khiển. Nếu có kẻ nào qui-vi
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng tri
chúng nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
ixn dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cùng sẵn sàng mọi việc cần dùng,
rất vui lòng của qui-vi.

Chủ tiệm: Hàng-An.

TRƯỚC KHI MUA

XE MÁY

THÌ QUÍ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM

LỤC TỈNH LẦU

TẠI

qui vị ác chọn đăng kiều xe

EMBLEM và MEAD

Tốt đẹp, chắc chắn
và giá rẻ hơn các nơi

Đường Espagne số 84, góc chợ mới

SAIGON

TRẦN-QUANG-NHĨÊM.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh-lắp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kinh lời cho qui ông, qui thấy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẻ, bánh thi đè trong tủ kiến có rộng
nước, kiến lên không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DÈ-VIE

DEJEAN

DENIS FRÈRES seuls agents