

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 58

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 28 FÉVRIER 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngu')

**AN HÀ NHUT BÁO**

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN  
TRONG CỔI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 韋

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bônn quán mà thương nghị.

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Có bài: «Sử tích giặc Âu-châu» hay lắm.

Nga-la-tur (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-ký (Tược-ky), Ý-dai-lợi (I-ta-ly).

## AN HÀ NHỰT BÁO

**LOI RAO**

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày dờn có danh tiếng  
cô lập một bộn nhạc Langsa 25 người,  
dù các thứ kèn, cho những người An-  
nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành  
rè dà các thứ bản theo cách thức người  
Langsa ; Marches, pas Redoublés, Polkas,  
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies,  
Airs Nationaux và Marches fuitées) cũng  
như các bộn bèn phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộn này có dự  
nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, trước các  
quan Langsa ; cũng chơi nhiều chò dò  
hội người Langsa, Annam ; tại bồn-kèn  
đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon,  
và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhật  
báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà,  
như có diệp chỉ, hoặc nghinh hòn tang  
chè, án lè tàn quan, nên viết thơ cho ông  
SERSOT, mà thương nghị ; giá cã dành  
ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá  
nhé ; trước là đến giúp cuộc vui theo  
kiêm thời, và làm cho đẹp lòng qui ông,  
qui bà, chẳng nê tồn của mà xem thấy  
con nhà Annam càng ngày tẩn bộ.

MONSIEUR SERSOT,  
Chef de l'Harmonie laissée à  
N° 53 Rue Richaud.

**Cáo bạch**

Kính cáo công lục-chân quân-tử cho  
đảng tượng tri.

Nay tôi cô lập ra một cái tiệm hiệu là  
« Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ)  
ở phía trước hảng ba thi bản cõm  
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chit qui-  
vị toai lòng. Con cảng trong thi bản thuộc  
« Nha-phiên ». Nơi lâu tảng thường, thi cho  
mười phong ngũ, mùng giường tinh khiết,  
cung khoan khoát, thấp đèn khi moi nơi,  
lai giá rẻ hơn các nhà ngũ khác. Sau nữa  
người làm công trong tiệm dù và sảng sang  
cho qui-vi sai khiển. Nếu có kế nào qui-vi  
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị  
chung nó.

Vậy nêu tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà  
trong lục-châu, có tiền đường đến Cần-thơ,  
ixn đời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng  
tiếp rước, cùng sảng moi việc cần dùng,  
rất vui lòng của qui-vi.

Chủ tiệm: Hùng-An.

TRƯỚC KHI MUA  
**XE MÁY**  
THÌ QUÍ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM  
**LỤC TỈNH LẦU**  
THÌ  
qui vị ác chọn dặng kiều xe  
**EMBLEM và MEAD**  
Tốt đẹp, chắc chắn  
và giá rẻ hơn các nơi  
Đường Espagne số 84, góc chợ mới  
**SAIGON**  
TRẦN-QUANG-NHÌM.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ****HIỆU TÂN-PHÚỚC**

Đường kinh-lắp — Cần-thơ

**NGUYỄN-THỊ-NỮ****LÀ CHÚ TIỆM**

Kính lời cho qui-ông, qui-thầy rõ,  
tiệm tôi làm bánh mì rồng bột mì tẩy,  
mua tại hảng DENIS FRÈRES là hảng  
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch  
sẻ, bánh thi đẽ trong tủ kiến có ròng  
nước, kiến lén không dặng, ruồi bu  
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai  
muốn mua ở nào thì chỉ người trong  
tiệm lấy trao cho.

**VIEILLE EAU-DE-VIE****DEJEAN**

DENIS FRÈRES seuls agents

**AN HÀ NHỰT BÁO**

MỘI KỲ THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

**MỤC LỤC**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.— Minh chung thuyết lè.....            | LƯƠNG-DŨ-Thúc.   |
| 2.— Đồng thịnh tương ứng.....            | NGUYỄN-DŨ-Hoài.  |
| 3.— Đồ kiền động tĩnh.....               | LÊ-TRUNG-Thú.    |
| 4.— Canh nòng thiết luận.....            | PHAN-HÀ-Thanh.   |
| 5.— Tịch thiều thành da.....             | id.              |
| 6.— Chó linh mè mác.....                 | id.              |
| 7.— Đường Dương lược luận.....           | id.              |
| 8.— Nuôi gà.....                         | TRẦN-VĂN-VĂNG.   |
| 9.— Văn-tự Annam.....                    | LÊ-TRUNG-Thú.    |
| 10.— Tâm nguyên diền tích.....           | NGUYỄN-VĂN-Tích. |
| 11.— Về bồn phản con người.....          | PHAN-CHI-Lộc.    |
| 12.— Ít đều nói về việc từ tung.....     | VÓ-VĂN-Thóm.     |
| 13.— Truyện quan Phan-thanhan-Giàng..... | NGUYỄN-DŨ-Hoài.  |
| 14.— Duyên tích giặc Âu-châu.....        | TRẦN-BŨU-TRÂN.   |
| 15.— Thời sự... ( Giả bạc.....           | ( Kiết).         |
|  | HÙNG).           |

**Minh chung thuyết lè****BÀI THỨ BA**

Bon bon... bon. Bon hon... bon :

Đạo làm người chẳng đẽ, vì phải biết  
lè nghị ; nếu mà vỗ lè chúng khỉ, đâu  
cô khác làm người mà không áo. Bởi  
thượng có tánh tình bnh xảo, bực thánh  
hiển lo xét cao xa ; lo giùm cho thiên hạ  
người ta, e lầm lối mà chung cho đồng  
loại, xem tánh ý chim bay và thú chạy,  
lưỡng tánh tình nhơn chướng cặng sầu ;  
so sánh rồi phân biệt trước sau, Tạo-  
hỏa đẽ cho thú cầm bắt trả ; đẽ cho nhơn  
loại anh linh xảo mị, có hơn thua cao  
thấp dặng nhờ nhau ; tánh anh linh là  
hiển-thánh trí cao, còn phe xảo mị là  
ngu ngoan chát hẹp ; Bởi vậy cho nên.  
Thánh tri lập bảy luật phép, đẽ mà kẽm  
thúc bọn ngu ngoan ; ép sauh dân dặng

khỏi oan dâng, chẽ lè nghĩa cho người  
an ổn đó. Bon bon.... bon.... Bon dông  
loại hời xét xem cho rõ, lúc rảnh rang  
nghi nghị trong trí mình ; hời lấy mình  
mà phản biện với mình, rồi hiểu rõ  
thánh hiến là minh bạch. Nghi cho kỹ  
loài người và muôn vật, sánh người chí  
mà sánh vật để làm chí ? xét cho xa ác  
rò thị phi, người cùng vật khác nhau  
hơn muôn trượng ; kẽ cao thấp có vật  
chí mà xứng đáng, một loài người mà  
đồng báu của đất trời ; sánh ngọt ngà  
châu báu trong đời, có chí trọng cho qua  
nhon loại ; suy xét kỹ thánh hiến không  
tinh sái, lo việc đời cho đồng chướng  
rất cao xa ; có phước nào cho bằng khi  
sánh dặng là người ta, may phũ qui rủi  
bão cũng hơn vật. Xem xét kỹ rõ  
rồi dát thất, phạt con người trước học  
lè, sau học văn ; đầu bô văn, là rủi tai

nghèo hèn, chớ lè nghĩa phải lo giùm cho con trè; có đâu lè làm người mà bô lè, không lè nghi quá uổng làm người; có phải lè: ai ai cũng ở trong trời, lè dùng giao tiếp người đời mới an. Lập đạo người lè nghĩa luân thường; vì như, vạch dàn rõ ràng, cho người khỏi đạp gai mà bị hại chăng? Bon bon....bon: Xét rồi hiểu, quátanh hiểu không quấy sai, ấy vậy thì, đạo làm người phải dạy lè với con; sau con mình nó giao tiếp vuôn tròn, chung thiên hạ mới an thân phận; có đâu lè làm cha bất cẩn, bô luốn con quên giáo huấn lè nghi, lo cho ăn, lo cho báu mà làm chi? không dạy lè, thà để nuôi người mà trâu muỗn dụng, / còn phải dạy nghe ví, nghe thá, ngựa muỗn xích còn treo lạc, thắng an; nở lòng nào mà kẽ một giàu sang, quên lè nghĩa chúng chê con ngu dại đó.

Bon bon.... bon. Nếu người mà muỗn phải, phải đạo người dại giúp giùm nhau; phận con người phải xét trước xem sau; chớ phải quấy suy cho tướng tất; sanh người trong trời đất, cuộc ván công luân chuyền luòn luòn; xữ đời phải xét thông, trên giúp dưới, trước dạy sau là phải đạo, cha dạy con cho tâm hảo, trên dạy dưới có lè nghi, biết thương, biết kính biết vi, xữ đời dặng vậy chúng khi bao giờ. Có lý nào, mà người không say, vô lè như đứa khờ, tánh muỗn lịch, mà thất nghi bằng kẽ dại!

Ví dụ: Có nhiều kẻ nhà nghèo khổ sở, chồng làm thê vợ làm mướn với người ta; tánh thương con, mình lại thật thà, biết thương mến, lại quên bê giáo huấn; tục thường nói tung con bằng trứng, là e dòng đên nó bê tang; cũng muỗn con bị kiếp con sang, cũng ước trè cho bằng trè lịch; đang lung làm gân chết không dám ăn, không dám bận đồ lành, có phải lè: cũng là vì tiết công sanh, ước cho trè đua theo kiếp chúng." bởi thương nên dung túng, lè: trình thưa

dạ xá, bô qua; nằm ngồi, đi đứng vào ra, mồi mồi không dè lè nghĩa; nói với mẹ cha vô lè, vai dung, miệng ngáp, khạc dầm; mắng mẹ cha rằng tánh nói xầm, chê lão mù có con dien dại; bời già mà quấy sai, cho nên nghèo mất ở thuê; trong xóm làng ai lại không chê, biết một chuyện ăn hiếp con là giỏi đó! Thương hại è, công cực khó sanh con từ thuở bé, chịu nghèo hèn cầu cho trè nên thân, đến lớn lên nó bất hiếu bất nhân; mắng cha mẹ không kién lè nghĩa; trước bời mẹ cha tình tệ, sau nêu con cháu dê khinh, cũng bời người xữ sự bất minh, biết thương trè, lại quên phần dạy lè; người giệ tri còn lo học lè huấn chi kẽ tám thường sao nở bô quên. Xét mà coi, người đời xưa đến bức thánh nhơn, e thiểu lè, còn hỏi thăm ông Lão-Tử. (Khổng-tử, vẫn lè ư Lão-Dam). Xem người nay loạn xữ, chê lè nghi, vì mồi mặt mồi nghinh ngang; loạn lè rồi thiên hạ khó an, sanh trộm cướp gian tà rúng động. Bon bon....bon. Đầu có lý ngược đời theo hồn dộ, làm cho tiêu muỗn loại trong trần sao? Phận con người phải nhớ nghĩa cù lao, công cha mẹ sánh tay non biển, khuyên người đừng làm biển, gốc bần thường lè nghĩa học cho xong; làm mẹ cha dạy trẻ lúc hài đồng, sách tiểu học, có nhơn còn dẽ lại; nhà nào không biết phải, bô luốn con vô lè vô nghi; có làm chi? không lại làm chi? có không dạy, thà không khỏi bị nhục đó. Bon bon....bon. người tuy dốt mà có người tri thức, sanh con ra hăng lo sợ cho con ngu; ra công giáo huấn, lè tạc thù, hết sức răng he nghi ứng đổi. Nghĩa là: Xét chữ lè mà tóm tròn nhơn đạo, nội ngũ thường lè trọng đang đầu; lè cho toàn thì toàn dặng nghĩa nhơn, lè giữ vẹn mới trường tri tín. Nên thất lè ai mà vì khinh, người người không vì, người không kinh, là người hư; chđu rằng hư thì tri tín có

dàn dư, người bị bỏ người bị chê, thì nghĩa nhơn đâu mà dung? Bon bon... bon.

Người có miếng buôn lời không trung, nhiều người rằng : lè khó giữ cho tròn. Hồi sao vậy? Hồi rằng sao mà khó giữ cho tròn? Lè dạy đi dạy đứng, dạy phép khuôn, lè chỉ nói chí thưa, chí xá; lè bảo đứng xảo trá, lè khuyên chớ ngang lèng; lè cầu người ăn ở cho an, lè là luật chung nhau cho êm ý, lè dạy đứng làm khẽ, lè bảo chớ kiêu căng, lè ép chúng dưới trên đều vì kinh. Lè cõi việc chí mà khó giữ vậy? không hiểu rõ, thường buôn lời nói bậy, người nỡ nào nói lè rằng khó tròn; sao lại mà khờ muốn học khôn, sao mà lại dại ưa đua trí; muỗn như vậy mà lè không học kỹ, ác là khờ còn khờ, mà dại cũng còn y. Không học thì khó thuộc lè nghi, rồi đi nói rằng khó học sao? — Có phải là : học lè cũng không đau óc, học nghi cũng chẳng sưng vai, học lè nghi không mích lòng ai, học nghi lè cũng không thù oán mà!

Bon bon..., bon. — Lè nhò mọn, như này ta ví dụ, giữ chút định cũng vui người, người thương, người mến trọn đời, lè chúng kính chúng yêu cã xú:

Ví dụ : Dạy con trẻ bảo nghe cho kỹ, bảo con đứng, ưa vui minh, mà làm nhoc cho người; ra ngoài đàng chờ khà ham chơi, tánh liều xáo nhiều khi vò lè. Gấp bất kỳ già trẻ, phải cho biết nhường đàng; lúc nào mà đi đến cầu ngắn, gấp mấy' kè vai mang dâu đội; minh tay không phải đi thổi để người nồng qua mau; nhường cho người trước minh sau, chớ khà dồn, làm cho người thèm nồng; người dẫu đau vai mỏi cẳng, cũng vò iết cho minh; chẳng oán thù chớ khà dè khinh, không lợi ích khuyên đứng liều xáo. Coi đó mà coi : đều nhò mọn mà nghe con người biết lè, kè đi đàng trong tri cõi khen thảm ; có lý nào mà dã trẻ lối lâm, ra đàng cứ chọc người

thường mán vỗn, Có ích chi? mà làm cha mẹ không biết hổ, lại gây lộn với người ta. Bon bon bon bon... bon.

Lương-Dú-Thúc.

## Đồng thinh tương ứng

Mảng báo An-Hà tuổi chất cao,  
Lo khai cho chóng trí đồng bào.  
Nam-ky mở mặt người khai thát,  
Đồng A đua tài súc lược thao.  
Bút vè vang bày gan trí huệ,  
Lời bàn luận chí việc âm hao.  
Ngày xuân hoa cỏ đua tươi tốt,  
Nhứt báo thêm ngày tháng tẹ mau.

Bản giang kính tặng.

Ngày giờ đã hẹn mãi cùng người tri  
ký, chẳng lè dè chóng qua hoài hoài,  
mà không một lời gì dặng cho thỏa tình  
cõi giao sao? Vì vậy nên tạm một bài  
đầu năm mảng báo An-Hà ; sau xin những  
bạn thire thời xét cho. Chữ đồng thời  
hữu hạng, chờ lời tri kỷ nan vong : Từ  
nghe người bạn là Đồng-Phổ cầm viết  
giúp báo An-Hà, bụng nào lại chẳng  
cùng lo nghiên bút; ngọt vì tài súc sực  
yêu không thể chen vào; lại xem kỹ  
những là người người đều là cảm tâm  
tú khẩn, cho nên hèn hèn đâu dám thực  
diễn; bắt dác dí chẳng lè ngồi dựa gối  
dè cui đầu, dẫu rằng chè cũng chịu là  
chè, cho cam hung với tri âm bấy chay;  
mặc người lương cả bao dung, chờ hẵng  
mà muốn tạo nhơn thì sao cho trốn dặng  
ngày kiết quả. Cái hy vọng của tôi là  
moong cho nhà nhứt báo An-hà bền đỗ,  
rồi ra rờ mặt nỗi non sông, chớ có quản  
chỉ sứ chè khen thế sự; Thời đương  
lúc ngôn lộ khai thông ; thì ngôn lộ khai  
thông, dẫu một lời iết gì cũng bọn đồng  
chương thi thả ra mà bàn bạc cũng có  
ich cho nhau.

Rồi đây cũng còn những là:  
Phở thông mấy mòn học thức;  
Nghĩa vụ cho bọn nhơ quẩn,  
Bác ái cho sự quoc dân;  
Thi ca cho người hàng mặt.

Phú đối chưƠng cùng bọn quan trường,  
Lập thương cuộc cho kháp thương trường  
Bày cỏ phòng cho người thủ cựu.

Các ván đe nẩy, thỉnh thoảng sẽ cho ra  
từ khoán mà xát loạn, xin đừng khán  
quán từ An-Hà ngọc thành, thì người  
phu diễn nang ơn.

Đỗn thinh  
Bản giàng, Nguyễn-dư-Hoài.

## Đò kiềng động tình

Nắng ấm gió hòa kháp giới, dời nơi  
muôn tía ngàn hồng: ấy bức thiền nhiên  
thơ trời khéo vẽ, ngồi sương Ma-cát  
nét nào tươi? Nơi thành thị dấp đều tài  
tử giải nhân; Xe ngựa vang trổi, áo quần  
rợp đất, tiếng pháo nổ rền, trò chơi chốn  
chợ. Đấy tắc mùa xuân giá đáng tae vàng,  
lòng nhí oř, chí anh hùng dễ cảm xuân  
đảng! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy,  
gặp cảnh vui hả chặng hòa vui!

Tớ đây râu mày như thế, bình hài  
tạo hóa dung nén, cang trường cung dù  
như ai, sao người lai han hoan thè ấy,  
mà tớ lại tìn hiu thè ấy: thấy nứoc non  
dường nganh mặt giả lơ! Rượu tư hoài  
châm rót nhac khoan, náo nồng chạnh  
kia ai nơi chiến địa ăn tuyệt nằm sương,  
biết có được thành thời trong ba ngày  
xuân nhứt như chúng ta đây chặng?  
Khi cùng người người nhớ đến cố hương,  
vây nam bảy mà nhác nhớ thịt hầm dưa  
giá.— Tớ nghĩ không lẽ học dời Tô-Huê  
chứa cảm hồn vân, nồng tẩm linh nẩy mà  
nhé nghĩa quân Vương. Đã hờ bang cái  
phan cung tên, dời lại nở bùn người  
đại kiêm.

Thôi thì chin khúc doanh ngõ với tờ  
hoa, chúc người dăng hùng cư ờng sác  
sỏi, lập công to cho rõ mặt người Nam,  
phò mầu quốc tận trừ dân bại đức.

Rồi tớ lại tường kia ai nơi chin suối,  
nǎm ngoài tết nǎm nay cũng tết, sao chừ  
váng dạng vàng tẩm. Tiếng rước hồn  
về mà biết có dō chặng, mà khi dā tiêu  
diết cỏi ngoại. Thán tai! Mã trực tay hổ  
hà nhứt phản; kinh du dòng bài kè thời  
lai! Rứa mà ngó sen tuy rả chờ lòng tơ  
còn vướng, rưốu hưng với một chén  
cảm thành, cho thỏa nghĩa y khâm, tình  
cốt nhục.

Đoạn tớ quay quắt mót mòn, trǎm  
mỗi khoanh tròn nơi đáy chén. (Les sou-  
venirs, les tristesses, les chagrins, tout se  
noie au fond du verre.) Tớ ngồi vách dốc  
giá bộ thấy nho dọc dọc, ngâm ngâm  
bốn chữ « Tam dương khai thái ».

Lê-trung-Thu.

## Canh nòng thiệt luận

(Tiếp theo)

Còn nhiều người lo kiêu hành (cầu may)  
không dù sirc làm, muốn làm cho lớn,  
hẽ cấy rồi thì trong nhà dà thiểu... phải  
lo cho có... mà độ hô-khâu, có dâu lo  
dến việc ruộng dạng? phải dì vay hối  
một hột thành hai, rồi tới mùa có trúng  
cũng như khòng, vì mác trả tiêng lời mà  
hết, nhiều khi lúa trúng mà chặng dư!  
cũng tại mình cương cầu; không dù sirc  
làm nhiều, cũng đánh liêu làm cho lúa,  
đặng cầu may có khá, bán mà xái cho  
rộng rái, té ra lúa giữa mùa, dà hụt trước  
thiếu sau, chạy dòn chạy đáo, dì hối di  
vay. Hoặc hối vay không dạng, cũng làm  
bướn cho rỗi, nào lo sống chính, xin  
cảm ba cây lúa xuống đất, thì giao cho  
trời, mà trời không lành, thì phải giao  
cho chủ ruộng thang ôi! như vậy không

ngã lòng sao được? Cứ nói: làm ruộng  
hoài mà sao cũng mắc nợ hoài, tường  
như thế, thì làm ruộng có khái chi đâu!  
Còn sao dám bì mấy nhà dư già, làm thi  
kiệp thi với người, mà sao cũng thất. Ấy  
là làm vầy: Hè cầm ba cây lúa xuống  
rồi, dà bát buôn bực làm biếng, vì làm cả  
đời ba tháng, không có một ngày thanh  
khoán, cho nên trồng cây hốc cho rỗi  
cô xã hơi! nghĩ mệt giải lao, di chô  
no, lại chồ kia, hoặc kêu hát bài đầu  
tiên mà hát cheri, hoặc xuống thi thiên  
mà coi hát. Hè con người gấp vui, gấp  
thong thả i.thay phái việc cựu nhoc, cho  
nên quên lừng những công việc lúe cây,  
dến khi nhớ lại, mới sai tôi dời ra dòn  
chứng coi lúa cây nay nó ra thế nào.

May gấp dừa tớ trung tính về nói hết  
đầu đuôi, chồ nào hao dám nào khá.  
Còn nhầm mấy câu bắt lương, hẽ nghe  
chú sai, thì là có hơi buồn rồi gượn  
gạo vung lời, mà ít di tới ruộng, cứ di  
dạo xóm nái dóc chơi, liệu chứng dung  
bura ăn rỗi vé, nói hốt mớ lấy rỗi, mình  
cũng tinh chác như rứa không hề bước  
tới ruộng, dẫu có di cũng di xung quanh,  
thì làm sao thấy cho hết că dám ruộng  
đặng? Chứng lúe lúa chính, mới di một  
lần nữa, thấy lúa xơ rơ, thưa thớt, bụi  
ngã tới, bụi ngã lui, mới hay thất ấy ma:  
Nứoc tới tròn mồi nhảy, nhảy sao cho  
kiệp? Vé năm thò dài, chác lười mà  
chịu, rồi râu! Buồn, vái trời năm khác!  
Có trời mà cũng có ta mà! Chờ chi  
chứng ta muốn cho nghề làm ruộng cho  
thành tựu cho đại lợi, thì phải nghiên  
cứu, lấy hết cách tư tưởng, suy nghĩ  
tới sự tưởng lai, lấy hết cái mục đích  
để làm cần bón, hời trú nghỉ cho xa,  
tinh toán cho vứa, châm chí vào đó, tùy  
sirc, tùy gia, coi thi, coi tiết luận theo  
mùa màng mà làm, bỏ theo phong tục  
cú, thì nghề ruộng của xứ mình, lợi biêt  
là mấy! muốn lợi to. Muốn làm nhiều,  
thì phải hùng hiệp với nhau, ấy là: nhiều

tay mới vò nén kêu lai có câu rằng: Lợi  
bất khâ dộc (là lợi chẳng khâ một mình)  
thết là: một cây làm chặng nên non;  
ba cây dum lại nên bòn núi cao! Theo  
thói quen xú ta không có ai mà hùng  
nhau mà làm ruộng bao giờ, mạnh ai  
nẩy lo, phần ai nẩy làm, ai ai cung muỗn  
cho đầy nẩy này, nếu làm một mình sao  
cho có lợi lớn, còn làm lớn thì coi không  
kham, dẫu mướn người coi phụ, mấy  
thờ mà người phụ lo lán bằng mình, dẫu  
có thất họ cung không lồ, mieng tới  
nám tới tháng mà lánh tiễn, chờ hùng  
nhau ai cung có vốn, ai cũng sợ thất, lúc  
nhiên phải lo chung. Vâ chặng cái sự  
làm ruộng phải kiệp theo thời tiếc mới  
khá còn chậm trễ cung phải hao, thất  
tuy là mình khâng thấy sự thất, chờ  
lâm bê trê.

(Sau sê nói theo)  
Phan-hà-Thanh.

## Tích thiều thành đa

(Plusieurs petites économies  
en font une grande)

(Tiếp theo)

Cho nên lúa thấy dō sáng đồng qua đến  
mùa mía mọc mông lên xanh um rất là  
uống, nêu siêng nân mà bòn quét như  
ngoài Trung-Kỳ, nhà nào có ba người đi  
bòn như rứa, dè lúa ăn tới đời năm, mình  
làm mình ăn, khôi vay khôi bợ. Than ôi!  
cũng có nhiều người đem con di dò ở với  
người ta, bị đánh bị la, dám mía gian  
nặng, biệt baonbiệu cay dắng, biệt mâylic  
giang nang, con phải chịu cơ hàng, một  
năm tiền công chừng năm mươi đồng  
bạc, mà an sao cho dù cả nhà, mảng  
nam rồi dợ nứa! lấy tiền nứa ở nứa,  
mà không dır. Vâ sành với di bòn bòn  
tháng còn lám tháng trê dặng nghĩ ngơi,  
cô khỉ cung học nghề van một chútit khòi  
cự khô thân trê, lại cung khỏe tuổi già.  
Tưởng lại làm nghề bòn lúa cung khâ!

khá mà lại không vốn liendo, không tốn kém chi, duy hè siêng nhiêu thì lúa nhiêu, cúng hơn là đi mót, có người cho mót, có kẻ chẳng cho, mót là khóc lo ai rầy rà xò đuối, hai là làm công việc nhẹ mà nhiêu tiền. Công việc làm có khó chi đâu, mà dù dự không đi cho sớm hé!

Bàng có nói đi quét lúa mà là việc tệ, cũng là uồi hèn hạ chẳng làm. Người phương tây có lời tục ngữ rằng: » Chẳng có việc nào mà hèn hạ duy minh ngu dại mới hèn hạ mà thôi.

Tôi tưởng chưa ai làm, chờ biết làm rồi, có khi dành nhau mà đi sớm một mìn chảng cảo rủ ai đi với. Vậy xin kể công việc bòn phái làm như vầy: Lấy một cái rõ thưa, cho vừa bưng, vừa lột lúa, một cái thùng để chứa lúa, một miếng thiếc bằng lối cái đinh thùng dán lúa, một cây chổi nhỏ nhô, bê dài chừng hai tấc rưỡi tay, một cục giề, làm như người ta cột dùm mà ràng tròn nón tắt; lấy giề cột dùm bằng cái tó.

(Sao sẽ nối theo.)

Phan-hà-Thanh.

## Chờ tin mà mặc dùn<sup>g</sup> nghe mà lâm

(Tiếp theo)

Những là thùng thiết cửa thang,  
Chi chèm dưới đây để toàn cho ra.  
Thùng dày nhiều hặng lâm mà,  
Cày thông nó đóng để mà cho khô.  
Bán thùng thì phải hạo ô,  
Nó lấy nhung nước mưu mô để tường.  
Đóng vỏ cứ đó mà lường,  
Phai giá thi bán lè thường xưa nay.  
Cát thùng mình xách trong tay,  
Hé đóng một lác thùng rày lại khô.  
Bởi vì thùng nó nhót vỏ,  
Một thùng già hết một tó lúa mìn.  
Nào ai rõ dặng sự tình,  
Lúa thì cao già, coi hình như không.  
Còn thứ ông gạt công công,

Dẫu dẽ cã chục trong phòng ai hay.  
Hạo thùng nó lấy ra rày,  
Mình đóng nó gat coi dày mà lường.  
Lường thấy thùng nhỏ mà mìn,  
Bánh trao giá bán nào tung mất lường.  
Ông gat gat qua miệng thùng,  
Lấy là sự chặc xét cùng hết nghi.  
Hành tàn hư thiệt giá tri,  
Tham nhẫn xảo quyết ai thi biết đâu.  
Có thứ ông gat lợo dầu,  
Ở giữa thì nhỏ dẽ hồn cã trăm.  
Đóng thùng thì phải rờ nhảm,  
Gat thi lúa xuống lùm lùm còn nguyễn.  
Cái giàu dã thấy hêng liêng,  
Nếu mà vò ý mất tiền biết bao.  
Bán buôn thì cứ lời giao,  
Cũng còn thua luận kê bao cho cùng.  
Còn là một thứ chot thùng (1)  
Lường coi thì nhỏ, làm dùng thì to.  
Giò sòng giò biến dẽ dò,  
Nào ai bẽ thước mà đo lòng người.  
Bán buôn chờ có dẽ người,  
Mấy tháng đóng mướn thiệt thời quá ngoan.  
Nhiều khi bán lúa đóng bao,  
Mình không coi thê làm sao cũng lầm.  
Cứ bao đếm chục đếm trăm,  
Mỗi bao hai gat tinh thâm khôn xong.  
Gãu bao nó để bỏ lòng,  
Ở ngoài thi chất giáp vòng tú tung.  
Đóng rồi mình đi coi cùng,  
Kê bao mà tính, kê thùng lấy toa.  
Nó chèn giầu khó thấy mà,  
Hé gian thi dấu biết là sạch ghe.  
Ý chằng biết chằng dẽ,  
Bởi tình mới mác, vì nghe mới lầm.  
Khôn dò người lường dạn tâm,  
Bại buỗi trước mặt, hại thâm sau lường.  
Bán cần chưa thạo thì dừng,  
Đóng thùng là chặc, coi chừng ống tre

(gat)

Chấp doan hạ giá sục sè,  
Cũng là cái lận không dẽ phai thua.  
Giá nào nó cũng đánh mìn,  
Đóng năm bảy chục hơn thua tính rồi.

(1) Chot thùng là: đồ lúa này nó đem đóng qua thùng kia; đồ mạnh làm cho bồng hơi lên tự nhiên thùng lớn mà lường coi thì nhỏ.

Không dành súc giá thì thôi,  
 Chè dơ chè xấu một bối nói xăng.  
 Đầu mà ta có cẳng nhăng,  
 Việc rồi dĩ lờ biết rằng thế chi?  
 Dận mà muôn tính chèo di.  
 Lại thì khâm xuống mủi thì nói lèo,  
 Dánh liều trời kê hư nèn,  
 Có đi tiệm khác chẳng lên chúc nào.  
 Thà yên một chỗ cặm sào,  
 Mặc tinh khách định giá nào cũng buôn.  
 Nghỉ thôi túc dận lại buôn,  
 Khó mà ngăn dòn cái buồng dứa nhăn.  
 Tuổi tham kê lận không ngăn,  
 Bán buôn phải giữ chờ rằng buôn lâu.  
 Của mình chung lại góp thau,  
 Mua vớt mua ruộng cất lầu sắm xe.  
 Dê gì ngồi một chiếc ghe,  
 Phải cho ký lưỡng kèo e gian tà.  
 Lầm rồi mà chẳng nói ra,  
 Dê cho người mắc thiệt đà không yên.  
 Vì đâu anh chị có phiền,  
 Cũng cam bụng chịu mà yên trong lòng,  
 Thà cho mang tiếng đèo bòng.  
 Thấy đâu nói đó dê phòng lù gian,

(Sau sẻ tiếp theo)  
Phan-hà-Thanh (Mỹ-tho.)

## DƯỜNG-DƯƠNG LUẬC LUẬN

Trong Nam-kỳ ta lấy làm hưu hạnh,  
 nếu không sớm lo mà thủ lợi chờ đến  
 chừng nào! mới đây tại Saigon có lập chỗ  
 mua súc vật, vậy chúng ta phải sớm lo mà  
 dành quyền lợi chúc dinh, tướng lại nuôi  
 loài vật mau lớn, mau bán, mà mau lời,  
 thì nuôi loài nào cho bằng nuôi Dê, vì có  
 câu rằng: nhứt Đường-Dương, nhì  
 chưởng cương) một là nuôi Dê hai là  
 trông gừng) cách nuôi dê ít tốn hơn là  
 nuôi heo, mà có hai thế lợi, lấy sữa, và  
 lo bán thịt. Còn nuôi heo cũng có lợi, song  
 phải chạy tắm cá, hoặc rao chuối bi  
 bắp mà nuôi, công việc nuôi heo cực hơn  
 nuôi dê bội phần.

Nuôi dê hè giáp năm thì con dê cái sẽ  
 sanh đặng hai con, nuôi nội vài chục dê,  
 hai năm thì tới trãm, lấy sữa mà bán,  
 còn dê đực đem bán lấy tiền, một con dê  
 đực nuôi một năm rưỡi bán đặng từ 8  
 đồng cho tới 12 đồng bạc, mà không lỗ  
 đó cho nó ăn.

Nuôi dê dê lâm: Coi chỗ đất nào rộng  
 rộng, làm chuồng mà nuôi sáng thả ra ăn  
 cỏ, chiều lùa về, một đứa con trai lối 10  
 tuổi cũng giữ coi đặng cả trãm con dê,  
 theo chỗ nào bò kinh mới đào đất trồng  
 luè lợi chưa đặng thì tiện bề nuôi dê lâm.  
 Còn như ở theo thành thị nuôi cũng đặng,  
 làm một cái chuồng mà nhốt nó, sáng 6  
 giờ lùa ra đồng cho khỏi chỗ người ta  
 trồng tiá thả cho ăn, trưa lùa về, chiều  
 2 giờ lùa đi, 6 giờ lùa về nhốt không  
 tốn kén chi. Làm được như vậy chừng  
 một hai năm dê sanh sáng ra nhiều đem  
 lên Saigon mà bán, hoặc có khi người  
 ta nghe, cũng đem ghe tới mua như heo  
 vậy. Một con dê nặng sữa một ngày đặng  
 một lít (litre) giá từ 3 cắt sấp lên.

(Sau sẻ nói thêm)  
Phan-hà-Thanh.  
Tân-Hoa, Mytho.

## Cách nuôi gà

(Tiếp theo)

### NÓI VỀ GÀ MÁI DÊ VÀ TRỨNG

Gà mái đúng tám tháng hoặc 10 tháng  
 thì khởi sự đẻ cho đến 5 năm nó đà đê  
 giảm bớt rồi, cho nên chừng đó người  
 ta gọi là gà lão. Bỏ ra vì nó đã hết sức  
 đẻ nữa rồi, chờ lúc nó dùng ba năm là  
 lúc nó đẻ sai trứng lâm, nếu gà mái tốt  
 dương sức đẻ mà nuôi sảng sóc cho kỹ  
 lưỡng thì nó đẻ mỗi năm đặng từ 100  
 cho tới 150 trứng, còn nuôi sơ sài thì nó  
 đẻ ít hơn.

Cách nuôi gà mái dè, cho nó ăn vừa đủ thì là tốt hơn cho ăn nhiều quá độ, là vì hễ nó mập lâm thì nó dè ít trứng mà lại trứng xấu móng vỏ.

Trứng gà thường nặng nhẹ đều khác nhau, là nặng từ 50 cà ram cao tới 80 cà ram tùy theo giống gà cùng là cách thức cho nó ăn. Trứng gà mà nặng nỗi 65 cà ram thì là bực tốt thường thoan như trứng nào mà nặng nỗi 80 cà ram thì là tốt thường hạn, gà mái dè từ tháng 3 langsa qua tới tháng 11 langsa thì nó hết đẻ nữa. Còn muốn cho nó dè trong mùa đông thiền thì phải dùng theo cách thức nuôi riêng khác.

Mỗi cái ô gà người ta thường lấy một đòn trứng gà nào hư xấu mà dè vào cho nó thấy trứng nó vò nó dè nếu không làm như vậy át nó phải ra dè nơi lùm bụi.

#### GA ẤP

Gà mái ấp thường nằm ấp, im lìm trên ô, đâu người ta di gầu bèn ô nó cũng không sao, còn nhiều khi có con đầu kỳ ấp bắt bô nó lên ô nó không chịu nằm ấp êm ái, hoặc quay bươi, hoặc bay chạy thì bắt bô nó vò trong một cái lồng che nhỏ nhốt lại 4, 5 ngày, cho nó ăn ít, cho uống nước nhiều, và tắm nước nó cho thường, hễ dù 4, 5 ngày thì bắt dè nó lên ô tự nhiên nó ấp như gà thường vậy.

Khi nào người ta biết chắc gà mái tới kỳ nó ấp thì người ta dè vào ô cho nó ấp từ 10 cho tới 15 trứng tùy theo con gà nhỏ lớn, trứng gà ấp phải lừa trứng cho trong tối, ráo rã, và trứng gà mới dè ít nữa từ 15 ngày trở lại, thì nó nở nó mới nở đều với nhau, nhứt là phải lừa trứng cho đặc của một giống gà mái dè vừa đúng 2 năm.

Cách nuôi gà chung một chuồng thì nhốt một con sà trống chung với 15 bay là 20 con gà mái thì đủ dè, chờ nêu nhốt chung lòn nhiều gà trống vì sợ nó da lộn với nhau.

Gà mái ấp đúng 21 ngày thì nó nở, trong 21 ngày ấy chẳng nên rờ rẫm đến

trứng nó vì sợ động ô nó bỏ nó không ấp nữa.

Cách cho gà ấp ăn, mỗi ngày 4 lần, tân sáng lấy một cái lồng dê lúa và nước vò cho sảng, rồi bắt con gà ấp nhẹ nhẹ tay vậy, bỏ nó vò lồng ấy cho nó ăn lối chừng 15 phút đồng hồ rồi bỏ vào ô ấp như thường. Cách làm như vậy trước là cho con gà ấp nó ra ngoài đứng cho thông thả và e phản ở ngoài khỏi hẽ dơ ô ấp, sau là trứng nó ấp đó dặng rách một giây lác mà hít cái sảnh khí vào.

Nếu ấp trứng gà mà lựa trứng cho đủ phép nói trên đây thì người ta dám chắc rằng trong mùa xuân 15 trứng nở dặng 12 con, còn mùa hạ 15 trứng nở dặng 8, 9 con.

Đều có ích hơn hết là người ta ấp gà sớm trong lúc mùa hạ rồi nuôi cho kỹ lưỡng qua tới tháng 9 langsa thì gà giờ đều vừa ăn cả thảy, làm như vậy thì trọn năm đều có gà giờ mà ăn hoài.

Còn một việc quyền biến là khi nào thiêu gà mái ấp trứng thì người ta bắt con gà mái tây cho ấp cũng tốt vậy, gà mái tây thường ấp dặng từ 30 cho tới 36 trứng.

#### CÁCH SẮNG SÓC CON GÀ MỚI NỞ.

Gà con mới nở chẳng cần phải cho nó ăn lầm chi, và chẳng nên động địa đến nó, dè tự nhiên cho mẹ nó úm nó mà thôi, chừng 4, 5 ngày bắt gà mẹ bỏ trong cái lồng để ra ngoài sảng, mà lồng ấy cây giài thưa cho gà con nó vò ra cùng mẹ nó. Kèo đó thì lấy ruột bánh mì ngâm nước hay là nấm súra bò trên với trứng gà luộc mà cho nó ăn, rồi cách vài bữa sau thì lấy tấm mành ngâm nước nóng cho mềm cho nó ăn, trong 20 ngày thì cứ nhốt con gà mẹ trong lồng hoài hể trời tốt thi đem lồng ấy ra ngoài cho con ra theo dặng lấy hơi gió mát, phải cữ dưng cho nó ra ngoài mà hứng mù sương sớm mai cùng mù sương chiều.

Hết đúng 20 ngày thì thả mẹ nó ra dặng nó giác con nó đi ăn thông thả, chừng đó thì cho nó ăn lúa dà dặng rồi.

Gà con dặng 5 tuần lễ thì nó lè mẹ nó ra mà di kiềm ăn một mình tự nhiên.

Trần-văn-Vang  
Lược dịch

## Văn tự An-nam

II

(Tiếp theo)

Ai ai cũng biết nói năng được từ những tình tự của mình ra cho thiên hạ biết; nhưng mà mở miệng thốt ra, bất quá trăm người nghe dặng, còn kẻ xa xuôi vắng mặt làm sao rõ thấu. Rứa cho nên nước nào cũng bày ra một thứ chữ riêng hẫu được thông lưu âm tín trong đoàn dân quốc, và chép biên những lời hiệu thánh, bày nên sách vở ngõ roi dấu cho kẻ hậu lai học tập.

Thuở xưa nước Nam dùng chữ Tào mà nôm ra tiếng Quốc-ngữ; người nôm vầy; kẻ nôm khác, lấy làm bất tiện cho người coi. Gặp chữ thường dùng, nôm một cách một diệu thì biết liền, còn chữ lạ, ai viết theo ý này, nên suy nghĩ hoài mà đọc không ra, có khi định vẹo mặc trúng mặc trật; vì vậy mới có lời tục-ngữ: « Nôm na lá cha bá láp. »

Đến sau nhờ có mấy thầy cả phương Tây qua giảng đạo hiệp cùng mấy ông giáo hữu Nghệ-an dùng cách thiết tư Trung-huệ mà bày ra chữ Quốc-ngữ. Thật công khó rất dày, dùng có 23 chữ mẫu-tự La-tinh mà tìm lỗi phương thể rách vẫn ra dù tiếng nói của người Nam.

Nay trong sự giáo hóa mở mang cùng Nam, Bắc; dân dâu cũng dùng chữ Quốc-ngữ mà làm văn-tự. Ấy là lời trong Chương-trình nơi sở Học-dường nghị định. Vậy chúng ta phải học cho thông hiểu, noi theo thê thiếp người tiền bối mà làm chuẩn mực, mới viết, đọc trúng một cách với nhau.

Hồi ban sơ có chầu tri cho các giáo sư trường tiêu học phải cần dạy chữ Quốc-ngữ cho kỹ cang, thì nhiều thầy buồn ý: một vì dạy ròng chữ Quốc-ngữ, không trau dồi đến chữ Langsa, e lần lần quên hết (song quên không là tại nơi mình); hai vì khinh chữ Quốc-ngữ, mất mồ chí mà phải cần dạy; có lâu thì

5, 6 tháng học trò cũng biết viết biết đọc. Lại thêm cha mẹ học trò cũng phiền thầy sao không dạy chữ Tây (Thứ chữ Quốc-ngữ ở nhà tôi dạy cũng dặng!) Vì tướng sai như thế đến nay sự dạy chữ Quốc-ngữ hấy còn bơ thờ, chẳng dặng kỵ cang; duy có mấy trường Tiểu học tại Saigon mà thôi.

(tiếp theo)  
Lê-trung-Thu

## Tâm nguyên diền tích

III

Mẫu đơn, quắc sắc thiên hương, nái  
Mẫu đơn cbi phú quý.

(Cố sự tâm nguyên)

Tích Cây Mẫu đơn từ nhà Đường Vua Huyền-Tông trồng nơi trong nội, các quan cho đến nhà dân thứ đều trồng và mẩy ke-si từ nhà thường trồng kiên, cũng thường ưa trồng lâm.

Ngày kia Vua Huyền-Tông ngự nơi vườn bông dặng mà thường hoa chơi ngài mới hỏi Trần-tu-ký rằng: chốn kinh sư ai xướng bài Mẫu-dơn làm đầu Trần-tu-ký tàu rồng, muôn tàu bệ-ha, tôi nghe Lý-chánh-Phong, có làm bài câu thi như vầy:

Quắc sắc triều hàm túy,  
Thiên hương dạ nhiệm y,  
(Cố sự tâm nguyên)

Nghĩa là: Buổi mai sắc nước đều say đắm

Tôi lại hương trời thăm áo Xiêm.

Hai câu đó tuy vịnh bông Mẫu-dơn, chí thiệt nói bà Dương-quí-Phi, là vợ Vua Huyền-Tông, Cái sắc mặt bà xinh đẹp như bông Mẫu-dơn, cho nên Vua Huyền-Tông say đắm bà lắm;

Mời gọi; quắc sắc thiên hương nái Mẫu-dơn cbi phú quý;

Bởi vậy từ nhà Đường trở lại sau nhà nào ai cũng muốn trồng cây Mẫu-dơn nhiều lâm, mà lại hay làm thi Mẫu-dơn cũng nhiều, qua năm sau Vua Huyền-Tông ngài làm thi Mẫu-dơn mà tỏa cái cách lịch sự của bà Dương-quí-Phi như sau đây;

Thi như vầy:

Hoa thảm mạc mạc điện xuân tang,  
Kinh lạc danh gia thức điện nàng.  
Quốc sắc tung lai hữu nhơn đỡ,  
Mặt giao kinh trục ý lang cang.

Thích như vầy;

Bóng thần lẳng lảng chốn xuân tang,  
Biết mặt nhà danh khó hỏi hang,  
Sắc nước xưa nay nhiều kẻ ghét.  
Mưa dừng trai áo dựa lang, cang,

Còn Đường thi ông La-Ăn có làm bài thi Mẫu đơn như vầy;

Tơ cộng đồng phong cộng hữu nhân,  
Đáng là cao quyền bất thăng xuâ.  
Nhược giao giải ngữ ưng khuynh quốc,  
Dung thi vò tình diệt động nhơn.  
Thược được dữ quân vi cận thi,  
Phù dung bà xú tị phượng trán.  
Khả làm Hoàng-linh công thành báu,  
Cô phụ nung hoa quá nhứt thân.

Thích quốc âm như vầy;  
Gió đông thổi tối có cây tươi,  
Có một Mẫu-dơn sác tốt ngời.  
Biết noi có khi nghiêng cã nước,  
Không ồn như vây động lòng người.  
Sánh cùng thược được làm qua biết,  
So với Phù dung khác mấy mươi.  
Thương bấy họ hàng nên phân muộn,  
Khác náo dối đặc đáo hoa rơi.

Ấy là nói người Hàng-linh tài người  
bạc thiệp nên công danh sau rồi cũng  
không ích gì nên ông La-Ăn lấy bóng  
Phù dung bông Thược được, mà sánh  
với bông Mẫu-dơn, mà tỏa cảnh tinh  
như vầy;

Nên trong Tuy kiều có ba câu nầy  
“Vạy rango cứ phép già bình,  
“Ba cây đồng chác một nhành Mẫu-dơn;  
“Than ôi sắc nước hương trời,  
“Tiết cho dầu bồng, lạc lái đến đây;  
“Đá néo quốc sác thiên hương;  
“Một cõi này hàng ngàn vàng chẳng  
ngoa;

Câu số một trong Đường thi có câu  
như sau đây;

Hữu tượng hường phiền mộc,  
Giáp sát nhứt chi ba,  
Nghĩa là: chờ đám hai miếng cày, ma  
kém đức nhành bông,  
Nhanh bông là bông mẫu đơn ấy nói

Tuy kiều đẹp đẽ như bông mẫu đơn mà  
bị phủ đường tra khảo, dù y dạo đến nước.  
Câu số hai;

Sở khanh khen Tuy kiều, là một người  
lính Sư trên đời mà lưu lạc đến xứ  
người ta thân hèn hạ khá thương;  
Câu số ba;

Mã-dân-Sanh khen Tuy-kiều đẹp đẽ lắm  
dáng bậc người con gái, trên đời có  
một, dưới thế không hai tiếng cười tiếng  
nói giá đáng ngán vàng:

Nói về các dồn bà tài sắc, (Paulus cũa)  
(Sau sẽ nói theo)

Nguyễn-văn-Tịch.

## Về bốn phận con người

(Tiếp theo)

Người lương tâm trong sạch được hưởng  
phước thanh nhàn.

Ông ngự-phu kia tuổi quá lục tuần,  
những sức hay còn mạnh mẽ. Ông này  
ở dựa theo truyền núi gần bờ biển.  
Từ bé đến lớn chuyên nghề búa lưới  
dán câu độ nhứt. Buổi chiều kia, trời  
em biển lặng, ông với đứa con trai  
ông cõi thuyền vượt ngan qua biển  
đặng đèn mây cái cù lao gần đó mà  
dánh cá, bắt nghêu. Tới rồi cha con cứ  
việc thả lưới khắp nơi.

Lúc nầy bông xế gần tang, ánh sáng  
mặt nhứt thâu lán lán làm cho mây cum  
mây gần chør trời trở nên yàng, đờ.  
Các màu nầy lại giọi xuống mặt biển  
làm cho nước cũng hóa ra đờ với vàng,  
trên dưới inh nhau xem coi rất lịch. Ngó  
trên mặt biển xa xa trong đám mây ấy,  
thấy một bầy hạt: con hụp xuống trời  
lên, con trứng đòn đua hơi, con ria  
long quạt cánh. Gần nơi đó có mây cái  
cù-la, đở, lát mọc xanh um, bị gió thổi  
ngon phát phơ coi inh như lảng sóng  
dánh lao xao trên mặt nước. Làng xem  
càng lịch.

Dứa con ông chài nầy xem coi một  
hồi rồi kêu cha thưa rằng: “ Thiệt là  
thơ trời khéo léo, vẻ cảnh rất tốt tươi,  
con nầy giờ xem đã không mang nhản  
và dẹp dạ biết bao nhiêu.”

Người cha đáp rằng: “ Phong cảnh  
thiệt rất xinh: nhưng mà con là đứa  
ngày thẳng thiệt thà, hay làm đều lành  
và tư tưởng đều hữu lý, thì con được

yên ổn trong lòng hoài, và tự nhiên con  
coi cái gì của trời sinh ra biến ra đều  
đẹp cả.

Con phải biết rằng: người lương  
tâm trong sạch thì qui hơn là của cải bạc  
vàng. Cha được an nhàn thung dung  
tự tại cho đến ngày nay cũng vì cha  
làm việc lao hoài. Từ bé đến lão, cha  
hàng thay trời xinh tốt hoài hoài. Cho  
tới cái lều tranh của cha ở đó, xanh  
quanh tinh những ái non biển già bao  
đắn, cha nhâm xem cũng đẹp, cũng thú.  
Còn cha làm cái nghề này dày biết mấy  
lần chết hut. Nhiều lần cha vượt ngan  
qua biển, thình lình trời trở nên u ám,  
một chập giòng tố thời đèn râm râm,  
sóng nỗi ba dào chuyền dòng.

Hè sóng nhồi cao chừng nào thì  
thuyền cha lên cao chừng nấy. Đường  
lúc nguy biến như vậy, cha kể chắt phài  
chết chiếm rồi, nhưng mà không sao:  
khi bão tố sóng to như vậy qua rồi thì  
trời trở nên thanh tịnh, biển êm ru,  
phong cảnh hóa xinh, cha nhâm xem  
rất khoái dạ. Bó con thay không?  
người lương thiện ít thấy sự buồn rầu  
xây đến. Đầu bị việc nguy hiểm cách  
nào, thì một chúc rồi cũng tai qua oan  
kbồi. Cha thấy con là đứa dễ ăn đẻ khiếu  
Vậy từ đây, con khá tập nên tách tinh  
hiền hậu; phòng làm đều gi, trước hết  
con phải do lương tâm con mới được.  
Làm vậy thì thiệt con lành việc quấy  
mà làm việc lành chẳng sai. Người ở  
đời an phận thủ thường, tu nhơn tích  
đức được yên lòng yên trí thung dung  
hồn xác thì hơn. Tham lam, ham hố,  
cương cầu, thì là đều vô ích. Sách rằng:  
Vi thiện tội lạc nghĩa là làm được phải  
thì trong lòng vui không xiết kẽ.

## SỰ ÂN NẮNG SẮM HỐI

Phàm con người sinh ra trên thế nầy  
từ quan tử chi ır dân, ai cũng phải  
nhiều khi lầm lỗi về bốn phận của  
mình. Song thấy biết lỗi rồi mau mau  
sửa lại liền là đều rất tốt trọng.

Người biết lỗi mà sửa lấy mình, tránh  
lỗi khác, được vui vẻ trong lòng lại  
được kè yêu người chuộn. Còn kẻ đê  
lúng làm hoài, mang tiếng xấu xa cù  
dời, lại hay bị chúng chè bai khi đê.  
Lê thử hay mất hết đê binh sánh, vua  
chúa bị nước nhà ly loạn, hư sụp.

Sự ân nắng chừa cái chẳng tồn tiễn,  
tổn bac gi, duy có ra công rèn lập sula  
lại một chúc đó mà thôi. Cái tư chất,  
cái bón tánh cũng sự ái tính ái trung  
không phải sinh ra một lược với người.  
Người sinh ra lớn khôn rồi, phải rèn  
học mỗi ngày cho đúng trở nên người  
thuần phong mỹ tục, trung quan ái  
quốc.

Thườ trước có một vị Đại-Vương  
hỗn quán, dữ tợn dãm mè nhan sắc,  
ngày đêm yêu ám với mỹ nhơn, bỏ phế  
việc triều đình, luồng tuồng như vậy  
hoặc, hơn mấy tháng không làm trào.  
Quốc-thần cháu chực oai triều-môn  
chẳng trông thấy mặt vua cbo đặng.

Ngày kia, cõe chẳng đâ, bô ngai dâ  
lau nên vua làm trào cho có chừng đó  
mà thôi. Các quan đồng bè xúm nhau  
cang gián. Vua chẳng nghe theo, lại  
thanh nộ và lột chirc các quan duối về  
dân giâ. Trong đó có một ông quan dai  
thần kia thấy vua dạo làm việc bất bình  
như vậy, nên nói giận đứng dậy: tay  
tâ niểu áo vua, tay hữu rút dao ra mà  
nói với vua rằng: “Thà tôi liều thác  
một lược với Hoàng-thượng chốn nầy,  
chờ tôi không nỡ ngồi xem bê hạ làm  
như vậy? » Vua thất kinh bèn nói liên  
thinh rằng: “Thôi đê trảm nghe lời,  
lâm gì dữ lâm vây? »

Bên khiên tha các quan và nghe theo  
lời cang gián. Quan Đại-thần dậy tau: “  
Hoàng-thượng nghe theo lời tôi là  
phước của Hoàng-thượng đó. Nhưng  
mà tôi tài vô lê như vậy, thiệt đáng  
muôn thát, tôi xin xúi tội lấy mình.”  
Vua nói: “không, không khanh là người  
trung, ta không làm tội đâu! ” Quan  
dai-thần tau: “Tuy Hoàng-thượng tha  
tội cho tôi mặt lòng, song tôi đâu giám  
tha lỗi mình.” Bên cầm dao chặt tay  
của mình mà nói lớn rằng: “Có ai làm  
tội mà vô lê với chúa, thì coi cái tay nầy  
lâm gươong.” Vua hồi tâm, biết lỗi của  
mình, than thở khôn cùng và khiên nội  
thị rằng: “Hãy cắt cái tay ấy trong  
Đại-phủ cho nhở cái lỗi của ta không  
biết nghe cang.” Rồi đó vua khiên lương  
ý diệu tri cho quan dai-thần ấy. Từ  
đây vua biết ân nắng chừa cái, bay lo  
việc quốc chánh quái ngày và trở nên  
một vị minh quân, siêng năng, đại đê  
đời ấy. Trong trào vua tôi thuận hòa.

yêu ái, ngoài bá tánh được lạc nghiệp an cư.

Ấy có phải là biết lối mà sưa lấy mình là đều quý trọng vinh glai, vui lòng đẹp dạ, người người phục, kề kề yêu lối được tiếng trong thán, vua được yên nhâ lợi nước không?

Cũng có nhiêu vị Đại-vương vô đạo, hồn quan, có lối không biết ăn năn chira cãi, tra sám tấu nịnh thán vừa mỵ, ghen ghét kẽ trung ngon, nghịch chỉ thi đều tối sớm nước nhà cũng phải mất và làm náo động nhơn dân thán nán. Còn dứa oịnh tà, không biết lối phải thì rốt lại chẳng khỏi tai bai họa giài.

Trong xóm nò có một ông già trà rượu say sưa thường bùa. Hé khi quá chén rồi, thì vợ con không giám lợi gấu vì đương lúc cùp lạc như vậy, ông đỗ ngày, đánh bắc dẹp nam, chười chó mèo không nên thán gì hết. Buổi chiều kia ông chưa nhậu (khá, bùa nay thiệt thà, tinh tảo) đi ra đường hóng mát, xảy gặp một tên kia say mèm đi té tới ngã lui một chap rồi té trên đường uẩm miết đó không thèm dậy nữa. Con nít xúm lại coi đóng, trời ré om sòm và chê bài đèm pba dù thứ. Thiên hạ qua lại thấy vậy cũng chẳng ngó ngán vì đến lại còn mang nhất là khác. Một lát anh ta thảm rượu múa cung, chó đánh hơi chạy kèm lấp. Thiết là tối tàn đờ đáy chinh ghè. Ông kia thấy người đồng tánh với mình tối tàn thau thê và nghe khi đê chê bài như vậy, trả về ngồi nghỉ một mình rảng: Minh đòi bùa cũng say như vậy, song minh chira đến đổi như người này. Nhưng mà minh đã thấy sự tối hại nhau tiền không có cái tánh minh, không biết sưa lối minh thì một ngày kia minh sẽ trả nén xấu xà, hỏi thuở hồn nó nứa. Nghi như vậy ông già ben bỏ rượu, rày lão không thêm uống một hố thấy rượu ghét làm. Từ đây ông trả nén lương thiện, vui vẻ, canh phan, mực thước, nơi xóm ai ai cũng đều phục đều khen.

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-chí-Lộc.

## ÍT ĐÊU VỀ VIỆC TÙ TUNG ANNAM

(Un peu de Droit indigène)

Lời nghị 16 Mars 1910, cát nghĩa.

Biểu 1<sup>er</sup> và 2<sup>e</sup>.

II

Kiều phút bám mà mấy thay cai phó  
tổng trị giá của cai tranh tụng thì làm  
như vầy:

Cantho, le.....

Tổng .....

Làng .....

Monsieur le President,

Bàm quan lớn dặng rõ:

Nguyên có trát số..., đê ngày trong  
vu số..., quan lớn dạy tôi trị giá  
khoanh đất 3 mẫu của tên Nguyễn-văn-  
A kiện Trần-văn-B lấn ranh qua đất  
của nó; đất này toa lạc tại làng .....

Xét vì có mội miếng đất ở liên ranh  
của tên Cao-văn-C mới bán cho Phan-  
vân-D hồi tháng trước đây, thì hai  
đảng trị giá là 300 đồng một mẫu, cho  
nên tôi định chừng 3 mẫu, đương kiện  
dây dẳng 300 đồng.

Hay là:

« Xét vì đất nay cũng là đất xung  
quanh đều cho mướn mỗi công là 4  
giá: cho nên tôi định giá cho mướn  
3 mẫu đất đương kiện dây là 120 giá  
lúa ruộng và theo lẻ thường đất ấy  
dảng 300 đồng. »

Nay bàm.

**ĐƠN KIỆN NGOÀI LẠI** (Demande reconventionnelle) là cái đơn của người bị  
cáo kiện lại tiền cáo, xin tòa xử chung  
vào một lược với cái đơn của người  
tiền cáo.

**ĐƠN KIỆN XIN KHẮU TRỪ** (Demande en  
compensation) cũng là đơn của người bị  
cáo dài xin tòa bớt một phần hay là bớt  
tron cái lòng đơn của người tiền cáo  
xin, lấy cớ rằng người tiền cáo có thiếu  
thốn minh ít nhiều.

Nói nhom lại, mấy tòa sơ và tòa tạp  
tụng tăng quyền, xử việc hộ cho người  
bon-quốc, có quyền xử như vầy:

(a) Như nhâm việc người bay là tạp  
vật, như giá dảng 1.500 quan tiền tây,

hay là 600 đồng bạc trừ xuống thì xử  
doan, còn giá quá số ấy thì xử sơ mà  
thôi.

(b) Như nhâm việc điện thô, như giá  
huê lợi (cho mướn) 100 quan tiền hay  
là 40 đồng bạc trừ xuống, thì xử doan  
còn quá giá ấy thì phải xử sơ còn chung  
án về tòa trên được.

Biểu 3 và 4 nói về sự giải hòa.  
(conciliation.)

Luật lập đều giải hòa này là làm  
phước cho những kẻ di kiện thưa.

Bên Đại-pháp phân xử giải huê thì  
về phân tòa tạp tụng và khi nghe hai  
đảng đối nại mà lấy hết lẻ mà giải hai  
đảng không em được, thì mới cho phép  
di kiện tới tòa, trừ ra khi nào nhâm  
những việc cần kiếp thì mới được kiện  
thắng tới tòa mà thôi.

Lời ngày 16 Mars 1910 làm ơn cho lẻ  
giải huê như vầy:

Trước khi tới tòa xin phân xử vu  
xit mít của mình, như hai người tiền  
cáo và bị cáo muốn xin cho viên quan nào  
giải hòa cho mình, thì làm đơn ký tên  
vào hết hai người mà xin, hoặc là  
xin quan Chánh tòa giải hòa giùm dirung  
có đem ra tòa xử, hoặc là xin cho quan  
tòa dạy viên quan nào cũng được, dặng  
giải huê cho mình.

**KIẾU ĐƠN: XIN THAY CÁI TỔNG GIẢI HÒA.**  
Cantho, le 1<sup>er</sup> Décembre 1915.

Tổng Định-Bảo.  
Làng Tân-an.

Một đảng là Nguyễn-văn-Thiên, diễn  
chủ ở làng Tân-an (Cantho).

Đảng kia là Huỳnh-văn-Địa ở làng  
Thới-bình (Cantho).

Giao kết với nhau như sau này:  
Biểu thứ 1: nguyên tên Nguyễn-văn-  
Thiên có bùa bán cho Huỳnh-văn-Địa  
ba con trâu, hai con trâu đực một con  
trâu cái, giá hết thay là hai trăm đồng  
bạc giao tới ngày 30 tháng hai 1915,  
thì Huỳnh-văn-Địa không bạc và Nguyễn-  
văn-Thiên giao trâu. Nay ruồi một con  
trâu bị ăn trộm bắt đi, nên Nguyễn-  
văn-Thiên thế con trâu khác vò, mà  
Huỳnh-văn-Địa chê rằng trâu ấy không  
có bằng con trâu bùa bán ngày trước,  
xin bớt giá tiền năm chục đồng, còn  
Nguyễn-văn-Thiên nói con trâu thế dây  
mập tốt hơn con trâu kia, vậy nên nài  
thêm hai chục đồng.

Biểu thứ 2.— Hai đảng bằng lòng  
đến xin thay cai tổng Định-bảo xử huê  
cho hai đảng sau khôi di kiện tới  
tòa, hai đảng bùa vang y theo lời  
thay cai phân xử.

Nguyễn-văn-Thiên ký.  
Huỳnh-văn-Địa ký.

**KIẾU ĐƠN XIN QUAN CHÁNH TÒA PHÚ** CHO  
VIÊN QUAN NÀO GIẢI HUÊ.

Cantho, le 1<sup>er</sup> Décembre 1915.

Tổng Định-bảo.  
Làng Tân-an.

Bàm quan lớn dặng rõ:

Nguyễn-tôi có bùa bán cho Huỳnh-  
văn-Địa ba con trâu, hai con trâu đực,  
một con trâu cái, giá hết thay là hai  
trăm đồng bạc; nay ruồi chết hết một  
con trâu trong ba con bùa bán, mà tôi  
đem một con trâu khác thê vào, mập hơn,  
còn to hơn, tôi đòi thêm hai chục đồng  
bạc, mà tên Huỳnh-văn-Địa không chịu  
thêm, mà lại đòi bớt năm chục đồng.

Bàm quan lớn xin đòi tên Huỳnh-văn-  
Địa đến trước mặt quan lớn (hay là trước  
mặt viên quan nào) quan lớn định dặng  
xử huê cho chúng tôi.

Nguyễn-văn-Thiên Ký.  
Tiền cáo: Nguyễn-văn-Thiên, làm  
ruộng ở làng Tân-an (Cantho).

Bị cáo: Huỳnh-văn-Địa, làm ruộng  
ở làng Thới-bình (Cantho).

(Sau sẽ tiếp theo)  
VO-VAN-THOM.

## Phan-Thanh-Giàng Truyện

TIÊU TỰ.

Câu thiên dao ổ toàn, chữ nhơn sanh  
hữu mộng.—Từ xưa trong đạo làm người  
có mấy ai mà thoát ra ngoài cảnh đái. Cảnh  
đái ấy là để làm mực chứng cho  
người xúi thè.

Từ thay tập thơ Lương-khé-thi-thảo  
của quan Hiệp-Biện; thì nghĩ từ năm 1796  
cho đến năm 1867 cộng là 71 năm tại  
thể, quan lớn tiêu dung ngày giờ, không  
có lúc nào bỏ qua của tạo vật. Ngài lấy  
hình thể để chứng với giang san vò trụ,

chỗ nào trong nước người đều nghe tên, gõi dứa, không luận danh sơn hiểm tinh, làm tuyển bài bạn, thậm chí đến khi ngài bạn cũng mẩy hoàn đá thach giao, hời còn giữ chừng cho con cháu cùng bạn bè lai kỵ-niệm.

Số ra nhơn vật nước Nam ta: Tuyet-nhur quan Hiệp-Biện Phan-thanh-Giảng, ông Phạm-phủ-Thứ, sau nữa ông Ng.-duy-Bich và ông Ng.-trường-Tỷ đều là nhơn tài kinh tế; vì lại mà nghe như thế: Khiết-điển Tòng-Âm, Tày-hương-long-Thịnh là người nước Nhứt-bôn, khác quốc sự cũng bậc đồng thời. Còn sau này nước Trung-huê là khương-hưu-Vi cũng là Lương-khai-Siêu cùng một bọn tiền thời nhơn vật, thì cái sở kiến của người nước ngoài không phải hơn người nước ta. Song bọn nhơn nói ra có người nghe, bọn tàu đều nhớ sức cách mảng mà thành công. Duy mẩy ông Nam nhơn bảo kiệt, ruồi phát ra nhầm lúc bê mòn thời đại, đầu mà dứa Tự-Dứa có ughe theo, cũng bị trở đương khó cho ngài quyết đoán, làm cho các công phái may một tinh thần.

Thang ôi! Cũng phú tr nhứt trường xuân mộng, thiên tài nang kỵ.

Kè vãng sanh tại ughe danh dự của đồng tiền nhơn đã sùng bái tự nhiên, hời còn xuân Âu, chờ mác không thấy dặng. May tuy! Qua năm nhâm-thinh 1892 lại tung sự tinh Bentre được nghe thêm nhiều chuyện, là những chuyện tâm dứa của ngài mà mẩy ông phu chấp nhận lại; cho nên năm Canh-tuất 1910 có đến tại Cảnh Mù-u mà yết phủ thơ, tình mờ quan Phan và lăng ông Hậu-Tô (Võ-trường-Toản) trước mạc sám sỏi còn thương dấu nhớ đến dâu.

Chẳng bay ngày trước mẩy ông có nghĩ rằng: ngay nay thang này có đứa con nít đất quâ, dám dêu dày mà cùi lay, rồi buông cái cánh tơ rog này; hay là ngay sau rồi có ai trước tưống tới ngày nay giờ nay có thằng nào đến viễn mờ hai ôn Hiếu-triết uay-chêng? Cái tưống tương người tiền nhơn và xút đóng hậu tần, hoặc có hoặc không, nhưng cái may là:

Lúc này tinh cờ dũng gấp bón già phò của nhà quan lớn rồi trước hược lại làm nên bón sách này, tuy là chưa đủ, có bối lai người nhà của quan lớn cũng đều tót không sai sót bao nhiêu.

Thương thay! Cho một ông hiền danh dù dâu trong nước: nào Trong, Hiển, nào Nhơn, Nghia, Lê, Trí, Tinh; lại nhứt sah hàng giữ cầu trung-thứ không dời giây-phút. Nhirng cuộc sah tôn không an với mạng.

Tuy mang dô hay yên kiều, mà quan lớn cũng không nào lòng, giữ chí thanh cao không theo cùng nước non trời đất.

Ay đó là một gương treo chung kiêm cổ, để lại cho người đồng ban.

Đồn cản tự.  
Nguyễn-dư-Hoài.

## Sự tích giặc áu châu

Nº3 (*Les causes de la Guerre d'Europe*)  
(Tiếp theo)

Nước Ô-trich Hồng-gà-ri gởi quốc thư rúng ép nước Xet-bi.

Khi thang sát nhơn Phan-Xip bị bắt rồi thì, quan hỏi nó vì cớ nǎo dám thí Hoàng-thái-tử, thì nó trả lời rằng:

"Bởi vì tôi trú nghe rằng: Hoàng-Thái-tử Đông-cung này bê gi hận nhơn cũng sè nổi đế-ughiệp cho cha mà lén ngồi, gồm thâu giang-san cã xứ Ô-trich vào trong một tay mình.

Đó, cờ tiết cuộc thi Hoàng-Thái-tử này đã rõ ràng quá thiệt không phải có cờ tiết nào khác dặng, bởi thích-khách khi trước có mang tội quắc sị phạm, bị đuổi ra khỏi xứ, và vẫn là người thù với nước Ô-trich như nay.

Chánh-phủ cùng bá tánh bèn ra oai sát phạt qua ngày thứ là ngày 29 Juin, trong buổi xế chiều có nhiều tốp trong bá tánh tụ nhau lại mà la ó om sòm.— Học-sanh Cà-rô-ách và học-sanh A-lé-mán rủ thiền hạ nhóm lại rất đông, kéo đến nhà hàng của người nước Xet-bi mà đập phá. Tại chỗ sán chung có thiền hạ tụ hội lại đông, thì học-sanh Cà-rô-ách bèn cùng nhau quì lối vòng tròn giữa sáu mà tung kinh cầu cho hồn Hoàng-Thái-tử siêu thăng. Có vài tên dân Xet-bi rất ngu dở, thấy thiền hạ nhóm đông, chạy đến coi mà bị đánh gán chết.

Binh-gia đang ở nơi đóng lập trấn được lệnh phải rút về thành Xé-ra-rò-huô lập tức; các nో đường quan

lộ đều có Bổ-lịch canh giờ; Chánh-phủ đã lập cuộc nghiêm quân lính, dùng quân pháp mà trị loạn. Chánh-phủ khi sự sát phạt, có hơn một trăm người dồn ông, dồn bà, con gái dân Xet-bi bị bắt đem giam trong tù vỏ biển.

Tại thành Vé-nor thiền hạ nghe tin lấy làm cảm động mà chưa ra vĩ.

Là bởi vì Thái-tử Đông-cung này thiền hạ không quen thuộc cho lắm. Lòng bá tánh không phục, muốn cho người cháu làm Đông-cung mà thôi, mà có nhiều quan trọng trào cung vùa theo ý đó.

Còn tại thành Br-da-bết, thành Bâ-ra-gò-thiên hạ nghe tin đều kinh hái, sợ có lè nổi loạn thì dân Ô-trich Hồng-gà-ri sẽ dâm chém với dân Xet-bi và dân Cà-rô-ách. Ai ai cũng đều lo lắng.

Tân Đông cung mý danh là Ô-tông, là cháu của Hoàng-Thái-tử mất rồi do mới được phong là thay cuộc nội loạn. Dân tộc trong xứ Ô-trich Hồng-gà-ri sẽ tranh hùng tranh bá, dân tộc ấy là A-lé-mán Xi-lao và I-ta-li-en.

Vốn ai ai cũng sợ các nước bảo hộ dân tộc Xi-lao và dân tộc I-ta-li-en (là Nga-quốc và Y-ta-li) cò n dir xen vào đám rầy này, thi cuộc nhô sè thành ra đại sự, (vẫn dân-Nga-la-tư và dân Xet-bi là dòng Xi-lao.)

Khi Hoàng-đế A-lé-mán hay tin Hoàng-Thái-tử Ô-trich bị hạ sát, thì ngài lấy làm cảm xúc thái thẹn vì trào dinh A-lé-mán thương mến Hoàng-Thái-tử này lắm.

Tại xứ I-ta-li khi thiền hạ hay tin Phan-xip-Bán chết Hoàng-Thái-tử, thi đều cảm động. Vẫn bá tánh xứ I-ta-li không ưa Hoàng-Thái-tử này, vì ngài cho ngài dỗ mưu dỗ sứ trong nước, làm nhiều chuyệnнич lồng xứ I-ta-li.

(Sau sè tiếp theo).

Trần-hữu-Trần.

Lược dịch.

## Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà nước . . . . .	3 f 90
Hàng Đông-Dương . . . . .	3 92

## Giá lúa

Từ 2\$05 cho đến 2\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

## Cánh

**BẤT ĐÁT KỲ TỬ.** — Làng Nhơn Ai. Ngày 17 Février, lúc 10 giờ khuya. Có tên Nguyễn-văn-Th... 31 tuổi, là dân trạo chèo ghe cho chū ghe là Đặng-văn-C... dit Th... Khi ghe chèo vừa đến ngan bến Hương-Bối-H... bị một sự ruồi ro sảy đến thình linh, là tên Th... chèo trật mái chèo té xuống sông chiêm mất. Lúc đó có tên Nguyễn-văn-S... và Bô-văn-Ng... liêu minh nhảy theo cứu vớt, song ô hô phản số đã đến rồi, vớt sao cho được.

Kể qua đến ngày 19 Février, lúc 6 giờ ban mai, có tên Lê-văn-Đ... đi thăm ruộng, thình linh gấp từ thi của tên Tb... trôi tắp ướt buổi nga, ngan bến nhà Hương-quản-nhì-H... Bởi vậy tên ấy mới tri hô lên. Kể làng đến nghiêm xét tử thi chẳng có vit tích cbi, nên cho phép chôn tên ấy.

Ô hô! Pháo số ruồi ro. Hết kíp hóng trán biết sao tránh khỏi!!!

**NANG DẦU PHẠM THƯỢNG.** — Làng Thường-thạnh. Ngày 22 Février, lúc 7 giờ ban mai. Tên Diệp-thi-X.... sai con trai là Nguyễn-văn-H... nấu nước uống, và la rầy tên H... là Phạm-thi-X.. nghe mẹ chồng rầy la chồng nên nói xung thiến, ra miệng chửi rủa lại mẹ chồng một hồi. Rồi lại còn xách giao lại bầm chém mẹ chồng hán nura.

Cũng nên lựa kiêm ít con dầu như vậy mà cậy nitor!!!

**Saigon**

ÔNG CÒ NHỰT MỚI (Le nouveau commissaire central). — Vì lợi nghị mồng 7 tháng hai tây nay, quan Nguyễn-soái Nam-kỳ cắp bằng cho ông Maroselli làm cò nhứt sở lính tuấn thành Saigon, thế cho ông cò nhứt Leceur đổi ra Ha-nội (Bắc-kỳ).

TOA ĐẠI HÌNH (Cour d'assises). — Tòa đại hình hội xử kỷ thứ nhứt trong năm nay, hôm ngày thứ hai, 18 tháng hai tây nay: Xử các việc sau đây :

Nguyễn-văn-Huy, tội ăn cướp, bị kêu án 7 năm biệt giam;

Võ-văn-Gian kêu sáu Danh, tội ăn cướp, bị kêu án 5 năm biệt giam;

Trương-văn-Người kêu Trần-văn-Nhi, tội ăn cướp, bị kêu án bảy năm biệt giam.

Nguyễn-văn-Tới kêu là Quí, tội ăn cướp, bị kêu án 7 năm biệt giam;

Có năm người phạm tội tòa tha, năm người phạm tội tòa kêu án từ 8 tháng cho tới 15 tháng tù.

Có một việc định lại kỷ xử tới.

SỰ BÁT MỘT ĐÚA CÒN ĐÓ HIỂM NGHỆO (Arrestation d'un malfaiteur dangereux). Tên Nguyễn-văn-Cang có 11 án tòa rồi, mới bị một án tòa khác. Đem về khám lớn ở tù, nó mang binh, nhà-nước cho nó vò nhà thương Chợ-quán nằm dường binh, rồi nó trốn đi. Coi bộ ở Saigon không yên, nó mới tinh lèn Biên-hòa trốn. Nên ngày 20 tháng hai tây nay, lối 5 giờ sáng, nó ra nhà giấy xe lửa đi Biên-hòa, nó đem theo một con dao phai gói trong một cái khăng bún.

Rủi cho tên Cang, chủ cai Bao, ở bốt quận thứ ba sở tuấn thành, thấy nó, nó chạy. Chủ cai Bao rượt bắt nó, nó rút dao phai chém chủ; Có nhiều người thấy vày chạy tới phụ với chủ cai Bao bắt được tên Cang. Nhờ có mấy người đó chủ cai Bao mới khỏi bị chém chết.

Năm 1912, lối tháng chín tây, chủ cai Bao này bắt một đứa án trộm, bị nó bắn một phát súng sáu.

## VILLE DE CANTHO

**CASINO LÉOPOLD**

MỘI BUỒN CHIỀU HÁT MỘT LẦN

Từ 9 giờ hát tới 11 giờ

Chương-trình bóng hát trong tuần:  
Thứ năm, 28 février, chùa nhứt 3 mars,  
thứ hai 4 mars và thứ ba 5 mars.

## XHAF THU NHỰT

1. Actualité : Fabrication des obus de gros calibre, film de guerre.  
Bóng giặc : Sự làm trái phá

## SECRET DES ROSES

4. SPLENDIDE FILM D'ART ITALIEN CINÉMA-DRAME EN 2 ACTES  
Sự kin của bóng hường (tường bóng hát tiếp theo 2 lớp)

5. LES PETITS MÉTIERS A CALCUTTA  
Merveilleux film de plein air  
Những nghề nhỏ mọn tại xứ Calcutta

## Xã hội — Xuất thứ nhì

6-7. 8. Les Mystères de New-York

17º ÉPISODE; Les deux Elaine  
SỰ MÃU NHIỆM THÀNH NIỀU-DO  
«Mật thám truyện tiếp theo»

LỐP THU MUỖI BẤY : (nhị nữ Elaine)  
9-10. MAX-LINDER ASTHMATIQUE  
Ông Max học phép thở (Bóng diệu cười diệu)

**Lời rao đầu giá**

Ngày 19 tháng Mars 1918, 10 giờ sớm mai tại phòng đấu giá sở Trường Tiếng Saigon sẽ đấu giá mướn đắp lô và tu bổ (dường Saigon đi Caitho) nhằm địa phận Mytho, khúc lô thứ nhứt, từ Cái-Lây tới Cái-bè, từ Cái-nứa tới Cái-thia; kể từ cây trụ K.0 cho tới cây k. 6. 086. 91.

Tiền thuê chung tạm 120 đồng bạc  
Tiền thuê chung chắc chắn 1.000  
quân tiền tây.

Ai muốn biết các công chuyện làm thi mỗi buổi giờ hồn được vở phòng Trường Tiếng Saigon (nhà sở coi về múa lĩnh Hậu-gian) mà hỏi, trừ ra ngày chúa nhứt và ngày lě.

**Cáo bạch**

## RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG

**Của ông A. Messner**

## sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cắt nơi đường mé sông,  
gần chợ châu-lành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm : Đêm thứ sáu  
và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhứt từ 7 giờ tới 9 giờ;  
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát đủ hình múa bên Đại-pháp langsa  
và bêu Ngoại-quốc. Rạp hát này cắt  
khoản khoát lầm, cắt theo kiểu nhà  
hát bèn thành Paris nên ít uba hát bóng  
nào bi kiệp. Còn hình rõ lầm coi không  
chóng mặt, rõ như thẻ người sống  
thieu có tiếng nói mà thôi. Trong rap  
hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đèn xem chơi! Đừng bỏ  
qua uống lầm! uống lầm!

**LỜI RAO**

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có bán cuốn  
sách TUẦN TRÀ PHÁP LỆ (Guide Formuляire de police Judiciaire) của ông Võ-  
văn-Thơm làm day hương chức, nhứt là  
hương quan, cùng là cai phó tổng, cách  
thức tra xét, khai từ, vi bao gùng là tờ  
bẩm về việc hình; day kỹ can lầm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những  
người làm việc tùng quan Biên-lý, bắt  
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi  
cho rõ dặng biết quyền hành phận sự  
của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn ..... 1\$20  
Tiền gửi ..... 0 10

**TẠI HNÀ IN**  
**Imprimerie de l'Ouest**  
**CANTHO**

## CÓ BÁN SÁCH MỚI :

1.—PHAN THIE (chuyện lụ đời nay) bốn  
một người chết 7 năm, nhập xác một  
người mới chết mà sống lại cõi dương,  
par Trần-dắc-Danh. giá là ..... 0\$40

2.—TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par  
Trần-Kim giá là ..... 0\$50

3.—CONTES ET LÉGENDES DU PAYS  
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la  
Saigonaise patriotique) par M. Lê-văn-  
Phát ..... 1\$40

4.—TUẦN TRÀ PHÁP LỆ (Sách dạy  
hương chức phụ tá của quan Biên-lý) par  
M. Võ-văn-Thơm giá là ..... 1\$20

5.—LEBUFFLE (vol et recel de buffles)  
moyens à prendre pour essayer de le pre-  
venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là ..... 0\$30

6.—TRUYỀN KIỆN TÀM LIỆT NỮ (roman  
moderne) par M. Lê-trung-Thu giá  
là ..... 0\$30

7.—Đồng Âm-tư-vi (có pựu những  
chữ không phải đồng âm mà khó viết)  
giá là ..... 0\$40

8.—Đồng Âm-tư-vi (chữ langsa) 0\$60

9.—Dictionary Gazier ..... 2\$00

10.—Dictionary Français Anna-  
mite ..... 4\$30

11.—Kim-Tùy-Tinh-Tử ..... 1\$20

12.—Méthode de lecture illustrée par  
Boseq ..... 0\$80

**MỸ KÝ**TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU  
ở đường Tarc, số 16

## Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại  
tiệm tôi có làn má đá bằng đá cảm hạch,  
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun  
bằng cát, chạm bản đồng cùng hoa điêu  
thảo mộc theo lá i hàn hiệu, vân vân ...

Mộ bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình  
người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, nước  
thuốc mực Tàu, viết chí ban, họa biến  
liệu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous  
genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ ẩn khai.

## Thuốc điếu hiệu Canon

(SUNG DAI BAT)



BAO XANH

Hút đã ngoon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

## Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI DẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN TỔI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUAN TỔN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐÊ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho, làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hưu thệ tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ dễ hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ dién lâm.

\* Bán mỗi cuốn là ..... 0\$50

Tiền gởi ..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20 %; mua 100 cuốn thì huê hồng 25 %.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

## HOTEL Restaurant de l'Ouest CANTHO

HUỲNH-QUANG-NHỰT

*Propriétaire*

**Pension de famille**

CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán đồ thủ  
rượu Tây và dọn ăn cơm Tây

Lành nâu trong các đám tiệc,  
đám cưới — xa gần cũng được

## TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh. lời cho lục-châu chư quân tử  
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thể thức  
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-  
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp  
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ  
đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi  
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt  
thượng hạng; đê mấy trăm năm cũng  
không phai.

Giá tiền và thuốc tắt: Vẽ nőa thân  
(bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00  
= 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này  
đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté)  
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à  
l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.  
Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương  
nghiệp như ở xa xin qui vi gởi hình chụp theo  
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng  
qui vi và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vi  
cách kỵ lưỡng.

Nay kinh.

Viết thơ cho tôi xin đè :

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur à Giadinh.

Gérant: Võ-VĂN-THƠM