

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 57

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 21 FÉVRIER 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngu')

**AN HÀ N HÚT BÁO**

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THOM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN  
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao, báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bô-n-quán mà thương nghị.

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: «Sự tích giặc Âu-châu» hay lắm.

Nga-la-tù (Rút-xi), Áo-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-kỳ (Tược-ky), Ý-dai-lợi (I-ta-ly).

**LOI RAO**

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày dờu có danh tiếng  
cô lập một bộn nhạc Langsa 25 người,  
dù các thứ kèn, cho những người An-  
nam học, hơu sau năm nay đã tập rành  
rõ dù các thứ bài theo cách trước người  
Langsa; (Marches, pas Redoublés, Pelkas,  
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies,  
Airs Nationaux và Marches suédoises) cũng  
như các bộn bèn phượng tây.

Đã hơn hai năm nay, bộn này có  
nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, trước các  
quau Langsa; cũng chơi nhiều bộn  
đại hội người Langsa, Annam; tại bến-kèn  
đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon,  
và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhựt  
báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, quý ông, quý bà,  
như có diệp chí, hoặc nghịch hồn tang  
chè, ăn lè tèn quan, nên viết thơ cho ông  
SERSOT, mà thương nghị; giá cả dành  
ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá  
nhẹ; trước là đến giúp cuộc vui theo  
kiêm thời, và làm cho đẹp lòng quý ông,  
quý bà, chẳng nệ tồn của mà xem thấy  
con nhà Annam càng ngày tảo bộ.

MONSIEUR SERSOT.  
Chef de l'Harmonie Indigène  
N° 55 Rue Richaud.

**Cáo bạch**

Kính cáo cùng lục-châu quân-tữ cho  
đặng trường tri.

Nay tôi cô lập ra một cái tiệm hiệu là  
« Quan-Mang-Vịnh » ở gần chùa Ông (Cần-  
thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cẩm  
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư quý  
vị toại lòng. Còn cảng trọng thi bán thuốc  
« Nha-phiến ». Nơi lầu từng thượng, thi cho  
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,  
cùng khoán khoát, thấp đèn khí mọi nơi,  
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa  
người làm công trong tiệm dù và sảng sảng  
cho quý-vị sai khiến. Nếu có kẽ nào quý-vị  
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị  
chung nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh quý-ông quý-bà  
trong lục-châu, có tiệm đường đến Cần-thơ,  
ixn đời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng  
tiếp rước, cùng sảng moi việc cần dùng,  
rất vừa lòng của quý-vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

TRƯỚC KHI MUA  
**XE MÁY**  
TÌM QUÝ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM

**LỤC TỈNH LẨU**

TÌM  
quý vị ác chọn dặng kiêu xe

**EMBLEM và MEAD**

Tốt đẹp, chắc chắn  
và giá rẻ hơn các nơi

Đường Espagne số 84, góc chợ mới

**SAIGON**

TRẦN-QUANG-NHÌM.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ****HIỆU TÂN-PHUỐC**

Đường kinh-lắp — Cần-thơ

**NGUYỄN-THỊ-NỮ****LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quý ông, quý bà rõ,  
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,  
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng  
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch  
sẻ, bánh thì đẽ trong tủ kiển có rộng  
nước, kiển lèn không dăng, ruồi bu  
không được lại khôi ai rò tay dơ, ai  
muốn mua ở nào thì chỉ người trong  
tiệm lấy trao cho.

**VIEILLE EAU-DE-VIE****DEJEAN**

DENIS FRÈRES seuls agents

**AN HÀ NHỰT BÁO**

MỘI KỲ THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

**MỤC LỤC**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1.— Cáo bạch.....                         | A. H.            |
| 2.— Kinh chào Đại-việt và Nữ-giới.....    | A. H.            |
| 3.— Minh chung thuyết lề.....             | LƯƠNG-DŨ-THÚC.   |
| 4.— Canh nông thiệt luận (tiếp theo)..... | PHAN-HÀ-THANH.   |
| 5.— Lứa lúa giống.....                    | TRẦN-VĂN-VĂNG.   |
| 6.— Nuôi gà.....                          | id.              |
| 7.— Bột chuối.....                        | id.              |
| 8.— Tích thiêu thành da.....              | PHAN-HÀ-THANH.   |
| 9.— Phép thử lòng người.....              | LÊ-TRUNG-THU:    |
| 11.— Tâm nguyên diễn tích.....            | NGUYỄN-VĂN-TỊCH. |
| 12.— Giấy tiền vàng bạc.....              | LÊ-TRUNG-THU.    |
| 13.— Ít điều nói về việc túc tung.....    | VÕ-VĂN-THƠM.     |
| 14.— Duyên cờ giặc Âu-châu.....           | TRẦN-BÊU-TRẦN.   |
| 15.— Thời sự... ( Giá bạc..... )          | (Kiết).          |
|   | (Hưng).          |

**Cáo bạch**

Kính cùng chư khán quan rõ,  
có nhiều vị đã mang năm rồi, chưa  
có dòng tiền năm khác. Báo quán  
cứ gởi nhứt trình luân luân, xin  
cô trè thi nội trong một tháng, xin  
đóng giùm.

Còn vị nào thời mua nữa xin  
gởi trả lại

A. H. N. B.

*Kinh chào Đại-việt Tập-chí !  
Kinh chào Nữ-giới chung !*

Lâu rày đã mùi hương nào nức,  
trong trước diểm lành, Bôn-quán  
rất vui lòng trông đợi; nay mới  
thày rõ ràng xuất thế, Bôn-quán  
vội vàng cất tiếng chào mừng!

Mừng thay trong cõi Hậu-giang  
được nỗi thèm một nhà báo-quán  
dân-doàn ta càng rộng chò thày,  
thức nghe, mồi ốc lợi lộc thắng  
ngay càng đông người chī dân; lại  
riêng mừng cho An-Hà từ dày hèt  
buồn cầu “Lạc nhạn cõi quán”  
nhiều tay cỗ động, át cung rên nỗi  
của Trung-Châu.

Mừng thay cho hàng phàn dai  
được một tờ báo quý, sần người lo  
mở lối văn-minh, thịnh thịnh  
dường cǎ, ngõ hâu lòn gót bài hoa  
sản dứng hảo tâm độc đáo gương  
sáng soi trước khuê vi hàn được  
trau dồi tinh duc, tiết trong già  
trảng phao phao.

Ấy vậy hai Tân bão chủ ý đều giúp ích cho què vúc, hả người trong què vúc chàng hèt dạ nhiệt thành giúp sức cho thành tựu lại vững bền bằng bão hay sao!

A. H. N. B.

## Minh chung thuyết lè

### BÀI THỨ HAI

Bon Bon... Bon, Bon bon...bon.

Cái trai già trẻ, ban hữa đồng bang, cao thấp herra sang, hấy nghe cho rõ; làm người hơn cầy hơn cò, làm người hơn thú chạy, hơn chim bay, hơn cá thay dưới trời, ý tao vật sanh người mà mương saxe. Bởi vậy cho nên, Tao-Hóa anh người hình đẹp đẽ, sanh tay chơn mắt mồi phản minh, trong con người sanh nhiều bứt dưới trên, sinh có thánh có ngu mà dâng việc. Thánh để day giüm phẩm tiết, ngu để nghe mà ra saxe làm nên; người thuận nhau, ý cho khác, trí cho bến, trên thương dưới, dưới kinh trên thì an áo. Nếu không như vậy, thi sanh dân phải lộn xộn, lộn xộn rồi, đầu khác thủ tung. Ấy đó, bứt thành biến tri tánh sống trưng, ra công nhoc dâng giüm giüm cho Tao-Hóa, giüm là giüm chi về cõi nguồn, (cũng bão) hê cảng cõi thông thi dâng sá cảng thông, không như vậy phải tuồng bờ hùm bụi, vì ngu dốt cùi dân di lùi, không thông dâng từ ý tuôn pha; như vậy thi mất đạo người ta; thi Tao-Hóa chịu nồng công sanh người, mà hóa vật, đó. Bon bon... bon! — Kê từ thuở thánh nhơn thương cõi, dạy ở nhà, bận áo và ăn cơm, sáp sanh dân cho thuần ý an tâm, bày lè tiết luân thường cho hòa hiệp; cho hai chữ thiên sanh và nghĩa tiếp, hai

chữ này là chánh gốc đạo người; sanh làm người phải xét cho tới nơi, thi biến dâng phẩm người rất trọng; người hiền thánh lò tiêm rộng trống, nhờ Hóa-công có ý mở không; bởi vậy, hê thánh nhơn rõ sáng trong lòng, theo tạo-hóa giüm người lập đạo, trong chữ đạo là chỉ dâng cho khô ráo, giüm sanh dân cho khởi lâm dơ; chàng khác chỉ như cha dạy con thơ, bày lè nghĩa luân thường rằng chánh đạo. Thánh xét rõ cơ trời tốt và khéo, vạch đất tràn mà chỉ hướn năm phuơng; Cõi mà coi: Chỉ Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung-trong, bình thê đất để chờ sanh muôn vật, đó. Bon bon... bon! Thánh nhơn xét tâm ra tánh chất, thấy ngù hành sanh khác mà nên công; ngù hành là: Bất, đồng, cây, nước và lửa hống, rãm hành ấy sanh nhau mà lại khác, hê lửa đốt tên đồng sát, cây xoi via đất dai; sát khác cây cưa dòn ván dài, đất bùn cát thi làm đun nước, lửa hống mà bị nước thi trói lửa, tác tăng đó. Ấy là khác, còn năm hành mà sanh nhau như vậy: Bất hóa sanh đồng sát, sát đồng chảy nước ten; nước tưới đường cây sanh, cây đốt ra làm lửa; lửa tăng tro sanh đất Tao-Hóa sắp rành ràng. Ấy đó. Thánh xưa tâm rõ mồi mang theo trời đất giúp người bày nhơn đạo; Thánh hiểu thông cơ xảo lập ngù thường tiệp với ngù luân; để sanh cùng trong đất ngù hành; cho người dâng tiếp giao mà trường cõi. — Ngù luân là: Vua với tôi nghĩa, chồng cùng vợ ấy tình, cha con dao thân sanh, anh em đồng khí huyết, bận ban lòng tin thiệt; phản Phrix tiết đạo người; xét cho xa ai dám dâng chơi, năm hằng ấy luật trời rành rõ. — Thánh còn ngại người không từ tế, xúi ngang tăng nhơn đạo phải hir; e uồng cho saxe Tao-vật không tư, muốn người sáp sanh dân cho thuần ý an tâm, bày lè tiết luân thường cho hòa hiệp; cho hai chữ thiên sanh và nghĩa tiếp, hai

Theo Tao-tòng là ai ai giữ ven năm hằng chung trời đất mới là hồn vật, đó. Bon bon.... bon. — Năm hằng là: Chữ thánh xưa lựa sáp, chỉ nghĩa rõ cho người; Lê, Nghĩa, Nhơn, Trí, Tín. Trong trời, người người phải thường dùng cho phái đạo; Năm thường ấy Lê là chánh đạo, Lê cần dùng cho ra mặt người ta. Thánh thuở xưa trí chất thật thà, vẽ chữ Lê, chỉ hình rằng áo tốt, người biết lè chàng cần thông bay dở; cũng là người, có y phục như người ta; người mà vô lè như quí như ma, trong nhơn đạo phái rồi băng điêu thú, (không quần áo). Trong bài trước ta có lời dẫn chú: Thần chí tai, vì y phục bất trọng; nay ta xin dài nghĩa cho thông; khuyên lão ấu phú bẩn xét kỹ. Bon bon... bon. — Bất tri lè, ấy là người, mà đồng khì, bình đồng người mà còn thiếu áo quần; chí ứ: Bận áo quần mà chàng xứng với phẩm người, cũng như người vậy, mà còn phải mang dâu hò nhuốc; là người hiếu lè mà thất lè đó. —

Ví dụ: Lè dùng ngay và sạch, lè phải chánh và minh, lè cõi khá dê khinh, lè khuyên dùng thái quá. Người thường dàn da, may dâng nhiều tiền; sanh may tinh dứa hiền, thương hay tra thù lè; lè kính người từ tế, là vì kính người nên, kinh lâng, kinh tòi, kinh phẩm triều, dâu có lý kinh bối và kinh lịch; nếu như vậy, xem ra loạn lè, trê đại thường dâng ý nó sanh hir; bởi sai ấy làm đư cho nên người trong nước nay mang xấu hổ, là vậy đó; một tên linh và nhà người giàu có, thấy chùi nhà thừa dạ với tên quản; nó ngờ mình sánchez bực nhơn thản, thừa diệp sái mới nghĩa mày nghinh mặt; coi đó mà coi; lè thái quá sanh ra nhiều điều thất, mày mươi năm học ghe lò hoài; khuyên anh em lớn nhỏ ai aj, cho rò lè vừa chứng mới là phải; giữ lè mà giữ sai, một quẩy minh mà sinh quẩy đèn người; nếu người mà cố ý điều chơi,

làm như vậy sau lưng rồi khinh ngao; cũng là thất lè, dở.— Bon bon.....bon. Còn có người quá tệ, nhà may giàu, sanh chứng kiêu căng; học cao dài thanh giá như tài năng, ngồi tréo mày khách vào không dậy tiếp; nghĩa mặt ogó nhinh một lớp, mở miệng ra thông thnh nghiêm trang; quá hối lâu mới thiết tiếng rằng: «Chẳng biết người đâu là, có chuyện gì đến ngô vây? » không mời ngồi, không chỉ chò, chàng nhúc nhích, chẳng khuyên lòn; xem coi bất cập nêu hòn; người như vậy còn nhiều trong xứ, người trước quá chứng cư xữ, người sau bất cập lè nghi; ấy là bận áo quần mà chàng nhầm nghĩ, làm loạn lè sanh ri tục xấu chàng? Bon bon...bon..

Người giàu có nhiều người keo gác, vì tiết nên ăn mặc lài xài; bạc đẽ chôn sọt tröm cướp nòi ra oai, làm bộ nghèo hèn dâng chúa chà, có ích chi? trong xóm giân khinh dê, mịnh thất nghi nên phải bị khì; ấy giàu làm chi mà thất lè vĩ dời, giàu như vậy cho là bất cập đó.

Lại có kẻ nghèo khó quên minh bẩn beng, hay trau dồi sưa soạn nội chau thán; vay ngày tiền góp xài lán, chưa ai mường đã tính mua quần áo; ở nội vòn bị người sai khiêu rào, hoặc chèo zhe, hoặc gánh cùi, hoặc cây bira; có gặp ai phải cùi mặt bầm thura, sao mà lại tra hàn dỗ cho xinh tốt; cái thàn phan tron dài què dốt, ham mang dài sưa dâng theo người sang; dâ dỗi quen theo bom oan dâng, bởi bắt chureo theo dàn du và tròn cướp; trê ng dâm ấy là dàn hên thấp, chất ngu si người tri kê mà chi? làm người nghèo cũng so chung khì, co dâu lè hoc theo đều sai quấy; ấy đó, muốn ăn mặc không thích trung là làm sai, sai lè nghi thần chịu tai nòng; có lý nào mà: phản hèn vược bứt theo sang, minh đổi, dâ làm no sao dâng mà làm? dâu sưa dâng chúng xem bàng

lòng ; áo tốt xinh người dái cũng hờ hèn ; sai lè nghì ai có trọng kiêng, làm như vậy quá là thái quá đó,— Bon bon..... bon. Người thái quá khác đâu người bắt cặp, sao cho bằng giữ lè thích trung ; sah làm người, trời đã cho khôn, để xử sai uống làm người hòn vặt, người phải xử dời chát thất, người tua lập chí công bình ; ấy là đều ơn nghĩa công sah, ấy là trì thảo cho mẹ cha súc dưỡng ; người thất lè làm nhiều đèn chớp, sah tham đang, mà bợ súra bẹ nỗi ; khuyên anh em nhỏ lớn ai ai, xét cho kỹ lời ta thuyết lè Bon bon... bon bon...bon bon.

(Sau còn nói tiếp)  
Lương-dù-Thúc

## Canh nông thiệt luận

(Causeries agricoles)

(Tiếp theo)

Say làm ruộng phải lo cho kiêp thiếc, tất nhiên không thất. Xưa có câu tục ngữ nói : Một cây sém chín, hơn mươi cây nonon. Bởi lấy theo lời vì thử rõ cuộc làm ruộng phải sớm lo, tối liêng, làm cho kiêp theo lúc mưa, làm cho chín chín, dân có thất cũng không phải mất vốn bao giờ.

Chứ như trời đã mưa, coi thế phải làm, mà mình tri huân, không lo súra soan mà gieo mạ, để đến chứng lúc mưa dẫu, mới lo gieo mạ thì mạ bị mưa lôi ngói, lôi ngói cây mạ lên phải yêu, hả mà yêu mà xấu, ấy cũng là một sự thất dà ngó thấy rồi, dân mà cày, làm sao cho tốt đáng ? Còn mạ gieo tốt, mà đất không lo cày, cùng súra soan đất để cấy, huyền dái chậm trễ, mạ già hoặc bị tết nước cốt, đòn đất không kỹ không chính, mạ có ống, mà đem cây xuống, làm sao mà không thất thất rồi đó, thừa thời vận ! vận thời ! mìn không có tay làm ruộng ! Còn lúc

làm theo mùa trước làm kiêp chúng bạn lúa tốt coi xanh kịch. Đến mùa lúa chính bẹ trè gặt cát không kiêp đẻ lúa chính rục, chính hoát, cày rạ mõe meo lúa gần lèn chét, mới gặt, đã hao hớt, đẻ tháo dâu có trùng cúng trả nên thất vậy.

Ấy là theo cao làm ruộng có công trâu, ai ai cũng choán biết chẳng cần chi phải nói cho dòng dài. Duy có một sự cần nhứt hơn hết muốn cho dặng trùng thi rảng công cho siêng, tùy thế canh cải, dưng cứ theo phong tục ông bà, tuy theo mura gió phong thổ mà thôi. Nếu không cần thì làm sao khỏi thất. Bởi vậy cho nên trong từ dân mới đẻ cho là : nhứt si, nhì nòng. Như kẽ si học không cần, không lo thì khó mà lập cái thân, còn người nông làm không bươn bả, thì không có mà ăn, người nông cũng cưa nhoc như là học trò lo mà học, chứ không phải luân hè làm ruộng mà giàn, bởi lời vi nhứt si nhì nòng, là 5 theo người nông cưa ít hơn người si một bure nhưng mà phải siêng nòng lo lán, thức khuya, dậy sớm mới đượ, chứ làm mà thà trời, lời thôi, tối dân hay đó, có lẽ vào trời mì dò lúa xuống cho mình bao giờ ? không phải vận thời mà giáp minh trong việc làm bieng dặng. Như ai vận thời phát đạt, di mướn ít công ruộng, tối dùng siêng dùng lo, để ngồi mà chờ cho vận thời, chờ cho trời giúp, mây thuỷ mà có, nếu đẻ thời vận, thì mấy công ruộng đó chứng ít năm thành ra một cái rừng hoang cỏ láng !

Còn làm ruộng cũng tùy theo sirc, tùy theo giá thể của mình liệu cơm gấp mâm, chờ nêu ham nhiều, ham nhiều làm không khâm cũng thất vậy. Như thế tùy theo mình làm chứng 50 công mà rảng mướn tối 100 công, dặng cầu may cho khâ, cái đó mới là hai to da ! là vì làm nhiều quá coi không xiết,

hoặc không dù tiền mà mướn phụ công với mìn, nêu làm không kiêp, hoặc gieo mạ trè, làm đất cầy trè, cầy lúa trè, đèn khi gặt cát trè, đem lúa về trè, phải bị mua lúa ra mông, là đều lời hại to lán. Như mạ gieo trè cầy muộn, ấy là thất, mạ già cúng thất, cầy không kiêp, bị nắng chai đất, hoặc nhầm trước lén nập lúa, thì lúa phải hao, rồi chạy sắp chạy ngứa mua lúa đem về đậm mẩy chô hao đó, ấy là thất công, mà thất cùa, rồi lán tới thất mùa. Cho nên mình phải liệu súc liệu thê, làm bao nhiêu, tiều bao nhiêu phải tính trước đó, tính khẩu trú cho đúng rồi sẽ làm, chờ vốn có ít mà ham làm nhiều, việc làm trè nái, làm nhiều mà lúa ít còn người ta làm ít mà lúa nhiều ấy là : da hir bất như thiểu thiệt (nhieu không bằng ít) Có khi vira.

(Sau sẽ nói thêm.)

## Phải lừa lúa giồng

Trong Nam-kỳ ta chẳng biết bao nhiêu giồng lúa, hằng có nhiều thứ giồng tốt hơn hết cả toàn cầu; rồi vì mẩy kẽ nông phu không biết lừa thứ giồng nào tốt mà trồng con thứ nào xấu mà bỏ đi. Phải chi sớm biết lừa giồng tốt mà trồng thì có thứ gạo ngon cơm và lúa lại cao giá nữa.

Có một bài ông Langsa châm ruộng đại miêng Hậu-giang này thuật lại rằng lúa báu không giá cao là vì bời trong lúa có lòn lúa dò nhiều lán.

Ông M Charles là Quan Bảo-hộ tại Trung kỳ có chạy tờ truyền rao cho các Quan tham biện các tỉnh như vầy :

“Lấy theo bón chỉ các trồng lúa tại, “Bên ý-dại-lợi mà sánh với bón của “phòng đê đỗ thô sảng tại Bắc-kỳ, “thì là như nhau người ta đã thử,

“rồi ràng rối nếu lừa lúa tốt mà trồng, “thì trong 3 càn langsa (kilo) trồ dặng. “120 càn còn lúa ngan thì 3 càn dặng. “có 95 càn mà thôi cho nên phòng canh “nông nghệ quyết chiểu theo cách thức này “kể từ ngày nay bởi vậy cho nên “hè muôn mùa mang trở nên thanh, “mậu thi phải làm sao cho tiệc cái giồng “lúa đó đó di ấy là thứ lúa các nhà, “buồn đều chè cã.

“Vậy các ông khá truyền rao cho kè, “nông phu các tỉnh phải chọn thứ “lúa tốt mà gởi cho phòng canh “nông trong số 5 hay là 6 người “chuang lại mà gởi cho dặng 100 càn “hè phòng canh nông lừa lại rồi thi liên, “gởi trả lại mà lúa ấy cho nguyên chủ “rồi truyền lại cho phủ huyện mẩy kè, “nông phu mỗi người súra soạn 1 khoán “đất phäu ranh ra là 2 môt bên trồng lúa “lúa, rồi còn một bên thì trồng lúa ngan “rồi mang naun các ông chạy tơ cho ta “coi mổi giồng đất thất ra thế nào.

Theo cách thức này thì giúp kè nông phu xứ Trung-kỳ dặng làm cho mùa mang-tốt lên thêm một mót nháu, chờ việc thanh mậu cho huêng tài khó mà mong dặng vì bời đất không dặng phì mĩ chờ chi giồng tốt này mà rải cho Nam-kỳ ta tai mùa mang mới thanh mậu vò cùng cho.

Ông Le Gallen sẽ dùng bón cách thức nói trên đây mà làm cho có ích trong thuộc địa ta, là ông sẽ rái giồng lúa lừa cho các làng dặng mà trồng thi làm sao thủng thủng cái giồng lúa xâu cũng phải tiệc hết lán, và ông sẽ làm cho lúa Nam-kỳ ta sẽ trở nên có danh tiếng trong toàn cầu.

Còn coi theo hỏa cách trước mà lừa lúa giồng dày là thuộc về phần của phòng canh nông truyền rao cho mẩy kè nông phu hay.

(de l'Impartial)

Trần-văn-Vọng.

## Cách nuôi gà

Nhiều nhà ở đồng ruộng cùng rây bát thường nuôi gà để dùng mà ăn thịt mà thời chờ không thường việc thu lợi là thường bao nên mấy ông tri thức làm sách mà chỉ về rõ ràng cho mấy kẽ chưa từng trải.

### PHẢI LỰA GIỐNG GÀ.

Loài gà mái thật là nhiều giống làm có giống tốt có giống xấu. Có thứ giống thứ gà chọi thì dễ nuôi hơn hết vì nó đã kiểm ăn một mình nó nơi vườn ruộng chẳng cần là mình phải cho nó ăn. Song phải giữ gìn vườn rào thảo cũng là ruộng lúa cho lâm vì nó bươi phá lung lâm nó bay như gà rừng vậy nó thường bay là dây trên mấy cái hàng rào.

Giống này thật là mau đẻ lâm như đầu mùa xuân nó nở thì qua cui mùa hè nó đã đẻ rồi.

Còn giống gà mà tốt hơn hết có tiếng là tại bêu Đại-pháp như giống gà ở tại Hoodan, giống đẻ sai, trứng tốt thịt nhiều và mềm ngon.

Giống ở tại Bresse, đẻ sai, trứng vừa vừa, thịt cũng mềm ngon và giống ở tại Flèche, đẻ sai trứng tốt, thịt mềm, trắng và ngon.

Đều phải biết nhất là nuôi gà giống nào cho rặc giống này chờ đẻ nuôi lâu nhiêu giống thì sẽ sanh sáu không tốt.

### CÁCH CHỐI GA ĂN

Loài gà là loài tra di ăn thông thả nơi đồng ruộng cùng vườn tược nhưng mà chờ có thả lồng nó cho lâm vì nó quen nết, trong trại rao cỏ gì nó cũng phá hư hết cho nên bừa sớm và chiểu phải cho nó ăn phụ thêm hoặc bột gai, bột lúa mì đen, lúa thô, lúa mạch, bắp cùng là lúa mì mẫn; mấy thứ hot này có tính nhiệt phải cho nó ăn thêm là nha đam tươi nấu với củ cải cách cho ăn đỡ tươi này rất có ích cho loài gà lâm hổ nó

ăn dặng thường thì nó cứ lắn bắn trong rào chờ chảng hé đì ra uzoái đồng ruộng Phép cho nó ăn thì phải vải ra ngoài sân cho ăn hai lần kế nhau nghĩa là một lần trước nó ăn hết rồi thì vải kế đó một lần sau nữa mà phải nhảm chừng mỗi con ăn dặng từ 40 cho tới 50 că ram lúa. Còn gà nuôi trong chuồng thì phải cho ăn bằng sấp 2 cái cho gà nuôi sân ăn đó và cũng cho ăn phụ thêm nha đam nấu với củ cải nói trước do vậy. Mà còn lúa cho ăn chảng phải vải ra như cho gà sân ăn vậy dầu phải đựng trong cái máng mà cho nó ăn.

### CÁCH NUÔI THỰC GÀ CHO MẶP THỊT

Cách nuôi gà cho mặt thịt chảng khó già bát 8 bay là 10 con gà tơ bò chung với một cái lồng đem chỗ đứng sáng mà dùng tối cứ việc cho nó ăn nhứng là lúa, hoặc lúa mì mẫn, lúa mì đen, bắp, lúa thô bay bột lúa mạch nhồi và lúa mì đen hay là bắp trộn sữa cũng là mỡ sữa đến 10 hay là 15 ngày nó đã mập tốt rồi còn mà đẻ trại lối chừng 10 ngày nữa thì thịt nó lại càng béo ngon hơn nữa.

Còn như gà còn muôn nuôi nán tại trong chuồng cũng vậy nhưng phải cho nó ăn mỗi ngày hai lát sờn mai cho ăn lúa chiểu cho ăn bột nhồi như nói trước đó thì nó cũng mập béo tốt vậy.

### CHUỒNG NUÔI GÀ

Cách cắt chuồng nuôi gà không đủ thể thure thì gà sanh bình hoạn mà bao hót dầu mà cắt cho rộng lớn thê nào mà không dâng sạch sẽ thì cũng sanh ra vi khuẩn hai cho loài gà.

Cắt chuồng gà, thì lựa một chỗ đất cho cao ráo, và sạch sẽ, chỗ nào có các huy là gạch sỏi dặng để quét trước và khoán khoae; phải dùng lưới sác mà ráo dặng ngăn ngừa loài chồn, rỉa và các loài thú phá hại gà. Còn cửa chuồng thì phải trỗ ngay phía đông hay là phía nam phải quét trước cho sạch sẽ nhất là phải hốt

nhiều phần nó đóng theo cỏ rơm người ta bỏ cho nó ăn đó ấy là giống rất uôn thiệt hại.

Còn vắng đê cho gà đậu thi dùng thứ vắng thông bê ngan lối chừng 6 phân tay, bê giày chừng 3 phân cho nó đứng cho thông thả và phải đê cách thế nào cho đê dở ra mà rửa ráy cho thường.

Ở gà đê chảng cần phải dùng bàng thùng mìn chí, phải đóng hộp bàng vắng thông mòng vuông více cho dạng 3 tát tay và bê cao lên 1 tát ráy tro dưới đáy rồi trên thì ráy có khò.

Mỗi tuần lẻ dùng nước lúa mà rửa ráy cho sạch mấy cái ô và mấy cây nó đậu đó.

Qua mùa nông nực mỗi tuần phải 2, 3 lần nhứt là phải dùng một thứ thuốc gọi là eau phénique mà rửa mấy cái goc mấy cái ket và mỗi tuần cũng phải rưới nước với một lần.

Phải dử gìn cho lâm lâm những loài sâu mọc và coi chừng loài mạt nếu loài mạt có nhiều thi lập tức phải rửa cá náo vách phân náo cây gà đứng, náo ô gà đê bằng thứ thuốc eau phénique nói trước đó hay là dùng thứ thuốc kêu bằng acide sulfurique pha 5 că ram vò mỗi litre nước.

Còn cắt chuồng gà chờ nên cắt gần chuồng bò, chuồng trâu cũng chuồng ngựa.

Như mà nuôi gà mái nhiều thi nên cắt chuồng nhỏ vừa kẽ nhau mà nuôi riêng nhau tốt hơn là cắt chung vò một cái lồng.

Bầu tốt hơn hết là chuồng gà phải ngang 2 ra chinh giữa làm cửa thông thường qua lại một bên thi nuôi gà trong và mái tơ, còn một bên đê gà ấp và gà cù con, lại mỗi bên làm mỗi cái cửa cho liềng bê vò ra quét trước.

(Sau còn nói tiếp)

Trần-văn-Vọng  
Lược dịch

## Bột chuối

Người Phương Tây nay tại xứ Guyane dùng chuối làm ra một thứ bột rất hữu ích cho con nít và người bệnh hoạc ăn; có một ông daoh y tên là Thoms có kím đợt tại phòng baptist nơi kiob thành Pür-quốc, chiếu cho thứ bột chuối này có sức bổ dưỡng cho loại người lâm, vì trong bột này có một phần rươi dam khí (azote).

Cách làm bột chuối này không khó gì, hể nó hầm hầm thì lột vỏ nó ra, xác mòng đem phơi, hể nó khô rồi, thi bột nó vỏ máy xay như bột thường vậy, rồi lấy ráy mà ráy nó lấy thứ bột nhỏ hơn hết.

Máy dùng xay bột chuối thi phải làm bằng bạch kim, bằng bạc hay là bằng đồng bạch, chờ nên dùng máy sắc vi ten sắc no làm cho đèn bột đì, nhứt là dùng có làm hư cái màu trắng của bột.

Thứ chuối người ta còn dùng cách khác phơi khô như mấy thứ trái cây khác mà làm ra một vật ẩn, là hể khi náo chuối chính mùi sáp từ niente trên lười sẽ phơi hoài, phơi cho nó khô queo lại, rồi lấy giày cột treo trong nhà cho đèn chưng náo cái da nó hòa ra trắng hơi bột thi người ta mới giày nó vỏ hộp, ấy gọi là mứt chuối, au nó có mùi ngọt mà lại mau tiêu khiên.

Đây xin chỉ về cách thế tại xứ Jamaique làm bột chuối như vầy:

- Chuối đê đèn vừa hầm dạng đê bê.
- Cay vò bằng dao bạc, dao ngà bay là dao bằng đồng bạch (dao sắc sơ ten ra đèn chuối) rồi bò vò thùng nước mưa mà ngâm.

3. Xé mỏng ra để nhẹ nhẹ trên dặng phơi.  
 4. Khi nó khô rồi thì bỏ vào cối xay bột mì mà xay như thường. Muốn cho bộ trộn nén tốt thì giữ gìn đừng cho chuối phơi đóng giấu đen. Sau khi xay rồi chừng 6 giờ đồng hồ thì người ta vò thùng dặng rồi.

Trần-văn-Vang.

## Tích thiều thành đà

(Plusieurs petites économies en font une grande)

Tiếp theo

Công việc bón lúa coi làm chẳng khó, sao không thấy ai làm, có làm thời mới có thấy ham, thiệt cũng nên gần sicc. Tuy xem ban đầu coi ít, hễ làm dặng cũng có dư thiền.

Chớ chỉ những kẻ cò nhỉ, quả phụ sanh nbâm nơi đồng ruộng cũng nên bón lúa ấy là đều hữu ích (song tôi nói cò nhỉ quả phụ là những nhà nghèo cà! chớ không dám nói cò nhỉ quả phụ nhà Phú túc) hoặc nhà chưa dư dả, trẻ em không thể mà đi học hành, ăn rồi ở không lấy làm vò iech, đi gặt không dặng làm việc năng chẳng kham, cũng nên rủ nhau nấm ba đi với cò bạn cho vui mà hồn kèo một mình nó bắc làm biếng, hestate cò lúa thì có tiền, thiệt là vầnz bae sáng đó, dầu không bán, thì sáng dể mà dùng ấy là: Tích cốc bạch giá, bắt trú cơ hàng nghĩa là: chứa lúa chứa lúa chẳng lo đói lạnh) dầu mà không có chứa lúa, có lúa nhiều cũng khôi lo đói lạnh. Theo mày nời ruồng gò tôi thấy người ta gặt, lúa đồ thôi da đồ đất, cò khi gặt mà gánh lúa bó vê nhà, lúa hột đồ rớt theo giac đường thiệt là nồng quá! tiết quá của sáng không dùng dể khi thon thiểu di vay mới là tức chớ! ở theo đường xe lửa, từ Bình-diên, Phú-lâm thấy người ta cát lúa mà đậm, bỏ rơm ra

rồi bả già, con nít trái dệm lấy rơm bỏ mà dùi, kiếm lúa sót cũng còn có lúa già. Huống chi là quét cả và dông mà chẳng dặng lúa thiên sao? ở ngoài Trung-Kỳ có người di quét di bòn, mà không dặng nhiêu, vì xứ người coi hột lúa quí lâm, làm thì kỹ lưỡng, không hời bợt như trong xứ mình, mà người ta bòn cũng dông mỗi người một ngày lối chừng bốn năm tò là nhiêu, là may mà còn di tiêm tới quơ quào. Còn xứ mình lúa nhiêu, người làm ruộng ít tiệt hột lúa.

(Sau sẽ tiếp theo)  
Phan-hà-Thanh

## Phép thử lòng người

(Règle à suivre pour éprouver l'homme)

Tương mảng lòng người khó biết, kia cha mẹ là dường sanh thành dường dục mà chưa hay rõ thấu lòng con; nọ anh em cốt nhục đồng bào, vợ chồng đồng tịch đồng sàng cũng chưa dể biết lòng nhau dặng, huống chi là kẻ bẩn nhơ ngoại tộc! Cho hay dò sòng dò biến dể dò, nào ai bẽ thước mà do lòng người. Tuy cười mà dấu dao thương, tuy khóc chưa át là vương lấy sâu. Hắn là tri nhơn tri diện bất tri tâm! Rứa mà Hòa công khéo léo vò cùng dã tạo dúc lòng kia khô biết, lại bay ném phép thử cho người; toàn mây huyền vi rất nên tình xảo, như gấp gáp tốt nỡ đường ván về thấy ngàn vàng chính giữa đồng không, dung giặc lớn trong cơn sáng sỏi, được tin cừu nhon mặc nạn vong thân... ấy cũng là phép thử lòng vàng gan đá đó!

Nghĩ lại cối trâu lâm cuộc tan thương nguy biễn, công danh phú quý lung xáng, người sao của tiễn lưu loác, kệ lai xã hestate bỉ xin ăn; già tóc bạc phết phơ bần da kệ đầu xanh thở thở..... ôi thời thời xiết bao nỗi cao dẽ lãnh noán, giải do cũng phép mầu tạo hóa để cho người thử biết lòng người. Mà hestate biết lòng nhau rồi thì ít sợ mắc lầm

dêu gian trá, lại tình Đồng-chưởng càng đậm vẻ yêu đương, tật dở kỹ cũng khi tuyệt dứt. Rứa thì có e chi những cuộc hùng hiếp chung lo mối lợi cho chúng tộc mà chẳng được hoàn thành.

Thương thay! có kẻ, ngờ là lòng minh không ai độ thấu, nên già bơm lão thành, ngoài môi trương đạo đức Không Trinh, mà kỳ trung tam khẩu bất đồng, hoặc xá xá trước mặt, rồi vúc vắc sau lưng; hoặc như cáo đội lót bùm doạ chung, gá deo lồng phung khoe màu; hoặc như các dằng LEO DỰA VÁCH THÀNH rọi lại nhẹ cây hương rằng thấp... thế mà chiếc xảo bao làm cùng không qua khỏi mây huyền vi, chung y cũng trước mắt người lở dạng trơ mòn, hết tròng nên tháo phận; lại có khi làm hư đến việc người phú thác: ấy cũng vi biết học mà chẳng biết làm theo, rất thương hại è! Dẫu cho chước qui mưu thần chẳng quá nết kbiêm cung, chơn chất.

Lê-trung-Thu.

## Tâm nguyên diền tích

(Tiếp theo)

II

Luận trong các thứ bông, sao gọi BÔNG SEN là QUÂN-TŨ, vì bông sen sanh chốn nê ninh, mà lại tốt hơn các thứ bông kia, nên trong sách ICH-TRÍ có câu này: QUÂN-TŨ XU U TRƯỚC ĐỊA, NHÌ BẤT NHIỀM LOẠN KỲ TÂM.

Nghĩa là: kẻ QUAN-TŨ ở nơi đất nhơ mà chẳng nhuốm sự nhơ vào lòng, tí như bông sen sanh dứa chốn bùng lâm, mà lại càng xinh tốt, ở dứa trâu mà chẳng nhiễm bụi trâu, nên trong QUÂN-SỰ LOẠI, ông Đỗ-phú có khen bông sen như vậy:

« BÌNH LẬP TRIỀU TRUNG HƯƠNG BẤT TÌN,  
QUÂN-SỰ VỎ ĐẤT ĐỦ PHONG XUY. »

Nghĩa là: Đứng sương dứa trời thơm chẳng ngọt, bao nài gió tai với mưa tuồng.

Nên bông SEN đáng bậc QUÂN-TŨ, dầu nắng mưa cũng CHẲNG PHAI MÀU. Còn luận theo các thứ bông kia, thì bông SEN nhiều chỗ dùng, cái hột nó lại càng có ích cho người, nên trong THÀNH được gọi hột nó là LIÊN NHỰT CÙNG DÚP DỜ cho loài người khi bình oan, nên trong LUẬN-NGỮ có câu này: QUÂN-TŨ THÀNH NHƯƠN CUI MÝ, BẤT THÀNH NHƯƠN CHI AC.

Nghĩa là: kẻ QUÂN-TŨ nên người chung tốt, chẳng nên người chung xấu;

Còn ĐƯỜNG TRAI có câu này:

« TRƯỚC DIỆP ẨM VI CAM LỘ SẮC,

« LIÊN HOA OAN TÁC NHỰC CHI HƯƠNG

Nghĩa là: Lá tre uồng làm sắc cam lộ bông SEN thay làm cỏ chi thơm nên khi Thủ-sanh gặp Túy-kiều, hai người tam hiệp ý đán, mượn bông SEN mà tảo tình cảnh như vầy.

« Hương càng đượm, lửa càng nồng,

« Càng Xué vóc ngọc, càng long màu SEN

(Sau sẽ tiếp theo)  
Nguyễn-văn-Tịch

## Giấy tiền vàng bạc

(Bài này lại trè cho nên ấn hành vào số báo trước Tết không kịp)

Nay cũng gần tháng mán, năm cùn, tờ nghỉ lại lục lè ông bà, giàu theo phận giàu, nghèo thưa phận nghèo, ai ai cũng lo sao cho đồ đeo ba bứa tết, mặn lạt bảy ngày chay; huống chi tờ là người trong lề uchia, sanh chốn nhơ già, hestate vây mà ngâm cầu: « Trái đất tròn vo, sợ nỗi dựng nêu lăn tróc gốc; bầu trời thấp xún, e khi dặt pháo xít phồng da» mà chẳng lo hẫu bài ông bà, quái dở trong mấy ngày xuân nhứt. Nhưng mà tờ nghỉ lại việc cúng kính chẳng qua là một tâm lòng thành, vọng tưởng vậy mà thôi, nào có thấy ông bà chung hưởng! Đã biết rằng noi theo tục lệ cò dâ song theo lối phong chào thời đại nay cũng nên châm chước đổi dời, canh cài

bất hối cải tục xưa. Vì nhì dốt giấy tiền, vang bạc cho ông bà tiền xai, hoặc đánh lu hối me hoặc bài cào, bài tói...

Vui chơi như lúe sành tiên; dốt giấy bông được may quáo áo mới, gọi là lòi loẹt như khi ở thế gian. Ấy gọi rằng sự từ như sao, sự vong như sự tồn. Rứa mà giúp ích cho ông bà đầu chẳng thấy chín thấy giúp lợi cho ba chì Còn mà thôi. Vì chúng nổ khéo dùng chước qui bay tinh ông Dương Ông Mắt, đén thời dì đoán truyền nhiệm cho rit rầm nhà nam tự thứ. Đến nay nhờ ngon được vang minh Đại pháp roi vào, át mặt đương cháy tan tiêu mất, thi cái rít rầm ao khỏi lầm gươm tri huệ của đoàn hâu tần. Tớ nói đây sao cũng trái tai người thủ cựu bây giờ là phần ít mà lại vừa lòng người tần hóa chắc là phần đông.

Tớ nhớ lại nhiều ông cao kiều đã loạn bộ sự dốt giấy tiền, vang bạc... vẫn... vẫn; những mà từ ngành lại chí chí cũng chưa tuyệt dứt; một là vì mấy lão thuyền sứ giả, hai là bởi mấy tay thủ cựu, nên khiến ra những nhǎng cái bước ván-minh. Nay tớ nghĩ lại: mure ngay chǎng nẽ đau lòng gó, bút thẳng nào Io nhép miệng lảng, tớ mới phắc lại đó thôi: PHẢI CHẲNG NHỎ LƯỢNG XÉT SỰ, NHẨM BÂY MÀ LẠI ÚCH GI VỚI AI!

Lời Tờ Tờ

## IT ĐỀU VỀ VIỆC TÙ TUNG ANNAM

(Un peu de Droit indigene)

Lời nghị 16 Mars 1910, cát nghĩa.

Điều 1<sup>er</sup> và 2<sup>e</sup>.

Hai điều lệ này nói về Phân sự quyền Hành (Compétence) các Tòa xử việc Họ cho người bón-quốc, dại khi nào phải xử sơ (premier ressort), khi nào được phép xử phúc (dernier ressort).

Muốn hiện cho rõ duyên cớ ta nói phón ít đều về cách cai trị bên Đại-pháp.

Quyền xử đoán để thay mặt cho cả và dân Langsa mà phân minh sự kiện thưa, thì chia ra làm hai thứ, một thứ thi gọi là Tòa thường lệ (Tribunaux ordinaires) một thứ thi gọi là Tòa riêng hay là Tòa ngoại lệ (Tribunaux spéciaux ou exceptionnels).

Tòa thường lệ thi để mà xử cá thày mọi việc, trừ ra những việc nào ngoại trừ phận sự mà thôi.

Tòa ngoại-lê, thi để mà xử mấy việc gì có luật nào dạy riêng phải về phân tòa đó xử mới xử.

Tòa thường-lê là các tòa-sơ và tòa trên (tòa kêu-oan).

Tòa ngoại-lê là Tòa tập tụng, Tòa thường-mái và tòa tư về việc chánh trị.

Ở trên hết thấy các tòa, thi có một cái tòa gọi là Tòa-tam-pháp (Cour de cassation), nội cã và nước Đại-Pháp thi có một cái tòa Tam-pháp mà thôi, tòa ấy dựng dâu hết thảy.

Kế dưới, thi là tòa trên (Tòa Kêu-oan) Nội Đông-Dương thi một cái tòa kêu oan mà thôi, mà chia ra nhiều phòng xử. Tai Saigon thi phòng nhứt và phòng nhì, tại Hà-nội thi phòng ba;

Đứng dưới Tòa kêu-oan, thi là mấy cái tòa sơ (Tribunaux de première instance) xử việc họ, việc thương-mái, việc hình và mấy Tòa tập-tụng tăng quyền (Justices de Paix à compétence éteinte) nghĩa là Tòa này thi quan Biên-lý, quan Tra-an, và quan Chánh-Tòa, một người gồm lanh-nết dore; tại chỗ xử hội, không có quan Biên-lý ngoài thị-sứ, khác với tòa sơ mấy lè ấy mà thôi, chờ quyền hành xử đoán thi cũng bằng mấy cái Tòa sơ kia vậy.

Tại Saigon, ở kế dưới tòa sơ, thi có tòa tập-tụng (Justice de paix). Tòa tập-tụng Saigon quyền hành y theo Tòa tập-tụng bên Đại-pháp, để xử đoán mấy việc nhõ mõi, còn tòa sơ Saigon để xét mấy cái án tòa tập-tụng bị người ta chống kêu oan.

Còn trong các hạt, thi mấy tòa sơ và

mấy tòa tập-tụng tăng quyền thi đều có một quyền hành phân sự y như nhau, trong sự xử đoán, xử các việc họ, việc thương-mái và việc tiêu-hình.

Tòa kêu oan (Cour d'Appel) để mà xét mấy cái án tòa sơ và tòa thường-mái bị người ta chống, và để mà hủy bỏ mấy cái án tòa sơ và tòa tập-tụng tăng quyền xử bất-bất, bất-kỳ là xử việc hình, việc họ, việc thương-mái mà mấy án ấy xử không nhằm luật dạy, hoặc là sai ý dạy trong luật.

Tòa tam-pháp (Cour de cassation) thi để mà hủy bỏ mấy cái án của tòa kêu oan xử không nhằm lời luật dạy, hoặc là sai ý luật dạy.

Có mấy bậc phân xử (degrés de juridiction)?

Kể lập luật ra sợ e có án tòa xử lâm lõi rồi không thể cải sửa lại cho được cho nên lập ra hai bậc phân xử, cái như bậc lăng-xử, bậc tổng-xử vậy; một vụ gì cũng được đem tới hai tòa, tòa thứ nhứt xử, rồi sau tới tòa thứ nhì xử, giá như một vụ gì lăng-xử rồi, còn xin cho tổng-xử lại được. Tòa thứ nhứt là tòa có luật cho quyền hành xử vụ ấy còn tòa thứ nhì là tòa bậc trên, để xét án tòa ấy coi có phải thi để, có sai thi xử lại.

Ấy là theo phép thường, song có việc luật cho một cái tòa kia dặng quyền phép xử nhứt định một lần mà thôi, xử đoán, xử bậc chót.

Hết khi nào vụ gì thuộc về bậc tòa xử đoán mà thôi, thi người ta gọi tòa ấy xử bậc sơ và bậc chót một lượt (en premier et dernier ressort). Án tòa ấy toàn quyền không có được chống kêu oan.

Còn vụ gì thuộc về hai bậc tòa xử, thi tòa có luật cho phép xử vụ ấy, được xử bậc sơ, mà thôi (en premier ressort) án tòa ấy còn được chống kêu oan lên tòa trên.

Tại Saigon, án tòa tập-tụng thi chống lên tòa sơ Saigon.

Mấy cái án tòa sơ và tòa tập-tụng tăng quyền xử bất-sơ thi chống lên tòa kêu oan.

Không khi nào mà đi cho qua hai bậc xử đoán đâu không có vụ gì mà tới

ba bậc tòa xử như án tòa trên thi không có phép chống án nữa được, còn có chỗ xin phá án về Tam-pháp được (Cour de cassation) mà tòa tam-pháp không phải là bậc xử thứ ba.

Và mấy cái áo tòa sơ và tòa tập-tụng tăng quyền xử bậc sơ và bậc chót một lượt (en premier et dernier ressort) thi không có phép chống án dặng, còn có chỗ xin phá án về tòa trên Saigon xử mà thôi, mà phòng xử phá án này cũng không phải là bậc xử thứ ba, bởi vì luật riêng cho cỗi Đông-Dương này không có lập tòa tập-tụng như là Saigon vậy, cho nên mấy vụ thuộc phân tòa tập-tụng, và xử bậc chót (dirt).

Giá như vụ kia theo tục các chỗ khác thi về phân có làng, thi kông dặng lanh-xử, mà toàn-quyền xử bậc chót (xử đoán).

Lời nghị ngày 16 mars 1910 này sắp đặt phân sự cho tòa sơ và tòa tập-tụng tăng quyền xử việc họ NGƯỜI BỒN QUỐC. Luật này định rằng trong vụ kiện về tài vật hay là về người mà giá đáng 1500 quan tiền tay hay là 600 đồng bạc, thi tòa sơ được xử đoán bậc sơ và bậc chót (premier et dernier ressort) nghĩa là áo ấy không còn tòa nào xử lại được. Có phép xin-phá án, như tòa trên phá án ấy, thi cũng phủ lại cho tòa sơ xử mà thôi, chờ tòa trên không phép xử.

Sự bắt bẽ án có hai thứ: một thứ theo lề thường, một lề gọi là ngoại-lê.

Sự chống áo là đều bắt bẽ án từ theo lề thường (coi số 114 và mấy đến kè sau).

Còn mấy cách bắt bẽ ngoại-lê, thi là:

1° Cản án xin nháp vụ (tierce opposition)

2° Xin cung trạng (Requête civile)

3° Xin phá án về tòa trên (Pourvoi en annulation).

4° Xin phá án về tam-pháp (Pourvoi en cassation).

Tiếng nói vụ kiện về người, về tập-tụng và về dien-sang (actions immobilières) tối sê cát kè dien thứ 9 trang kỵ sau.

(Sau sê tiếp theo)

VO-VAN-THOM.

## Sự tích giặc Âu châu

N° 1 (*Les causes de la Guerre d'Europe*)

(Tiếp theo)

Chuyện vẫn xong rồi Hoàng-thái-tử ra đi; cách nhà thờ hai trăm步 trước tháp, có một gã đứng trước đầu bàng bá tánh, cầm trai phá liềng vào xe hơi Hoàng-Thái-tử. Trái phá bay xót ngan vừa dừng minh ngài, ngài bèn lấy tay xô vẹt ra. Trái phá té vẹt ra phía sau xe mà nổ, làm cho hai quan hầu đang đi tháp tung bị thương tích mà nhẹ.

Còn trong bá tánh có sáu người bị thương tích kè nặng người nhẹ. Tên quang trái phá ấy là thợ sáp chử nhà m tên là Ca-bà-ri-nò-huýt, dân Xet-bi, ngụ xóm Bót-ni, nó quang trái phá rồi chạy trốn, nhảy xuống rạch gần đó.

Cả ba người là một tên thợ hớt tóc và hai tên mả-tà kín chạy theo nã tróc.

Cả ba đều kéo lôi thẳng ấy lên bờ, bá tánh bèn áp lại làm dữ may nhỡ có bối-ich ngăn cản chờ không nó cũng đã bị dập chết. Hoàng-Thái-tử và vợ cứ việc đi tới Hội-quán thành-phố Xè-ra-rò-hue là nơi các quan đang săm sưa trước ngài.— Khi quan Đốc-lý khi sứ đọc bài chúc thì Hoàng-Thái-tử bèn nói lấy như vậy: «Đọc bài chúc mà làm chi? Vẫn ta đến đây dặng xem phong cảnh xứ này mà họ dùng trái phá mà rước ta, thiệt là một điều phi lý.

Thời bấy giờ khanh cứ đọc đi.

Khi Hoàng-Thái-tử ra về thì quan Đốc-lý hết sức nản-nó ngài, xin ngài phải di ngà khác mà về đều Chánh-phủ chờ dừng di theo ngà cũ đã định?

Hoàng-Thái-tử chẳng khống nghe lời. Ngài đáp từ rằng: «Ta đi theo ngà cũ đã định là vì có việc bí mật»

Các quan hầu đều hiểu rõ mà ngài chẳng muốn nói ra cho người ngoài biết. Sự nhứt định bắt cần như vậy làm cho ngài nan bảo nhứt thân sauh cùng làm bén luy dấu tánh mạng bà Công-tước xứ Hô-hán-be!

Qua thời chảng khôi bao lâu liều có việc hâm hại thứ nhì xảy ra trong lúc xe ngài đang di về đến Chánh-phủ.

Sở là một gã thiếu niên học sinh lớp nhì tên là Phan-xép dân Xet-bi ở ngụ xóm Bót-ni, trong năm 1913 có phạm quắc-

sự bị phát phổi, thình lình nhảy ra cản đầu xe, súng sáu lông nhằm Hoàng-Thái-tử bắn hai phát trúng ngan cổ và chấn nát.

Đã bị dạn như vậy mà Hoàng-Thái-tử còn ráng gượng đứng dậy, mà phải té duỗi xuống đáy xe. Bà Công-tước lật đặt lại ôm chồng đứng như lấy thân mà che đỡ Hoàng-Thái-tử vậy.

Thật là một điều rất thảm diệu!

Bá tánh bèn áp lại vây thẳng sát nhơn dợm muôn bát nò, nó bèn bắn một phát thứ ba ngay vào mình bà Công-tước trúng dạ dưới té nằm dụi xuống đầu gối Hoàng-Thái-tử vợ chồng đều bất tỉnh nhơn sirs.— Khi người ta đem vợ chồng Hoàng-Thái-tử về tới Cò-na thì cả hai đều hôn phi timiển ngoại.

Khi Hoàng-dé Ô-trich dặng hung tin như vậy, bèn than rằng: HOÀI HỦY NHƯ THẾ! HOÀI HỦY NHƯ THẾ! THẾ THÌ TA PHẢI THẤY CHƠI ĐÊM CÙNG! GÓM GHIEC THAY! GÓM GHIEC THAY! ĐƯỜNG GIAN NÀY CHẮNG CHỈ LÀM CHO TA KHỎI CỰC LÒNG ĐƯỢC!

### VĂN HẠN TỘI NGUY

Muốn cho hiểu rõ vì sao Hoàng-dé già này than thân trách phận như vậy, thi cần phải nhắc lại các cuộc đại biến xảy ra lâm lúc trống vòng bảy, muôn năm ngài tự thế:

Trong năm 1853 khi Hoàng-dé vẩy mời tức vị thì có bị tại thành Vien-nò chúng tích một dao nơ ớt.

Trong năm 1859 binh Ô-trich bị binh Lan-sa và binh I-ta-li cã phá.

Ngày 11 Juillet, năm ấy lập tờ minh-trúc tại thành Dur-rich thì Hoàng-gia Hô-xa-BUA phải mất đất Lox-BAC đi.

Trong năm 1866 binh Ô-trich bị bại trận tại Sa-bo-hoa; một muôn tám ngàn binh tử trận, hai ngàn bị tử-và, một trăm sáu chục khẩu súng đại bát bị địch quốc đoạt thủ.

Hoàng-dé Ô-trich mất vã tiêu bang En-bờ phải giao tron lại cho Đức-hiệp chung bang, vẫn tổ tòng của Hoàng-dé Ô-trich khi trước cai trị Đức-hiệp-chung bang được sáu trăm năm. Bởi ấy mà Đức-tộc-nhứt-thống gồm vi tay vua Bà-núc-xò (Prusse phò-lô-si.)

Công trong một năm ấy Hoàng-dé Ô-

trich bị nước I-ta-li đòi quyết, bèn mất luôn đất Hué-ni-xi.

Trong năm 1867 Đại-công-tước Mác-xi-ni-lien là em Hoàng-dé Ô-trich làm Hoàng-dé nước Mê-t-xit-cô bị binh của đầu lanh cách-mang Du-a-nết đẩy loạn bắt hạ tù xa, rồi bị áu xứ tử bắn tại Cờ-ro-ta-rô.

Trong năm 1889, con-một của Hoàng-dé Thái-tử Rô-pô-phù cã xứ đền mến yêu, là Hoàn linh bị chết tươi trong đám bung bao, việc này rất bí mật không ai hiểu được.

Trong năm 1898, kế phiên bà Hoàng-hậu Ô-trich là bà I-ta-ve bị giết tại thành Rô-neo (xư-xá.) Sau rốt qua năm 1914, Hoàng-Thái-tử tên là PHAN-XOA PHET-ĐI-NĂNG là cháu Hoàng-dé Ô-trich cùng bà Công-tước Bờ Hô-nan-bet bị giết tại thành Sê-ra-bô-huc.

Như vậy thì Hoàng-dé Ô-trich này đã thấy em ruột, con một vợ và cháu mình bị thiêu.

Hoàng-dé này còn phải thấy nước mình bị chúng phanh phui, phải thấy chư địch-quốc đánh thắng binh mình.

Văn hán vô duyên đường ấy là gần mản hay chưa? Chưa đậu văn hán hối còn long dong lắm!

Bởi dòng Hô-xa-BUA này tiên nhứt có phạm một lỗi không sao mất tích được ngày nay dòng này tuyệt rồi, thì lỗi ấy như tiền ta, cho.

(ĐẾ GIÁC NẤT TÀ SẼ GIẢI BỎ)

Ở HOÀNG-DÉ PHAN-XOA-GI'DE \*

Ngài ơi còn phải uống nước mía  
cho đến cùng chẳng sai!

(Sau sẽ tiếp theo)

## Thời sự

## Giá bạc

Kho bạc nhà nước . . . . .	3 f 90
Hàng Đông-Dương . . . . .	3 f 90

## Giá lúa

Từ 2805 cho đến 2810 một lá, tùy theo thứ lúa.

BỎ GHÈ TƯƠNG.— Ngày 7 Février 1918, Lê-tbi-Đinh ra chợ nhóm gấp Nguyễn-thị-Lang hỏi rằng: "Vậy chợ chổng của chi ở đâu mà không thấy trả (0\$50) năm cát bạc cho tôi?"— Thị-Lang ngâm nghì rồi hỏi rằng: "tiền gì mà đòi chổng tôi? Đinh rằng tiền, tôi gởi bánh éch cho Anh bán dùm hồi hôm mà đến bây giờ không thấy Anh đem trả tiền cho tôi."

Nghé lời ấy Lang nổi máu ghen nói rằng: Có nghĩa gì mà dồn bá-lạ gởi bánh cho dồn ông bán là dì gì, có một điều chí lấy chổng tôi rồi còn muốn kím mà đòi tiền chớ có lạ chi. Lúc ấy hai bà đều hốt hoảng, chửi nhau nốt hối rồi kè đâm thôi, xé quần áo tua te, lính tuần mới hất hai bà vò bót dặng lanh biển lai tội đánh lớn.

### MỘT CHIẾC VỒNG VÀNG CHẠM GIÀ (xi)

— Ngày 7 Février 1918, Tên Nguyễn-văn-Tràng ở làng Tân-an đem lại tiệm cầm đồ mà cầm một chiếc vàng chạm; Tài-phú tiệm cầm đồ coi biệt đồ xi, kêu lính tuần dǎo về Cò Bót hỏi nó khai rằng tên boy Kim ở đường rap hát cho nó mượn cầm xài tết, và là thật là nó lầm không hiểu thiệt giá thẻ nào (thiết, hoặc xi).

Chiếc vàng này chảo cũng khéo và nước xi mới coi qua phai lâm, chẳng có khắc tên thợ.

Hày nên cẩn thận cho lầm trong việc mua bán đồ nữ trang, vì đời này có nhiều tay xảo-thủ lầm có khi kẻ ấy mà phải mang hại.

### TÚ NHẬP TÀM NHƯ HỘ NHẬP LÂM.—

Ngày 10 Février nhâm 29 tháng chạp, tên Tài-công Nguyễn-văn-Cử, ghe chài số 17, khi lánh dặng bạc của ông chủ là M. Mézin rồi thì mau ra chợ dặng mua đồ vè ăn tết. Đến chợ gấp rượu ngọt, kit-ông lè nhìn, làm chơi ít chén cho phì vì bữa nay cũng là ngày tết rồi. Chừng vè đến Cái-khé là chở ghe chài đậu, và có lời của ông Chủ dạy phải coi cho eu-li quan cùi lên bờ cho rồi thì hết thay Tài-công sẽ dặng nghỉ 3 bữa mà ăn tết. Không dè bị ông Men hành quả, nên vè đến Cái-khé là 42 giờ trưa rồi. Bởi sự đê người ném ông Chủ giận biếu Tài-phú nơi sở đó là Vương-An phạt tên Cử và

3 người Tài-cong nữa cũng về tội trẻ nái không lo việc bốn phan; bốn người phải dập cái máy, tác nước trong hầm rã ghe chài tới 4 giờ trưa cho cạn.

Tài phú Vượng-An nói lại cho bốn người biết rằng mà làm việc bốn phan thì cứ trả lời rằng Chè làm phách, bang đầu còn nhiều mảng rồi tới đánh thoi, Cứng ở chả hay cho mời sơn dâm lên thấp hết 4 Tài-ông ấy đem về mà lấy khai báo rồi giải qua Tòa. Nguyễn-văn-Cử phải chịu khó ăn tết trong bót hết một đêm 29 và ngày mồng một mà đợi giải. Ấy có phải gấp ăn tết mà mang họa chẳng.

**CHẠY ĐẦU CHO KHÔI.** — Ngày 6 Février 1918, tên Nguyễn-văn-Hiệp 18 tuổi, ở làng Vinh-lợi (Baclieu) bị bắt và bót vế tội bị nghi ngại trong việc móc túi nơi tiệm cầm đồ. Đầu bót nó khai dối là Võ-vân-Sur 16 tuổi, cootie (cười) lừa máy nơi tiệm sáu Cờ. Thấy chuyện không dù bằng cớ nên thả nó, không dè nó chạy không khỏi lười trời, mới lèo đèo non cầu tàu lue tình bị lính Sóctrang dì giải tội lên Saigon, biến mất, xóp óc đem nạp lại và cò bót vế tội vược ngục. Thời vẫn đã không cho ăn tối, nên khai ngày mình là Nguyễn-văn-Hiệp 18 tuổi vược ngục tại tỉnh Baclieu bị án sáu tháng tù về tội ngồi mường và dùng thuế thân của kẻ khác. Trung ý lúc tổng số 442 đe ngày 24 Décembre 1917. Ông có xu thêm cho Hiệp một tội du côn nứa là vì không cứu cùi, không nghề nghiệp nói tì h Cán-hor.

**HÒA HOAN.** — Ngày 9 Février, lúc 12 giờ ban mai. Tại nhà Thị-T... ở đường kinh 500 thườn, lâm hở hóng, bị lửa bắt cháy tóm vách nhà. Lúc ấy tai già tri hô lên, may nhờ lán can tiếp chữa trong 10 phút đồng hồ thi tắt lửa. Nếu không người tiếp cứu thi đã bị con hỏa làm khốn hại rồi, còn chi mà au Tết nứa.

Đến mùa này trời nắng rất hanh hao, ở nhà lá chờ lơ dinh mà làm bài.

**NẤP TIỀN MÃI LỘ.** — Ngày 10 Février, lúc 12 giờ trưa, một chủ chèc Triều chán, cởi xe máy dập ở Bình-thủy xuống Cánhor dặng trả bạc tiệm; đem theo

trong mình ra một cái túi vải đựng 300\$00 đồng bạc.

Khi xe chạy gần tới ngan lò té phía trên Sở (Caon-nông) bị bắt tên côn đồ ra chém đường ẩn tên chèc một hèo, rồi giục túi bạc ấy. Tên Triều chán chạy ngay xuống Cánhor phi báo sở Tuấn thành bay dặng liên theo tập nà bọn ác phạm ấy. Ước ao cho Sở Tuấn thành trừ dặng bọn ấy kéo phá hại nhơn dân....

**LÀM MẶT SỰ BÌNH AN.** — Làng Mỹ-Thuận, Ngày 10 Février, lúc 3 giờ chiều. Có tên Ph. v. M... vì bất việc tê gia nên ra oai đánh vợ là làng giày xóm. Làng bắt cả hai vợ chồng tên ấy mà trị tội vì làm mất sự bình an trong làng ba ngày ngươn dáng.

**CÙNG LÀ QUÂN CỘN ĐÓ PHẠM PHÉP.** — Làng Đông thanh trang, Ngày 7 Février, lúc 2 giờ chiều. Có tên du dảng Ng.v. B... ohang rõ tích thù khích làm sao khi tiến ngực.

Nên nó vào lớp học của thầy giáo №. mà đánh thầy giáo ấy, lại còn dập đổ đặt, xé vỏ sắn trong lớp học là khác nứa. Làng bắt tên da côn này giải đến Quan Biện Lý giám háng vào khám.

## Nam-vang

**NUỚC CAO-MÈN.** — Xứ Cao-mèn trong một năm, con nhà nông phu và các công nghệ làm ăn được có sáu tháng mà thôi là 6 tháng nước cạn, từ tháng Janvier cho tới Juillet, còn sau tháng nước lớn thì khoanh tay mà ngó nước ngập khói nóc nhà mà làm chỉ được, mà tuy là nước ngập cũng theo chỗ đất thấp chớ không phải ngập tràn đồng, hại cho con nhà nghè, chờ lợt cho những kê buôn bán, vì qua mùa nước lén, những kê buôn bán tiền bê thuong lên nguồn cao nước due, sự thương mại thành lợt vòi cùng, ty thi 1 tinh nước mắm Ghe-bau tại Nam-vang 6 cát, họ bán 1\$30 và các món khác cũng vậy, bởi vậy những máy xí nước ngập lung quâ, thi nhà nước Langsa khó bề mà tu bổ tạo lập, nứa máy tĩnh dưới Annam ta vậy.

Như xứ Kompong Chnang(Vũng-xa-năng) thiêu hạ buôn bán đều ở nhà bè, còn chợ thì nhorm không chừng hé nước lên chừng nào thì dời chợ lán lán lên chừng này, Tòa-Bố thi cắt tại gò núi cho khói ngập, nếu như vậy thi làm sao mà tạo lập cho thành thị thiêng ba voi vẽ như xứ Annam ta, đất bô hoan biêt là bao nhiêu, là vì người Cao-mèn hay có binh làm bieng lâm, xin làm cho dù nội nhâ ăn mà thôi, để dư chúc dñh dñg đổi muối và các đồ vật dụng, nội trong 1 năm mà thôi rồi qua sang năm selen làm mà ăn năm tới, cứ chi chúng nó làm ruộng như Annam ta thi xứ Cao-mèn có lẽ giàu có nhiêu hơn, là vì đất thi không có thuế, ai muốn làm bao nhiêu thi làm tư ý, he khi lúa chính rồi, thi Mesoec (như xã Trưởng vây) lại mà nhâm lúa còn ngoài đồng mà định thuế, chừng cắt dập xong xuôi rồi sẽ bán mà đóng thuế, bởi vậy đất đia xứ Cao-mèn không qui tìn dưới mình, doi nào mà trong Tòa-án có xú vụ nào mà kiện dien-thô lầu ranh hñg bao giờ, sắng đất đó ai muốn làm bao nhiêu thi làm, si mà kiện ai làm chi cho người Cao-mèn mà lo sú làm ruộng như dưới Annam vậy, thi lúa xứ Cao-mèn cũng nhiêu lám tuy là vậy, cứ mỗi năm miéc Bapreah Battambang và Mongkolborey, tàu lớn của hòn Lue-tinh vòi tại Bapreah mà cõi lão mướn cho chet lấp chành mua lúa cho về Saigon, ít gì một năm cũng 1000 000 ta là bực chót, kê trong ba tinh mà thôi (3 tinh này trước của Siam) mới sáp nhập về xứ Cao-mèn trê năm nay.

Còn sự công nghè thi dê bê làm ăn lâm, qua mùa nước due, thi bon các lái bién, vò bién hò mà làm khô bán mỗi một tám hòn bạc triều, chêng phải bán nón trong xú minh, bê làm khô được bao nhiêu thi chờ ra tại Nam-vang có Tao-khâu, mua hết rồi sang qua tàu chờ hòn Saigon, Tàu Ngoại-Qoae lại mà moa.

Theo tri lôi nghĩ, chờ chi người Cao-mèn vẫn minh bằng người Annam ta vậy thi xứ Cao-mèn sẽ trở nên giàu có như xứ Annam ta vậy, ngặt vì có cái tài không muốn làm cho dù, dù mà ăn thi thôi.

Lue-tinh Nam-kỳ ta thi chuyên có một nghề làm ruộng ròng.

Chợ xú Cao-mèn có nhiêu thứ thanh lợi bao! 1° Sở bắt cá duôn làm, khô trong biển; 2° Sở lây đánh mõc, rất qui); 3° Đường mài; 4° Nghê đẽ, tắm dệt lụa, nhiều, chêng hung); 5° Nghê làm ruộng) và lai tại Seimeap có một hòn núi Đầu-Khẩu, qui biết bao nhiêu.

**CẨM CỜ BẠC.** — Còn ít ngày nứa ăn Tết, mấy chủ khách trú, nhất là Quang-Dong chọn rộn sửa soạn, gửi giấy các nơi cho trong bọn cờ bạc của chúng nó bay dặng đến mà hùng vốn hốt me, như moi năm vây, chêng ngò, nhà nước dáo yết thi hôm ngày 1er Février 1918, nứa sau đây:

“Nhà nước đã nhiều khi trừng trị cẩm nhât những các thứ cờ bạc như là hốt me, bài cào, đề 36 con, đá gà, đá cá, và các thứ cờ bạc khác ván ván, mà cũng trừng trị không tuyệt đức cái binh cờ bạc, và uâa nước đã thường khi bắt được những khách trú chứa cờ bạc, thi nhà nước đã phạt hình và biệt xí Cao-mèn và Đông-Dương nứa mà cũng không sợ.

Vậy nhà nước rao cho các sác nhơn dân dặng hay, nhà nước cấm lán nay là lán chót nêu ai mà tái phạm vi tội chứa cờ bạc hay là đồng lòa thi chiếu theo luật số 238, 259, 260 và 261 (luật hình mà trừng trị, chêng những phat hình mà thôi, khi mang hình phạt rồi, còn dài biệt xí nứa).

Và trong các làng, những hương chức cõi quyền hay có thói quen chứa lén cờ bạc hay là lâm tay ngõ mặt điếc, cho dân sự cờ bạc sanh ra dỗ khô eno dân thi chờ, mà lại cõi sanh thêm, đánh lén ăn cướp, ăn trộm, và sác nhơn.

Nhà nước cấm lán nay là lán chót, như ai mà tái phạm thi không tha, và cũng không dung thứ hay là tha lỗi cho ai hết:

**Điều thứ nhứt.** — Những khách trú hay (khách lai) phạm tội chứa cờ bạc hay là đồng lòa, thi chiếu theo luật hình mà tri lôi, và khi mang hình phạt rồi thi biết xí về tàu mang dời, không dặng trở lại xí cao mèn nứa, và cũng không dung thứ về sự thô sảng vợ con.

**Điều thứ nhì:** — Những người Annam phạm vi tội chứa cờ bạc hay là đồng lòa chiếu theo luật hình mà định phắc

phật, khi mang hình phật rồi, cũng bị biệt xứ Cao-mèn.

Điều thứ ba: — Những người Cao-mèn hay là dân Cao-mèn phạm tội chử cờ bạc hay là đồng loã, chiêu theo luật hình mà trị tội, mang hình phật rồi, cũng bị biệt xứ Cao-mèn.

Điều thứ tư: — Những hương chức các làng làm tại ngõ mạc điếc cho dân sự cờ bạc mà không trừng trị, thì nhà nước sẽ cách chức thì chớ mà còn bị hình phạt khác nữa: »

Nếu ai mà không tuân theo lời cấm nhắc, chừng ấy chớ trách nhà nước sao không dung thứ mà châm chẽ cho chúng nó nhở.

Yết thị này là của 4 ông quan Bai Thân (Cao-mèn) ký tên và có Quan Bảo hộ đứng ký tên chứng nhận.

Bích khách trú thấy dán yết thị cấm nhạc như vầy thi bằng rằng hết phuơng thể nào mà cờ bạc được, chớ mỗi năm ăn Tết trong 3 ngày, tuy là nhà nước không ra lệnh mà họ chơi cờ bạc, mặc dầu, chớ chúng nó bày chơi trong nhà chung dinh (kêu là jeu de famille) thì nhà nước cũng không bô bức, là vì 3 ngày sao nhứt cho chúng nó chơi chung dinh trong nhà khép cửa lại.

Nhà nước cấm tuyệt cờ bạc là đều có ích lợi cho dân lâm vây dân sự chớ nên phản nang rằng nhà nước bô bức, cờ bạc thì hay sao đều tối bài thường thường trước mắt ta cũng thấy, đánh lòn, đánh chém, ăn trộm, ăn cướp và sác nhơn.

Như hối năm ngoái ngày mùng hai Tết, tôi dạo chơi nơi đường Bon (Châu thành Nam-vang) trước mạc tôi thấy, có một chú khách trú trong lồng không có su nhò, nó bày ra một cái bàn để tại hàng ba nhà, và để một bộ bài « Ngầu-hẩm » nó không cầu mời thính ai, Annam ta súm nhau lại đánh với nhau, cho nó lấy xâu, mỗi quân lừa cái nó lấy xâu ít vi cùng 3, 4 cái, sớm mai tối chiều được 6, 7 chục đồng bạc xâu, như vậy thiệt là đe cho chúng nó bày phuơng thể mà kiểm tiền quá nó đã lấy xâu thi chớ, mà lại còn bày ra lề luật như vậy. Nếu ai làm cái, coi bài xong rồi, ăn thua gì thì đe cho nó chung cho, chớ

nó cấm không cho ai thò tay vô, cái đó là cái ăn cướp cưa nó hè qua một quận bài ăn chung rồi, ai ăn thua trời kệ, chớ nó cũng kẹp ở trong bàn tay vài ba cái, vậy thi Annam ta rù nhau đem tiền lại đưa cho nó xài hay hơn là di dách cờ bạc.

Ở ba chū khách trú ôi kệ từ ngày, nhà nước ra ơn mà cấm cờ bạc, thì ác là các chū phải Phán Thùng Xán rồi.

Phan-thái-Hùng

Pnom Penh

#### VILLE DE CANTHO

### CASINO LÉOPOLD

CINÉMA PATHÉ FRÈRES, LE PREMIER DU MONDE ENTIER

Une seule représentation par soirée, à 9 h.  
MÔI BUỒI CHIỀU HÀT MỘT LẦN

#### PROGRAMME ENTIÈREMENT

Nouveau de la Semaine

Du Jeudi 21 Dimanche 24, Lundi 25 et Mardi  
26 février 1918, à 9 heures du soir,

#### PREMIÈRE PARTIE

XUẤT THÚ NHỰT

1. Pourquoi nous les aurons? ...  
Giac (Âu Chau) làm sao chúng ta sẽ có?

#### SECRET DU CHATELAIN

4. Sự kin của người chủ nhà  
(Bóng này hay lâm — hát tiếp theo 2 lớp)

#### DEUXIÈME PARTIE — Xuất thứ nhì

5. Visite à une plantation de thé

dans l'île de Java

Đi dạo đường trà tại cù lao (Java)  
coi lấy làm hữu ích.

#### 6. Les Mysteres de New-York

8. Succès! Succès!

#### 16e ÉPISODE: Les Pirates de l'Air

SỰ MÀU NHIỆM THÀNH NIÊU-DO

« Mát thám truyện tiếp theo »

LỐP THỦ MUỖI SAU: (ăn cướp trên may)

9. MAX-LINDER CUISINIER PAR AMOUR

10. Vì tình ông Max phải làm đầu bếp  
(Bóng điều cười diễn)

### Cáo bạch

#### RẠP HÀT BÓNG CÓ DANH TIẾNG

#### Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cắt nơi đường mê sông,  
gần chợ châu-thành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu  
và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ;  
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hai dù bìgô mua bên Đại-pháp langsa  
và bêu Ngoại-quốc. Rạp hát này cắt  
khoán khoát lầm, cắt theo kiểu nhà  
hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng  
nào bi kiệp. Còn bình rò lâm coi không  
chóng mặt, rò như thế người sống  
hiệu có tiếng nói mà thôi. Trong rap  
hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đèn xem chơi! Bừng bỏ  
qua uồng lâm! uồng lâm!

### LỜI RAO

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có bán cuốn  
sách TUÂN TRA PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của Ông Võ-  
văn-Thơm làm dạy hương chức, nhứt là  
hương quan, cùng là cai phó tổng, cả h  
thứ tra xét, khai tử, vi bằng cùng là tờ  
bản về việc hình; dạy kỹ can lâm.

Chỗng những sách ấy có ích cho những  
người làm việc tùng quan Biên lý, bắt  
buộc kẻ phạm, mà lại ai si cũng nên coi  
cho rõ đặc biệt quyền hành phán sự  
của mọi người ở dưới.

Giá mồi cuồn.....	1\$20
Tiền gửi.....	0 10

### TAI HNÀ IN

#### Imprimerie de l'Ouest CANTHO

#### CÓ BÁN SÁCH MỚI :

1.—PHAN THÉ (chuyện lụ đời nay) hồn  
một người chết 7 năm, nhập xác một  
người mới chết mà sống lại cõi dương,  
par Trần-dắc-Danh. giá là . . . . . 0\$10

2.—TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par  
Trần-Kim giá là . . . . . 0\$50

3.—CONTES ET LÉGENDES DU PAYS  
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la  
Saigonaise patriotique) par M. Lê-văn-  
Phát. . . . . 1\$40

4.—TUÂN TRA PHÁP LỆ (Sách dạy  
hương chức phu tá của quan biên lý) par  
M. Võ-văn-Thơm giá là . . . . . 1\$20

5.—LE BUFFLE (vol et recel de buffles)  
moyens à prendre pour essayer de le pre-  
venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là . 0\$30

6.—TRUYỀN KIỆN TÂM LIỆT NÚ (roman  
moderne) par M. Lê-trung-Thu giá  
là . . . . . 0\$30

7.—Đồng Âm-tự-vi (có pao những  
chữ không phải đồng âm mà khó viết)  
giá là . . . . . 0\$40

8.—Đồng Âm-tự-vi (chữ langsa) 0\$60

9.—Diccionaire Gazier. . . . . 2\$00

10.—Dictionnaire Français Anna-  
mite. . . . . 4\$30

11.—Kim-Túy-Tinh-Tứ. . . . . 1\$20

12.—Méthode de lecture illustrée par  
Boscq. . . . . 0\$80

### MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dũng hay; tại  
tiệm tôi có làm má đá bằng đá cầm lạch,  
đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun  
hàng cây, chạm bằn đồng cùng hoa điêu  
thảo mộc theo lá nhäu hiệu, vân vân . . .

Mộ bia chạm bằn đá cầm lạch.

Có thợ họa chơn dung nhám hình  
người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước  
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến  
liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous  
genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU ấn khái.

Làm ơn cho chúng tôi  
những tin tức  
về kinh tế và  
kinh doanh.

AN HÀ-NHỰT BAO

---

## Thuốc điệu hiệu Canon (SUNG ĐẠI BÁT)



### BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ báo.

### TRUYỆN Kim-Túy-Tình-Tử

Bản này mới in ra lần thứ nhất, có chủ dán điện-tích rõ ràng.

Nguyễn là sách gia truyền của ông THAM-TRI NGUYỄN-DU ĐỨC-HẤU, là người đặt truyện ấy. Ông TẤN-SĨ-MAI là cháu nội của ông NGUYỄN-ĐỨC-HẤU cho chép lại và có thơ cho chép in ra chữ Quốc-Ngữ.

Có lời tựa chữ Lang-sa của quan Tổng-Đốc PHẠM-VĂN-TƯƠI, biện dương kiêm chúc ĐỐC-PHỦ-SỬ tại tỉnh Vĩnh-long, và có sự tích chữ nhu và Quốc-Ngữ của ông NGUYỄN-DU.

Giá mỗi cuốn là 1\$20

### BÁN TAI

Hội-dồng-Hài, commerçant à Vinhlong.  
Nam-Nghia-Lợi, id  
Mme Veuve Huỳnh-kim-Danh, 42 rue  
Catinat Saigon.

Bureau du journal *La Tribune Indigène*  
à Saigon.

Nhà in Hậu-giang.— Cantho

## HÔTEL Restaurant de l'Ouest CANTHO

HUỲNH-QUANG-NHỰT  
*Propriétaire*

*Pension de famille*  
CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán đồ thứ rượu Tây và dọn ăn cơm Tây

Lành nâu trong các đám tiệc,  
đám cưới — xa gần cũng được

### TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

#### NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử  
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức  
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-  
dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp  
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ  
đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị  
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thứ nước thuốc tốt  
thương hang; đẽ mấy trăm năm cũng  
không phai.

Giá tiền và thuốc tất: Vẽ nứa thân  
(bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00  
= 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thứ nước thuốc này  
den mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté)  
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à  
l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cô.  
Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương  
nghi, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo  
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng  
qui vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị  
cách kỵ lường.

Nay kính.  
Viết thơ cho tôi xin để:  
Nguyễn-đức-Nhuận  
Dessinateur à Giadinh.