

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 56

MÔI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 7 FÉVRIER 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀNH HƯỚNG BÁO

MÔI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỒI ĐÓNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00

Sáu tháng..... 3 00

Bản chữ langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00

Sáu tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00

Sáu tháng..... 4 50

安河日報

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhụt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhụt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Có bài: «Sự tích giặc Âu-châu» hay lắm.
Ngô-la-tư (Rút-xi), An-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-kỳ (Tược-ky), Ý-dai-lợi (I-ta-ly).

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày đờn có danh tiếng
cô lập một bộn nhạc Langsa 25 người,
đủ các thứ kèn, cho những người An-
nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành
rè dà các thứ bản theo cách thức người
Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas,
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies,
Airs Nationaux và Marches fuitèbres) cũng
như các bọn bèn phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộn này có
nhiều dám tiệc, lễ khánh tân, trước các
quan Langsa; cũng chơi nhiều chòi
hội người Langsa, Annam; tại bến-kèn
dường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon,
và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhứt
hảo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà,
như có diệp chí, hoặc nghinh hòn tang
chè, ăn lè tàn quan, tên viết thư cho ông
SERSOT, mà thương nghị; giá cả đành
ranh, tùy theo xã làn, ông sẽ tính giá
nhé; trước là đến giúp cuộc vui theo
kiêm thời, và làm cho đẹp lòng qui ông,
qui bà, chẳng nê tốn của mà xem thấy
con nhà Annam càng ngày tấn bộ.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indienne
N° 53 Rue Richaud.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quan-tử cho
đặng trường tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là
« Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-
thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cơm
khuya, mì, cháo, đủ vật dụng cho chư qui-
vị toại lòng. Còn cảng trọng thi bán thuốc
« Nha-phie». Nơi lầu từng thường thi cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cùng khoán khoát, thấp đèn khi mọi nơi.
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người làm công trong tiệm dù và sắng sảng
cho qui-vị sai khiến. Nếu có kế nào qui-vị
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị
chung nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cùng sắng mọi việc cần dùng,
rất vui lòng của qui-vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

TRƯỚC KHI MUA
XE MÁY
TÌM QUÝ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM
LỤC TỈNH LẦU
TẠI
quý vị ác chọn dặng kiệu xe
EMBLEM và MEAD
Tốt đẹp, chắc chắn
và giá rẻ hơn, các nơi
Đường Espagne số 84, góc chợ mới
SAIGON
TRẦN-QUANG-NGHĨA.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU TÂN-PHƯỚC**

Đường kinh lắp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ**LÀ CHÚ TIỆM**

Kính lời cho qui ông, qui bà rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẽ, bánh thì đẽ trong tủ kiến có rộng
nước, kiến lên không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DE-VIE**DEJEAN**

DENIS FRÈRES seuls agents

LE COURRIER DE L'OUEST

(EDITION EN QUỐC-NGỮ)

AN HÀ NHỰT BÁO

MỌI KỲ THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

MỤC LỤC

- 1.— Một phương tranh lợi.....
- 2.— Cảnh nồng thiệt luận.....
- 3.— Tích thiêu thành da.....
- 4.— Minh chung thuyết lè.....
- 5.— Phong hóa (1^{er} partie).....
- 6.— Ân nghĩa quản thi.....
- 7.— Tâm nguyên diền tích.....
- 8.— Tục ngữ giải nghĩa.....
- 9.— Việt chữ quốc-ngữ cho trùng.....
- 10.— Sự tích giặc Âu-châu.....
- 11.— Cuộc lè 2 février
- 12.— Cuộc phước thiện.
- 13.— Thời sự

HUỲNH-VĂN-NGÀ.
PHAN-HÀ-THÀNH.
XUÂN-NGUYỄN.
LƯƠNG-DŨ-THÚC.
PHAN-HỮU-LỘC.
HUỲNH-TRUNG-NHĨA.
NGUYỄN-VĂN-TỊCH.
PHAN-BÀ-THÀNH.
HUỲNH-VĂN-NGÀ.
TRẦN-BŨU-TRẦN.

CHÚC TÂN NIỀN**An Hà Nhựt Báo**

CUNG HÌ TÂN NIỀN •

Lá bùa dào gân trống trước cửa
Pháo bộn trúc nghe ôi hèn tai
Nhà nhứt báo Aa hà
Kính chúc mảng Đại-Pháp.

Vạn thọ vò cương
Tứ vi lai cống
Quốc thái dân khương
Phong diệu vò thuận

Một chúc cho :

Gio-huệ xa đưa bóng thiêu kháp bùa
Chúc cho Mẫu-quắc cỏi bờ yến ôn
vững trị ngai vàng, chúc cho Langsa
xã tác huy hoán quan dân bình định.
Chúc cho Nam-việt nhưn dân lạc nghiệp
nơi dấu văn minh. Chúc cho chốn sa
trường văn võ các quan, quét thanh
Đức tặc.

Hai chúc cho :

Các quan bên Bố, linh qui hạt toán,
hương chữ hà linh. Chúc cho các quan
bên tòa lâu chĩ phung mao ngâm cầu
vinh thọ.

Các quan chủ quan nieng trường
chấp hành, trên thuận dưới hòa. Các
tổng làng phước lộc trình trường, quan
thanh dàn hậu.

Ba chúc cho :

Các sỹ Nhứt trình trường cữu, mờ nèo văn minh. Cõi Việt-nam tần bô anh tài tò danh hào kiệt. Mau khai hoa noi theo mâu-quốc, giúp kẽ đồng ban. Việc canh tranh tò nèo kim thời, hứa z bê phú túc. Chúc cho mấy ông quản lý, thợ ti nam sang. Chúc cho mấy ông chủ nhơn phuộc như đồng bài.

Bốn chúc cho :

Nông thương kỵ nghệ tài lơi hưu dở
Chúc cho hương chúc bình định sanh
tài đại đạo. Việc mua bán một ngày một
thao. Cõi châng gai then, nèo canh
tranh thương hứa thường dở đường
không của sót. Lúa huệ trồ sanh hai dẻ,
trí già hương chử tháng long. Giò xuân
nhuần khắp bốn phương, dân chúng
an cư lạc nghiệp.

An Hà.

N. B.— Nhơn bùa Tết Annam nhằm
ngày 11 Février, cho nên số Nhứt báo
ngày 14 Février không ra.

V. v. T.

Một phương tranh lợi

Bóng-bang ôi, xin lưu tâm chú ý đều
đây. Vã châng từ thứ chí tết Annam ta
bị khách Thanh đoạt lợi. Một là tai ta
không lo làm ra vật dụng dở buôn bán,
hai là nhiều món trong xí không có
sách sảng ra; ba là tai tánh dở kỵ,
món đồ thiên kỵ thân; như đê thiện
kỵ thân không được thì thà là đê cho
chúng ăn, hơn là cho anh em nuốt.

Nói cho phải, từ ngày giæc Nga-Nhứt (1904) từ ngày có báo Quốc ngữ tới giờ,
thứ nhứt là từ khi cách mạng giết nhà
Thanh, khách trù cạo tóc, cắt bánh, An-
nam có tánh bay bát chướt thấy China
duy tân mờ m้า, nghe Nhứt bón tranh
cường vạn quốc, nên mình là giống da

vàng, ngồi giữa đám đông, thấy người
ta cá động vầy vùn, không lẽ điểm
nhiều tọa thị, mới vài năm nay bòn chòn
bay nhảy. Thiệt kẽ từ đó đèn chừ, coi
bộ Annam không tra Khách-trú. Chớ nói
g!! Hồi trước cha chả là ưa! Cho nên
nhiều tay này nĩ đám con cháu mà gá
tẩn cho nó. Nó làm rẽ Annam thì là vào
vòng bà con, nên làm chi cũng có kẽ
bin người vứt. Gẫm lời nực cười! Người
minh thi nó cười dặng, làm cẩn bón cho
nó, còn nó thì chê mình, cho tới Sầm dĩ
lúa xanh, mà nghe nói cũng làm mặt lớn!
Kẽ mà không dạy dở ta, lại khi bạc
chê dè ta, thà ta chớ nên dung túng.

Đây này có phương ni, có phương ni
hoặc may canh tranh được chút đỉnh
với Chèc.

Trong mọi hạt tại chàn thành, mấy
ông mấy thấy các sỹ cũng người giàu
có lúa bón tiền nhiều, xin hùn nhau mà
làm như vầy:

Như có vốn, một người lập cũng được,
bằng không hùn hiệp nhiều người mời
nén, phải trừ hết thấy, mấy món nhứt
đang rất cần kíp cho một gia quyến.
Như là : cùi, thang, muối, nước mắm,
dầu lừa, gạo trắng; hoặc là khi làm
thanh trú, thi bún hết thấy món chi mà
mỗi nhà ngày ngày phải dùng không bỏ
qua dởe chút nào. Làm dầu dở cho rành
rẽ, sổ sách kỹ cang, có nhà từ dở, có
khô chứa tạp vật. Gạo, cùi, thang, nước
mắm, muối thì đặt soát cho ban hàng
chờ tối, Ho cầu da! Đã có chỗ mà bán
lại khõi bị góp tiền chờ cho thà và nó
làm khó lòng. Đò rồi mướn cu ly người
ở, dùng xe bò, hoặc xe bù ết, chờ gạo,
muối, cùi, thang, dầu lừa, nước mắm,
bột quét, vân vân, tối nhà mấy ông, mấy
thấy các sỹ cũng hết thấy người cư ngụ
tại chàn thành.

Tôi đám chắc, dẫu ai dở kỵ thấy Annam
lâm nên thi ghét cho mấy đi nữa,
cũng phải mua, vì các vật ấy nhà nào

cũng phải xài. Vã lại bán y giá theo tiệm
Chèc theo ngoài chợ, mà lại có người
đem sảng tới nhà cho, khỏi mất công là
khác. Như có tiền trả liền cũng tốt, bằng
không mua chju (bon pour) mỗi đầu
tháng lánh lương rồi, phải trả tất. Không
lẽ ăn đồ nuoc vô miệng mà tránh màu
không chịu trả thì hổ thẹn cho đời, đám
người mặt ngó ai. Lại có điều này, mấy
thấy thường thường không tra khách
trú, có lẽ vào bô bụng Annam mà vát
đi mua của Chèc thì đạo lý gì? Dẫu cho
Chèc nó có làm như tôi tách dày vây,
cũng làm không lại Annam. Không lẽ
nào ta ngơ tai với ta mà làm quen với
Khách.

Thí dụ như nhà thấy B, mỗi tháng
dùng hai thước cùi, hai tinh nước mắm,
một tạ gạo, một thùng dầu lừa, nửa tạ
thang, ba kilo muối, vân vân, thi thấy
viết « bon » (toa mua chju) các món ấy.
Minh sai bô chờ dở tri nhà cho, rồi cùi
tháng đến góp tiền, đều ấy rất dễ. Nếu
như làm thành tựu rồi, thi có lẽ bán
cho các nóc gia dặng hết, châng luận
mấy thấy mà thôi. Đến, trước khi phải
có mấy thấy làm gương ấy cho kẽ khác.
Nếu như mỗi chỗ mỗi chợ, mỗi thành
đều làm thế ấy, tôi chắc có thể tranh
lợi chút đỉnh được với khách châng sai.
Làm vậy được rồi, sau các thứ hàng hóa
nào như dầu lừa, hộp quét, vải sô của
Langsa chờ qua thi mình cho người ở
hàng của mình tại Saigon lanh soát hết,
rồi chờ về lục tỉnh bán cho đồng bang
ở xa thành thị, còn tại chợ thi làm như
cách tôi nói trên đó. Trừ ra có món nào
của bên Tàu chờ lại thi ta phải bị mua
của Chèc mà thôi. Vã lại mình mua góp
đồ mà bán lê lại, thi có lẽ chỉ là lỗ lă.
Thí như một thước cùi mua riêng giá
0,870. Nếu mình đặt thay riêng mỗi năm
là 1000 thước thi họ phải đê lại cho mình
0,840 một thước, mình có lời dược 0,830
roi. Còn các món khác cũng vậy.

Mấy người, có hùn vào hội thi được
huê hồng. Ví như nước mắm báa theo
giá chợ một lỉnh 0,880, người có hùn
đê lại 0,875 mà thôi. Như vậy thiểu chi
kẽ chịu lánh phản hùn. Vì: một tranh
cùng khách trú thươnay đê ép chúng
ta; hai đê tiền vô đó khỏi lo mất; ba đê
được huê hồng mà mua đỗ khỏi ra chợ
bung xén dam về nhà.

Huỳnh-văn-Ngà (Travinh)

Canh nông thiệt luận

(Tiếp theo)

Thâm canh điều-tái bùa.

Cần lực thô sanh kim.

Như tỉnh Biên-hòa ruộng làm ít trúng
thì tạo hóa sám sắng cho đá ong nhiều,
mình làm mà bán lấy tiền, tỉnh Bà-ri
lại nhiều cá biển, cung ruộng mui, dưới
biển sắng cá, còn nước mang tác khai
vô mà làm mui. Song mấy tinh làm cho
cố đồng tiền, thiệt cũng đê mồ hôi xót
con mắt mới có. Chớ miếng Trung-châu
ta làm ruộng thi đê, mà lại lời nhiều,
đâu có thất cũng không mất vốn.

Bởi vậy có lời ví rằng: Ngày làm tháng
ăn! Nghĩ lời ví tuy vẫn tác mà nghĩa
thiệt cao xa, phù hợp theo nghề ruộng
trong xứ chúng ta châng sai.

Vậy anh em phải trù nghì mà coi, có
nghề chí làm một ngày mà ăn đến một
tháng bao giờ.

Dẫu đê làm quan một ngày ăn bông
mười đồng, trong nhà bốn, năm miếng
ăn, thi trong 29 ngày ở không, ăn cũng
thiểu, chờ làm ruộng cho siêng, làm cho
chích châng át đất hóa vàng, ruộng nên
vật báu. Nghé làm ruộng rất đê: như
tỉnh Càu-thơ, hè trời mưa vừa trút đất
đem phán mà phát chưng một gốc tư
công rồi cào cho sạch, đem lúa mà deo
má roi di phát đất cấy hè phát mà gấp

nước nhiều thì có chết sạch coi láng bóng, chừng mạ lên cao, kè từ gieo tới nhỏ mà cấy dâm, cũng chừng một tháng đem ra cấy dâm chừng vài ba công lúa cấy dâm, chừng một tháng rưỡi hai tháng xóm lại mạ bưng di cấy liền, là cấy thiệt rồi lúa trổ ra coi xanh kinh, còn có thì tiêu ra phân, chờ lúa chính mà cát đậm lấy lúa hột, chờ khôi công trâu bò chỉ bắt duy có giải sức lực mà tam siêng thì có lúa. Có chỗ nào mà làm đẽ vây dâu, có nghề chi mà làm vốn ít mà lời nhiều đâu.

Tưởng sự tố chừng bốn năm giá lúa giống cấy ra đậm tám chín chục công. Rồi lấy theo birt trong một công thi đến mua cát đậm (thu Cànthơ không có gặt) cũng đậm mươi hai giá (còn nhiều hơn nữa) tính 90 công, mỗi công 12 giá nhơn ra là : 1080 giá.

Vậy anh em nghĩ sao mà coi có phải công việc đẽ làm cái lợi lai nhiêu chăng ? những công phát công nhỏ mạ công cao cỏ, công bưng lúa, với công cấy thì mình đi ván công mà làm, có gấp thì mướn chừng năm mươi đồng bạc.

Vậy thi nghệ ruộng xíu minh có nghề nào trong xíu này mà bị kip, có phải: phù hợp với câu dĩ nông vi bón chăng ? Còn như thnh Mý-tho phần nhiều làm ruộng ít cấy dâm, duy có hai phần tống Lời-trường Phong-hòa, Phong-Pú thì có cấy dâm. Còn mấy tống khác hể gieo mạ rồi, thì cày đất cho thiêt chính chỗ nảo có cỏ lát thì dùng trực mà trực cho vùi cỏ, hể có vùi rồi thì đất mềm cày xuống có mực ra phân, lúa nhờ phân ấy thì tốt, còn mấy chỗ ruộng đồng không có lát có những cỏ chí hoặc lice giây khi cày rồi, dùng bừa mà bừa cho nát đất, bừa chừng dài ba bận thì đất mềm, lúa cày xuống có mứa thường đất bùng đặc vào gốc lúa, như thế vụn phân, thi lúa nhờ vùy mà mau phát cày trong năm mươi ngày coi lúa đẽ xanh kinh. Hè

năm nào mứa lối tháng tư Annam gieo mạ kiệp thi qua lối đầu tháng 6 Annam thi cấy làm dặng như vậy chăng khi nào mà thất. Nếu thất thi nhầm năm ughịch mùa bi hạng lâu cùng nước lục, vẫn tại nơi mình bơ thờ mới thất. Có câu : canh bất cần bất dát thực (cày không siêng chằng dặng ăn).

Trong việc nghệ nông dân trời có hạng nước lục cũng có thể mà phòng bị (đủ ngăn ngừa) dầu có thất không trùng nhiều, chỗ có dầu mà hụt vốn, có lẽ nào mà thôi chí. Ấy vậy : Canh nông bất vị thủy hạng bất canh (làm ruộng chằng vì nước lục trời hạng mà chằng cày) cho nên hè làm thi phải cho kiệp thi.

(Sau sẽ nói theo)
Mý-tho Phan-hà-Thanh

Tích thiều thành đa

(Tiếp theo)

Qua mứa gặt di bón lúa có khi cũng khá, cách thế bón lúa theo trong đồng không phải cho eire thái quá như thế bón lúa & theo tàn khäu, như theo mấy tinh có ruộng gò ruộng đồng như là : Bắc-liêu, Sóc-trăng, Tràvinh, Bến-tre, Mý-tho, Gò-công, Tân-an và hai phần tinh Chợ-lớn nhầm lối tháng gặt cho đến khi trời mứa, thi bón cũng đậm hơn 4 tháng, trường lại lấy bực thường, mỗi dứa con nit lối 12 tuổi làm một ngày cũng đậm 1 giá (thùng) có phải 30 ngày là 30 giá trong bốn tháng nhơn ra là 120 giá. Chả nhiêu dữ hé ! có phải là ; Tích thiều thành đa chăng !

Còn bón lúa đã thong thã hơn là di móit, hể người ta gặt rồi thi minh bón, có ai mà không cho, chờ di móit có khi chả ruộng không cho lại người ta đòi xua nữa ?

Có khi người chủ ruộng tánh tình không lương thiện, minh có móit dặng

bao nhiêu, rủi bức lâm lúa dám một hông át là chủ ruộng trúc hết. Lại thêm trông ngóng cho người gặt sót đồ hông nào áp mà dành dực làm cho người gặt khó gặt, rồi bị người gặt mang la, con mót sao có a vào lúa dám. Như vậy đã ra thân tiêm lúa rơi lúa rớt mà lại còn kè mấu kè la dầu mà lòng có thiệt thà, chúng cũng nghi minh bức lúa, cái đó rất tệ, mà còn làm được thay, buồng giòn lúa chằng ai rầy.

Lẽ nào trẻ em chằng già công bòn quét?

(Sau sẽ tiếp theo)
Xuân-Nguyễn Mý-tho.

Minh chung thuyết lè

Leçon de civilité donnée au son de cloche

Trời đang lặng lẽ, nỗi tiếng bon bon ;
Thầy thiên hạ bôn chôn, hỏi thăm đều chi vậy ? Có người rằng : Thuyết lè :
Người chưa nghe, thi cũng thầy, kè chưa thầy có nghe, lán xán trong cõi người ta, trẻ già trai gái ai mà nói không ! Nhưng vậy mà, cách nghe lè còn sơ sơ ít rõ, cuộc thầy dùng, (là dùng lè) đổi đổi chưa rành. Bạn hữu ôi ! khuyên đồng ban nhô lớn em anh, phải rằng đua nhau mà giữ lè. Chữ lè thật rõ ràng hình tứ tú, người xưa biến

chữ y nách với chữ phonz 禮

đọc chữ rồi phải xét nơi lòng, thi biết ác, thật người xưa giỏi lắm. Bon..... bon...bon ! Giỏi là biết lập bảy đạo lý, giỏi là hay chĩ về luân thường. Người sanh ra khác thú trong rừng, thánh trước dạy người mang y phục. Ấy đó, có phải là : từ biết ăn cơm bận áo, rồi phân ra thứ lớp thấp cao, lập vua tòi, chồng vợ giao nhau, phu tử, đệ huynh và bằng hữu. Bon...bon...bon. Thánh trước lo toan trường cữu, thương sanh dân hào tạp ngang tàng. Bởi vậy cho nên ; chẽ lè ra, là ý muốn cho an, sáp

nhơn đạo êm nhau mà xữ thè ; đạo làm người chẳng đẽ, hồn muôn vật nhớ khôn ; lè nghỉ phải rõ mới xong, người vò lè phải mang xấu hổ. Xét cho kỹ lòng nhơn của người có, chữ lè bày hai chữ y phong ; hể làm người rõ đạo cho thông, dùng áo sạch che thân xem mới đẹp. Bon bon....bon.— Người bạn áo việc cần thứ nhứt, nếu ở trán vò lè với bạn người ; nếu làm người mà lo một điều chơi, quên thân thè, ai tra người ấy ? Có phải là, thất lè là điều quấy, việc đang đấu, thầy dạy trò, cha phải dạy con chăng ? Bon bon..... bon bon...bon bon.

Hãy nghe : Người sanh chung trong cõi, dầu thấp cao, nhô lớn cũng là người : biết làm người là vật bau trên đời, không học lè, thì xem như người diêu dại ; không biết lò mồi đều, đều làm sai ; chúng bạn xem như cây, như đất tượng hình. Ấy là vò lè rõ, rất ương cái thân sanh, có hình có vóc phái nhớ công của cha mẹ. Người mà đẽ cho người kinh bẽ, người ấy là không áo không quần ; bẩy tóc da hình vóc của sao thán, không biết lè giông người trán trui đó ! Bon bon...bon.— Ví dụ : Có nhiều bợm không say mà đi lùi, chằng bợ cháo, cũng chằng tránh dang ; thầy người quen trọn mắt ngó chằng chằng, trông chúng hòi, dặng ừ cho khói nhoc. Ời ! thôi, phải đến đó, đồng lòng muốn khóc, thương cái người có hình vóc mà trợn trợn ! Nhờ đến đâu nghỉ cha mẹ họ khờ, không biết dạy con minh học lè chăng ?

Còn lâm kè hình dung xem tứ tú, muỗi bồi thăm cho biết nèo gần xa ; chờ bồi lâu không thấy thốt ra, rằng bồi nứa nghe trả lời : « AI BIẾT » nghe coi có đẹp không ?

Còn đều nứa thăm thiết, thất người ta mà hành sự như ma ; cũng là người phú qui dauh gia, sao mà lè nghỉ khôn

có; sợ trộm cướp nhà nuôi nhiều chó, vì dung tâm dạy thú ấy cho lung lăng, khách đến gần trước ngó kêu xăng, e vật dữ nó làm dều vồ lề. Nghi vật sai mà chủ nhà sai trước. Nói: «Đi vồ thì vồ, chó cảng chết chóc gì mà sợ dữ vậy? Chó ôi! không kinh khách, lại quở rầy với khách nghe mà coi, người làm sao vồ lề quá chừng, vật mình nuôi, nó thân quyền với mình, bay là trong triết nô thấy khách, nó ngoác doi co cảng san chờ? Bon bon....bon.

Người thất lề, thấy qua liền biết, con mắt xem và miệng nói vồ nghì; đi dông thoản dông lè, dông xa, lúc xem ngó nhiều người vồ lèle? xét chi lý, nên ché ché mẹ tè, thà luôn con không dạy lèle nghĩ. Mắt ngó người khinh ngạo ra ngoài, miệng hỏi chúng ngang tàng vồ phép; không biết trình thừa cho đẹp, chẳng dè lèle nghĩa cho xinh, biết mang giày bận áo vào mình, sao thiếu học cung nghinh, tiếp nhượng di đường á phái kinh người trường thượng, phận nhỏ thì hối trước người lớn hơn; có lý nào ngó mặt như dận hòn, rồi trách người rằng người trên làm lèle. Bon bon....bon.

Nhiều người dàn trong xữ, từ 15 cho đến tuổi ba mươi, hè mang giày mặt áo tốt tươi thấy trường già, xem như người quê kinh; cách chào hỏi, nói thưa không lịch, ý agang tàn xem kẽ lớn như mình; đầu tài năng thông đạt đáng kiêm, mà vồ lèle người ché như bò. Cha mẹ trẻ sao không biết hổ, chẳng dạy con ứng đối là nghĩ; giàu làm chí mà sang lại làm chí? Người vồ lèle xem người như trán trui. Bon bon....bon.

Người nhỏ tuổi phải biết vì biết cùi, chém khò mà học lèle cho rành; sau lớn khôn may lập đăng danh, người rõ lèle mới toàn danh dự. Phận làm cha biết xữ phép trị nhà phải dạy trẻ lèle nghĩ,

nết ngồi, nết đứng, nết đi, lúc chậm lúc mau, lúc nhương, tùy theo phận thấp cao thiểu trưởng, xữ phải thời tần thổi chi hành; thà luôn con phải tiếc công sanh, không dạy lèle, mình sau mang hổ, dò chư vị à. Con phải dạy cho rành mày chồ, đứng, ngồi, ăn, ngủ, nói, làm; nhằm lèle nghĩ ai thấy cũng ham, ham khen ngợi thương yêu vì kinh; phận cha mẹ thương con phải tính lo dạy con từ thứ hé thơ; dạy cho rành lèle nghĩa nhằm giờ, sau con mới nên người với chúng. Bon bon....bon.

Chư vị dông han, có phải là: Người ai chẳng mặt mày mũi mắt, người ai không biết xấu tốt nên hư? Nhưng vậy mà: Vì bỏ qua xa chồ phải lại gần hư, tục trong nước lèle nghĩ sanh tệ chẳng? Nay sáng có người thuyết lèle, bởi dư công và có ý thương đời, lời thốt ra chẳng phải dèle nghĩa chơi, việc hữu ích khuyên dungle hiếu sái, khuyên lớn nhõ sang hèn và trai gái hãy xem xét cho phận mình; người ai muốn kinh thân mình, thi phải chọn vừa y phục ấy là lèle đó. Bởi có câu trong sách lèle rằng:

Y phục bất trung thân chi tai dèle. (bận áo quần không vừa chừng, không nhầm bứt, là làm hại cho cái mình mình.)

Bon bon bon bon.

(Sau sẽ nói tiếp)
Lương-dù-Thúc.

Phong hóa (La morale pratique)

Bốn phận con người

(Devoirs de l'homme)

LƯƠNG-TÂM (LA CONSCIENCE.)

Con người sanh ra trong đời, mỗi mỗi đều có lương tâm ràng buộc theo mình chẳng dứt. Nó làm cho suy xét đều hơn sự thiệt, làm lành, tránh dữ. Nếu người chẳng biết nghe theo, chiểu theo, muôn tự chiểu kỷ họa, hay dung chước qui mưu thần, thì tự nhiên có đều tối

tàng, tội lỗi, xấu xa xẩy đến luôn luôn.

Nếu người không biết trân trọng, tưống lấy thân mình, nghĩa là chiểu theo, nghe theo, cái lương tâm của mình, thì cả đời phải mang sự khổ nỗi.

Người có lương tâm trong sạch chẳng khác nào như ngọc chẳng vit chẳng tì. Người tư chất, làm lành thì được loại lòng; kẻ hung oan dâng tử thì gặp nhiều việc khốn dỗm, buồn rầu, hay mang tai mang ách.

Ấy là sự thường phạt công bình của cái lương tâm ở trong mình mỗi người phân đoán như vậy.

Cứ việc làm lành, cứ nói đều phải, đứng làm hại cho mình cùng đứng làm nhoc lòng kẻ khác, tư tưống đều hủu lý: mày đều nấy giữ trọng, thi trong lòng phơi nhẹ, trại lại khỏe ru, khác nào uống nấm bảy tháng thuốc bồ mỗi ngày, lại được tránh khỏi vòng lao khổ.

Ở đời đừng làm hại cho ai: dẫu trời sấm sét vang rền, nghe cũng chẳng giurst minh, biển sóng gió ба dào lướt ngan qua cũng chẳng sợ.

TÂM TRUNG NÁO ĐỘNG

Thuở trước có một tên trai tò kia, tánh tính xấu xa, tá bạo, hung dữ. Từ bé tới lớn oan dâng chi địa, hiệp lũ hiệp bè, quen theo thói diêm dâng, dời bừa xiêu dinh ngã quán.

Ngày kia trời khiếu cho chàng và di đến một xóm nọ ở tỉnh những người lương từ dứt hành, làm lụ mǎn ăn. Chàng và thấy người tách nết khác xa, thi thảng rằng: «Người sao kẻ phục người vì, kẻ yêu người chuộng, còn mình thi ai thấy cũng lánh xa, nhơn tính xem ra báng lảng. Cũng tại mình lung lảng tánh hành, áo ở ngược ngan, nên chẳng ai tra ai chịu; càng nghĩ càng buồn, long càng bức rứt. Thời thi từ đây minh cũng phải sửa tánh nết lại mới xong.» Thiết, tên này từ đây về sau, tập tánh lán lẩn trở nên một người hiền từ, đại độ, siêng năng, giỏi gián. Song thiên hạ ai ai cũng gọi nó là dura bạo tang, hung át hoài. Nó thấy vậy tuổi hò trong lòng,

ngồi than thân trách phận mà rằng: «Người đã làm buội trán, đầu ăn nồng thế nào, tiếng đời rửa cũng không sạch. càng nghĩ càng buồn, hót chau ra lai láng.

Ông già kia thấy nó thang khóc như vậy thì kêu nó mà nói rằng: «Ó con! con ở phải như vậy cũng dù rồi; con hãy giữ lấy thân hình làm trọng, danh phận chẳng ích gì. Con làm phải mà người chẳng biết, thi cũng có hoàng thiên soi xét. Ai gọi mình phải hay quấy cũng trái kệ, miếng là con giữ được hai điều này là tốt: Phải kiêu nể thánh thần, trời Phật, và nghe theo cái lương tâm của con thì dù rồi. Từ ngày con cái át tung thiện đến nay, vây chờ trong lòng con không có hờ hờ nhẹ nhàng sao? Cái lương tâm của con còn híe rút làm cho con hối hập, lo sợ như khi trước chẳng?

THÍ DỤ VỀ MỘT CÁI LƯƠNG TÂM BỨC RỨT VÀ MỘT CÁI LƯƠNG TÂM AN TỊNH

Ông thấy giáo kia bừa nọ cát nghĩa cho học trò nghe về một cái lương tâm bức rứt và một cái lương tâm an tĩnh, Ông chỉ vẽ rành rẽ, nên học trò hết thảy ngồi chau chí nghe theo. Hiểu rồi thi trò nào trong lòng cũng hân hoan vì ngày nay minh được rõ biết hai điều đại lợi về phận sự con người.

Khi giàn nghĩa xong rồi thi ông thấy liền hỏi học trò rằng: «Vậy chờ nỗi đây có trò nào biết đều chi thi dụ so sánh về hai cái lương tâm nói nay giờ đây chàng?» Vừa dứt lời thi có một trò bước ra thưa rằng: «Thưa thầy tôi biết; nhưng mà tôi thuật lại đây chàng rõ có phải như vậy không?» Thầy trả lời: Đầu, trò đọc thử nghe coi.

Trò này liền thuật chuyện như vậy:

«Một ngày kia quan giặc đi ngan qua làng của cha mẹ tôi ơi, nó liền bắt ngan ông già tôi và con trai của chúng mà giải theo. Một ngày mồng bat tin cha tôi thi mẹ tôi và nội nhà con cái đều thang khóc cách thám thiết vồ cùng, tinh phu thê cách biệt, phụ tử chi ly rầu

thảm muôn trùng kê sào cho xiết. Bó mẹ tôi mới sai tôi ra ngoài thiều thị kiểm cha tôi và dỗ tình hưng kiết lèn nǎo phòng về cho nỗi nhà: mẹ tôi, và chị em, anh em tôi hay. Tôi vưng lịnh túc túc đi liền. Song ra đến chợ rồi tôi kiểm cũng không gặp và hỏi tình túc cũng không ai biết hết. Buồn quá tôi bương bã trở về. Đì được nửa đường thì bóng thiêu quan xa lánh, xé chiếu dã hẫu kẽ. Đì lướt tới một đám rừng kia một chập thì trời tối đèn như mực. Lúc này nhâm tiết mùa Thu, gió thổi mạnh làm cho cây cối chuyển rụng, và chim cú chim ụt bay sa kén la tờ mờ, thấy trời tối tăm gió lại lớn, chim chóc kêu rên chừng nào thì tôi nhớ việc tôi di tiêm cha tôi chẳng gặp chừng này; trong lòng bức rứt, hối hóp quá chừng, không biết cha tôi lành dữ thế nào; còn một nỗi về tôi nhà một mình đây mẹ tôi bay tinh không gặp cha tôi, chỉ cho khói thang khóc, thảm sầu hứa. Té ra tôi đi không nên việc, mà lại còn đem tình buồn về cho mẹ tôi nữa. Nghĩ chừng nào, ruột quặn đau chừng này. Trong lòng chẳng yên, xốn xang, bức rứt đường như có người chích ruột bầm gãy, tôi liền té xiêu chết đặt một bối nơi đó. Thời may có một nhánh cây nhỏ nhô rót ngay xuống mặt tôi làm cho tôi dứa minh chôm dày. Tôi liền thảm nghĩ một mình mà thang rằng: ấy là cái lương tâm của con người nó bức rứt làm cho người nào động, buồn rầu, lo sợ, khi người có việc chẳng vừa lòng vừa dạ.

P. H. Lộ (lược diễn.)

(1) Người Làngsa, hổ tót lể cá hay là tết thi thường hay mua vật kia món nọ: bánh trái cùnh bông hoa mà đi tết nỗi trong họ hàng thân tộc: hoặc là chồng tết vợ, vợ tết chồng, cha mẹ cho con, con dưng cho cha mẹ, anh tết em, em tết anh cho xây vẫn cùng nhau, trang.

Dứt chuyện rồi thì ông thấy hỏi các trò rằng: « Các trò muốn di trong đường dặm hôm tết, rừng hoại, thanh vắng, đương lúc giông gió lớn và nghe tình những vượn hú, chim kêu không? Trước khi các trò đã biết rằng không khi nào kiểm ông già của các trò được? — Họe trò nghe nói dồn đe và ứng tiếng lên một lượt mà thưa rằng: « Bầm thây, chúng tôi không giám đi. »

Kế đó trò kia thuật một chuyện tiếp theo nữa như vậy: « Một lần khác tôi

cũng đi đường đó với chị tôi ra chợ mua đồ Tết, vì mai đây tới ngày tết cả, ông già chúng tôi muốn đi tết cho mẹ của chúng tôi. (1)

Mua đồ tới tôi chúng tôi mới trở về. Lúc này nhâm tiết mùa Xuân, nên trời thanh gió mát, từ bê phong cảnh lảng

Dựa theo truyền núi, có một cái khe, rì rả nghe nguồn nước chảy có nhạc có khoan, dám cây trước mặt, liễu lăng trên nhành, chim kêu nghe lanh lót. Thiệt là cảnh trời ngũ ý não nồng hiệp với kẻ hữu tình biết mấy. Thấy vậy, nghe vậy, trong bụng tôi phổi nhẹ vô cùng, mứa vui không có chỗ nào cất nghĩa lợi được. Bó tôi với chị tôi nắm tay đi lắn lắn một lác xáy gấp ông già chúng tôi dấu kia đi lợi. Tôi thấy vậy hết sức vui lòng, tôi bèn thảm nghĩ rằng: ấy cũng tại người làm đều tốt đều phải, nên cái lương tâm nó làm cho người đẹp dạ khoái lạc trong lòng. »

Tới đây thì tên học trò này ninh.

Ông thấy mới ngó hết thấy học trò của ông một cách vui mừng thương yêu. Rồi chúng nó liền thưa rập lên rằng:

« Thưa, chúng tôi muốn sẽ trở nên người đạo đức, hiền từ, và sẽ làm đều phải hoài cho được an lòng thưa dạ. »

P. H. Lộ (lược diễn.)

(1) Người Làngsa, hổ tót lể cá hay là tết thi thường hay mua vật kia món nọ: bánh trái cùnh bông hoa mà đi tết nỗi trong họ hàng thân tộc: hoặc là chồng tết vợ, vợ tết chồng, cha mẹ cho con, con dưng cho cha mẹ, anh tết em, em tết anh cho xây vẫn cùng nhau, trang.

Ân-Nghĩa Quán-Thi

Dẫn tuổi tôi vừa nhỉ lập sinh bùi Tân trào thường nghe mấy ông niên cao kỳ trướng nhạc tịch cũ như vầy tôi xin lược biện sau đây chẳng thuật dòng dài chi cho lâm.

Xưa kia nơi sảng già không lò đốt kinh rạch rừng rú hiểm nguy, nhiều thú dữ giết người hại vật nhà cửa

quanh hiệu ruộng nương từ khoảnh cấy mỗi người ít công làm cơm gạo 1 giờ lúa bán năm tiên mặt bô vải sơ sài, còn đúng bực phú gia, mới có đồ hàng lụa sắm sưởng một ngàn quan tiền kẽm, là tột bực hào cường rất trọng đồ nữ trang bằng bạc nén.

Nhưng mà tiền thi chôn dưới lò, đỗ đạt dấu trong rừng, sự may rủi không chừng, giặc chém hay cướp đục, nghe tiếng la náo nức, đà kiêm chốn đảo sanh, cơm khô cơm gói đè dành, được chờ khi ty nạng, ấy là đời ly loạn, xin tò tắc đó thôi.

Còn sáu chục năm nay là:

Từ Đại-Pháp Nam-ky bảo hộ, thương lê thứ đảo huyền lập lũy đồn nơi yến địa, chốn giang biển, ngăn đón bọn sài lang quân hướng mả, vững bền nghiệp cá, trả Thuần nhứt Nghiêu thiên, giúp lê dân khai khấp lô viễn, diễn án hối kinh thông thủy đạo, quả càng khôn tài lao, nương đức lanh trẫm họ được sang giàu, học hành trước cá quan cao, lầu các nguy nga tàu xe chốn chở, thị thiền rực rỡ, từ dân tùy khích se sua, y thường che ấm lạnh dù bão mửa, nhạc nhạc vỗ ca xoang vui tám tuyết, tản phát địa binh nhõa kiệt, đua tranh công nghệ thương trướng, biết bao những bực phú cường, dư giả đổi ba triệu bạc, càng ngày thêm phát đạt, bằng trẫm mười Tương Khởi, Tách, Sùng, cuộc thương trướng lập hàng tư tung, Yên-Tử, Đào-công bảo bù kiệp, lê thử an cư lạc nghiệp, kẽ sào cho hết việc kiêm thời. Còn Âu-châu binh cách tơi bời, chúng ta cũng thành nhân vò sự, minh đã có dự vào phản nghĩa cứ, ngò hẫu binh đằng tư do, Pháp với nam là đạo thầy trò, thầy có việc chúng ta cũng lo lâm,

Vậy thời thời rập một tiếng:

Chúc Mẫu-quốc chông nam toàn thắng sớm khai huân bảo hộ lè dân, Phap

Trào đại độ khoan nhàn, tam kỳ nhuần gội muôn phân quấn khai, hêm Đức-tắc giá mang vỗ loại, thời gian hùng tồn hại sanh linh, rồi đây hoàn hải thanh bình, dân phong vật thổ phi sinh âu ca, đạo tôi con ơn đến nghĩa trà, vẹn một niêm phụ lá cao thâm, ghi xương tạc dạ phản cảm, ngâm vành kết cỏ muôn năm đáp bối,

(Hữu-Thi)

Trót sáu chục năm hưởng thái bình.

Trọn nhờ đức hóa sớm kinh định.

Muôn mầu ruộng vường ơm bảo hộ.

Ngàn trùng quan lộc nghĩa vẫn minh.

Nước thanh dân giàu bền sự nghiệp.

Nhà an con thảo đứng liêm trinh.

Bảo thiệp vẫn nghe xuôi gió hạnh.

Khái ca trỗi tiếng mươi mươi nghĩa,

(Sắc-trắng Xuân-hòa)

Huynh-trung-Nghĩa.

Tâm nguyên diền tích

(Figures de Rhétorique chinoises)

HOA MỘC

BÀY NỎI VỀ BÔNG SEN.

Lexus (sen) cội hoa Trung Quốc Tú.

Nguyên tích đời Tây-quốc tới đời nhà Châu có người Đon-Huy tên chữ là Mậu-Thúc ở đất Nhữ-nam phủ Vĩnh-châu cách phía tây hai mươi dặm, các học trò gọi ông là Liêm KHÊ TIỀN SANH, tánh ưa sen thường làm lời ái LIÊN TRIẾT như vầy:

« Giữ độc ai liên chi,

« Xuất ư nè nhỉ bất nhiệm,

« Trật thanh liêm nhỉ bất yêu,

« Trung thông ngoại trure,

« Hương viễn ịch thanh,

« Địa định tinh thực.

« Khả viễn quan nhỉ bất khẩ áp,

« Nài hoa trung chi quan tử già.

Nghĩa là: Bông sen sanh ra nơi bùng

a lâm mà chẳng nhuốm nhơ bợn.
Sạch trong mà chẳng phai,
trong thi thoảng, ngoài thi thoảng.
Mùi thơm xa, mà lại trong sạch.
Chỗn hả dinh lâm kẽ muôn trùng.
Khá xa xem mà chẳng nhầm.

Ấy là trong các thứ bông chỉ duy
bông sen đúng bậc trong tiết hơn các
thứ bông kia vậy.

Chữ quan từ nghĩa là gì?

QUÂN-TỬ, xuất hò kỳ loại (MẠNH-TỬ)
Nghĩa là một loại người ta mà có
một người đó đúng bậc khôn ngoan tài
trí hơn chung ấy gọi là quân tử.

QUÂN-TỬ là kẻ khôn ngoan tài đức hơn
mọi người (quan-phủ-Của)

Còn ông Đông-hòn-Hầu ở nước Tề
trong (Đông-châu-liệt-quốc) ông dũng
vàng làm bông sen để dưới đất, bhiển
bà Phan-Phi là vợ của ông đi trên bông
sen ông đứng xem rồi cười và nói rằng :

" Bộ bộ LIÊN HOA "

Nghĩa là : Bước bước như bông sen
này vậy.

Nên trong quân sự loại có câu rằng :
" Bộ đê bá xích tho "

" Liên hoa từ thời xuân "

Nghĩa là : Cây bồ đề trăm tháp.

Tòa sen bốn mùa tươi.

Nên tục gọi Phật-bà ngồi tòa sen là
dung bông sen cái mùi thơm tho nghĩa
là vậy.

Còn Văn-Tiền có câu rằng :
Ai cho sen súng một bông.
Ai cho chanh quất sành cùng lựu lê,

(Sau sẽ tiếp theo)

Tục Ngữ giải nghĩa

1° Có THẤY ĐỂ GÈNG ĐỂ XÓM BIẾN, chính nghĩa là: Có THẤY Ở CÙNG ĐỂ XÓM NẾP. Nếu nói thấy đở mà đơi cho đặng? thấy mà đở thì làm hại cho xóm, đở nói gì? Chớ nói: Có THẤY Ở THI PHẢI, vì trong xóm có Ông thấy đở làm cũng giúp đở cho lối xóm, hoặc có bịn hoạn chí, thì sắng có thấy mà nhở! chớ thấy đở mà dùng làm gì, hại người thì có chớ đở cho ai?

..

2° KÉ CÁNH CÁNH TRÁNH NGƯỜI BỊ KHÔNG.
— Nếu người di không thấy ai gánh nặng tránh mà di mới phải, có lẽ nào mà người gánh nặng lại di tránh người không.

Ấy là lời nói nghe không rõ. Chớ nói như vầy thì nhầm: KÉ CÁNH CÁNH TRÁNH NGƯỜI BỊ ĐỘNG. Bị động, và di và chạy, mau như dòng gió. Kẻ người di mau, hoặc chạy như dòng, là có việc chi cần gấp, mình gánh nặng phải tránh. Một là sợ người lật đặt tưống nhầm mình mà đở gánh đì, hai là: nèo mình không tránh cho người thì người mắc chờ mình phải đục giặc, trê việc bón phận người ta, cho nên gánh nặng thấy người di như dòng phải tránh. Là bởi lời ví này khi xưa, đường còn chật hẹp di theo bờ chờ bảy giờ đường rộng, vì có khó nghe, song khó nghe chờ cũng có nghĩa, ty như chờ dòng đảo, hoặc qua cầu cùng là đường hẹp.

(Còn nữa)
Phan-hà-Thanh

Viết chữ quốc ngữ cho trùng

POUR ÉCRIRE CORRECTEMENT LE QUỐC-NGỮ

(Tiếp theo)

BÁT (ch.) = bò đì.

Sóm mai tòa dã BÁT đòn, sao chiều còn
lại lợn tòi cầm vào?

BÁT (chữ) = chén.

BÁT CƠM THƯỜNG BÚA THƯỜNG DUNG,
mè cha nò da mới trong lòng này.— Trái
binh-BÁT.

BÁT (chữ) = tám.

LÒ BÁT-quái của ông Thái-thương-lão-
quản có tám cửa: cẩn, khâm, cẩn, chẩn,
tốn, lì, khôn, doài.

Đi qua ngã BÁT vai giờ, chưng bao ngo
thấy nhà thờ ghê ghe.— Thơm BÁT ngọt.

BÁC (ch.) = mồng.

Ký hận da BÁC, ký thân da sơ. (Nặng
bởi nặng lờ, thân quá rồi hết thân).—
Hông nhau BÁC mặng.— Tuy là nhà BÁC

cữa gai, mà nhơn đực lâm mấy ai sánh
cùng.— Bây giờ ai bị án tòa làm lò thợ
bạc không được.— Bông giáp vàng giết
nguy, day mũi bạc phò chon.— BAC cờ
trà rượu thì dừng, nếu vương lấy nó
trắc chưng khôn cùng.— Nhrogen mảng
truyện trò bàn bạc, phút dà tới chợ rổi
dày.— BAC ơn cha mẹ sanh thành, trời
nào lại dè lệc dành cho ăn?— Khác bạc
thành già lý vô cửa lưỡng.

BAC (chữ) = đỗ nhờ.

Xin cho đậu BAC ít ngày, cũng vì lị nạn
lạc loài tới đây.

BÁT (chữ) = lơn, tốt.

Siêu QUẦU BÁT tuy chốn sa trường, (tót
chóng trát đồi nơi chiến trận).— Lực
BÁT Côn-san (Sirc cur non Côn).— BÁT dao
văn tội.— Lao xao sóng BÁT vào bờ.—
BÁT trại.— BÁT tai.— Trái tai lồng chảng
khủng nghe, muốn cho một BÁT sọ e là
lòng.

BÁI (n.) = BÁI hoái tay chor.

BÁI (chữ) = thối.

Nước Nga rày đã rất binh, thiệt là hổ
với ĐÔNG-MINH dương này!

Làm bậy cho nên bị bắt đị h.— Trông
mau cho tới BÁI trường, về nhà thăm
viếng song đường binh an.— Bát tay bợm
BÁI gạt lường.

BÁI (n.) = Mắc lây dưới BÁI.

BÁN (ch.) = truyền, rao, cho.

Lịnh quan TÔNG-thống Toàn-quyền, lập
ra điều luật BÁN truyền Lục-châu.— Triều
định quyền thường trước BÁN, cũng nhờ
văn học vinh vang quời quỷ.— Tam
BÁN triều diễn (Ba cách vua xir quan
phạm tội phải giết lấy mình) là: 1° một
cây girom đê đâm họng; 2° một thước
lụa đê thái cõ; 3° một ve thuốc độc đê
uống mà chết).

BÁN (ch.) = phiền, thứ.

TÀ BÁN HỮU BÁN; BÁN dǎo, BÁN hòn;
BÁN đặt cho bằng thẳng.

BÁN (ch.) = các thứ bình trái.

BÁN CUA, BÁN CHÂN.

BÁN (ch.) = thê, cách, vđ.

BÁN SỨ bồi trào (danh giặc tháng trở
về trào).

BÁNG (ch.) = xir.

LÃO BÁNG lân quốc (nước ờ gần).
Thượng BÁNG, hạ BÁNG. = BAI BANG, tiêu

BANG (nước lớn, nước nhỏ).— BỐN BANG
Giặc-khỏi.— Chưng cộ bảy BANG.— BANG
trưởng Quang-đông.

BANG (ch.) = giúp.

Trát cho BANG-biện tuân cử.— HƯƠNG-
quản là người BANG-tá của quan Biện-lý.

BÀN (n.)

Phép tắc phải giữ nơi BÀN ăn.— BÀN
thờ chưng dọn rực rỡ.— BÀN-bí sát.—
Đòn cõ BÀN.— Trà rượu bì BÀN.— BÌA
BÀN có kim nam-châm cứ chỉ theo hướng
ti-ngo.— Thể sự như kỳ cuộc, chuyện
dời như cuộc trong BÀN cờ.

(Còn nữa)

Huỳnh-văn-Ngà, (Travinh.)

Sự tích giặc Âu-châu

Nº 1 (Les causes de la Guerre d'Europe)

Một mạng bị thi, hàng hà số sanh linh
chết oan. Nghi sự dời nên quá ngắn,
thuở xưa kia khách trú lảng loàn, thị
mạng Annam có hai ngàn quan tiền
chắn mà nay dấu mạng người có mắc
mô thế nào di hồn, thi chưa hề thấy tòa
thờ gian xữ thường đến 10 muôn quan.

Phương chi mà mạng Hoàng-Thái Ô
trich (Autriche) mắc mõ qui báu đường
này, vì đó bị thi mà vạn bang đỗ thắng
võ trụ dão huyền. Lịch-sử từ Phuc-
Hyll cho đến Đông-châu liệt quốc, từ
Tân cho đến Hậu-Hán Tam-quốc từ
nguồn đến Minh, Thanh chưa hề thấy
dám giặc này.

Thuở xưa bá-bù-lé-ông (napoléon)
tung hoành Âu-dịa, đánh nam dẹp bắc
trong tay có bá van hung binh, Hán-võ
giết Tân, tranh ngôi báu với Lưu-Bang
binh gia có trên hai trăm muôn, nếu
hồn hai ngài ấy mà hiện thế ngày nay
at cũng phải kinh tâm tán dởm. Vì sao?
Vì là thấy một cuộc rất quá trỉ con
người, không có lời chỉ mà tõi cái
đò sõ dám giặc này.

Bản nước ở trung-ương Âu-dịa, cõ
thú là.

1.— A-lé-mán, al'émagne nhơn số 7 000
muôn sanh linh.

2.— Ô-trich (autriche) 3.300

3.— Tực-kì (Turquie) 2.400

4.— Bırı-ga-ri, (Bulgare) 430

15.430

(1) Coi họa đồ Âu-châu nơi bia

Binh tại ngũ đem ra trận-tiến có 2.000 muôn, dào hầm, xói hang mà kiến thủ cự vờ:	
1.— Nga-quốc, (Russie) nhơn 11.800 muôn sanh linh.	
2.— Ru-mâni, (Roumanie) 395	
3.— Xet-bi, (Serbie) 290	
4.— Mông-tê-nê-ga-rô, (Mouténégro) 29	
5.— I-ta-li, nhơn số 3.296	
muôn sanh linh.	
6.— Langsa, (France) 4.000	
7.— Bengich, (Belgique) 745	
8.— An-lê, (Angleterre) 3.700	
9.— A-mé-tiche, (Amérique) 9.200	
10.— Nhứt-bôn (Japon) 5.200	
	38.851

Ban binh vây phủ địch-quốc có trên 2.000 muôn, cũng dào hầm, xói hang mà công phá. Trên trời lại có ba-lòng, máy bay đánh nhau và hiện-trai pha làm hại nhơn dân, phá tan lầu dài, đón lũy.

Còn ở mặt biển thì tàu hai bên đánh nhau, dưới nước thì có tàu vớt lồng ngầm mà thọc tàu buồm.

Ấy là 10 nước ra đánh với 4 nước trung-nơng, còn 13 nước thì đã bạch chiến-tho mà không đánh.

Bảy xin-dich các quố-tho của sứ-thân gởi về cho Chánh-phủ Langsa và dân-tịch.

Ông Đứ-niên (Dumaine) sứ-thân Langsa ở tại thành Viên-nê là kinh-dò Ô-trich gởi tho về cho ông Huy-vi-a-ni (vivian) Pháp ngoại-vu-bộ kim-thủ-tướng.

Viên-nê (Vienn) le 28 Juin 1914.

Kinh

Lời gởi sang cho ngoài rò: có tinh-mời đến-tai kinh-dò Viên-nê rằng Hoàng-thái-tử Ô-trich va vợ-hom nay bị thi-tai thành Xê-ra-dê-huê, tên-thích khách là học-sanh ở-làng Ga-ra-hô-huô.

Ban đầu vợ-chồng Hoàng-thái-tử đã bị một trai-phái mà không sao, duy có các quan-hầu bị thương-tích-thoi, đến-lúc chiu-bản-hai phát-súng sáu thi-vợ-chồng mới chết.

Hoàng-dế là vua cha đang ngự-tai đền-it-tò, có tin sang-lien cho ngài-rò.

Đứ-niên ký

Viên-nê le 2 Juille. 1914.

Bẩm ngài

Cái-tội thi-Hoàng-thái-tử nô-lam cho các phe Võ-biển Ô-trich và nhiều-vi rất cỗ-thù, mông-lòng chiu cho-xet-bi. Còn-thé-thống đứng-dợt như-xưa nay với-mùa. Vẫn Ô-trich

muốn ép-xet-bi tra-cho ra-mỗi ai-hạ-thủ Hoang-thái-tử, ép-một cách-rất-nhục-nhả cho-xet-bi, nếu-dò-từ-chối thi-át-sanh-giặc.

Đứ-niên ký

Ông đör-man-nô-huynh, sứ-thân Langsa ở-tai thành Bết-lanh là kinh-dò A-lê-mân, gởi tho về cho ông Huy-vi-a-ni thủ-tướng Langsa.

Bết-lanh le 4 Juillet 1914.

Quan Phò-thu-đang-tho-Ngoại-vu-bộ A-lê-mân hòm qua-nói với sứ-nga và hòm nay nói-lại-nữa, rằng Ngài-trong-cây-xet-bi sẽ-làm cho-vìa-lòng các-dều Ô-trich-nài-về việc-nà-tròc-dứa-phạm trong-cuộc-thi-vợ-chồng Hoang-thái-tử-tại Xê-ra-rô-huô, phu-đang-xet-bất-tuần, thi-các-nước-Vân-minh-thể-giải-sẽ-nghich-cùng-dò.- Chánh-phủ A-lê-mân coi-bộ-không-cảm-xúc-như-báo-tai-dây-dang-lo-sợ cho-hai-dâng-sẽ-bắt-thuần-ultau và-sẽ-sanh-giặc, hay-la Chánh-phủ A-lê-mân-có-ý-diêm-nhiên-vày-chàng.

Đứ-niên-huynh.

HOÀN THU NHỰT

NGUYỄN ĐO GIÁC ÁU-CHÂU

HOÀN THU NHỰT Ô-TRICH TÊN LÀ PHAN-XOA PHET-DI-NĂNG, VÀ VỢ CỦA HỆP LÀ BÀ CÔNG-TƯỚC BƠ HỘ-HAN-BET BI THÌ

Xe-chieu ngày 28 Juin 1914, tai thành Sê-ra-rô-huô là tinh-thanh-xir Bôt-ni là-xir-dâ-bi-hoang-gia Ô-trich-chieu-cứ-một-huoc-với-xir Het-xê-gô-huynh, có-xây-ta-một-việc-dai-biên-quâi-gó, làm-cho-cá-hoang-cán-phái-cảm-xúc-ngão-ngo, là Hoang-Thái-tử-nước Ô-trich là PHAN-XOA PHET-DI-NĂNG, và-vợ-là-bà-Công-tước-BƠ-HỘ-HAN-BET-bị-một-tên-hoc-sanh-Xet-bi, ở-xir Bôt-ni, mươi-chia-luôi-là-tên-Phan-xip, sinh-trưởng-tai-Ga-rô-hô-hô-huô.

Số-là-khi-ấy-binh Ô-trich-dang-tập-trận-giao-phuong-duong-núi-nơi-miền-Y-tic-thi-Hoang-Thái-tử PHAN-XOA-PHET-DI-NĂNG-dich-thân-hoc-trận, cuộc-tập-trận-Ấy-xé-ri-en ngày 28 Juin 1914-mới-bắt.

Hoang-thái-tử-cùng-vợ-ngai-de-huô-về-thành-Sê-ra-rô-huô.

Khi-xe-ngài-vào-thành, gặp-Nghị-viên-Tam-phap-tòa-tại-nhà-thờ, ngài-bên-ngừng-xe-lai-mà-dâm-luận-việc-rieng.

(Sau-sẽ-tiếp-theo).

Trần-biểu-Trần.
Lược-dịch.

Cuộc-lễ-chợ-phieu-tại-Cân-thơ

Ngày 2 Février 1918, "Hội-Khuyễn-Học" Cân-thơ, có-quan Phò-bô, M. Serré, làm-dầu-có-bày-ra-một-cuộc-lễ-làm-phu-đang-thao-huê-lợi-phu-giúp-cho-quân-linh-nơi-chiến-trường-trả-nợ-cho-quê-hương. Ấy-vậy-lập-cuộc-này-ra-rất-nhờ-ợn-trên-quan-Chánh-chủ-tỉnh-Métaireac-cùng-quan Phò-bô Serré, hết-lòng-chieu-cố-giúp-dở-mọi-việc, cho-nên-các-ông-cùng-mấy-thầy-trong-Hội-Khuyễn-Học, xum-hiệp-cùng-nhau, chằng-nài-công-kho-nhọc, nhất-là MM. Trần-như-Canz, cai-tổng-Định-bảo, và-Huỳnh-vân-Tài-thông-neon-tòn-bô, mới-lập-nên-cuộc-lễ-dở-sô-nay. Bởi-vậy-trong-ngày-Ấy, từ-ban-mai-dèn-chieu, nào-là-viên-quan, quý-chire, cai-Phò-lòng, Hương-chire-các-làng, cùng-các-sắc-như-dân, nam-thanh, nữ-tú, đều-tề-tựu-nơi-bồn-tinh, trước-là-chung-voi-hi-cuộc. Sau-nữa-cũng-sáng-lòng-làm-phu-đang-kè-ít-người-nhiều-tùy-thích. Đúng-6 giờ-chieu-ney-Ấy, nào-là-nam-phu-lão-ẩn, quần-áo-nhôn-nha, lên-xe-xuống-ngựa-dập-diệu, kè-óng-óng-trong-người-mua-giấy, dua-nhanh-như-hội-(Tân-Vương) chen-chor-dà-không-lọt. Kể-nghệ-trong-vòng-chợ-phieu-nó-21-tiếng-thao-công. Ấy-là-một-cuộc-lễ, thiên-hạ-chen-lăn-nhau-vào-cửa. Kể-dùng-7 giờ-chung-cộ-dèn-dù-kieu-huê-dâng-xem-rất-xảo-thú. Bọn(hỏa-xa)-cầm-dèn-di-theo-hàng-ñú, lại-có-bọn-nhạt-Langsa-cầm-dèn-di-tiến-dâp.

Măng-có-dèn-thì-dùng-8 giờ; các-viên-quan-Tây-Nam, dèn-vào-nhà-hát-Casino, mỗi-vị-dùn-dò-an-ta-theo-thứ-lớp, có-mặt-quan-lớn-chủ-tỉnh-Cân-thơ, Long-xuyên, Sôetrang, và-Bacliêu-cùng-các-quan-và-mấy-bà-dâmn, không-thiếu-ai-kè-bon-nhat-Langsa-danh-bản-Ái-quốc "Marseil-le" nhữn-viên-quan-dự-cuộc-này-dều-dùng-dây-tó-ý-kinh-chào. Vừa-giờc-tiếng-nhát-rồi-thì-trên-sân-khấu-vén-mảng-ra-thay-có-Tiêu-thor-Etienne-cǎo-doc-bài-chúc-tung-bằng-tiếng-Langsa, nghe-rất-thanh-thao, rành-rẽ.

XUẤT ĐẦU

Khi-vén-mảng-lên-thay-MM. Nghia, Khai, Rêp, Đầu và-Banh-nâm-vị-hòa-dòn-violon-một-chiap-ngehe-tất-nhịp-nhân-khoái-nhí, Ba-lớp-này-kể-tiếp-theo-hát-tuồng-“Faust”. Khi-rút-mảng-ra-thay-M. Valéry,

làm-vai-tuồng-quan-Lương-y-Faust, cảm-gây, tóc, râu-bạc-trắng, hát-dòng-thấp-cao. Kể-một-chiap-có-con-quí, biện-bình-ra-dứng-ké, cá-mình-dò-chói, tướng-diện-dữ-giảng, đều-cảm-dỗ-quan-Lương-y, hát-tiếng-rõn-rang-tự-hơi-dồng, các-quan-dều-khen-rõ. Ấy-là-ông-Serré-sắm-vai-tuồng-con-quí, kể-dèo-khi-chớp-lòa, xem-vào-trong-thay-một-nàng-Tổ-nữ, xuân-xanh, xin-dẹp, vô-cùng, nào-khác-là-Hàng-nga-giáo-thể, làm-cho-lão-Lương-y-Faust-thay-phai-lòng. Ấy-dó-là-hà-Boàn-Vinh-làm-vai-tuồng-liêu-tho-xin-dẹp. Hết-lớp-này-nghỉ-10-phút-dồng-hồ, cho-các-quan-giải-lao-và-hứng-mát.

XUẤT NHÌ

Mảng-vừa-kéo-ra. Có-ông-Vivies-ca-bãi-tảng-quan-linh-thuộc-dịa, cung, gióng-rất-hay, nghiệp-nhàn-thiệt-dùng. Ba-lớp-này-thì-tiếp-theo-hát-thứ-tuồng: Một-dám-kiêu-hỗng-hồi. Tuồng-này-rất-vui-lai-có-thú-vị. Có-quan-Tòa-và-quan-ngụi-án-ngđi-dứa-xứ-kịen. Hai-bên-tả-hữu, có-quan-Biên-ly-và-Trưởng-tòa, lại-có-quan-Trạng-sư-cái-giúp. Thật-là-thứ-tuồng-khéo-dặt, chứng-cứ-dài-bên, lại-có-tiền-cáo, và-bị-cao-cái-cợ. Quan-Trạng-sư-mở-buộc-một-minh, còn-quan-Tòa-cái-lý-luật-rất-nên-khon-khéo, làm-cho-các-viên-quan-dự-cuộc-dều-vui-cười-nòn-ruột. Lại-thêm-mấy-thầy-làm-tuồng-vai-nào-cũng-bạc-thiệp, làm-cho-cá-Tây-Nam-dều-vui-lòng-dẹp-mắt-vô-cùng.

Các-vi-làm-tuồng-là:

M. Quát, làm-quan-Tòa-doc-án-luật-tranh-rẽ.
M. Lương, làm-Phó-Biên-ly-rất-nên-biết-thiệp.

M. Kinh, làm-Trạng-sư, cái-lẽ-rất-hay, bộ-tịch-lại-nghiêm-trang-tổ-chinh.

M. Kiều, làm-Lagoupille (Bị-cáo) nỗi-nhiên-tiếng-túc-cười.

M. Bát, làm-Alfred (Tiền-cáo) đối-dáp-rất-có-duyên.

M. Phan, làm-Mapipe (Phạm-nhơn) đều-cợt-rất-hay.

M. Giáo, làm-Trưởng-tòa, xem-rất-giống-binch.

M. Ngọ và-Ấu, làm-Sơn-dâm-coi-mạnh-bạo.

Sau-nữa-là-MM. Ngọ và-Nhượng, làm-nghị-án-coi-phái-lẽ.

Ba-lớp-này-quá-lớp-thứ-ba-nghỉ-một-chiap.

Khi kéo mảng ra thấy M. Dé hát bài
đèn cờ rất hay, cứ chỉ dâng hoảng, động
hát phu trầm cao thấp. Vừa mảng lớp
này, thi eo M. Quát tiếp luôn hát bài
“Vi quốc vong thâu” eo dòn nhạt hòa
theo nghe rất êm tai khoái nhĩ.

Qua đèn xuất thứ tư là xuất chót hết,
(Hát tuồng người ham nghệ Mát-thám.)

M. Quát làm vai tuồng Durandal.

M. Nghĩa làm vai tuồng Adolphe-poire.

M. Sóng làm vai Policarpe.

M. Ngọ làm Giám đốc nhà Banque.

M. Nhượng làm tên dữ của.

M. Ngọ làm tên Lonton (planton.)

Cả sáu vị này đều nói năng bat thiệp,
rất rõ ràng theo điệu hát Langsa làm cho
cả rạp mỗi người đều cười rộ. Vậy lập
các tuồng hát này ra rất nhờ ơn quan Phố
Bô Serré, ngoài là hết lòng chiêu cõi, lo
lắng tập rèn chiêu khó nhọc ngày đêm
cả đời ba tháng trời, biết bao nhiêu là
công cống, cho nên mấy thầy dạy mới
được nhuần nhã lời ăn tiếng nói, bộ tịch
mùa men, dùng cách điệu Langsa.

Bầu ai xem vào cũng có lòng khen tặng,
cũng cảm phục vô cùng. Ấy cũng là một
cuộc mảng mang tinh thần người nhà ta trong
buổi kim thời đó. Sau nữa nhờ các ông
và mấy thầy trong “Khuyên học hội”
như là quan Bô-phủ Đô-quan-Trù,
thấy cái tông Trần-như-Cang và thấy
Huynh-vân-Tài cũng nhiều thầy trong
Hội nữa, là hết lòng lo lắng, xem xét từ
chút, sắp đặt trong ngoài, đồng tâm hiệp
lực cùng nhau, vì lòng ai quắc, lại nhờ
ơn sáu quan Chánh chủ tinh Métaireau
bết lòng chiêu cõi ban phép, nhằm
lời, lại ban ơn riêng mọi việc. Còn bà
Chánh và Phó chủ tinh, cũng hết lòng
lo lắng di quyền tiền, của người hảo tâm
giùm giúp. Sau rốt cũng nhờ ơn M.
Léopold là chủ rạp hát Casino hết
lòng đại độ vì Mẫu-quốc, cho mượn rạp
hát, cho nên các cuộc nghĩa cử này mới
được thành tựu.

Vậy số tiền thâu xuất tối kê ra sau
này che quí vị rõ.

Tiền xài phi-jinh từ hổ cáo
và mua sắm các cuộc là ... 606\$93

Tiền thâu vào trong các
hì cuộc 3.226\$56

Trừ ra rồi tổng cộng còn
dư lại là 2.619\$61

Mảng các cuộc tối thì dùng 12 giờ
khuya xô sở Tombola. Có bốn người nữ
nhì Langsa hát số. Lúc ấy quan Phố-Bô
Serré cùng quan Huyện Võ-văn-Thơm
lên đứng thị chung trong cuộc xô sở này.

Ra số độc đáo nhâm số 873, Có một
người tên bà Annam tên là thị-Ký ở tại
Cairang trúng số ấy.

Lê-quang-Kiết tự Phùng-Xuân.

Lễ chợ hòm tại Cần-thơ

Ngày hai mươi một Annam,
Trong hội khuyển học mở làm cuộc chơi.

Các quan khắp bết nơi nơi,
Rượu trà thù tặc ăn chơi nhộn nhã.

Tổng làng cho tới các quan,
Nhóm câu hỏi lạc mở đảng văn minh.

Chung đó bác bứa tử linh,
Ngọn đèn tỏ rạng giống inh ban ngày.

Bầu lầu múa rất thiệt hay,
Trống kèn dập trời voi thay không cùng

Tự bế trống đánh dùng dùng,
Tiểu thiêu ca xướng thung dung mỹ miều

Ngoài đường xe ngựa dập dều,
Giai nhưa tài-tử dò diều áo khăn.

Ké qua người lai láng xanh,
An chơi họa súng bằng ngày xuân.

Nhà Việt đồ đạt dọn chưng,
Các quan tựa lai vui mừng xiết bao.

Chợ đêm tiễn nói lão xao,
Mấy bà phú huyền ra vào nghiêm trang

Hát tây tiếng hát ròn ràng,
Khen cho cái giọng rõ ràng không sai.

Trại già chỉ những gái trai,
Ké trong dứng trước người ngoài dứng

Ngoài chợ cho tới cầu tàu, [sau.]
Hai bên phòng phô dòng dà nên dòng.

Hát bóng coi rất đẹp lòng,
Coi tuổi mòi mắt không mong ra về.

Nhận nhận tiếng nói tư bế,
Annam các chú ngồi kê một bên.

Làng xáng kê xuống người lên,
Chen chúc không lọt như phen bịt bùng

Tai nghe tiếng trống dùng dùng,
Annam hát bài vò cung sir vui.

Có đèn di tối di lui,
Coi thời rất đẹp mèo vai quá chưng.

Ngọn cờ dấp dưới nứa lồng,
Pháo reo inh ỏi tung bùng lò tai.

Mía mai gióng cảnh bồng lai,
Nở nang mày mặt lâu dài nước ta.

Bởi nhờ ơn đức Langsa,
Sứa sang bờ cõi hơn ba cựu trào.

Một ngày một thạnh một giàu,
Mở mang trí hóa thấp cao mọi người.

Ngậm cơm vỗ bụng vui cười,
Thăng bình hai chữ đời đời nước ta.

Nguyễn-văn-Tịch.

Cuộc phước Thiên

Đến ngày mồng ba Tết, 13 Février
1918, đúng 5 giờ chiều nghĩa là sau
khi đưa ngựa rồ, sẽ có Hội Gia-dịnh
dấu đầu với Hội Gò-công, dặng góp tiền
cho “SAIGONNAISE PATRIOTIQUE” là
hội lập ra để rapp người xứ ta
trong cơn nguy biến này.

Giá vé cửa
Tribune..... 1\$00
1^{er} classe.... 0.50
Pelouse..... 0.10

Cũng một bữa ấy tại rạp hát quan Phố
Hải, đúng chín giờ tối, sẽ có mấy thầy
hát tây, có tài tử đơn và ca; rồi lại có
hát Annam phụ giúp.

Giá vé cửa
Trên lầu..... 2\$00
Tầng dưới.... 0.50

Qui ông quý bà và chủ tôn hàng quý
honor, ngày ấy xin thừa nhận đời gót đèn
trước xem chơi sau giúp nhau làm nghĩa
vì ơn mua vui một phúc mà nên việc
phước ngày sau !.

Le Comité.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước 3 f 85
Hàng Đông-Dương 3 85

Cần-thơ

NIÊM ĐỊ DOAN LÀM HẠT.—Làng
Tân-an, đêm 31 Janvier rạng mae 1
Février 1918. Có tên Ng.-thị-T. là vợ
H. G. Băng-hữu-T. chiếm bối rối lấy
dao cắt họng, và cầm long nỗi đam

họng mà tự tử. Bởi các cờ như sau
này: Băng-hữu-T. là người góa vợ lâu
nay, mới cưới Ng.-thị-T. về làm vợ
dặng hai tháng nay, thường mỗi đêm
ngủ đều chiêm bao thấy hồn người vợ
lớn về xuôi giục biếu lấy dao cắt họng.
Cho nên qua đêm 31 Janvier này Thị-
T. cũng thấy điềm mộng mị như vậy,
nên y lời lấy dao cắt họng. Đến lúc
nội nhà hay thức dậy, liền tri hô lên.
Nên chờ Thị ấy vào nhà thương Cần-
thơ thì Thị ấy cũng khai ngay như
vậy.

Đến chết cũng còn dỗ ghè tương.
Thôi ai giám làm bê nứa. Dị doan ơi
là dị doan !!!

NHỰT HÀU HÔN NHÌ BIÊN THÔ.—
Làng Mỹ-khánh, ngày 29 Janvier lúc 4
giờ chiều, có tên Đoàn-v.-C. cầm dao
chém Thị-T. trọng bệnh, rồi lại chém luôn
Thị-D. là em Thị-T. cũng bị thương tích
nặng. Bởi lúc trên nhặt tên T. có kết
nghĩa dây duyên cá nước cùng Thị-T.
yêu ấp cùng nhau, tình thân nghĩa
trong. Ngày nay chở âu tình phai lạc,
cũng vì mới chuộng cù vong, song cậu
Ch. còn tướng cục khôi tình xưa, chưa
hay lạc lõe, nên lèc đến hoài, muốn đều
ân ái cho phái chí nam nái. Nào dè đâu
cục khôi tình nó lăng vào nơi khác. Cho
nên Thị-T. mới hàn huội đuổi xò tên Ch.
Bởi có ấy tên Ch. mới liều thân bắt quí
tử tham saub, sát ký nữ thất phu, rứa
hòn cho phái da. Song thời may mới
thứ ít dao kẽ lười mắt vắng măt, chớ
còn lười mắt thì Thị-Tâm vong mạng
về tay cựu nghĩa.

CHĂNG CHÙA THỜI GIAN.—Làng
Nhơn-nghĩa, đêm 25 rang mae 26 Janvier
Tại nhà tên Trần-v.-C. bị ăn trộm khoét
vách vào nhà lùa ít chục gà về làm
của. Qua ngày 28 Janvier tên C.. đến
nhình đục bầy cù ấy tại nhà tên V...
thì tên này lại dò thưa lại cho con và
là tên H... ăn trộm của ai đó. Nên làng
y lời ấy mà bắt tên H... nó liền chịu
thật. Xét ra tên H... ấy là một tên bợm
bãi tư thuở nay. Nó đã bị tiền án nhiều
phen về tội gian giảo. Vậy mà chưa
chừa tánh cũ.

Cản-thơ. — Ngày 5 Février 1918. Tên Liêu-văn-Kết thợ bạc ở Trà-òn lén Cản-thơ, có ý đem một số giày-chuyển 5 chỉ vàng và hai bộ cà-rá, rồi lấy bạc nhập với bạc nhà mà chuộc 4 đỏi vàng số bạc là 49.850. Đang khi đứng chuộc đồ bị kè gian mó túi lấy hết 40.800, Chirag nhẹ túi mới hay, ngó lại sau thấy tên Ng. v. Thạnh là (coolie) cu-li thợ nhum của thầy kỹ Kỳ cũng đang chuộc quần áo số bạc là 5.810 rồi đang lén lén cái giấy thuế thân của nó làm cho thợ bạc Kết; bắt nghi liền thompson và kêu lính tuần dèm về bồi, xét thì chẳng có bạc tiền chi hết. Ấy cũng là một điều sự ý đồ Hãy ráng cẩn thận nha. Chỗ đồng đảo thi khỏi lâm tay gian giảo.

• • •

CÙNG LÀ MÓC TÚI. — Ngày 5 Février 1918. Tên Sûr-vân-Tào & Long-tuyên cũng xuống Cản-thơ dặng cầm 4 đỏi vàng và 8 cái khâu tay, rồi lờ quờ cũng bị chém móc túi lấy sạch, và cũng mất luôn cái giấy thuế thân nữa. Bon móc túi này đã vào khám hết 2 tên rồi mà cũng cõo nữa.

T. T. T.

BÁN THẦY KÝ NGUYỄN

Inspection Thudaumot

Muốn bán vuôn rào 670 cây lầu táo.

VIEILLE EAU-DE-VIE

DEJEAN

DENIS FRÈRES, seuls agents

VILLE DE CANTHO

CASINO LÉOPOLD

CINÉMA PATHÉ FRÈRES, LE PREMIER DU MONDE ENTIER
Une seule représentation par soirée, à 9 h.
MỘT BUỒN CHIỀU HÁT MỘT LẦN

PROGRAMME ENTIÈREMENT

Nouveau de la Semaine

Du Jeudi 7 Dimanche 10, Lundi 11 et Mardi 12 février 1918, à 9 heures du soir,

PREMIÈRE PARTIE XUẤT THƯ NHỰT

1. *La chasse aux Phoques*, dans l'Océan glacial, film de chasse maritime très intéressant

Cách di săng cá phopue xin đến coi hữu fit.

LE PRÉCIPICE JUSTICIER

2^e 3^e 4^e 5^e. Grand film d'art sensationnel en 3 parties sur les actualités de la guerre, scène dramatique de M. Félix Vanill

Tuồng bóng hát tiếp theo ba lớp hay lắm xin đến coi thì rõ.

Entr'acte.—xà hơi mười phút

6^e CAVALERIE ET ARTILLERIE DE MONTAGNE, film de guerre
(Giặc áu-châu) Biểu Mả-ky và Phó-thủ đóng trại trên núi

7^e *Les fleurs de nos jardins.*

Loài bông trong đường chúng ta bông màu tốt lắm)

8^e LE PLUS GRAND CHEF-D'ŒUVRE CINEMATOGAPPIQUE :

Les Mystères de New-York

9^e Succès! Succès!

14^e ÉPISODE: *La maison hantée*

SỰ MÃU NHIỆM THÀNH NIỀU-DO

« Mật thám truyền tiếp theo »

LỚP THƯ MƯỜI BỐN: « NHÀ CÓ MA »

10^e BÉBÉ FAIT UNE FAUTE D'ORTHOGRAPHIE, film très comique joué par LITTLE-ABÉLAR

Thằng nhóc BéBé vò lòi viết mò

Lundi 10 et Mardi 12, on donnera 2 films nouveaux

Thứ hai 10 và thứ ba 12 sẽ hát thêm 2 lớp mới

PRIX ORDINAIRE DES PLACES

Giá chỗ ngồi như thường

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nỗi đường mé sông,
gần chợ châu-thành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: đêm thứ sáu
và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ;
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù bình mua béo Đại-pháp langsa
và béo Ngoại-quốc. Rạp hát này cất
khoản khoát lầm, cất theo kiều nhà
bát bèn thành Paris nên ít nhà hát bóng
nào bì kiệp. Còn hình rõ lầm coi không
chóng mặt, rõ như thể người sống
thieu có tiếng nói mà thôi. Trong rap
hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đèn xem chơi! Đừng bỏ
qua uống lầm! uống lầm!

MỸ KÝ

TIỆM HỌA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại
tiệm tôi có l่าน mà đá bằng đá cảm thạch,
đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu
thảo mộc theo lá phản hiệu, vân vân...

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhám hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vô bõ, nước
thuỷ mực Tàu, viết chì than, họa biến
liệu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chauvures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÁT ấn khái.

TẠI HNÀ IN *Imprimerie de l'Ouest* CANTHO

CÓ BẢN SÁCH MỚI:

- 1.— PHAN THÉ (CHUYỆN LẠ ĐỜI NAY) hồn
một người chết 7 năm, nhập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dắc-Danh. giá là 0\$40
- 2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par
Trần-Kim giá là 0\$50
- 3.— CONTES ET LÉGENDES DU PAYS
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la
Saigonnaise patriotique) par M. Lê-vă-
Phát. 1\$40
- 4.— TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Sách dạy
hương chức phụ tá của quan biền-lý) par
M. Võ-văn-Thơm giá là 1\$20
- 5.— LEBUFFLE (vol et recel de buffles)
moyens à prendre pour essayer de le pre-
venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là . 0\$30
- 6.— TRUYỆN KIỀN TÀM LIỆT NỮ (roman
moderne) par M. Lê-trung-Thu giá
là 0\$30
- 7.— Đồng Âm-tự-vi (có p. u. những
chữ không phải đồng âm mà khó viết)
giá là 0\$40
- 8.— Đồng Âm-tự-vi (chữ langsa) 0\$60
- 9.— Dictionnaire Gazier. 2\$00
- 10.— Dictionnaire Français Anna-
mite. 4\$30
- 11.— Kim-Túy-Tinh-Tí. 1\$20
- 12.— Méthode lecture illustrée par
Boseq. 0\$80

LO'I RAO

Có người muốn bán 300 mẫu ruộng
tại làng Hòa-hưng (Rạch-giá).

Mặt tiền 1.000 thước tây tại kinh xáng
Ômôn, bê thâm vò 3.000 thước. Cây cây
rồi, đều có gốc rạ, lúa ruộng mỗi năm
là 3.000 già. Từ ranh bặt Cần-thơ vò đến
ruộng ấy cách 5.000 thước.

Ai muốn mua, xin hãy giáp mặt châ
uhơn An-hà-nhựt-báo Cần-thơ hoặc viết
thơ cũng được.

Thuốc điệu hiệu Canon (SUNG DAI BAT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

TRUYỀN Kim-Túy-Tình-Tử

Bản này mới in ra lần thứ nhất, có chủ dãy đèn-tích rõ ràng.

Nguyễn là sách già truyền của ông THAM-TRI NGUYỄN-DU ĐỨC-HẦU, là người đặt truyện ấy. Ông TĂN-SĨ-MAI là cháu nội của ông NGUYỄN-ĐỨC-HẦU cho chép lại và có thơ cho chép in ra chữ Quốc-Ngữ.

Có lời tựa chữ Lang-sa của quan Tổng-Đốc PHẠM-VĂN-TƯƠI, biện dương kiêm chép ĐỐC-PHÙ-SỬ tại tỉnh Vĩnh Long, và có sự tóm tắt như và Quốc-Ngữ của ông NGUYỄN-DU.

Gá mỗi cuộn là 1\$20

BÁN TẠI

Hội-dồng-Hải, commerçant à Vinh Long.
Nam-Nghia-Lợi, id
Mme Veuve Huỳnh-kim-Danh, 12 rue
Catinat, Saigon.

Bureau du journal *La Tribune Indigène*
à Saigon.

Nhà in Hậu-giang.— Cantho

Cantho.— Imp. de l'Ouest.

Lé-Gérant: Võ-VĂN-THƠM
Làm st. appartenir aux éditeurs cantho publication
comptabilisé le 2 Février 1918
à administrer

HOTEL Restaurant de l'Ouest

CANTHO

HUỲNH-QUANG-NHỰT

Propriétaire

Pension de famille

CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán đồ thử
rượu Tây và đơn ăn cơm Tây

Lành nâu trong các đám tiệc,
đám cưới — xa gần cũng được

TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lối chờ lục-châu chư quân tử
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thirc
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ
đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thử nước thuốc tốt
thượng hạng; đè mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thước tất: Vẽ nửa thân
(bán ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20\$00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này
đen min và tốt lắm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à
l'huile), và Sơn thủy đủ thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.
Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương
nghi như ở xa xin quý vị gửi hình chụp theo
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
quý vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho quý vị
cách kỵ lường.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đè:

Nguyễn-đức-Nhuan

Dessinateur à Giadinh.