

DEPOT LÉGAL

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 54 — MÔI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 24 JANVIER 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHUT BÁO

安 河 日 報

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CƠI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ
Trọn năm..... 4 \$ 00
Sáu tháng..... 2 50

Bản chữ langsa
Trọn năm..... 3 \$ 00
Sáu tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa
Trọn năm..... 6 \$ 00
Sáu tháng..... 3 50

MÔI TUẦN
IN RA NGÀY THỨ NĂM

Đè chò
gởi thư và mandat:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA
QUẢN-LÝ:
Boulevard - Saintenoy
CANTHO

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo
về việc mua bán và
mua nhứt báo xin do
Bônn quán mà thương
nghị,

Mua nhứt trình kè
từ dầu và giữa tháng
và phải trả tiền trước.
Bán lẻ mỗi số 0\$10.

MỤC LỤC

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. — Lễ nghinh tiếp tam vị đại thần viến
tỉnh Sóc Trăng. | 6. — Ai tin. |
| 2. — Tranh biện ăn trái chuối. | 7. — Về sanh chữ luận. |
| 3. — Niết ty tổng vụ. | 8. — Cung hỉ nữ giới chung. |
| 4. — Lời đọc của Đốc-phủ-sir chủ quan
Ômôn. | 9. — Kinh cáo. |
| 5. — Ai từ | 10. — Tiểu đàm. |
| | 11. — Thời sự. |

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thày dờu có danh tiếng có lập một bộn nhạc Langsa 25 người, dù các thày kèn, cho những người Annam học, hơu sáu năm nay đã lập ràuh rẽ dù các thày bão theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches fuitèbres) cũng như các bộn bèa phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộn này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chòi đỡ hội người Langsa, Annam; tại bến-kèn đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon, và Lực-linh đều nghe danh, lại các nhứt báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà, như có diệp chi, hoặc nghinh hòn tang chè, ăn lè iản quan, nên viết thơ cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cã dành ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là để giúp cuộc vui theo kiêm thời, và làm cho dẹp lòng qui ông, qui bà, chẳng nê tồn của mà xem thấy con nhà Annam càng ngày tấn bộ.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tử cho dặng tướng tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là « Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cơm khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư qui-vi toai lồng. Còn cảng trọng thi bán thuốc « Nha-phien ». Nơi lầu tùng thượng, thi cho mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết, cũng khoản khoát. Thấp đèn khi mọi nơi, lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa người làm công trong tiệm dù và sảng sàng cho qui-vi sai khiển. Nếu có kẽ nào qui-vi chẳng dẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị chúng nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ, xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng tiếp rước, cùng sảng mọi việc cần dùng, rất vừa lòng của qui-vi.

Chủ tiệm: Hùng-An.

TRƯỚC KHI MUA
XE MÁY
TÌU QUÍ VỊ NÈN ĐỂN TIỆM
LỤC TỈNH LẦU
TÙI qui vị ác chọn dặng kiêu xe
EMBLEM và MEAD
Tốt đẹp, chắc chắn và giá rẻ hơn các nơi
Dường Espagne số 84, góc chợ mới
SAIGON
TRÂN-QUANG-NHGIÊM.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh-lắp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui ông, qui bà, rò, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hảng DENIS FRÈRES là hảng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiến có rộng nước, kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rò tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DE-VIE
DEJEAN

DENIS FRÈRES seuls agents

**Lễ nghinh tiễn tam vị-Đại thần
viếng linh Sóc-trăng.**

Trước khi quan Toàn-quyên Albert Sarraut chưa thân giá thì quan chủ Ulinh Sóc-trăng là Monsieur Bon, quan phó Tham-biên là ông Nguyễn-phú-Quí cùng các viên quan chức sắc Tây, Nam vui lòng sởi sáng bày cuộc trọng thể sẵn sàn các qui kỳ phật.

Tại cầu tàu Đại-ngãi vàm Tân vê phản 17 làng trong lồng Định-tường, Định-hòa chung 17 hương-án tinh xảo nguy nga, rặc ròng đồ thiêng bằng đồng uốn là lồ bộ, bắc hưu, độc, lạc, lư, chung đèn, tiền, bàn, chẩn, lọng, tảng, liêu đới, kiền vật vân vân..., ngũ sắc khoe màu cùng xích lui, kiêm tòng, thác bông hoa toàn bằng gốm nhiều, lại thêm nhiều trang xảo thủ dùng các thứ thảo mộc quả hoa cùng đậu ớt tỏi gừng làm ra nhiều hình cầm thú, ngưu, ngựa, sư-tử, kỳ-lân, cù, cọp, nai, rồng giống inh không xiết.

Từ Đại-ngãi chí Sóc-trăng 21 ngàn thước, tê qua Bãi-Xàu hơn 4 ngàn thước trực chí tới Phù-lộc dư 40 ngàn thước, hai bên lộ đều cẩm cột treo cờ đồng-minh liên liên chẳng dứt, bông dọn một cái lynch lynch khéo lè khac nhau dù cách, còn chẵn dừa Đại-ngãi, Sóc-trăng kêu là xứ Giang-cơ làng Trường-kế vê phản các làng trong lồng Định-khánh bong dọn một cái nhà tiệc chung đồ nghi tiệc nghiêm trang trauh đua huê dạn, còn tại cầu-quây Sóc-trăng và cầu bon, bông hai cái thành lớn theo cảnh tượng bèn tháp tay chung dọn rực rỡ chính tê 10 phần khéo lè; hai thành ấy làm ra như kỷ niệm Đại-pháp nhơn chánh hành binh trù Đức-tặc già mang tàng bạo. Kỷ dữ các lồng đem hết các làng đều bày sự khôn khéo chung hương-án các nô lô chén thành chói rạng bao dâu cờ cấm tú tung đèn treo rực rỡ.

Nơi làng Mỹ-xuyên chợ Bãi-xàu cũng sắp sẵn cờ đèn, hương-án, bài khai chung nhà mát tại cầu tàu xinh lịch vô cùng hống một hình cù hòa long băng nhiều và bông tưới phủ trên xe hơi, đợi rước quan Tổng-thống.

Ngày thứ tư là 9 Janvier 1918 Năm giờ chiều cả thảy các quan bèn bố, bên tòa các ty các sở, viên quan chức sắc Tây, Nam cho tới sĩ thử thân dân tế tự tại Đại-ngãi hầu rước quan Toàn-quyên có chúc sẵn nhà: tây, nhạc thanh khánh, nhạc Annam, nhạc Cao-mèo, dù thứ. Các quan làng dân sự trùm hoa già trẻ, gái trai ăn mặc chồn tê ngóng trông chờ đợi chặt nứa nhí nứa, hòa nhau hoang sác, đúng 6 giờ rưỡi tới các nhà tiệc các nô lô từ thiên thị chí thôn quê đại phỏng huê đăng lò rạng quá ban ngày, hằng hả sa sô, dù kiều đèn càng vui hơn nữa, lịch lợ cánh tiên, trông vào obur hội nhà Tân khiếu cho người người thăm nghe nغان ngơ, tưởng là dạo chơi kinh-dò quên rằng cựu xí.

Trầm đậm đèn huê xué tinh nguyệt, Ngàn trùng cờ phất nướp phong vân. Đến 8 giờ lối quan Toàn-quyên, quan Nguyễn-soái, quan Thảo-si, giá làm các hàng viêu quan qui chúc phận, ngồi thừ hành lè huồn thành, kể hả tánh lè dàn đèn cung kính kinh thi lè luân, ngài đáp lè liên liên chẳng sót, kể nhạc Tây trời bắn đại triều tới nhạc Annam, thanh khánh, Cao-mèo tiếp theo chập trời pháo đốt mịch mù, trầm họ hoang thiêu hổ địa.

Khi ba vị đại thần viếng Đại-ngãi rồi lên xe hơi đồng với các quan thảng vò Trường-kế tạm gót ngọc phủ hủy một bài trực chí Sóc-trăng dự yến nơi dinh quan chủ Tỉnh.

Rạng ngày 10 Janvier, 3 ngàn viếng các sở nam, nữ học đường viễn nhà đường binh, nhà bảo sanh, viếng công-sở Khánh Hưng, rồi đến văn chau thành, Bãi-xàu;

ba ngài dèo dân thì quan chủ Tỉnh với các quan chủ quận đều có độc bài chúc tụng công đức của ngài trên vì nước, dưới vì thương dân như con đỗ. Quan Toàn-quyền vui lòng cạn lò mọi đều thay mặt cho Triết-dinh cảm ơn các viên quan, viễn chức lận luân khuyên vụ tú dân nên cuộc quốc trại kỳ thứ ba được hơn 100 ngàn người bạc sảnh với các tinh nội cõi Đông-dương tỉnh Sóc-trăng đứng vào hực uhirt, tôi lại có chưng cõi đèn và múa lân với bày nbiểu cuộc chơi rất vui mừng không xiết kè xin tò sơ đó mà thôi nếu bày hết đồng dài vô số.

Ba vị đại thần vẫn cảnh xong xuôi ngài thira giá xe hơi đến viếng các chợ theo đường Phú-lộc, đoạn trực chi đến viễn lanh Bac-liêu rồi ngài trở lại Sóc-trăng xuống tàu về Saigon sửa sang quốc chánh.

(BÀI THI NHỰT THỦ)

Cầu chúc cho ba vị đại thần,
Phuoc tinh chói rạng tỏa khoan nhẫn,
Trời Nam rải khắp muối cam vỡ,
Đất Bắc bùa nhuần giải lăn vào.
Lúc vị đã cao càng bờ đức,
Tước quyền tuy rộng lại thi ân.
Sóc-trăng hân hạnh mừng gặp gỡ,
Cầu chúc cho ba vị đại thần.

Sóc-trăng, Xuân-hòa lai tin.
Huynh-trung-Nghĩa đơn thư

Tranh biện ăn trái chuối

Thấy trong tờ Lục-tinh-lan-văn số 515 10 Janvier 1918 trang số 2 bài Truyền-một-trái-chuối của M. Yên-sa rút trong tờ (Opinion) rằng: báo (Vô-tư), hồi tuần trước trong khoán Thời-hài có cáo quan Toàn-quyền (một cách Vô-tư) rằng phạm sự thánh, là sự ngài ăn một trái chuối của chúng tôi chưng trên bàn hương-án dọn tại Trà-on mà rước ngài; lấy theo lời trong tờ L. T. T. V. nói trên đó thì

tôi nghĩ cho ông chủ bút tờ báo (Vô-tư) bởi quyết đoán bàn hương-án là bàn thờ, nên mới kinh ngôn mà luận như rúa? làm cho M. Yên-Sa hết sức mà giải cho rõ bàn hương-án và cái bàn thờ khác nhau xa lăm.

Vậy chúng tôi cũng có con mắt lỗ tai và cũng có biết cảm cay viết trong chương báo ngày nay; nếu như chúng tôi thấy nghe mà không tranh biện (cãi nhau lấy lẽ phải) thì sợ e một dỗi người còn tối tăm mù ám, mà còn sót một hai điểm hổng hổng như ông chủ bút báo « Vô-tư » nói đó. Ấy vậy tôi hẹn quyết không chịu người xứ Nam chung tôi có một điểm nào mà ôm-tướng như vậy.

Vã lại cái nhà thờ và cái bàn thờ thì cũng đồng một nghĩa, nhưng mà có khác nhau là: hễ bà con nhiều, kién họ đồng, có sức thì cất cái nhà thờ, thờ chung; rồi lựa một người trong thân tộc tuổi tác, coi giữ gìn việc hương dâng, dê, ngày tháng thì hiêp chung lại mà cúng cấp; còn như ít bà con không sức, thì làm cái bàn thờ, tại nhà của mình ở, mà cứ giữ gìn tới ngày tháng phung tự; ấy là phong tục người Annam như vậy đến nay bây giờ.

Bằng như người có đạo, thì trong cuộc nhà thờ lẽ nghi nghiêm kinh càng lớn hơn nữa; mấy đều tôi nhắc đây là việc trước mắt, chẳng đợi nói thì cũng biết; rồi mà chính nghĩ lại: cái lẽ nghi phung tự này dẫu cho nước nào cũng đồng nhau như thế.

Nay chẳng biết ông mò bình bút viết tờ báo « Vô-tư » gọi bàn hương-án là bàn thờ, mà cáo quan Toàn-quyền là phạm sự thánh, thì chúng tôi luận chắc cho người đã không có đạo nào hết, mà lại trong nhà của người lâu nay cũng không có bàn thờ mà vọng tưởng ai cả; thoản như có bàn thờ, thì cũng thường hay khiên ra khiên vô mà chơi theo mấy đám

lẽ chi đó? nên mới không hiểu nghĩa trọng khinh là vậy. Tôi cúi xin lỗi ông chủ bút tờ báo « Vô-tư » chẳng phải tôi dám dạy ông; nhưng mà, ông có lòng vạch lá tiêm sâu, xuy Mao cầu lý di nura, thì ông trước cho người theo quan Toàn-quyền mà mặt thám; 1° Coi chúng tôi lập bàn hương-án kinh rước quan Toàn-quyền, mà có khiên dọn bàn thờ ông bà ra trước sân vọng chưng, hay là tạm bàn ghế khác mà vọng chưng đó chăng? 2° Đến khi quan Toàn-quyền về rồi, thì bẩn dọn chưng ấy chúng tôi đem vò mà thờ nura, hay là dẹp cất đó chăng? và mặt thám mà coi cho kỹ. 3° Chúng tôi có dám cái lư hương thờ ông bà ra mà thấp cho quan Toàn-quyền đó chăng?? Sao ông không coi 3 điều ấy cho rõ ràng, mà dám khinh ngôn mà gọi là bàn thờ ông bà của chúng tôi, mà lại quấy cáo quan Toàn-quyền là phạm sự thánh; té ra vì ông không rõ nghĩa bàn thờ, mà ông làm cho người xứ tôi, ra cái phong tục không lẽ nghĩa, nên không biết kính trọng ông bà, muốn khiên bàn thờ đi đâu thì khiên.

Vã lại quan Toàn-quyền là một đảng xuất loại bất tuý, dâng kính dâng mến, không chõ xen nói (vô sở dán ngôn). Từ Đại-pháp có Nam-viet đến nay, thiệt chúng tôi ít thấy lòng thương con nhà Annam như ngài.

Sao ông cầm cây viết trong báo « Vô-tư » mà không rõ. Mẫu-quốc đương lúc này mất lo chính phạt kè nghị ch, mà quan Toàn-quyền qua dặng lán thú nhì bên nước Nam này, ngài chẳng doái quyền cao trước cả của ngài là trọng, mà lại thấp mềm chịu theo con nhà Annam cho vui lòng dẹp ý với Mẫu-quốc, ngài lại ở cho tới người dị quốc thương mãi trong cả Đông-dương cũng đều kính phục; rồi mà, ông phải rõ cho quan Toàn-quyền ở vây vây... là vì không một giây phúc mà quên Mẫu-quốc đó chớ? Huống chi trái

chuỗi ngài ăn đó là sở dĩ ngài mua lòng người trong cõi Nam-viet nay, yêu mến Mẫu-quốc cho thăm vào cõi ch, chờ phải ăn cho vã lấy lát hay sao?

Ôi! ăn trái chuối này là tự nhiên cái lương tâm của ngài hiểu rõ nhơn tình người nước Nam lầm lầm. Tự cổ dĩ lai, nhứt nhơn nhì dĩ; (từ xưa đến nay, một người mà tật); thiệt khó ăn lầm chờ? hay là ông đã trước biết rõ, mà nói cho út lý, dặng sờ dĩ coi cho rõ nhơn tình trong cõi Đông-dương yêu mến ngài thé nà, đó chăng?

Vân quan Toàn-quyền, mỗi mỗi đều làm cho người Đông, Á yêu mến Mẫu-quốc, và lại bén lòng diệu dát khai hóa cho người Việt-Nam, là chủ ý của ngài cho dân giàu nước mạnh mà thôi.

Nay ông cầm cây viết tờ báo « Vô-tư » là ý muốn diễm hóa cho quốc dân, thì nhiêu chõ kiến thức lầm; sao nõ có buôn lời bất thông chí luận vây?? Mà không sợ nó quan hệ cho chúng tôi kè còn hắc ám hổng ngờ đó bay sao?

Nguyễn-tất-Đoài

Niết ty tổng vụ

(Tiếp theo)

TÒ CHÌ ĐỊA CUỘC ĐIỀN THỔ BIÊN TỊCH

Nếu mà không có ai đến khai xin đổi diện án hay là chống án về Tòa trên, thi ít nữa là cho được mười lăm ngày và chẳng được quá sáu mươi ngày, sau khi truyền rao án cho kè thiêu nợ dạy nó vắng theo án và nói cho nó hay rằng diển sàng nó sẽ bị biến tịch, thi các hương chúc cảm sao lục bộ và tờ biên tên mấy chủ nợ chụp bộ, mà lập ra một bôu tờ hình trạng đất làm ra ba bôu đăng chí địa cuộc đất diễn viên biên tịch bằng chữ quốc-ngữ. Tờ ấy phải lập như vầy:

- 1.— Tên và giá trị của chủ nợ đã kiện.
- 2.— —id— người thiêu nợ bị tịch.
- 3.— Tờ sao lục bộ trọn.
- 4.— Mấy giá tiền của chủ nợ kiện đã trị giá trước.
- 5.— Lời rao rằng báu ngày nào tại tòa, song ngày ấy chẳng nên định trước ít nữa là ba mươi ngày. Tốt hơn là trước khi định ngày bán thì phải hỏi tại phòng Lục sự dặng rõ biết trước ngày nào mà Tòa đã định xử phát mãi đất cát tại Tòa.

DÁN YẾT THỊ

Một tờ chỉ nói địa cuộc diễn thô thì phải dán tại Công sở làng nào thuộc về mấy chỗ đất tọa lạc.

Một bản tờ thứ hai thì phải gởi cho quan lục sự tại Tòa dặng dán tại môn bài tòa án.

Còn một bản thứ ba thì thế cho bản chánh hương chức đứng hành sự đó phải giữ song trong bản này phải để rằng đã dán yết thị xong rồi tại Công sở, ấy là bản phận hương chức đó đích thân phải dán yết thị. Cái bản chánh để nói rằng dán yết thị rồi thì gởi bản đó cho quan lục sự tại Tòa thì ngày biên nhận mà lành bản chánh ấy.

Vậy thì Hương chức nạp bản Chánh đó và bản phải dán tại Tòa cho quan Lục sự tòa án.

RAO VỀ SỰ BIÊN TÍCH THÔ SẴN

Hết dán yết thị qua năm ngày thì Hương-chức rao cho người thiêu nợ bị tịch hay và mấy chủ nợ nào khác rõ, rằng chiếu theo bộ, trong mấy sở đất các bị biên tích đó đã có nêu (nóc hò) mà cõ cho kè khác.

Người Hương-chức đứng rao lập vi bằng sự rao đó rồi thì phải giao một tờ sao vi bằng ấy cho kè thiêu nợ và cho mỗi người chủ cõ.

Tờ vi bằng phải để ngày, tên người Hương-chức nào đứng hành sự, tên chủ nợ di kiện, và bản sao trọn chỉ địa cuộc mấy sở đất có trị giá trước, ngày nào bán và có lời buộc phải có mặt mà đi hầu trong lúc phát mãi đất.

Kể từ ngày dán yết thị, định ngày phát mãi thì phải định ngày ấy quá 30 ngày mới là được mà thôi.

Bản chánh vi bằng việc rao thì để thêm rằng đã giao một bản sao tờ ấy cho mỗi người trong vụ và phải cai ra nói rằng đã giao tại tay mỗi người hay là tại nhà nó, giao tại nhà mà giao cho ai, giao cho anh, cho cha, cho mẹ, cho bà con hoặc kè ăn ở vân vân (1).

Mấy người lành bản sao vi bằng đó phải ký tên và trong bản chánh, bằng không biết ký tên, thì phần cai sự không biết ký tên đó trong bản chánh.

Hết rao xong rồi, thì người Hương-chức phải gởi bản chánh cho quan lành vẫn khẽ bằng khóa hay là cho quan lục-sự.

SỰ NGĂN CĂNG VỤ BẢN, XIN CHIẾT BỐT THÔ SẴN RA, VÀ TRANH BIÊN THÔ.

Vậy trong việc biên tịch gia sảng đã nói rồi trong lúc lập tờ giấy về sự biên tịch thô sảng thì mọi người được phép đến xin tranh hết hay là một ít phần trong mấy sở diễn viên tịch đó cho đến khi ngày áp ngày bán đã định, kè tranh căng đó phải làm đơn mà nạp tại tay Hương-chức, người lành đơn biên lai mà lành.

Vậy thì các Hương-chức phải gởi kết tờ giấy nơi Tòa (nếu việc xài đến như vậy).

ĐỀU CÂN KÍP PHẢI NHỚ

Những đất thuộc về Hương-Hòa thì chẳng được biên tịch và mấy phản Dording-lào cũng chẳng dặng biên.

(1) Máu người tại nhà đó cho dù trí khôn mới được.

Nếu mà trong tờ giấy biên tên mấy chủ nợ chụp bộ có nói rằng: có một chủ nợ nó đã chụp bộ rồi (hay là đất các đã có cõ, có làm hypothec rồi) chủ nợ thì hương chức phải trả bản án lại cho kiện mà nói cho úó hay rằng việc lập tờ giấy biên tịch thô sảng này thì phải chiếu theo điều lệ trong luật hộ người Langsa mà hành sự. Ấy vậy chủ nợ phải đều trường tòa mà xin người lập tờ giấy biên tịch thô cho mình. Hết trả bản án cho nó rồi thì hương chức biên biên lai mà lành bản án cho Hương-chức cầm mà làm bằng.

Còn khi nào đất các chưa chia cho kẽ được hương già tài thì người chủ nợ của một người trong mấy kè ấy chẳng được xin phát mãi những đất các vị cập tương phản đó.

GIÁ CÃ CỦA QUAN CHO PHÉP THÀU

Các hương chức được phép thâu giá cả chỉ sau này:

1. Hết mồi bản chánh đòi tiền bị, đòi chứng, hay là truyền rao. 0\$60
2. Hết mồi bản sao đòi tiền bị, đòi chứng, hay là truyền rao 0\$30
3. Hết mồi bản sao án truyền rao (1 rôle = 2 trang).... 0\$25
4. Hết lập tờ vi bằng biên tịch thô gia sảng có tờ phung biên dung 3 giờ bản chánh —id— —id— bản sao (Bản sao này giao cho kẽ thiêu nợ và cho người canh giữ). 3\$00
5. —id— —id— thêm 3 giờ nữa. 0\$40

Như tờ phung biên quá hơn ba giờ thì hương chức được phép lành thêm trong ba giờ nữa tính là.. Nếu có xin chứng đứng giữ thích tờ biên thì chứng đó hết 3 giờ thì lành được 1\$00, như quá 3 giờ nữa thì lành thẻ 0\$60

5. Lập bản chánh yết thị...	1\$00
— id sao —id.....	0\$20
6. Dán yết thị.....	0\$50
7. Tờ vi bằng dán yết thị..	3\$00
8. Nếu như đó biên tịch có mất thì lập tờ vi bằng dặng kiêm điểm đồ đạt lại trước khi bán.....	3\$00
(Còn nếu không có mất món chi thì tờ vi bằng kiêm điểm phái đặt đế phía trước đầu bài tờ phát mãi rằng không có thiêu).	
9. Lập tờ vi bằng phát mãi: dùng mà phát mãi: bốn đồng trong mỗi trăm như bán dưới hai trăm đồng.	
5 đồng trong mỗi trăm như bán dưới hai trăm đồng.	
6 đồng —id— —id— 300 đồng.	
8 đồng —id— —id— 500 đồng.	
10 đồng —id— nếu bán trên 300 đồng.	
10. Một bản sao tờ vi bằng phát mãi nếu kè thiêu nợ xin hay là chủ nợ xin (1 rôle = 2 trang).....	0\$20
11. Đem sổ bạc tới quan và xin phê tờ phái mãi.....	0\$80
12. Lập tờ vi bằng biên tịch thô sảng dung 3 giờ....	3 00
—id— —id— thêm 3 giờ nữa.....	1 00
13. Lập bản chánh yết thị.	1 00
Mỗi một bản sao yết thị.	0 20
14. Dán yết thị (về thô sảng).	1 00
15. Lập tờ vi bằng dán yết thị.....	3 00
16. Lập tờ vi bằng rao cho chủ nợ và kè mất nợ bản chánh	0 80
—id— mỗi bản sao	0 30

NÓC HỒ :

Hè các hương chúc chưa có thông thạo trong việc bón phèn mà hành sự thì phải đến phòng quan Biện lý dặng cho ngài giải nghĩa dặng khuyên cho biết cách thế phải làm làm sao trùng luật lệ.

Dịch ý theo bón chánh :

Thông ngôn Tòa hứn thê :
Ký tên : Phạm-thái-Hòa.

*Lời đọc của quan-Đốc-phù-Sứ
Chủ quan Ômôn.*

Trước Giai phản,

Tôi thay mặt cho hết thảy quan viên, chúc sá, dân sự và mày bà, mày cò; mà tò ít lời dặng dưa ông Bùi-quang Tiên linh, là Cựu Hội-dồng đĩa hạt, lòng Thới-bảo, lên cõi thiên cung về miêng cực lạc.

Và ông uầy sauh nơi nà phuoc đír, vui học đạo Khổng-Trinh, vẫn có tách thông minh, lại giữ lòng trung tính.

Thuở tuổi còn khinh tráng, ra làm Thôn trưởng làng Thới-thạnh, việc búa quan đầu đó dành rành, trong lòng lý trên hòa dưới thuận, lần lần lên dù chúc Hội-tết, cho nên Hương chúc mới đồng cù ngài đèn chúc chū, cā. Điều độ trong dân xã, gìn giữ mục công bình, tiếng van đồn khắp Tông nghe danh, bèn tiếng cù Hội đồng đĩa hạt.

Lúc hội nghị phải thi ưng, quấy thi bát, khoán khoán đều lợi nước an dân, vậy nên mới tái cùi đến ba lần, lại dặng.

Nhà nước thường Ngân bội tình rất quý.

Khi mân hạng trở về Hương lý, cã làng bèn tẩn cùi Hương quan, Quốc trai cho đến số một ngón, Nhà thương xuất thí hai trăm nguyên bạc, lại nhượng cho đất cát, cát nhà chợ nhà làng, nhà dày thép, nhà tráng, cùng mây dang công phô, lớp thi cho điện thờ, lớp thi giúp

bạc tiền, đều chẳng già ưu phiền, thiệt hết tình bảo hộ.

Cùng làng xóm có lòng đại độ, với thân bằng chảng già diệt giao, ơn càng nồng, nghĩa càng Cao, ruộng thêm nhiều giàu thêm lứa, những tướng Phuoc còn lâu hưởng, nào hay dầu số đã đến kỳ.

Rển ngày 25 tháng 8 annam năm nay, ngài hưởng thọ được ngoài tuổi cõi lai hy(là 75 tuổi) mới về miên Tiên canh.

Làm cho

Quau, làng cảm chánh, con cháu buôn râu, hoa cỏ ủ xâu, non song thảm thiêt. Ngày nay là ngày vĩnh biệt, cách phân hai ngã u minh, chúng ta, dưa Linh xa đã tới Giai thành, đình quang cữu trong cõi hạ khoán, Tình cảm khái quặn đau từ đoạn, cành biệt ly rối râm trâm chiêu.

Vậy thì xin.

Chúc linh hồn về cảnh tiêu diệu, ngô hưởng phuoc vui miên cực lạc.

Than ôi

Vầy vui chưa thỏa hóa buôn râu
Ở thế khôn lường cuộc bê đầu
Tuổi bảy chục đùi dầu khuất bóng
Tiếng muôn năm dưới dẽ nén đầu
Non sông cành cù sương lờ lạc
Hoa cỏ vườn xưa nắng ủ xâu
U hiên từ rày chia khác néo
Trời mà có mắt cũng rơi chau
Hời ôi! thương thay! Hời ôi! tiếc thay!

Nguyễn-dặng-Khoa

Ai từ

Xin phép:

Monsieur Le Quan lớn Đốc-phù-sứ và các ông, các bà,

Ngày nay các ông các bà cùng tôi đến chốn ni mà dưa ông Hội-dồng về miêng dị-lộ, các ông các bà có thay: kia ba thước đất rước người về ân-canh, nay thanh-thích, nay anh em đều cảm lòng sâu thăm rơi lụy mà vâng theo mạng trời đã

định, để cho vui lấp đời-dời thân ông Hội-dồng nơi đây. Cuộc bi-thương như vầy, chúng tôi trông vào ai cũng phải rời chau. Đã biết rằng ông Hội-dồng được cõi nhà phú lục, con cháu phong lưu, bường thọ cũng nhiêu, đường ấy cũng an lòng mà nhảm mất, nhưng mà đáng tiếc, đáng thương, đáng mến, vì ông Hội-dồng là một ông già đức hạnh từ hòa, khoan hồng đại-dộ, hay ai qua truất cõi, ông là người công nghiệp rất dày, trên bốn mươi năm ông dự việc quan, làng từ chúc nhõ đến chúc to ông chẳng có một diêm bợn nhỏ, trên ông dặng yêu vi, dưới ông dặng kính phục, gương lành ông rời dẽ đáng bia lạc ngàn thu.

Ngày nay ông du tiên rồi! Than ôi!! nhứt trường xuân mộng, thiên cõi thu thính, kè từ đây ông vẫn đang vẫn hinh, dẽ thương nhớ cho chúng tôi lưu luyến. Thời thời: chử tử sanh hữu mạng, cầu thiên lý an nhiên, sự mất còn kiêm cõi lẽ thường, ông ôi! chúng tôi mà có thương nhớ ông cho mày đi nữa, thì ôm dạ thảm chờ số nam-tào mõi cái dặng.

Từ rày: cõi suối, làng mây ông vui phận chúng tôi nguyên linh hồn Ông sanh thuận tử an, lúc thung dung ông trở lại gia đặng, bảo gia quyến hương lão súc khỏe.

Thiệt là :

« Giỏi bước non tiêu lánh cõi trần,
« Xuân thu tâm chục ít người can.
« Nhơn từ nét đẽ bao chử lợt,
« Như thế đáng bia cái mõ phẩn.

Ômôn, Chủ-sự diễn tín,
Bùi-hữu-Lực huy lụy !!

Ai tin

Bón quán mới hay tin buôn ràng: bà chánh thất của ông La-xuân-Thanh kêu là ông Xe, người Diêm chủ lớn ở tại Bình-thủy (Can-tho) đã yêu trán nhân mùa Quý-dông này, hưởng thọ dặng bảy tuần dư. (7b tuổi)

Linh-cửu của bà còn quàng lại. Ai ai cũng biết ông La-xuân-Thanh vẫn là nhà giàu có, mà lại hiền đức, hay thương người quan quả, hay cứu kẻ độc cõi, nhiều khi tốn hao bao nhiêu cũng vui lòng mà cứu giúp luôn luôn.

Nay bà lìa thế mà về quê, tưởng chắc cho bà sao cũng thung dung miên âm-kien, ấy là đều Bón quán cầu chúc cho bà.

Sau đây Bón quán xin kính dồi hàng phân ưa cùng ông La đại nhơn và trong quý quyền.

Bón-quán si luy.

Vệ sinh chử luận

Phàm người sanh trong thế giới, có ăn mới nên vai nêu vóc, mới bô dưỡng thi hài, mới chịu đựng, sống lâu trường thọ. Đã biết Thiên sinh nhơn, hà nhơn vớ lộc, và có ăn uống mới khỏi ốm o, gầy mòn, đau đớn mà lại sờ sờ, mạnh giời tư nhuận lứ thê bá hái.

Trong mọi việc ở đời, làm việc gì nếu thái quá thì hư hao, chẳng tốt, chẳng toàn. Cho nên trong sự ấm thực sở dĩ là dùng đồ ăn cơm, gạo, thịt, cá, muối mắm, rau cải mỗi ngày dồi bữa dặng mà chum cái máy trung tim của ta.

Cái máy trung tim của ta náo khắc chi các máy móc xe lửa, tàu hơi dầu. - Máy xe, tàu thì người ta chum cùi, chẽ dầu mới di, mới chuyen dặng. Cái máy của ta cũng có lửa nóng vây dặng cho huyết mạch có thể vận tải chau lulu. Nhưng mà vớ máy móc, thì chum cùi, còn trong mình ta thì dùng đồ ăn mà chum máy người ngòi cho lục bộ, từ chí, thập nbi kinh lạc hòa huồn vận động.

Song tục ngữ Langsa thường ví rằng: « Ăn mà sống, chờ chẳng phải sống dặng cố thực lo ăn. » (Manger pour vivre et non pas vivre pour manger).

Áy vây người quân tử, kè thức vụ thời hay dè dặc trong đều ăn lầm lầm,

Ăn uống cũng phải có độ lượng, có chừng đỗi. Khi đói mới ăn, cơn khát mới uống. Ăn thì ăn cho vừa đủ nuôi thân và phải tùy theo cài công việc, phân sự, trách nhậm phần trí ý của mình. Những kẻ nho văn, đồn rường nhu, lặn biển thám, chém lo việc học thức, thì chẳng nên ăn nhiều, như người thầy-thợ, nông-phu làm công việc nặng nề, xoc vác, hoặc cày sâu cuốc bùi, ghe phen chải nồng, giám mura; là vì ulla của kè làm việc tri

không có động lực, mạnh mẽ tiêu hóa cho bằng lì vị của người làm việc nặng nề cực nhọc.

Khi mình gặp cái món ăn, thực nó vừa vặng, nó phù hợp với thân thể, ăn nó đã chẳng hay sao hinh oan mà lại còn thêm bỏ đường khương cườn, vậy thì phải giữ mà ăn cái món ấy, chờ nên thấy vật khác ngọt ngon thơm tho hơn mà lại phu cái đồ mình ăn đã hợp đó.

Còn ngủ thì đừng ngủ quá độ, mà cũng đừng thức chơi cà đém mà hao tốn tinh thần.

Phàm con người hối mới sơ sinh như sú bài đồng, từ thuở còn trong nôi cho đến chín, mười tuổi thì sự ngủ nó nhiều lắm lắm. Cho nên ai ai cũng thường thấy trẻ nhỏ ngủ vùi.

Lớn lớn lên sự ngủ lại bớt đi. Mà trời khiэн như vậy cũng là thật hay bởi vì sự ngủ làm cho mất ngày giờ. Nếu lớn lên mà ngủ như trẻ nhỏ vậy thì làm sao mà lo công ăn chuyện mán, học hành bay nhảy cho kịp thời, cho bằng người ta? Bởi rứa cho nên ngày nay nhà nước nào mà còn bỏ lậu, di đoạn mù mich, chẳng tấn hóa mà lại thổi lui, thì thiên hạ cho là nhà nước còn mê ngủ.

Người lớn trai tráng ngủ ít hơn con nit. Mỗi đêm chừng 6, 7 giờ đồng hồ thì đủ. Chớ đừng ham ngủ nhiều hơn nữa mà hóa ra bê trễ. Ké tuổi tác già cả lão già chi nhơn, thì cái ngủ nó bớt đi rồi. Một đêm ngủ chừng ba giờ. Mà nếu có xẩy đến cho những người ấy ngủ vùi, thì ấy chỉ rằng bịnh trọng hẫu cận địa viễn thiền.

Sự ngủ cũng có ích bằng sự ăn.

Vậy chớ nên chơi bởi cờ bạc cà đém, đánh mè túc sác tới sáng. Hai đều ấy đã làm hại cho thân thể rồi, mà lại còn làm cho mắt giác ngủ là đều cần ích nhứt cả, thì thân nào không mòn, vóc nào chẳng ốm, minh mò lại khỏi hứ? Thức cà một đêm, thì ngủ hai, ba ngày cũng chưa đỡ nghìn, mặt-ngày ăn uống không ngon, từ chi mỏi mệt. Vậy xin ai ai phải giữ gìn bê ăn giác ngủ cho lắm.

Huỳnh-văn-Ngà. (Trà-vinh)

CUNG-HÀ NỮ-GIỚI-CHUNG

Rất may cho bọn chị em chúng tôi, vì tôi mới nghe rằng: đầu tháng février tới đây, sẽ có một tờ báo quý hiệu là: «Nữ-giới-Chung» xuất bản.

Tôn chí của tờ báo này thì là lo lắng đặc bọn chị em tôi vào nêu văn minh tấn hóa.

Tôi cũng trộm nghe rằng: Chư vì chủ bút và phụ bút cho tờ báo này đều là người quan kiến da vẫn, tài ba loli lạc, hùng-biên-cao-dám. Ấy vậy, từ đây chị em tôi sẽ đăng mấy mảng mà nghe tiếng chuông này, và sẽ đăng nhờ cái dộng phù trầm của chuông này nhắc nhở cho chị em ta trau minh sớm tối.

Nay tôi xin phép thay mặt cho bọn chị em tôi, khép nép kính dâng dời hàng gọi tó chúc lòng cảm tạ cái ân đức vô biên vô lượng của các đồng hào tâm ấy và tôi lấy hết lòng thành thiệt của tôi mà chúc cho tờ báo này:

Bố sô trời nam, danh rạng chó.

Chuyên lo giới nữ đang lâu dài.

Mlle Thượng-thị-Vĩnh
Nữ-giáo, Saigon.

Kinh cáo

Cứu xin chư vị khán quan hay rằng: Từ ngày tôi binh bút đến nay, tôi cũng đã làm hết lòng kiên sô sán quê hèn của tôi, mà khuyên bảo những người còn bị lậu và nhác nhớ kẻ hậu lai tấn hóa.

Từ ấy nhán nay, Bồn quán để chửi chủ bút Nguyễn-tết-Đoài là sô dì mượn tên cho sung viên sở đó; lộc phi chủ bút chi lộc, vì phi chủ bút chi vị, hành phi chủ bút chi thiệt hành; vì tôi mất lo thuốc men nhiều việc, nên cũng gởi bài cho Bồn quán ý như mấy ông phụ bút vậy.

Nay tôi xin Bồn quán lấy chửi chủ bút và tên tôi, dặng cho lục châu thức đà ngô hâu đến giúp ngồi viết trong tờ báo An-hà cá nên danh vọng, tôi xin nghĩ về lo sự ruộng nương.

Bởi tôi nghĩ như vậy mà cố từ: Cây có cao, có thấp; người có trí, có ngu. Sức đầu tiêu (1) sao sánh kiêu-lâm; (2) Con mắt cá lè nào lộn ngọc (3). kia Mông-xông (4) nọ tac-mảnh (5) cũng khó cho động lực chờ chiên;

Tốt lang phụng, xấu đê-hiệu (6) đâu dê gọi một loài lông cánh.

Mấy thuở đá-võ (7) lộn Biên-hòa: (8) nào có mắt-kính (9) in ngọc-khuynh. (10) người bi thời bỉnh bút, xưa nhiên công đốc chi nghiệp nho; (11)

Ké đầu bút sự nhung, (12) nay chẳng súc khí vẫn tự vỗ. (13)

Cô động vừa nêna chương báo, đã dày công trắc-lý (14) huyền-hương; (15)

Nghiệp oghe ngồi viết thê tình, bời lầm lúc tàng, tu du tút. (16)

Nên tôi không dám xứng.

Nguyễn-tết-Đoài dồn

(1) vật nhỏ không đủ tính. (2) cây gỗ lớn để làm lương đồng. (3) có câu: ngư mục hồn chầu, nghĩa là con mồi cá, mà lòn với hột chầu.

(4) chiếc tàu binh cả lớn. (5) chiếc ghe nhỏ hẹp cang. (6) con đều là chim ác diều. (7) đá vồ phu coi đồng như ngọc. (8) nước Sở người Biên-hòa có cục ngọc bích giá đổi 10 cái thành. (9) mắt cá kính sáng coi đồng ngọc minh chầu. (10) ngọc của Phạm tảng tên là ngọc Khuyết. (11) thương thời đợi mà cầm viết cỗ động, sao cũng có công đèn sách 10 năm mới dặng. (12) quăng cây viết theo viet binh. (13) già rồi nên không súc mà theo việc binh dâng. (14) giấy trắc-lý, mực huyền-hương, hồi trước có người nước Nam lấy công lực binh biến làm ra giấy trắc-lý này, có dung cho vua nước Tần, khi đó nước Tần vua Võ-đế lấy giấy này, biếu người Dương-ba làm bộ Bác-vật chí. (15) mực Huyền-hương, là thuở trước người Tiết-Tắc làm, lúc ấy vua phong người Huyền-hương làm quan Thái-thú chánh trục lâm, cục mực ấy nửa đêm ra cái mùi thơm ngát, nên hiệu là mực Huyền-hương. (16) người học rõ mực đạo thì có an vui, sửa dọn, thẩm nghiêm, ngồi nghĩ (ấy là tàng tuudu tút).

Tiêu đậm

Có hai thằng đui đất nhau đi đường nói chuyện với nhau rằng: nằm mà xét lại cho kỹ, thì trên đời duy có mấy thằng đui sướng hơn hết chẳng tính thicoinhư mấy người sáng đó, că ngày lội lăng sự ruộng nương cực khổ, sao bằng bọn mình, trong lòng thông thả không lo lắng thất chí hết; chẳng ngờ có mấy người làm ruộng đi sau nghe dặng, bèo già đò quan đì, hét lớn tiếng rằng: quan lợo đi sao mấy thằng này không tránh đường, trở càn cuộc khò trên đầu mẩy thằng đui ấy, rồi lén theo nghe, nó lại nói: đó, thấy không mấy anh, đi lại cũng mấy thằng đui sướng hơn hết, bức quan lớn đi mà mình còn không tránh, vì chẳng vì nó đánh trên đầu một hai cái mà thôi, không chí mìn được, chớ phải mấy người sáng làm vậy thử coi; đã bị đánh thì chớ, mà lại không biết chừng còn bị ở tù nữa da!!

TA ÔN ÔNG CHÂU-CÔNG.

Có một đứa con gái, tuổi vừa lúc đào yêu cập thời, ngày kia con ông chi đó đến nói, thì cha mẹ đứa con gái bằng lòng chịu gả, đứa con gái ấy sợ khóc mà hỏi thăm chí đâu tôi không biết ai bày ra sự vợ chồng á chí? Thị chí đâu nó nói ông Châu-công chi ai! thì nó mang ông Châu-công bày chi sự vợ chồng, chẳng ngờ ngày lụn tháng qua, kể tới ngày gã.

Khi gã nó rồi đâu dặng doi ba tháng nó mới về thăm cha mẹ nó, nó hỏi chí đâu nó: Tôi không biết ông Châu-công là ông nào, chỉ làm ơn chỉ cho tôi; chí đâu nó nói: ông Châu-công là người đời xưa kia, chớ đời này có đâu, con gái ấy chắc lười mà thang rằng: Tôi tưởng ông là người đời này, dặng tôi mua đồ làm lè mà đeo ơn, ông bày ra sự vợ chồng tôi rất cảm ơn lâm.

Trọng-Cang. kinh lục.

BÁN

THẨY KÝ NGUYỄN

Inspection Thudaumot

Muốn bán vuôn rào 670 cây lùu táo.

Khôi-hài

Ông nhà giàu kia có bốn đứa con trai
tưng tiêu như vàng ngọc, đèn khi tuổi
trẻ nán 7, 8 tuổi, liền rước một ông thầy
nhỏ về nhà dặng dạy học. Mà tánh ông
nhà giàu này hả tiện hung lầm.

Mỗi bữa sáng ra dạy trẻ nấu cháo cho
thầy lót lòng, ông nhà giàu dặn rằng:
gạo ít nước nhiều, đừng có bỏ gạo nhiều
mà hao tổn. Tớ nghe lệnh mỗi bữa sớm
mai dọn ra một chén cháo cho thầy dùng.
— Đã 5, 7 ngày làm như vậy. Một ngày
kia thầy cảm thấy cháo dẻo lên dẻo xuống
thấy nước không, rồi ngâm bài thơ từ
tuyệt như vầy:

Lẽ mè chưng thành nhứt chúc ầu,
Khải phong xuy xuất lảng phù phù.
Nhược tương hoán tác thơ đường cảnh,
Chiểu kiến tiên sanh diện dữ tu.

Nghĩa là: Gạo hầm nấu nên một chén
cháo.

Bị hơi giò thôi nói lên ráo.
Phải chi làm kiến trong trường học,
Ngó thấy mặt rau thầy dạy dạo.

Lai nhầm nghiệp có lão ăn mày đang
dứng dựa cửa mà xin gạo. Nghe ngâm
câu thơ biết ý và nói với thầy rằng: Xin
lỗi với thầy cho tôi sửa lại vài chữ mới
là thú vị hơn.

Thầy nói: Đầu ông sửa thử coi? Lão
ăn mày mới sửa như vầy:

Kế mè chưng thành nhứt chúc ầu,
Tí phong xuy xuất lảng phù phù.

Nghĩa là: Bèm gạo nấu nên một chén
cháo,
Thứ hơi lỗ mũi nói lên ráo.

Vậy mới ra ông nhà giàu hả tiện, đúng
chữ cho chó, thấy nhỏ nghe hay liền
hỏi: Lão ông thông thái vậy! mà không
đi dạy học? lại đi xin như thè!

Lão ăn mày đáp rằng; Thà đi ăn mày
còn hơn dạy học.

Dạy học như vậy làm gì?

Thấy nhỏ nghe hiểu ý mỉm cười, rồi
búp một hơi hết tờ cháo.

Ng. văn-Tich

Thai sò 17

Gái dâu gái hòn gái hào.
Trai chưa làm rể, gái vào làm dâu.
Xuất cõi nhơn nhứt vị:
Bàn trúng Bồn quán phụng hai kỳ
nhứt báo.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	3 195
Hàng Đông-Dương	3 95

Cân-thơ

ĂN CƯỚP CẠN. — Làng Tân-Sanh-dông. Ngày 17 Janvier 1918, Có tên chết Tr. B. lợn trong lồng 12\$00 di đến nhà tên chết Tra. Đ. mà mua mía, lúc ấy có ba tên là mặc đến mượn xuống nó không cho rồi đánh nó có thương tích mà giục hết 12\$00 Lúc ấy làng truy tìm ra thì bắt được, 1° Ng. v. D. 2° Ng. v. Di. và Ng. v. L..

Thiết là quản giao hàng ác đảng.

THÍ PHÁT DẬY VỢ. — Làng Mỹ-thuận Ngày 17 Janvier 1918, buổi mai, có tên Mệt là chồng của Thị-Mót, ra ngăn cảng không bằng lòng cho vợ đi làm mướn, song Thị-Mót nàng nàng quyết một ra đi. Tên Mệt là chồng ngăn cấm vợ không được, nên hốt đầu tóc mà rằng dạy vợ!!!

ĐÁNH GHEN. — Làng Mỹ-thuận, Ngày 15 Janvier, lúc 4 giờ chiều. Có tên Ch. là gái chưa chồng vì kết duyên nupp lên cùng tên Ph. hương, h. T. đã lâu. Ngày nay hẹn hò nhau không lè sai lời, Hai dèn đến tại nhà Thị H. là chủ chứa, trước đàm đạo cho phí linh loan phụng

Sau là dây duyên cá nước cho phí chí.
Việc hờ cờ, Sư-tử (Hà-dòng) súc chuồng
Ấy là Thị-D. vợ tên T. tình mò theo gấp
quá taong, chúng đang ôm chồng hung
bích ai mà chẳng nói ghè tương, mà
nhắn cho được. Nên Thị-D. nói bành
hung đánh Thị-Ch. làm trọng binh.

Hết ăn vụng !!

BẮT HEO VỀ ĂN TẾT. — Làng Nhơn-ái. Đêm 15 rang măc 16 Janvier Có tên Ng. Thị-L. bị ăn trộm vào nhà bắt một con heo giá đáng 2\$00. Rang ngày 16 Janvier tên thi L. theo dấu gấp con heo ấy tai nhà tên T. Nên Thị này đến thưa với làng xin bắt tên T. thi tên này khai rằng: của va mua lại của một bà già là mặt.

ĐI BỨNG KIÉN VỀ ĂN TẾT. — Làng Mỹ-thuận. Ngày 15 Janvier buổi chiều. Tên H. di ruộng về gặp tên L. cập xuống dưới bến mình. Tên H. bèn hô nghi coi lại thì mắt hết hai chậu kiền, nên tên H. chạy theo xuống mà la làng. Làng bắt xét được xuống tên L. thì chưa dù bằng cớ.

VILLE DE CANTHO

CASINO LÉOPOLD

CINÉMA PATHÉ FRÈRES, LE PREMIER DU MONDE ENTIER
Une seule représentation par soirée, à 9 h.
MỘI BUỔI CHIỀU HÁT MỘT LẦN

PROGRAMME ENTIÈREMENT

Nouveau de la Semaine

Du Jeudi 24, Dimanche 27, Lundi 28 et Mardi 29 Janvier 1918. à 9 heures du soir

PREMIÈRE PARTIE

XUẤT THÚ NHÚT

NERON ET AGRIPPINE (suite)

Tiré du célèbre roman de H. Sienkiewicz
« QUO VADIS ? »

4^e 5^e et 6^e parties du grand succès du Casino

QUATRIÈME PARTIE

L'INCENDIE DE ROME

NÉRON PERSÉCUTE
LE CHRISTIANISME NAISSANT

SIXIÈME PARTIE LES MARTYRS CHRETIENS

Entr'acte. — xà hơi mười phút
DEUXIÈME PARTIE
XUẤT THÚ NHÚT

Les jeunes gens de la classe 1916,
Film de Guerre

Kẻ còn trai trong năm một ngàn
chín trăm mươi sáu (Bóng giặc)

La chasse aux ours blancs,

Film de plein air, voyage instructif
Sự săng bắn gấu bạch (Bóng mau dẹp lâm)

Les Mystères de New-York

12^e ÉPISODE; « La ville chinoise »
SỰ MÀU NHIỆM THÀNH NIÊU-DO
« Mật thám truyện tiếp theo »

LỐP THỦ MƯỜI HAI « KHÁCH TRÚ THÀNH »

BÉBÉ ET LE CLOWN

Film très comique
joué par le jeune Little Abélar
Thằng nhò bébé và thằng Hè
Bóng điệu cười điệu

CUỘC CHƠI

Bữa 2 Février 1918 nhâm 21
tháng chạp Annam.

Từ xưa nay tại châu thành Cần-thơ chưa có thày cuộc nào lạ và vui hơn là cuộc này.

Chàng kè chợ hôm, đầu xắc xe kéo, xe máy, có chưng bông là sự thường, chớ hát bởi Langsa, có mày thầy làm tuồng, và hát lụa tuồng vui lám, mày thuở mà có cuộc như vậy.

Nên anh em cõ bác ráng kiểm
mỗi người 1\$.50 không thi 1\$.00
cùng là 0\$.50 mà mua giày mà coi
một lần có ba hạng giày.

Võ-văn-Thơm

CHÂU-THÀNH CẦN-THƠ

CUỘC CHƠI LỄ LÀM PHỦ'Ó'C

Từ 8 giờ

tới 9 giờ

Từ 9 giờ

BẢN HAI MƯƠI TIẾNG THẦN CÔNG

CHUNG CỘ ĐÈN

Hát bài. — Chợ hôm có trương đăng

TUỒNG HÁT

(THÚ LỐP)

1.	BẢN « LA MARSEILLAISE » nhạc Langsa
2.	LỜI CHÚC.....
3.	BẢN ĐƠN VIOLON.....
4.	TUỒNG « FAUST » Hết thứ nhất.— Vai tuồng: Quang Lương-y Faust.....
	Méphistophélès

M^{me} CÁU.
MM. NGHĨA,
RÉP. HU^t.
M. VALÉRY.
M. SENÉ.

HẠ LỐP

(Nhạc Langsa)

5.	BÀI CA TẶNG BINH LÍNH THUỘC BIA.....	M. VIVIEN.
6.	MỘT MỐI KIỆN HÂN HÒI.	

VAI TUỒNG:

Quan Tòa.....	MM. QUÁT, Ngọ. Nhượng	Tên Alfred (TIỀN CÁO).... Mapipe (PHẨM NHƠN)....	M. ĐẠT. M. PHẬN.
Phó biện lý.....	M. Lương.	Trưởng tòa.....	M. GIAO.
Trạng sư.....	M. Kinhh.	Hai tên lính hầu.....	MM. Ngọ et Ấu.
Tên Lagouville (BỊ CÁO).....	M. Kiều.		

XỎ SỔ

HẠ LỐP

(Nhạc Langsa)

8.	Bài hát hiệu: « VÌ QUỐC VỐNG THẦN ».....	M. QUÁT.
9.	(Có dàn hòa theo)	

M. QUÁT.
M. ĐẠT.

9.	HÁT DIỄU.....	M. QUÁT.
10.	NGƯỜI HAM NGHÈ MẶT THÁM	

M. ĐẠT.

10.	VAI TUỒNG:	
Durandal.....	M. QUÁT.	Inspeciteur de la Banque.
Adolphe poire.....	M. NGHĨA.	Un concierge.....
Policarpe	M. SANG.	Un planlon.....

M. QUÁT.
M. NHƯỢNG.
M. NGỌ.

CHỢ HÔM CÓ TRƯƠNG ĐĂNG

BÁN HÀNG HÓA — TẠP VẬT — BÓNG HOA

Hát bài Annam tối sáng

HÀNG LỚN
CỦA ÔNG CH. BARDON

7, rue Catinat. — SAION

Bán tàu hơi (Canots automobiles) dù kiêu; có thử dè di chơi, dè duua, dè di trong kinh rạch cảng.

Vô thi làm bằng cây đá ty (Teck) kiêu khéo, dẹp lọng lạc, nhẹ nhàng, còn máy (moteurs) thì mạnh, chắc chắn, dè dùng, dè khiến, chạy mau mà lại ít hao dầu; cái máy không hao dầu là nhờ độ một cách thông thái quá lẻ (moteurs munis de toutes les dernières perfections).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON 7, rue Catinat, Saigon mà thương nghị.

Tin giá thiệt rẻ, công chuyện làm kỹ cang mà lại ráng súc làm cho vừa ý mỗi hàng.

Cáo bách

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG
CỦA ÔNG A. MESSNER

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cắt nơi đường mé sông, gần chợ châu-thành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ; xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù bình mua bên Đại-pháp langsa và bên Ngoại-quốc. Rạp hát này cắt khoán khoát lầm, cắt theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng nào bì kiệp. Còn hình rõ lầm coi không chóng mặt, rõ như thể người sống thiêu có tiếng nói mà thôi. Trong rap hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị dèn xem chơi! Đừng bỏ qua uống lầm! uống lầm!

SERVICE D'AUTOMOBILES

Ligne: Longxuyên-Cantho

Messieurs les Voyageurs

LỜI RAO

Cho quí khách bộ hành dặng hay, kể từ ngày 1^{er} Janvier 1918. xe hơi tôi sẽ khởi sự đưa từ Longxuyên xuống Cần-thơ, mỗi ngày đều chạy 2 chuyến, có ngừng Thới-nốt và Ômôn, xe tôi còn tốt, máy mới, chạy không hư máy giữa đường. Đường này xe tôi chạy một giờ rưỡi thì đến. Giờ chạy như vầy:SƠM MAI:
Xe ở Long-xuyên đi Cần-thơ... 6h. 1/2
— Cần-thơ đi Long-xuyên.... 6h. 1/2BUỔI CHIỀU:
Xe ở Long-xuyên đi Cần-thơ.... 1h. 1/2
— Cần-thơ đi Long-xuyên.... 1h. 1/2
Giá tiền bộ hành..... 1 \$ 70Nay kính.
Le Propriétaire,
TRẦN-THÀNH-LONG.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quí khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảmthạch, đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cát, chạm bản đồng cùng hoa diệu thao mộc theo lá nhân hiếu, văn vân...

Một bia chạm bản đá cảm thạch.
Có thợ họa chơn dung nhám hình người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ AN KHÃI.

Thuốc điêu hiệu Canon (SUNG DAI BAT)



BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua bút thử thì mới tin.
Tại Hàng DENIS-FRÈRES trừ báo.

TRUYỀN Kim-Túy-Tình-Tử

Bản này mới in ra lần thứ nhất, có chú dẫn điện-tích rõ ràng.

Nguyên là sách gia truyền của ông THAM-TRI NGUYỄN-DU ĐỨC-HẦU, là người đặt truyện ấy. Ông TẤN-SĨ-MAI là cháu nội của ông NGUYỄN-ĐỨC-HẦU cho chép lại và có thơ cho phép in ra chữ Quốc-Ngữ.

Có lời tựa chữ lang-sa của quan TÔNG-ĐỐC PHẠM-VĂN-TƯƠI, biện dưa sang kiêm chức ĐỐC-PHỦ-SỨ tại tỉnh Vinh-long, và có sự tích chữ nhu và Quốc Ngữ của ông NGUYỄN-DU.

Giá mỗi cuốn là 1 \$20

BÁN TẠI

Hội-dồng-Hài, commerçant à Vinhlong.
Nam-Nghia-Lợi, id.

Mme Veuve Huỳnh-kim-Danh, 12 rue
Catinat Saigon.

Bureau du journal *La Tribune Indigène*
à Saigon.

Nhà in hậu-giang. Cà-nhô

Canhô. — Imp. de l'Ouest.

*Le Gérant: Võ-VĂN-THOM
Le 1^{er} approuvé par nous au nom publicitaire
comptoir le 3^e juillet 1918
à la municipalité*

HOTEL Restaurant de l'Ouest CANTHO

HUỲNH-QUANG-NHỰT

Propriétaire

Chambres meublées

Pension de famille

CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán đủ thứ rượu Tây và dọn ăn cơm Tây

Lãnh nêu trong các đám tiệc,
đám cưới — xa gần cũng được

TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân tử
dặng hay :

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức
Langsa dù cách ; ở ngang gare xe lửa Gia-
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ
đả thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt
thượng hạng; đè mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thước tất : Vẽ nửa thân
(bán ảnh) buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce. Velours. (thử nước thuốc này
đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à
l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.
Nếu có vẽ hình, xin dời bồn tiệm mà thương
nghi, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo
nhà thơ ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
cách kỷ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin dè :

Nguyễn-đức-Nhuận
Dessinateur à Giadinh.