

LE COURRIER DE L'OUEST

NĂM THỨ NHƯỢT SỐ 50 — MỐI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 27 DÉCEMBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngữ)

ANH NHỰT BÁO

安 河 南 報

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	4 \$ 00
Sáu tháng.....	2 50
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	6 \$ 00
Sáu tháng.....	3 50

MỖI TUẦN

IN RA NGÀY THỨ NĂM

Hè chò

găi thơ và mandat:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

QUẢN-LÝ:

Boulevard-Sainte rong

CANTHO

NGUYỄN-TẤT-DOAN

Chủ bút

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo
về việc mua bán và
mua nhứt báo xin do
Bản quán mà thương
nghi,

Mua nhứt trình kè
từ đầu và giữa tháng
và phải trả tiền trước.
Bán lẻ mỗi số 0\$10.

MỤC LỤC

- 1.— Chủ quan Đô đại nhơn cao thăng
Đốc-phủ-sir.
- 2.— Bài chúc tung quan chủ quan Đô
quang-Trưởng thọ Bố-phủ-sir.
- 3.— Lời chúc đầu năm 1918.
- 4.— Cảnh nồng thiệt luận.
- 5.— Văn tự Annam.
- 6.— Tục ngữ giải nghĩa.
- 8.— Cảnh chánh.
- 9.— Tích thiều thành la.
- 11.— Quản Toàn-quyền Sarraut viếng
king nion-n-Ái.
- 13.— Viết chữ quốc-ngữ cho trùng.
- 14.— Ghen-tương hết bể lịch sử.
- 15.— Thời sự.

LỢI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thầy dờn có danh tiếng
cô lập một bộn nhạc Langsa 25 người,
dù các thứ kèn, cho những người An-
nam học, hơu sáu năm nay đã tập rành
rẽ dù các thứ bản theo cách thức người
Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas,
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fautaises,
Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng
như các bộn bèn phương tây.

Bã hơn hai năm nay, bộn này có dự
nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các
quan Langsa; cũng chơi nhiều chòi đồ
lời người Langsa, Annam; tại bốn-kèn
dường kinh-lắp, các nhà hát Tàu Saigon,
và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhựt
báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà,
như có diệp chi, hoặc nghinh hòn lang
chiê, ăn lè tân quan, nên viết thơ cho ông
SERSOT, mà thương nghị; giá cã dành
ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá
nhé; trước là đến giúp cuối sau theo
kiêm thời, và làm cho đẹp lèi, qui ông,
qui bà, chẳng nệ tồn của *mìn bộ*,
thầy con nhà Annam càng ngày *mìn bộ*.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

BÁN

Có người muôn bán một cái
MÁY VIỆT hiệu ADLER
còn tốt lắm.

Một cái xe máy đẹp hiệu
LE ROCHE

bánh cây, ru lip chặn có dùi đồ phụ
tùng, có gạt đờ sên, cà thảy
còn mới lắm.

Một cái MÁY MOTOGODILLE
sức mạnh hai mả lực rưỡi
(2H.P. 1/2)

còn tinh hảo allumage par magnéto

máy này tra vò ghe lường cùng tam
bàn chạy mau lăm, một giờ chạy
đặng mười hai ngàn thước.

Ba món nói trên đây đều *bán
rẻ lăm*, ai muôn dùng xin viết
thơ cho *Báo quán An-Hà Cân-tho*
mà thương nghị.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lắp — Cân-tho

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho qui ông, qui thầy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẻ, bánh thi đè trong tủ kiển có rọng
nước, kiển lên không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rò tay dơ, ai
muốn mua ở nào thì chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

**Chủ quận Đô-dai-Nhon Cao
thắng vi Đốc-phù-Sú quan.**

CHÚC TỤNG PHÚ.

Toại chí bấy, non Kỳ phung gáy;
Vui lòng thay, sông Lạc long trinh.
Đô đại nhơn gia quan tấn trước,
trong ngoài đều vịnh chữ thắng bình;
Đốc-phù-Sú hành cháo tại dinh,
đâu đó thấy ca câu thuận lắc.

Chữ liêm khiết rèn lòng giữ chắc,
đường không lượm sót, nhơn dân mừng
ca lý năm quan;

Dạ nhơn từ an ủi xa gần,
đất mờ ruộng dầu, lúa Mạch hây trở
sanh hai nhánh.

Ấn đức thăm lâu xương bá tánh,
long thanh liêm bến tri tại tỉnh Cần;

Ai ưu khán khít bợa muôn dân,
nèo dạ trung liệt tiếng đón nơi nước
Pháp.

Đất Bắc trời Nam danh tiếng giáp,
việc chánh hành ngài bất nô nhi oai;

Yêu dân thương nước cực bao nài,
tinh lè thút ngài bất ngôn nỗi tinh.

Lòng dai dộ, khoan nhơn, nồng thính,
gia quan này: nơi nơi mừng nhứt lộ
phước tinh;

Dạ bao dung, bác ái, nhơn linh,
tẩn trước ấy: chốn chốn dọc vang già
sanh phạt.

Nhà-nước rõ ngài nhiều công phụ bặt,
phóng trái này ngài dê mang với người
Nam;

Thuở thiếu niên ngài tiễn túi cung
đào cam,
người kính mến tiếng đón đất Bắc.

Mieu dê phước nhà dày đặc,
còn biếu cháu báu, dĩa muôn lần nối
gót nhơn tú;

Công danh mặt nhứt ngang chín,
chức trọng ngồi cao, cầu phú thọ noi
đường báu phước.

Chúc là chúc, thiên niên quan trước,
húc cho ngài phú thọ vô cương;

Tụng là tụng, vạng tài kỳ xưng,
tụng Nhà-nước công minh trắc thường.

TIẾP THÊM 1 CÂU LIÊN SAU BÂY, TỎ
BẾT LÒNG HÂN HẠNH :

Cách chăug dâu, trách chúng giỗng
Lưu-Khoan, Đốc-phù-Sú như ngài,
nhơn hậu rõ danh người Nam, Á;

Bé khiết kỵ, tuyệt thanh như Hạng-
Trong, lòng ái tru vì nước, trung thành
thẫu tiếng xứ Tây, Âu.

A. II.

**Bài chúc tụng quan chủ quận Đô-
quan-Trí thắng họ Đốc-phù-sú**

Phụng đỗ non kỵ.
Cầm reo tiếng hạt.

Mừng cho ngài chí nhứt cao thăng,
Mừng cho ngài công danh tấu phát.
Sứa tri đầu den an gối binh, xa mến
gần thương,

Cầm quyền con đỗ nhuộm đầu xuân,
trăng thanh gió mát,

Nhà phiệt-duyet nối dòng phiệt-duyet,
nó cung dầu đà phi chí nam-nhi;

Cửa trâm-anh nối gót trâm-anh,
trường phú quý rõ ràng trong dài-các;

Muôn đậm gió xuân mát mặt, nơi nơi
đều vịnh chữ hàm bồ.

Ngàn thu nắng hạ phơi gan, chốn chốn
thay ngâm câu lợi lat.

Đứa trái cỏ cây nhuần thâm cội, sòng
trong biển rộng gió lai rai;

Nhơn ra già trẻ lạc ghi xưng, con thảo
cha lành cười nguỵch ngoát.

Như ngài:
Nết đất thông minh,
Tánh trời hoát đạt.

Ôn trời thương những kẻ công danh
toàn mà dặng chữ khoan nhu,

Giúp nước lạc lòng son, bua quan
ranh dạy thêm đều chổ tac.

Trong mây tông đem lòng ái mộ, dựa
lâu son tiếng chúc vang rần,

Dưới các lăng mến đức hiền lương,
mùi tiệc ngọc mùi thơm bát ngát.

Lòng hiếu thuận ông giàn tròn vẹn, giữ
đạo nhà danh lạc dài mây,

Việc bua quan ông rất cần quyền, lo
mối nước đắng ghi thê bạc.

Khai kinh cảm ông có lòng chiếu cố,
lo cho dân lúa bắp bông còi,

Thói côn đồ ông đem dạ đón ngắn,
răng những chúng hành hung tội ác.

Nay bồn-quán nở nai vài vạn, chúc
cho ông van thọ vô cương,

Nhà nhứt-trình sắp đặt đời cầu, biến
những khí rõ ràng trong hụt.

Hữu thi nhứt luật,
Sáu lulu anh tài thành biết bao,
Như ông danh giá dẽ so nào.
Một niềm thiện chánh lòng son tạo,
Hai chữ trung thành bông nguyệt cao.
Mưa móc ơn trời nhuần dã khắp,
Đến bời nợ nước dạ không nao.
Trẻ già còn mến cầu bà nhuận,
Noi dấu cam đường dẽ tiếng sau.

A. H.

Cáo bạch

Kính cung Lục-châu quản tử và
chư vị khán quan hay: An-Hà lập
ra nay cũng gần một năm rồi; nói
cho phái cũng nhờ đồng-bang cò
cập nên nay sô người mua báo càng
ngày càng thêm đông. Bồn-quán
rất cảm tạ, và hằng ngày đều tìm
thê mà làm cho thêm đẹp lòng chư
vị. Vậy kể từ ngày 1^{er} Janvier 1918,
An-Hà sẽ àn hành ra thêm bồn
truong nữa là hai chục truong.
Giá tiền mỗi năm là 6\$, sáu tháng
là 3\$50.

Còn ai đã mua rồi thì dẽ theo
giá cũ.

An-Hà.

Lời chúc đầu Năm 1918

Tân xuân chúc tho,
Pháp quốc vạn niên,
Tứ phương lai Cống,
Vạn thọ vô cương,
Quốc thái dân khương,
Phong diêu vô thuận,

Tứ Đại-pháp đem lòng bảo hộ, mở trí
khôn dân dỗ nước ta,

Muôn dân đều lạc nghiệp au ca, no
ấm đủ nhà nhà hạnh phúc.

Lời thô kich một bài cung hỉ, khắp
nep vàng kính trọng quan trên.

Muôn năm bờ cõi vững bền,
Ngàn thuở son hà cũng cố.

Cõi nam bắc đượm nhuần ơn vỗ lợ,
nước thạnh nhà an,

Cả địa cầu vỗ trụ rất huy hoàng, bởi
thiện chánh năng khoan năng giáo.

Quận âu thản khâ báo, đạo làm tôi lợ
láo nghĩa sao nén,

Cầu tung hô văn võ các quan trên,
phuoc lộc thọ vững bền muôn tuổi chẵn.

Dục nhứt bồ thiên tòng khán khẩn,
Minh tâm khác cốt dạ tri tri,

Đuốc văn-minh chói khắp Nam-kỳ, ơn
dạy bão sánh tay ơn tạo hóa.

Cung tung Tiêu hoa quan thượng hạ,
Thái bình thiên tử thái bình dân,
Bóng thiêu quan tò rạng nước ta ngắn,
Chúc mẫu-quốc xa gần ngâm vịnh tho.

Hè người đứng vào trong thủy tho,
Phải toan lo báo bô sự làm tôi.

Ráng liêu công khuyên mă đèn bô,
Chữ trung có chữ danh át có.

Quan chủ tinh lòng đại độ,
Thương nhơn dân chiểu cố biết đường
bao.

Lại có quan chủ quan lược thao,
Io lăng việc Tân-trào Cân thận.

Quốc chánh thiên tam thuận,
Quan thanh dân tự an.

Ngày xuân rót cặng chén vàng,
Cầu cho Mẫu-quốc vò thang một nhà.

A. H.

Canh nông thiệt luận

Thể thương vô nan sự
Nhơn tâm tự bất kiên.

Trong cuộc Trí-dân, có ughé là: Sí,
Nông, Công, Thương. Nhưng mà lấy
cái phương-châm thì trong miêng Trung
châu của chúng ta đây, thiệt có một nghề
làm ruộng là gốc. Bởi vậy cho nên có
lời tục ngữ xưa rằng: Đầu mà nghề
cửi nghề canh, nghề cây nghề gặt để
dành một bên.

Nhơn làm sao mà dành nghề cây gặt.
Vậy phải làm ruộng mới có cây gặt chờ.
Bởi phần nhiều ai ai cũng ham làm nghề
Sí, đặng nhờ quờn cao lộc cá, lên vồng
xuống dù, từ ấm thê vinh. Bởi vậy anh
em lại quên lửng chữ Phú nằm trên
chữ Quí! Nên sự làm ruộng ít thấy
cần mẫn, đâu có làm thì làm cho có
chứng, chờ không nghiệm cứu. Phải
nhớ bê là nhứt nghề tinh nhứt thán
vinh (cũng đặng mà)

May cho trong xứ Nam-kỳ ta, từ bối
Đại-Pháp qua bảo hộ, mở mang thêm
đường tấn hóa rộng lớn hơn xưa, dẽ
bê làm ăn ấy cũng nhờ ơn phúc-tái,
tuy rộng mặc dầu, nhiêu mối làm ăn
mặc dầu, chờ xét kỹ duy có nghề Nông
thì cái quyền lợi hơn các nghề khác.

Bởi tạo-Hóa biết chúng ta trí thức
thua các nơi khác, cho nên dẽ rieng
địa thế làm ruộng cho dẽ mà bao cho
chúng ta mà chúng ta bô qua không
muốn hưởng vậy chờ: kiên bất thủ
nhi tâm thiên lý kia!

Nếu chúng ta không trù nghĩ, mà
nong ná lấy cái nghề nông này, trước
là phụ ơn Tạo-hóa, sau là kè Lan-Ban
đòm thấy mối lợi chen vào mà dành hết,
chứng ấy chúng ta hối chí hè cập (ăn
năn sao kiệp) Vậy những trang lò bê
đèn sách, xa chốn bút-nghiên, không
lẽ dẽ mà hi vọng nghề Sí, hê là: niêm

ngoạt thê hi tuế bắt ngá diên (năm tháng
hết rồi tuổi chẳng chờ ta!) Cho nên phải
ráng lấy nghề nông mà làm gốc. Vì làm
làng sao mà ráng nghề nông. Bởi lấy
chữ Nông là thuận theo thiên lý phùng
hiệp với đất đai, là chỗ Tao-Hóa chỉ
cho mà làm.

Cho nên xứ ta làm ruộng rất dẽ mà
lợi to. Chớ ngoài Trung-ky làm ruộng
một năm hai mùa mà không đủ lúa xay
dung, lại công việc rất nén khổ sở, đất
thì hẹp, núi lại bao giǎo, người thì
đòng, rừng thêm rậm rạp cho nên
người người lo theo ughé Sí.

Bởi đúng Tao-Hóa dẽ theo mỗi nơi,
mỗi xí, mỗi miêng thì mỗi cuộc làm
ăn, chẳng có bô ai, nhưng mà tại nơi
mình, ví dụ: chỗ trời ít mưa đất thì
cao, mà mình bao làm ruộng, làm sao
cho khả dẽ. Như bên Trung-Quốc
làm ruộng cực bằng mười xí ta, thì
trời lại cho nhiều vàng, người ta đi
bòn mà bán. Bên miêng Phi-châu làm
ruộng ít dẽ thì có thể nuôi loài vật.

(Sau sẽ tiếp theo)
(Mỹ-tho) Phan-hà-Thanh.

Luận về việc trồng Bồ

Trong nước Nam-kỳ đất thì nhiều,
nhưng mà trồng bồ thì ít là vì ai ai cũng
ham việc làm ruộng mà thôi. Còn việc
trồng Bồ có chút ít, là vì tại nơi mình
chê nó là nghề nhở mọn mà chẳng ham.

Chớ như các lulu ngoài, như lulu
Bình-định huyện Phù-mỹ, làng An-lạc
người ta trồng nhiều lâm, bởi vì ruộng
ít phải trồng bô dẽ mà làm vông hoặc
chấp gai thì mẩy lulu ngoài đều như vậy.

Còn bô nghề trồng Bồ thì phải cho sạch
cỏ thì nó dẽo tốt, chừng nó lớn lên,
rồi người ta chặt đem về nhà, lột da
cho kỵ, rồi mới phơi cho thiệt khô, rồi

lựa cái nào lớn thì làm vỗng hoặc chắp gai. Suy cái nghè trong Bố nhẹ hơn nghè làm ruộng.

Còn phủ An-nhơn thuộc về Hồi Bình Định, nhà nào cũng có trống hết.— Cho nên ghe hâu vò nó đem bán biệt là bao nhiêu, lại phủ đó kêu là Lục-an-thái nó tốt và chất hơn lục-soạn của người Tàu. Bởi vì mấy linh ngoài dân thì siêng nồng, mà còn nghèo nàn lắm, phản thi ruộng nương ít, lại không ai chỉ vẽ, cho hiểu sự sanh lý; chờ nghè trong Bố làm cho tử tế, và cho nhiều thì cũng cái lợi lớn, chờ cái nào là vô dụng ở đâu? bởi tại nơi mình không lập tam thì chờ.

Bởi vậy có câu rằng: Sự ti tiên hất tác bất thành. Nghĩa là: Việc ti nhỏ mọn chẳng làm chẳng nên, chờ Tạo-hóa sanh cây gì cũng hữu dụng chi dụng, chờ nào không.

Ng. văn-Tich

Văn-tự Annam

Trong sự dạy dỗ trẻ thơ, trước hết là dạy đi, dạy nói, sau lần lần dạy chữ nghĩa lẽ nghi và nghè nghiệp làm ăn cùng thiên hạ.

DẠY NÓI.— Hễ con vừa biết kêu cha cha, thì đã dạy nó nói lần: Annam thì dạy tiếng Annam, Langsa thì dạy tiếng Langsa... nghĩa là tiếng của người đồng chưởng thường phô dụng với nhau, gọi rằng tiếng mẹ đẻ, vì mẹ là người nồng thâm cặn với trẻ thơ và thường dạy nó nói hơn hết. Và chẳng trẻ thơ như con chim, dạy sao nói vạy, nghe đâu nói đó, đâu muốn dạy tiếng ước khát cũng chẳng khó chi, song khó là dạy nói cho sưa cho trúng đó thôi.— Nhiều trẻ nhỏ vì đã nói theo những tiếng không sưa, đã dứt, quen lười quen móm, chừng vỗ trường thấy sưa hết hơi mà ít khi dặng; đến lớn

khôn, nói dứt hấy còn nói dứt, rồi lại hú truyền cho nhau không dứt. Những tiếng nói dứt ai ai cũng từng nghe, chẳng cần chi phải kể; còn lời nói trại bẹ, không trùng, cũng chẳng thiếu gì, nhứt là chữ Tào dùng ra chữ quốc-ngữ, vì người dứt nghe người hay chữ nói, nói theo, mà sai, rồi bời tật dứt mà hay nói chữ, nên mới truyền cái sai ra nhiều. Như tục thường nói: » Tam sáu bạch sát, » mà vẫn là: » Tam sáu bạch phát. » (Lòng sáu tám bạc).

Ấy muôn dạy trẻ thơ nói cho sưa cho trúng thì trước hết mình phải biết nói cho trúng cho sưa mới là.....

Nhẩm con chim còn biết liều liêu, lăng lăng mà tò chút thiên tư cùng đồng loại, buông con người vật linh hơn muôn vật, bá dì chẳng biết rứa rằng mà tò cùng người đồng chưởng các mối thất tình, các dêu tơ tưởng của mình? Song mà lời nói, nói sao cho người nghe hiểu thấu, bằng nói mà người ta không hiểu nào có ích chi!

(Sau sẽ tiếp theo)
Lê-trung-Thu

TỰ NGỮ GIẢI NGHĨA

1º MỘT MẶT HƠN MƯỜI CỐI. Chính nghĩa là: Gặp mặt hơn mươi với. Như thế mình có việc chi mà muốn mời anh em đến chung vui thì gặp mặt nhau cho hay, ấy là có tình vượng tướng quý hơn cho kè khác đi mời còn mời với là nhẫn mà mời, thì ra tình lạc lõe không khẩn khích, bởi vậy sự mời với là mời loi cho có chừng, sao cho bằng mà gặp mặt nhau.

2º CHIỆU ĐẦM ĂN XÔI. Chính tiếng là: Chiếu lầm ăn xôi. Bởi lời ví này là theo về việc canh nông, Nếu mình muốn ăn phải chịu cực, chịu lầm mới có, chờ ở không thì làm sao mà có mà ăn;

cho nên chịu lầm mới có ăn xôi dặng.

3. CÚ NÓI CÓ VỌ NÓI KHÔNG. Chính tiếng là: Chú nói có họ nói không. Gia như trong việc nói khẩu thiệc với nhau hai đảng tranh đánh thua kiện (theo lệ thuở xưa) hai đảng bà con với nhau, phải có bón tộc, song người họ nói đã có hứa sự chi chi vậy rồi; hỏi trong họ lại nói không cho nên chẳng đủ bằng cớ, đảng này nói có, đảng họ nói không, làm cho người phân đoán không rõ ai phải ai quay mới có tiếng nói: Chú nói có, họ nói không lầm sao mà biết dặng. Bởi lời nói lâu đời thì là tam sao thất bồn, nói nghe eo kẹ, chờ cái nghĩa không nhằm là vậy đó.

Phan-hà-Thanh
(Sau sẽ tiếp theo)

Canh chánh

Sống thì dặng cái nhà
Thát thì dặng cái mồ

Ai cũng ngờ rằng: sống mà dặng cái nhà thì là nhà cho tôi, có thát mà dặng cái mồ thì là mồ cho sang, theo cái việc huê dạng coi cho rực rỡ ở ngoài đó mà thôi thì là dù cái lòng trông mong, dù cái trí tư tưởng; chờ theo ý kiến tôi nghĩ, thì cũng không khó chi hè có nhiêu tiền bạc thì là làm dặng; bất quá nhà ông Xoài, còn mả ông Ông đó mà thôi, chờ không phải ăn thua trong hai câu tục ngữ đó chi cả.

Nguyên trong hai câu tục ngữ đó nói rằng: sống mà dặng nhà thì cái ý kiến của cô nhơn chẳng phải là câu cho giàu có đó mà thôi; nghĩa cần cái nhà có trăm anh, có lè nghĩa, có danh dự, có đạo đức, sanh con thảo cháu hiền như vậy mới kêu là sống dặng nhà.

Còn thát mà dặng mồ thì cũng chẳng phải cần cho rực rỡ đó là phải, nghĩa là cần cái mồ có danh dự, có công danh trung nghĩa có lương tâm, cứu người

kia, ngay động trời, thảo động đất, chừng ấy mà thiên hạ hãy còn triều men, thì mới là kêu rằng chết dặng mồ cho chó.

Chó sống thì chắt đầu lột da lấy cao chủy của người mà xa xí cho mìn, quí gián thân hòn ấy cũng gọi là sống dặng nhà thát dặng mồ hay sao? Nếu quả như vậy thì cái ý kiến của cô nhơn có lẽ sai lầm đó chẳng?

Nguyễn-lết-Boài.

Tich thiều thành đa

Giau to là tại nơi trời.

Làm người siêng kiêm cũng thời du xý Tôi thường đi trên Bình-tây (Chợ-lớn) ra ngoài Rach-Các Bình-Dông, dạo theo Tàu-khai giáp cảng, thấy những dòn bà con gái, rõ thủng tung dòn ba cái, năm giờ khuya nhảy đại xuống kiinh, mò lèu mò xuống tróc cã mìn, không biết họ làm chi là vậy! rõ dày một cái xúc lèn thấy những là bùng, làm cho tôi ngó sững sờ, rõ họ lấy tay mà huỷ huỷ, (làm cho bùng ra hết) thấy trong rõ ấy, chừng vài ba chục hột lúa, tôi muốn hỏi: làm vậy chừng nào cho có ngặt vì mắc cở phải làm thính (mắc cở là người ta là dòn bà con gái) vậy tôi thầm tính trong mình nom theo coi thử thế tình làm sao. Mới rõ là người đi bón lúa rót lúa hao, đã lanh lèo, mà bén lòng chịu cực, chừng đèn trưa, lối 11, 12 giờ một khắc, kè bưng người đội thúng đầy tràng, có người hơn một thùng quan (là thùng 40 litre đà) cùng nhau vẩy lại luân bàn, rủ dem di bán rồi toan về nhà. Bữa khác cũng làm như vậy, tôi hằng chán chí, nhìn coi đã quen mắt mấy người (ấy là mấy người đi bón lúa) ba giờ chiều tôi thèi đi chơi, thấy mấy người đó đeo vàng mà đi chơi (chắc là họ cần kiêm mà sắm vàng chờ g!) à! Hèn chi lời tục ngữ có nói: Kiếm tha lâu dài lồ! Còn mà: Ngày không ăn cũng lờ non. Phai chí miêng Trung-châu người ở đồng dạy biếu những trẻ con, qua mua gặt (sau-sé-liếp)

Xuân-Nguyễn Mỹ-tho.

Cỗ kim nhơn chữ luận

(Tiếp theo)

Lấy mỗi người xưa nay, việc làm người ở trong thế giang này: làm sao cho biết TRÍ THỜI, TRÍ TUỆ, TRÍ BÌ, TRÍ KÝ, thì mới biết việc làm người rất nên quá khó, (như thời thè này, thì phải cho biết tần-hoa vận động; mình trước biết tần-hoa vận động rồi, thì có ngày mong mỏi mà trông cho em trẻ người xứ ta cũng bắt chước như mình vậy.) Nên người xưa có nói rằng: DĨ KÝ CHI SỞ TRƯỜNG NHI TRÁCH NHƠN CHI SỞ BẤT NĂNG; (đam mình chưng chở dỗi; sẽ rầy người chưng chở dở; lấy mình chưng chở hay rồi, sẽ trách người chưng chở chẳng hay;) thì mới phải cho chở? Đường ấy thì mới gọi là người đam lòng mình làm sao thì do lòng người cũng vậy.

Nếu như mình đã dở, trách người sao lại chẳng hay, mình đã không nghiêm, rồi trách người sao mà không nghiêm; sao kêu là tần-hoa đồng bang? sao gọi là mờ mang đồng chúng?

Nên tôi thường hay suy nghĩ câu: VI NHƠN NANG, VI NHƠN NANG, (mỗi làm người thiệt khó,) chẳng tin thì biến thử cho hết việc làm người mà coi: thì giấy hết, ngồi viết khó, cũng không đủ mà viết cho hết sự làm người khó ấy.

Vã lại sách xưa có câu rằng NINH TẮC VÔ KHÉ KHẨU, MẬT TẮC TÌ HẠ HÒA NHÌ, (thả ra công mà lấp cái giếng không đáy, có ngày phải đáy; chẳng nên ra sức mà lấp cái ngang dưới mủi, làm sao cho cạn). Nên mỗi người xưa nay thường hay nói thì dễ, mà làm thì khó; chứ chi mà dặng: TIỀN BÀNH KỲ NGÔN NHÌ HẬU TÙNG CHI, (làm cho dũng trước rồi sau sẽ nói,) thì quốc dân ta càng thêm mờ mang, càng thêm tần-hoa lâm cho?

(Sau sẽ tiếp theo)

Nguyễn-tất-Đoài

Quan toàn quyền Sarraud Viêng làng Nhơn-ái

Có trát quan chủ tinh Cần-thơ, và chủ quản sở tại cho làng bay rằng: ngày 7 Décembre 1917 lúc 3 giờ chiều thì có quan toàn quyền Đại-thần, tới viêng làng Nhơn-ái, vậy nên làng lo dọn nhà việc nào là mường hàng nhiều ngủ sát thất con Phung kiều triều dương ngầm lâm bẩn vive Sarraud dọn chưng 1 cái bàn Hương án để tại cầu chợ Phong-Điền trong nhà việc thi chưng bông treo cờ để chậu kiền và ngoài nhà chợ cũng chưng bày để chử chút vive la France vive Sarraud còn ngan bên sông thì cất 1 cái dịch định cũng rứt rõ, đúng theo giờ định trên dây, thi chiếc tàu địa hạt Cần-thơ tới cặp cầu chợ Phong-Điền thì quan toàn quyền bước lên, kế đó quan quyền Nguyễn-Soái Nam-ký, quan chủ tinh Cần-thơ, ông quan ba hầu, và ông đội hầu quan chủ quản sở tại Thủ Thông Thịnh, và Thủ cai tổng Định-Bảo.

Mấy ông hương chức trưởng lào là ông chủ Trưởng-Toàn, ông trùm cát-Khách, ông cả Trưởng-Đinh, ông Hội đồng Tích, ông cả Trí, ông Phó Bá-Lưu ông quản tri Kiên, đèn bận áo rộng xanh xá chào, thi quan Toàn-Quyền dờ nón đáp lại liên kẽ đi tới Hương chíc hội tê và ngoại, hội tê tan và cựu cũng xá chào, thi quan toàn quyền cũng đáp lại, kế di tới dàm bọc trò đứng hầu chưng tám mươi rập lên một tiếng vive Sarraud, thi quan toàn quyền cũng dờ nón và vui cười, kế di tới dàn hầu của Thủ chùa đánh lè thi quan toàn quyền cũng dờ nón đáp lại luân luân' chẳng sót một ai, rồi quan toàn quyền di thẳng vô nhà việc Nhơn-ái. Ngày giữa kẽ hai bêu thi quan quyền nguyên soái Nam-ký quan chủ tinh Cần-thơ ông quan ba hầu và ông đội hầu, kế Thủ Ban Biện Định Bảo r日正式 lên cho quan toàn quyền và dựng luôn các thương quan.

Rồi mấy ông hương chíc lớn và hương chíc hội tê bước ra lạy xong rồi thì mới dứt tiếng nhạc triều-châu, và nhạc Annam, dứt tiếng pháo đốt mừng,

thì quan Toàn-Quyền đứng dậy nói với hết thảy Hương chíc làng Nhơn-ái, Từ khi quan toàn quyền qua đất Annam đi viêng cũng nhiều làng mà ngày nay tới làng Nhơn-ái chưng dọn lồ tiếp rước này rất trọng sự thè hơn hết, vậy nên quan toàn quyền cảm ơn làng Nhơn-ái, chẳng khi nào mà quan toàn quyền quên khi quan toàn quyền sắm sửa qua tái nhậm cõi Đông-dương thì nhà nước Đại-pháp có lời cầu dặn quan toàn quyền rằng: con nhà nước Annam rất thiệt là trong tính người thì qua làm thuộc dạn còn kẽ ở bên này thì giúp tiên bạc, nên ngày nay ngài qua tới nước Annam rồi thì quan toàn quyền lấy hết lòng nhơn nghĩa mà ở với con nhà nước Annam, và lúc này tuy là đương lúc giặc giă thi mặc dầu, chờ nhà nước Đại-pháp và quan toàn quyền chẳng hề quên sự trung tính của con nhà Annam, ở với Đại-pháp và lúc này trong Nam-ký khó bẽ chờ chuyên lúa thóc, chờ trong lòng của quan toàn quyền hằng lo cho dân Annam làm sao dẽ bẽ thông thương cho dặng.

Ngày nay mà quan Toàn-Quyền khen chung hương chíc làng Nhơn-ái chưng dọn mà rước ngài một cách trọng sự thè hơn hết, cũng bởi một là có thấy thông ngôn tòa án là Lê-bá-Công là người sành trường tại làng Nhơn-ái. Tánh tình hiền hậu, ăn ở với kẽ quê hương người người đều thương mến, bởi vậy nên làng Nhơn-ái hội tê lại nhóm cử thấy thông Lê-bá-Công làm chíc hương quan làng Nhơn-ái dặng phòng khi có việc bua quan, thi thấy về mà sắp đặt cho rành rẽ, nên thấy về trước hơn mười ngày hiệp với ông hương chíc Qui và hương bào Biển và hết thấy hương chíc làng Nhơn-ái, dặng hết lòng lo lồ tiếp rước quan Toàn quyền, ông hương chíc Qui nay là người công nghiệp của làng Nhơn-ái thuở nay, và ông có lệnh chíc hội-dồng địa hạt tổng Định-bảo, hạt Cần-thơ, theo hực

hương chíc làng thì ông là một người tài ba thông thạo việc bua quan và sắp đặt các ấp các làng nhũng hương chíc từng quyền với ông trên thuận dưới hòa và việc quao hôn tang lễ, ông lại chỉ biểu dọn chưng rành rẽ, có lẽ đây, quan Toàn-Quyền về tới Hà-nội rồi, có khi hạ lệnh hỏi thăm quan Chủ tinh Cần-thơ, đã biết rằng cuộc chung là của làng Nhơn-ái, chờ nhưng mà công lo thức đêm thức hôm mà dọn bày lễ xứng đáng nay, một là ông Lê-bá-Công hai là ông Nguyễn-ngọc-Quí ba là ông Trần-ngọc-Điền dày công khó nhọc hơn hết.

Bởi khi làng đứng hẫu thì có tôi đứng khích với ông cả, nên tôi nghe rõ quan Toàn-Quyền nói rằng: Từ khi qua nước Annam đi viêng nhiều làng mà ngày nay tới làng Nhơn-ái rước quan Toàn-Quyền một cách trọng sự thè hơn hết, có khi quan Toàn-Quyền mở lòng ăn mà thường mày day cho ba ông hương chíc trên đây.

Đoạn quan Toàn-Quyền từ giã hết thảy hương chíc dặng xuống tàu đi vô làng Trường-thanh, rồi thì tôi nghe nào là người hương chíc, nào là dân của mấy làng tú cẩn tụi tới mà coi đó, họ nói với nhau rùm rít, họ khen ngợi quan Toàn-Quyền Sarraud thiệt có dạ thương dân Annam còn hơn cha mẹ, thương một đứa con còn nhỏ, nên họ cầu chúc cho nhà nước Đại-pháp bền quân thắng trận diệt trừ Đức-lặc và cầu ông Sarraud ở nước Annam cho lâu dài dặng ngài dạy dỗ cho dân Annam mau văn minh tân bột.

Lời quê mùa dốt nát của tôi nói đây: Xin các đứng văn nhơn quan lữ, sĩ, nông, công, thương, chờ cười chờ chấp dặng cho người quê kinh mờ mang chúc định.

Nhơn-ái le 8 Décembre 1917
Nguyễn-duy-Trạch

*Viết chữ quốc-ngữ cho trung
(POUR ÉCRIRE CORRECTEMENT LE QUỐC-NGỮ)*

Chữ vị khán quan,

Cúi xin miễn chấp. Tôi bày khoản này là có ý để cho trẻ em học trò coi theo mà viết chữ quốc-ngữ cho trung dù mà thôi, vì ngày nay trong các cuộc thi đều có dùng chữ quốc-ngữ và buộc phải viết cho trung. Vã chữ quốc-ngữ rất khó mà viết cho nhầm, có nồng tra tự vị mới được.

Thuở trước các cha giảng đạo lấy âm thanh ngoài bắc-kỳ và Trung-kỳ mà chế ra chữ quốc-ngữ. Bởi rứa cho nên người Đàng-ngoài viết trung hơn Đàng-trong (Nam-kỳ).

Như chữ tan (tan tành) Bắc-kỳ đọc tan-nờ, còn tang (tang chẽ) thì đọc tan-gờ. Song nờ và gor đọc nhò xiêu vừa nghe. Chữ có dấu hỏi đọc vân, có dấu ngã đọc dài. Như lè (lè chân) và lẽ (lẽ phải). Chữ ở sau có t đọc dài, có c đọc vân. Như : nhứt (thứ nhứt) và nhức (nhức nhối). Chữ sao (lâm sao, ngồi sao) đọc sa-o (bà miệng), còn sau (sau trước) đọc sa-u (túm miệng). Chữ chiu (chiu lụy) đọc chí-iu ; chữ chiêu (chiêu tối) đọc chí-êu. Chữ kim (loại kim) đọc ki-im ; chữ kiêm (kiêm thời) đọc ki-em.

Còn nhiều chữ ở sau có H hoặc không H như kính (trọng kính) và kín (kín đáo). Hoặc ở trước có h hay là không h như hoan (hoan hỉ) và oan (tội oan). Những chữ èc, êt, èch, ic, it, ich thì làm sao mà đọc cho phân biệt được.

À chữ nho = đơn bà, con gái tốt.

Bầu lòng hai lỗ-nga, Túy-Kieu là chì, em là Túy-Vân.

Xuống lén k giao từng quen mặt,
Qua lại di trăng đã thấu lòng.

Ác ch.= con quạ.

Gởi trung cho ác. Ác vàng (mặt trời) chen lấp, thò bạc mọc lên. Bóng ác (mặt trời) hồn chinh. Chùa vá trên mồ ác.

Ác ch.= dữ.

Đông ác tương tế.—Thiện hữu thiền huờn, ác lai ác báo. (Làm lành có lành về, làm dữ có dữ trả.—Ác nhơn tự hưu ác nhơn ma, (người làm dữ như đá mài dao, chẳng thấy dấu mòn mà càng ngày càng khuyết. (Làm hại cho người ta, có kẻ làm hại lại mình, một vay một trả).—Chơi ác làm chi?

Át ch.= ngan

Thượng át hạ. (Trên là át, mảng át kê dưới.)

Át chữ=nôm.

Mưa sa ướt át nèo đường, nhơn sao mà lại bẩn-ngoài đêm hôm ?

Án ch.= quan.

Có quan Án-sát Giang-tây, ngày mai sẽ tới chốn này vẫn tra.—Kêu án, lêu án, mắc án, phúc án, hùy án, án binh bất động.

Áng ch.= chõ đồ hội.

Áng công danh, áng chiến trường, mây áng trăng lờ.

Át n.= thiệt

Rượu trà cờ bạc theo liêu, ruộng vườn nhà cửa át liêu hùy mà.

Bả ch.= cầm.

Bả trán (cầm chén).

Bả ch.

Ông bà già tuổi quá trì thiền (hơn 50).

Bả n.= cặn, xác.

Bả trâu, bả sinh, bả hòm, bả đậu (thuốc xổ tau).—Phải tua bả rong sả sự đời, chớ đừng ngồi đó chờ thời nêu đậu ?

Bác = n.

Anh của cha.—Anh em chú bác cơ bàn, phải tua thương xót bạc vàng giúp cho.

Bác ch.= rộg.

Annam nhiều vị học thông, ông Bùi-quang-Chiêu bác vật canh nông Nam-kỳ.—A-lé-mão dữ tợ quí ma, có súng đại bác Langsa sǎo trù.—Đồ bác mòn trung mạc khá thân, (mấy nơi cờ bạc chớ nên gần).

(Còn nữa)

Huỳnh-văn-Ngà (Travinh)

Ghen tương hèt bê lịch sự

Phàm dòn bà ai ai cũng giữ một phán tật đỡ, nhưng mà kẻ ít người nhiều, kẻ mạnh người yếu, chớ để có ai không.., ví như chồng của mình mà ai giờ hờ thì lấy lán khô chju, song cùng bởi chồng mình mà thôi. Nghi mà coi, như mấy ông liêm si, mấy ông hiền sĩ, vào thấy vợ có cực lồng mà thở thang chí đâu. Còn như mấy ông hão ngọt, hão chua, thì ôi thôi, ai thốt chi cũng mặt tinh, cứ việc chơi huê giòn ngọt hoài hoài, phán dòn bà làm sao mà chẳng ghen tương cho được, nghĩ tức thấy những mấy người dòn ông không thương đến phán dòn bà thì chớ, lại còn sauh ra mèo chuột lại làm cho tức tối vợ nhà cùng là hùy bac chẳng nói ra thì chớ, hể có nói đến thì cả tiếng nhiêu lời mà khóa lấp cho rồi việc. Cùng là nói hể chồng là chúa, vợ là tôi. Phận vợ con không dặng nói chì hết; như vậy phận dòn bà cũng rõ là người dòn ông tư quyền quản đai, nhưng mà phải cho xứng đáng việc bốn phận mình, đầu bạc dài người dòn bà thế nào cũng phải cam tâm mà chju, chớ nói rằng chồng chúa vợ tôi thì phải rồi, nhưng mà chúa phải hết lòng trọng tình thì tôi đâu giám dạ dê khinh, như vậy mới trọn niềm phu-phụ. Chớ như lấy gương kia bia đó mà mình chẳng rửa mình ấy có phải không cẩn dè chì hết; chớ rằng lời tục thường dùng hể trai thì năm thê bảy thiệp, còn gái giữ vẹn một niềm, tuy nói như vậy chớ không nên dùng câu nói ấy, những lời nói đó nghĩa là : lì thi mà tăng những đứng nam nhơn có quyền tự do, lòng lạc hồn kê dòn bà là mấy bức, chớ có sách vở nào mà nhứt đoán như vậy đâu. Nếu người dòn ông lấy theo câu nói đó mà dùng thi việc gia cang không ngày nào an dặng, cho nên mỗi khi gia đạo bất hòa thì cũng tại nơi người dòn ông mà ra đó vậy.

Tánh riêng tôi thường hay binh vực những mấy người dòn bà cũng là việc ghen tương tôi cũng chác hòn lám lâm, mà nhiều khi nghĩ cho hết tri thì tướng cũng không ghen tương làm chi cho náo nồng thân thê là vì bỏ qua một sự ghen này thì có ích dặng nhiều dẫu. Nhiều

khi tôi thường thấy mấy người ghen tương chừng nào thì binh oạn chừng nầy, dà như trong một lúc rẩy rà thì ẩn không dặng, ngủ không ngoan mà lại hao hơi töi tiếng buôn bức trong lòng vây mới sanh ra nhiều chứng bệnh. Nếu bỏ qua thì bắt quá là một đất ngủ quên mà lại thân thê mình không đều gì và ich lại thêm việc gia cang mình an nhiên tĩnh sự chớ, có một việc ghen tương này tuy chẳng hao tổu chi nhưng mà đều nầy là trước hèt: ví như gấp cơn hồn chiến thì sự giàn nó trào lèn làm sao mà giàn dặng, nếu giàn không dặng thì có kẻ là gì, cho hay lúc bình địa nổi phong ba, ôi thôi! là lời là tiếng mà lời tiếng chừng nào thì việc si-diện mình cùng biếm; sau nữa cũng nhẹ thê cho chồng mình, tuy trong lúc giận cắn cò mà kêu trời chờ nghe cho phu-thê-cang, há sao dành giặc nghĩa cho nên mọi việc chỉ do nơi nhau nhau thì dè dùng.

(Sau sê tiếp theo)

Madame Châu-mỹ-Hương
Tân-thới à Base

Hí Cuộc

Trong tinh Cản-thơ từ bao lâu nay cũng nhờ nhiều vị cao kiến lập cuộc rẩy, bảy hội nọ ra, dặng chư vị thiều niên sum hiệp, mà chung vui cùng nhau lại nhò sơ sài quan cựu Phó-Bố M. Hérisson sảng lòng, giúp sức lập nên thành-tựu, như là Hội Tống cầu Hội Trái Lăng, Xét ra các cuộc chơi ấy lấy lào hữu ích cho người tráng kiện còn xuân xanh bay nhảy, càng thêm mạnh bạo tinh thần. Nay chúng ta càng rất hữu hạnh lại gấp được quan Phó-Bố M. Séré, mới đến trấn nhậm nơi tinh nầy, ngoài càng thích cuộc chung vui, và lại ngại càng hữu tình tương thân, tương ái, cùng kè làm tôi, nên ngại sảng lòng lập nên hì cuộc, cho mấy thầy trong bốn tinh chung vui. Bởi vậy nài noi gươong theo quan cựu Phó-Bố mà giáp kèn một tuồng hát theo cách thức, kiều vở langsa, theo buổi kiêm thời nầy, Rất hữu ích cho mấy thầy sum hiệp chung

vui tránh khỏi xa xí đều vô ích, lại cũng được giúp đỡ chút ít sự lợi cho Mẫu-quốc đang cơn nước lũa. Vậy quan Phó-Bố đã vui lòng gán chí, chịu nhọc mà tập luyện cho thành tựu trong mấy tuần nay, Ai ai cũng vui lòng trước ao và thích chí, mà tập luyện cho nhuần nhâ, dành rành, là có ý giáp một vai tuồng, trong dịp trước quan Tổng-thống Toàn-quyền và Quan Phó-Soái Nam-kỳ đến viếng trong bốn tỉnh, cho nhì vì Thượng quan giải muộn.

Song rất tiếc cho lời ước ao chẳng được thành tựu, vì tuy là mỗi vị gán công tập luyện cho rành, chớ cũng chưa được nhuần nhâ, bộ vận múa men, cùng lời ăn nói dạng thấp cao, chưa thông thạo, dành rành, là cũng bởi tai giáp vai tuồng còn mới lâm, chưa đủ ngày giờ cho lâu dài, mà học luyện theo cách thức thứ tuồng trước mặt quan Đại-thân chẳng phải là dê chí, phải làm tuồng, chẳng còn sai sót đều chỉ một mài, được như vậy thì tuồng hát mới xem hay, mới có thú vị cho ngài xem mới vừa mắt được.

Bởi cớ ấy, nên quan Phó-Bố, mới dịnh lại, càng gắng công, ra sức tập luyện hơn nữa, Kể từ nay cho đến đầu năm tây cũng dù ngày giờ tập cho rành rẽ, có lẽ qui vị kép hát đã được thông thạo rồi, thì ngoài sẽ chọn một ngày trong dịp ấy, mà giáp hát một thứ tuồng góp tiền mà dựng cho hông thập tự.

Ấy vậy trong ngày mở cuộc hát mà khuyễn tiên. Trong qui ông, qui bà qui vị, cũng nên dua nhau, cùng rủ nhau, đến xem, trước làm phước, bối thí sau xem giải muộn nhiều lớp tire cười, lại lập tuồng hát này chẳng phải múa men hát dạng cao, dạng thấp như bọn hát bài vây đây. Số giáp tuồng hát này, là dùng lời nói như nói chuyện thường và có bộ tịch mà thôi lại có nhiều lời ăn nói la tay, la mắt làm cho khán quan rất vui và cười nòn ruột.

Bởi vậy cho nên quan Phó-Bố ngài rất

cao minh kiến thức, mà lập bối cuộc này ra, rất mỉ mang trí hóa cho mấy thày vào chung vui, trong cuộc này cũng như sự tập luyện cho quen cách thói ăn nói dạn dĩ theo bộ tịch người Langsa, trước muôn mắt dòm xem thì chẳng phải là đều đẽ. Còn sánh ra như ta đứng đọc một bài chúc luog trước mặt vài mươi người, một đôi khi còn phải làm vấp cùng hối hợp thay. Huống hồ chi là ta đọc thuộc lòng, mà phải làm theo bộ vào, bài này qua bài nọ, trước mặt quan lớn, quan nhỏ, kẻ saug người hèn nhơn dân bá tánh, lại càng khó dẽ hơn nữa. Bã biết rằng: Cũng là vào một cuộc chơi song cuộc chơi rất nêu hữu ích, và phải tập luyện cho rành rẽ mới thành được. Bởi vậy chớ nồng thiết bất nồng hành Nếu dùng lời nói khen chè nơi lỗ miệng là sự dẽ như trót tay, chớ còn ra đứng dơ làm như người thì bất tiện lắm.

Ấy vậy chúng ta lấy làm hữu phước dĩa gấp được ông quan làm đầu như quan Phó-Bố vậy ngài hữu tình cố cắp đến kê bê dưới làm tôi ngài, mới ra sức gắng công lập nên cuộc này cho thành tựu, lại một hì cuộc rất hữu ích cho mấy thày trong bốn tỉnh sum họp, và thù tac cùng nhau, dặng tránh khói ngày giờ sa ngã vào cuộc lảng phí khóc.

Lê-quang-Kiết

Hát-Bội-Thi

(Chữ bộ mới phải)

Xướng ca tiêu khiên dê cười chơi, Ghé mắt xem qua rõ cười dời. Cõi tịch lưu truyền gương xấu tốt, Kiêm thời thấy hàng nêu rộng khơi. Mượn mèo son phấn đổi xinh đẹp, Giả dạn y khôi cũng chói ngời.

Vua chúa quan quan năm bảy trư, Cha con, chồng vợ làm dời dời.

Đời dời mới có kê làm tuồng, Hết lúc hân hoan tới huổi buôn. Trung nghĩa sớm ráy mau thăng thường, Gian hung chi khác chỉ treo chuồng.

Đồng, Tào dưới mắt coi không chung, Ngò, Thực hao binh biêt mấy muôn. Rốt cuộc phản tranh về Tư-Mã, Cạn đời Tam-quốc bớt giao phuông.

Giao phuông chi bấy hai mảng người, Tự đất hằng quen biêt mấy mươi. Mưu sĩ háy còn lẩn nguyệt kê, Anh hùng thất thế bời dẽ người. Đã ràng trí huệ còn khi chúng, Mới biêt tùy cơ khởi tiếng cười. Hỷ viện mua vui trong buổi ngô, Ca công khéo lựa sẩm màu tươi.

Mẫu tươi khi giàn lúc thương sầu, Hát dờ sao mà sẩm bộ lầu. Chém tướng đoạt thành không đỗ máu, Giết quân thâu ài chẳng sờn mâu. Gái nhỏ mới sanh mau lớn đại, Trai tơ giấy phúc thấy bạc đầu. Hay giỗi dàn nhau quan tiền thường, Khôn ngoan rộng hẹp tấm da trâu.

(Còn nữa)
(Số trang, Xuân-hòa)
Huỳnh-trung-Nghia

Nam kỳ-thời sự Giá bạc

Kho bạc: nhà nước	4 100
Hàng Đồng-Dương	3 87 1/2

Cân-tho

NỮ TƯỚNG MÃI VỎ.— Ngày 21 Décembre, lúc 7 giờ ban mai, tại chợ Cân-tho, có thị-Ch. và thị-D. Ấu đã cùng nhau, cũng vì xảy ra một việc oán thù nhau trong ngày trước. Vậy lính tuần thành nã tróc hai dàn đem đến sở tuần thành mà lanh tiền vẹ.

ĂN TRỘM PHÁ THỢ MỘC.— Tại làng Mỹ-thuận, Ngày 18 Décembre 1917, lúc 11 giờ khuya, có tên Chết thợ mộc là Chung-Nhật, lánh làm nhà trường Cái-vồn, bị ăn trộm vào morgen một thùng đồ nghề giá đáng 20\$00. Vậy tên Chết Chung-Nhật đến thưa với làng rằng nó

hỗ nghi tên Nguyễn-văn-Ng. dit L. lấy dò ấy, vì tên này là người làm công của nó. Làng giải nội vụ đến Tòa. Thôi còn chi mà làm ảo nứa!

SỐ CHUA MẮT CỦA.— Tại làng Thường-thạnh, Ngày 20 Décembre, lúc 6 giờ ban mai, có tên Tr.-tbl-H. đi chợ bỏ quên xâu chia khóa ở nhà; lúc ấy Thị-X. lượm dặng bèn mở tủ lấy đồ nữ trang giá đáng 112\$00. Khi Thị-H. đi chợ về hay mất của, mới tri hô lên, rồi đi kêu lính tuần thành bã tróc Thị-X. thì gã này khai ngay chịu thiệt.

Chạy chối đâu cho được việc qua tang bờ vang!

TẠI THẨM MEN SẢN SỰ.— Đầu 18 tháng mạc 19 Décembre, lúc 8 giờ tối. Tên H. và tên H. ngao du đến nhà tên C. gấp đặt rượu lậu. Tên H. nài mua vé uống, tên C. không chịu bán, nói dẽ dành đám cưới, tên H. nói hành hàng đòi bắt. Kể đó tên C. và nói bọn nó xúm nhau lại phi tang, rồi áp lại đánh tên H. là làng dậy xóm.

Hương quân làng ấy bắt nội bọn ấy giải đến Tòa đái linh.

Cũng bị thẩm men báo hại!

VẬT TIỀM TÀI GIÀ.— Tại Làng Nhơn-ái, đêm 15 tháng mạc 16 Décembre, tên Lê-thi-B. bị ăn trộm cắt vách vào nhà lấy đồ đạc và cửa tiền giá đáng 80\$00. Qua ngày 17 Décembre thi-B. đi chợ gấp di chợ gấp thi-B. bận cái áo nhiều nút chun xá; nó nhùn quá là áo của nó. Vậy thi-B. đến thưa với làng xin bắt thi-B. thi khai rằng áo ấy cũ và mua lại của tên Kh. đã lâu rồi. Làng bắt nội vụ giải đến Tòa án cho quan trên nghiêm xét.

Ấy là số chưa mất của.

TRANH-HÙNG.— Tại Làng Nhơn-ái, Ngày 18 Décembre, lúc 5 giờ chiều, bọn côn đồ là tên Ph. tên B. và tên L. ấu chiến với nhau, song tên Ph. bị đâm một vít nổ bắp tay huyết lưu manh dia.

Làng giải các tên côn đồ đến Tòa đái linh.

Cũng là tranh hùng nên mãi vỏ!

VILLE DE CANTHO**CASINO LÉOPOLD**

CINÉMA PATHÉ FRÈRES, LE PREMIER DU MONDE ENTIER
MÔI BUỒI CHIỀU HÁT MỘT LẦN

PROGRAMME ENTIÈREMENT*Nouveau de la Semaine*

Du Jeudi 27 dimanche 30, lundi 31 décembre
1917, et mardi 1^{er} janvier à 9 heures du soir.

PREMIÈRE PARTIE*Actualités autour de la Guerre*

1. POUR FÊTER LE NOUVEL AN
RUSSE A PARIS

Bên tay ăn lè mừng năm mới
tại thành Paris

2, 3. **La douleur d'aimer**

4, 5. Thương nhớ về Việt Áo Tinh

Entr'acte de 10 minutes**DEUXIEME PARTIE**

6. **Noël!... Noël!... Noël!...**

7. LA NAISSANCE DE JÉSUS

Ngày Đức chúa (Jésus) giàn sanh
Bóng mào tốt lâm)

8. VENEZ VOIR! VENEZ VOIR!

LE GRAND SUCCÈS

9. Le plus Grand Chef-d'Œuvre Cinéma-
tophique :

SUCCÈS! SUCCÈS!

10. **Les Mystères de New-York**

8. ÉPISODE: *La voix mystérieuse*
(SỰ MÃU NHIỆM THÀNH NIÊU-DO)
(Mật-thám truyện tiếp theo)

LỐP THÚ TÂM.— TIẾNG NÓI THUẬN KHÔNG

11. POLIDOR A BESOIN
DE PRENDRE FEMME

Film d'un comique irrésistible
Tên POLIDOR muốn di kiêm vợ
(thông bông diễn cười diễn)

Ngày thứ hai 31 và ngày thứ ba 1^{er} Dé-
cembre có đài hai cái hình mới.

SERVICE D'AUTOMOBILES*Ligne: Longxuyên-Cantho***Messieurs les Voyageurs****LỜI RAO**

Cho quái khách bộ hành dặng bay,
kể từ ngày 1^{er} Janvier 1918, xe hơi tôi
sẽ khởi sự đưa từ Longxuyên xuông
Cần-thơ, mỗi ngày đều chạy 2 chuyến, có
ngừng Thốt-nốt và Ômôn, xe tôi còn tốt,
máy mới, chạy không hư máy giữa
dường. Đường này xe tôi chạy một giờ
rưỡi thì đến. Giờ chạy như vầy:

SƠM MAI:

Xe ở Longxuyên đi Cần-thơ...	6h. 1/2
— Cần-thơ đi Longxuyên	6h. 1/2

BUỒI CHIỀU

Xe ở Longxuyên đi Cần-thơ....	1h. 1/2
— Cần-thơ đi Longxuyên	1h. 1/2

Giá tiền bộ hành..... **1\$ 70**

Nay kính.

Le Propriétaire,
TRẦN-THÀNH-LONG.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 16

i Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng bay, tại
tiệm tôi có lòn mà đá bằng đá cẩm thạch,
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con đầu bằng đồng, mủ thuun
hàng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu
thảo mộc theo lá phán hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thư họa chơn dung nhám hình
người mà vé bằng dầu sơn vô bổ, nước
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biêu
liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous
genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIУ ấn khái.

HÀNG LỚN**CỦA ÔNG CH. BARDON***7, rue Catinat. — SAION*

Bán tàu hơi (**Canots automobiles**) dù kiêu; có thứ dè di chơi,
dè dua, dè di trong kinh rạch cảng.

Vò thi làm bằng cây dá ty (Teck)
kiêu khéo, dẹp lọng lạc, nhẹ nhàng,
còn máy (moteurs) thì mạnh, chắc
chắc, dè dùng, dè khiển, chạy mau
mà lại ít hao dầu; cái máy không hao
dầu là nhờ độ một cách thông thái
quá lè (**moteurs munis de toutes les dernières perfections**).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu
hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON
7, rue Catinat, Saigon mà thương
nghi.

Tin giá thiệt rẻ, công chuyện làm
kỷ cảng mà lại ráng sức làm cho vừa
ý mối hàng.

Cáo bạch**RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG****Của ông A. Messner***sẽ khởi sự hát*

Rạp hát ấy cất nỗi đường mé sông,
gần chợ châu-thành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đầu thứ sáu
và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ;
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù hình múa bên Đại-pháp langsa
và bên N-quot-quốc. Rạp hát này cắt
khoán khoát lầm, cắt theo kiểu nhà
hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng
nào bì kiệp. Còn hình rõ lầm coi không
chóng mặt, rõ như thể người sống
thiều có tiếng nói mà thôi. Trong rap
hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị dèn xem chơi! Dùng bô
qua uống lầm! uống lầm!

QUẢN CÁO ĐỒNG BAN

Nguyên tôi là NGUYỄN-VĂN-CƯ, cựu thư
ký Chánh-phủ và lục tỉnh Nam-kỳ, đậu
cấp bằng tài năng về khoa Luật-Pháp và ở
tại Châu-thành Long-xuyên, đương làm
Thông tin cho An-Hà-Nhựt-bao, có đóng
bài sanh ý mà khai trương một cái phòng
gọi là « Biên-sự-phòng » tại Long-xuyên.

Phòng ấy chuyên lo làm những việc kè ra
sau đây:

1^o Đặc và viết các thứ đơn trạng và lý
doan thuộc về bên bối hay là bên tòa, các
tờ cáo báo và các thứ văn khế về việc mua
bán, cầm cố tài sản, vân vân;

2^o Chỉ-giáo và khuyến-cáo những việc
chi người ta không thạo;

3^o Lãm trung-gian cho những người có
việc với nhau, đem việc cho thầy kiện v. v.;

4^o Lãnh quảng lý tài sản của người ta;
5^o Đèn hàn thể tại tòa tập-tụng, tòa thương
mại, tại các sở chánh-trị và các cuộc công-
ty xã hội;

6^o Lãnh cho vay đặc-nợ, thâu gop tư-bonds,
lợi-tức, lãnh mua bán hàng-hóa, điền-thờ,
vân vân;

7^o Điền dịch các thứ tờ giấy ra chữ nhỏ,
chữ quốc-ngữ và chữ Langsa

8^o Lãnh mua những việc tranh tụng nào
người ta không đủ sức kiện được. vân vân.

Vậy ai có những việc chi thuộc về mấy
khoản đó, hoặc việc làng, việc tông, việc
buôn bán, việc nông-lâng, kỹ-nghệ cùng
các việc nào khác nữa mà không thông,
không chắc, thì nên đến tại phòng Biên-sự
ấy mà hỏi thăm, đã khôi tốn tiền, lại còn
rõ việc. Chừng nào ai có cây phòng ấy giúp
việc thì mời liệu tình tiền còng.

NGUYỄN-VĂN-CƯ, Cần khái

Je ne fume que le NIL
papier à cigarettes
LE MEILLEUR

DENIS FRÈRES, seuls agents

