

DEPOT LEGAL

NĂM THỨ NHƯỚT. SỐ 48 — MỒI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 13 DÉCEMBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 報

DỊNH GIÁ BÁN  
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ
Trọn năm..... 4 \$ 00
Sáu tháng..... 2 50
Bản chữ langsa
Trọn năm..... 3 \$ 00
Sáu tháng..... 2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa
Trọn năm..... 8 \$ 00
Sáu tháng..... 3 50

MỒI TUẦN

in ra ngày thứ năm

Chủ nhơn:

VŨ-VĂN-THOM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ bút:

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bồn quản mà thương-nghi,

Đề chò  
gởi thơ và mandat:  
TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
Quản-lý AN HÀ  
Boulevard - Saïnenoy  
CANTHO

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.  
Bán lẻ mỗi số 0\$ 10.

## MỤC LỤC

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1.— Cáo bạch.                        | 7.— Tuần Lâm-sanh, Xuân-Nươn. |
| 2—Quan Toàn-quyền viếng Tịnh Căn-thơ | 8.— Đạo hảo phô thang.        |
| 3—Lễ rước quan Toàn-quyền.           | 9.— Tiểu quai.                |
| 4.— Quốc dân phủ thuật.              | 10.— Âu châu chiến luận.      |
| 5.— Đề chèt bán heo.                 | 11.— Thi tập.                 |
| 6.— Nhứt dạ sanh nhị kế.             |                               |

**LOI RAO**

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thầy dờn có danh tiếng  
cô lập một bộn nhạc Langsa 25 người,  
đều các thứ kèn, cho những người An-  
nam học, hơn sáu năm nay đã lập rành  
rẽ đủ các thứ bài theo cách thức người  
Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas,  
Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies,  
Airs Nationaux và Marches fol.èbres) cũng  
như các bộn bèn phương tây.

Bã hơu hai năm nay, bộn này có dự  
nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các  
quan Langsa; cũng chơi nhiều chòi đồ  
hội người Langsa, Annam; tại bón-kèn  
đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon,  
và Luc-tinh đều nghe danh, lại các nhựt  
báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Luc-châu, qui ông, qui bà,  
như có diệp chi, hoặc ngabinh hòn tang  
chè, ăn lè tân quan, nên viết thơ cho ông  
SERSOT, mà thương nghị; giá cã dành  
ranh, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá  
nhé; trước là đến giúp cuộc vui theo  
kiêm thời, và làm cho đẹp lòng qui ông,  
qui bà, chẳng nệ tốn của mà xem thấy  
con nhà Annam càng ngày tần bộ.

MONSIEUR SERSOT,  
Chef de l'Harmonie Indigène  
N° 55 Rue Richaud.

**BÁN**

Có người muôn bán một cái  
MÁY VIỆT hiệu ADLER  
còn tốt lắm.

Một cái xe máy đẹp hiệu  
**LE ROCHE**

bánh cây, ru lip chặn có dùi đũ phu  
tung, có gạt đờ sên, cà thảy  
còn mới lắm.

Một cái MÁY MOTOGODILLE  
sức mạnh hai mả lực rưỡi  
(2H.P. 1/2)

còn tinh hảo allumage par magnéto

máy nay tra vò ghe lường cùng tam  
bàn chạy mau lâm, một giờ chạy  
đặng mười hai ngàn thước.

Ba món nói trên đây đều bán  
rẻ lâm, ai muôn dùng xin viết  
thơ cho Báo quán An-Hà Cân-thơ  
mà thương nghị.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ****HIỆU TÂN-PHƯỚC**

Đường kinh lắp — Cân-thơ

**NGUYỄN-THỊ-NỮ**

LÀ CHỦ TI

Kính lời cho qui ông, qui thày rõ,  
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tẩy,  
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng  
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch  
sẻ, bánh thi đẽ trong tủ kiến có rọng  
nước, kiến lén không dặng, ruồi bu  
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai  
muốn mua ở nào thì chỉ người trong  
tiệm lấy trao cho.

**CÁO BẠCH**

Từ ngày An-Hà khởi sự đèn  
nay: nói cho phái khán quan quái  
vị cũng gần tới ngàn, là vì quái vị  
cô cặp bạn đồng bang. Nên cũng  
nhớ một ông một ít mà giúp nên  
Bón-quán tuân nghiệp vững bền  
song còn nhiều quái vị mảng lo  
việc lớn mà quên việc mọn, ày vậy  
Bón-quán xin kính nhất chư quái  
vị cháng nê công gởi giüm man-  
dat tiên nhựt báo thì Bón-quán rất  
cám kính ngàn ngày; hạnh thận,  
hạnh thịnh.

An-Hà kính bạch.

*Quan Toàn - quyền tổng - thông  
Đông-dương và quan Phó-soái  
Nam-kỳ.*

Ngày 6 Décembre 1917 3 giờ chiều,  
quau Toàn-quyền Albert Sarraut và quan  
Phó-soái đến tại Cân-thơ. Khi ngài mới  
đến, từ cầu tàu bước lên, hai bên Tây  
Nam các quan vãn vò mấy thày và tòng  
làng đến ứng trực mừng rỡ rất nêu  
nghiêm kinh; còn bón phố cũng sảng  
lòng kinh mèn dã lầu, nên không hứa  
trước, mà tự nhiêu cả phố xá đều dời  
pháo một cách vui mừng, quan chủ tinh  
có dẽ ngửa xe hơi rồire ngài, mà ngài  
di bộ, hành vô xa tịch (dì khong có dấu  
xe), hai bên đường có đặt bàn hương: án  
vọng của các làng và các chùa; bàn của  
làng thì có người hương chúc lớn đứng  
bầu lề, bàn của chùa thì có ông hòa thượng  
hay là ông kiết ma đứng hầu nguyện,  
hết thày trước hơn 50 bàn, nhiều bàn  
chưng hực hờ rất nêu lộng lạc; ngài  
đi ngang mỗi bàn đều đỡ tay lên chào  
kính; chưng ngài đều định quan chủ

tinh, thì quan chủ Hô hỉ đọc bài chúc tụng  
rất nêu từ huê thanh nhã, đọc vừa dứt  
tiếng: Quan Toàn-quyền trả lời như sau  
châu (tiếng trả lời như hột châu liên liêu),  
tiếng nhỏ tiếng to, rất nêu có ôn, lương,  
cung, kiệm, nhượng, (như 5 đức của  
đức Khổng-tử). Kế 4 giờ chiều ngài ngự  
kiá đến viếng nhà thương, mỗi phòng  
trong nhà sanh nhà bình ngài cũng xem  
đủ, đều uối nhà từ có 1, 2 bình gáo chết  
năm đó, ngài chẳng tưởng qui thể của  
ngài, mà cũng thản lâm dĩ quan, (dèn  
gáo mà xem). Ấy là ngài có đức thuần  
nhứt bất dĩ, (như đức của vua Văn-  
vương). Gần 5 giờ chiều ngài ngự già  
viếng học đường, trong lúc đến rồi, thì  
ngài ngồi có quan Phó soái Nam-kỳ, và  
quan chủ Hô, quan hầu bộ vệ, còn học  
trò sắp hàng đứng chung quanh, mấy  
thầy giáo đứng bao gáo đều có thứ lớp;  
còn quan đốc học là M. Sentenac đứng  
trước mặt ngài mà đọc bài chúc tụng,  
giày phút vừa dứt tiếng, thì ngài trả lời:  
Kỳ ngôn như nọc, xuất ngự hữu chương  
(lời nói thanh thao, tiếng tăm nhoán nhã);  
lại có một trò ra đứng đọc lời chúc, vừa  
dứt tiếng; thì ngài lại nắm tay ượng niệu  
yêu thương rất lâm; Rồi ngài lại gáo mấy  
thầy giáo dạy dỗ khuyên lơn, ngài lại đi  
siap vòng theo học trò đứng sắp hàng  
ấy; rồi ngài đi thẳng qua xem trường  
nói; thiệt là đức hoát đặc đại độ ủa  
ngài không một mảy mà sai sót. Ước  
hơn 5 giờ rưỡi ngài ngự già viếng lò máy  
nước, máy điện khí.

Rồi 6 giờ ngài viếng nhà Công-sở Tân-  
au; khi ngài gần đến, thì pháo nổ vang  
rần, nhặt thiêu chập trời, đều khí tỏ rạng  
tự bể, cờ treo búa giăng mây néo; kế  
ngài bước vào nhà công-sở, thì các ông  
hương chúc tuổi tác mặc áo rồng khăn  
đeo đang trang nghiêm kinh, rồi cứ theo  
thứ tự lạy, ngài thấy vây đồng lòng ái  
truel; chưng ngài, kè quan chủ quan châu  
thành là quan phủ Đô-quang-Trú đọc bài

chúc mừng, nghe : Càng thêm động cái lương tâm của ngài rất lâm ; coi kỹ có sác đối, tình hình như : Một là chạnh lòng nhớ Mẫu-quốc, hai là cảm thương lè-thứ Nam-kỳ một lòng với người Langsa ; khi quan chủ quận đọc vừa dứt tiếng thì ngài trả lời lại ngôn ngữ như lưu, câu câu đều có ý cáo dối châm qui (dạy bảo chí thêm), tiếng dù những lời châu cơ dượt thạch, (vàng đá khán khít).

Qua đến ngày 7 Décembre 1917, 6 giờ rưỡi ban mai, ngài ngự giá lên Ô-môn, có hương chúc các làng và bốn phố dọn bàn hẫu dón nghinh tiếp, lại có quan chủ quận Bốc - phủ Nguyễn-văn - Khoa đọc bài chúc tụng, hối lên Ô-môn ngài ghé lại làng Tbới-bin và Luông-tuyên, thi hương chúc y quan chính túc, cứ theo thứ lớp giữ lễ lạy ngài ; rồi ngài lấy cái lương tâm của ngài thương mến con nhà Annam mà diễn thuyết ; có thày thông ngôn M. Thịnh các nghĩa lại cho hương chúc và dân chúng đều nghe, lời nói tiếng nói của ngài rất có khoan hậu nhơn đức lâm.

Đến 10 giờ rưỡi ngài trở về viếng trường nữ học Đường, bà đốc học Téaud đọc bài sự dạy dỗ trẻ con, thì ngài cũng khuyên sự dạy dỗ. Đến 11 giờ ngài lại nhà in hậu giang và An-Hà-Nhựt-Báo, ngài coi dù các máy in ; kế ông trạng sư Gallois trân trọng với ngài, ngài mới hay rằng : nhựt báo có in hai thứ riêng : chử tay và quốc-ngữ, rồi ngài biểu dam từ nhựt báo quốc-ngữ cho ngài coi, coi hỏi kỹ lưỡng có ý vui đẹp lâm. Đến khi ngài ra về, thì ngài từ già chặng lời sót một người chửen hô, đến dòi ngài cũng bắt tay tôi mà từ già nưa, (ấy là : dì chí tôn nbi lê bắt thỉ ur chí ty). Ông thiệt là hồn hậu từ huê rất nên lê nghĩa. Buổi chiều ngày ấy, ngài ngự giá vô Cái-rango, Mỹ-khánh, Xà-no, Phong dien và Cầu nham, thì ngài cũng dam tất cả của ngài dạy dỗ người chúc việc, và thương mến kê lê dào

trong xứ in như con đỗ. Đến tối ước 8 giờ các quan Langsa và quan Annam, mấy thày và mấy ông diễn chử rước ngài đến văn thư phòng, lặng mà dài ngài một liệc rượu cho thoa tẩm lòng bấy lâu trong ngóng. trong cuộc đó có quan trạng sư Gallois đọc một bài chúc tụng, đọc rồi, thì ngài càng thêm cảm động xót thương con nhà Annam, lại càng thêm yêu mến các quan Tây, Nam, văn võ, và người chúc việc và muôn dân trong xứ tinh Cantho.

(Còn nữa)  
Nguyễn-tết-Đoái.

### Lễ rước quan Toàn-quyền

### PHU THÈ ĐÀM LUẬN

Úa ! Tía nó dà vê dày ! Vậy chớ đi hồn dón quan Toàn-quyền thê nào, thuật lại cho tôi nghe với !

— Lật dật gì nghe ! Nói ba ngày cúng không hết chuyện. Bữa đó ghe ra tới chợ đầu chừng sáu giờ rưỡi, vừa ló mũi vò vám, tôi ngó lên bờ : Ô ! đèn duốc sáng lòa quá sao giăng trên trời trong đêm tối. Tôi liền biếu tiề nó chèo buôa buôn, vò ghé bến thấy nào ghe thương hô, tàu dập, tàu hơi, nào ghe tòng lảng tới trước đậu thỏi chật sông ; Tôi nhảm có chỗ gán cầu tàu chệt ngay tiệm ngũ..... còn rộng rộng, tôi bèn cho ghe rǎn vò đậu đó. Kể tôi sửa soạn áo Khăn buôc lên bờ dạo xem thành phố. Tôi đi dài theo đường mé sông, ôi Thôi ! thiên hạ dập điệu, khách nhà quê, người thiêng thì lui tới, tới lui, trai gái gần dụn mặt. Còn trong tiệm thì buôn bán lăng xêng, nhiều ông hương chúc ngoa nguê, trà rượu. — Tía nó có vò ăn uống như người ta vậy không ? — Không ! = Sao vậy ? Gặp cuộc vui cũng nên phí dời đồng cho thoa tẩm tình với thiên hạ ! — Chớ mà nó không biết tánh tôi sao ? Tôi sợ ngon chén rồi, mè lâm mà sah quẩy, e khi đó quán xiêu đình, dè tiếng tốt nơi chợ búa ! — Biết giữ vậy cũng khá da ! —

Rồi tiá nó đi coi chi nữa ? — Bi lần lần tới một lò nhà ngồi mới cắt theo kiều tay, ngó vò sáng rờ. — Nhà ai vậy. — Nghe nói của một ông Tây ở Saigon, cắt làm rạp hát bóng. Mà có hát bài An-nam nữa ! — Tía nó có vò coi không ? — Không ! — Té ra cũng không ! — Nghe họ nói bát bóng coi không hiểu được tích. Còn hát An-nam, bạn này hát cũng khá mà không có đào bay. Vì vậy cho nên tôi không thèm coi, chớ tiết chi năm ba cát bạc ! — Tía nó là dòn ông, mà coi hát cũng ưa đào vây sao ? — Chớ sao ! dòn ông thì ưa đào, còn dòn bà thì ưa kép ! (Xin lỗi ! Có người vầy, có người khác.)

Đó rồi tôi thẳng thẳng tới chợ. Trước chợ và phía trong đều có bán đồ ăn những là mì, cháo, bánh trái kia nọ, bọn bọn thèi tôi đứng coi một bối và tướng thám trong trí : Tía nó tướng ai đó ? — Tướng ai dâu ! tướng là tướng vây : Tinh-thanh Cán-thơ rộng lõa, nhà cửa nguy nga, phố lầu chớn chớn ; miệt Hậu-giang này, Cán-thơ là đệ nhứt ; mà nhảm lại cái chợ nhò quá, cắt sùm sụp coi không xứng. Đường nghỉ vây vùng nghe la ép ! ép ! tôi ngó ngoài lại thì thấy một cái xc kéo chạy qua khỏi rồi, mà người ta còn nói xe quan lớn, chớ tôi không biết ông nào đó. Kể tôi bước tới nhà việc Tân-An, thấy thấp đèn khi đủ màu tam sắc, cờ các nước Đại-Pháp và Đồng-Minh treo khít khít với nhau như năm ngón tay vậy. Thật là xin đẹp quá ! Từng trên, mặt tiền mặt hậu có treo de ra hai tấm thêu quyền đê chử. — Đề chử nói làm sao, a tía nó ? — Biết đâu ! Úa ! sao không biết ? Minh là người chử nghĩa thi văn, mà nói vây thiệt túc quá ! — Tức giông gì !... Chử Langsa, chử phai chử Annam sao mà... — Chử tia nó không bồi người ta sao ? — Có một trò cắt nghĩa rằng : trong mấy chử đó có tên quan Toàn-quyền và chúc cho ngài «lộc

thọ trường xuân» ! Boạn tôi bước vô trong và xin phép lên lầu coi, thì cách dọn phong nghỉ rất đẹp, kiều tay oam xem lộn rõ ràng, nọ lư chấn, tiền bàng, lò bộ, ánh màu hồng như mặt trời mọc cao cao ! kia có cây kiên vật trồ màu xanh, đường lan huệ đua tươi trong đất Thuần ! Lại có bong một cái lầu, thắc dún những hàng cây, bình long trụ ưng cháu nơi đồi thanh tri. — Sái lầu đó để cho quan ta ăn quyền n'đi phải không ? — Không ! Bong ra dặng mà tò lòng nghinh tiếp trọng thể, ngài thấy đó cũng như ngồi vậy !

Sau sẽ tiếp theo  
L. T. T.

### Économie politique Quốc dân phú thuật

Bên Đại-Pháp có luật ngày 7 Avril 1900 cấm cho vay quá bốn phần mồi năm về việc hộ và năm phần về việc buôn bán.

Còn bên Nam-việt ta chiểu theo điều 134 luật Hoàng-Việt, thì cuộc cho vay chẳng dặng quá ba phần mỗi tháng, lại tiền lời chẳng dặng thâu quá tiền vốn. Nếu ai cho vay quá hạn ấy, thì tòa được giám xuống theo thê lệ định, lại còn lấy số lời thâu dư, mà trừ qua số vốn.

Qua đến năm 1914, quan Toàn-quyền cởi Việt-Nam ta ngã vì phản-lợi ấy mắc lâm, làm thiệt hại cho dân nghèo, là ngài có ý muốn xúi ta mau tấn hóa, nên ngài thương từ vê Chánh-Phủ Đại-Pháp mà xin định hạn phản lợi sút xuống.

Bởi vậy, mới có chí dụ ngày 15 Mai 1914 định mỗi một năm, phản lợi mình trước định với nhau, chẳng dặng quá 12 phần ; nghĩa là : mình cho vay 100 đồng bạc vốn, mỗi năm, mình chẳng

dặng ăn lời quá 12 đồng. Còn phân lợi hiệp-pháp thì tam phân; nghĩa là: khi mình không có giao ước số liệu lời, hoặc kè từ ngày mình vào đơn mà kiện nợ thì tòa cho phép ăn 8 đồng bạc lời trong một trăm đồng bạc vốn mà thôi. Tuy đã có thể lệ định hạng phân lợi nhẹ nhàng cho dân tộc ta như vậy, mà còn nhiều kẻ trái chủ bất nhơn, nhứt là mấy cậu chà Chetty vì lợi hơn nghĩa, kiêm thể thân thân cho được đòi ba phần lợi mỗi tháng, mà giấy tờ thì họ làm không sai luật chúc nào. Các thế ấy lấy làm là kíc, chẳng nên chỉ ra đây làm chi.

Cái chỉ dụ ngày 15 Mai 1914 đã nói trên đó, quan Toàn-quyền ban hành trong cõi Việt-Nam ta là ngày 2 Juillet 1914, nhơn diệp ấy ngoài ban hành luông luật ngày 19 Décembre 1850 định hình phạt tội phong-trọng-lợi-tύ và luật ngày 12 Janvier 1886 hưu hý luật trước đó, về khoản phạt kè phong trái quá phép trong cuộc buôn bán.

Ấy vậy, theo thể lệ mới, thì kè từ ngày 2 Juillet 1914, trong phép cho

vay đặt nợ, hoặc thuộc về việc hộ, hoặc thuộc về việc buôn bán, thì mỗi năm người trái chủ chẳng, dặng ăn quá 12 đồng bạc lời trong một trăm đồng bạc vốn. Nếu ai cho vay lấy lời quá số ấy, thì chẳng những bị tòa giám lời mà trù vô số vốn, mà lại tòa còn phạt về tội phong-trọng-lợi-tύ, nếu người cho vay ấy có thói quen vi phòp nhiên lão. Tội phong-trọng-lợi-tύ bị phạt tù từ sáu ngày cho đến sáu tháng còn tiền vay thì đều phao nứa số tiền cho vay.

Trong việc buộc tội ấy thì tòa phân biệt việc hộ với việc buôn bán: nếu số nợ thuộc về việc hộ thì tòa chiếu luật 19 Décembre 1850 mà phạt, còn như số nợ thuộc về việc buôn bán, thì tòa chiếu luật 12 Janvier 1886 mà tha ngay (1).

(San sẻ tiếp theo)

Nguyễn-văn-Cử

(1) Về phép phân biệt, việc nào là việc hộ còn việc nào là việc buôn bán thì là đồng dâng lâm, lại không thuộc về đề mục « Quốc dân-phú-thuật » nên tôi xin đề đến lúc tôi diễn nghĩa luật thương mại, tôi sẽ phân rành.

Từ khi mở hội Quốc-trái tới nay; thiên hạ cho vay được như vầy:

NAM-KỲ	CAO MÈN	CÁC XỨ KHÁC
	fr.	fr.
26 Novembre 1917..	56.457.80	146.56.90
27 id. ..	1.350.00	13.720
28 id. ..	87.825.15	68.720.50
29 id. ..	94.462.20	3.052.70
30 id. ..	208.423.95	13.428.55
	3.408.00	
	173.729.00	165.531.80
	6.000.00	7.546.00
1 <sup>er</sup> Décembre 1917..	184.463.40	219.314.20
3 id. ..	329.280.00	25.725.00
	21.159.00	332.984.00
		29.155.00

Cộng chung 2.338. fr. 95 + 112.173 = 2450.283 fr. 95.

Ay là chưa kè mấy hàng bạc khác cũng có thâu mà chưa biết bao nhiêu.

## Đề chèc bán heo nghé!

Đêm năm canh không an giấc, giấc mơ màng giận lù cao heo! Ngày sáu khắc chẳng no lòng, lòng tức tối cũng bởi mấy thằng bán thịt.

Mới đọc báo Công-luận thấy nói về khách làm nũng không bán thịt tại Tân-an, nên Annam đều ta nha thiết xí vì không có thịt mà ăn! Cái mới kỳ cho! mình đã ra công nuôi heo, xác chuối, hái rau, nấu cháo, gánh hèm, chịu các đêu cực khổ tẩm rửa, dưỡng nuôi ca cùn, chịu đờ dày không nhầm mùi. Sắn sóc cho đến mập ú, lớn xộn, tới chừng đó hết cực và thấy mỏi sướng rồi. Là vì có cái đem ra mần thịt mà bán và thu lợi, Cái này mang vận Annam còn ủng lâm, cực thi có mà sướng thì không. Ai dại! Coi heo lợu rồi; kêu ba thằng khách cao thịt bán mắc bán rẻ cho nó, trao cái mồi lợi, cái sung sướng cho nó, Lợi vì sao? vì mấy thằng cao thịt làm giàu được, đem lùi về Tàu, chớ Annam ta nuôi heo mà bán ít có ai khă dâu. Vì nuôi một con heo kè hết tiền lùi phí thì chẳng lời chi ráo, bắt dì lợi dôi ba cái một đồng đó thôi. Chớ kè công cáng thì té ra lò. Còn Khách tốn công thọc huyệt cao lồng mà thôi. Mà một con heo nó lời bốn năm đồng cũng có. Sướng là vì nó không chịu nhọc nhằn, đờ dày, mà ăn uống thịt-bà bĩ bẩn hơn kè làm ruộng cây sâu cuốc bầm chài gió giấm sương mà ăn uống hui hút niêm muối. Ủ! ngoài thiên thị chợ búa, có lò heo công-ti chẳng nói chi. Chớ trong làng khách nó trú ngụ cao heo mà bán cho nội làng dùng. Coi nó sung sướng có của hồn ta! Phải chi tại châu thành đồ thừa có lò công-xi phải dấu giá mới dặng. Vậy chớ trong làng có dấu giá đâu? Sao chẳng thấy người Nam nào làm hàng heo, cứ nói Nam cao

thua khách. Nè! Nam làm bieng hơn khách, chớ nếu làm không thua đâu!

Huỳnh-văn-Ngà (Trà-vinh)

## Nhứt dạ sanh nhị kê

(Tiếp theo)

Bảy giờ trời hời còn khuya,  
Âu ta vào nghĩ ngò chia vui mắng.  
Nhân rằng nó mắng ngoài sân,  
Ai cho nó dám nói nhẫn chủ nhà.  
Cái thằng lớn mặt dữ că,  
Ngày mai tôi quyết chém tha tội này.  
Trí rằng xin hậu giải khuây,  
Tuy vẫn nó lôi mắng nẩy mắng kia.  
Xin em dung chế nó đi,  
Hết người trung trực vậy thì chớ sao.  
Em coi từ già mới vào,  
Nhà ta sửa soạn cách nào thấy chém?  
Nội trong tôi tớ ai bằng,  
Lại thêm có đủ ngù hùng tam cang.  
Từ đây Trí rất tin nàng,  
Tin Thường còn quá hòn hàng ruột gan.  
Cho nên thong thả dôi dàng,  
Thường, Nhân giao cấu chẳng màn sơ chí  
Gầm trong thà sự thiếu gì,  
Bởi tin nên mặc kẽ thì gian nhân.  
Xem qua xéc lại trong trán,  
Ngán thay cho lớp hồng quần gian phi.  
Gạt chồng mưu lập kế thi,  
Dầu cho thán quí ngã khi khó lường.  
Tuy cười mà giấu dao thương.  
Khóc mà trong dạ vui thường biết đau,  
Kiếm ong nọc rồng độc sâu,  
Đàn bà gan dạ càng hẫu độc hơn.  
Hùm sanh ba miệng chẳng can,  
Đòi bà đòi dạ kinh hoản sợ thay!!

Thơ rằng:  
Những lời bên gối dù tin sao,  
Chót lười nhơn tình bén quá dao.  
Giềng mối cang thường còn dứt dặng,  
Anh em huynh đệ thấy xô nhào,

Trụ hút xả tắc vì nàng Kỳ,  
Châu mít cơ đở bị ả Bao.  
Nhân với anh hùng ngàn thuở tời,  
Nhưng lời bên gối dù tin sao?

Chủ nhà dày từ khéo gày tuồng,  
Sự thế tràng đồng gầm cò huông.  
Rửa chén nấu cơm rẽ xuồng bếp,  
Nưng khăn sữa tráp kéo lèn buồng.  
Ba mươi đồng dẩn so tiền rưởi,  
Một phát chỉ cần nồi bạc muôn.  
Mới hảng gối rơm mang áo gấm,  
Trèo thang đi guốt cúc nhơn luồng.

Tưởng nghĩa tôi đòi phước quá may,  
Chủ nhà thương đến dè ai hay.  
Quơ quáo sảng thế mồi gần miệng,  
Bốc hốt tiệm bể của dưới tay.  
Đá sát tham chi dâng với diếm.  
Tinh xuân phải quấy dép cùng giày.  
Nơ trần deo duỗi trang hào hộ,  
Vay tạm đời mò trả tối nay.

Sai công day chuyện sớm khuya a,  
Đày tờ duyên ngầm đẹp chủ già.  
Say sắc ham sảng quên dục chó,  
Vui hương rảnh việc khôi chăn gà.  
Dung cơm vừa nước quen mày mặt,  
Sứa tráp nưng khăn thè ruột rá.  
Chìm nồi thuyền tinh kiêm cõi dã,  
Thành nghiên lũy sắp cũng vĩ a.

May sao may quá đòi là may,  
Đày tờ chủ nhà vây cũng hay.  
Mến tiếng quen hơi thường thấy mặt,  
Miếng trầu diếu thuốc đã quen tay.  
Ra công bồi đắp cơ đờ sô,  
Ráng sức au lo sự nghiệp này.  
Thìn trước Lưu-chương cùng Lử-hậu,  
Ngàn thu còn dẽ tiếng về đây.

Nực cười con tạo khéo trêu a,  
Đày tờ phước dư lấy chủ nhà.  
Sáu khắc giặc trưa không dậy chó,  
Năm giờ dày sớm chẳng nuôi gà.  
Vun trồng rau chuối chăn gà vịt,  
Săn sóc cảm hém dường ngồng nga.  
Duyên kiếp xưa nay đã có mấy,  
Nghìn thu dẽ kiểm dăng đâu mà.

Huỳnh-văn-Ngà (Trà-vinh)

## TUỒNG LÀM-SANH, XUÂN-NƯƠNG

Huỳnh-văn-Ngà (Trà-vinh) Soạn

*(Tiếp theo)*

**XUÂN NƯƠNG THÁN:**  
Song thân hè!  
Khâm ta bộ lụy quyền quyền!  
Bán dạ bối hồi châm bất yên!  
Thiên lý quang san thiên lý mục,  
Thần làm hoài vọng thần tam phiền!

**Hữu VIẾT.** — Như thiếp ni là: Đoái trời  
chiều bóng xế luồng than, nhìn non tôi  
ngúc mây bóng chạnh. Cầu từ đức chuyên  
nghề họ Mạnh, chửu tam túng dõi néc  
nàng khương. Thiếp Bào-thị Xuân-  
Nương, Chồng Lý-gia Lâm-Si. Từ tôi kết  
bạn cùng phu quân tôi từ ấy chí nhắng  
nay, thời: cúc thoản mảng chờ thu mà  
vỡ nhụy, sen đật dờ đợi hạ mới đơm  
bông. Bèn năm canh giise bướm chực  
phòng không, ngày sáu khắc tinh ong  
ngơ mùi lạnh. Chùi tôi nghĩ lại tôi thương  
chồng tôi cha chà là thương này: Bèn  
sách phu thi theo đạo tháo, còn tôi về  
lâm dâu me chồng tôi ba năm nay, cháo  
cơm trà nước kinh me hiền. Giăng mùn  
trại chiều phạt dã yên, nhưng mà, trộm  
dẫu thảm yêu lòng rất ngạc. Cha chà!  
Thưa mảng phu quân! Thưa phu quân  
ngồi.

**LÀM-SANH VIẾT.** — Em ôi! Huê kia sao  
héo mặt, mà liệu nọ có cháu mày. Hé  
số xui loạn lè cắp phụng lia bầy, cẩn duyên  
khiến cá chia dâng chim lạc bạn, vây chờ  
mẹ di dâu a em?

**XUÂN-NƯƠNG.** — Thưa phu quân, trong  
trường mẹ còn đương giặc thoán, ngoài  
mảng em hối chực hơi nóng nứa mớ!

**LÀM-SANH VIẾT.** — Em ôi! Lai đây phân  
đạo vợ nghĩa chồng, nên mà em ngồi đó  
sợ bế cha nỗi me. Em ôi! Từ em kết bạn  
cùng anh tự thử chí tư thời, trước sân  
vắng cụm loan chối liều, còn, dưới gối  
không điểm hấy mong xà. Em nghĩ lại

đó mà em coi, có phải à, vương chí  
hồng, năm tinh đã có ba, ý mẫn rǎn mà,  
nghén con đỗ nghe qua đà chẳng một?

**XUÂN-NƯƠNG VIẾT.** — Thưa phu quân,  
như tôi cùng phu quân là: Chịu tiếng oan  
rắng vợ yợ chồng chồng, đó mà thôi,  
chờ mang lê ức rất buồn buồn thẹn thẹn.  
Bó phu quân này nấy, dứng trách thiếp  
không thai không nghén, bởi tại ai đó  
vậy a phu quân? Cũng vì ai rắp ngõ rào  
dâng, đây phu quân? Chờ như em là:  
nhớ thương em cũng nhớ thương, nhưng  
mà ấm lạnh chàng không ấm lạnh. Tôi  
lấy đâu mà tôi tai thai nghén a phu quân?

(Còn nữa)

## Đạo hòa phó thang

Nhiều chỗ dí doan cồn tin theo sự già  
mang đổi thế. Lâu lâu có xác ông này  
bà kia lên nói ông chi đó, bà chi đó nhập  
vào ợ ngáp tung bừng túi bụi.

Như tại Ba-liêu bay là Đa-lộc (Trà-vinh)  
có một người dân ông xun là xác của  
ông Quang-Công. Nói xứ tu Quang-Công  
lắm nên trân trọng người xác. Xác này  
nghèo. Bị lén hoài không làm gì được  
mà bạch thủ. Hay là tại cậu này làm  
biếng, kiêng chửi tóc nuôi thân cho dễ.  
Chắc vậy chờ gì. Trong xứ đó hay dãi  
ăn uống, cháu cắp cho anh ta, lại nhờ  
đó cúng kiến ăn không hết. Cho đến đỗi  
mỗi năm người ta hùn tiền mà đóng giấy  
thuế thân cho va nứa. Thường niên lối  
chừng tháng sa mưa giông, hay sao  
dịch khí, thì anh ta ợ ngáp lêu lién.  
Xun rằng ông bên Tàu qua đồi dịch cho  
Annam. Bó rải thiến hạ rùn rùn, thứ  
nhứt là đòn bà, đỗ thang dài ngoài đường  
quạt hùn lên cho dò, kẽ xác ông bắt từ  
đầu nay chạy tới đầu kia dòi ba hận. Ai  
ai cũng đều tin nói rằng lén thiết nên  
không sợ nóng. Chư تكون nghĩ coi! Nó đã  
kiêm chửi tóc làm ăn mà sợ làm sao? mình  
khi không nên sợ nóng, chờ nó có sở

lợi có sợ bao giờ? Thí dụ như quạt nóng  
bằng một trăm cái đó, mà lúc ai rược  
chém giết mình, mình chạy tới đó củng  
đường, củng phải chạy nhau qua đường  
thang ấy mà trốn. Trong đời chuyện gì  
cũng có người ta làm, kè việc kia việc  
nó đều bởi sở lợi sinh nhai mà ra. Thời!  
Nói quang-Công lén thiết, bắt đút đầu  
trong lu nước đầy chừng nứa giờ coi  
có ngọt không? Chẳng luận chi đứng  
trong lữa im lìm mà cháy.

Mà cũng may! Có khi lên như vây rồi  
bớt ôn dịch. Là tại vầy: Bị mồi lán lên  
thì đốt thang đốt pháo nhiều quá. Trong  
thuốc pháo có diêm sao là vị giết tế vi  
chi trùng sanh ra thời khí. Vậy khi nào  
có thời khí đốt pháo trong nhà mình thì  
tốt lắm. Vâ lại đốt thang cháy rầm rầm  
không chết bớt tế vi sao? Song bởi người  
mình ít hay suy nghiệm nên thấy đâu nói  
đó, cho nên thường bị gạt lầm.

Còn Quang-công chết hối đời Tam-quốc  
đến nay cũng quá ngàn năm, hồn nào  
còn ma qua Nam-việt. Tàu bày đều nói  
láo rằng Quang-Công bay trên không mà  
biến thành. Xưa nay có ai chết mà thấy  
hồn bay bấy giờ. Lại Ngọc-Hoàng xuống  
hồi nào đâu mà phong cho Quang-Công  
hiệp thiện Đại-dế. Vâ lại Quang-Công hồi  
sanh tiên hay ghét người khác xú, nêu  
hồn qua đây thì làm hại cho Annam. Mà  
như nêu còn thì ở béo Tàu ngõ vương  
bộ cho dòng họ Lưu-Bí còn sót đến giờ.  
Chứ có dâu qua Annam? Hãy coi Tào-  
Tháo nuôi Quang-Công dặng không thì  
biết!

## Hày cho Nhà-nước vay

Muốn mau toàn thảng giặc Anh-mão,  
Tiền bạc trong rương chờ để giáng.  
Giùm Pháp té ra giùm cõi Việt,  
Giùm Tây cũng thè giùm đồng bang.

Huỳnh-văn-Ngà Trà-vinh

**TISANE**  
**Marquis de Bergey**  
DENIS FRÈRES, seuls agents

## Tiêu quai

Ngày kia Thiêm Cưng buồn, vì nhớ chồng là chú Cưng về Tào lâu quá, nên đến nhà chị em bạn là cô Sáu mà đàm đạo chơi giải khuây. (Nguyên hai cô này phuơng phi cốt cách, yêu diệu hình dung, sắc Tây Thi khá ví, tài Sơn-Dại lâm phen, lúc đó xung đèn sách đua chen, cảm kỳ biết phú thi cũng thạo.) Hay Thiêm Cưng đến cô Sáu mừng rước vò nhà, trầu nước chuyện vắn, nói cà-ké dè ngông một hồi nói qua đến việc chồng, Thiêm Cưng nhớ chú Cưng... buồn!... Cô Sáu nhớ Monsieur... (đi về Tây mấy tháng rồi) ... cũng chẳng vui!...! Cô Sáu nói với Thiêm Cưng rằng: Nè chị, sẵn điệp chí em mình đương lúc nhớ chồng, vậy tôi xin ra để một bài thi: «NHỚ CHỒNG ». Vận: « Xô, cõ, võ, ô, rõ, chị em mình làm ngâm chơi giải mượn. Cô Sáu bèn nằm xuống ngâm như vầy:

A-mua khán-khit nõ nõo xõ,  
An-phón chàng về thiếp chju cõ.  
Khuya srm ém-mè tình mang lạc,  
Trưa chiêu tư tưởng dạn ra võ.  
Bát-ti chàng díu hối tin nhạn,  
Thiếp một trong hoài hặc tiếng ô.  
Buồn hực tú-rua chàng có biệt?  
Cǎo-xà dích-nia thiếp mừng rõ.

Thiêm Cưng ngâm lại như vầy:

Chú Cưng ôi!  
Nị ngọt giao tình nguyệt lão xõ,  
Nị hơi thùng-xέu ngọt nám cõ.  
Tập xinh nị cõn vài trăng lại,  
Xé ôc ngọt trong ít tháng võ,  
Cám nị non sông kỳ kỳ thay,  
Chạnh niêm phò-cúng kết cầu ô.  
Mậu khoanh mậu xire vì thương nị,  
Ký xị nị lài ngọt nhảy rõ.

Thiêm Cưng ngâm rồi bèn nói: Đó, cõ thay không? Hai bài thi của chị em mình là chủ ý thương chồng, nhớ chồng, đợi chồng, sao mà coi tình họ như là hặc béo

dứ quá!... Tôi nghĩ lại tôi giận tôi muốn ... Thiêm Cưng mới nói lời đó, cô Sáu lật đật chờ dậy lấy diều thuốc « bich tốt » đốt hút và nói: Nè chị, tôi nói thiệt, tôi đợi... Thiêm Cưng hỏi: Dơi ai? Cô Sáu tiếp nói: Tôi đợi một tháng nữa... — một tháng nữa làm gì? .... — Nếu một tháng nữa nó không qua tôi đi lấy .... — lấy ai? .... lấy chồng khác chờ lấy ai! .... Thiêm Cưng hỏi: nữa cõ tính lấy chồng khác, chồng tây bay là chồng chẹc? — Cô Sáu mặt có sắc giận trả lời hồn hởn như vầy: Khi đón lấy tây, chẳng thèm lấy chẹc. — Vậy chờ lấy người nước nào? — Nguyên lấy annam mà thôi. Thiêm Cưng nghe nói đẹp ý cười chum chím nói rằng: Phải da, Cõ cũng đồng một ý với tôi, annam không có về Tây về Tào gì hết ở hoài với mình đồng vui đồng buồn cùng nhau. Nói rồi thiêm Cưng từ giã cô Sáu ra về..., khôi cõa, lật đật trở lại kêu cô Sáu hỏi nữa: Nè Cõ à quên... Cõ tính nữa lấy chồng annam, mà cõ có chọn dặng ai chura? — Có rồi. — Ai vầy?... — Ty tôi cùng Thầy đó chura có đều chi gọi là tình nhưng mà tôi có lòng thương thầy đã lâu. — Vậy chờ ai đó sao cõ chẳng nói phire di? — Chị sao hỏi hoài, ta nói thầy Cụ mà. — Thiêm Cưng hỏi nữa: À còn thầy Đế là ai ở đâu? — Cô Sáu tức mình vì thiêm Cưng hỏi giai quá, giận chàng muôn trả lời nữa bèn nói: Thời chị về di, mai lại đây tôi chđ thấy Đế cho; kèo tré! Thiêm Cưng lấy khăn bùm miêng cười ngoảng ngoảng từ giã ra về.

P. Bá-Đại

## Je ne fume que le NIL papier à cigarettes LE MEILLEUR

DENIS FRÈRES, seuls agents

## Ấu châu chiến luận

Ngày 1 Décembre 1917

Tin Anh-quốc. — Trong lúc đại chiến gần Fontaine-notre-Dame, Bourlon, chúng ta đã thắng và bắt được 500 tù binh. Quân nghịch công phá hướng tây miền Moeuvres bị chúng ta đánh thối; những phi-thoản của ta bay sà sà trên không làm cho quân nghịch căt loạn, liên trót 3000 kilos trái pháo cầu kỳ và các nhà Gare hư hại, và đánh hạ phi thoản kẽ nghịch. — Nhứt báo Reuter cho hay rằng thế giặc dữ tợn lắm, quân nghịch ráo sức mà giục lại những địa thế đã bị chiếm cứ. —

Tin tại Amsterdam: Phần nhiều thiền hạ tại kinh thành Berlin (Đức-quốc) tỏ dấu muôn cộng hòa; còn tại Budapest kinh thành nước Ô-trít thì dân cách mạng hè nhau mà hô lên rằng: « Thôi bãi giặc đi! »

Tin Petrograd (Nga-quốc). — Trong vụ cũ đặt giềng mỗi trong nước đã xong bùa nay. Quan Đề-dốc Balef cầm binh mặt trận hướng tây vì không chịu hiệp ý mà xin miễn chiến bài cùng Đức-tắc, nên đã thôi có người khác thế quyền.

Tin I-ta-li. — Những đội binh dai tài của Ô-trít-Sen đều bị ta đánh phá rã tan nơi Colleoreta làm cho chúng nó hết mong tấn tới miền Falougan. Quân nghịch đóng binh trên nồng Asiago phía bắc đèo Bella Brenta và sông Piave. Nhứt báo Reuter nói rằng: Ô-trít và A-lo-män thế binh cường thịnh dùng những lính mạnh mẽ như nhurt, pháo hùi cung nhiều, dùng ác khí. Tuy vậy mà binh Ý-dai-lợi hết dạ anh hùng trung nghĩa vững lòng chống cự như binh Đại-pháp cố thủ Verdun hồi đó.

Ngày 2 Décembre 1917

Tin I-ta-li nói rằng quân nghịch đương tái chiến hai bên nồng Seppe, bây giờ có ý muốn kiểm thể mà xuống dưới triền. Lại chúng nó giả đò công phá nơi Vicenze được cho ta đem cứu-bin đến mà phải bỏ mặt trận Piave.

Tin A-phor-rit nói rằng A-lo-män bị đuổi khỏi Sembao, bây giờ đóng tại mé rạch Vovuana đã không lương mà cũng không thuốc đạn. Quan Chánh tổng binh A-lo-män tên Tasel cầm binh nơi Mahenge hàng đầu với 110 quân A-lo-män, 1212 quân mới Ascaris và 2200 quân bồn địa nữa. —

Theo lời thông tin của đội quân Nga-quốc từ ngày 6 tới 20 Novembre thì không có trận chiến thuyền nào hết. Tại miền Baranovitchi binh Nga hao tồn trót ngàn quân trong khi đấu chiến vì quân nghịch chiếm địa Quyết trước hết.

Tin giày thép tại thành Vienne nói rằng Đại-thần Czernin sám định với các phái viên trong khi hội nghị tại Reichsiak và tổ rắng nước Ô-trít sẵn lòng mà hòa với Nga-quốc.

Tin Anh-quốc. — Ngày 29 Novembre ta thổi lui hai đạo binh mặt thám gần Aviou. — Tại Ypres bây giờ pháo thủ quân nghịch dữ tợn lắm, còn phi thoản của ta liên cả ngàn kilos hỏa pháo nổ nhà Gare Mérur.

## THI TẬP

### TẶNG NGUYỄN-TẤT-BOÀI, CHỦ BÚT AN-HÀ-NHỰT-BÁO

Giúp tờ nhứt-báo mẩy thu đe,  
Ngôn ngữ như lứu dáng kính dè,  
Đặt đe lời vàng nghe đẹp đẽ,  
Luận bàn câu ngọc nhám cao be,  
Vương-Duy một bức đầu hẫu sánh,  
Đỗ-Phủ tám bài chả dám sè,  
Tú siêng tài sơ buoi bút tặng,  
Tài ni giá dáng bạc ngàn xe.

Nguyễn-thuần-Hậu, Laghi

### BỘ NGUYỄN VĂN

Chủ bút tài sơ há khứng đe,  
Nội hư ngoại thiệt ít ai dè,  
Sách xưa thời đợi chè dùng dấy,  
Chữ mới bài câu dám choanh be,  
Ý chí Châu Trinh hay khép nếp,  
Buộc ràng Không Mạnh khó trương sè,  
Tự do may mắn thương đồng chúng,  
Xã hội danh đầy giá mẩy xe.

Nguyễn-tất-Đoài

### TRÔNG CHỒNG VỀ TÀU

Lang quan mau kíp phán lầy dày,  
Cách mặt kỹ nịnh thiếp ốm gầy.  
Thùng-xáng nị hui lân quá bô,  
Á-Nâm ngọt thử mồi lòng tây.  
Phòng loan vẫn vè lời na-má,  
Trưởng phung quanh biền tiếng hầy hấy.  
Nam-Thò Trung-Huê lưỡng bà cách,  
Sáu tư võ võ ợt tù khuây.

Nguyễn-thuần-Hậu, Laghi

## CỎ LỤC-BÌNH

Trời sanh thứ cỏ đậm mà xinh,  
Eo cỏ bụng no giống lục-bình.  
Úc núc má bầu coi lếu hểu,  
U nu rẽ vẫn nhâm linh dinh.  
Lao xao sóng lượng lòng nào khung,  
Lỗ xổ mura mai dạ nô kinh.  
Nước măng chả ưa ưa nước ngọt,  
Trôi lên thả xuống mặc lang tình.

Nguyễn-trung-Hợi, Cần-thơ

## CON VỊT

Giống ưa lặn lội dưới bão ao,  
Tới bùa cho ăn tiếng òi rào.  
Tới lại dấu dấu co một cần,  
Sáng ra ló mò thọc hai lao.  
Đối hối oạp oạp trên dòng bích,  
Một lúc kia kia dưới dám rào.  
Hụp xuống trời lên tẩm tép cá,  
Bắt rồi liền nuốt nuốt bão bao.

Nguyễn-trung-Hợi, Cần-thơ

## HOÀI TÌNH

Đêm đông nệm chich chốn phòng loan,  
Tường đến tình xưa lụy ưa tràng.  
Nhớ thuở đứng chờ nơi gốc ôi,  
Chạnh khi ngồi đợi chốn đường ngang.  
Trách thay Tơ-lão xe lời chí,  
Giận bấy Nguyễn-bà chả dám than.  
Hoa bướm phải chi gần một thuở,  
Khối tình khi ấy mới rằng an.

## THƠ LỐI THỜI

Phong xuân tuổi tác quá đỗi mươi,  
Thương gái nhà kia chịu lờ thời.  
Ba bảy niên rồi duyên đã muộn,  
Mười hai bến đậu kiêm chưa nơi.  
Năm canh lành leo lòng trực tiết,  
Sáu khắc ủ è bieng dạn người.  
Như sỉ những trang chờ chẳng đặng,  
Nồng-phu gặp kè túng nêu mời.

Trầm-Phái Mỹ-phước (Long-xuyên)

## KHUYẾN HỌC THƠ

Gâm trong đạo vị rất thơm tho,  
Thầy dạy phải nghe bởi các trò!  
Thi-phú ẩn cần năm bảy vạn,  
Sứ kinh ôn cố một đời pho.

Bép lời nban nghĩa mê đường tình,  
Vui đạo thánh biển đổi cũng no.  
Bình trước một mai may gấp hội,  
Ấm dời danh trọng phì lòng tròn.

F. Hóa, Cai-dinh, Bình-đức (Long-xuyên)

ĐÊ: Ngó đâu ngó đó thì vui,  
Ngó về chốn cù ngùi ngùi nhớ em.  
Ngó đâu ngó đó ngó thì vui,  
Chốn cù nhìn xem dạ sục sùi.  
Ngày vẫn lòng thương mây chữa yên,  
Đêm trường mặt ủ nước nào phui.  
Đè ngâm ai oán tàn canh lung,  
Gió thổi phù trầm héo ruột nùi.  
Ngày hời xanh xanh sao linh lảng,  
Chẳng đưa dùm tới lại thùi lui.

Nguyễn-thuần-Hậu, Laghi

## TẶNG NHÀ ÂM-CÔNG CẨN-THƠ

Khen ai khéo chế kiều Âm-công,  
Trên dưới nhìn xem thê cái lồng.  
Ren trắng dày che trùm từ phía,  
Mảng đen bao phủ khắp tây đông.  
Đầu rồng phết đỏ càng thêm thú,  
Đuôi phụng sơn xanh rất mặn nồng.  
Chẳng luận sang hèn đều hướng dặng,  
Khen ai khéo chế kiều Âm-công.

Nguyễn-thuần-Hậu, Laghi

## TRĂNG THU TỎ RẠNG

Bốn mùa thanh kiên khác nhau xa,  
Duy có trăng thu rất chói lòa.  
Rõ rõ bóng thêm soi mặt bể,  
Thinh thịnh mày nguyệt giại hành hoa.  
Hào quan chiếu nhán cùng bờ cõi.  
Ánh sáng bùa giăng khắp nội nà.  
Sáu hạp mía in màu gấm tròn,  
Tranh treo mấy lớp vẻ sang hè.

Sang hè khoái mắt nhâm hối lâu,  
Liếc thấy trăng khuya đã đứng đầu.  
Bóng thò là đã theo liêu yêu,  
Tiếng thòn dần đổi lúc canh thâu.  
Sương cùng mốc trăng bay xen sác,  
Nước với trời xanh nõi tiệp màu.  
Kè tri người nhân chẳng chẳng thích.  
Mặc tình thi túu mặc ogao du.

Giang-hưng-Long  
Cầu-kè, làng Hòa-Thịnh

## NÓI LÁO THI (thập thát)

1

Xinh xang đôi chén ấm lòng rồi,  
Nói lão trồ nghê một chuyến chơi.  
Ngày trước vật voi nơi góc núi,  
Hôm qua tróc ngạt ở ngoài khơi.  
Đà-La Thiên-Tích dâu nhường síc,  
Sơn-Bạc Võ-Tòng chẳng súc lời.  
Bão biển anh hùng đều biết mặt,  
Chư bang đại hội có thơ mời.

2

Thơ mời bữa diếp nước Xiêm-La,  
Đê ránh việc rồi sẽ trẩy qua.  
Tháng chạp tới đây còn sẩm đất,  
Ra giêng kê đó lại làm nhà.  
Cột giồng mai mốt đà dem lại,  
Lúa vựa trưa chiều sẽ dở ra.  
Tính cắt lầu vuôn rào cửa sát,  
Cao tay thì hêt bốn muôn ba.

3

Bốn muôn ba chặng có bao nhiêu,  
Cửa cái cửa tôi thiệt rất nhiều.  
Cờ bạc mảng đời đà chặng hêt,  
Ăn xài trót kiếp dê náo tiêu.  
Thạch-Sùng buồi trước e còn kém,  
Vương-Khai năm xưa tướng cũng xiêu.  
Muốn lập hàng tàu đưa rước khâ-h,  
Làm cho Chà Chẹt hêt khi kiêu.

4

Kêu cảng mặt nó chặng ai mảng,  
Tàu khói múa rỗi lập hàng thương.  
Bạc vốn tôi ra năm bảy triệu,  
Tiền lời sẽ có chín mươi ngàn.  
Chợ hàng Nhựt-bồn buôn Anh-quốc,  
Chuyên lúa Nam-kỳ bán Mỹ-baug.  
Khắp chốn hoàng cầu dầu chặng đèn,  
Đảo-Công Yên-Tử giờ theo băng.

5

Theo băng cùng chúng mới là nghe,  
Sáu mốt chiec ghe lớn tự bè.  
Thâu hạ do chơi hơn bốn thước,  
Bé hoành kết dặng bảy cây tre.  
Chờ ngàn tạ lúa chưa lem đáy,  
Chuyên tám vạn lừa dê khâm be.  
Trước mũi muôn di ra tới lái,  
Hừng đông cho đèn mặt trời đè.

6

Mặt trời đè xuống quá nhành dương,  
Trở lại vẫn phong soạn cú chương.  
Tam-quốc nứa giờ coi trọng bộ,  
Tứ-tho vài khắc đọc ngàn trương.  
Tài hay chiên gióng rồi uấm vận,  
Sức giỏi trống hối viết tám hàng.  
Năm ngoài Trung-huê di ngoạn nguội,  
Về nhà tòi cảnh chất đầy rương.

7

Đẩy rương tòi mới lục hòn kia,  
Chuột cắn ráo tron tới cái bia.  
Nồi trận tam-bành thê láp giáp,  
Phát cơn lục-tặc mang lia lia.  
Đảo hang vân cỏ đồi ba thúng,  
Bươi ogách phân thây sáu bảy nia.  
Khách trú hối mua về Hương-cảng,  
Lớp thì nấu cháo lớp thì khia.

8

Khà ăn loài chuột có ngon chi,  
Cây ớt tòi trồng mới lứu kỳ!  
Cái gốc một ôm đư sáu ngón,  
Bé cao chín thước quá ba ly.  
Trái già hái xuống do ngang mũi,  
Lá rụng quét gom đứng túi đì.  
Năm nọ Bao-Công đi châ-nga,  
Xin ăn một trái khóc li-bi.

9

Lì bì Bao-Lão có mưu sâu,  
Tôi học thâu thông mới nhiệm mầu.  
Giá vỡ một giây di sáu nước,  
Đằng vân nứa chắp dạo năm châu.  
Lên non lang hồ đều quì lạy.  
Xuống biển ngạt kinh thay xếp hâu.  
Lão tổ khen tài nên quảng đại,  
Linh đơn cho mồ dặng bài báu.

10

Hai bâu linh được giúp dàn trời,  
Tiêu trường cho thêm quạ lửa chơi.  
Miệng mờ hào quang lòa khắp chốn,  
Cánh sè che phủ mát cùng nơi.  
Muốn mua Anh-quốc này ngàn lượng,  
Ham cởi Huế-kỳ trả vạn tho.  
Ngày nọ Bé-rồng vào hái mạng,  
Thánh-Hoàng nạp dụng để roi dời.

Cần-thơ Phạm-bá-Đại (hí tát)

**Giá bạc**

Kho bạc nhà nước . . . . . 3 f 90  
Hàng Đóng-Dương . . . . . 3 87 1/2

**Thai sò 16**

Hình bằng ngón tay, muôn lật thì lật, muôn cầu thì cầu ; đội mũ mang râu, đi theo hần kiện, không miệng không răng, đội áo trẹo trẹo. Ngày dem báu rao, tối dem về xó.

Xuất vật dụng

Bản trùng Bốn quanity phung một kỳ nhựt báo.

**VILLE DE CANTHO****CASINO LÉOPOLD**

CINÉMA PATHÉ FRÈRES, LE PREMIER DU MONDE ENTIER  
Une Seule Représentation par soirée  
MÔI BUỒI CHIỀU HAT MỘT LẦN

**PROGRAMME ENTIÈREMENT**

Nouveau de la Semaine

Du Jeudi 13 dimanche 16 lundi 17 et mardi  
18 décembre 1917, à 9 heures du soir.

**PREMIÈRE PARTIE**

Xuất thứ nhất

1. Les tracteurs automobiles en campagne  
Film de guerre

Xe máy dầu chờ đỡ nâng chạy lên xuống  
núi như không không

2. Dans la cage aux Lions

3. Grand film d'art étonnant en 2 parties,  
4. comédie aux phases sensationnelles, très  
bien interprétée par La célèbre dompteuse  
Erna Morena, dans le rôle délicat de Mand  
Howard.

Cô cò Erna Morena đặt truyện này: tựa là  
(Trong chàng sự tử)

5. Les jeux du cirque des alliés à salonique

Film sur la Guerre. Nos soldats s'amusent  
en attendant l'attaque  
Binh lính hát-xiết cho hàng các quan coi tại  
xứ Salonique.

**Entr'acte de 10 minutes**

Xả hơi 10 phút.

**DEUXIÈME PARTIE: Xuất thứ nhì**

6. Le plus grand chef-d'œuvre cinématographique :

8. Succès ! **Les Mystères de New-York**

10. Grand Roman-Cinéma Américain,  
13.000 mètre, 22 épisodes, adapté par Pierre  
DECOURCELLE, sera donné au Casino de  
Cantho en 22 semaines dont un de 700  
mètres chaque semaine.

6. ÉPISODE: Sang pour Sang  
(SỰ MÀU NHIỆM THÀNH NIÊU-DO)  
(Mật-thẩm truyền tiếp theo)

LỐP THỦ SÁU.— «HAI NHƠN NHƠN HAI»

11. Commenton guérit les morsures  
de serpents

Film instructif

Làm làm sao người ta trét nọc rắn độc

12. LES CAPRICES DE GRIBOUILLETTE

Film très amusant joué par Mlle FRASCAROLY  
Cô Gribouillette sanh nhiều chừng  
(hay lắm vui lắm)

**MỸ KÝ**

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU  
ở đường Ture, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách đặng bay, tại  
tiệm tôi có làn má đá bằng đá cảm thạch,  
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khâ : con dấu bằng đồng, mủ thun  
bằng cát, chạm bản đồng, cung hoa diều  
thảo mộc theo lâ hán hiệu, vân vân...

Mô bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thư hoa chơn dung nhân hình  
người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, múa  
thuốc, múa Táu, viết chí than, họa biến  
liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous  
genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU ấn khái.

**HÀNG LỚN****CỦA ÔNG CH. BARDON**

7, rue Catinat. — SAION

Bán tàu hơi (**Canots automobiles**) dù kiêu ; có thứ dè di chơi, dè dua, dè di trong kinh rạch cảng.

Vỏ thi làm bằng cây dà ty (Teck) kiêu khéo, đẹp lộng lạc, nhẹ nhàng, còn máy (moteurs) thi mạnh, chắc chắn, dè dùng, dè khiển, chạy mau mà lại ít hao dầu ; cái máy không hao dầu là nhờ độ một cách thông thái quá lè (**moteurs munis de toutes les dernières perfections**).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON 7, rue Catinat, Saigon mà thương nghị.

Tin giá thiệt rẻ, công chuyện làm kỷ cang mà lại ràng súc làm cho vừa ý mỗi hàng.

**Cáo bạch****RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG****Của ông A. Messner**

sé khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nỗi đường mé sông,  
gần chợ châu-thành Cần-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm : Đêm thứ sáu  
và đêm thứ bảy. Hát hai xuất :

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ ;  
xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù hình múa béo Bé-páph langsa  
và béo N-ogi-quốc. Rạp hát này cất  
khoáu khoáát láu, cất theo kiêu nhà  
hát bến thành Paris nên ít nhà hát bóng  
rào bị kiệp. Cố hình rõ lám coi không  
chóng mặt, rõ như thê người sống  
thieu có tiếng nói mà thôi. Trong rap  
hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đèn xem chơi ! Đứng bờ  
qua uống lám ! uống lám !

**QUẢN CÁO ĐỒNG BAN**

Nguyên tôi là NGUYỄN-VĂN-CƯ, cựu thư ký Chánh-phủ và lục tỉnh Nam-kỳ, đậu cấp bằng tài năng về khoa Luật-Pháp về ở tại Châu-thành Long-xuyên, đương làm Thông tin cho An-Hà-Nhựt-bao, có đóng bài sanh ý mà khai trương một cái phòng gọi là « Biện-sự-phòng » tại Long-xuyên.

Phòng ấy chuyên lo làm những việc kè ra sau đây:

1. Đặc và viết các thứ đơn trạng và lý doan thuộc về bên bối hay là bên tòa, các tờ cáo báo và các thứ văn khế về việc mua bán, cầm cố tài sản, vân vân ;

2. Chỉ-giáo và khuyến-cáo những việc chi người ta không thạo ;

3. Làm trung-gian cho những người có việc với nhau, đem việc cho thày kiện v. v.

4. Lãnh quảng lý tài sản của người ta ;

5. Đì hầu thể tại tòa tạp-tụng, tòa thương mại, tại các sở chánh-trị và các cuộc công ty xã hội ;

6. Lãnh cho vay đặc-nợ, thâu góp tư-bồn, lợi-túc, lãnh mua bán hàng-hòa, diền-thò, vân vân ;

7. Diền dịch các thứ tờ giấy ra chữ nho, chữ quốc-ngữ và chữ Langsa

8. Lãnh mua những việc tranh tụng nào người ta không đủ sức kiện được, vân vân.

Vậy ai có những việc chi thuộc về mấy khoản đó, hoặc việc lăng, việc tòng, việc buôn bán, việc nông-tâng, kỵ nghệ cùng các việc nào khác nữa mà không thông, không chắc, thi nên đến tại phòng Biện-sự ấy mà hỏi thăm, đã khôi tốn tiền, lại còn rõ việc. Chứng nào ai có cài phòng ấy giúp việc thi mời liệu tính tiền công.

NGUYỄN-VĂN-CƯ, Cần khái

**Je ne fume que le NIL****papier à cigarettes****LE MEILLEUR**

DENIS FRÈRES, seuls agents

## Thuốc điêu hiệu Canon (SỦNG ĐẠI BÁT)



### BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trừ bán.

## TRUYỆN Kim-Túy-Tình-Tử

Bản này mới in ra lần thứ nhất, có chủ dân diêu-tích rõ ràng.

Nguyễn là sách gia truyện của ông THAM-TRI NGUYỄN-DU ĐỨC-HẦU, là người đặt truyện ấy. Ông TẤN-SĨ-MAI là cháu nội của ông NGUYỄN-DƯƠNG-HẦU cho chép lại và có thơ cho phép in ra chữ Quốc-Ngữ.

Có lời tựa chữ lang-sa của quan Tổng-Đốc PHẠM-VĂN-TƯƠI, hiệu dương kiêm chép BỐC-PHÚ-SƯ tại tỉnh Vinh-long, và có sự tích chữ nhu và Quốc Ngữ của ông NGUYỄN-DU.

Giá mỗi cuốn là 1 \$20

## BÁN TAI

Hội-dồng-Hài, commerçant à Vinhlong.  
Nam-Nghĩa-Lợi, id.  
Mme Veuve Huỳnh-kim-Danh, 12 rue  
Catinat Saigon.  
Bureau du journal *La Tribune Indigène*  
à Saigon.

Nhà in hậu-giang. Cantho — Imp. de l'Ouest.

*Le et approuvé par monsieur auant publication  
à Cantho le 13 Decembre 1907  
L. Dinh*

## Rất dán khen

Tiệm họa chon dung M. Nguyễn-đức-Nhuận

Gia định.

Lúc trước tôi có gởi cái hình chụp của em gái tôi là Mademoiselle Lê-thị-Cho lên mướn tiệm này vẽ khi hình về rồi gởi xuống cho tôi, nội gia quý phái tôi xem, ai ai cũng vui lòng và khen ngợi. Về thật giỗng tật không sai mảy nào.

Nếu quý-vị trong Lục-châu muốn vẽ hình cho dặng thiêt giỗng thiêt kéo và đè trâm năm cũng không phai; xin hãy gởi hình chụp sẵn, hoặc đem đến tiệm này mà mướn vẽ, thì át chứ quý-vuisé dặng vui lòng đẹp mắt. Vì tôi đã có mướn vẽ rồi, nên tôi mới dám chắc rằng: tiệm này vẽ kéo lắm.

Lê-văn-Phương.

Sécrétaire Douanes et Régies à Baclieu.

## TIỆM-HỌA-CHON-DUNG

### NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử  
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức Langsa đủ cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dịnh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ đẽ thật giỗng và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt  
thượng hạng; đẽ mấy trăm năm súng  
không phai.

Giá tiền và thước tết: Vẽ nửa thân  
(bản ảnh) buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00  
= 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce. Velours. (thử nước thuốc này  
đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté)  
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à  
l'huile) và Sơn thủy đủ thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.  
Nếu có vẽ hình, xin dời bồn tiệm mà thương  
nghi, như ở xa xin quý-vị gởi hình chụp theo  
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng  
quý-vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho quý-vị  
cách kỹ lưỡng.

Nay kinh.

Viết thơ cho tôi xin đẽ:

Nguyễn-đức-Nhuận  
Dessinateur à Giadinh.