

DEPOT LÉGAL

NĂM THỨ NHỨT. SỐ 44 — MỖI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 6 DÉCEMBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUËST
(Edition en Quôc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

DINH GIÁ BÁN
TRONG CÔI ĐÔNG DƯƠNG

Bồn chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 4 \$ 00

Sáu tháng..... 2 50

Bồn chữ langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00

Sáu tháng..... 2 00

Bồn Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 6 \$ 00

Sáu tháng..... 3 50

MỖI TUẦN

in ra ngày thứ năm

Chủ nhơn :

VỎ-VĂN-THƠM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ :

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ bút :

NGUYỄN-TẮT-ĐOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về
việc mua bán và mua
nhựt báo xin do Bồn
quản mà thương-nghị,

Đề chỗ

gửi thơ và mandat :

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Quản-lý AN HÀ
Boulevard - Saintenoy
CANTHO

Mua nhựt trình kể từ
đầu và giữa tháng và
phải trả tiền trước.
Bán lẻ mỗi số 0 \$ 10.

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1.— Cáo bạch. | 6.— Cổ kim nhơn chữ luận. |
| 2.— Phụ tá quốc trái. | 7.— Kiến tài ám nhân |
| 3.— Quốc trái. | 8.— Phong hóa cách ngôn. |
| 4.— Quốc dân phú thuật. | 9.— Họa vô đơn chí. |
| 5.— Trí xảo dăng khen. | 10.— Đời hay cần dùng. |

QUAN TOÀN QUYỀN SARRAUT VIỆNG TỈNH CÁN-THƠ

Ngày 6 Décembre

- 1 GIỜ CHIỀU. — Quan Toàn-quyền đến Cái-vồn.
 3 GIỜ CHIỀU. — Ngài qua đến cầu tàu Cán-thơ.
 Rồi kê võ Trường-bổ ra mặt Viên-quan Chử-sắc.
 4 GIỜ CHIỀU. — Ngài sang viếng Nhà-trường Tỉnh, Nhà-thương, lò máy-nước
 và máy điện-khí, rồi 6 giờ thẳng ra nhà Công-sở Tân-an.

Ngày 7 Décembre

- 6 GIỜ RƯỚI BAN MAI. — Ngài lên Ômon, ghé lại Thới-bình, và Bình-thủy.
 Trở về, viếng Nhà trường nữ-học-dưỡng và Nhà-in Hậu-Giang.
 BUỔI CHIỀU. — Ngài về Cái-răng, Mỹ-khánh, Xà-no, Phong-diễn và Cầu-nhiệm.

Ngày 8 Décembre

- 7 GIỜ BAN MAI. — Ngài đi về làng Thạnh-mỹ, Rạch-gòi, Song-mỹ, Phụng-
 hiệp, Như-lãng và Thường-thạnh đông.

Ngày Chúa-nhật 9 Décembre

Ngài đi viếng các làng miệt Trà-ôn, là Phú-mỹ-dông, Trà-ôn, Hậu-thạnh
 và Phú-hữu.

Rồi ngài trở về tại Trường-bổ.

Trong mấy kỳ ra sau, bản-quản sẽ cho quý vị hiểu cách các nơi tiếp rước
 quan Toàn-quyền ra thế nào.

A. H.

Kính cáo

Nhơn dịp quan toàn Quyền viếng tỉnh Cantho, Bản quản định ra luôn
 bốn số là ngày 6, 7, 8 và 9 Décembre, là mấy ngày quan Toàn quyền định bộ
 tại đây.

CÁO BẠCH

Từ ngày An-Hà khởi sự dền
 nay: nói cho phải khán quan quới
 vị cũng gán tới ngàn, là vì quới vị
 cò cấp bạn đồng bang. Nên cũng
 nhờ một ông một ít mà giúp nên
 Bản-quản tuàn nghiệp vững bền
 song còn nhiều quới vị mắng lo
 việc lớn mà quên việc nhỏ, ày vậy
 Bản-quản xin kính nhất chư quới
 vị chãng nê công gởi giùm man-
 dat tiền nhựt báo thì Bản-quản rất
 cảm kính ngàn ngày; hạnh thậm,
 hạnh thậm.

An-Hà kính bạch.

附借國債 SOUSCRIVEZ A
 L'EMPRUNT NATIONAL 義民必宜
 Nghĩa-dân nên mua
 giấy quốc-trái.

Le Nouvel emprunt national

IV

Phụ tá quốc trái

1.—Taux d'intérêt.— (Số tiền lời). —
 Tôi đã cắt nghĩa rồi, sự cho Nhà-Nước
 vay bạc đây không phải nghĩ theo thói
 tục của mình cho vay với nhau, cùng là
 đi vay với Chà-Và mà sống lời nặng,
 lời nhẹ. Phải LẤY ĐỀU TRUNG NGUYA LÀM ĐẦU
 MÀ TRỜI.

Nhưng mà muốn tỉnh chặc ra mà coi
 thì tiền mình cho vay đây không phải
 là rē :

Và chãng mỗi số cho vay là 100 quan,
 chớ đóng thiệt có 68 quan 60 mà thôi.
 Qua lời năm 1943 về sau, mỗi người cho
 vay ngày nay 68 fr 60, sẽ lãnh trở 100 fr,
 té ra lời xối đó được 31 fr 40.

Từ đây cho tới 1943, là 25 năm, mà
 vốn dẽ ra 31 fr 40, vậy mà mỗi năm mình
 lời xối $\frac{31 \text{ fr. } 40}{25} = 1 \text{ fr. } 256$. trong cái vốn

Số tiền lời của Nhà-Nước định là 4 fr.
 một năm, như uhap với 1 fr 256, thì là
 $4 + 1 \text{ fr } 256 = 5 \text{ fr } 256$.

Nếu cho vay có 68 fr 60 mà lãnh lời
 dặng 5 fr 256, tính ra thì 100 fr nhằm lời
 là: $\frac{5, 256 \times 100}{68,6} = 7 \text{ fr } 66$

Còn một đếu lợi này nữa, là ngày nay
 mình cho vay, một đồng bạc tính theo
 giá 3 fr 90. (hoặc là 3, 95 4, 00-3,80. tùy
 theo mấy hàng bạc). Lấy giá 3, 90 mà ví
 dụ, thì mình đóng 17\$59 mà thôi, nếu
 hết giặc Âu-Châu rồi, bạc sẽ xuống giá
 như khi trước, hoặc xuống 2,20, 2,30,
 2,50 không chừng.

Như lấy giá 2 fr 50 mà ví dụ, thì 100 fr
 nhằm 40\$00.

$$\frac{100}{2.5} = 40\$00$$

Vậy thì đóng có 17\$59 mà kê là 40\$00
 và lãnh lời (7\$66: 2,50=)3\$064.

Nếu mà: 17. \$59 lời được 3. \$064 thì
 100\$ lời được $\frac{3.064 \times 100}{17.59} = 17\64 .

Không kê mình lời xối (40—17,59)=
 22\$41 trong vốn, thì cũng nhằm bạc mười
 hai, còn trông giống gì nữa! Và lại
 anh mất nợ nào cho chặc bằng là nhà
 nước mất nợ mình, và lại Nhà-nước còn
 phát cho mình một cái bằng cấp trung
 thân nữa.

Bà con hãy biết rằng của cho nhà nước
 vay không có hề khi nào mất được; Tại Hộ
 bộ bên Đại pháp, có sổ sách biên chép
 những nợ ấy, kêu là DETTE PUBLIQUE (nợ há

tính. Nhiều số nợ hỏi trả trước như là trả LOUIS PHILIPPE, trả NAPOLÉON III, để lại, chưa tới kỳ trả, mà kiêm trả Quốc dân chánh trị (Gouverneur Republicain) cũng lo trả lời luôn luôn, nợ nào tới kỳ cũng trả vốn như thế nợ của tân trào vay vậy.

2° (Dérangements évités. — khỏi thất công nữa)

Quan lớn Toàn quyền đại thần ALBERT SARRAUT có hay rõ rằng mấy kỳ Quốc-trái trước, như dân mất ngày giờ, tốn hao, đi đi về về nhiều lần dặng lãnh giấy này, đổi giấy nọ.

Quan lớn cũng rõ có nhiều kẻ bất lương, vô liêm sỉ, tham lam, gặt thiên hạ, nói dối nói thêm trong việc đổi giấy trái rằng khó lắm và tốn hao lắm cho dặng đó phi nghĩa ấy mua rở của dân quê mùa sợ đi bán đồ bán tháo.

Cho nên quan đại thần có lệnh dạy kỹ càng, tôi xin nói nhón lại cho bà con cô bác rõ.

Vả chẳng giấy trái (*titre de rente*) đây làm ra hai thứ, một thứ có hiệu tên người phóng trái (*titre nominatif*) một thứ không có tên kêu là (*titre au porteur*.)

Cái *titre nominatif*, kẻ ai đứng trong ấy mới dặng đi lãnh lời, đi bán hoặc là đổi chọn, còn cái *titre au porteur*, kẻ ai cầm giấy ấy thì là chủ, bất kỳ là ai cũng lãnh được, kho bạc sẽ lo giùm cho.

Giả như tôi muốn cho vay 100 quan, dặng 4 quan lời tôi đi tới quan kho bạc, tôi nói: « Tôi chịu cho vay cho số lời 4 quan, (4 francs de rente) và xin sau « phát giấy trái không tên (*titre au porteur*).

Tùy theo giá đồng bạc nhà nước định là mấy quan, quan kho bạc tính ra coi 68fr.60 ra là mấy đồng bạc, thâu của tôi rồi phát cho tôi một cái biên-lai, ngày sau sẽ đổi với cái giấy quốc trái (*titre de rente sur l'Etat*).

Một ngày kia, như muốn bán giấy ấy, thì tôi tới quan kho bạc xin bán giùm; quan kho bạc phải lo gửi về bên Mẫu-quốc (bởi vì giấy-quốc-trái không có phép bán bậy bạ như là hàng hóa nọ vậy) phải bán đũa đò hội, có quan của nhà-nước cử đặt cho việc ấy kêu là agents de change, mình bạch lăm, chứ không phải làm chuyện gian tham như người ta đã thấy trong một hai chỗ năm trước vậy đâu).

Đó rồi tôi phải đợi 4 tháng, (vì đường đi qua Mẫu-quốc và đường về, cùng là ngày giờ để buôn bán đổi chọn cái giấy quốc-trái của tôi.) 4 tháng là lâu, rồi thì bán được giá mấy thì kho bạc sẽ giao cho tôi.

Có thất công hao tổn chi đâu.

Xin bà con cô bác chớ để đồ gian tham nó gạt; đồ vô tâm ấy làm cho há tánh nghi nang, chớ để cho chúng nó gạt mà mất của và lại quên lãng nghĩa TRUNG-THÂN đi, nghe, nghe...

Nghe, hỏi bà con cô bác, nghe rồi rùng rùng giắc nhau đi cho vay kẻ ít người nhiều cho trọn nghĩa.

3° — « *Le prêt volontaire, oui: son extorsion, à aucun prix* », — (Như bằng lòng cho vay, ừ, được; chứ ép uống mà vay, không khi nào thêm).

Ấy là lời quan lớn Toàn-Quyền nói cùng các viên quan xin khuyến dụ cho lẽ-thứ hiệu đều trung nghĩa, dặng thuận tình ra cho vay dặng tỏ dạ hết lòng cùng Nhà nước mà thôi.

Thiệt, quan Toàn-Quyền Albert Sarraut là một người trí thức thiên hạ lăm. Quan lớn đã rõ rằng con nhà Annam, xưa nay, dính dứ chữ NẾU TRUNG toàn vẹn hơn hết, cho nên quan lớn không chịu rùng ép ai, để cho anh em mình nghĩ mà xử phạt cho toàn mà thôi.

Nhưng vậy, mà theo lời tục có nói: « trong bầu tay có ngón lớn, ngón nhỏ »; Trong một ngàn người có sức đủ cho Nhà-nước vay ít nhiều, cũng có lẽ có một hai tên không suy trước, nghĩ sau, dùng dăng không chịu ký tên phóng trái.

Tôi xin những người nấy hãy xét mấy điều sau đây:

« Mấy người ở yên thong thả, làm giàu, làm có, thì nhờ bởi đâu? Có phải là nhờ bởi AN-TÂM; an tâm là nhờ bởi QUỐC-TRỊ, quốc-trị, thì nhờ bởi có TỔNG XÁ, HƯƠNG ĐĂNG; Tổng xá, thì nhờ có quan-quyền của Nhà nước lập ra. Nếu mà Nhà nước không có cử đặt ra Quan quyền, tổng xá, thì kẻ mạnh phải hơn kẻ yếu, kẻ đông ăn hiếp kẻ cô quẻ, vậy thì làm sao cho AN-TÂM được mà lo làm ăn, mà ở đời với kẻ gian ác ở xung quanh mình?

« Mấy người có nhà mà ở, không ai phá, có tiền của mà xài không ai dưng, lại có trường cho con mấy người học v.v. mấy người không có nhờ ân Nhà-nước, chớ nhờ ai? Nay mà Nhà-nước cần dùng bạc, không ép uống mấy người, nguyện để cho mấy người xử bốn phạt, mà mấy người điếm uhiền, làm lảng, vậy chớ còn đợi điếm nào nữa, mới là chịu ra trả ơn cho Nhà nước? Hay là mấy người quên cái ơn ấy đi chăng? Chớ không lẽ con người ta ở đời không biết ơn biết nghĩa !!

« Nhà-nước muốn sắm đồ binh khí, vật thực cho nhiều, cho mau rồi giặc, cho ít hao binh tổn tướng. Thì kỳ chung là cho những người đã ra chịu khổ cho mình, cho mau về, gấn vợ, gấn con, và cho khỏi lảng tên mũi đạn. Vậy mà mấy người nở om áp bạc tiêu, để chầu, hoặc là để xài phí vô ích; miệng cho mấy người thung dung, còn mấy kẻ ấy, trởi kệ hay sao?

Mấy người ăn no ngủ kỹ, còn mấy kẻ ấy phải giãm-khẩu, phải chịu lạnh lẽo,

trong hang hám hơn ba năm trời. Trởi thay kẻ ấy, phải không?

Tôi khuyên mỗi người đều hỏi lại mình vậy chớ từ 1914 tới bây giờ đã có làm điều gì cho đáng công của kẻ đã liều thân báo quốc thế cho mình, hay không? Hãy xét cho kỹ kéo ngày nào mấy anh về đây, mấy anh có phép hỏi chuyện ấy chớ chẳng không.

Tôi nghi chất rằng ai có thể cho vay được bao nhiêu cũng rành cho nhà-nước vay, bằng không thì mặt mũi nào mà ngó mặt mấy anh về đây cho chẳng chường được!

Ồ, tôi dám lỗi hết thấy bà con cô bác, vậy chớ xưa nay có một hai khi nào trẻ bữa ăn, đói bụng hay không? có chớ! có một hai khi nào lỡ chơn trái bước ngũ cửt, ngũ khổ một hai đêm, hay không? Cũng có chớ! Và có một hai khi mất mưa, ước áo, ước quần, thay đồ chưa kịp, bị lạnh rung một hai giờ hay không? Cũng có nữa. Vậy lấy cái sự đói trẻ bữa ăn một giờ ấy, lấy cái ngũ tạm cửt một hai đêm ấy, lấy cái lạnh một hai phút đồng hồ ấy, mà sống với sự chịu năm tuyết, nhịn thềm, đói khác, ngũ bùng, màng trời chiếu đất, của mấy anh chịu đã hơn 3 năm trời mà sáu so coi thử...

Sơ sánh phạt người với phạt mình, rồi làm y theo lương tâm mình biểu làm vậy.

À còn, mấy người cũng có một hai khi có chuyện chi đi xa nhà cửa vong phở việc nhà, xa cha, xa mẹ, xa vợ, xa con, một hai ngày chớ? Vậy chớ cái tình phu tử, phu phụ nó tỏ cho mấy người làm sao? Rất đói là sự một hai bữa, còn làm vậy, còn người ta, xa nhà cửa, vợ con, cha mẹ, như vậy hơn ba năm trời, lại còn cửt xát, liều thân đi nữa, chớ mình ở yên, gấn cha, gấn mẹ, gấn vợ, gấn con mình, há đành lòng bỏ quên người ta đi hay sao.

Phải nghĩ lấy

Trừ ra những kẻ vô thê nghèo nạng, không nói làm chi, chớ còn mây người có sức đủ cho vay một hai sò sập lên, mà làm ngơ, làm lảng, thiệt là không nghĩ như nghĩa ehi hêt; chắc ý mây kẻ ấy không có thềm trông cậy Nhà-nước. tổng làng chi cả, về ngày sau.

Vả lại mây người ấy chưa hiểu rằng trong lúc chinh chiến, như bên Âu-châu bây giờ, nhà-nước, như muốn cần dùng nhà cửa, xe cộ, máy móc, bất kỳ vật gì của ai thì nhà-nước, đuổi chủ nhà đi, biên nhận của ấy, sau sẽ tính tiền. Còn mình ở đây, quan trên lấy lời như nghla mà nói cho mình, mà mình đi đã điệt làm sao cả?

MAU MAU ĐI ĐÓNG BẠC, từ nay cho tới 15 còn đóng được, chớ tới 16 Décembre 1917, thì khóa sổ, hêt đóng nữa được.

Mây người phóng trái sẽ có tên àn hành vào nhật trình.

MAU MAU KÈO TRỀ, rồi ăn năng không kịp.

Hỡi mây người Đổng - bang, mau mau đi đóng kèo trề, mau mau ra chịu phóng trái, một là bạc có lời, vốn không khi nào mất, hai là cho trọn niềm thần tử, ba là tỏ tình kính phục, tri ân của mình với quan Toàn-quyển Albert Sarraut, vì người thiệt hêt lòng yêu mến, bảo hộ, điều dắc, mở

mang dân Annam trong cuộc văn-minh cho mình dặng dặng mặt con thảo của nước Langsa nơi miền Cựt-Đông này.

Ấy là Nghiêu, Thuần đời nay vậy đó.

V. V. T.

Quốc trái

Người râu tóc đứng trong thiên địa,
Ai là không tôi của triều đình?
Từ ngày Đại-pháp hộ miơh,
Bình an bốn biển làm kinh bậc hơ.
Lo bởi lộ tu kiêu đòi chớ,
Mọi việc đều cứ thờ kinh đình.
Nơi nơi thấy có khai kinh,
Tiện đường thương mái lộ trình ôn an.
Lấp học hiệu luôn luôn chẳng ngớt,
Dạy tứ dân đứng đợi nên người.
Ngày nay giàu có bằng mười,
Phủ hữu tứ hải vui cười âu ca.
Nguyên nhà-nước bây giờ hữu sự,
Lê thì ta ba lự bảy lo.
Nhờ người mình mới ấm no,
Nay người có việc so đo sao đành?
Phải chi ta ở gần Pháp-quốc,
Đặng liêu thân một mất một còn.
Sa trường đỏ máu tôi con,
Làm người đứng giữa sông non phải vậy.
Nay cũng có đóng bảo qua Pháp,
Nơi chiến tràng tuyết đạp sương xông.
Biết bao cay đắng nào nóng,
Lước tuồng khói lửa ngàn trùng binh đao.
Nhưng vậy chớ binh sanh thỏa nguyện,
Vi liễu thân với kiến với què.
Đầu sau đắc thắng trở về,
Hở hang đã khói, trăm bề được khen.
Đó là phận anh em lòng chiến,
Còn phận ta không hiến tất công.
Làm sao cho toại tấm lòng,
Rờ danh trung nghla đáng dòng Lạc-long.
Không giúp thân thì là giúp của,

Hãy hết lòng chớ lự người cầu.
Bất kỳ vạn quốc đầu đầu,
Bình tinh lương tức làm đầu thế gian.
Đại-Pháp chẳng phải là lương thiểu,
Song Anh-mãng chưa chịu thiệt thua.
Langsa toan kế đánh đũa,
Một lần tận diệt mà lừa Đức-mang.
Ta hãy ráng giúp giùm toàn thắng,
Thắng lảo này hết dặng hết cay.
Có tiền thì hãy cho vay,
Rồi sau có phước ngàn ngày muôn năm.
Từ viên quan tới người lê thứ,
Thấy nước nhà hữu sự giúp vừa.
Muốn làm cho Đức phải thua,
Khá tua xuất bạc mà mua giấy hùng (quốc-trái).
Lợi bốn ly một năm cũng khá,
Khái hoàn rồi nước trả lại cho.
Làm người xin chớ so đo,
Ai lo túi này sao cho vững bền?
Nếu chẳng có Langsa bảo hộ,
Thì người miơh cực khổ biết bao.
Chịu cấu phong với nước Tàu,
Chiến tranh với Thổ với Lào với Xiêm.
Không biết chừng bị tay Nhật-Bôn,
Thì bọn ta thọ khổ lắm ương.
Làm sao mà dặng phú cường,
Làm sao quốc thái dân khương như vậy?
Nói thì dụ Anh-mãng đến trị,
Thì chúng ta phải bị khổ nạn.
Anh-nặng là kẻ bạo tàn,
Chẳng thương kẻ yếu làm dặng bất nhân.
Chớ Langsa trị dân như đức,
Thấy mọi người đều được tự do.
Học hành ai có công mò,
Thành danh thì đậu chức to phong liền.
Người Annam cũng cho bình đẳng,
Với Langsa được đứng ngang vai.
Hề ai có đức có tài,
Thì là trượng dụng chẳng nài tổn hao.
Chức Tham-biện Chánh-tòa, cao ngự,
Annam cũng dự chen vào.
Trạng-sư, Thấy-thước cũng cao,
Người Nam đều dặng chớ nào không đầu.
Người Langsa coi ta huyh đệ,
Đã thương mình dáo dể chẳng sai.
Bởi vì qua lối xứ này,
Lê thì lấy của đem về xứ Tây.
Sử ký nói xưa Tàu cai trị,

Chúng ta như sợi chỉ lòn kim.
Quao Tàu lảnh chẳng thanh liên,
Bất dân thân thập của tiền đoạt đi.
Nên chẳng có ai giàu cho dặng,
Ai có tiền chúng vạc cổ đi.
Nều mà đương cự sán si,
Cửa nhà đốt hết vật chi chẳng còn.
Chớ Đại-Pháp lấy lời diêu ngọt,
Khuyên nghĩa dân giúp trót giặc này.
Trước sao, sau vậy một thấy,
Thấy xưa tới cũ vui vậy đã quen.
Nếu Anh-mãng qua đây cai trị,
Thì bọn miơh ác bị khổ nạn.
Trước là Môn-thổ dấy loạn,
Sau là Chê khách ngán tàn xiết bao.
Chớ nghe tin nước ulla nội loạn,
Mà đồng bang bản soạn dị thường.
Tuy Nga đã ngli cấm thương,
Chớ cò Mi-quốc hùng cường biết bao.
Bên này lại nước Tàu giúp đỡ,
Đồng như là kiến cỏ thiếu chi.
Anh-mãng đã chết nhiều khi,
Bốn, năm, sáu, triệu thế gì cũng suy.
Tuy lương có mà binh chẳng đủ,
Thì làm sao đương cự lâu ngày.
Đánh lâu thời phải mỏi tay,
Mà không kẻ giúp càng ngày càng nguy.
Còn Âu-quốc miơh lo không nói,
Có ránh đầu phụ chớ Anh-mãng?
Tuyệt-ky hết nói hết rằng,
Cấm chừng lấy có cũng hằng ngày thua.
Bảo-gia-lợi tuy là giúp Đức,
Mà đánh lâu sức lực hết rồi.
Bây giờ mình Đức đứng còi,
Cây cao cho mấy gió thổi cũng xiêu.
Nhờ Đức tặc tìm tàng lo liệu,
Mấy chục năm mới chịu đến giờ.
Mà lau cũng phải ngắt ngơ,
Là vì vạn quốc ghét vợ Đức cùng.
Nội hoàn cầu có gần trăm nước,
Gần hết đều muốn phước hùng hoàng
(aigle impérial)
Có đầu ba nước tiểu bang,
Phụ cùng Đức tặc bạo tàn mà thôi.
Ta phải giúp cho mau thắng trận,
Kéo dể lâu lần đầu lao đao.
Bán buôn bị bán chìm tàu,
Hàng đồ mắc mỏ n ghèo giàu đều than
Cũng bị giặc làm cho tàu bứt,

Lúa Nam-kỳ giá sứt quá chừng.
 Bị vấy đáng giận Anh-mãng,
 Một mình khuấy rối lẫn xăn địa cầu.
 Nếu càng lâu càng ngày càng hại,
 Ta phải tủa sũa lại cho mau.
 Vậy xin mấy vị nhà giàu,
 Cũn tiền đem xuất ra nhậu cho vay.
 Mấy lời tôi luận bàn trên đó,
 Xin chớ rằng nọ kia kia.
 Năm đêm nghĩ lại tới khuya,
 Gát tay lên trán ngẫm vì phận dân.
 Xem qua xét lại trăm lần,
 Dầu ai cũng phải đem phẩn cho vay.
 Vì sau có phước ngàn ngày,
 Nếu không thì ác mang tai muôn đời.
 Huỳnh-vân-Ngà. Trà Vinh.

Économie politique
Quốc dân phú thuật

II. — Luận về cuộc phân tài
 (Tiếp theo)

2° Nói về PHÂN LỢI CỦA NGƯỜI CHỦ-BÓN.
 CHỦ-BÓN VÀ LỢI-TỨC. — Người chủ-hồn là kẻ có vốn mà cho mượn, cho vay, dặng lấy lời. Vốn ấy: hoặc là đồ khi-cụ, đồ tư-cơ, máy móc, thú vật nhà, vật nguyên-chất, tiền bạc. Giá cho mượn, cho vay các thứ vật ấy, gọi là lợi-tức.
 Về việc cho vay bạc, người Việt-nam ta thường thường hay gọi phân-lợi, nghĩa là: chỉ số tiền lời một trăm đồng trong một tháng.

Ví dụ: người ta nói: bạc hai phân lời, là khi cho vay 100 đồng, mỗi tháng hai đồng lời; còn bạc ba phân, nghĩa là: trong mỗi tháng 100 đồng sanh lời ba đồng, v. v.

PHÂN-LỢI. — Ai nhất định phân lợi ấy? Thường thường là người trái-chủ (kẻ cho vay) và người tá-chủ (kẻ-vay) hiệp ý với nhau mà nhất định phân-lợi, không khác nào một người bán và một

người mua. Tuy vậy, cái phân-lợi trời sứt, cao, thấp, cũng bởi nhiều có lắm: hoặc nhằm lúc người ta có tiền bạc nhiều, thì phân lợi rẻ; còn lúc bạc ít, như lúc này, bán lúa không được giá, thì phân lợi phải mắc; hoặc người trái chủ hay định lời rẻ cho kẻ nào đủ sức trả, còn định lời mắc cho kẻ không chắc, hoặc bởi thói quen của dân đoàn xá hội.

Ấy vậy, phân lợi hay đời trời sứt song mỗi xứ, người ta có thể định phỏng được bạc trung, trong một lúc nào đó. Ví dụ: bên Đại-Pháp, trước khi khai chiến, người ta thường hay cho vay chừng ba phân rưỡi một năm, nghĩa là: một trăm quan tiền mỗi một năm, ba quan năm tiền lời. Còn bên Việt-nam ta đây, phần nhiều người trái chủ cho hai phân một tháng, nghĩa là: một trăm đồng, mỗi năm 24 đồng bạc lời.

Mà bởi có nào, bên Đại-Pháp cho vay rẻ thái quá, còn bên Việt-nam mình cho vay mắc như thế?

Chẳng những bên Đại-Pháp mà thời các nước Văn-minh trong hai châu Âu-Mỹ đều cho vay rẻ như vậy hết, vì trong các xứ ấy địa địa đồ mở khai tất cả, chủ điền ít cần dùng tư-hỗn, người mấy xứ ấy, đã tập được thói quen viên-lự, kiệm cần, có đủ tiền bạc mà xây dựng, lại trong các xứ đó; kẻ cho vay không lo mất vốn, vì nhờ lệ luật cai trị rất phân minh, lại nước nhà được yên ổn. Chớ còn trong Việt-nam ta, lúc trước tiền bạc đã ít, mà lại còn bị mấy ông nhà giàu tâu góp mà chôn, sự giao dịch lại gay go, xáo trá hoành đả, lệ luật không đủ mà trừng trị, nên người ta cho vay đến ba phân một tháng.

Từ khi Đại-Pháp qua bình trị, tiền bạc thêm nhiều, như dân được yên ổn, cướp trộm ít hoành hành, nên mấy ông phú gia lần lần mới dám móc bạc lên mà cho vận động, hề giao-dịch trở

Trí xảo đáng khen

Hèn lâu vừa rảnh rang việc tế gia, thừa dịp ngao du địa cảnh Saigon một phen giải muộn Từ bao lâu nay tại đã từng nghe, mà mắt chưa từng thấy, tiếng đồn tại tỉnh thành Lái-thieu có một đồng bang chế tạo ra một cái máy bơm rất nên cơ xảo, bởi nhờ lấy một cái mồi nước kia, mà làm cho máy ấy vận động, chớ chẳng tốn củi lửa chi chi.

Ấy vậy dân đường cách xa ngàn dặm, tôi cũng quyết lòng đời bước đến nơi, dặng xem qua cho tăng tạo, cũng phỉ chí ước mơ, hướn chỉ từ Saigon đến Lái-thieu đường chẳng bao xa, lẽ nào chẳng đời bước đến xem, trước viên phong cảnh Lái-thieu, sau đến coi cho tận nhãn, cho biết sự cơ xảo của một vị thường nhưn gần công chế tạo; Bởi vậy tôi với một người bạn hữu tôi là M. Trinh, làm việc kinh lý Saigon, đời bước lên hõa xa tại Chợ Lớn. Lúc ấy là 8 giờ, chạy tới Lái-thieu đã 10 giờ rưỡi. Từ đó xe chạy vào vùn.

Xe chạy độ ba ngàn thước langsa mới đến đình làng Bình-giao tại ngã ba Cây-me. Rồi từ ngã ba ấy đi bộ cho đến nhà chủ Nguyễn-vân-Hoai kêu là Mười-Hoai thuộc về làng Bình nhâm cũng trên vài trăm thước langsa nữa. Trước khi chúng tôi bước gần vào ngõ, thì xem đời bên bốn hông hoa rực rỡ, bốn xây bằng thẳng-khuôn viên, khéo léo tư bề

Vào đến sân dữa trước ngõ môn thì gặp một cái ao hồ, có chạm hình (cá hóa long) đang trũng dờn cùng Mạnh-hổ nơi đó là đầu chứa nước vận động cho máy chạy khắp nơi, nên ở dưới ao hồ ấy, có một bánh xe trớn, hề mở mọi nước lùa vào làm cho bánh xe ấy xây vòng tròn, thì máy cũ động từ phía, thấy Cá phun nước lên có vòi con Cọp lại phun nước xuống, gọi là (Long-Hổ-hội) đáng khen đáng khen: Kể đời bước qua bên trái, phía hè nhà, gặp một cái ao hồ suối tắm nước trong như mắt mèo, xem thấy cho đến đây. Khi muốn tắm thì mở nước lên đây, để cho quí khách đến xem đi tắm. Bước qua hè nhà phía tay mặt, thì gặp luôn hai cái ao hồ, một nơi để chứa nước ăn còn chỗ khác để chứa nước rửa

nên phương tiện, sự cho vay càng ngày càng thêm, tuy điều địa chưa khai mở tất cả, chớ phân lợi cũng bớt lẩn xuống đến hai phân mỗi tháng.

ĐẠO CHO VAY LẤY LỢI. Cho vay mà lấy lợi có trúng đạo lý chi chăng?

Phe bình đảng đảng cho là trái lý, họ nói nhưn công sanh lợi, thì phải, chớ tiền bạc sanh lợi là việc phi thường. Thuở trước, phe đạo Thiên chúa đồng một ý đó, nên có ra lệnh cấm một lúc việc cho vay mà ăn lời.

Luận như vậy nghe cũng phải, nhưng mà trái sở-hành. Và chẳng người đi vay bạc, thì nhờ bạc ấy mà gỡ rối, hoặc làm ra lợi khác, không lẽ chẳng đến ơn cho người trái chủ; lại người có bạc mà cho vay, thì có lẽ phải nhín ăn phún xài và nhứt là có lòng lo sợ người tá-chủ không trả mà phải mất vốn.

Người trái-chủ đã nhọc trí, nhọc lòng như thế, lẽ nào kẻ nhờ bạc của người ta mà sanh tài, lại không bởi bỏ công ơn người ta sao cho phải. Lại cũng còn một lẽ nầy nữa: Nếu cấm việc cho vay ăn lời, thì người có vốn lại khổn gì mà cho mượn không, như thế, thì có tư bốn đầu mà tấn-tài, tấn lợi, mà dục con người mau tấn-bộ đến nẻo Văn-minh.

HẠNG ĐỊNH PHÂN LỢI. Có nên định-hạng phân lợi chăng?

Tiền bạc vẫn là một vật không khác hàng hóa, khi mắc, khi rẻ, tùy lúc ít nhiều tùy người yếu dụng. Lẽ thì để cho người ta thông thả mà cho vay lấy lợi, nhưng mà bởi giống nó là vật cần nhứt trong các cuộc nông công thương cổ, nếu không định hạng phân lợi, thì e mấy người trái chủ ăn lời quá độ, một là làm thiệt hại cho kẻ túng phải đi vay, hai là làm chậm hề tấn phát bá công chur nghê.

(Sau tiếp theo)
 Nguyễn-vân-Cư.

ráy các chỗ này đều có thể làm cho nước lên xuống cùng lớn ròng được cũ. Song cũng chưa mấy chi đáng ngợi khen. Còn xem đến hai chỗ giăng máy nơi nhà, mới đáng tặng phục cách luận bày cơ xảo.

Khi chúng tôi vào nhà trong ra đến hàng ba thấy một cái máy dờn khuôn viên đóng bằng cây váng, xem vào thấy nào trống nào chuông nào đóng la nào mõ. Giấy kèm cột từ giăng, nào là giấy thiếu (Ressorts) cột qua hoàn lại, biết mấy trăm giây đếm được. Từ nơi thùng máy này có giăng hai sợi giây kèm vô cho đến ghế dĩa nhà trong, ở trên có một cái bánh xe tròn, có treo hai cây quạt máy (ấy là quạt giấy thường).

Lúc chú Mười Hoài dờn bước vào thùng mở máy dờn, làm cho chúng tôi chăm chỉ xem theo. Kể nghe nhất thiếu chấp trời một cách thâm trầm, khoái nhĩ vô cùng có khác chi vào một đám vát kia, hay là đám tuần tự, nghe bọn nhất «bưng cốc», song nhất trời lên đều có bản, có bài, làm một hồi đủ chín bản, có nhịp nhàn đủ lễ; chứ chẳng phải nhất trời trật bản, trật bài, đánh tam xam, bá lạp tuy là tôi chưa từng thạo qua nghệ tài từ nhạc thiếu, nhưng nà lộ tay nghe chín bản khác nhau, cũng đủ biết chứ chỉ có một vị tài từ dự luôn cuộc với chúng tôi, càng lấy làm lạ mà khen ngợi người chế tạo bày vẽ cơ xảo hơn nữa.

Xem các nơi phi chí, mảng nhân, rồi một hơi, kể chú nhà mời chúng tôi au tọa nơi ghế dĩa, dùng trà mà giải lao, tôi trực chỉ ngó lên phía trên đầu, thấy hai cây quạt giấy, quạt lia quạt lĩa. Tôi vừa xem, vừa thẩm ngĩ bất tức cười nôm, nghĩ một nơi đóng điển hiều quạnh mà cũng có đủ sự cần dùng, nào là quạt máy, nào là máy nước khắp nơi, chẳng khác nào nơi dịch quán của người Langsa, tại nơi tỉnh thành đô hội. Lúc dùng trà nghĩ một tôi thừa dịp xin chú Mười Hoài thuật việc từ ngày khởi sự ban sơ, cho đến nay cho tôi rõ.

Vậy chú mới trả lời rằng: Khi khởi sự lúc đầu. Tôi sẵn lòng đi tìm ra cái mới nước cách xa chừng ngàn thước đem đường nước về đây cho tiện dẽ

sự cần dùng ăn uống trong nhà, chứ tại chốn này đi gánh nước cách xa, lại càng thêm bất tiện nữa. Bởi cơ này tôi dùng tre thực mắc, làm ống, dẫn đường nước chảy cho đến đây, sự hao tổn của tôi cũng bộn,

Trước khi tôi tạo lập ra hai cái ao hồ để chứa nước uống cùng nước ăn, chứ tôi chẳng có ý làm ra việc đại khái. Rồi sau nữa tôi ngụ ý lần hồi, mới bày chế ra nhiều nơi cho tiêu khiển, nào dè đâu việc được thành tựu như ngày nay, bởi vậy dù mặt trong lục châu đến viên cả năm này tháng nọ, đã được 15 năm trọn. Chư quý quán, quý khách hề mỗi lần thừa dịp đến nhà du đều có để lại một tấm danh thiệp, như đũa tích tặng tôi, song nào tôi giám khoe tài, việc chế tạo nhỏ mọn. Như hồi năm rồi tôi có bày chế ra một cái kiểu xe máy khác lạ mắt người, có đủ trống kèn, nhất thiếu chấp trời. Tôi và người bạn thiết tôi ngồi chăm chỉ nghe thuật việc đầu đuôi, làm cho tôi tư tưởng vào trí khôn mà khen ngợi vô cùng. Xét cho một người thường như ở nơi đồng rầy, lại chẳng phải người có ăn học, giáo hóa, ngụ ý mà làm ra việc máy móc cơ xảo như vậy, chứ chi người được du học nơi Đại-pháp đủ bực, thì trí hóa càng rộng dài chế ra việc khéo léo kẻ sao cho xiết nữa. Bởi vậy đáng tặng là tặng người tài trí, chế tạo ra như vậy chẳng phải qua máy móc của người langsa được, song khen là khen theo bực thường nhưn, không giáo huấn, mà ngụ ý luận ra đến thế này, cũng cho là người rộng dài thiên tứ đạt đê.

Kể đó tôi và bạn hữu tôi mỗi người rút ra một tấm danh thiệp mà trao cho chủ gia, rồi chúng tôi từ giả dờn chơn, ra đều nhà gare xe lửa, mà sự khen ngợi của chúng tôi chưa giừc.

Vậy xin lục châu quân tử, quý ông, quý bà, cùng quý vị nào chưa có dịp đến xem. Nếu có dịp ngao du Saigon, cũng nên tiện đường trực chỉ đến Lái-Thiên xem chơi mà giải muộn.

Lê-quang-Kiệt tự Phùng Xuân.

Cổ kim nhơn chữ luận (tiếp theo)

Vấn mới người Annam ta, xưa thường hay lấy học khoa cử làm mục-đích chính vì theo đường si hoạn mà thôi, lấy xưa mà so sánh theo thời đợi nay, thì khác nhau sa lắm. Ôi! đương thuở nầy: Âu mỹ sở học của người ta, chuyên lo nơi cao đẳng thiết nghiệp nhơn tài, ấy cũng lo nhơn tài cho rộng vậy; nhưng mà cấu học là sở dĩ khai trí tấn hoá, chứ chẳng phải cấu hoạn đồ dĩ cung phục dịch ở dân, (chẳng cấu làm quan cho có người mà phục sai) Bởi vậy cho nên mới người Nam ta làm làm sao cho có thiết nghiệp như là: đại nông đại công đại thương vậy ấy, mới có ngày mà mong trông xứ mình mỹ mãn (tốt thanh) cho chứ?

Nên tôi thường hay chính xét mỗi người Nam ta phải biết chơn giá (việc chất thiết) cũ của ông bà chẳng nên phu bạc, như là: thân thân kinh biển, (yên bà con kinh người hiền) lẽ nghĩa liêm sĩ văn văn....

Còn sự học khoa cử thì chẳng nên noi dấu. Nay người xứ ta còn hay mong trông bên đường hoạn lộ lắm lắm, vì vậy mà cái lợi quyền của xứ mình còn nơi tay khách-trú là sự chi lý dã, (việc đó phải vậy)

Đến như cao đẳng thiết nghiệp nhơn tài bên Âu-mỹ, thì chia có 2 bực: một là dạy mấy người đã đến tuổi thành nhân đã đăng phổ thông học thức, biết các nghệ thuật có ích lợi của loài người trong thế gian nầy; hai là rèn tập trí hóa, gây dựng nhơn cách (thế cách người) mở mang tư tưởng, cho được đủ tư cách (tư chất cách thức) làm người trong đời văn minh nầy, đương ấy thì mới gọi là hoàn toàn cho. Nay người Annam ta cũng còn hèn thấp, khó cho mà hoàn toàn đăng, song mà đại nông, đại công, đại thương, chất có lẽ dầm thắm chứa nên mà bực tới đăng; nên phải học 2 chữ kinh tế thì mới biết sanh tài lý tài thì có ngày cạnh tranh với dị quốc mới đăng

Vả lại sự sanh tài nầy; chẳng phải một ngày mà biết, việc cũng đã bày lâu nên người hiền xưa có nói rằng: Saoh tài hữu đại đạo, thì tài bằng túc bí; (việc làm giàu có tính cho nhắm đạo lý lớn, thì của bằng nhiều đủ) Ông Mạnh-Tử nói việc chánh trị, thì bày việc làm ruộng để tằm, dạy cấy cấy, nuôi loài lục súc. Qua đời chiến-quốc, liệt-quốc có nhiều kẻ anh tuấn đánh luận kẻ giàu nước mạnh binh. Ôi! trường nông công thương cổ nầy xưa nay đều có, nhưng mà mới người Annam là ít ai biết mong mỏi mà tiếp cho ra cái phương châm ấy, cho nên nước ta sở dĩ tài-nguyên không rộng để cứ chịu cam bẽ thấp hèn hơn nước người hoai. Nay nhà-nước đặt lập các trường, là cố ý muốn khai dân trí quần dân tài cho nước Nam ta, đăng lấy rộng cho đồng chúng mình cái đường để sanh huot, (rộng sanh trong hoàn cầu), Vì đó mà đồng chúng ta phải thể theo lòng chánh phủ có công giáo dục, đăng mà dấy dứt theo đường tấn bộ nầy mới ưng cho, thì nước ta cũng đăng chờ ngày mà thêm phú hậu dặng.

(Sau tiếp theo.)
Nguyễn-tất-Đoài.

Kiên tài ám nhàn

Làm người chen lẫn vào thế cuộc phù ha, sanh trong cõi hồng trần đầu cho bực túc trí đa mưu hay là người lục lục thường tài bởi ra thì ai công mếu chữ phú quý công danh làm trước; còn qua vai nông, công, nghệ, thương trường là cùng chẳng dẽ.

Nhưng mà lẽ tự nhiên của lò Tạo vật tiểu đình néo phú quý bán cùng chạy chổi đầu cho khỏi tuy là làm vậy bề rắng hết sức mới biết mạng trời, lo cần mầu làm ăn dẫu chẳng được dư cũng túc y túc thực so bề nghèo cũng là khó mà giàu lại chẳng dẽ gì, nghèo hay mang tiếng thì phi thảo thích nhơn tinh lánh oán.

Còn giàu chẳng dẽ là: có thân phải khó với thân sẵn của phải làm thêm cho nhiều của, thừe khuya dậy sớm xét trước xem

sau lo thế gia cho đáng phận sang giàu chẳng biết sao cho tốt bụng. Song chữ tiền tài nó hay chộc gheo làm cho đời đời lương tâm, thấy người ta có tiền toan kiếm mưu thăm chẳng xét trước, ngục hình khổ sở.

Mới đây có một gã khách trú tên là Dương-Phiêu 17 tuổi quán xuất lò gạch của cha và lập tại làng Ân-lạc-Thôn (Sóc-trăng) tuy là thừa mạng của cha song tiền thiết còn thiếu trí. Bữa nọ có một chiếc ghe, lái bạn ba người, lái chèo ngồi gạch đem bán tại cù lao Dung, vì chủ lò gạch đã có bán trước rồi mà chưa tính bạc; bởi vậy cho lên thừa diệp anh ta quá giang ghe ấy được đem ngồi gạch thêm và lái luôn tiền bạc. Té ra kẻ có tình người có cửa, 3 tên lái bạn thấy Dương-Phiêu cầm xuống ghe 530\$00 hồi biểu nhỏ sào chạy bươm về cho sớm. Rồi thay ghe này mới chở lần đầu, không biết lái bạn tên gì cũng không hiểu sách ghe số mấy mà giám quá giang trở về lấy làm vô ý lắm, thiết là *nhục nhục huyền hồ khấu, đại mộc lưu giang*. Đem tam canh nó khớp miếng chú chàng, bỏ tại cù lao vấn về, tội nghiệp cho chú lò gạch, bị khớp miệng như nằm thê. Ba đứa gian nhân thâu hết bạc lại đoạt thêm một sợi giây chuyên với cả rá giá 25\$00 đồng bạc. Bọn nó xuống ghe tẩu thoát bỏ D. Ph. . . năm bụi sáng một đêm.

Ài ôi! sui sèo quá, đến chừng có người đi lấy củi gặp chèo bần về đều cứ với làng hỏi danh tánh 3 đứa gian nhân chủ tiệm giai bất biết, tuy là không té mới song giải đều án đường tài gia đã hết phương chịu phép xin bãi nại.

Nên việc tiền tài hay hại mình như thế mấy là bọn gian ấy nhân tâm trời bỏ cù lao còn khá khá nếu mà chúng nó bạo tăng trời bỏ giữa dòng sông đã mất cửa, lại mạng chúng cai tuyệt. Bớ bọn gian ôi! chớ khá dùng kế quyết mua ngày cũng bị khổ hình làm người ăn ở thật thiệt tình đầu hoạn nạn có quới như phò hộ.

Nên có tiền mà không lưu tâm cầu thân cũng là đại khó; lời thường thấy nhiều cô phụ nữ đến chầu đờ hội phiên ba, ban đêm trang điểm nhỏ nha chửi hôet chuyên vàng đeo giấy cổ, lại thêm hai tay đeo vô số nào vàng, neo huyền cầu

dây tay nếu gặp cơn tai biến chẳng may vốc ngọc khó bề vẹn vẹn chi cho bằng để phòng cho quá lễ cần thận trước cho xong, đời hiểm người miệng mặt gương lòng, diện thị tâm phi khó độ.

(Sóc-trăng Xuân-hòa)
(Huỳnh-trung-Nghĩa)

Phong hóa cách ngôn

11
(Tiếp theo)

Người Annam biểu làm lành lánh dữ. Còn người Langsa biểu: đừng làm cho ai mọi sự gì ta không muốn cho kẻ ấy làm cho ta.

Mọi sự gì ta muốn cho thiên hạ làm cho ta, thì hãy làm sự ấy cho thiên hạ.

Luận:

Lời dạy của Langsa hữu lý đáng học. Thí dụ như ngồi chơi cờ bạc bốn người. Có một anh ăn được 3.000\$. Một chú ngồi coi thờ lấy hết 5\$00. Lấy 5\$00 ấy, không phải là sự dữ. Nhưng mà anh mất 5\$00 ấy, đó chẳng khi nào bằng lòng bao giờ.

Tí dụ như một vị quan kia phát giấy thuê thân cho dân. Buộc dân phải nộp mỗi cái giấy thì là 0\$30, nếu không thì phạt trẻ nãi, điên tri, nếu ở xa thành thì, về không được, tốn số hội, lại thất công ăn việc mất là khác. Buộc dân nộp 0\$30 đó chẳng phải là một sự dữ, song xưa nay nghe thiên hạ phiếu là biết bao nhiều.

Nói tác một lời, hề cái chi ta chẳng đẹp chẳng ưa, thì chớ làm cho kẻ khác thì không ích kỷ cũng chả tốn non.

Làm người chức trọng quyền cao.

Xin đừng ý thế hùng hào hiệp cô.

Làm người hề ở an thì phải lo cơn nghèo khổ, giàu phải thương kẻ khó, sang trọng phải đoái kẻ hèn hạ, ngồi trên phải thương người dưới. Chớ ý quyền cao chức cao, mượn thế hiệp người, mình có quới cai trị, phải lấy như lấy được mà an ủi vô về dân, bày đều phương tiện cho nó lập nghiệp sanh uhai, dạy con phải thảo cha, tôi ngay chúa, rái thờ chống, ruộng phải cây chớ khá bỏ hoang uhai, nghề nghiệp làm ăn đừng biến nhác, cuộc nông thương

ky nghệ lo lán mở mang, làm sao cho có đồ mà chớng cự với di bang, làm sao đặng bán cho ngoại quốc.

Chớ làm quan ý quyền cao mà hiệp đáp, làm cho chúng sợ trước mặt mà phàn phứt sau lưng. Lo lợi riêng mà làm hại cho thiên hạ không chừng, vậy chẳng hổ cho người có học, biết đều phong hoá!

(Còn nữa)
Huỳnh-văn-Ngà — (Trà Vinh)

Họa vô đơn chí!

Trời ghét ghen chi người thế?

Khiến cho người gan mật rá rời!

Vấn cô kêu kêu chẳng thấu trời, mồn hơi réo, réo không thông đất! Monsieur Lê-trung-Thu là người chơn chất! bút nghiên rành giúp tờ An-hà cũng nên danh. Dạy dỗ trẻ em nhiên kẻ đã thành, là thời Hoàng-thiên bắt phụ người sự phạm mới là đáng. Ý muốn rầu mà khiến cuộc đời quá ngắn. Mới đây phụ như của người quá vắng âm cung. Rẻ oan ương nóng nảo chi cùng, ấy thê sự chi buồn cho bằng sanh lý cùng tử biệt! một cuộc biến như vậy chi xiết, bấy phụng loan bán đợi lại thất hàng. Nhưng vậy tại số trời biết sao, cầu cho phụ như người vong linh trực vắng thiên-dàng, mà hương cõi thiên thu phách quở.

Ày! Ông trời ông khuấy chi nữa đây! Kế đây mới tiếp tin buồn rằng đường-đệ của M. Thu dương học tại trường Lương-y bốn quốc Hà-nội, vị này sau cũng sẽ làm ích nước lợi dân. Ai hay, dò tạo hóa rắp đưa, số vô thường vội giục, máy âm dương đóng mở rất ghê! Vị thiên niên này ăn học gần lành nghề, ai nữ khiến con bạch eu nó cời đưa về âm giới! Hỡi ôi! Tiệt thay!

Thiệt là:

Nham mạc vô ngôn oán lão thiên,
Sanh lý tử biệt tối tâm phiền.
Tạo đoan hà cứ như gian đở,
Nham mạc vô ngôn oán lão thiên!
Huỳnh-văn-Ngà huy luy phân tru.

Đời hay cần dùng

TỔNG TANG VIẾT CHẤP PHÁT, XUẤT CỨU VIẾT GIÁ NHỊ.

NGHĨA CHÁNH

1° Đưa đám chòi nói rằng: năm giấy phát.

2° Đời linh-cửu nói rằng: gát xe chôn.

GIẢI LÝ:

1° — Thiên-dàng-cung nói: Người mà đi diếu tang: đến khi đưa chôn thì phải nắm sợi giây phát mà giắc; sợi giây phát là sợi giây cột chỗ cái xe, hay là nhà-giàng để cái linh cửu ấy; nghĩa là mình nắm giắc cũng như giúp sức vậy.

Giấy phát ấy dùng có pháp thức, như: vi Thiên-tử dùng 6 sợi, vua chư hầu dùng 4 sợi, quan Đại-phu dùng 3 sợi, kẻ sĩ dùng 2 sợi.

2° — Sách bạch-hồ-thông nói: ban đầu đời xe linh cửu nơi trước sân, thì phải đem xe linh cửu mà thừa với ông bà, ấy là lòng người con thê theo bụng của cha mình làm cái nghĩa đi thì phải thừa đó. Nay mấy nhà chật hẹp rũi làm việc tang. khi gần khiên đi chôn thì qui trước bàn thờ ông bà mà cáo nói rằng: cáo triều tở, (là thừa với ông nội);

Nên nghĩa hai câu trên đó, đời này thường hay có người cần dùng.

(Sau sẽ tiếp theo)
Nguyễn-tất-Đoài

Giá bạc

Kho bạc nhà nước 3 f 90
Hàng Đông-Dương 3 87 1/2

Thai số 16

Hình bằng ngón tay, muốn lại thì lại, muốn câu thì câu; đội mũ mang râu, đi theo hầu kiện, không miệng không răng, đôi ăn treo treo. Ngày đem bán rao, tối đem về xỏ.

Xuất vật dụng

Bản trùng Bản quán phụng một kỳ nhựt báo.

VILLE DE CANTHO

CASINO LÉOPOLD

Cinéma Pathé Frères, le premier du Monde entier
 UNE REPRÉSENTATION PAR SOIRÉE
 MỖI BUỔI CHIỀU HÁT MỘT LẦN

Programme entièrement nouveau de la Semaine

Du jeudi 6 dimanche 9. lundi 10 et mardi 11 décembre 1917,
 à 9 heures du soir.

PREMIÈRE PARTIE1° **NOS MITRAILLEURS AU FRONT**

Film de guerre très intéressant
 Giặc đương thời chung quanh miếng chiến địa. Binh pháo-thủ ra trận

2° **TROP RICHE**

3° Grand film artistique, Comédie très amusante en 2 actes, jouée par la troupe d'élite PATHÉ FRÈRES

Tích này có người kia giàu có lớn (tiếp theo hai lớp)

4° **LES MALICES DE L'AMOUR**

5° Film comique d'une grande gaieté « American-Kinéma »
 Tích American: Có hai đứa trai gái với nhau sau vở ăn bánh làm nhiều đũa tức cười

ENTR'ACTE DE 10 MINUTES

VENEZ VOIR!!! DEUXIÈME PARTIE: VENEZ VOIR!!!

6° **LES MISTÈRES DE NEW-YORK**7° **ÉPISODE: La chambre turquoise**

(SỰ MÁU NHIỆM THÀNH NIÊN-DO)
 Mật thám truyện (tiếp theo)

8° **LỚP THỨ NĂM: Phòng có ác khí**9° **MAX-LINDER VIRTUOSE**

10° Scènes désopilantes jouées par le ROI du rire
 Ông MAX tra việc tài tử nhứt là (PIANO) làm cho người ta cười lộn ruột

**HÀNG LỚN
 CỦA ÔNG CH. BARDON**

7, rue Catinat. — SAIGON

Bán tàu hơi (**Canots automobiles**) đủ kiểu; có thứ dễ đi chơi, dễ đua, dễ đi trong kính rạch cang.

Vỏ thì làm bằng cây đá ty (Teck) kiểu khéo, đẹp lộng lạc, nhẹ nhàn, còn máy (moteurs) thì mạnh, chắc chắn, dễ dùng, dễ khiển, chạy mau mà lại ít hao dầu; cái máy không hao dầu là nhờ độ một cách thông thái quá lễ (**moteurs munis de toutes les dernières perfectiones**).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON 7, rue Catinat, Saigon mà thương nghị.

Tin giá thiệt rẻ, công chuyện làm kỹ cang mà lại rảnh sức làm cho vừa ý mỗi hàng.

Cáo bạch**RAP HÁT BÓNG CỔ DANH TIẾNG
 CỦA ÔNG A. MESSNER**
sẽ khởi sự hát

Rap hát ấy cất nơi đường mé sông, gần chợ châu-thành Cáo-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhứt từ 7 giờ tới 9 giờ; xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát đủ binh mua bên Đại-pháp langsa và bên Ngoại-quốc. Rap hát này cất khoan khoái lắm, cất theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng nào bì kịp. Còn binh rõ lắm coi không chóng mặt, rõ như thể người sống thiêu có tiếng nói mà thôi. Trong rap hát có quạt máy điện.

Xin chú-vị đến xem chơi! Đừng bỏ qua uống lắm! uống lắm!

QUẢN CÁO ĐỒNG BAN

Nguyên tôi là NGUYỄN-VĂN-CỰ, cựu thư ký Chánh-phủ và lục tỉnh Nam-kỳ, đầu cấp bằng tài năng về khoa Luật-Pháp về ở tại Châu-thành Long-xuyên, đương làm Thông tin cho *An-Hà-Nhựt-báo*, có đóng bài sanh ý mà khai trương một cái phòng gọi là « *Biện-sự-phòng* » tại Long-xuyên.

Phòng ấy chuyên lo làm những việc kể ra sau đây:

1° Đạc và viết các thư đơn trạng và lý doán thuộc về bên bố hay là bên tòa, các tờ cáo báo và các thư văn khế về việc mua bán, cầm cố tài sản, vãn vãn;

2° Chi-giáo và khuyến-cáo những việc chi người ta không thạo;

3° Làm trung-gian cho những người có việc với nhau, đem việc cho thầy kiện v. v.;

4° Lãnh quảng lý tài sản của người ta;

5° Đi hầu thế tại tòa tạp-tung, tòa thương mãi, tại các sở chánh-trị và các cuộc công-ty xã hội;

6° Lãnh cho vay đặc-nợ, thâu góp tư-bồn, lợi-tức, lãnh mua bán hàng-hóa, điền-thổ, vãn vãn;

7° Diên dịch các thư tờ giấy ra chữ nho, chữ quốc-ngữ và chữ Langsa

8° Lãnh mua những việc tranh tụng nào người ta không đủ sức kiện được. vãn vãn.

Vậy ai có những việc chi thuộc về mấy khoản đó, hoặc việc làng, việc tổng, việc buôn bán, việc nông tàng, kỹ nghệ cùng các việc nào khác nữa mà không thông, không chắc, thì nên đến tại phòng Biện-sự ấy mà hỏi thăm, đã khỏi tốn tiền, lại còn rõ việc. Chừng nào ai có cậy phòng ấy giúp việc thì mới liệu tinh tiền công.

NGUYỄN-VĂN-CỰ, Cần khai

**Je ne fume que le NIL
 papier à cigarettes
 LE MEILLEUR**

DENIS FRÈRES, seuls agents

Thuộc điều hiệu Canon (SÚNG ĐẠI BÁT)



BAO XANH

Hút đã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES triv bán.

TRUYỆN Kim-Túy-Tình-Tử

Bản này mới in ra lần thứ nhứt, có chú dẫn điển-tích rõ ràng.

Nguyên là sách gia truyền của ông THAM-TRI NGUYỄN-DU ĐỨC-HẦU, là người đặt truyện ấy. Ông TẤN-SÍ-MAI là cháu nội của ông NGUYỄN-ĐỨC-HẦU cho chép lại và có thơ cho phép in ra chữ Quốc-Ngữ.

Có lời tựa chữ lang-sa của quan Tổng-Đốc PHẠM-VĂN-TƯƠI, hiện đương kiêm chức ĐỐC-PHŨ-SŨ tại tỉnh Vinh-long, và có sự tích chữ nhu và Quốc Ngữ của ông NGUYỄN-DU.

Giá mỗi cuốn là 1 \$ 20

BÁN TẠI

Hội-dòng-Hải, commerçant à Vinhlong.
Nam-Nghĩa-Lợi, id.
M^{me} Veuve Huýob-kim Danb, 42 rue
Catinat Saigon.
Bureau du journal *La Tribune Indigène*
à Saigon.

TIỆM-HOẠ-CHƠN-DUNG NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân tử
dặng hay :

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thê thức Langsa đủ cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lắm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thứ nước thuốc tốt thượng hạng; vẽ mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tất: Vẽ nửa thân (bán ảnh) buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00
Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce. Velours. (thứ nước thuốc này đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cổ. Nếu có vẽ hình, xin dời bôn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin quý vị gửi hình chụp theo nhà thơ; bôn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng quý vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho quý vị cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đề:

Nguyễn-Đức-Nhuận
Dessinateur à Giadinh.

MỸ KỸ

TIỆM HOẠ CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điều thảo mộc theo lá chầu hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, nước thuốc, mực Tàu, viết chì than, họa biển liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TƯỜNG-NGỌC-GIỚI AN KHAI.

Nhà in hậu-giang. Cantho - Imp. de l'Ouest.

Lu et approuvé par nous avant publication

Cantho le 5 Décembre 1917

Administrateur