

DEPOT LEGAL

NĂM THỨ NHỨT. SỐ 43 — MỖI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 29 NOVEMBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quoc-Ngu)

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

DINH GIÁ BÁN
TRONG CỐI ĐỒNG DƯƠNG

Bồn chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 4 \$ 00

Sáu tháng..... 2 50

Bồn chữ langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00

Sáu tháng..... 2 00

Bồn Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 6 \$ 00

Sáu tháng..... 3 50

MỖI TUẦN
in ra ngày thứ năm

Chủ nhơn:

VÕ-VĂN-THƠM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ bút:

NGUYỄN-TẮT-ĐOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhật báo xin do Bồn quán mà thương-nghị,

Đề chỗ

gửi thơ và mandal:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Quản-ly AN HÀ
Boulevard - Saintenoy
CANTHO

Mua nhật trình kể từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0 \$ 10.

MỤC LỤC

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.— Phụ tá quốc trái. | 7.— Nhơn vô viên lự. |
| 2.— Cổ kim nhơn chữ luận. | 8.— Khóc thê liên-huôn. |
| 3.— Thiên tưng nhơn nguyện. | 9.— Âu châu chiến luận. |
| 4.— Phong hóa cách ngôn. | 10.— Thế tục thường dùng. |
| 5.— Ông men phá trận. | 11.— Y phương tiện dụng. |
| 6.— Đán đời lâm. | 12.— Thời sự. |

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thầy đàn có danh tiếng có lập một bộn nhạc Langsa 25 người, đủ các thứ kèn, cho những người An-nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành rẽ đủ các thứ bản theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng như các bộn bên phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộn này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, rước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chỗ do hội người Langsa, Annam; tại bốn-kèn đường kinh-lấp, các nhà hát Tây Saigon, và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhựt báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà, như có diệp chi, hoặc nghiêng hôn tang chế, ăn lễ tân quan, nên viết thư cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cả đàn rành, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá ghe; trước là đến giúp cuộc vui theo kiem thời, và làm cho đẹp lòng qui ông, qui bà, chẳng nề tốn của mà xem thấy con nhà Annam càng ngày tấn bộ.

MONSIEUR SERSOT,

Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

BÁN

Có người muốn bán một cái MÁY VIẾT hiệu ADLER còn tốt lắm.

Một cái xe máy đạp hiệu LE ROCHET

bánh cây, ru líp chặn có đủ đồ phụ tùng, có gạt dờ sên, cả thầy còn mới lắm.

Một cái MÁY MOTOGODILLE sức mạnh hai mã lực rưỡi (2 H.P. 1/2)

còn tinh hảo allumage par magnéto

máy này tra vô ghe lờng cùng tam bản chạy mau lắm, một giờ chạy đặng mười hai ngàn thước.

Ba món nói trên đây đều bán rẻ lắm, ai muốn dùng xin viết thư cho Báo quán An-Hà Cấn-thơ mà thương nghị.

TRƯỚC KHI MUA
XE MÁY
THÌ QUI VỊ NÊN ĐẾN TIỆM
LỤC TỈNH LẦU
THÌ
qui vị ắc chọn đặng kiểu xe
EMBLEM và MEAD
Tốt đẹp, chắc chắn
và giá rẽ hơn các nơi

Đường Espagne số 84, góc chợ mới
SAIGON
TRẦN-QUANG-NGHIÊM.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập — Cấn-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TI

Kính lời cho qui ông, qui thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng DENIS FRÈRES là hãng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dễ trong tủ kiến có rọng nước, kiến lên không dặng, rười bu không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ờ nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

附借國債 SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT NATIONAL 義民必宜
Nghĩa-dân nên mua giầy quốc-trái.

Le Nouvel emprunt national II Phụ tá quốc trái

I. — Ce que la Guerre nous a coûté jusqu'à ce jour. (Từ xưa nay tổn hao trong việc giặc hết bao nhiêu).

Tới ngày nay xài hết 102 ngàn triệu rưỡi quan tiếng tây. Tin ra bạc 4 quan, thì là 25 ngàn rưỡi triệu đồng bạc. Và chẳng bẻ phá thêm đồng bạc là 0^m02 (hai phần), nếu như sắp bạc ấy đồng này kể đồng kia, thì giải ra được 510 triệu thước (510.000.000) nghĩa là 510.000 km. còn đường xe lửa Saigon-Mytho thì là 72 kilomètres, bạc sắp ra thì giải bằng 7.083 lão đường Mytho Saigon!

Nếu như tin ra bẻ nặng, thì là càng dễ hiểu nữa. Và chẳng một đồng bạc nặng được 27 grammes-25.500.000.000 đồng, thì nặng 688500.000.000 grammes hay là 688.500.000 kilos nhâm 10.125.000 tạ. Vì lấy ghe chài mà chở, mỗi chài phải nổi 4000 tạ, thì phải dùng 40.425 chài chở mới hết.

Muốn rõ hơn nữa, thì trong nhơn số trong Đông-dương là 4 triệu, nam phụ lão ấu, như tương phân số bạc ấy ra đồng phần hết thấy, thì mỗi tên được 25.500.000.000 = 6.375 đồng bạc!!

4

Còn muốn biết mình đã cho nhà nước vay, từ xưa tới nay là bao nhiêu, hãy coi đây:

Kỳ thứ nhứt năm 1915.

Nam-kỳ..... 7.406.500 quan.
Cao-mên..... 426.100

Cộng là:..... 7.832.600

Kỳ thứ nhì năm 1916.

Nam-kỳ..... 6.509.700 quan.
Cao-mên..... 1.801.200

Cộng là:..... 8.310.900

Cộng lại hai kỳ là: 16.143.500 quan.

Hỡi bà con có bác phải nhớ rằng của tiêu mình cho vay đây sòng với số bạc ấy thì như một hột cát nơi cồn vậy. Có là bao nhiêu ở đâu.

II. — Diplôme (Bằng-cấp). Mỗi người ra chịu cho vay, thì nhà-nước sẽ phát cho một cái bằng, theo với cái giầy trái.

Cái bằng-cấp ấy để chứng rằng tên gì họ gì đã có tỏ tình trung nghĩa cho nhà-nước vay. Cái giầy ấy là một vật quý vô cùng, nên để lưu truyền cho con cháu.

III. — Ce qu'est le titre — (Cái giầy trái nghĩa là gì). Cái giầy trái không phải là cái giầy bạc. — Bạc vay đây không phải là bạc cứng, mà bở; không phải tăng thuê nữa. Đừng có tưởng như vậy.

Của mình đem cho vay đây, thì có lời mỗi cái giầy trái là 100 quan tuy vậy mà mình đóng có 68f. 60 mà kể 100 quan. Mỗi một năm, 100 quan tiền tây sanh lãi. Mỗi kỳ mùng rằm thì nhà nước trả lời; trả như vậy cho tới năm 1943, thì nhà nước sẽ trả vớ..

Tuy là một năm mà 100 quan sanh lãi ra có 5f. 83 mặt lòng, chứ cái lời ấy theo tục lệ bên nước Langsa, thì là nặng lắm. Ai có tiền của dư cũng tranh nhau mà cho vay.

Chớ mà sòng với thói chả và cho mình vay, thì là mất bằng mười số lời ấy. Đã biết làm vậy, chớ việc này không phải là việc buôn bán; không phải là việc sanh lợi. Việc này là việc nghĩa, mình phải nghĩ bấy nhiêu đó mà thôi. Lời ít lời nhiều không có cang chi, miệng mình ra đều ơn cho nhà nước,

tùy theo gia thế mình, thì là đẹp lương tâm mình hơn hết.

(Sau sẽ tiếp theo)
V. V. T.

N. B. — Xin coi An-hà số 41 ngày 15 novembre và số 42 ngày 22 novembre 1917.

SỞ TÊN MỸ NGƯỜI CHO NHÀ NƯỚC VAY
Đức Hoàng Lân SISOWAT, vua nước Cao-man (mười muôn) 100.000 fr.
Ông THÁI-VĂN-BỔN, ở Travinh (ba muôn) 30.000 fr.

Phụ tá quốc trái

CA TRÚ

Cuộc trời đất lắm cơn mưa nắng,
Việc nước nhà cũng có lúc banh truân;
Nay a-lơ-mã (Allemauds) nó đầy loạn [lấy lừng,]

Nên Máu-quốc mới ra tay chinh phạt;
Nghĩ Đức-tặc là loài khuyển-dương chi ác
Giám âm mưu mà khuấy rối dân trời;
Vi nó mà lãn-quốc nơi nơi,
Lập minh-thệ trừ quân nghịch mạng.

Bởi vậy có quan Toàn-quyền dự đoán,
Cho lè-dân các sắc thấy đều hay;
Trận chót nảy vì nước phải ra vay,
Câu phá trước (1) thế dầu đành nở bỏ;
Lời trung nghĩa sách ghi còn đó,
Lợi nước nhà ta nào tiếc tóc da này,(2)
Hỡi người Nam Bắc kẻ Đông Tây,
Cơn sóng gió phải giúp cho bươm lái vừng;
Cái phước mạng quốc dân đồng nhứt [chuẩn,]

Mắt anh hùng thấy vậy nghĩ làm sao;
Cuộc chiến tranh bao kẻ việc tiêu hao,
Nào lương nào phạn nào áo nào giày [số triệu ức nghĩ càng khờ xiết;]

Thân cực khổ thân này nào tiếc,
Nảy hang nảy hăm nảy bùng nảy lăm [hơn ba năm chi quân đeo sấu;]

Ôi! giặc dữ nảy ở tại Âu-châu,
Mà chí khẩn khẩn đều sáng lòng Đông-á;

Lia bà con bỏ mớ má,
Không tài chi mà quân viết muốn theo
Người nấu sủi kẻ xôi kinh, [bình;(3)]
Chẳng mấy sức mà lăm gọi cũng xin ra [đánh;(4)]

Hề có bình hài trong một mảnh,
Phải biết cầu cơ vương thổ tá vương thần;
Hưởng chi phóng trái nảy tiếng để trãm [nãm,]

Rồi cũng có danh lưu thiên cổ;
Phải biết tức đất ngọn rau thủy thổ,
Nói tí mà nghe, sự biến đời mới tỏ dạ [trung cang;]

Còn như khái hườn (5) chi nhứt đặt an,
Chừng ấy mới biết việc phóng trái rạng [danh người phụ quốc;]

Nước tới càng cảm gan loài Đức-tặc,
Vi nó mà, cha xa con thiết xl,
Chồng xa vợ ta nha;

Rồi đây mới rõ nước Langsa,
Coi đây hàng nghĩa vì nước sắc đình,
Ngay vì vua khẩn bách;

Kìa hỡi ngụ cư thương mãi,
Đay ôi nam việt đồng bào,
Cho vay nảy vì trận chót dặng mau;
Gần quyết dạ thế chẻ tre (6) chẳng bỏ.

AN HÀ
Kính đôn

(1) Câu phá-trước— Sách có câu: phá-trước chi thế bất khả khí dã, (nghĩa là thắng trận thì phải đánh rốc tới cũng như thế chẻ tre thì phải chẻ cho tuốt).

(2) Ta nào tiếc tóc da này— Có câu: Cầu hữu lợi ư xả tức, ngộ vô ái ư phát phu (Nghĩa là: Phàm có lợi cho nước nhà, thì ta chẳng tiếc sợi tóc tấm da của ta).

(3) Quân viết theo bình— Có câu: đầu bút sự hung. (Nghĩa là quân viết theo viết bình lính).

(4) Tắm gội cũng xin ra đánh— Có câu một dục thính thảo: nghĩa là giặt giặc nên tắm gội mà xin ra đánh.

(5) Khái hườn= Ngày đánh giặc hơn rồi về.

(6) Chẻ tre— Cũng như số (1) câu phá trước.

Cổ kim nhơn chữ luận

(Tiếp theo)

Thử xét mới người nước ta xưa nay, thường hay mong mới khao khác học cho tốt mà làm ông thánh nhơn, thì cái mục đích chẳng phải là không cao, nhưng mà cái sự hư không thái quá, theo ý kiến của tôi tưởng như vậy: lấy theo thời đời này thì phải học làm sao cho phú quốc cường dân mới hay cho chớ! ấy vậy phải tiếm tới sự vật vật chi thiết yếu cho đời, và có ích lợi cho xã-hội. Đều như cái hi-vọng tới cao là của bậc thượng lưu, biết sao mà nói dặng, chớ còn như làm cho nước giàu người mạnh dầu khôn của nhiều, thì bậc trung lưu trong xứ Việt-Nam này, tại chẳng làm ấy, chớ chẳng phải chẳng hay vậy.

(Thơ tiếp-theo)

Xưa nay thắm thiết thể tình,
Đời đều tỏ thể chương trình khúc khiêu.
Buồn riêng nhớ ít tưởng nhiều,
Nam-kỳ chớ chớ ruộng đồng bao la.
Nông, công, thương, cổ nhưng là,
Công nghệ thạo vợng nước nhà dài lâu.

Nghĩ trong thế-giới địa cầu,
Thiệt nhờ con tạo xây vào mới nên,
Cổ kim nhơn chữ luận bên,
Mới người cứ vận địa cầu cứ đi.
Hỡi người, Nam Bắc, trung kỳ.
Chóng mong tốt nghiệp (1) mới nên tinh thần.

Làm người nợ nước ơn dân,
Cứ đường tấn hoá một đường rộng đi.
Còn sông đầy còn núi ni,
Còn trời còn đất còn đời mới ta.
Nay ra blab bút An-hà,
Muốn đơm tất dạ do mà què hương.

Cạnh tranh theo cuộc thương trường,
Phải dùng kinh tế (2) phú cường chẳng sai.

Người xưa có nói sanh tài,
Sanh nhiều ăn ít làm mau dùng lãn. (3)
Phổ-thông thiệt-nghiệp chi an,
Mở người trí thức nên người thiệt cãng.
Nghiệp tình đàm tử chi bằng,
Nước nhà tư cách có điểm hiển vinh.
Thu qua Đông lại húng tình,
Sảng nghiên, bút, chúc chương trình ít câu.

Chúc cho sớ g núi dài lâu,
Chúc cho Pháp-Quốc muôn muôn đời đời.
Chúc cho Lê thứ thánh thời,
Chúc cho Sĩ quán ước thường bút nghiên
Phải theo cựu, tổ lương truyền, (4)
Chớ theo tiếng cổ từ-văn (5) bao chữ.
Phải phân cho biết thiệt hư,
Thiệt là thiệt-nghiệp hư là hư-văn.

(1) Tốt-nghiệp = nói về sự học đến ngày thành công.

(2) kinh-tế = lý tài, sanh tài.

(3) sanh nhiều, ăn ít, làm mau, dùng lãn = sách có câu: sanh chi dã chúng, thực chi dã quả, vi chi dã tật, dụng chi dã thơ.

(4) cựu tổ lương truyền = cựu truyền tổ truyền = tục cổ phép cũ đời trước di-truyền lại, đời này phải theo.

(5) Từ-văn = văn chết là văn cô không dùng đến nữa.

Nguyễn-tất-Boài

Thiên từng nhơn nguyện

Tự cổ cập kiem, từ đời Hồng-bàng, Lạc-long nháng xuống tới nhà-Nguyễn ta bây giờ, người Annam có trí ý chuyên lo việc học hành, là cần nhứt hơn hết. Nói cho phải, mình cũng có triêm nhiệm theo phong tục, tương tượng của Trung Huê, là nước chiếm đoạt xứ ta, cai trị, bảo hộ cho ta lâu đời, trúc ngàn năm có lẽ. Bởi rứa, noi theo sách sử Tàu mà ta cho trong đầu sự có bốn bậc là: Sĩ, nông, công, cổ.
Ai ai có con, chừng tới ăn «thời-nôi» bày lễ vật ra cúng kiến, van vái đã rồi, đoạn bỗng thẳng nhỏ để lên ván chõ dọn đồ cúng quả (thường thường hay cúng

«thời-nội» trên ván.) Thăng nhỏ lúc đó biết bò biết ngồi rồi. Nơi cúng đó, lại để bút mực sách vở và phàn, cước, cây, bừa đều làm bằng cây nhỏ, nhẹ, có ý trông cho đứa anh-hài ấy bò lại lấy một món chi, chỉ là điểm nó sẽ làm nghề gì ngày sau. Cha mẹ nào cũng ước ao cho con lấy sách vở đặng hậu nhứt có đọc sách đi thi, chiếm đoạt khôi khoa, nên danh chữ sĩ. Hễ đứa ấu nhi này lấy bút mực thời cha mẹ rỡ cười, bà con hoan hỉ. Đâu cho con kẻ nông phu thì cha mẹ ấy cũng trông nom cho nó lấy sách vở mà thôi. Nếu thăng nhỏ bỏ lại lấy cái tru, cái cây thì cha mẹ coi bộ không vui, bụng quyết chắc ngày sau trở nên dốt nát. Lại nói rằng: không học làm ruộng cũng tốt. Chớ chẳng thấy ai để trên chỗ cúng kiến ấy những đồ dùng mà làm thợ thấy cũng để bán buôn.

Thật cũng hay. Annam ham học, cố làm cho nên học giỏi. Ý là học chữ nghĩa trước khác mà cũng chẳng sát người trước mà mình học chữ đó. Xưa kia mình học chữ Tàu cũng đáng bực, dám đương với văn-sĩ Trung-huê. Những là ông Trịnh-boài-Đức, ông Công-Quyên, ông Nguyễn-Hiến, văn văn, đã vang danh huê hạ lại nổi tiếng tới bên Tàu.

Ngày nay ta học chữ nghĩa Langsa trong các chuyên môn học hiệu cũng lâu thông, đi qua học bên Pháp cũng thì dậu bực thương. Người Langsa thấy đều khen, chẳng phải ta họa phù thân đất. Người coi Việt học bên Tây đều có dậu bực: bát vật, y khoa lẫn sĩ, luật sự lẫn sĩ, tú tài văn chương và bằng cấp thương học. Như mới đây con ông qua năm Châu thì ra trường Polytechnique dậu bực nhì trong sáu trăm cử tử. (lời khen nói đây.)

Bấy lâu mấy nhà phú hộ hào cường ước ao sao cho có trường đại học tại Đông-dương này đặng có cho con tới đó lập thân, kéo dể sang qua pháp quốc xa xuôi viễn vọng, ít người đi được.

Ái dè là mình ở phải, nghĩa là mình hết lòng trung canghĩa khí cùng Mẫu quốc, kẻ giúp của người giùm công, người lại phơi gan trái mật, huyết chiền

chốn sa trường đổ máu vì quê hương mới. Cho nên khiến cho thiên tòng nhưn ngược vì quan Tổng thống toàn quyền Albert Sarraut là trời bên cõi Đông này. Nè ai biết Annam chỗ sở vọng làm sao, cho nên ngài mới chuyên lo lập các nhà đại học hiệu tại Bắc-kỳ, từ đây chắc ít ai sang qua Pháp-quốc mà học nữa. Có phải là ta toại kỳ sở nguyện chưa? Song ngặt vì cái nào cũng lập tại Hà-nội mà thôi. Ước ao cho tại cái thành ngọc viễn Đông này, là Saigon cho có trường như Hà-nội; Nếu cái nào cũng lập cho ngoài thì ở ngoài tự nhiên lẽ thường phải tấn hóa hơn trong này. Chẳng phải là mình dốt kỹ hay sao, song cầu nguyện cho ăn đồng chia cho đủ. Nhiều người nói tại phong thổ Nam-kỳ nóng nực, nên không có lập trường lớn, tôi tưởng khi không phải. Không có là tại ta chẳng cầu xin mà thôi. Tôi có hỏi nhiều người Bắc, họ nói ở ngoài xin Chánh phủ lập đại học luôn luôn, cho tới ngày nào thành tựu mới thôi.

Coi! Mấy xứ thuộc địa rất nóng nực hơn ta nữa như cù lao « Ile de la Réunion » và bên Thiên-trước thấy đều có trường lớn.

Song phải biết ngày nay mình được sự học thức mở rộng, vì người Langsa muốn giao bớt sự quyền hành cai trị cho ta cầm. Bởi vì sau sự giặc giã này ít người Pháp còn bên này mà lo bề chánh trị. Sau cơn binh cách này, cần ít lắm cho người Langsa ở lại chánh quốc mà lo bề tu bổ mọi sự.

Huỳnh-văn-Ngà (Tràvinh)

Phong hóa cách ngôn

Làm lành trời rười được lành,
Nếu mong hung dữ họa dành sau lưng.

Câu chữ:

Tác thiện, thiên giáng chi bá tường,
Tác bất thiện, thiên giáng chi bá ương.

Luận:

Người Tàu và Annam hay lấy sức Trời mà khuyến khí b, hàm nộ nhưn gian.

Nói rằng: ai làm lành, Trời cho một trăm đều tốt, ai gây dữ Trời phạt một trăm chuyện khổn nàn.

Chớ người phương Tây chẳng phò như vậy. Chỉ dạy rằng: hãy làm lành vì việc lành là sự tốt, chớ gây dữ, bởi vì sự dữ là xấu xa. Kẻ làm lành thì lương tâm vui vẻ, nhẹ nhàn, thanh thoi. Người gây dữ thì lương tâm cắn rứt, hành phạt, buộc ràng, khó chịu. Bị chẳng yên, ăn chẳng ngon, nằm chẳng ngủ. Mặt mày ngó xuống, buồn bực cả ngày.

Thí dụ như quân hung hoang dân tử, lén sát nhưn, giết người, rồi giấu biệt tông tích, không ai biết ai hay. Nhưng mà nó chạy dậu cho khỏi lương tâm nó, vì lương tâm ở trong mình, rầy rạc, mắng nhiếc, si nhựt nó, nói cái đều nó làm đó dở lắm, nhác lắm, xấu lắm, phải ra mà chịu bình khổ cho dặng bụng làm dạ chịu.

Bởi rứa cho nên, có lắm kẻ còn đó giết lén người ta rồi trốn chui trốn nhủi mới khỏi quan quyền. Mà trốn lương tâm không được. Sao cũng bị nó xúi giục biểu ra mà chịu, bằng chẳng thì nó hành hải khó nhọc. Té ra kịp chấy dứa sát nhưn ấy cũng phải ra cung chiều với quan, thì cũng phạt cho gói một hai tiếng ló mòi cho chúng bắt, cho nên những quân độc thù ít khi mà chạy hình khó cho được, vì mình buộc lấy mình. Chừng bị hành phạt tù rạc, dậu lưu, tuy bề ngoài cực khổ lắm thân, chớ trong khỏi bề cắn rứt, dể chịu hơn khi còn trốn lánh.

Người di đoan hay cho là âm hồn kẻ chết oan vẫn vít, chớ kỳ thật chả có đâu, ấy là lương tâm của đứa hung ác nó bắt nó nộp cho điển hình đó mà thôi.

Ái ai cũng có lương tâm. Ấy là một vị quan trấn thân cho ta, tốt bực thanh liêm chánh trực, công tác thuần hậu, tội tác trừng. Ở trong mình mình mà không vị mình, coi lấy đó mà bắt chước. Làm quấy thì người phạt, làm phải thì dặng

khen, Trước khi ta làm quấy, người khuyến giải, càng dặng luôn, tại ta cái quá nên mới làm ương. Sau lại, người còn dạy ăn oản chữa lỗi. Ta làm phải người khen giỏi, và giục giã cho ta làm phải mãi mãi.

(Còn nữa)

Huỳnh-văn-Ngà — (Tràvinh)

Ông men phá trận

Tục Annam mỗi người đều riêng ý, kẻ tin sự này người ưa thể khác, trừ ra mấy bực thông minh nhiều nghe rộng thấy thì ít tưởng việc sai lầm; còn bực hạ lưu hay mê hoặc chuyện phi thường vô hình vô ảnh.

Mới đây tôi đến rạch mươn-Điêu thăm viếng bạn đồng song của tôi là M. D Ex-Télégraphiste, đàm đạo cuộc hàng ôn vira rồi, kể đi chơi trong buổi tối xảy gặp một chuyện cũng kỳ xin tỏ sau đây cho chư văn nhưn nhàm lảm.

Có nhà nông kia tên Nguyễn-văn-Tài vợ là thị-Đậu sau dặng một gái tuổi mới 15 vì chẳng con trai nên muốn phần yêu dậu, gia tư cũng đủ xây xài, vợ chồng tính sanh nhai lương tiện. Vậy nên vợ ở nhà làm ruộng chồng lo chớ bấp về bán lúa mùa. Khá kهن khéo tính. Khi người chồng lui thoản ít bữa đưa con gái là Nguyễn-thị-Mai xuống bịnh đau nhiều trị thuốc 3 ngày không giảm, anh thấy thuốc nói mạch có tà nên chị chủ nhà rước 3 anh thầy pháp 1 người làm theo môn phán ác, một lão làm pháp lục la hét om sòm còn 1 chú làm chơn tông phù thủy lại đem theo đệ tử bọn bàn chuyện chữa 3 đêm cũng luôn công vô ích, đạo làm thầy pháp như may bịnh mau thuyên dầm còn khá cho chủ nhà, nếu bịnh trầm trệ cầm chừng chủ nhà biết bao nhiêu là tốn kém, lớp nuôi thầy ăn uống lớp trà rượu dậu nhan; thấy coi ra mắt bà nọ

ông kia lại thêm động thổ thần táo phủ, bẻ đầu lùn chùng nào càng tốn phí nhiều chừng nấy; coi bói hoài thì có hoài thiếu chỉ là tà ma quỉ mị; nào vịt heo, gà, dượng, đậu, chủ nhà lo sắm hết hơi té ra tiền mất tật còn cũng bởi đau chơn há miệng, bày giờ mấy lão pháp sư đảo để làm qua phép coi đèn nói rằng nam phương hạ động Lý-trường sa cùng Trương nhứt Túc hiệp hành bệnh mới là khốn cho chủ nhà đó chớ! Lẽ nào một đũa nữ hài tội chi nên nổi ông này bà kia xúm nhau mà điều hại, mấy ông thầy pháp mới tỏ như vậy: bệnh này cơ lắm chớ khá diên trì phải lập trận du hồn áu bát quái cứu cung ếm ngũ hành trấn thiên la địa động cha chạ trấn nẩy lớn lăm tron (nh) vài bao vòng, cấm cờ xí xung quanh treo bù (nh) 8 cửa trên đoàn có sắm ông Thái-lão sắm ông quang Đế (nh) ngồi nghinh cốn trống đánh tập (nh) thấy pháp la chổi lói.

Đêm ấy người chồng về mới tới nhà vì uống rượu cũng đã say mềm anh ta bình nhứt không ưa đều vô cơ pháp về tới gặp bày bố từ đũa, chú chàng to ubỏ cần rằng người vợ nói nhiều lời xóc ý, bởi say quên suy nghĩ liền nổi trận lôi đình, nể chi thiên tướng vạng bích ra tay vào phá trận làm (nh) hối đã giận du hồn trấn đã tang tành thiệt là hảo hớn hùng anh xung đột đi như phẫn chừ (nh).

Song theo ngu ý lời tướng chác rằng mấy cậu đang y không phải trang quốc thủ khi người ta làm bệnh phải dụng y làm thấy coi mạch chẳng nhắm nên phòng định đầu than dụng được thì làm sao dám được tưng thế phải đồ thừa bệnh nầy trăm trệ giầy dĩa mạch bốt sắc bốt tri lại sạ tràng sạ đoán nên tâm thần táng loạn chác là bệnh có tà để cho thấy pháp trừ ma sau mới an bẻ phục được mới vậy vậy đó da.

Huỳnh-trung-Nghĩa
Xuân-hòa Cái-côn.

Đáng đời lắm!

Vịt Xiêm-Cổ bị gà trống không gáy nên ngủ quên mất vật thực mới sanh ra sự giận hờn với anh gà trống. Ngày kia vịt Xiêm-Cổ lội ầu trong rạch, may đâu gặp anh Chồn, mới than thở sự gà trống vô tình ấy, và xin anh Chồn giết anh gà trống rãnh. Vịt chỉ chỗ gà ở và từ giã nhau mà về. (Vì sao Chồn không ăn con vịt này? Vịt ở giữa sông, Chồn ở trên mé rạch, nói chuyện với nhau thì được, mà nếu Chồn lội xuống thì lặn mất) Bữa sau Chồn gặp gà đi ăn mới rượt riết. Anh trống cố thất kinh bay tước lên trên cây mà đậu Chồn chạy tới cũng không thêm nói cứ chạy chung quanh gốc cây hoài. Gà trống thấy vậy thì cười và nói rằng: Chồn mấy diên sao, giỏi leo lên đây mà bắt tao! Vừa nói vừa xày theo mà nó con Chồn, xày theo Chồn như vậy đầu được 15 phút, chổng mặt và rùi trặt chửng té xuống đất.

Chồn chụp tha đi mất.

Vịt cố xem thấy thì kêu nội gia quyền ra coi khi thấy Chồn tha gà thì động lòng mà than như vậy: Đáng kiếp lắm.

Lucien Hiên.
Long-xuyên.

Nhơn vô viên lự

Nước Nam từ xưa đến nay chỉ có một nghề làm ruộng và trồng tría đó thổ sản nước mình, công nghệ bở thờ thương trường mở mịt. Nhờ ơn Pháp trào báo hộ gần tróc 60 năm sắp đặt mở mang khai kinh cấm đắp lộ bát cầu mới có diên phì địa lợi, trăm họ hưởng thanh nhân ăn mặt ấm no an cư lạc nghiệp, Cũng có người nhiều nghe rộng thấy tranh lợi với ngoại bang lập liệm ngủ cất nhà hàng hãng uơm dệt cùng nhà máy xay lúa gạo cuộc buôn bán kinh dinh coi ra đồ sộ. Người Anam tánh sáng học cơ xảo mau thông nhiều người thì

có bằng cấp tài năng làm các sở cùng sang dúp bên Mầu-Quốc. Còn phần nhiều người nương theo đồng ruộng lo việc cấy cấy một mùa ruộng giải dưng dưng; Một năm nhờ lột lúa chi độ thế nhi gia tiểu. Thương thay nhiều người không vốn có một muồn xài mướn thấy ai gian ăn mặt về vãng cũng bắt chước sắm theo cho kiếp, phải trong nhà dư giả chẳng nói làm chi nặt se sua trước chẳng xét suy, mua chịu tới ngày đóng lúa, làm giàu cho khách trú, giúp lợi cho ngoại bang, việc sau đây tôi thấy rõ ràng, nói ra lẽ trung ngôn nghjch nhi.

Ngày lễ chánh chung tháng trước, tôi du lịch châu thành, đập đầu gãi sặc trai thanh, kẻ khán huê dưng người tiếm kỹ nữ. Mùa màng tuy cần sự, song nhà nông chẳng lạng cuộc ăn chơi, đoàn ba hiệp hầy (nh) bời, vào quán ngổa n (nh) uê một tiệc. Nhậu làm sao quá nghiệt, say thoi ngửa người nghien, hổ báo coi bộ nhiều tiền, kêu từa bảo rồi thêm hoài không kịp. Chẳng sửa mình cho kiếp được không mừng mất cũng không hay, thoi thoi tôi xia kiển ông say, tò qua việc bán buôn khác bạc. Mùa hạ mưa rải rải, nông phu toan việc cấy bừa, trong nhà lo bữa sớm thiếu bữa trưa, tẻ bời trước ham chơi đồ bác (là cờ bạc) tưng phải lảnh tiền cầu bạc phát, làm trả xong mùa cấy muồn rồi, gán gương làm chừ (nh)ng đổi lời thoi, kéo sự khách nghj ngợ không bán chịu, nhứt thiết món nào cũng thiếu, nào vài bộ đường thuốc trà dẩu, cùng dưng vật dù khấn lảnh nhiều, khách đã sẵn lòng toan liện, ai tới mua gài bạc lủa hằng hoi. Đổng bang ôi! nghj đó mà coi, ba bốn các tới mùa dưng một (nh) tạ, Tài-Phú ăn lời thái quá, ai so do tiền na má không cầu, chề chẳng dùng biết tam nơi đâu, tưng thế phải chịu lòn nơi cửa chệt, dăm cúng kiển cùng mừng năm ngày tết, tới hoi hang tiền bạc xây xài, khách cho vay một trả hai, cơn thác ngặt nại hà suy kỹ, chớ trách vận lười mạng lý, tẻ bời mịch biết đồ cho ai, dấm mừa phoi nấng bao nài, vay trả nợ trần không dức. Ráng bết bình sanh tài lực, dưng cho khách về tàu, trong tới mùa đem ghe tới phá bạo rồi nầu đó làm qua năm khác. Đổng bang ôi! muồn cho mau phát đạt, nong trang cây cấy kiếp thoi, rãnh nợ uấng

mới được thanh thoi tránh khỏi thọ tài như thọ tiền. Cờ bạc thương nguy biểu luật nước lại nghiêm rãng, ch bằng thông thỏa làm ăn giữ phậ thanh bản thương lạc.

Huỳnh-Thi

Thế sự đời dưng gớm ghê
Nam châu rộng mở thiếu chi nghề
Nông thương công nghệ không kém
chế
Đồ bác môn trung gán chí kè
Trước mắt rõ ràng đều quấy tẻ
Sau lưng chi khỏi tiền khen chề
Xin mau nong ná tranh quyền lợi
Mới dưng bực hiên chồn thú què
(Xuân-hòa) Sôctrang Huỳnh-trung-Nghĩa

Khóc thê liên-huôn

Hỡi bạn ơi! t-ời bạn ơi!
Cớ sao mai tóc bạc như vôi!
Hai mươi sáu tuổi chưa là mấy,
Trăm gày bình rơi luôn ngậm ngùi!
.....
Người người nhớ tới cái linh xưa:
Nữ tác trau dôi chẳng nét thừa.
Khép nép phòng thêu lán lụa mới,
Tóc tơ, tơ tóc nhấm cho vira.
.....
Vira niệp cầu ở mới ruồi dưng.
Xe nai nhẹ tách ven cầu tùng,
Nhớ dêm thất tịch hơi hòa ấm.
Ước giải đồng tâm buộc căng bùng.
.....
Chẳng bùng mới lập được gia cang.
Trong chồn khuê môn sản có nang,
Cán kiếm đã xuê bẻ nội trợ:
Sắc cảm hòa hảo tịch tình tang!
.....
Tình tang nước trí với non phân,
Bĩ thoi nào như vợ Mãi-thần.
Cứ án chi nương gương họ Mạnh,
Trông vào ai nẩy cũng kheu rần.
.....
Rần rần bà con thấy hiệp hòa,
Vì chửng trọn lẽ, chẳng kiển ngoa.
Đôi bên cha mẹ thờ như một:
Sắc mặt rõ ràng tợ sắc hoa.

Hoa tươi phút chót héo xau ngang.
 Nghĩ tới đời thời nghĩ lại càng...!
 Một tháng mấy ngày làm chứng quĩ,
 Tài như Biển-thước cũng vô phang.

Vô phang nên bậu mới qua đời,
 Khó vô bốn ca làm bậu ơi!
 Được trọn chữ trinh, tình chẳng trọn.
 Làm sao sửa lại cái cơ trời?

Cơ trời ấm lạnh khéo thì thời!
 Tan hiệp xem ra chẳng mấy bồi!
 Ân ái năm năm dường như mất,
 Tâm-y xếp lại để giành hơi.

Nơi phất mùi thơm dựa trước loan,
 Sấn tay với chụp mảnh hồng nhan.
 Thoạt nghe nổi tiếng nhau lạc bạn,
 Tính giặc cơ-miêng lụy nhỏ tràn!

Trần trẻ biển ái dễ chi ngăn,
 Sầu cạn từng soi bóng A-Hàng.
 Mặt nước lơ thơ gương chích mắt,
 Hờn thay con tạo khéo làm nhăng.

Những mây giã bậu lại tiên đồ,
 Xương trắng phao phao thủ khẩu hổ!
 Thương tiếc, tiếc thương, thương tiếc tiếc
 Hình câu bia tạc dựa bên mồ! (1)

HỮU NHỊ THỦ.

Cánh tiên rày bậu đã an nơi,
 Bỏ một mình ta chống chọi đời.
 Mưa gió bao nhiêu mưa gió đến:
 Trăng thu cũng tỏ bốn phương trời!

Trời đầu nở phụ chí anh hùng,
 Đường hoạn giữ tròn phạm kiếm cung.
 Hồn bậu có linh theo hộ với,
 Nghiệp quả vững đặt mới an lòng.

Lê-trung-Thu.

(1) Hình con bò-câu là phẩm trạng người trình phụ: Pháp điền.

Au châu chiến luận

Ngày 14 Novembre 1917.

Tin Hongkong. — Binh A-lơ-măn càng ngăn hết sức, mà binh Anh-quốc đã tấn tới và lược khỏi các nơi đất chiến; pháo thủ A-lơ-măn lại bằng phá nơi địa thế Passchendaid.

Điện tín Pháp-triều. — Nơi rừng Chaume pháo thủ Langsa cụ bị bắn hỏi, đấu chiến với pháo thủ A-lơ-măn một trận dữ! Quân nghịch lại muốn đoạt chiếm miền Hartinavillero, tới lui, lui tới, rốt phải bị binh pháp thời vây; rồi toan hãm chốn Aréichacker mà cũng bất thành.

Tin Ý-đại-lợi — Vua ban chiếu chỉ hiểu dụ rằng: Sự nhút nhát, chẳng-thuận hòa, đồ tội cho người mà chữa mình, ấy là tỏ lòng phản bạn, ấy là giúp sức cho kẻ thù. Bấy giờ chúng ta hãy sẵn lòng rán sức làm sao cho đất thắng và vinh diệu cho chúng ta.

Tin Sĩ-quán Reuter. — Quân nghịch đã mòn sức, binh Ý-đại-lợi công thủ càng phần chắn; tuy thối mà làm cho quân nghịch tồn bại rất nhiều là vì nhờ đạo binh hậu tập trí tài.

Ngày 15 16 Novembre 1917.

Trong cơ binh Ý-đại-lợi nói rằng mặt trận bây giờ rộng lớn bằng một góc ba hồi trước; thế giặc khó mà thông thương; bốn binh thắng tới miền Asiago mà bây giờ đương kiên thủ các đảnh núi phía nam Fôrmant.

Tin Sĩ-quán Reuter nói rằng ngày 17 mưa như cầm tinh chính mà đổ, tuyết xuống dày non, nên quân nghịch thừa cơ ấy thỉnh linh thâu hoạch binh Ý tại Gallio, nhưng mà quân Ô-trích tại Sugana độ theo trũng núi xuống miền Vicence et Padoue đều bị loạn đã rã tan. — Sĩ-quán Reuter nghe tin rằng A-lơ-măn trời những tù binh, dờn ông, dờn bà, con nít, sắp hàng dài trước mặt binh Ý; chúng nó làm nhiều điều hung ác ghê gớm như tại Belgique hồi đó, nào cướp giết, nào đâm loạn, nào phân thây nơi trẻ nhỏ, ôi thôi thiên hạ đều kinh khủng.

Tin Hongkong. — Tại Paris đang giữa tiết mừng quan đại thần Lloyd Georges Fainleve (Anh-quốc) ngài tỏ rằng những kẻ nào ước muốn sự giao hòa bây giờ thì là muốn cho những mối đại lợi cho nước mình, cho sự văn minh và cho dân chúng cả hoàng cầu. Chiếm nghiệm thi thế Ý-đại-lợi, thi ngài nói nhờ các đường xe lửa và nẻo lộ khác nên binh hung, lương thảo của Pháp-quốc và

Anh-quốc đã kéo qua khỏi dãy núi Alpes (ở nơi ranh đông-nam Pháp-quốc) thì cứu binh sẽ đủ sức mà giải nguy cho Ý.

Ty Đô-thông thủy sư anh quốc cáo nghĩa rằng những tàu A-lơ-man ở dựa gành Belge nhờ có dây diên khí đặc và chạy bằng dầu lửa, chỗ từ ba trăm đến năm trăm cân hỏa lôi; khi nào mở máy cho chạy, thì lính thủy lên bờ, có một cái máy bay bay theo chiếc tàu và ra dấu chỉ hướng cho người coi máy ở tại mé biển. Hễ tàu ấy dụng vật chi thì hỏa lôi phát nổ.

Ông Wilson (giám quốc Huê-kỳ) giảng tới các trần thân giao rằng: Ta chẳng hạp lời những kẻ nói rằng nếu cơ binh A-lơ-măn không bại hoại thì chúng nó chiếm thế gian kẻ ấy muốn sự giao hòa mà chẳng biết chi cho hòa đáng. Ta biết nên ta đã sai quan tổng binh House qua Đại-pháp được bày về cách thế làm sao đất thắng.

Tin Paris. — Đang buổi hội-viên ông Painlevé nhất những việc mới xảy đến và Nga-la-tur cùng Ý-đại-lợi cầu cứu, nên Pháp-quốc và Anh-quốc lo tiếp binh với Ý-đại-lợi và đồng tâm tận lực với nhau. Sức A-lơ-măn vậy vũng đây là sức cùng binh mòn liệu một trận may đui đó thôi, nên ta phải vững bền mà chống cự cho đến lúc khai hườn.

QUAN NAM ĐỒ-HỮU-CHẨN

(Le Colonel Đồ-hữu-Chẩn).

Có tin bên Tây qua nói ông Đồ-hữu-Chẩn mới lên chức quan năm.

Nhà nước langsa cho ông Đồ-hữu-Chẩn lên quan-năm là có ý chỉ rằng nhà-nước biết thưởng người Annam có nghĩa và có tài năng.

Bốn quán An-hà xin mừng cùng ông quan năm Đồ-hữu-Chẩn, là con trai của quan Tổng-đốc Đồ-hữu-Phương, ở Chợ-lớn đã qua đời rồi.

Già bánh

Tám Bír ở chốn quê mùa không biết chốn phiên ba thị tứ là chi. Ngày kia ra chợ chơi nghe rao « Ai ăn bánh ít không »? Anh ta kêu lại ăn ba cái. Ăn rồi đứng dậy đi tuốt. Chị bán bánh kêu lại đòi tiền thì anh ta trả lời rằng: « Cô rao ai ăn bánh không? Tôi tưởng cho ăn khỏi trả tiền tôi mới ăn chứ! Tôi

không trả, giới đi thưa đi? Chị bán bánh nổi tam bành lên, giục cái đòn gánh của chị bán chèo dận dập tám Bír ba cây.

Khi đi về người lân cận hỏi, anh đi chợ vậy chớ biết bột lúc nấy mấy một cân không?

Tám Bír nói: « Bột mấy một cân tôi không rõ, chớ bánh ít thì cứ một cái thì một cây đòn gánh! »

Làm thi chọc gái

Bảy Mềm có ăn học chút đĩnh; trong xóm có cô sáu Khó hình dung đẹp đẽ, nhan sắc mặn mà nên bảy Mềm có dạ yêu mến lắm.

Ngày kia anh ta nằm vòag trước hàng ba xây có em của cô sáu Khó lạ chơi gần bên chỗ bảy Mềm nằm. Bảy Mềm bên kèn thằng nhỏ ấy mà nói rằng: Nhỏ mấy ham học không?

— Ham lắm chớ!

Mấy chju kêu tao bằng thấy thì tao dạy mày một bài thơ.

— Chju, thôi thấy dạy tôi học đi. Khi ấy bảy Mềm biết thằng nhỏ trụng kẻ mình, bèn đọc bài thơ như vậy:

Thanh thao lời nói yêu điệu tương đi,
 Nhan sắc chị mi ít kẻ bì;
 Ai thấy chị mi mà không mến,
 Mến vì lời nói với tương đi.

Thằng nhỏ học thuộc, về nhà cứ đọc như vậy hoài. Cô sáu Khó nghe hỏi ai dạy mấy đó, thì nó nói thấy bảy Mềm dạy.

Cô ấy bèn làm một bài thi như vậy rồi cũng biền thằng nhỏ học thuộc và đọc cho thấy cô nghe.

Lời thơ tục, xấu tướng đi.
 Bộ tịch thầy mi có đáng gì;
 Ai thấy thầy mi mà chẳng ghét,
 Ghét vì lời nói với tương đi.

Ba Tây chông ba Tây!

Trò Trot lên thưa với thầy rằng: Xin thầy cho phép tôi ở nhà ngay thứ tư

đặng dọn nhà dùm anh hai tôi.

— Thằng nói láo, anh mấy rú tao mai lối 10 giờ rưỡi đi chơi trên kia mà!

Trot lạt đặt đi xuống rồi lại trở lên mà nói với thầy rằng: Thưa thầy trong lớp này có 2 người nói không thiệt!

Người thứ nhất là tôi vì tôi có chỉ gái chớ không có anh trai còn người thứ nhì là

Thầy cười ngắt, và nói thằng khôn chớ!

Lucien Hồ-linh-Hiếu.
Long-xuyên

THỂ TỤC THƯỜNG DÙNG.

(tiếp theo)

Giải-lý: 1° Nhà Minh-Khí. 2° Cây gậy-ai.

1° Người chết rồi mà vợ con bong làm xe, ngựa, dây tở, đồ vật, kêu là đồ minh-Khí: nghĩa là lấy theo tục đồ thần minh mà dãi người chết ấy, nên kêu là minh-Khí.

2° Bạch-hồ-thông: — Như cha mẹ chết mà có dùng cây gậy ấy, kêu là cây gậy-ai: Nghĩa là lòng con thảo bị tang cha hay là tang mẹ, thì buồn rầu khóc lóc, trong 3 ngày ăn chẳng đặng, nên thân thể ốm yếu, phải nhờ có cây gậy ấy nương đỡ cái thân mình, nên kêu là cây gậy ai.

(Sau tiếp theo.)
Nguyễn-tất-Đoài.

Y PHƯƠNG TIỆN DỤNG

(tiếp theo)

Giải ngộ-công độc.

Thường khi trong các thứ đồ ăn, hay có con rít vô ăn, 1° là không thấy mà nấu lộn với đồ ăn, 2° là nó dãi la trong đồ ăn mà mình không hay, ăn nhầm thì độc lắm.

Vậy như ai rú ăn nhầm, thì phải mau dùng vị Chương-thọ-diệp nấu với nước lạnh mà uống rất nên hiệu lắm.

Bằng không có vị thuốc trên đây, thì phải mau dùng 10 móng tay mà mài với nước lạnh, uống cho nhiều, thì cũng là rất nên ughiem lắm.

(Sau tiếp theo)
Nguyễn-tất-Đoài.

Nguru phàn mục đồng

Tạo hóa sanh loài súc vật rất hữu ích cho đời như ngựa thì xe kéo chớ chuyên, còn trâu bò có sức mạnh cày bừa dúp cho nhà nông làm nên lương đống; Công lao ấy cũng đáng cho là phần đệ nhất. Bò trâu có cặp sừng bén nhọn, tánh chất nó cũng hiền, bởi vậy cho nên nó biết vâng lời điều khiển mồn vai trả nợ đời, đáng thương xót cho loại trâu bò ghe phen cực nhọc.

Mới đây tại làng Batrinh Sốt-răng có xảy ra một đêu ghê gớm, . Số là một điển chủ Lê-văn-Đạt làm hương trưởng đương niên chuyên nghề làm ruộng trâu. Trác 30 năm bình yên vô sự, một ngày kia thằng chăng là Ngô-văn-Tơ 16 tuổi đúi bầy trâu ra ruộng cho ăn nó đánh 1 con trâu cổ 6, 7 roi cày. Vật cực tác phẫn, trâu cổ liền trở đầu lại chém thẳng tơ khắp cả châu thân 27 vịch, yếu yếu hôn du địa phủ, phiu phiu phách lạc uông từ thành, thương hại thay nhảm lúc không người không phương cứu cấp, đến chừng mấy người phát ruộng xem thấy xa xa chạy đến đó tri hô làng xóm tới đông trâu ấy dang ra đem từ thi đến nhà công phúc bảm giải đến toà cho chôn nơi ghla địa

Cho nhà nước vay,
là giúp cho Mậu-quốc
mau thẳng trận.

Nam kỳ-thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước 3 f 90
Hàng Đông-Dương 3 87 1/2

Giá lúa

Mỗi tạ 68 kilos chở đến nhà máy Chợ-lớn trả bao lại).

Thứ năm ngày 29 Novembre 2\$05 tới 2\$10

Cán-thơ

VẬT VÔ CHỦ. — Làng Thới bình. Ngày 14 Novembre 1917. Hương chức làng ấy có vớt đặng một chiếc xuống be vô chủ, trôi tấp vào cồn Cái khế, xét chiết xuống chớ nói một gia lúa, và không có đựng vật chi cả.

Làng có làm yết thị truyền rao. Nếu ai có mất xuống ấy thì đến làng Thới bình mà nhận lại.

CÙNG LÀ CHẾT TRỜI. — Làng Mỹ thuận. Ngày 20 Novembre 1917, lúc 3 giờ chiều. Có hai vợ chồng tên Th. . mất lưỡi cui nấu cơm sau bếp. để con nó là thị Ch. . nên 2 tuổi, bỏ ra hè té mươn cao mà chết. Càng còn lơ đnh.

ĐÁ H LAM CHA VỢ. — Làng Đồng thành. Ngày 16 Novembre lúc 11 giờ khuya. Tại nhà tên L. v. T. . hay ăn trộm vào mở cổng bỏ mà thiếu dẽ. Tài gia rình bắt, gặp một tên bợm chạy khỏi, còn lại một tên đang lũng tưng trong chuồng bò. Tên T. . chặn cửa chuồng đập một hồi tên bợm quỵ. Rồi đèn coi lại là tên P. v. S. . ông gia vợ của tên T. . bị đánh lảm trọng bnh.

Gia-định

ĂN CƯỚP CẠN. — Lối 7 giờ tối ngày 21 Novembre, có tên Nguyễn-văn-Lượng giấy thuế thuận ở hạt Baria vô tiệm khách trú kia hiệu là Poursé-thành-Hưng hỏi mua một cây kiến vàng. Vì á-tưng vắng mặt, nên á-sâm lại mở tủ lấy kiến vàng cho

tên Lương coi. Coi rồi hỏi giá mấy? Á-sâm nói 70\$00. Bộ khi tên này giậu á-sâm nói thách, nên vá á-sâm một bạt tai giựt kiến mà chạy.

Á-sâm vì có tội (tật bố căng) nên chạy theo không đặng, bớ con đày tớ chạy theo la mà là.

Bợm ta chạy theo đường xe lửa ra Đá cao, chừng 300 thước, vừa khỏi nhà thờ Gia-định thì bị nả tróc.

Lúc bớ rồi bợm ta tính thế chẳng êm, nên liền cây kiến vào buổi phi tang. Mấy á-tưng chạy tiếp theo rồi đèn kiến đặng. còn bợm ta đặng thưởng một bữa lữ lữ, lãnh thưởng rồi thì bị chúng kéo dẫu (ý quên chớ, thính) lại công sở.

Sáng ra, thì tôi thấy bợm ta đi với làng ra toà, mà chẳng biết đi có chuyện gì đó?

Chắc hăng ra đặng lãnh thưởng nữa chớ gì!

(Chẳng biết tên này lập thế) kiếm kiến vàng đặng cho tình nhân hay là đồ ngặt.

Nguyễn-dức-Nhuận

Thai số 16

Hình bằng ngón tay, muốn lại thì lại, muốn câu thì câu; đội mũ mang râu, đi theo hầu kiện, không miệng không răng, đôi áo treo treo. Ngày đem bán rao, tối đem về xô.

Xuất vật dụng

Bản trưng Bốn quán phụng một kỳ nhựt báo.

Thai số 15

Rằng con biết tội đã nhiều,
Đầu mà sấm sét, búa riều cũng cam.

Xuất vật dụng.

Cái con cui. — Con cui bằng rơm, người ta nãng dẽ mà chùi chơn, sấm sét búa riu cũng cam, toàng cui đầu mà chịu hết thảy.

Chẳng có vị nào bản trưng hết.

VILLE DE CANTHO

CASINO LÉOPOLD

Cinéma Pathé Frères, le premier du Monde entier
UNE REPRÉSENTATION PAR SOIRÉE
 MŌI BUỒI CHIẾU HÁT MỘT LẦN

Programme entièrement nouveau de la Semaine

*Du jeudi 29 novembre, dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 décembre 1917,
 à 9 heures du soir.*

PREMIÈRE PARTIE: XUẤT THƯ NHỰT

1^o *Les intéressantes actualités du Pathé-Journal*
Autour de la Guerre

2^o La France ne manquera pas de munitions

Bên tây không thiếu chi binh lính phòng hờ mà làm trái phá

3^o LE PONT FATAL

4^o *Grand film d'art dramatique extraordinaire et sensationnel en 3 parties*

5^o *Tướng bóng tiếp theo ba lớp (cái cầu hư)*

ENTR'ACTE DE 10 MINUTES

Xả hơi 10 phút

DEUXIÈME PARTIE: XUẤT THƯ NHỊ
LE PLUS GRAND CHEF-D'ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE

6^o, 7^o, 8^o, 9^o, SUCCÈS! **LES MISTÈRES DE NEW-YORK** SUCCÈS!

*Grand Roman-Cinéma Américain, 13.000 mètres, 22 épisodes,
 adapté par Pierre DECOURCELLE, sera donné au Casino de Cantho en 22 semaines
 dont un épisode de 700 mètres chaque semaine*

4^e ÉPISODE: Le portrait qui tue

(SỰ MẮT NHIỆM THÀNH NHIỀU ĐỒ)

LỚP THỨ TƯ.— *Một bức chơn dung đóa họa*

10^o BÉBÉ FAIT DE LA NEURA

Film très comique joué par le jeune prodige LITTLE ABÉLAR
 Thăng Bébé giả đau mà kiếm kè đem chi vú về

**HÀNG LỚN
 CỦA ÔNG CH. BARDON**

7, rue Catinat. — SAIGON

Bán tàu hơi (**Canots automobiles**) đủ kiểu; có thứ dễ đi chơi, dễ đua, dễ đi trong kinh rạch cạn.

Vỏ thì làm bằng cây đá ty (Teck) kiểu khéo, đẹp lộng lạc, nhẹ nhàn, còn máy (moteurs) thì mạnh, chắc chắn, dễ dùng, dễ khiển, chạy mau mà lại ít hao dầu; cái máy không hao dầu là nhờ độ một cách thông thái quá lễ (**moteurs munis de toutes les dernières perfections**).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON 7, rue Catinat, Saigon mà thương nghị.

Tin giá thiệt rẻ, công chuyện làm kỹ càng mà lại rảnh sức làm cho vừa ý mỗi hàng.

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG

Của ông A. Messner

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nơi đường mé sông, gần chợ châu-thành Cầu-thơ.

Mỗi tuần hát hai đêm: Đêm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thứ nhất từ 7 giờ tới 9 giờ; xuất thứ nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát đủ hình mua bên Đại-pháp langsa và bên Ngoại-quốc. Rạp hát này cất khoản khéo lắm, cất theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng nào bì kịp. Còn hình rõ lắm coi không chóng mặt, rõ như thể người sống thiêu có tiếng nói mà thôi. Trong rạp hát có quạt máy điện.

Xin chừ-vị đến xem chơi! Đừng bỏ qua uống lắm! uống lắm!

QUẢN CÁO ĐỒNG BAN

Nguyên tôi là NGUYỄN-VĂN-CỰ, cựu thư ký Chánh-phủ và lục tỉnh Nam-kỳ, đậu cấp bằng tài năng về khoa Luật-Pháp về ở tại Châu-thành Long-xuyên, đương làm Thông tin cho An-Hà-Nhựt-báo, có đóng bài sanh ý mà khai trương một cái phòng gọi là « *Biện-sự-phòng* » tại Long-xuyên.

Phòng ấy chuyên lo làm những việc kể ra sau đây:

1^o Đạc và viết các thư đơn trạng và lý doán thuộc về bên bố hay là bên tòa, các tờ cáo báo và các thư văn khế về việc mua bán, cầm cố tài sản, vãn vãn;

2^o Chỉ-giáo và khuyến-cáo những việc chi người ta không thạo;

3^o Làm trung-gian cho những người có việc với nhau, đem việc cho thầy kiện v. v.;

4^o Lãnh quảng lý tài sản của người ta;

5^o Đi hầu thế tại tòa tạp-tung, tòa thương mại, tại các sở chánh-trị và các cuộc công-ty xã hội;

6^o Lãnh cho vay đặc-nợ, thâu góp tư-bồn, lợi-tức, lãnh mua bán hàng-hóa, điền-thổ, vãn vãn;

7^o Diên dịch các thư tờ giấy ra chữ nhỏ, chữ quốc-ngữ và chữ Langsa

8^o Lãnh mua những việc tranh tụng nào người ta không đủ sức kiện được, vãn vãn.

Vậy ai có những việc chi thuộc về mấy khoản đó, hoặc việc làng, việc tông, việc buôn bán, việc nông tàng, kỹ nghệ cùng các việc nào khác nữa mà không thông, không chắc, thì nên đến tại phòng Biện-sự ấy mà hỏi thăm, đã khỏi tốn tiền, lại còn rõ việc. Chừng nào ai có cậy phòng ấy giúp việc thì mới liệu tính tiền công.

NGUYỄN-VĂN-CỰ, Cầm khải.

Je ne fume que le NIL
papier à cigarettes
LE MEILLEUR

DENIS FRÈRES, seuls agents

Thuộc hiệu Canon
(SÚNG ĐẠI BÁT)



BAO XANH

Hút đã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.
Tại Hàng DENIS-FRÈRES trừ bán.

TRUYỆN
Kim-Túy-Tình-Từ

Bản này mới in ra lần thứ nhất, có chú dẫn điển-tích rõ ràng.

Nguyên là sách gia truyền của ông THAM-TRI NGUYỄN-DU ĐỨC-HẦU, là người đặt truyện ấy. Ông TẤN-SÍ-MAI là cháu nội của ông NGUYỄN-ĐỨC-HẦU cho chép lại và có thư cho phép in ra chữ Quốc-Ngữ.

Có lời tựa chữ lang-sa của quan Tổng-Đốc PHẠM-VĂN-TƯƠI, hiện đương kiêm chức ĐỐC-PHỦ-SỬ tại tỉnh Vĩnh-long, và có sự tích chữ nhu và Quốc Ngữ của ông NGUYỄN-DU.

Giá mỗi cuốn là **1 \$ 20**

BÁN TẠI

Hội-đồng-Hải, commerçant à Vinhlong.
Nam-Nghĩa-Lợi, id.
M^{me} Veuve Huỳnh-kim-Danh, 12 rue Catinat Saigon.
Bureau du journal *La Tribune Indigène* à Saigon.

TIỆM-HỌA-CHƠN-DUNG
NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay :

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thê thức Langsa đủ cách ; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo làm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thứ nước thuốc tốt thượng hạng ; để mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tất : Vẽ nửa thân (bán ảnh) buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce. Velours. (thứ nước thuốc này đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cổ. Nếu có vẽ hình, xin dời hồn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo nhà thơ ; hồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thư cho tôi xin đề :
Nguyễn-Đức-Nhuận
Dessinateur à Giadinh.

MỸ KỸ

TIỆM HỌA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà **MOTTET, Saigon**

Kính cáo cùng qui khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mũ thun bằng cây, chạm bán đồng cùng hoa điều thảo mộc theo lá phân biệt, vân vân...

Mộ bia chạm bán đá cẩm thạch.

Có thợ *hoa chơn dung* nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bố, nước thuốc, mực Tàu, viết chì than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIỮ ản khải.

SOUSCRIREZ

Nhà in báo-giang. Cantho - Imp. de l'Ouest.

Lu et approuvé par nous avant publication
compte le 29 novembre 1917

L'administrateur
[Signature]

Vertical Chinese characters on the left margin.

Ngũ...
đầy...
[Other faint text]