

DEPOT LÉGAL

NĂM THỨ NHÚT. SỐ 42 — MÔI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 22 NOVEMBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST

(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

報 日 河 安

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỔI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	4 \$ 00
Sáu tháng.....	2 50
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	6 \$ 00
Sáu tháng.....	3 50

MỖI TUẦN
in ra ngày thứ năm

Chủ nhơn:

VỎ-VĂN-THƠM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ bút:

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bồn quán mà thương-nghi,

Dề chò
gởi thư và mandat:
TRẦN-ĐẮC-NGHĨA
Quản-ly AN HÀ
Boulevard - Saintenoy
CANTHO

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.
Bán lẻ mỗi số 0\$ 10.

MỤC LỤC

1. — Cáo bạch h.
2. — Phụ tá quắc trái.
3. — Kinh cáo đồng nhơn.
4. — Nam-kỳ dân vật vấn đề.
5. — Cỏ kim nhơn chữ luận.
6. — Quắc dân phú thuật.
7. — Ai phó.
8. — Họa vò đơn chí.
9. — Đôi hàng kink ta.
10. — Lương duơn thạch.
15. — Tiêu truyện của nàng Mona.

LOI RAO

BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thầy dờn có danh tiếng có lập một bộn nhạc Langsa 25 người, dù các thứ kèn, cho những người Annam học, hơn sáu năm nay đã tập rành rõ đà các thứ bản theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches fanébres) cũng như các bộn bèn phương tây.

Bã hơn hai năm nay, bọn này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, trước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chỗ đồ hội người Langsa, Annam; tại hòn-kèn đường kính-lắp, các nhà hát Tàu Saigon, và Lục-Linh đều nghe danh, lại các nhứt báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, qui ông, qui bà, như có điệp chi, hoặc nghinh bón tang chè, ăn lè tàn quan, nên viết thơ cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cã dành rành, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là đến giúp cuộ: vui theo kiêm thời, và làm cho đẹp lòng quý ông, qui bà, chẳng né tổn của mà xem thấy con nhà Annam càng ngày tǎn bộ.

MONSIEUR SERSOT.
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

BÁN

Có người muốn bán một cái MÁY VIỆT hiệu ADLER còn tốt lắm.

Một cái xe máy đẹp hiệu LE ROCHE
bánh cây, ru lít chặn có dù đồ phụ tùng, có gạt dờ sén, cà thảy còn mới lắm.

Một cái MÁY MOTOGODILLE sức mạnh hai mà lực rưỡi
(2 H.P. 1/2)
còn tình hảo allumage par magnéto

máy này tra vỏ ghe lường cùng tam bàn chạy mau lâm, một giờ chạy đặng mười hai ngàn thước.

Ba món nói trên đây đều bán rẻ lâm, ai muôn dùng xin viết thơ cho Báo quán An-Hà Cân-thơ mà thương nghị.

**Cáo bạch**

Đến ngày thứ tư, 31 Octobre 1917,
RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG

Cùa ông A. MESSNER

sẽ khởi sự hát

Rạp hát ấy cất nơi đường mé sông, gần chợ chàu-thành Cầu-thơ.

Hát dù hình mua bên Đại-Pháp langsa và bên ngoại-quốc. Rạp hát này cất khoán khát lâm, cất theo kiêu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bống nào bi kiệp. Còn hình rõ lâm coi không chóng mặt, rõ như thể người sóng thiểu có tiếng nói mà thôi. Trong rạp hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị dể xem chơi! Đừng bỏ qua ưởng lâm luồng lâm.

CÁO BẠCH

Từ ngày An-Hà khởi sự đèn nay: nói cho phái khán quan quí vị cũng gần tới ngàn, là vì quí vị cõi cập bạn đồng bang. Nên cung nhờ một ông inot ít mà giúp nên Bồn-quán tuân nghiệp vững bền song còn nhiều quí vị mảng lo việc lớn mà quên việc mọn, ày vậy Bồn-quán xin kinh nhât chư quí vị cháng nê công gởi giùm man-dat tiền nhứt báo thì Bồn-quán rất cảm kinh ngàn ngày; hạnh thầm, hạnh thầm.

An-Hà kinh bạch.

**附 SOUSCRIVEZ A
L'EMPRUNT
NATIONAL
義民必宜
借國債**

Nghia-dân nên mua
giấy quốc-trái.

Le Nouvel emprunt national**Phụ tá quốc trái**

I. — De la Patrie (Quê hương, Quốc gia). Thường nghe bê môi khi nói tới tình trung nghĩa của lè-thứ trọn trong từ dân túy thú, thi bay thấy dùng câu chữ nho: « QUÂN SỨ THẦN TÌ, THẦN BẤT TÚ, BẤT TRUNG, RUỘT SỨ TÙ VONG, TÙ BẤT VONG BẤT MIẾU. » Lời Tháuh hiếu để lại nói làm vậy, dặng cho thiên hạ phải hiểu rằng dưng làm người hổ quắc già hưu sự, thi bá tánh cộng ưu, thi tài nghệ, công khó, tiền của cùng là bón

mạng mình phải dưng cho Quê-hương bêt thay, phải đê dẹp một bên nhuros tình nghĩa gì khác, một lo cái trung tam làm trước. Bởi vì cái Quê-hương thi nghĩa nhón gồm cả tình phu-tử phu-phu, huynh-de, bằng hữu; nếu mà minh biếu rằng cho con thương yêu nhau, vợ chồng thương yêu nhau, anh em thương yêu nhau, bằng hữu thương yêu nhau, thì phải biết thương Quê-hương minh.

Quê-hương minh ở đâu? Phải biết rằn miub tuy là xuất sanh tại Nam-kỳ (Trung-kỳ hay là Bắc-kỳ), chớ minh thuộc về Đại-Pháp chỉ sanh linh. Tất đắt ngon rau minh nhở nước Langsa; Lam-kỳ cũng cã và cõi Đông-dương, thi làm ra một nước Langsa nhỏ ở phia đông trong địa-cầu, cõi minh thi cự-dông Đại-Pháp chỉ dân quốc. — Vậy thi Quê-hương minh là nước Langsa, và Đông dương thuộc địa, xứ này là một khoảnh thuộc vào xứ kia, xứ này là một pháo trong thau thê xứ nọ.

Hé nước Langsa đang phủ cưốn, được thiều hạ kính phục, tôn ty, tài minh được nhở; nếu đê bị chung khí, thi minh phải chịu Jay; cho nêu quan Toàn Quyền nói: Cái phước mặng của nhà nước Đại-Pháp làm sao, thi phước mặng minh làm vậy. Minh lo lắng cho Quê-hương minh là nước Langsa, kỳ chung thi là minh lo cho minh; cho cha mẹ, anh em, vợ con minh; cho chõ nhau tùng minh; cho chõ mõ mà ông bà minh.

Bởi vậy cho nên quan lóu Toàn-quyền nói rằng khi Mẫu-quốc cậy bá tánh lấy cõi dư mà cho nhà nước vay đờ, thi nhõ nước chõ ý cõi lè thứ nghe, đên và đéo ấy không có trái lè thường, bởi vì ai ai bõ dưng làm người đều biết us bù câu: « QUÂN SỨ THẦN TÌ, THẦN BẤT

3

Chứ quàn, cõi là Mẫu-quốc, chử trax chõ là bêt thay con nhà Annam.

II. — Pourquoi la France a-t-elle besoin de l'argent ?

Vì có nào mà Mẫu-quốc cầu dùng tiền bạc ?

Nhà nước tuy định vay 10 ngàn triệu quan tiền tây (frances) chờ trong ấy 8 ngàn triệu để thay đổi mấy cái giấy vay kỳ trước. té ra kỳ này vay thiệt tiền có 2 ngàn triệu frances mà thôi.

Hai ngàn triệu sóng theo việc phi dụng trong nước về sự giặc này, thì cũng như hai bột lúa nám trong một nǎm lúa vậy. Xin cõ bác anh em nghĩ mà coi.

Một tên lính xài một ngày hết 8 frances mà nội mẩy đao, biết là mẩy triều binh mà kẽ.

Lớp tốn đồ y phục, nón giày, lớp tốn đồ lương phan, bột, đường muối, mứt v. v. Lớp thi sám đồ binh khí, súng ló, súng nhỏ, máy bay, trái phá, chòi trại; cầu kỳ, xe lửa, tàu bè v. v.

Những đồ ấy, không phải sám một lần mà dùng hoài. Dùng ít ngày nó phải hư phai bể, phải thay đổi lớp khác.

Tôi xin kẽ tắc cho cõ bác nghe, sự tốn phi mỗi một ngày cho 10 muôn lính :

Bột — 60.000 kilogrs.

Chi — 20.000 id.

Mỗi một tên lính ăn một ngày hết 450 grammes, một nǎm nhambi tới 164 kilogs thịt.

Muốn may 10 ngàn cái quần và 10 ngàn cái áo nő cho lính thì phải cắt lóng 575.000 con trùu, mới có được 380.000 kilos lóng !

Nói sơ qua sự dạng và trái phá :

Súng 75 mỗi phút đồng hồ, báng 20 trái phá (obus), trong mỗi trái phá thì là 300 viên dạng chiến, nội một trái phá kẽ sác đá thuoc dạng thì nặng là 7 k. 240. Súng MITRAILLEUSE báng mỗi một phút đồng hồ 600 viên dạng.

Súng LE RIMAILHO báng mỗi phút dạng nặng 43 kilos, xa được 6 ngàn thước...

Ấy đó là một bài thứ súng, chờ vò sõ kẽ không hết.

Lớp thi sám kẽ-giải, lớp thi sám đồ thực-vật, y-phục thuốc thang cho kẽ binh, tàu bè v. v. cho binh đánh trong hang, đánh trên đất, đánh trên trời, đánh dưới nước, đánh dưới biển, mỗi ngày đều phải sám thêm luồng luồng, mỗi ngày cả ngàn muôn nhà máy lo làm ra, mỗi nhà máy dùng là cả muôn vàng tay thơ.

Làm như vậy, từ hơn ba năm trời nay, xin cõ bác, anh em, nghĩ coi tốn hao là bao nhiêu.

Tuy vậy, chờ không phải là bên Mẫu-quốc đã hết tiền đâu ; nay vay là vay để dặng sám đồ kẽ giải thêm cho nhiều, sám cho binh lính đồ thực-vật cho phủ phè, dặng dẹp an cho mau rồi mỗi giặc đây, mà thôi.

III. — Pourquoi la France recourt-elle à l'emprunt au lieu d'autres moyens ?

Vì làm sao mà nhà-nước di vay bạc, không dùng thế khác cho có bạc ?

Phải, có kẽ hỏi rằng nêu Mẫu-quốc có cần dùng, thì tại Đông-dương thuộc địa này, nhà-nước thiểu chi bạc, như là số dự-trữ, tiền quản-hạt, tiền địa-hạt, tiền công-nho, thiểu chi, sao không lấy mà xài cho đẽ, đẽ di vay hơ làm chi cho thất công. Lại còn ruộng đất vò chử thiểu gì, sao không bán mà lấy tiền mà xài ?

Anh em cõ bác cũng biết chờ, rằng thuở nay tiền của nhà-nước thâu của dân thì đều để chi dụng cho dân hết ; gop vò bao nhiêu thì xài ra bấy nhiêu dặng làm cho bá tánh thanh nhàn, phú túc ; làm đường sá, cầu kỳ, cho tiện hẽ lai vàng, thương-mại. Tốn biết là bao nhiêu cho xáng đào kinh, xé rạch cho đất hoan trở nên điện phi, địa lợi, mỗi sô tiền có chờ đẽ dùng riêng cho ích

lợi trong xứ, ích lợi cho nhơn dân. May cái đại án ấy, nhà-nước cứ càng ngày càng cần mẫn thêm hoài. Từ khi phát giặc-bên Âu-châu, kẽ hơn ba nǎm nay, anh em cõ bác có thấy việc nào của lẽ-thứ mà nhà-nước bỏ bê bối ở đâu, chẳng những làm vạy mà thôi, mà lại còn đem xài bạc triệu bạc út dặng đào kinh, làm đường và lập trường nõ trường kia cho em út con cháu mình một ngày kia trong tú dân, tú thù, đều thông minh cơ xảo như bên Âu-châu vậy. Quan Toản-quyền Albert Sarraut có lòng lo cho bọn Nông, Công, Thương, đủ tài trí mà tranh lợi với dân ngoại-quốc, và lo cho bạn Sĩ dù sức học đẽ mà làm quen thế cho mẩy viên quan Langsa trong mẩy chức nhõ.

Nói sơ qua mẩy đều ấy, xin anh em cõ bác hiểu rằng nhà-nước, tuy là tiền bạc sảng, chờ không có bô thứ tự, mỗi việc đều có dự định, không phải như một người chủ diều kia có lúa sảng để làm giỗng, đem đi xay mà ăn, hoặc phát cho tá điền, rồi lấy lúa khác thè vò... Cho nên nhà-nước kêu dân cho vay, trước là trả lời, sau trả vốn lại, dặng cho con nhà Annam có dịp mà tỏ nghĩa trung thành của mình, chờ nói cùng di nứa, như nhà-nước không có nghĩa sự gì khác, buộc mỗi tên dân giàu thì phải đóng bao nhiêu, nghèo thì đóng bao nhiêu, tùy theo gia thè, thì cũng được vậy. Song le, nước Langsa là một nước Đại dộ, Công-bình, chánh-trực, chí khí; không thêm dặng đều hèn hạ như thế, vì Mẫu-quốc biết con nhà Annam có trí suy xét y như vậy.

IV. — A quoi servira l'argent emprunté ?

(Bạc vay đẽ mà làm gi?)

Tôi đã có nói sơ qua những việc tốn hao cầu cấp phái làm trong đám chính chiến này, cho anh em cõ bác nghe;

chờ kẽ hết dầu xiết được.

Bã khí giải, tuy là đỗ đồng, sắc, cứng chắc mặt lòn, thì xài lâu không được; nó phai hư; nên phải thay đổi.

Thuốc thang nuôi binh, phải sám cho đư dùng luồng luồng. Phải lo chờ kẽ đau ốm nghỉ an, mau lành mạnh.

BẠC TIỀN NHIỀU CHỪNG NÀO, THÌ BINH LÍNH MINH BỚT CỰT KỎ, KẺ BINH HOẠN, MAU LÀNH MẠNH; KẺ RA TRẬN CÓ SÚNG ỐNG THUỐC ĐẶNG PHỦ PHÈ, LÀM CHO ÍT HAO BINH, TỒN TƯỞNG; LÀM CHO MAU TẬN DIỆT HUNG-NÔ; LÀM CHO EM ÚT CON CHÁU MINH NAY KẺ Ở CHIẾN TRƯỜNG, KẺ THÌ Ở NHÀ-MÁY LÀM THUỐC ĐẶNG, SÚNG ỐNG MAU VỀ, ĐẶNG GẦN CHA MẸ, ANH EM, VỢ CON.

PHẢI RA CHO NHÀ-NƯỚC VAY, kèo ngày nào mẩy người đã ra chịu lao khổ cho mình, vè dày, gấp mặt mình, có chờ trách phiền mình vô tình, vô nghĩa mà xấu hổ.

V. — Pourquoi devons-nous tous souscrire ? (Bởi làm sao mà mình phải ra cho vay bết thay?)

“ HẾT THÁY, HẾT AI CÓ ĐƯ BÀ MỘT CHÚT BÌNH “ GI, PHẢI RA GIÚP NƯỚC, CHO VAY: Vì cái “ LƯƠNG TÂM MÌNH BUỘC PHẢI LÀM NHƯ “ VẬY; MÌNH CÓ ÍCH LỢI MÀ LÀM NHƯ VẬY ”

Là vì làm sao? Là vì đứng làm người phải biết quốc vương thủy thủ. Tuy là mình vè tay Đại-pháp cai trị mặt lòn chờ thiệt sự nghỉ ra thì là nước Langsa ra ơn lò diều dắc mình trong cuộc ván-minh mà thôi; chờ mẩy đều khô sờ, sỉ nhục của ông bà mình lợp xura ở với người Tàu bị chúng nó hành mẩy trăm nǎm, nghe ông già bà cõ nói lại, thì mình khôi bị như vậy và lại còn thành thoi, phú túc hơn nứa. Vậy nên HẾT THÁY PHẢI RA CHO VAY, vì mang ơn nhà-nước Langsa vô cùng.

RÀ CHO VAY THÌ TRƯỚC LÀ TỔ DẠ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC, SAU LÀ CŨNG NHƯ MUA CÁI AN CỨ LẠC NGHIỆP CỦA MÌNH NHỜ NHÀ NƯỚC, MUA CÁI CÔNG BINH CHÁNH TRỰC,

của nhà nước ra ơn cho mình, mua cái ái dân như ái thể từ của nước Langsa ở với mình.

Ra cho vay, dặng cho mấy anh em cháu mình đã ra liều thân mà giúp nước thế cho mình, có dùi đũi khi giải, vật thực, thuở thang, chờ mạnh khỏe tin thần, cho dẹp mau lùi kiển.

Ra cho vay, là vì lương tâm mình nó nhất mình phải nhớ kẻ lìa cha mẹ, vợ con, đi ra ống nghĩa, nó nhất mình phải suy nghĩ cho cùng cái bã lao khổ của mấy kẻ ấy, với việc an nhàn của ninh. Hãy nầm đậm gát tay lên trán, xét lại, sống lại, coi cái của mình ra cho vay, lại có lời, chà ấy có xứng đáng gì với cái công của những người mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, đều thấy sự chết trước mặt, ở trong hang hầm, hùng lâm, ướt ác, tuyet sương lạnh lẽo, tới xương!! Gia thế hổn hển, thênh ly biệt, dặng cho mình ở đây vùi tai vòi hại !

Nên « lương tâm mình buộc phải cho « nhà nước vay » kẻ có công, người có của.

Của là gì, là phần thô, chờ cái công, cái mạng thì vô giá phải không ?

VI.— Pourquoi la France soutient-elle cette guerre ?

Vì cớ gì mà Đại-Pháp ra cự chiến đây ?

Là cũng bởi câu : kiến nghĩa bất vi vô đồng giá, cho nên lòng khai khai nước Langsa due khiến ra tay binh vực thanh lý, công bình của cả trong loài người, cũng là đường văn-minh trong cả thiên hạ.

Nguyên tại Âu-châu có nước Serbie, địa phận do được có 87.000 ngàn thước vuông, còn dân số thì là có 4.700.000 tên bị nước Autriche Hongrie ăn hiếp thái quá. Nước này địa phận kè được 625.000 ngàn thước vuông, còn dân kè hơn 51.340.000 tên. Vậy mà còn thêm nước Allemagne (a-le-män) là xứ có hơn

540.815 ngàn thước vuông địa phận, và 63.000.000 tên dân, a dua vào mà hiếp nữa.

Nước Russie ra cang, thì hai nước này cứ ý sức mạnh không kè. Mà nước Langsa thì là giao hữu với Russie, nên xin nước Autriche Hongrie, nước Allemagne định vụ trách cứ nước Serbie lại, để chờ chư quốc xú.

Mà quân hung nô ấy không nghe, ý thế vì nó đã cố ý lập rèn binh khí sẵn dã lâu, nên hạ chiếu thư đánh với Russie (Rút-xi) trước, rồi trước khi khêu chiến với nước Langsa, thì chúng nó đã phá tan biên thùy, chiếm cứ nước Luxembourg, đoạt thâu nước Belgique.

Tuổi vậy cầm lòng không đặng, nước Langsa, nước Hồng-mao, nước y-ta-li hiệp lại với Rút-xi mà đánh. Sau lần lần mấy nước khác, cho tới nước nhặt-hòn và nước Hoa-kỳ, thấy nước Langsa làm đèn có nghĩa, không kè tồn của, hao dân, nên mới xâm lại minh hệ nhau dặng trù tuyệt loài át đặng.

Phải như mà nhà-nước Langsa sinh giặc này bởi có ích lợi gì riêng, thì các nước khác trong thế-gian có ai dự vào làm chi cho thất công, thất của, thất người. Anh em phải biết rằng trong địa cầu, đã ba pháo theo bụng nhà-nước Langsa, và giúp tiền bạc, giùm binh lính, giúp tàu bè v. v.

Ấy cũng bởi câu sách tôi nhát trước đây :

« kiến nghĩa bất vi vô đồng giá »

Còn anh em mình, không lẽ quên câu ấy cho được ! Nhờ chờ tát đất, ngọn rau ! Sách phận mình ở đây, với bê kè ở cửa chiến trường ! Nhỉ lấy !

VII.— Pourquoi la victoire sera-t-elle à nous ?

(Vì cớ gì mà chắc rằng mình sẽ thắng.)

Mấy người đã có coi nhặt trình, giày thép thuở nay thì biết rõ thế tình trong

cuộc giặc này và đã hiểu chàng rằng phần thắng thì là về phần của nước Langsa và mấy nước thê-minh với nước Langsa, không cầu gì phải cát nghĩa cho giông giải. Còn mấy người không thấy giày thép và nhặt trình cũng có nhiều người nghĩ như vậy, mà chưa chắt ý, nên tôi xin chỉ mấy chỗ chắc cho hết ngibi.

Và chàng dân a-lo-män (Allemands) tới chiếm cứ el ô nào, thì tánh hay hành hà dân sự, hung hiếp dồn hè, con nít, không kè mang người ra là gì. Nội trong địa-cầu ai ai cũng biết lòng ác đức của chúng nó, nên mới hiệp lực với nước Langsa mà trừ cho tuyệt :

Một lẻ chắc là vì từ khi chúng nó thỉnh lính loạn vào chiếm lấn biên thùy nước Langsa trong tháng Août 1914, thì binh Langsa dưới lấn lấn chúng nó ra từ trận nơi sông Marne, cho tới mấy trận tại Verdun. Mỗi ngày chúng nó đều đánh thối, bị bại binh nhiều, chờ không có lấn thêm một thước đất cho dược.

Hai lẻ chắc là từ ba năm nay, chúng nó càng bớt đồ vật thực mà nuôi binh, nuôi dân, thiếu đồng, sác thau chí để rèn khí giải thêm, là vì cả và thế gian không có ai chờ tới cho chúng nó mấy món ấy ; tàu bè của chúng nó đều bị vây, mất kẹt trong xứ nó, hoặc là bị chúng bắt xiết hết.

Ba lẻ chắc là vì trong thế gian, ba phần đều đem binh lính, tàu bè, khí giải mà giúp nước Langsa.

Bốn lẻ nội thi gian nước vào bất kỳ cũng quyết tuyệt trừ quân hung nô ấy, vì đế nó, ubut đường nô vi họa. Không tuyệt diệt loài ấy, thì không khỏi bao lâu nữa, chúng nó sẽ khởi chiến nữa, làm cho con người phải bị chết nữa. Bởi vậy cho nên mấy nước đều giao thê với nước Langsa, rằng chừng nào trù tuyệt kè nghịch ấy mới cho nó yên, mới bài binh.

Năm là binh và quan Langsa cựt khô mlă lồng, chờ cựt có mít, còn quân Đức tặc cựt khô hơ mười ; chờ nén dǎo trời khien giặc này còn lâu, lâu mấy năm di nứa dǎo Langsa và dân mấy nước thê-minh cũng còn chịu được, chờ dân Đức phải chết dồi, chết khô trong xứ.

Sáu là không lẽ gì mà nước Langsa thất được, là vì nhì nước Langsa thất, thì là mấy nước kia phải thất. Làm làm sao cho thắng hết cả và thế gian cho được. Sự phi lý lắm.

Không lẽ gì mà quân Đức nó thắng được ; nhứt hổ bang địch quân hổ, thay ; hổng chi quân hổ bắt thắng độc hổ, đì làm sao,

(Sau sẽ tiếp theo).

VO-VAN-THOM.

N.B— Xin coi nhứt báo số 41 ngày 15 Noverbre 1917.

Cho nhà nước vay, là đền ơn Mẫu-quốc bảo hộ bày lâu.

Kính cáo đồng nhơn

Lấy cái ý thấp hèn của tôi suy nghĩ như vậy : Nay trong Nam-kỳ mình được trên 10 nhà quý báo, là vì thấy sanh linh ngày tối tệ, thì chương tộc phái lưu liên (hoan chơi) nên thiết tha mà nói trong chương trình này là có ý khuyến khích cho đồng bang tấn bộ.

Gọi như : sự cạnh tranh trong chốn thương trường, nên phải nhờ có nghĩa hiệp quân mới nên cho chờ ? Còn như nước Nam ta yếu hèn như thế, may nhờ có Đại-Pháp phò trì mấy chục năm bền vững ; ấy có phải là nước Việt Nam này được hông phước đó chàng ? Bởi vậy cho nên người Langsa những trang kiến thức, và người A-nam mấy bức cao minh, hiệp quân lực bày ra chương báo, là sở dĩ chúng tri thành quâns, mới

nên xã-hội đang mà diều dát cuộc dân đoán ta đây.

Nay trong xứ chúng ta lập đặng nhà quý báo An-hà này, thật là một điều rất may mắn cho đồng nhơn ta lâm. Nghĩ sao? trong L'Ouest này tuy là còn mang tiếng hoan rằng: xứ quê mùa. Song thiệt là một xứ rất nên đất linh, người kiệt; đã vậy; mà xứ mình cũng còn cái tên là BẢN-GIANG sao cho hơn mấy quận trên đó dặng; vì vậy nên chúng tôi muốn cho đồng nhơn một ông một ít mà phụ giúp cho đồng bang mình trở nên danh vọng, một là nhờ chư quí ông đồng tay nưng đỡ mà phụ giúp cho Bón quán, hai là nhờ chư khán quan kuỷ tụng TÂM TRUYỀN cho người xứ Nam minh hiếu việc cạnh tranh, tuy là An-hà chưong báo bày ra' chớ người truyền đọc cho dân đoàn ta nghe, thì công ấy rất nên trọng lâm.

Vâ ôi! Muốn cầu bạo thì phải sớm kêu tối hú, là loài diều thú kia còn vui vẻ mà két bấy; đến như chúng ta là nghĩa muôn MƯU SANG, thì cũng nhờ có đồng nhơn phụ giúp mới dặng chớ? rất đời là loài ong kiến còn ném nút mùi ngọt thơm mà rù ren đồng loại đó? Huống chi là đồng bang mình lại không có ĐỒNG TÂM CỘNG TẾ hay sao kia.

Vậy tôi kính xin lục châu chư quí vị cùng chư ông khán quan như vậy: trước là cầu xin minh làm sao cho Bón quán cả nên đồ sộ, mà diều dát cho kè hau lai; sau là xú Nam-ký ta làm sao cho tò rõ mặt BẢN-GIANG, đường ấy mới cạnh tranh của; dì quốc.

Coi vậy: sao cũng nhở, HIỆP LƯU BI TẬNH BÀI; sao cũng nhở, TÍCH THỎ KHẨ VĨ SAN; nhở miêng BẢN-GIANG sảng lòng thì Bón quán cả nên thịnh giá.

Lại có bài túc tuyệt sau đây:

Trời tiếng nhà Nam ấy hời dào,
Cả nhở Đại-pháp thiệt ơn sâu.

Sảng lòng hộ tướng người thương
[nghịệp]
Mới có chương trình khấp mấy chau.

Nguyễn-Tết-Đoài.

Cho nhà nước vay, là giúp cho Mẫu-quốc Mau thắng trận.

Nam-kỳ dân vật vân đê

Tôi coi tờ Nam-trung số 27 ngày 16 octobre 1917, thấy có tám câu văn-dê của ông N. hỏi về thời-thê nhơn-vật trong xứ Nam-ký.

Từ đó đến nay, tôi hằng ngóng trông cho có người đối đáp, dặng tôi mở rộng cái trí mọn tài sơ của tôi; ấy chăng qua là tôi muốn ở theo câu: « BẮT TRI VI BẮT TRI, THỊ TRI DÀ » Te ra tôi trông một ngày một ván, như thế thi, làm sao mà « THỊ TRI DÀ » cho được. Bởi xưa, tôi nóng lòng, làm góp sự kiên-thức thấp-thỏi của tôi, mà đáp mấy câu văn-dê ấy, nếu chẳng may, sai siêng, thì ác có người canh cài mà minh lè chánh ta. Còn lời nói vung vê, dẫu ai chê bai, tôi cũng sảng lòng vung chịu.

Câu thứ nhất:

Ông N. hỏi rằng: « GIẢI BẮT NAM-KÝ « TA PHÌ NHIỀU.

« NHƯ VẤY MÀ NHƠN DÂN DÀ ĐƯỢC THÀNH « LỢI NHƯ THẾ, ẤY VẬY, BÃ HOÀN TOÀN RỒI « HAY CHUA, HAY LÀ CÒN KHIỂM-KHUYẾT MÀ CÀI « CẤP CHO THIỆT NGHIỆP MỚI ĐÁNG LÀ DÂN Đ « XÚDỊEN PHÌ ĐỊA QUẦN NẤY »?

Tôi xin lỗi ông N. Chẳng biết ý ông hỏi nhơn dân ở xú điện phì địa quảng này mà dã hoàn toàn, hay là còn khiếm khuyết về khoản nào?

Hoặc ông muốn hỏi về gương phong-hoa hay là về khoa giáo-dục; hoặc ông muốn hỏi về đường thương-cố hay là về phần nông-vụ?

Tôi liệu chắc trong bốn khoản đó, thế cũng có một khoản nhám ý ông muốn hỏi chớ chẳng khôn, tên tôi xin đáp hết, cho khôi nhọc công ông hỏi đi hỏi lại.

Sao gọi là hoàn-toàn? Hoàn-toàn nghĩa là tận-thiện, tận-mỹ chẳng còn chỗ nào chê sửa nữa dặng. Nếu lấy nghĩa đó mà suy cho tôi, thì theo ý tôi, có lẽ trừ các vật của tạo-hóa tác-thành ra, còn

giai đư trong đời này có vật nào, có việc chì, của loài người chế độ, mà giäm xứng là hoàn-toàn. Bởi sao vậy? Vì cái thí-dộ, cái sở-dục của con người không có ngàn, cũng như bầu không khí, có biết đâu là giải hạng.

Như cách chừng sáu chục năm trước, dân Viêt-nam ta tưởng đâu: lê-nghĩa khaon-phép theo nhà ta, sự dạy dỗ theo phe nho đạo, sự huôn bón dỗ tạp vật nồi trong bồn-xú, cách trồng-lúa theo phép tiên-diên, tưởng vậy đã hoàn-toàn rồi. Đề đầu người Đại pháp trảy sang bình tri, đem giống văn-minh deo khắp Bắc-nam, làm cho người minh phải chống mắt mà suy sét, so sánh sự minh với sự họ; khi thấy sự minh hảy còn khiếm khuyết, thì khi ấy, mới chịu cái chế lão lão mà bắc chước theo người.

Bởi vậy cho nên, ngày nay, mới có thấy người minh, dờ nón, nắm tay mà chào hỏi, dùng muồng nia mà ăn uống mặc vải bô bó thân, đi dày hẹp, đội nón nhỏ, v. v. sự học, thì pho thông vang quốc, thục lết hoàn-cầu, trên biêt thiên văn, dưới thông bắc-vật; trong đường thương-cố, thì giao dịch cùng ngoại quốc mà chuyên vận hóa tài, còn trong phần nông-vụ, thì quảng khai dien địa, lúc bấy giờ trong muôn phần lục xua không có một. Chớ chi, người qua đời lớp trước, vùng sống lại lớp uỷ, thì ác phải ngắn ngor, chẳng nhìn biết cảnh tượng này là ở đâu. Rồi ngày nay chúng ta thấy vậy, có lẽ gọi là hoàn-toàn, nếu suy xét việc trăm năm tới, thì có ai biết sự cải-biến trở nên thế nào mà phòng đoán quyết. Chớ như mọi việc thật là hoàn-toàn rồi, thì ác quan đầu tọa-hưởng thanh nhàn, sao lại còn thấy nhà nước đương lo lắng nhiêu việc cho chúng ta, sao còn thấy các ông chủ bút báo chí, ông thì khuyentklich đều nầy, ông thì chí bảo đều u, lảng xăng như thế? Còn như nói chưa hoàn-toàn, vậy thì chừng nào mới hoàn-toàn? Làm sao mà hoàn-toàn? Nếu chí ý muốn như vậy, trước hết thi phải gia công học thức mà tẩm kiêm phuơng chí kẽ chí dặng chế vật cho tiện dụng, xử sự cho vừa lòng, thấy ai hay, ai giỏi, ai khôn-khéo, thì mau mau bắc chước, gắng công làm như vậy, tới

dầu bay đó, chớ biết đâu là chở hoàn-toàn nhơn vật. — Rất đời mấy nước bên Âu-châu Mỹ-giáy, cực diêm vân-minh mà nhám dèo còn chưa hoàn-toàn được thay, vì họ chưa dặng ngồi yên mà hướng phước, hướng chi xứ Nam-Việt ta là xứ mới nhờ ơn Đại-pháp khai hóa chưa dặng bao lâu nay, có đâu hoàn-toàn đê vậy.

Áy đó, sự hoàn-toàn nhơn vật cũng như chí ý con người, không có thể nào mà tiên tri được, nhưng rứa mà, bón phận dân tộc ta chớ khâ thấy vậy mà ngã lòng, vì lúc này là lúc thế sự phong-chảo, sauh tâm tranh canh, nếu mìn mà không chịu ra sức mà chen lấn với đời, dặng binh vực nhơn-quyền, bảo tồn địa-lợi, thi ác phải bị ngoại bang sảng đoạt chẳng chầy.

(Sau sẽ tiếp theo)
NGUYỄN-XÚ-CUNG.

Cho nhà nước vay, là làm cho Đồng bang ta qua Đại-pháp mau về gần gùi vợ con, cha mẹ.

Cò kim nhọn chử luận

(Tiếp theo)

Có người hỏi rằng: xưa nay mỗi người trong thế-giang này, trừ một thiết đồng-dao, mỗi ngày kè dì qua người đi lại rất náo nức, chẳng biết đi tiêm kiêm nhường sự sự vật vật gì ta có hay chăng? tôi trả lời rằng hay; là vì trong đó có 2 cái chủ nghĩa; một là chủ nghĩa danh, hai là chủ nghĩa lợi; chớ không có chi là cả.

Lại hỏi rằng: cái danh lợi là một bức rất quý trọng ở trong thế-giang có đầu dung dì mà mỗi ngày mỗi có người đi tiêm kiêm, tôi trả lời rằng có, bởi vì trong cái danh lợi nó có cái nguyên nhơn và kiết quả như người nào có lập cái nguyên nhơn rồi thì đi tiêm cái kiết quả

mà hưởng, còn người nào chưa có cái kiết quả, thì phải tiêm mà lập cái nguyên nhơn trước đã.

Lại hỏi rằng: song thời cái danh lợi có nguyên nhơn và kiết quả như thế nào, có nghĩa lý gì chẳng? Tôi trả lời rằng có: cái nguyên nhơn và kiết quả nghĩa là: tiếng chuông, hễ như mình lập cái nguyên nhơn nào thì cái kiết quả này, cũng ví như lập cái nguyên nhơn công danh, thì là lúc còn thơ ấu, mà mình cần cảng học tập cái chính trị cho được hoàn toàn rồi, thi đậu có bằng cấp, chừng hưởng cái kiết quả thì là làm ông Quan-văn coi về việc chính trị ấy là cái nhơn quả bên phần công danh đó; còn như cái nguyên nhơn lợi-ích:

tuy là nhiều mồi, song mà đầu hết lo hùng hiếp cho thành cái tư bản, mà chuyên tinh ngã mua bán, chừng hưởng cái kiết quả thì làm dặng ông chủ tiệm giàu có danh tiếng trên thế, ấy là cái nguyên nhơn nào thì kiết quả này; el ớ hể có người nào thuở nguyên nhơn học lập theo công nghệ, mà kiết quả trong hưởng cái danh dự lương y bao giờ. Cũng như nói: trồng dưa thì dặng dưa, trồng đậu thì dặng đậu; nên tôi chát rằng: sự nhơn quả này ở giữa công lý, không thể nào mà sai chạy; nhưng mà mỗi người xưa nay tuy thi nao nứa lắn xắn tiêm cái danh lợi, chờ mà ít ai biết tiêm cái nhơn quả.

Chó chí mà người xứ Nam minh đều sắng lòng tiêm tôi cho ra cái nhơn quả dặng, thi Đại-pháp ta đã khỏi mồi lòng giúp đỡ mà lại hưởng cái kiết quả quắc dân p'ú túc chẳng sai.

(Sau sẻ tiếp theo)

Nguyễn-tất-Đoài

TISANE Marquis de Bergey

DENIS FRÈRES, seuls agents

Économie politique Quốc dân phú thuật

III.— Luận về cuộc phân tài

(Tiếp theo)

Giường ấy cũng là công chánh, vì có hưởng một phần lợi, thì phải chịu một phần hại.

Người chủ dien dảng mấy cách mà làm cho có huê lợi ruộng đất?

Có hai cách: hoặc người chủ dien cho mướn đất gọi là tổ-diên, hoặc người chủ dien ra công cày cấy gọi là chưởng dien.

Trong hai cách đó, cách nào có ích và nên dùng hơn?

Hai cách đó, cách nào dùng cũng được và tùy địa xí, tùy nhơn công. Như bên Âu, Mỹ, nhơn số đông, dien địa hẹp thì phả nhiều dùng cách chưởng dien; còn như bên Việt nam ta, nhơn số ít dien địa rộng, thì phả nhiều dùng cách tổ-diên.

Còn như so sánh cái sự hữu ích của hai cách đó, thì cái cách chưởng dien phải hơn, vì là khi người chủ dien ra công, làm ruộng đất, thì hay sâng sóc, bồi bổ làm năm nay phòng lo sanz năm; chờ kè tá dien chẳng ai có chí ý đó, họ chia lô tóm thầu huê lợi cho nhiều thì thôi, không mang sára sang tu-hỗ, vì sợ e chủ dien lấy đất lại mà phải tốn công và ích.

Xưa nay việc tri dien thô ra thế nào?

Người ta phân dien thô ra có đại dien và tiểu dien.

Đại dien là cuộc làm ruộng đất lớn, phải dùng sára thú vật nhiều, phải dùng đồ cơ xảo, còn tiểu dien là cuộc làm ruộng đất nhỏ, dùng đồ tư cơ thường và dùng sức người mà thôi.

Sự tri dien dày, thi nó hiệp với cách tổ-diên và cách chưởng dien. Vì thường thường ruộng lớn thì bay cho mướn, còn ruộng nhỏ thi chủ dien hay ra công cày cấy.

Trong xứ Nam-kỳ ta đây, có dùng đại-diên mà cũng có dùng tiểu-diên. Người ta dùng đại dien miệt đất mới; như đất trong miếng Hậu-ziang, và đất trong đồng Tháp-mười, còn dùng tiểu-

điền miệt đất cũ, như đất trong mấy tỉnh trung ương: Vinh-long, Mý-tho, Bến-tre, Gò-công vân vân. Lấy đó mà suy, ngày sau thiên hạ hêt thấy phải dùng tiểu-diên, vì nhơn số càng ngày càng đông, lại mấy ông chủ dien lớn có con cháu kế nghiệp hoài hoái, thì từ nhiên mấy miếng đại-diên phải bị chia manh mung ra thành tiểu-diên hết thảy.

Tuy vậy trong một xứ nào nếu muốn cái cuộc tài chưởng cho được lan phát thì phải có đại-diên mới có sức dặng dùng những máy móc như là: máy phát, may trúc, máy cắt lúa, máy đập lúa, vân vân của con người hàng ngày chế độ thêm rất tinh xảo.

(Sau sẻ tiếp)

Họa vô đơn chí

Thoạt nghe tin buồn ngoài Hà-nội cho hay rằng bào-dệ của thầy giáo sư Lê-trung-Thu, cũng là vị phụ bút cho «An-hà» đang lúc âu xuán tung sự học đạo nơi Tràng Lương-y bồn quốc, đã ly trần ngày 15 noveinbre 1917.

Rất rùi thay cho M. Thu!

Mới tháng trước đây:

Vợ bát hạnh, lia trán còn thây mặt; nay lại thêm:

Em vô tình, biệt mị chẳng gặp nhau!

Hời ôi! thương thay!

Đã biết rằng sự sòng thác lá lê thường; mà trách con Tạo rât gắt gay, cứ theo bần M. Thu mà khuây rôi!

Dẫu cho lòng sát, dạ gan cũng phải mòn, phải sứt.

Vì nghĩa tương tri, tôi xin tò lòng ái truật và phân ưu cùng bạn Lê-trung, khuyên lây chí anh hùng mà dàn lòng nhẫn-nhin cho qua lúc dặng cay....!!

Nguyễn-tàn-Thạnh.

Ai phó

Bon quán rất sâu rất thăm cho M. Thu, mới đây Madame Thu đã vui nui tiên cảnh, việc phân gươong chưa dặng mấy ngày;

Nay 15 November 1917 lại nghe tin buồn rằng: Bảo-dệ của M. Thu là Lê-văn-Üng xuân thu mới 20, mà có công học thay thuốc ra đến Hà-nội, chẳng may mang ván thát rôi. Hời ôi! tiếc thay!

Vân M. Thu dương làm giáo tập trường thoh Cần-thơ, lại gõn phụ bút An-Hà, mà có người em xứng đáng như thê, thường là ngày sau dặng đệ cành tú; ai ngờ đâu người này mà xấp cành rủi ro ấy!

Bon quán lấy làm buồn cho M. Thu như vầy:

Tay chơa lìa thịt, mạch sáu nay dổ múc cho hao.

Y phục chia báu, giày thảm ấy dâu tè cho dứa.

Bon-quán.

Ai điếu.

Đôi hàng kinh tạ

Bấy lâu từng mang tiếng đau lòng xót dạ, đến nay mới rõ xót dạ đau lòng... là thê! Trong sáu tháng một năm: Nào bà ngoại, nào em cô cậu, nào vợ nào em lần lán theo nhau nơi đường dì lộ. Ôi! Nỗi tan thương khó đúc ra lời, cơ Tao-hoa khéo bày nên cuộc! Thấy vây bắt chiếp miệng cười, cười đại cười dien!!! Tình bà cháu, nghĩa anh em, niềm chung

vợ, ôi thôi bối rối tắc lòng : làm đến thê
ai rằng ngọt giọt lụy ?

May thay ! đương cơn mưa sâu gió thăm,
người còn thơ thẩn khóc người qua, cơn
biển khôn như vây mà tiếp dặng nét vàng
lời ngọt trong qui hưu tồn băng an ủi
giảng khuyên; ví chảng khác bình mà gấp
thuốc, căn não phiền gián gián người
người. Vậy thì nhớ cùng khoản giấy An-
Hà đương tấm thành cảm tạ bạn phản ứu.

Kinh đốn.
Lê-trung-Thu

Lương-duơn-Thạch

U-tinh-nang-biện

Thành-Chương nói : « Thưa phái, tôi bị
câm phong sương chút đỉnh sau uống ít
thang thuốc thì dặng mạnh lại như
thường, cha mẹ tôi cũng có len đó nay
hãy còn ở tại nhà chủ tôi; nhà ở phía
trước kia nếu anh có rảnh xin trở lại ghé
vào đó chơi, dặng anh em ta chuyện trò
cho phỉ dạ »

Phan-Sanh đáp : « Tùy ý em » dứt lời
liên trót gót theo Thành-chương về. Tới

cửa bước vào nhà, Thành-chương bèn
kéo ghế mời ngồi Phan-Sanh ngồi lại bên
bàn, kể có người nhà châm nược trà
dung đến, Thành-chương bèn mời

Phan-Sanh mà rằng : « Xin anh dùng trà
giải khát, và cảm phiền ngồi chơi giày

phúc, đợi tôi đem đồ vào sẽ trả ra. » Nói rồi
liên xay luang bước thẳng vào trong; chỉ
còn Phan-Sanh ngồi một mình tại đó,

chẳng-ta bèn liếc mắt nhìn coi, thấy từ
phía bàn ghế chưng dọn trong nhà, toàn
là đồ quý-báu xinh tốt khác thường, trên

tường treo đầy những bức-tranh liền đổi
nhắm giá tư sang vật, thì dù chừng rằng
nhà cự-phú danh-gia. Phan-Sanh ngồi

ngâm nghĩ, khen tinh trong bụng : « Trần
công cũng có anh sang trọng như vậy,
mà lâu nay ta không biết » Nghi vừa rồi
bỗng thấy Thành-chương bước ra đưa tay
ngoài Phan-Sanh, lại cười châm chích mà
rằng : « Biết-ngọc-ca ! cha tôi dạy morianh
vào trong này dám dạo »

Phan-Sanh kêu, bèn dưng dây đi
theo Thành-chương, mà thẳng vào Hậu-
dường. — Bước qua khỏi lớp màng ngoài

bèn thấy phía trong có một tấm rèm treo
trước cửa nhỏ, trong có áng sảnh chiếu
ra; bước lại gần màn rèm, thì ngó thấy
trong Thành-dường rộng rãi có cửa sổ
khắp các nơi; Còn Trần-công thì đương
ngồi đối diện với một người đàn ông lạ
mặt, coi tác còn trẻ, mặt trắng, bộ tướng
phong-lưu, hình giống tự Trần-công
chẳng khác! hai người đương chuyện
vẫn cùng nhau.

Phan-Sanh bước vào, cúi đầu làm lễ
chào hỏi Trần-công và người lạ mặt ấy
Trần-công bèn gật đầu, còn người lạ
mặt ấy cũng đứng dậy đáp lễ, coi mặt
có sắc vui, lấy tay chỉ ghế mời phan-
Sanh ngồi, rồi hỏi : « Phan-tiên-Sanh là
Túc hạ phải chăng ?

Phan-Sanh gật đầu : « Thưa phái »
Người ấy lại nói tiếp nữa rằng : « Hay lâu
tôi thường nghe đại danh của Phan-thống
lành, ắt đường sám nó bén tai, nay lại
thêm biết Tiên-sanh, thiệt là phản may
máng của tôi đó. Dứt lời bèn nhầm tướng
mạo Phan-Sanh giày phúc, rồi day qua
nói nhỏ với Trần-công rằng : « Tài mạo của
Phan-công-tử dày, thiệt dáng trang dài
các, chẳng hổ mặt tướng mạo, nên khen
anh là thần-nhân, khéo chọn người đều
tư tướng của anh dày không lầm lạc. »

Người lạ mặt ấy nói dứt lời, Phan-Sanh
bèn đứng dậy hỏi : « Chẳng hay Cao-tánh
quí danh là chi, xin Tiên-sanh vui lòng
cho tôi biết với » Người ấy chưa kịp trả
lời, Trần-công bèn nói bớt trước : « Vì đây
là em ruột của Lão, danh gọi Trần-quốc
Anh đương lành chúc Quán-y bồn tinh
(Thầy-thuốc trị bệnh quân-linh.)

(Sau sẽ tiếp theo)
Trâu-Manh

TIẾU TRUYỀN CỦA NÀNG MONA

(Légende)

(Tiếp theo)

Ngày kia Mona than với chồng không
biết làm sao về thăm cha mẹ, thái-tử
nói : « cũng chẳng khó gì. Để ta làm
phép, bắt một cái cầu từ đây lên tới
cù-lao, chờ cha mẹ nàng ở, thì rất tiện.
Song về trên phải cần thận giữ gìn cho
tắn, đâu cho cha mẹ anh em cũng đừng

cho ai động nhầm thân thể, vì số có đều
sanh biến; chiếu lá sẽ lên bài các rước
nàng về, không chỉ mà sợ ». Mona chịu,
thái-tử làm phép vỗ tay một cái, tức thì
thấy một cái cầu lớn; Mona mới từ dã
chồng lên cầu mà thương lộ.

Nói về cha mẹ Mona từ ngày mất con
thì hết phượng tiêm kiêm, song không
ra tin tức, tưởng đã chết chìm, mới
ngày kêu con mà khóc.

Bửa kia đang ngõi sâu nǎo, bỗng thấy
Mona ngoài cửa bước vào, thì lấy làm
lạ, sững sốt một hồi, rồi hỏi rằng :
« Hay là cha mẹ chiêm bao mà thấy
con dày chăng ? » Mona liền thuật rõ
duỗi đầu; người cha mừng quỳnh, chạy
lại ôm con mà hung. Tức thì Mona nhớ
những chuyện trên trán, mà quên hết
dưới đèn dài nơi Tây-hải, đèn dài chồng
con cũng không nhớ dặng. Bởi ấy nên
ở riết trên nhà, không hề xuống mé
biển. Có nhiều khi nhớ mãi mại nhường
chuyện qua rồi thì chỉ ta sầu nǎo vô
cùng. Mỗi đêm nghe có tiếng thái-tử
đứng trên mặt biển mà kêu, thì thường
là tiếng sóng, bèn than rằng : « thân ta
tài mạo như vây mà lờ bẽ tóc, thiệt
rất nên thương tiếc ! buôn kia chưa
nude dặng, nghe tiếng sóng thêm rầu.
Trời đã sauh ta bao nở dành lòng coi
vây ! »

Chiều kia Mona buôn dục trong mìnhi,
nên mở bể cửa sổ mà ngó mòng cho
giải muộng. thoạt nghe có tiếng kêu
rằng : « Mona, Mona, sao nàng với dứt !
tinh nghĩa vợ chồng còn nặng, sao đi
một bửa mà nở quên lìa ? Làm cho ta
mất lòng, lòng đợi, và hai trề mắt mẹ
khóc la ! Nay ta lên dây quyết tiêm cho
dặng. » Mona ngó lại thấy thái-tử chồng
mình, thoạt nhiên nhớ chuyện xưa,
chạy ra ôm chồng mừng rỡ, rồi lại dắc
vô nhà ra mắt cha mẹ. Vợ chồng ông
lão thấy rõ diện mạo khôi ngô, dung
nhân khác tục, thì nứa sợ nứa mừng :
sợ là sợ con di, mừng là mừng rẽ quí.

Hồi thăm sau trước xong rồi, thái-tử
than rằng : « hôm đi ta sợ nên có dặn
phòng, bởi nàng không nghe nên mới
quên ta như vậy. Phải ta không gán
công tim-kiếm, thi chồng vợ phải cách

lin. Thôi, hãy sửa soạn theo ta về dưới ».
Nói rồi liền thưa với cha mẹ vợ, vợ
chồng ông lão khóc ròng, song con dã
có chồng, nhám bẽ cảm không dặng,
nên cục chảng dã phải đưa đi. — Ra tới
mè biếu, Mona lụy úa dám dẽ, tiob cốt
thục phân ly kè sao cho xiết ! Khóc rồi
lạy từ cha mẹ. Kế hai vợ chồng thái-
tử nhào xuống biển rồi đi nát. Từ đó
đến sau không nghe tin tức chi nữa.

PHẠM-CHÍ-LỘC

Kế-sách Sốc-trắng

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	3 f 85
Hàng Đông-Dương	3 90

Giá lúa

Mỗi tạ 68 kilos chở đến nhà máy Chợ
lớn trả bao lại).

Thứ năm ngày 22 Novembre 1\$95 tới 2\$00

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚỚC

Đường kinh lấp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kinh lời cho qui óng, qui thầy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sé, bánh thi đẽ trong tủ kiến có rọng
nước, kiến lén không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rò tay dơ, ai
muốn mua ở nào thì chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

Lời rao cản kiệp.

Đến ngày chúa nhật 11 Novembre 1917 nhằm ngày hai mươi bảy tháng chín Annam, chín giờ tối, tại Châu-thành Cản-thơ, nơi rạp hát bóng của ông Léopoold (Lé-ô-bô) Casino-Cinéma-Léopoold, sẽ khai tràng hát đêm đầu, đăng thâu tiên cũng cho hội làm phước " Saigon trung nghĩa hội ".

Lục-châu quan-tử cũng đã biết danh ông Léopoold là người sáng tạo cuộc hát bóng trong cõi Đông-dương có hơn 20 năm rồi. Nay lập tại tỉnh Cản-thơ một rạp hát rất tốt lớn hơn các rạp, chỉ ý muốn giúp vui và làm đẹp lòng quý khách trong tỉnh.

Kiểu rạp hát cát dày không phải giống theo các kiểu cát bên kinh đô Paris là kiểu để chơi theo mùa lạnh, còn kiểu ông Léopoold cát dày là làm theo kiểu các quán hạt, các xứ nóng nực. Bởi vậy nên ông Léopoold chế tạo cách thức nhà cho khỏi nóng nực, bức hối cho thiên hạ đến coi; bốn phía nhà đều để trồng trái, gió thoảng thông thoáng, lại có sân di xung quanh rạp cho quý khách nhàn du bóng mát, lại khói mèt quý thể chư tôn phái mặt công lên thang xuống thang, vì không có tiếng thượng, các bức ngồi coi đều tùng hạ mà thôi.

Xung quanh chỗ di hirsng mát lại có bảy dù thử rượu tây và các thử bánh dùng nước, để cho chư vị dài lao. Chắc cho quý khách đến chỗ hi cuộc này đều đẹp ý vira lòng, còn các ông có con trẻ cũng nên mau chọn dàn đèn chỗ, vì đó là nơi bi cuộc mà cũng là nơi cho trẻ em học khôn tập tánh.

Tại rạp hát này hát rồng hính của hãng Pathé-Frères, là hảng lớn hơn hết trong cả và hoảng cầu không hảng nào bị kíp sự khéo léo. Mỗi kỳ tàu bèn Tây

qua thì có gởi hình mới qua luôn luôn vì hảng ấy có làm tờ giao kết chịu hình bắt bóng cho một mảnh ông Léopoold mà thôi, để hát tại Nam-kỳ và xứ Nam-vang.

Hình bắt bóng của hảng Pathé đốt không cháy, nên không sợ hỏa hoạn, quý khách đến coi lấy làm chắc ý không lo sợ chi cả. Máy hát cũng mua của hảng ấy, kiểu mới bày năm 1917, hình không rung mà lại rõ ràng coi không uôi con mắt cũng không chống mặt.

Ông Léopoold này nội Nam-kỳ ai ai nghe danh cũng đã lâu, người ăn nói chắc chắn, nói đâu có dò. Vậy chắc sao quý khách sẽ ứng đón rạp này mà xem chơi cho tiêu khiển.

Mỗi tuấn hát bốn đêm: là đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ năm và đêm chúa nhật.

Mỗi ngày thứ năm thì đổi hình mới luân luân.

Giá chỗ ngồi định rẻ cho mỗi người có thể đến mà chia vui.

Giá chỗ ngồi :

Ngồi phòng, mỗi chỗ là (loge)	0\$60
Hạng nhứt	0 60
Hạng nhì	0 30
Hạng ba	0 20
Gia nit	0 10

Nay kinh,
LEOPOOLD

Je ne fume que le NIL papier à cigarettes LE MEILLEUR

DENIS FRÈRES, seuls agents

HÀNG LỚN CỦA ÔNG CH. BARDON

7, rue Catinat. — SAION

Bán tàu hơi (**Canots automobiles**) đủ kiểu; có thử để đi chơi, để đua, để đi trong kinh rạch cảng.

Vỏ thi làm bằng cây đá ty (Teck) khêu khéo, đẹp lộng lạc, nhẹ nhàng, còn máy (moteurs) thì mạnh, chắc chắn, để dùng, để khiển, chạy mau mà lại ít hao dầu; cái máy không hao dầu là nhờ độ một cách thông thái quá lè (**moteurs munis de toutes les dernières perfections**).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON 7, rue Catinat, Saigon mà thương nghị.

Tin giá thiệt rẻ, công chuyện làm kỹ cang mà lại ráng sức làm cho vira ý mỗi hàng.

Cáo bạch

RẠP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG CỦA ÔNG A. MESSNER

sé khởi sự hát

Rạp hát ấy cất rơi đường me sông, gần chợ châu-thành Cản-thơ.

Mỗi tuấn hát hai đêm: Bèm thứ sáu và đêm thứ bảy. Hát hai xuất:

Xuất thử nhứt từ 7 giờ tới 9 giờ; xuất thử nhì từ 9 giờ tới 11 giờ.

Hát dù hình mua bên Đại-pháp langsa và bên N-оат-quốc. Rạp hát này cất khoán khoát lầm, cất theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bóng nào bị kíp. Cửa hình rõ lầm coi không chống mặt, rõ như thể người sống thiều có tiếng nói mà thôi. Trong rạp hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị để xem chơi! Dừng bỏ qua uống lầm! uống lần!

Răng con biết tội đã nhiều,
Đầu mà sám sét, búa riêu cõng cam.
Xuất vật dụng.

Xin liệc-vị cầu vui bàn chơi như trúng
Bón quáo sẽ kinh phụng một kỳ nhựt
báo xem chơi cho tiêu khiển.

QUÀN CÁO ĐỒNG BAN

Nguyên tôi là NGUYỄN-VĂN-CƯ, cựu thư ký Chánh-phủ và lục tỉnh Nam-kỳ, đậu cấp bằng tài năng về khoa Luật-Pháp về ở tại Châu-thành Long-xuyên, đương làm Thông tin cho An-Hà-Nhựt-Báo, có đóng bài sanh ý mà khai trương một cái phòng gọi là « Biên-sự-phòng » tại Long-xuyên.

Phòng ấy chuyên lo làm những việc kè ra sau đây:

1º Đặc và viết các thử đơn trạng và lý doan thuộc về bên bố hay là bên tòa, các tờ cáo báo và các thử văn khế về việc mua bán, cầm cố tài sản, vân vân;

2º Chỉ-giáo và khuyến-cáo những việc chi người ta không thạo;

3º Làm trung-gian cho những người có việc với nhau, đem việc cho thầy kiện v. v.;

4º Lãnh quảng lý tài sản của người ta;

5º Di hẫu thế tại tòa tạp-tung, tòa thương mại, tại các sở chánh-trị và các cuộc công ty xã hội;

6º Lãnh cho vay đặc-nợ, thâu góp tư-bồn, lợi-tức, lãnh mua bán hàng-hóa, diền-thò, vân vân;

7º Diện dịch các thử tờ giấy ra chữ nho, chữ quốc-ngữ và chữ Langsa

8º Lãnh mua những việc tranh tụng nào người ta không đủ sức kiện được, vân vân.

Vậy ai có những việc chi thuộc về mấy khoản đó, hoặc việc làng, việc tông, việc buôn bán, việc nông-tâng, kỵ nghệ cùng các việc nào khác nữa mà không thòng, không chắc, thi nên đến tại phòng Biên-sự ấy mà hỏi thăm, đã khôi tốn tiền, lại còn rõ việc. Chứng nào ai có cây phòng ấy giúp việc thì mời liệu lính tiền công.

NGUYỄN-VĂN-CƯ, Cần khải.

