

NĂM THỨ NHỰT. SỐ 40 — MỖI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 8 NOVEMBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngu?)

AN HÀ NHỰT BẢO

報日河安

**DINH GIÁ BÁN**  
TRONG CỐI ĐỒNG DƯƠNG

Bồn chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 4 \$ 00

Sáu tháng..... 2 50

Bồn chữ Langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00

Sáu tháng..... 2 00

Bồn Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 6 \$ 00

Sáu tháng..... 3 50

MỖI TUẦN

in ra ngày thứ năm

Chủ nhơn:

VÕ-VĂN-THƠM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ bút:

NGUYỄN-TẮT-ĐOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhựt báo xin do Bồn quán mà thương-nghị,

Đề chờ

gửi thơ và mandat:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

QUẢN-LÝ

Boulevard - Saintenoy  
CANTHO

Mua nhựt trình kể từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0 \$ 10.

## MỤC LỤC

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. — Cáo bạch.                   | 10. — Tiếng tục hay dùng.        |
| 2. — Cổ kim nhơn chữ luận.       | 11. — Ai tình.                   |
| 3. — Vệ sanh chữ luận.           | 12. — Chúng ai tất sắc giêng.    |
| 4. — Chẳng có chi hơn công nghệ. | 12. — Y phương tiện dụng.        |
| 5. — Tất ký vô tụng.             | 13. — Nhựt dạ sanh nhị kế.       |
| 6. — Lương dươn thạch.           | 14. — Đòi người thẩm thoát.      |
| 7. — Cung hĩ tàn hôn.            | 15. — Tiều truyện của nàng Mona. |
| 8. — Đặc ký sở nguyện.           | 16. — Lời rạo.                   |
| 9. — Bất bình tác minh.          | 17. — Thời sự.                   |

### LOI RAO

#### BỘN NHẠC LANGSA SAIGON

Ông SERSOT, là thầy đờn có danh tiếng có lập một bộן nhạc Langsa 25 người, đủ các thứ kèn, cho những người An-nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành rẽ đủ các thứ bản theo cách thức người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fantaisies, Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng như các bộן bên phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộן này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh táp, rước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chỗ đờ hội người Langsa, Annam; tại bốn-kèn đường kinh-lấp, các nhà hát Tây Saigon, và Lục-thành đều nghe danh, lại các nhựt báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, quý ông, quý bà, như có diệp chi, hoặc nghinh hôn tang chế, ăn lễ tân quan, nên viết thư cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cả định rành, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là đến giúp cuộc vui theo kiếm thời, và làm cho đẹp lòng quý ông, quý bà, chẳng nề tốn của mà xem thấy con nhà Annam càng ngày tấn bộ.

MONSIEUR SERSOT.

Chef de l'Harmonie Indigène  
N° 55 Rue Richaud.

### BÁN

Có người muốn bán một cái MÂY VIẾT hiệu ADLER còn tốt lắm.

Một cái xe máy đạp hiệu LE ROCHET

bánh cây, ru lip chận có đủ đồ phụ tùng, có gạt dờ sên, cả thầy còn *mới lắm*.

Một cái MÂY MOTOGODILLE sức mạnh hai mã lực rười (2 H.P. 12)

còn *tinh hảo allumage par magnéto*

máy này tra vô ghe lờng cùng tam bản chạy mau lắm, một giờ chạy dặm mười hai ngàn thước.

Ba món nói trên đây đều *bán rẻ lắm*, ai muốn dùng xin viết thư cho *Báo quán An-Hà Cấn-thơ* mà thương nghị.

TRƯỚC KHI MUA  
**XE MÁY**  
THÌ QUÍ VỊ NÊN ĐẾN TIỆM  
**LỤC TỈNH LẦU**  
THÌ  
*quí vị ắt chọn đúng kiểu xe*  
**EMBLEM và MEAD**  
Tốt đẹp, chắc chắn  
và giá rẻ hơn các nơi  
Đường Espagne số 84, góc chợ mới  
**SAIGON**  
TRẦN-QUANG-NHIỆM.

### Cáo bạch

Đến ngày thứ tư, 31 Octobre 1917,  
RAP HÁT BÓNG CÓ DANH TIẾNG  
Của ông A. MESSNER

*sẽ khởi sự hát*

Rap hát ấy cất nơi đường mé sông, gần chợ châu-thành Cấn-thơ.

Hát đó hình mua bên Đại-Pháp langsa và bên ngoại-quốc. Rap hát này cất khoản khéo lắm, cất theo kiểu nhà hát bên thành Paris nên ít nhà hát bông nào bì kịp. Còn hình rõ lắm coi không chóng mặt, rõ như thể người sống thiếu có tiếng nói mà thôi. Trong rap hát có quạt máy điện.

Xin chú-vị đến xem chơi! Đừng bỏ qua những lần luống lẫm.

### Cáo kính

Tuần rổi ngày 1<sup>er</sup> Novembre, nhưn vì ngày lễ Toussaint (lễ các thánh nam nữ), sở nhà in và các ấn-công đều nghỉ, nên An-hà không in ra theo lệ đợc.

Các báo Saigon cũng không ra ngày ày.

Vậy Bồn quán chắc sao khán quan cũng rộng lòng má hĩ xã.

A. H.

### CÁO BẠCH

Từ ngày An-Hà khởi sự đèn nay: nói cho phải khán quan quới vị cũng gán tới ngàn, là vì quới vị cò cập bậu đóng bang. Nên cũng nhờ một ông một ít mà giúp nên Bồn-quán tuần nghiệp vững bền song còn nhiều quới vị màng lo việc lớn mà quên việc nhỏ, ày vậy Bồn-quán xin kính nhất chú quới vị cháng uệ công gởi-giùm mandat tiền ulựt báo thì Bồn-quán rất cảm kính ngàn ngày; hạnh thậm; hạnh thậm.

An-Hà kính bạch.

### Cờ kim nhưn chữ luận

(Tiếp theo) số 37

Mỗi người Annam ta xưa nay thường hay trọng con trai mà bạc con gái, bởi có câu: SANG TỬ VIẾT LỘNG CHƯNG, SANH NỮ VIẾT LỘNG NGỎA, (dè con trai cho là đờn ngọc chừng, dè con gái cho là đờn tấm ngói,) lấy trí mọn của tôi coi thời đời này

thì cháng thế, xét cho kỹ mà coi; bực trọng là Đức Tạo hóa, thì có khí âm khí dương, bực nhỏ mọn là loài cầm thú, thì có con trống con mái. Huống chi trong loài người rất tinh linh hơn cả muôn vật mà không con trai con gái hay sao? Nếu không con trai thì là cô lữ, mà không con gái thì là độc dương, lấy chi mà SANH TỐN TRONG THẾ GIỚI. Ấy vậy sự quạng hệ nó hiển hiện trước mắt đó. Nhưng rứa mà tôi lại thấy nhiều người cho rằng: PHỤ NHƠN NANG BÓA, RẮNG NỮ SANH NGOẠI TỘC. Bởi vậy cho nên, mỗi mỗi cố ý trọng thường con trai, mà khinh bạc con gái, nay cái ý kiến của tôi thấp luận như vậy: phải tôn trọng cái NỮ QUYẾT, mà điều dắt nhau, đóng dam vào hàng BÌNH ĐẲNG, dạy dỗ cho đặng HOÀN TOÀN, rổi chung hưởng với nhau theo cái CHÁNH-TRỊ XÃ-HỘI, cái Tự-do HẠNH PHƯỚC, như vậy mới gọi là CỰT HOÀN TOÀN cho chớ? Cứ một nhà mà suy nghĩ, thì phân nửa đàn ông, phân nửa đàn bà, rổi dam một nước hỗn hiệp lại, thì cũng bằng chất rằng: phân nửa đàn ông, phả nửa đàn bà vậy.

Vì cũng như phân nửa đàn ông đó, mà rảnh độ cao, học thức rộng, HOÀN TOÀN tốt, rổi hiệp lại với phân nửa đàn bà không giáo dục: rất thấp hèn, rất nhu nhược, rất GIẢ-MANG; thì cũng khó lắm chớ. Thì như chúng ta ra HOẠN ĐỘ, ra CÔNG NGHỆ, ra TƯỞNG MÃI, thì lấy đâu cho xứng bề NỘI TRỢ, nếu như người NỘI TRỢ cháng rổi, thì rất khó cho chúng ta HOÀN TOÀN lắm lắm, nên tôi muốn cho đồng nhưn ta đừng cố chấp theo tệ củ mà trọng NAM KHINH NỮ. Chừng ấy mới có NỮ CÔNG NƯƠNG học hành như NAM CÔNG rừ vậy, thì cái TRINH ĐỘ một ngày một cao lên, rổi tự nhiên mới đem lại cái NỮ QUYẾT vậy chớ? Đàng như vậy thì mới người NAM NỮ vẹn đủ cả hai.

(Sau sẽ tiếp theo)  
Nguyễn-lất-Đoài

### Vệ sinh chữ luận

(Causeries sur l'hygiène)

Đồng bang ta cất nhà ít cửa cái, cửa sổ, vì chẳng tưởng rằng cửa nhiều là ích lợi cho phép vệ sinh là đường nào.

Cửa để thông không khí (l'air) là món cần nhưt cho sự sống của ta. Người Tây có nói: chỗ nào không khí ít vào, thì lương y vào. (Là, où l'air n'entre pas, le médecin entre).

Chư tôn đã thấy nhân tiên các nhà Langsa cửa sổ bốn bề: đông, tây, nam bắc đều có. Bởi vậy, ở trong nhà ấy coi mát mẻ khoan khoái hơn nhà ta, có nhiều cái kín mít, bít bùng, tối tăm, nực nẻ, nhưt là mùa nắng, hay là trong đám tiệc nhiều người đông đảo hám hơi.

Hơi không khí của ta hít mà thở đặng sống đời đây có sanh khí hay là thanh khí (oxygène) là món rất cần kíp. Một hơi hít vào, thì sanh khí ấy làm cho máu trong phổi ta tự nhuần mà châu lưu trong tứ thể há hai. Nhưng mà sanh khí đó phải đổi ra trước khí (acide carbonique) khí ta thở ra. Trước khí ấy nếu ai thở, nhảm đã chẳng ích thì chớ mà còn làm hại nữa. Nếu thở nó hoài thì phải chết. Nếu bắt một người bỏ trong lu lửa dầy nắp trét cho kín, bang đầu còn thở sanh khí sống được, giấy lát sanh khí hóa ra trước khí, thở nó hoài thì mạng chẳng toàn. Annam kêu là chết ngột, song từ xưa đến giờ, chưa rõ duyên do.

Nhưng rửa cũng may, trước khi nhờ ban ngày các loài thảo mộc hít nó mà nuôi thân, rồi khí ấy vào mình vào lá cây cối lại hóa ra thanh khí bay ra mà dùng cho sự hô hấp (thở) của nhơn loài. Thế thì sanh khí không hề hết đặng. Ngày nào mặt địa cầu tuyết hết có cây rừng bụi thì chừng mới đực sanh khí chớ.

Các nơi phiến ba dò hội thiên hạ lao xao thì trước khí lại nhiều. Vậy phải cất nhà cửa chỗ cao ráo, cho xa bụi

vung, làm cửa nẻo cho nhiều dặng thông thanh khí, nhưt là cửa lá sách thì tốt lắm. Ban đêm ta ngủ (tật Anam hay ngủ chung) thở ra nhiều trước khí. Nếu ở cửa lá sách thanh khí trộn vào, và trước khí ở trong đã nóng nên kiếm chỗ bay ra. Ban đêm ai lại kẹt cửa coi có ngọn gió mát vô luôn luôn.

Ngủ trước không mùa thật tốt lắm. Song bởi xít ta nhiều muỗi nên phải dụng mùng. Nhưng vậy phải dùng thứ bỏ thừa hay là lưới tây (tulle) cho để thông sanh khí. Ai đời! Nhiều người may mùng bằng nhiều xanh thiết dầy bít, mà lại rằng tốt, chớ kỳ thật hại cho thân thể. Vô ngủ thứ coi: một lát mở hôi ra như tắm. Langsa, câu nhưt mưon họ ngủ như thế mà sợ họ cũng chẳng thêm.

Minh hay ngủ chung, ấy là trái với phép vệ sinh. Nhiều người ngủ một mùng thở ra trước khí, rồi hít lại với nhau lâu ngày sanh ra bệnh oạn. Như ai ngủ chung với kẻ ho lao; bởi hít hơi chung hay là lây vì muỗi cắn, kíp chấy cũng không khỏi bệnh ấy. Langsa tí hém đều ngủ chung, sở dĩ sợ sự truyền nhiễm chứng bệnh đó thôi.

Con nít mới đẻ cũng để ngủ riêng. Sự ngủ riêng này có ba điều lợi: một là thằng nhỏ khỏi hít trước khí của mẹ; hai là nó quen một mình không đeo theo mẹ, có đi đâu cũng dễ, ba là lớn lên nó ngủ một mùng không sợ, như nhiều đứa trẻ ta chẳng dám nằm riêng một mình.

Annam mình hay làm nhà bếp gần sau phòng ngủ, đường mương đào trong nhà sau cũng gần phòng ngủ.

Chỗ ngủ phải cho tinh khiết, xa nhà bếp và đường mương.

Ài đời! Họ cất phố làm sao mà cái nào cũng như cái ấy. Nếu ở ngoài thì khói bay giông vô buồm. Đường mương gần đó cũng bay hơi dơ dáy vô phòng ngủ.

Và lại bếp không có ống khói như của Tây. Để cho khói tỏa trong nhà đóng khói trên giàng bếp. Khi chụm

lửa hơi nóng lừng lên chỉ cho khói bỏ hóng rớt trong nôi trách. (Mình nấu ăn ít khi dầy nắp) Muốn thí nghiệm lấy tờ giấy trắng trải gần chỗ nấu ăn thì biết dơ sạch.

Còn lò cà rằn ống lác của ta để hêu như vậy, khi quạt lửa sao cho khói tro bụi bay vô đồ ăn chẳng nhiều thì ít. Phải chi dùng lò gạch như Langsa thì sạch sẽ lắm. Coi mấy cái lò quán cơm Chệc thì cũng như lò Langsa vậy.

Nơi lăm bờ sông giá chuồng trâu bò, gà vịt không để cho xa nhà ở, nhốt chung một nhà với người hay là nhà sau, bị hời hơi hôi hám cũng sanh bệnh oạn. Tới lại còn ung muỗi đốt rôm, con cúi khói khảm cùng nhà hơi khét sanh bệnh. Cây cối rôm ra chum cháy thành khói, ở trong khói có trước khí nhiều, nên phải kiếm thềm mà lánh nó. Bắt con chim nhỏ bỏ vào chai trong, thổi khói vô hoài thì nó phải chết vì bị trước khí.

Mà may ở đông bãi dân cư thưa thớt sanh khí nhiều lắm, nên tuy ung khói dầy nhà mà cũng ít bệnh, chớ ở chợ mà lăm thế ấy, ác nhà thương dầy dấp.

Cách ăn cơm của ta xét ra ít sạch. Húp chung một tô canh, gắp chung một đĩa cá vân vân, sao cho khỏi nước miếng thấm vào đồ ăn. Té ra rồi bữa ăn, thì mọi người đều có nước miếng nhau nhiều ít, chạy sao cho khỏi! Nghĩ coi nhồm không? Vì chẳng ai chịu nước miếng ai. Mà lúc ăn cơm phải nước mà không hay. Mấy miệng sạch chẳng ghê mấy, gắp mấy miệng dầy trâu thì sao...? Vì trước khi ăn, không ai dùng bàn chải mà chải cho sạch trâu, vôi, cau, thuốc.

Thôi! sự gớm ghê cũng chưa mấy hại. Hại là hại nước miếng chung. Thoán như người ăn với mình mà bị bệnh xiêm la, ho sút huyết hay là đơn phùng, thì tránh sự truyền nhiễm sao được, vì mình đã nước con tế vi của người đau ấy. Thường thường một trăm bệnh hết chín mươi chín sanh ra bởi tế vi chi trùng (microbes), nhưt là mấy bệnh nói trên đó.

Người tây ăn uống ngủ nghỉ như ta đó thấy thương ngày là có ý giữ phép bảo sanh. Vậy ta phải bắt chước. Sự đó chẳng phải khó chi mà làm không được. Cúi xin ai ai mỗi bữa ăn phải nghĩ rằng mình tự nhiên phải nước miếng của kẻ khác thì chẳng bao lâu ác phải cái lương.

Annam hay bạc nhược đạo thương, ít ai cao lớn mạnh bạo như người Pháp một là tại phong thổ thấp nề nóng nực làm cho con người mất sức lớn sức mạnh, mà hay bệnh oạn đau đớn mét mét vàng vàng; hai là bởi ít người lo điều dưỡng thì hài, dùng phép vệ sinh trong bữa ăn cách ở.

Trong đời sự mạnh giỏi và sự sống hơn đồng vàng. (La santé et la vie sont les premières conditions du bonheur).

Và lại để đau mà uống thuốc, chi bằng ngửa bịch hay hơn. (Phục được bất như phòng bệnh)

Cúi xin ai nấy giữ gìn thân thể cho mạnh giỏi. Mạnh giỏi thì được trường thọ chớ sai. Trường thọ thì đặng nhiều ngày giờ mà xem cảnh tượng thái bình văn minh thời đời.

Huỳnh-văn-Ngà.  
(Trà-vinh)

### Chẳng có chi hơn công nghệ

Làm con người phải chuyên một nghề nghiệp làm ăn trong mình, thì có khác chi ta có một đồng gia tài của cải để lại mà nuôi thân cho đến trọn đời no cơm ấm áo, có câu: Nhưt nghề tích nhưt thân vinh. Phàm như làm người mà chuyên đến nghề chi, thì phải cho được thiên nghề rông trong nghề ấy, thì còn hơn là ta biết đủ bá nghề trong mình, mà nghề nào cũng biết lem nhem, chẳng được tinh xảo nghề nào, thì rất vô dụng cho ta đó. Nếu một nghề làm ăn ta được tinh trong nghề ấy, thì cũng đủ làm cho cái thân ta trở nên vinh hiển, phú qui, thung dung; sánh cũng bằng trong các

nghe nghiệp khác vậy. Bởi vậy làm con người sanh ra nơi Tráo thế này, hễ đúng tuổi thành niên rồi thì ai ai cũng phải bươn chải lập thân, chuyên học cho có một nghề làm ăn trong mình, tùy theo bổn phận của mỗi người ý thích bên công nghệ ấy, song phần nhiều có tánh chẳng chịu học rộng ra qua cái nghề nghiệp của mình chuyên đó mà sanh nhai miếng tập học lấy có, vừa biết sơ sài, tưởng đủ nuôi thân, nghề nào cũng chẳng học cho cùng, rồi lại thêm có tánh làm đối trá, cho có chữ, bởi vậy cái nghề nghiệp của mình đã không tâu phát mà lại làm cho mình càng ngày càng lu càng dở nữa. Bởi có đó mà cái công nghệ của mình làm ra chẳng được tinh xảo khéo léo như của người Ngoại bang cho nên sánh món đồ vật dụng của ta làm ra, chẳng qua món đồ của người Ngoại-quốc là vậy đó!!!

Nếu sự công nghệ trong xứ chưa được mở mang tân hóa thì người trong xứ chừa nào cho được tấn bộ, mà tranh đua trong nghề, Thương Mãi cho bằng người tha hương được.

Vi làm sao mà vậy?  
Thí dụ: Như chúng ta sum hiệp chung vốn nhau lại mà khui ra một mối đại thương mại, buôn to vốn lớn chẳng khác chi như tiệm buôn của người Ngoại-quốc mà tranh đua mới lợi cùng họ, và lại người Đổng-bang ta cũng sẵn lòng đến mua bán nơi tiệm ta, thì được rồi, rất tiện bề cho ta thủ lợi, song ngặt một điều là hàng hóa cùng các vật dụng trữ bán trong tiệm ta phải bỏ lại của ai bây giờ?

Xét ra các vật dụng cùng hàng hóa cùng của các nước ngoại quốc đem đến xứ ta mà bán thì ta phải bỏ lại của họ chớ trong xứ mình có đâu để ra chúng ta cũng giúp lợi cho họ nữa, thì làm sao gọi rằng tranh lợi cùng ngoại bang cho được? Còn như ta không chịu bỏ hàng hóa của họ chớ vô đến xứ này, thì chúng ta phải đi bỏ hàng nơi xứ họ như lại Thương Hải Hương cũng Hạ-bầu vân vân thì chúng ta cũng chẳng tránh khỏi giúp lợi cho họ chớ chưa, thì làm sao gọi rằng tranh giành được Thương-Mãi cùng ngoại bang cho được?

Ấy vậy theo trí mọn của tôi tưởng chừng nào trong xứ ta lập ra được nhiều

lò công nghệ làm ra các vật dụng cùng hàng hóa cũng trong thổ sản bốn hương khời bỏ hàng của ngoại quốc, thì chừng ấy người Annam mua đi bán lại cùng nhau xây dựng đó trong hỗn xir làm ra thì mới chất rằng đường thương mại của ta sẽ được tấn bộ mà tranh đua cùng Ngoại bang với được.

Song ngày nay sự công nghệ sanh nhai người Annam ta chưa được mở mang, lại chuyên qua sự công nghệ là phần ít lắm trong 100 có 10 người mà thôi, như đã nói trước đó, lại người bôn hương ta chẳng có du học qua phía công nghệ, cho nhiềuặng về mà giáo truyền lại cho nhau. Nếu vậy thì tạo lập ra lò công nghệ rồi kẻ làm công đâu có. Không lẽ chúng ta dùng người ngoại bang mà dùng trong các lò ấy mà làm công nếu vậy thì bất tiện cho chúng ta lắm lắm.

Chớ chi này nay người Annam đều mộ thích chuyên qua phía công nghệ mà sanh nhai (song nghề nào phải cho được rộng qua nghề ấy) cho phần nhiều, còn lớp thì đi du học công nghệ với ngoại bang, bá nghề rồi về mà truyền lại cho người đồng hương, lại lập nên trong xứ cho được nhiều lò công nghệ khắp nơi làm ra hàng hóa cùng đồ vật dụng mà xây dựng cùng trong xứ mình được vậy thì có lo chi người Annam ta không trở nên mở mang trí hóa, làm cho dân cường quốc phú, thua chi người ngoại bang chừ quốc-toàn cầu lại người Annam sẽ được rộng thêm nghề nghiệp mà làm ăn và rất tiện bề mà nuôi nhau trong xứ.

LA-quang-Kiệt tự Phùng-Xuân.

**TIỀNG ĐÓN CHĂNG SAI**

Tôi có nghe các thứ báo khen tiệm vẽ hình M. Nguyễn-đức-Nhuận ở Giadinh vẽ khéo nên tôi có đem hình của ông thân tôi vô mượn vẽ.

Nay hình vẽ đã rồi, tôi vô coi thiệt là giống và khéo lắm. Quả thiệt tiếng đồn không sai.

Nên tôi xin đề ít lời vào báo chương mà tỏ cho chừ qui vị trong lục-châu hay rằng: tiệm này vẽ hình thật là khéo.

Thượng-công-Minh.  
Conseiller colonial, — à Běn-tre.

**TIỆM-HOẠ-CHƠN-DUNG**

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chừ quân tử đặng hay :

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thẻ thứ Langsa đủ cách ; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lắm lâu nay chừ-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thì dùng thứ nước thuốc tốt thượng hạng; đề mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tất : Vẽ nửa thân (bán ảnh) buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce. Velours. (thứ nước thuốc này đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chừ quân-tử quang-cổ. Nếu có vẽ hình, xin dời bôn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo nhà thơ ; bôn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đề :  
Nguyễn-đức-Nhuận  
Dessinateur à Giadinh.

**Tắt kỳ vô tụng**

Từ vài tháng nay, Bôn quán chẳng hẹp lượng, để cho M. Ng-tát-Đoài dời đáp với M. Nguyễn-tử-Thức trong cuộc văn chương. Trước là giúp vui chút ít, sau là cho thỏa lòng nhà văn sĩ. — Ai phải, ai quày ngày nay có lẽ chừ khán quan cũng biện biệt rồi.

Bôn quán cũng sớm biết trong việc cài lầy đó chẳng phải là đều cán nhưt về cuộc khuyên khích vận động đổng bang; mà nghĩ vì

trong báo chương cũng có chỗ luận việc này, chớ khuyên đều khác, người thì thạo việc canh nông, thương mại, kế thi hay văn thi thời sự. Mỗi vị giúp một ít mới nên việc, nhiều tay vô nên bộp. Dầu cho báo chương langsa cũng thế. — Bằng không, thì khác nào như đờn hay mà cứ đờn một giọng từ đầu chí đuôi, nghe cũng phải nhảm tai.

Nều bôn quán sớm ngăn đờng văn sĩ, sợ e không vui, mà lại mich lòng hai vị chủ bút chẳng? Mà nay càng ngày càng lầy-dây, không ai chịu phải quày, không lẽ diên tri cho nhọc lòng khán quan. Thậm chí đờn đời M. Cự phải xen vào mà cang giải, lại văn thập điều, hình như nhắc Bôn quán về sự bôn phận đó!

Vả lại, mây câu hỏi của M. Cự là thuộc về trong mục để An-hà. Vậy thì lựa chi phải có người đàn đàng mới biết chỗ mà vô nhà!

Vậy nên bôn quán miễn cho M. Đoài khỏi nhọc lòng thêm nữa.

Pour le Directeur empêché,  
Nguyễn-tàn-Thạnh

**Lương-duon-Thạch**

U-tinh-nang-biến.  
(Tiếp theo)

Nên Phan-Sanh có ý hổ người, ngồi chung cùng mây người này, thì lấy làm khó chịu cho chàng ta hết sức; hễ thấy người ta vui cười hơn, hờ thì lich như có ai nhất nhữ đến chuyện riêng của mình, khiến thêm thâm thêm sáu quận dạ; nên thỉnh linh bắt buồn ngan, chẳng nói

chẳng năng chi hết. Ăn thì cứ việc ăn, ăn rồi lấy mắt nhìn đèn, cùng coi sơn thủy, liền đối treo theo hai bên vách.

Phục-Hương xem thấy, thì đã rõ ý Phan-Sanh, lại tưởng thầm rằng: « Em ta, tuy đương lúc thanh xuân mặc dầu, song việc phong tình cũng chưa từng trải, phần chẳng quen chơi theo khách chốn này, lại thấy người ta đông đảo, nên có ý ngơ-ngàn mắc cỡ. » Nghĩ như vậy chàng bèn dạy lại gọi Phan-Sanh mà rằng: « Úa em! Sao hay làm cách kiêu lắm vậy, liệc vị qui nương có lòng đến đây, giúp vui hội ẩm cùng mình, sao em chẳng có lời chi hỏi đáp, không sợ người thắm trách em là khách vô tình lắm sao! » Phan-Sanh nghe dứt lời, thì cũng cứ việc làm thinh, chớ chẳng dùng tiếng chi đáp lại. Phục-Hương thấy vậy, liền kéo ghế ngồi lại gần bên Phan-Sanh, kể tai nói nhỏ nữa rằng: « Chẳng hại gì, đừng có ngại, thứ việc đùa chơi, em phải coi, người ta sao thì mình vậy; hơi đầu mắc cỡ, mà đành chịu để cho chúng gọi khách quê mùa. » Tuy nói vậy mặc lòng, song Phan-Sanh cũng cứ cúi đầu suy nghĩ; giây phút bên người mặt lên, dạy qua nói với Phục-Hương rằng:

« Không, theo ý tôi tưởng, chẳng có chuyện chi mà nên mắc cỡ, song bởi trong lòng tôi chẳng dặng vui; bởi này đi chơi ngoài đường, được hơi thông thả, nay vô dấy mắc bị đông người, nên có chút bực bội, phần lại ngày nay dạo chơi cả buổi, khi về chẳng dặng nghĩ ngơi nay lại vô chốn đông người, nên có hơi bất thần trong dạ, dường như thân thể chẳng an; tôi có ý muốn cáo thối dặng về nghỉ, song sơn thủy đẹp lòng, nên phải ráng ngồi đợi anh đây rồi về luôn thể. »

Phục-Hương nghe nói thì tưởng rằng Phan-Sanh thân thể chẳng an, song bây giờ bỏ về thì nóng cuộc, nên dụ dợt trả lời rằng: « Nếu trong mình em không

dặng khoẻ thời thì ráng ngồi chơi hồi nữa rồi anh sẽ đưa em về cùng chàng muện. »

Phan-sanh nói: «Vậy thì nhờ lòng anh lắm, tôi đâu dám chịu, nên anh vui lòng để cho tôi về một mình cũng dặng; nghĩ trong giây phút, như nó có khỏe, thì tôi sẽ trở lại chơi, song anh chẳng nên đợi. — Dứt lời, Phan-sanh liệc đứng dậy cáo biệt mấy anh em, rồi xách nón xuống lầu, . . . . . Dân-khánh ý muốn chạy theo kéo lại, song bị Phục-hương cản trở mà rằng: « Nó có việc, thôi để nó về, bởi trong mình nó không dặng khoẻ. »

Phan-sanh về tới tiệm, bước thẳng lên lầu, vào phòng đổi thay quần áo, liền nằm xuống nghỉ-ngơi, vừa đặt lưng xuống nệm, bèn gát tay lên trán thở ra, mà nghĩ thầm rằng: « Ta mới đến đây, thấy cảnh xinh xắn lịch, thiên hạ nhộn nhạo, thì tưởng đã dặng tiêu sấu giải muện, dè đâu đêm nay lại thấy việc trâu người, khiến lòng ta xoắn xang tất cả; gấm người mà thắm tưởng dè mảnh tình riêng, thệt vậy mà, dẫu cho lòng sắt đá cũng khó rứt bỏ nổi tư-tưởng nhớ thương này cho dặng. Ta cũng muốn cương lòng ép trí, giả dạng khách phong tình mà trộm vui chung lên cùng người một lúc; song sở dục còn hơi du dự, bởi nghĩ vì chữ chung tình ta cũng Trầu-nương tuy chưa ước hẹn, nhưng mà lòng thân-ái của nàng đã thổ lộ ra, nay ta vì sự vui chơi một buổi, mà đành đem mình gần thân gái lâu-xanh, cho hay là việc trộm lên mặt dẫu, song bởi tâm ta nó chẳng nở, tưởng cho sự vậy là một dều thất-thiệt cùng nhau. »

(Sau sẽ tiếp theo)

**BÀO TÍN**

Tin bên Đại-pháp mới bắng qua cho hay rằng có chỉ dụ mới dè cho ông SARRAUT còn lãnh thêm chức Tổng-thống Đông-dương toàn-quyền.

**Cung hi tân hôn**

Ngày 2 Octobre, thấy Huấn đạo Nguyễn-văn-Sắc, linh lang ông Nguyễn-văn-Tân, Đốc học và Giám trường Traviñh, vậy duyên cang lệ với cô Châu-thị-Miêng, linh ái của ông Châu-duy-Minh, Hương-cả làng Hiệp-Phú, tổng Bình-khánh-thượng (Traviñh.)

Bữa diệp, tại nhà quan Giám-đốc chường đồ nghi tiết, rực rỡ nguy nga, thân bằng cố hữu, mấy ông mấy thầy các sở, như là Ty giáo huấn đời gót ngọc đều cung hạ tân hôn, làm cho rất vinh diệu.

Nguyễn quan Đốc-học đây, giúp ty Giáo hóa đã trên 30 năm, rất uấn đạt, siêng năng, diều dắc sĩ tử nên danh đã bộn. Nhà nước có ban thưởng nhiều tấm khue bài.

Nay có con dượng này, dẫu dượng ấy, thật nở mày đẹp mặt; Châu Trầu còn có nào hơn?

Vậy tôi cúi xin kính chúc cho vợ chồng thấy Nguyễn-văn-Sắc: Loan phụng dồng mình, cảm sắc hòa thanh.

Và câu:

Thước kiều độ hà, bách niên kỳ giai lão; Tróc bình trúng mục, lưỡng tánh cộng giai hoan.

Và hậu nhật:

Sanh con dè cháu đọc sách đi thi, chiếm đoạt khỏi khoa, công hầu bất thất, phát đạt vinh huê, diên dên qua diệt.

THƯ TẶNG:

Kiếp trước khéo tu phước trở sanh Máng thay Thấy Nguyễn gặp người lành. Thắm duyên tơ tóc bên hương lửa, Đẹp phận én anh dướm nghĩa tình. Đã biết lương dươn do túc dè, Cho hay giai ngẫu tự thiên thành. Trời không sợ bạc người sự phạm, Con cháu ngày sau thấy liệc oanh.

Tặng ông Giám đốc Nguyễn đại thơ: Khen quan giám đốc chí bốn ba, Dạy dỗ con em mấy lớp đà. Giúp nước khuyển loan từ dĩa bé, Thăng quyền quán suất trở về già.

Bia sơn đã tạt danh đời thưở, Trượng gấm còn giăng tiếng nổi xa. Công cang trời dành vinh lộc hương, Tốt phước tốt phước mấy ai qua.

Huỳnh-văn-Ngà, (Traviñh)

Kính tặng

**Đắc kì sở nguyện**

Trong tờ An-hà số 36, ngày 4 octobre 1917, bài «Thinh vận quá tình» tôi nhắc tích xưa có ông phú gia tiếm ngựa Thiên-lý-mả.

Trong bài ấy tôi chủ ý cầu hiến cho Bồn-quán, vì dòm thầy trong lục châu nho văn hiêm hiêm, mà An-hà còn khiếm khuyết kẻ tài ba lợi lạc dặng phụ giúp cho thành danh.

Quả thiệt như lời nguyện chẳng sai vì trong 2 tuần nay, có bồn hình Thiên-lý-mả vào sử quán.

Tôi lầy lăm vui và máng; vui là vì tuy lời nói rất quê mùa, mà có tình: máng là máng cho Bồn-quán hữu dực nên được quý vật dền tiếm.

Vật báu ấy cổ kiếm ít có. Nay dền giúp An-hà; vậy thì hãy trở tài hay cho lục-châu biết sức hầu giúp ích cho đời, và bồn-quán cũng sáng lòng nạp dặng.

Ấy là việc chơn tình cùng Bồn quán.

Còn như cuộc điều cợt, thì tôi e cho vị nào núp sau hình thiên-lý mà giầy đó, mang tiếng ngạo vật khi nhưn chẳng?

Nguyễn-tât-Đoài.

### Bất bình tác minh

Độc « An-hà nhựt báo » số 38 đề ngày 13 Octobre 1917, « áp bài « Hoa-Đà tái thế » của M. Võ-văn-Soạn nông nghiệp tại làng Tào quới (Cần-thơ) đáng khen M. Soạn là kẻ xử thế rất hữu tình; bài đó M. Soạn chủ ý trước là đáp người nên việc phải của người ra chốn tai mắt sau là dục chí bạng đống-bang khi hữu bình hầy đến Đường-Đường mà đếu trị. Lời bạe thiệp tiếng tạo nhà xem chẳng nhằm, nhưng mà có chỗ sai sót, khá tiết M. Soạn nói rằng: khi vào nhà thương là 12 giờ trưa quan thấy tây đã về, có thấy hai Mách infirmier gát, anh tôi đem tôi lên nhà thuốc, thì thấy hai Mách và 2 bà phước 1 bà Anam và 1 bà tây, xúm lại lấy kiếm chỉ may chỗ vết tôi bị trâu vịch đó rồi thoa thuốc men đem tôi lại nằm nhà bệnh số 1

Vậy tôi xin vô lễ mà nhắc lại cho M. Soạn nhớ: Ngày 1<sup>o</sup> Octobre 1917 lúc 2 giờ chiều, chú đến nhà-thương Cần-thơ xin điều trị cái vết trâu bán nơi khoe miệng của chú, thì có quan Lương-y Bồn quốc là ông Lê-trung-Lương ra tay cứu chữa may vết đó và xử thuốc cho chú; trong lúc đó có thấy hai-Mách là điều-dưỡng phụ giúp cùng ông mà thôi. Tôi nhớ rõ thật như vậy là vì tôi cũng là người dưỡng bệnh nằm nhà thương uống thuốc ở chung một phòng cùng chú. Ấy đó người nhọc công cứu chú, chú chẳng nỡ tiếng thốt rằng, đã biết, người là một ông Quóc-thủ Lương-y cứu chữa biết bao nhiêu kẻ bệnh há đi kể công cùng ai sao! Nhưng vậy mà, thà là chú chẳng trưng bài đo ra giữa thập mục thì thôi; nếu muốn nói xin hãy nói cho kỹ càng chớ nên sai sót như vậy e một ngày kia thấu đến tai mắt ông, lẽ nào ông chẳng lấy làm lạ mà nói rằng: « Ờ, Võ-văn-Soạn

nấy, mình ra ơn may và xử thuốc cái vết trâu bán mà cứu va, va chẳng biết ơn thì thôi, sao lại nói cho ai kia! »

Đã biết thì au vô cần báo, nhưng mà, mình thọ ơn người dẫu chẳng dặng đáp cũng đối tiếng gọi là.... mới phải,.... lẽ nào quên!

Thôi, trước vì nghĩa Thấy trở tôi xin ông Lê-trung-Lương hi xá cho tôi chớ rằng tôi hay « tọc mạch » chác lấy việc người, sau vì tình quen biết (bạn nằm nhà thương với nhau) xin M. Võ-văn-Soạn miềng phiến, cho tôi đàng-dột đòi lời khước trực trên đó, lúc nào rảnh M. Soạn nhớ lại coi có phải vậy, chẳng?

Thiệt là:

Sự thế ấy suy càng quá tức,  
 Ôn cùng mình, có sao quên phức?  
 Chẳng trưng ra thiệt chẳng ai màng,  
 Bằng muốn thốt thốt cho đúng mực.

NGUYỄN-CHÁNH-TÂM

(Bị nằm nhà-thương Cần-thơ)

### CHỮ NẤY TIẾNG TỤC HAY NÓI

1<sup>o</sup> DỤ DỰ BẤT QUYẾT 2<sup>o</sup> LANG BỐI TƯƠNG Ứ.  
 Nghĩa chách:

Con dụ dự chẳng quyết, con LANG con BỐI nương nhau.

Giải lý:

1<sup>o</sup> Con dụ dự là tên con thú, tánh nó hay da nghi, hễ khi nó nghe tiếng người nói, thì nó quyết leo lên, một hồi lâu nó lại leo xuống, rồi một giây phút nó trở leo lên nữa, bởi con thú ấy tánh chẳng quyết đoán, nên kêu là DỤ DỰ BẤT QUYẾT;

2<sup>o</sup> Con LANG con BỐI là 2 con thú ít hay lia nhau, con LANG, 2 chững trước dài, 2 chững sau vắn; còn con BỐI 2 chững trước vắn, 2 chững sau dài; con LANG mà không con BỐI thì chẳng đứng dặng, con BỐI mà không con LANG thì chẳng đi dặng, 2 con ấy thường hay nương nhau, chẳng dăm lia nhau. Ti như người ở đời có thể nương nhờ, thì cũng như kêu là LANG BỐI TƯƠNG Ứ.

(Sau sẽ tiếp theo)  
 Nguyễn-lất-Đoài

### Ai tin

Một sự tru-sầu rất nhọc, một đếu thắm thiết nảo-nông mới xảy ra cho bạn Lê-trung-Thu là phụ bút « An-hà »: Tôi mới vừa bước vô nhà in, M. Nghla cho hay rằng chánh thất của M. Thu đau tại Cần-thơ chớ về Baria mấy ngày đã từ biệt chóng mà xa chơi cõi sủi làng mây.... rất tội nghiệp Madame Thu và rất thắm, rất bất-hạnh cho M. Thu biết là chừng nào?...?

Tôi vẫn biết Madame Thu là một người, tuy thờ chóng chẳng đến chữ cử án tế mỹ cho thái quá, chớ siêng năng và êm thuận gồm mười. Có người gặp cuộc như vậy thì khuyên kẻ còn đừng khóc lóc lắm, nhưng làm sao cang M. Thu khước cho đành? Đau bực hiền triết nào cũng phải đau đớn rụng rời trong cuộc biển cả hóa ruộng dâu thế ấy.

Tội nghiệp Madame Thu biết chừng nào? khổ lòng M. Thu biết chừng nào? Trời ơi!

« Giết người chẳng cái lưu cầu, giết người bằng cái tru-sầu dờ: chưa? »

Tôi hiệp với báo « An hà » nhờ nước mắt diều Madame Thu cho được linh hồn yên vui nơi tiên cảnh  
 (Trao) ĐẶNG-VĂN-CHIÊU  
 Kính điệu

### CHÚNG AI CHI TẤT SẮC GIỀNG

Thờ trước nhà Đường có anh Lý-lâm-Phủ tên chữ là Lý-Miêu, tánh hay tật đờ ngày kia anh ta dất lúng, (dặng yêu) mới ý mình rằng: có thể dầy chặt không chịu ai có công nghiệp trên mình. Bởi vậy anh ta rất ghét mấy tên có tài văn học, hễ khi nào gặp người văn học thì

hễ ngoài lấy lời cam ngôn mỹ từ (ngon ngọt trao chuốt) dặng cho người tưởng là yêu mến; còn trong ruột thì thắm quyết hại người, thoh như có để dao phay.

Nên đời ấy gọi là người khẩu mật phúc kiếm, nay tôi coi trong bài sách ấy thấy anh Lý-lâm-Phủ ở độc hiểm làm vậy thì tôi cảm thương người trong thời đời đó rất lắm. Tôi mới mượn bốn chữ khẩu mật phúc kiếm mà làm đề. mà thõ ra một bài thơ chữ như vậy.

Khẩu mật phúc kiếm thi.  
 Lý-Miêu thứ nhựt tứ tham diều,  
 Ngừ lất hi di tiêu hữu đao.

A ý lúng du đó trạo vĩ,  
 Hàm nơn vọng trảm mỗi xuy mao.  
 Tinh đống hồ-mị linh nơn bĩ,  
 Thái tợ thăng-xu xử thế chào.  
 Thí vấn y thì tư họa nhựt,  
 Giao quân hà xứ mặc an cao.

Bài thơ này tôi có ý muốn cho người ở đời hễ thấy người thương thì phải ác xét đó, ấy vậy mới khỏi làm nơi miệng mật bụng gươm!

Nguyễn-lất-Đoài.

### Y PHƯƠNG TIỆN DỤNG

(Tiếp theo)

Như đàn bà có thai, mà thêm bệnh kiết, thì phải dùng 1 cái trứng gà, xoi một lỏ bằng ngón tay cái, rồi để vô 5 phan HUỖNH ĐƠN, lấy lông nhím bạc tròn cho đếu, hèn lấy giấy phong lỏ trứng gà ấy cho kỹ. đem hấp cơm cho chín rồi ăn, làm như vậy 2 lần, rất nên hiệu lắm, phương này là 1 phương rất hiệu, mà ít ai dùng thứ thuốc này mà trị.

Bởi bệnh kiết là khó, mà lại thêm đàn bà có thai, té ra trong cái khó càng thêm khó nữa.

Ấy vậy thứ thuốc trên đây có thai uống rất thuận tiện lắm.

Ng.-lất-Đoài.

## Nhứt dạ sanh nhị kê

(Tiếp theo)

Bấy lâu tôi ngỡ nó ngay,  
Ai dè bụng nó tà tây không chừơng.  
Dạ trước mặt, diều sau lưng,  
Từ rày sắp tới ông đùng có tin.  
Ngày nay ông ở non xanh,  
Cả gan lại dám bày tình chó trâu.  
Tôi đang cầm lược gờ đầu,  
Nom sau nó lên ôm nhậu tôi hung.  
Rứa chừ tôi vậy vạ lung,  
Thoát thân mới khỏi chỗ bùng lấm nhơ.  
Sốt gan chưởi mắng tở bớ,  
Song tôi nghĩ lại phải chờ linh ông.  
Giả dờ tôi chịu thuận lòng,  
Biểu đêm nay tới cội tùng đợi tôi.  
Cái đồ chúa ngục thiên lôi,  
Đũa đeo chơn hạc, cóc đòi trèo thang.  
Áo tôi ông lấy mà mang,  
Khăng tôi ông lấy sữa san choàn bầu.  
Gạt cho ông chém lấy đầu,  
Cái đồ như vậy giết nhậu đi ông.  
Đêm nay tôi tỏ trắng trong,  
Lần sao nó phải biết ông thì làm.  
Tri nghe như lửa đốt gan,  
Áo quần thay riết khăn choàn tấu mau.  
Nhân rằng đợi cũng chẳng lâu  
Ban trưa đã hứa lời đầu canh bạc.  
Nóng lòng Tri tuốt chạy ra,  
Mì-Nhân khóa cửa lại đã chắc khư.  
Nhắc khi Nhân mới mở lời,  
Ngũ-Thường hoá bốt rụng rời tay chơn.  
Tướng là má: kê phu uơon,  
Hồn phi phách tán kiếm đường đào sanh.  
Nhân niếu chặc, Thường oãn kinh,  
Mặt như chàm đỏ, cả mình cây rùn.  
Khi nghe bày kê gian hùng,  
Mỏ hôi mới ráo trong lòng mới an.  
Bây giờ Nhân lại cùng chàng,  
Trướng loan thông thả trẻ tràn bề an.  
Phút đầu trống điểm ba lân,  
Mì-Nhân bày kê thoát thân cho chàng.

(Còn nữa)

Huyah-văn-Ngà — (Trà-vinh)

## HÀNG LỚN CỦA ÔNG CH. BARDON

7, rue Catinat. — SAIGON

Bán tàu hơi (**Canots automobiles**) đủ kiểu; có thứ để đi chơi, để đua, để đi trong kinh rạch cạn.

Vỏ thi làm bằng cây đá ty (Teck) kiểu khéo, đẹp lộng lạc, nhẹ nhàn, còn máy (moteurs) thì mạnh, chắc chắn, dễ dùng, dễ khiển, chạy mau mà lại ít hao dầu; cái máy không hao dầu là nhờ độ một cách thông thái quá là (**moteurs munis de toutes les dernières perfectiones**).

Trong Lục-châu, ai muốn sắm tàu hơi, xin viết thư cho ông Ch. BARDON 7, rue Catinat, Saigon mà thương nghị.

Tin giả thiệt rẻ, công chuyện làm kỹ cang mà lại rảnh sức làm cho vừa ý mỗi hàng.

## Đời người thâm thoát

Bóng ác chơn trời hấu lạng,  
Anh thiếu dầy nước muốn xiêu.  
Chim về cây kêu tiếng chích chiêu,  
Nhạn trở cánh hàn oanh ioh đi.  
Rất rất tiếng Nông-Phu cười nói,  
Nghêu ngao thẳng Mục động ca ngâm.  
Vội đưa chơn thẳng dặm ra đồng,  
Xem cảnh vật bá-lộng hơn hờ.  
Mai gặp Hạ, mai sáu lở dờ,  
Hương dượi Xuân, hương nở xin tươi.  
Năm có xanh giống thể mộ người,  
Hương khói lạnh cô-phấn vấn về.  
Ai bạc mạng, ai nằm quanh què,  
Người cố thân, người chịu đờ dang.  
Nghĩ rất thương, thương nghĩ lại càng.

Lạ chi đó:

Ấy là buổi chung tuyệt của người như thế,  
Đâu các cơ đầu hay hóa bề.  
Vực đảo-diên vực nổi nên cón.  
Đứng nhưn quán trong cõi càn khôn,

## ĐOẠN TRƯỞNG THI THẬP THỦ ĐẠM-TIÊN KÝ GIỮ TÚY-KIỀU

Trong tích Túy-Kiều, Đạm-Tiên hiền lĩnh  
Cò đứng cho Túy-Kiều mười bài thơ «đoạn  
trường thi thập thủ.»

Tôi xin diễn ra đây cho chư tôn xem cho  
tiêu khiển, có siêng sai xin cao minh giáo  
chánh.

1

Bách thổ tần tần thời bạch phát,  
Hồng huân cảnh cảnh oan hồng quần.  
Cổ kiếm việt tận tài hoa khách,  
Đái đác phiến hoa luy thử thân.

Diễn nôm

Thỏ bạc giục mau mày tóc bạc,  
Vàng hồng ghen ghét gái quần hồng.  
Xưa nay những kẻ nhiều tài trí,  
Được tiếng phiến hoa nhọc tấm lòng.

2

Nhi nữ lân tai bất hạnh nhi,  
Lân tai bất hạnh cánh phi thủy.  
Bả lai nguyệt tứ nhan đa hậu,  
Phao đác phương tâm sáu bất chi.

Diễn nôm

Thang ôi gái trẻ chẳng may hoài,  
Mác họa thương thay cũng bởi ai.  
Thẹn với bóng trăng đũa mặt dạn,  
Được nhờ lòng tốt sắc không phai.

3

Vô đoan nguyệt lão oán hồng nhan,  
Đã đác huê nhan kỹ độ tàn.  
Ngũ dạ phong xi hương vị đoạn,  
Tam canh tuyết bạc trước âm hàn.

Diễn nôm

Ông nguyệt cứ chi ghét má hồng?  
Mát chưng sần sượng mấy phen nồng.  
Năm canh gió thổi hương chưa giữ,  
Sáu khắc tuyết sa trước lạnh lùng.

4

Thùy vị hoa hề sắc hữu hương.  
Hữu hương vô sắc, sắc vô hương.  
Vật oán hữu hương vô hữu sắc,  
Khả lân hữu sắc cánh vô hương.

Diễn nôm

Ai bảo rằng hoa sắc có hương.  
Cò hương không sắc, sắc không hương.  
Chờ hèm hoa có mà không sắc,  
Cò sắc thương vì chẳng có hương.

(Sau sẽ tiếp theo)

HUYNH-VĂN-NGÀ Trà-vinh.

Lược diễn.

Nẻo sông thát đá ai tránh dặng.  
Nòng nả lấm cũng phải rời tay trắng,  
Kiếp phù sinh cay đắng biết bao.  
Còn cỏi trần nòng nả sang giàu,  
Lắm lúc chịu dài đầu nưả nắng.  
Kẻ cuốc bẫm cây sâu bữa vắn,  
Người sừ kinh đèn sách đêm dài.  
Kẻ mong lo trước lộc lâu dài,  
Người lại ước công khanh cửa tướng.  
Tổn thời mắng việc đời lo lương,  
Số vô-thường đã đục bèn tai.  
Danh lợi ôm lưng đưng dạ-dải,  
Nẻo phú quý sống vàng thơ thẩu.  
Đêm bạc bạc ngược hình vương vắn,  
Ngày riêu riêu cửa pháp bôn chôn.  
Ngọn đông phong phướng phát hương  
hồn,  
Cỏ xanh mich ấy phẩn bạc-mạng.  
Từ đây: Đòng thân lại dầy sương thêm  
quá ngàn,  
Thu dần qua bưng tuyết nghĩ mà đau.  
Vấn về hơi thắm viếng ru vào,  
Ba lất đất phải rời cơ Tạo-hóa.  
Ôi thôi, người đời, ăm lại chi có lạ,  
Khác nào như một ngọn đèn hồng.  
Gió vô tình đục thổi lượn đòng,  
Còn chi nữa mà không tàn rụi.  
Biển sâu thâm khôn ngãng dòng dước  
sưởi,  
Non vọi cao khó đón cụm mây bay.  
Đành trăm năm làm khách dạ-dải,  
Vấn về mộ thương người chín suối.  
Ngồi chạnh tới công thêm cảm thì,  
Tủi tủi thương, thương số linh đình.  
Xét cuộc đời rồi nhấa tới mình,  
Mạng một cũng năm mô lơ-láo.  
Đề tránh dặng chước dò con Tạo,  
Khác nào hồng sớm nở tối tàn.  
Người há trần khoái lạc đà an,  
Kẻ còn thê chịu sáu đeo thắm,  
Mỏ vắn về khác chơn nàng Đạm.  
Khói hương tầng rả bọt bèo trôi,  
Vòng Hoá-nhi đong ruổi Nhan-bớt,  
Xương thịt một lẽ nào chẳng cầm.  
Việc đời mà còn đưng tướng cầm.  
Cửa công đã trống đục lao xao,  
Vầng nguyệt nơi cung Chấn soi lầu.  
Bóng thỏ chôn dòng xanh chấp chóa,  
Ôi thôi, đưng sống thát phú cho Tạo-hóa.  
Nẻo từ sanh hữu mạng lẽ thường,  
Vội đưa chơn trở lại gia đường.  
Nghien bút lập chờ ngày bé què.

Cao-hoài-Sang

### TIỂU TRUYỆN CỬA NÀNG MONA (Légende)

Thuở trước có một củ lao trong tây-hải có sanh một nàng con gái tên Mona, dung nhan đẹp đẽ, ít ai bì kịp.

Cha mẹ nàng sanh có một gái nên thương yêu lắm, cưng con như trứng trong lòng. Mona tuy là phận liễu bố, song biết đạo làm con, ở với phụ-mẫu rất nên trung hiếu. Vậy nên tuổi tuy đã quá trăng tròn, mà nàng hãy còn đóng cửa, vì sợ lấy chồng mà xa cha mẹ.

Ngày kia trời thanh gió mát, Mona thay đồ y phục, ra đứng trên một cục đá lớn nơi bãi biển trước nhà, mà thừa nhận hừng ánh. Vừa đầu Tây-hải Long-vương đi ngang qua đó, thấy nàng xinh đẹp, nhan sắc khác phàm, thì ngừng lại nhìn coi, càng lâu càng mê mẩn.

Có bài thơ làm chứng :  
Lạnh lùng tướng-mạo với hừng-nhan,  
Tài chi Mona khéo điểm trang.  
Má phảo môi son khoe sắc lệ-h,  
Tóc mây mây nguyệt xù xiêm vàng.  
Đợi ai nên đứng nơi hòn đá ?  
Hay có tư tình với thế gian ?  
Chùa biển chết trâu vì sốt mặt,  
Cướp về thắm ếp dựa thiên-nhan.

Nhắm xem máng nhẵn rồi, tình bất đem về làm vợ; bèn làm phép nổi sóng gió rồi xáp lại ôm Mona chạy tuốt về đền. Khi ấy Mona hoảng kinh, khóc la kêu cứu; nhưng máng sóng gió ba đào, không ai cứu được, tưởng đã chết hụt rồi.

Khi Chúa biển đem Mona về tới đền thì có Thái-tử đồng-cung chạy ra rước. Hai cha con thấy nàng xinh đẹp, ai cũng muốn được phàn. Nhưng Long-Vương tuổi cao tác lớn, lại thêm diện mạo xấu xa, còn Thái-tử thì còn xuân nên coi lịch sự; Bởi ấy Mona tuy là thương cha nhớ mẹ, song nghĩ mình cá chậu chim lồng, cũng chẳng dể phải ép mình mà trog Thái-tử, chớ không chịu Long-vương. Vua thấy vậy nổi giận quyết kiếm cớ mà giết Mona, bèn dạy lại nói với Thái-tử

rằng : « Tuổi con đã lớn, nên cha đã kiếm cho con một chỗ khác rồi, mười phần đẹp đẽ. Đến nay là ngày cưới. Vậy con hãy sửa soạn thay đồ y phục, dọn bữa này cho kịp giờ hoa chúc. » Nói rồi liền dắt Mona xuống nhà bếp mà bảo rằng : « Nay là ngày cưới vợ cho con ta, giao cho người về phàn nấu nướng, phải làm cho kịp mà đãi đãi thân quyến. Nếu trong một giờ mà không đủ các tiệc thì người sẽ đứt đầu. »

Nguyên nơi nhà bếp thì tình những chảo không, chớ chẳng có thịt rau chi hết. Mona thấy vậy: hơi ôi biết làm sao mà nấu. Chắc là phải chết!! Khóc lóc, thán thở phàn mình bất hạnh! Tiếc thay cho cái hừng nhan: Cha mẹ sanh ra tướng sau nhờ dặng, không dè trong một lúc mà vàng đá chẳng còn. Càng nghĩ càng đau, càng buồn càng khóc: Muốn kiếm phương đảo lị, lại tư bề nước biển mình mông, nên phải ngời khoanh tay mà chờ thất.

Khi ấy Thái-tử đi với tàn-nhơn và thân quyến vô nhà thờ, biết Mona ở nhà có họa, mới kiếm cớ trở về, bèn dối rằng : « Muốn tâu Vương-phụ: tôi đã bỏ quên chìa khóa ở nhà, xin cho về lấy. » Liên bưng bả chạy về, xong vô nhà bếp, thấy Mona còn đứng than khóc, bèn nói rằng : « Nàng không rõ: ở đây nấu ăn chẳng phải như trên trời thế, nếu không hiểu cách thì không nấu được. Bởi Phụ-vương tôi muốn kiếm cớ hại nàng nên các phàn như vậy. Thôi để tôi giúp cho. » Mới lấy một chiếc đĩa phép, gõ trên mấy cái chảo vài lần, tức thì: nào là đồ xào, nào là nem bi chả gói, mỗi chảo dấy trắng. Mona mừng quýnh, lật dật bưng ra dọn, cổ nào cổ này ề hề.

Khi về tới nhà Long-vương thấy vậy biết có người giúp sức Mona, nên nổi trận lôi đình mà rủa: « Ta biết: có ai giúp lên người đây, chớ người có biết đầu mà làm dặng vậy. Thôi để đó rồi sẽ hay. »

Phạm-chi-Lộc, Tiste  
Kế sách Sốt-rang  
(Sau sẽ tiếp theo)

### Lời rao cần kiệp

Đến ngày chúa nhật 11 Novembre 1917 nhằm ngày hai mươi bảy tháng chín Aonam, chín giờ tối, tại Châu-thành Cán-thơ, nơi rạp hát bóng của ông Léopold (Lê-ô-bôn) Casino-Cinéma-Léopold, sẽ khai trương hát đêm đầu, dặng thầu tiền cúng cho hội làm phước « Saigon trung nghĩa hội ».

Lục-châu quân-tử cũng đủ biết danh ông Léopold là người sáng tạo cuộc hát bóng trong cõi Đông-dương có hơn 20 năm rồi. Nay lập tại tỉnh Cán-thơ một rạp hát rất tốt lớn hơn các tỉnh, chỉ ý muốn giúp vui và làm đẹp lòng quý khách trong tỉnh.

Kiểu rạp hát cất đây không phải giống theo các kiểu cất bên kinh đô Paris là kiểu để chơi theo mùa lạnh, còn kiểu ông Léopold cất đây là làm theo kiểu các quán hạt, các xứ nóng nực. Bởi vậy nên ông Léopold chế tạo cách thức nhà cho khỏi nóng nực, bực bội cho thiên hạ đến coi; bốn phía nhà đều để trống trải, gió thổi thông thoáng, lại có sàn đi xung quanh rạp cho quí khách nhàn du bóng mát, lại khỏi một quí thể chừ tôn phải mất công lên thang xuống thang, vì không có tầng thượng, các bực ngồi coi đều từng hạ mà thôi.

Xung quanh chỗ đi hừng mát lại có bán đủ thứ rượu tây và các thứ bánh dùng nước, để cho chừ vị dài lâu. Chắc cho quí khách đến chỗ hí cuộc này đều đẹp ý vừa lòng, còn các ông có con trẻ cũng nên mau chơn dẫn đến chỗ, vì đó là nơi hí cuộc mà cũng là nơi cho trẻ em học khôn tập tánh.

Tại rạp hát này hát rông hình của hãng Pathé-Frères, là hãng lớn hơn hết trong cả và hoàng cầu không hãng nào bì kịp sự khéo léo. Mỗi kỳ tàu bên Tây

qua thì có gửi hình mới qua luôn luôn vì hãng ấy có làm tờ giao kết chịu hình hát bóng cho một mình ông Léopold mà thôi, để hát tại Nam-kỳ và xứ Nam-vang.

Hình hát bóng của hãng Pathé dốt không chấy, nên không sợ hỏa hoạn, quí khách đều coi lấy làm chắc ý không lo sợ chi cả. Máy hát cúng mua của hãng ấy, kiểu mới bày năm 1917, hình không runz mà lại rõ ràng coi không mỏi con mắt cũng không chóng mặt.

Ông Léopold này nội Nam-kỳ ai ai nghe danh cũng đã lâu, người ăn nói chắc chắn, nói đâu có đó. Vậy chắc sao quí khách sẽ ủng hộ rạp này mà xem chơi cho tiêu khiển.

Mỗi tuần hát bốn đêm: là đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ năm và đêm chúa nhật.

Mỗi ngày thứ năm thì đổi hình mới luôn luôn.

Giá chỗ ngồi định rõ cho mỗi người có thể đến mà chia vui.

### Giá chỗ ngồi :

Ngôi phòng, mỗi chỗ là (loge)	0\$60
Hạng nhất .....	0 60
Hạng nhì .....	0 30
Hạng ba .....	0 20
Con nít .....	0 10

Nay kính,  
LÉOPOOLD

### Nam kỳ-thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà nước .....	3 f 95
Hạng Đông-Dương .....	3 94

## Giá lúa

Mỗi tạ 68 kilos chở đến nhà máy Chợ-lớn trả bao lại).

Thứ năm ngày 18 Octobre 1875 tới 1880

## Cán-thơ

### GIỜ MẮM MÁI!

Tại Cán-thơ, ngày thứ hai 3 novembre 1917, lúc 6 giờ sớm mai, có chém một tên phạm bị án xử tử, là tên Huỳnh-vân-Lộc kêu là Trịnh-vân-Mẹo.

Sự tích tên này đã có cho chư vị liệu rồi; nên nhắc sơ lại mà thôi.

Tên Lộc kêu là Mẹo này gốc sanh ở tại Traviuh. Nó về ngụ tại làng Mỹ-thạnh-Trung (Ba-kè) tỉnh Vĩnh-long.

Năm 1916, nó chém chết cha và mẹ vợ nó, và chém vợ nó bị thương tích nặng. Tòa đại hình Cán-thơ xử tử nó hồi đầu năm nay; có trạng-sư gởi đơn về Chánh-pháp xin ân xá cho nó, mà xin không được. — Nên nay giải nó về tại Cán-thơ mà xử tử.

Bữa chúa nhật 4 Novembre, tàu chở gươm máy Saigon lại trước, qua thứ 2 mới chém.

Trước giờ chém quan Tòa vô tại ngục đọc án cho nó nghe và hỏi cho biết nó xin đền chi trước khi chết. — Nó không xin chi cả mà lại có lời từ giả các quan ở lại mạnh giỏi. Đó kể linh dẫn có ra pháp tràng, trước cửa khám Cán-thơ, khi tới nơi, nó người mặt lên mặt lạnh như gương mà cười gương mặt bộ đã mất sắc, kẻ tả đao xò-ấp nó xuống bàn máy, gương trên sa xuống rồi đời kè-đứ !!

Bữa chém đó có linh «sang đăm» linh ma tà chẳng giữ rất nghiêm trang; thên hạ đồng dao; nhưng mà êm ái vô sự.

Chém rồi quan cho đem xe chở chôn tử thi gần nhà thương.

Từ có tòa Đại-hình tại Cán-thơ đến nay chém tên Lộc này là bỏ mạng rồi.

Gương treo trước mặt sao kẻ hung đồ chưa ăn nắng cho sớm kia!

## Rachgia

MỘT VIỆC RỦI RO. — Nguyên tại quận Long-mỹ thuộc tỉnh Rach-giá lối 5 giờ chiều ngày 24 Octobre 1917, tỉnh linh nghe một tiếng vang tại đường như sấm nổ, hỏi ra mới hay cầu sập đè năm chết hết hai mạng con người ta.

Sự tích như vậy:

Trong tỉnh Rach-giá tại quận Long-mỹ có bắc một cái cầu sắc quay ngao kinh đường đi bên chợ qua tòa-bố, cầu này có mười 4 tên coolies thường xuyên coi quay lên xuống cho tàu qua lại. Ngày 24 Octobre 1917 trời mưa thường thường, chiếc tàu dò (Nghĩa lợi) ở ngoài Rach-giá chạy về gần tới, tàu xúp lên in đi, bốn coolies xúm lại quay cầu lên, tàu qua vừa khỏi phần nửa cái cầu phía bên chợ tỉnh linh đứ giấy đóng, khối sắc trên cầu đập xuống trúng đè năm một người lớn và một đứa nhỏ chết tươi (lúc này đúng 5 giờ chiều.)

Người lớn là tên Lê-văn-Tà dit Hai-Sách 35 aus (coolie coi quay cầu ấy) khối sắc đè trên bụng lối ngao rùng lòi ruộc ra một đống, đầu thì nức bẻ, miệng và lỗ mũi đều trào máu.

Đứa nhỏ là tên Nguyễn-văn-Dầu 16 tuổi con của tên Nguyễn v. Quí 62 tuổi, gốc ở làng Thanh-phú (Mỹ-tho) đi buôn bán trâu cao ghe đậu tại chợ Long-mỹ, hỏi tàu xúp lên, thằng Dầu nghe ham vui chạy lại cầu đưng kể tên Sách mà coi, cho nên cũng bị cho khối sắc đè trên bụng lối ngao háng đâm khịch bên tên Sách làm tỉnh chẳng thêm cục cựa.

Lúc ấy có quan chủ quận, có thầy phó và viên quan viên chức đều tựu đến, thên hạ đồng dao, lớp lẩy giấy cột vào khối sắc mà kéo, lớp thì xeo cạy, mà bởi khối sắc ấy nặng quá lẽ nên ai trì kéo, ai xeo cạy, mặc thên khối sắc không nhứt nhủ, cho nên cả hai tử thi còn kẹt nằm giữa dưới khối sắc lấy ra chưa được.

Lúc thì quan chủ quận gõ giấy thép thông tin cho qua, chủ tỉnh Rachgia hay đơi ngài với quan Trưởng tiểu vô coi tình thế thần làm sao đem khối sắc ấy lên, và lấy tử thi ra đặng, thì sau sẽ thuật chuyện ấy nữa.

Cantho. — Imp. de l'Ouest.

*Lu et approuvé par le préfet avant publication*  
*Cantho le 8 novembre 1917*  
*L'Administration*