

NĂM THỨ NHỨT. SỐ 37 — MÔI SỐ 0 \$ 10 — JEUDI 11 OCTOBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST

(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 集

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỜI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ
Trọn năm..... 4 \$ 00
Sáu tháng..... 2 50
Bản chữ langsa
Trọn năm..... 3 \$ 00
Sáu tháng..... 2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa
Trọn năm..... 6 \$ 00
Sáu tháng..... 3 50

MỖI TUẦN
in ra ngày thứ năm

Chữ nhơn:

VỎ-VĂN-THƠM,
CÔNG TY
QUẢN-LÝ;
TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chữ bút:
NGUYỄN-TẤT-DOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về
việc mua bán và mua
nhứt báo xin do Bon
quản mà thương-nghi.

Đề chò
gởi thư và mandat:
TRẦN-ĐẮC-NGHĨA
QUẢN-LÝ
Boulevard-Saintenoy
CANTHO

Mua nhứt trình kè từ
đầu và gi ữa tháng và
phải trả tiền trước.
Bán lẻ mỗi số 0\$ 10.

MỤC LỤC

- 1.— Quốc dân phủ thuật.
- 2.— Cỗ kim nhơn chữ luân.
- 3.— Đường giáo huấn.
- 4.— Gống lúa nèn tròn.
- 5.— Rượu nếp Annam.
- 6.— Bình đằng.
- 8.— Nhẫn thị thân chí bửu.
- 9.— Nhẫn đù.

- 10.— Chữ cần dùng.
- 11.— Tuồng Lâm-sanh Xuân-nương.
- 12.— Y phương tiên dụng.
- 13.— Nhứt dạ sanh nbi kế.
- 14.— Hoài cổ phú.
- 15.— Thi tập.
- 16.— Nam-kỷ thời sự.

**IMPRIMERIE — LIBRAIRIE — PAPETERIE
de l'Ouest — CANTHO**

Société Anonyme au Capital de 25.000 \$

Siège Social : CANTHO (Cochinchine)

**Impressions en tous genres
EN NOIR ET COULEURS**

RELIURE

OUVRAGES EN QUOC-NGU

Travaux de Luxe — Journaux — Labeurs

**NHÀ IN HẬU GIANG
CANTHO**

Tại đường kinh lấp **Saintenoy**

In đủ các thứ thơ, tuồng, truyện v.v.

Tại nhà in này: Có bán đủ các thứ sách vở cho học trò dùng; đồ văn phòng: sổ lớn, sổ nhỏ, tập dò, giấy thơ, bao thơ, viết, mực, vân vân.

Nhà in này mua bán từ tể hay chiêu hiên dài sỹ, định giá chắc chắn; những người ở xa bay gần, bán cũng y một giá. Có in đủ các thứ thiệp quan hồn, tang tể nhiều kiểu, nhiều màu, mạ vàng cũng được.

Xin chữ quý vị muốn mua đồ chí, hay là in vật chí, gởi thơ đến cho tôi, thì tôi sẵn lòng hồi âm cho lập tức và gởi đồ đến cũng mau, vậy xin Lục-châu chư quan-tử, có đi Cần-thơ xin ghé lại nhà in tôi, thì tôi cũng voi lòng tiếp rước.

Bé chô gởi thơ và mandat: Trần-dáć-Nghia, Quan lý nhà in hậu giang Cantho

AN HÀ NHỰT BAO

3

**Économie politique
Quốc dân phú thuật**

II.— Luận về cuộc phân tài

Theo mấy cái bài luận trước đây, thì con người mà sanh tài sản được, ấy cũng nhờ một là lý thiên nhiên, hai là nhơn công, ba là tư-bản.

Mà khi tài sản đã sanh rồi chẳng lẽ mạnh ai nấy giáng giựt, phải liệu định cái phép nào mà pháo chia tài sản ấy, cho xứng công cảng của mỗi người. Có hai phép: hoặc dụng quyền thế, hoặc dụng công lý.

1. Dụng quyền thế là khi nào vua hay là chúa đoàn, chúa hội, chúa nhà, choán hết tài sản, rồi tùy ý mà phân phát lại cho kẻ có công. Phép ấy gọi là tập-hiệp sản (propriété collective).

2. Dụng công lý là khi nào để cho nhơn dân thông thà mà thuậnchia nhũng tài sản chúng nó làm ra. Phép này kêu là đơn-độc sản (propriété individuelle).

Còn một phép nữa gọi là tập-tanh (système mixte) là cách dùng luông cả hai phép nói trước đó.

Trong mấy phép đó, chư quốc và nhất là Nam-Việt ta đương dùng phép nào mà phân tài sản?

Trước khi đáp câu này tôi xin chỉ sơ cái cách trị tài sản từ các đời thương cờ tới nay.

Nguyên thuở ban sơ nhơn dân hãy còn già mang lăm, chưa biết lý tài là gì, của cải thì chính có khí giải, đồ ăn, đồ mặc mà thôi, còn ở thì có đoàn, có lù, trong hang trong hổ, trong trại, trong chòi. Nếu chô vào ở được, thì ở lù, còn chô vào ở không được, hoặc vì khó kiểm so, hoặc vì bị thú cám phá tán, thì dời nơi chô khác. Vì vậy, nên gọi người thuở ấy là du-dân. Sau nhờ trí

hỏa mở mang lần lần, lại thêm sảng có chí hiệp quân, nên nhơn số càng ngày càng đông, từ đó mới đủ sức mà chống cự với các loại thú cám, mới định yên được chỗ ăn, chỗ ở.

Khi có chỗ ở yêu rỗi thì nhơn dân lại hiệp lực với nhau mà mở khai rừng rú, xua đuổi thú cám, từ đó mới sang qua nghề chưng địa mà sanh nhai.

Mà đầu trong lúc ban sơ, là lúc nhơn dân dùng nghề sắng hán mà độ nhiệt, cho đến lúc chúng nó biết trồng lúa mì nuôi mình, thì lúc nào cũng vậy, hé chúng nó làm có huê lợi bao nhiêu, thì cũng xé tay chúa đoàn hay là chủ trại óm thâu mà phân phái. Lại cho đến lúc nhơn dân biết lập quốc tôn Vương rồi thì các sự phân tài cũng không dời đổi: kẻ nào có công mở rừng làm ruộng thì bắt quá đặng làm chủ tạm đấy thôi, chứ chẳng hề đặng tác chủ, vì là của cải trong nước cá thày đều thuộc về của vua hết. Bởi rứa nên mới có câu: Thiên tử phú hữu tú tài là vậy đó.

Đến sau nhơn dân càng ngày càng vận động tảo hóa cũng như cày minh trong càng ngày càng lớn, nên lợi quyền chúng nó uồi lên lần lầu, làm cho quyền vua càng ngày càng giảm bớt.

Hiện kiêm đây, các nước văn-minh dùng ròng phép đơn độc sản mà phân tài, đâu nước nào còn vua, thì vua ấy cũng chẳng dặng tự chuyên như khi trước.

Lúc nhà nước Đại-pháp qua cai trị xứ ta, thì quyền của vua Nam-Việt ta về việc phân tài cũng đã giảm bớt rồi. Xét trong Hoàng Việt luật lệ thì sự giảm quyền ấy, kể từ vua Minh-Mạng bắt nón (1827) vì trong nón ấy đức vua có ban hành một cái chiếu chỉ rằng: Chẳng bé ai được sang đoạt điền thổ của ai, nếu nhà nước vì việc công ích mà phải

lấy đất của dân thì nhà nước cũng phải bồi số tiền cho bằng giá đất.

Tuy quyền vua đã hốt mắc lòng mà quyền ông chủ nhà bày cùn rộng rãi lắm. Quyền ấy như là: khi người còn sống, thì vợ con chẳng dâng cỏ cùn riêng, dầu vợ con có làm ra của cải chi thì cũng về một tay người chuyên chế, lại đến khi người thác rồi, thì vợ con cũng phải đợi mang tang phục mới được phân chia sự nghiệp.

Nhà nước thấy vậy cũng muốn sửa tục lệ ấy cho theo thói văn-minh, nhưng mà bởi có lời hứa với Nam-triều rằng: không di phong diệc tục, nên tục lệ ấy hãy còn thông dụng đến ngày nay. Tuy buổi này, chưa lấy chi làm nghiêm ý, chúng ta được mở mang tần bộ rồi, thì ác cũng xin bỏ tục ấy mà theo thói lệ các nước văn-minh.

Ấy vậy, thuở ban sơ là lúc còn người hãy còn già mang, thì nước nào cũng lấy quyền thê mà phân tài, rốt lại là lúc con người được văn-minh, thì ai ai cũng chọn lè chánh đều công mà trị sản.

Lấy chúc đó mà suy, thì hế cho đúng là loài con người, thì ai ai cũng thế, khác nhau một là người giỏi lối trước kẽ dở tối sau, chớ thật, cập kỳ thành công già nhứt đâ.

(Sau sẽ tiếp theo)
Nguyễn-văn-Cử.

Cò kim nhơn chử luận (*L'instruction, facteur de la civilisation*)

(Tiếp theo)

Vẫn lại nhơn chử ta ở theo thời đại này, phải tiêm nhữug việc cần dùng, và tiêm nhữug đều chưa ai bày chế. Nay tôi bắt chước theo người xưa hay lên chót nồng cao mà ngó mông hồn hướng, coi vật chi thiểu, thì đem tới mà bán. Như sách nho nói: Lòng đoán độc đắc,

vậy, (chót nồng một bên.) Bởi tôi thấy nhiều ông nhắc nhớ TƯƠNG-MÃ, CANH-NÔNG, KÝ-NGUỆ VÂN VÂN... chớ hế nhắc nhớ LÊ, NGUYỄN, TRUNG-NHẾU, là sở dĩ biết bão phật hậu lai. Ấy vậy, việc khuyễn khích cho con nhà em trẻ ta, thì cũng như người LƯƠNG-CỘNG DỤNG DƯỢC: (thuở bay thi phải cho nhằm bình mà trị,) bình ngoài thì trị ngoài, bình trong thì trị trong. Nay trong xứ mình con nhà Aunam ta, nhiều chỗ quê mùa, không biết lẽ nghi, là vì chưa giáo hóa, ấy là bình của con nhà em trẻ đó. Nếu như không công kỳ Lý (dạy bảo nơi trong) thì lớn lên lán hắt chước theo thói ăn chơi, mà không nghiêm nghiệp, lán đến theo trộm cướp, côn đồ mà bị nơi hình phạt, ấy có phải là tội nghiệp cho con nhà em trẻ Annam ta chẳng? Nếu con già mang đường ấy, mà lo nhắc nhớ văn minh, thì ví chẳng khác như leo cây mà tiêm cá, ôi tôi sợ e lạm-dâng đó chẳng?

Vã đương chung thuở này, người quê-hương ta còn nhiều phần quê mùa lầm bầy, nên phải từ gần mà đến xa, từ thấp mà đến cao mới dặng; xét cho kỹ mà coi, như xí minh: tại châu thành, chẳng qua là chưng khoanh mười dặm mà thôi, thì 10 nhà dặng chừng 5 nhà biết cho con học. Còn ruộng nương thì ngàn muôn dặm, mà 10 nhà chưa có dặng 1 nhà biết cho con học; ấy đó: lấy CHIẾT TRUNG mà SUY TOÁN, (bè giữa mà tính) thì 100 nhà chừng 1 nhà biết cho con học. Nên tôi muốn công kỳ Lý (dạy dỗ nơi trong) rồi cũng lán dắt qua văn-minh mới dặng. Ôi muôn biết văn-minh thì trước phải lo có bão tánh. Nếu như không có, mà có tài KINH THIỀN VĨ ĐỊA, thì người ấy cũng là không sờ chi cả. Tôi muốn điều dắt mới con nhà em trẻ lán bước, cũng như leo thang, bước từ nát dưới mà lên, dầu cao cho mấy cũng lán mò mà lên dặng.

Nguyễn-tất-Đoàn
(Sau sẽ tiếp theo)

Đường giáo huấn (*De l'Instruction*)

Quí vị kháo quan rõ biết rằng: vang sự lung nho giũ xuất, muôn việc bởi sự học mà ra; là vì học dĩ phá ngu; hế phá được sự ngu rồi thì tư chất thông minh mãn đạt, dẽ tìm kiêm, hay và cách chước quí mầu ích nhơa lợi chúng. Như ông Phan-Linh (Franklin) người Hué-ký bày cây Thủ-lôi; ông Ba-Binh (Devis Papin) người pháp-quốc độ sức mạnh hơi nước nóng mà chế tàu: cả hai mà nhờ trí thuật mà khai cơ tạo vật như vậy. Ấy là thương phẩm chí nhơn; còn bức thường nhơn, kè nào có thức học thì chuyên nghệ chí cũng tốt vời hơn người dốt nát. Vậy thì học chẳng những được vào cửa công hẫu, ruồi dong theo đường hoạn lồ mà khói: hế tần thì vi quan, thổi lại vi dân, song dân này là dân trí, trong lòng đã sáng kính luân như tơ lâm kia vậy, mặc dầu thêu dệt lụa là. Rứa cho nên quan Toàn-quyền lo mở mang cái đường giáo huấn trong cõi đông-dương càng ngày càng rộng thêm được hóa hóa cái học thuật của chúng ta như các nước văn-minh bên Âu. Mỹ. Ngày lo lập các trường đại học dạy pháp luật, dù nê niếp làm quan, dạy bát vật canh nông, thương mại, dạy thao lược binh cơ văn văn; sĩ tử chẳng cần đến Pháp-quốc cho xa vời, học nội bên này cũng đủ dụng: ấy rất tiện cho mọi người, bớt sự tổn hao. Thật là quan Toàn-quyền Sarraut dư tài chế cẩm phanh tiễn, ơn vò lô gội nhuần nam, Bắc. Trên đã quyết lòng mở mang dân trí, dưới lè nào chẳng hồn hở thuận theo; vậy dưng làm cha mẹ rán mà cho con ăn học chớ nói rằng làm ruộng, lập vườn chẳng cần phải học, cứ noi cách thức ông bà mà làm theo thì xong. Biết sao rằng xong? Kế mù đi quen đường

rồi đi một mình cũng dặng vậy, nhưng mà chậm bước, sao cho bằng kẻ sáng láng. Trong một cái cây kia phải biết nó tra hạp phản gì chừu chỗ đất cao thấp, thì tiết xây dội làm sao, phải trơng, phải chiết cách thức đường bao nếu người lập vườn thông thạo thì át được cây trái thanh vượng, hơn là người thấy chúng mà bắt chước, làm theo một may một rủi, có chất dược vào đâu, song trước hết phải trèo lên núi biết trời cao, có đạp đèn chồ khe sâu, mới rõ là đất dày; muôn vào đường đại học phải khao khán theo đường tiểu học mới đến; nếu không a, b thì làm sao biết doe? Vậy thì đây a, b là ai đó? Thầy giáo tổng, giáo làng là người vờ lòng cho trẻ đó! Xét lại thì phận sự quí vị đây có kém chi với cá hàng công ích với đời đâu. Rứa mà thói đời sao khi dè? Kế nói rằng... học hành bao nhiêu! Tuy thức học không bao nhiêu, mà phu ích cho con dân biết là bao nhiêu! Hết người mà có sờ cho đời thì là quí đó! Còn học ít học nhiều, chẳng qua vì bởi một chữ thời, chớ ai lại thua ai.

Ấy vậy: hế tướng phật, phải tướng ông sư, trọng sự học hành, phải trọng người dạy dỗ; thấp cao cũng vậy, nhờ suối nhỏ mới làm ra sông lớn, nêu quên chồ cõi rẽ khác nào quên đường hóa sanh.

(Còn tiếp theo)
MINH-NGUYỆT.

CHỦ SÁI

Tờ An hà nhựt báo số 36 Jeudi 4 Octobre 1917, trang 11 bài dịch văn từ Ngang-núi sái 1 chữ nhà Đường ông Hàng-dù mà tôi viết nhà Tổng; nên xin nhất lại cho nhầm.

Nguyễn-tất-Đoàn

Giống lúa nên trồng

Bản quán kinh cùng Lục-châu chư lòn rõ : nay có thư quan Tông-lý phòng canh-nông thương-mại tại Saigon gởi cho các sở tham-Biên nói về giống lúa Huê-kỳ và Ramay.

Thư ấy có dịch ra quốc ngữ sau đây cho chư khán quan hiểu :

Saigon, le 29 Septembre 1917.

Thư quan Tông-lý sở Canh-nông, Thương-mại tại Nam-kỳ, gởi cho quan Chú-tỉnh Cantho.

Tiếp theo cái thư số 452 của tôi đã gởi cho ngài hôm 19 Mars, nay tôi xin cho ngài rõ : giống lúa Huê-kỳ và Ra-may đem ra bán tại chợ phiên bên thành Lyon (tại Pháp-quốc) thì xem ra rất quý, tốt hơn lúa xí Y-pha-nho. Có nhiều người kiêm mua hai thứ lúa ấy lối chừng một muôn tấn.

Xét đó là mối lợi lớn. Bởi vậy cũng nên biết coi trong năm nay, thiên hạ làm hai thứ lúa đó đặng bao nhiêu. Vậy xin ngài làm ơn gởi cho tôi một cuốn sổ biên tên chủ diễn Langsa hoặc là Annam trong tinh, những người có dặng từ một trăm mẫu sấp lèn, chỉ cho tôi hiểu rõ tên họ và chỗ ở của các ông và chỉ cho tôi biết mỗi người làm đặng bao nhiêu lúa Huê-kỳ và Ra-may.

Tôi rất cảm ơn ngài.

Ký tên: Morange

Áy đó chư lòn coi thì dù rõ các thứ lúa trong xứ Nam-kỳ mình đây thi bên Đại-pháp chưởng có hai giống nhứt là lúa Huê-kỳ và Ramay. (Ráo-may).

Hai thứ lúa ấy xét ra thì tốt hơn lúa xí Y-pha-nho. Nên có người bên Đại-pháp hỏi mua một muôn tấn (mỗi tấn là một ngàn kilos).

Vậy kê có diện sản lớn cung nên toàn cho lá diễn mình làm hai giống lúa ấy

cho nhiều, dà dể bán mà lại đặng giá vì lúa ấy nặng cân.

Trong lúc giặc già nay lúa gạo khó bán, ít ai mua là vì bể chuyên chờ bất tiện và cũng bởi ngoại quốc chế giỗng lúa xí mìn không đặng tốt và nhứt là không rặc.

Nay có người chịu mua chắc hai thứ Huê-kỳ và Ramay thì át là sao bao cảng đặng giá.

Bản quán trước trông có một đều là xin phải lừa lọc trong hai giống ấy cho thiệt rặc, thứ Huê-kỳ và thứ Ramay (Ráo-may) riêng thì lo chỉ là ẽ.

Vậy xin các ông diễn chủ và nhà nông phu hãy nòng nẩy mà giành mơi lợi to này cho kịp.

An-hà

Rượu nếp Annam

L'acool de riz Annamite

Nếp Annam đặt rượu rất tốt. Song bởi bị Khách nó đoạt cái nguồn đại lợi ấy, làm cho ta thúc thủ vô sách.

Trời ôi ! Xír ta mà ta bị chúng ép đè !
Chằn con mắt, chổng con ngời mà coi !

Ở đâu thi tôi chừa tường mơi lợi bao nhiêu, chớ tiệm rượu Trà-vinh, mồi ngày nó phải đóng thuế có hơn 100\$00. Không lời mà dám như rứa à !

Ai đi ! Lời làm sao mà quá đỗi lời, nên vạy túi ta không xẹp sao được.

Rán sao cho lò đặt rượu về tay ta, kèo đẽ lâu ngày càng khốn.

Cút xíu hày ráu xín phép đặt rượu, vào thung, vào chai đặng bán ra ngoại quốc.

Nếu đặt bằng nếp và nước cho thiệt rất tinh sạch, thì rượu trắng trong, tốt lắm, ngọt lịm.

Xír người sao đem rượu tới nước mình biết mấy thứ. Mình tính đẽ mua chớ không chịu bắt chước hay sao? Nhấm cung chẳng khó mà

Cút xíu ai nấy lưu tâm lo lán.

Huỳnh-văn-Ngà (Travinh)

Bình-đẳng

Ngày vặc vặc gương vàng chói rạng, đêm thanh thanh về ngọc ánh lòe, trời trời xanh, nước nước biếc, cách thu này tạo hóa cho ai? — cho khắp cả ngàn thế giới. Bởi quan dân, hàng sang tiện đồng chung nơi bóng quê, kẻ giàu nghèo, người ngu trí cũng sáng thưa màu hồng; nào ai rằng ít ai lại rằng nhiều, quyền tự do cần nhắc như nhau: mặc rượu thánh, mặc thi thần, rót rót ngâm ngâm cơu thường nguyệt. — Ấy vậy cuộc ở đời đường danh lợi, cửa công hầu, vòng cương lòe, chốn nước non.. so ra cũng thế: từ nơi lòng minh ưa chuộng. Hễ học giỏi, dù trí tài, thì được vào thi cử, được bổ làm quan; lứa là phải so do cội rẽ, như tục xưa rằng: «con sái ở chùa thi quết lá da». Còn người có tội phạm luật hình thì mục thước kéo ngay, há đì vị kỷ vị nhân. Sách lại người với người cũng là khách nơi trần thế, nên Đại-pháp cho chúng ta dự hàng Bình-đẳng thật rất chánh rất công! Bình-đẳng là trong mơi tự do: có tiền muôn dâu nhà hàng, vào rạp hát, sắm xe hơi, cất nhà lầu.. dẫu thung dung tư loại miếng là dùng trái phép và làm chi thiệt hại dèn người thi thời, chẳng ai câu ai thúc. Rứa mà chúng ta khá xét lại: sự Bình-đẳng ấy cũng có chừng có đỗi, nêu không, át nước nhà lòn xộ, thiên hạ khó biết phân. Tý như một đám bông kia dủ thứ; cầm nhung, vạng thô, móng tay, lan, huệ, sen, hướng.. cả thảy là loại hoa, nhưng mà sắc lich mùi thơm, chẳng giỗng, cái thi hữu sắc vò hương, cái lại hữu hương vò sắc; vì mỗi mỗi đều có tánh chất riêng nèo một loại mà ra nhiều thứ. Ấy người đời nào khác chi hoa: hoặc hình phì mĩ, nét doan trang mà tri hóa ngũ mĩ; hoặc bộ tướng sáu

nhược mà thiên tư sáng láng; hoặc sức lực mạnh mẽ mà biếng nhác ở không; hoặc hình thù yếu ớt mà siêng làm...

Vậy diệc lại thì có phải khác nhau chăng. Cho hay quan dân, già trẻ, trai gái cũng một lò tạo hóa dựng nên, song le: dà phải kinh quan, trẻ phải kính già, trai đừng hiếp gái; kẻ vô ích cho đời qui sao bằng người có ích; bức tiêu nhơn phải sau hàng quân tử... chớ rằng bình đẳng mà rồi thưa cang thường.

Có người biết xét bón phận mình, cách cùi cùi phải thời phải phép. Lầm kẽ không thức tánh soi minh, không phân thuong hạ, được phước tự-do, Bình-đẳng rồi làm thái quá, ra vê khó coi, quên phong hóa lẽ nghi là giêng mơi nước nhà chánh trị. Nhiều trang làm mặt phong lưu, giả bộm vẫn-minh, pháp luật kim thời sào thuộc, thấy chữ: «Tự-do, Bình-đẳng, Bác-á» không hay chiêm nghiệm là sao, coi nết ảo thói ở tự kiêu tự thị. Vào chốn hương thôn thì không biết kính trọng người tuôi tác, đất ký chí như con công, mặc đầu tóp hộ múa men; còn lối nơi công phép thì làm bộ khum khum, cùi cùi, mang việc rối nghành mặt già lợ.

Vậy thì xin vừa vừa cái Bình-đẳng, giữ lẽ nghi khuông phép là hơn. Vì như áo quáo rực rỡ, dày nón dù khăn thanh lịch mà không có tước trời thì mấy khác mộc-hầu của bọn Sơn-dòng. Muốn đèn chưởng già đứng trách trẻ, thì lúc trẻ dày hấy biết kinh già: ấy là dọn đường tốt cho hậu lai noi dẫu.

MINH-NGUYỆT

Huê-thượng giáng kinh (Tiếp theo)

Còn như Bán-đạo đây là vì buồn đời: nhớa tâm lanh noãn, thể thời cao đê, nên

bối 30 tuổi Bân-đạo xuất gia đầu phật, xa chốn thị thiêng, nán nương cảnh lịm, quyết tu trì cho khỏi tiếng thị phi. Hết qui thọ phái rồi, quyết lòng sùng kính phật đạo, nên tuân theo phật pháp, nghĩa là vạn giữ năm đều: Sát sanh, ám lúu, tà dâm, gian dạo, khi trá, ấy là ngũ giái cấm. Vì muốn sự ác duy có năm đều này là nặng nề hơn hết, kinh ngàn cuốn cần cũng chẳng đồng, vậy muốn giữ cho tròn ngũ giái thì nhất là phải ăn chay: Cơm cháo với mồi gạo mà thôi. Nên kiêng thịt cá mà nich lôm eua, rau cỏ cũng là phạm tội sát sanh: Tuy vật nhỏ nhẹ chứ cũng có sự sống vây! Người mà ăn chay giải thì tinh khí nhược suy, lúu lòng giảm bớt, xác nước khôn xiêu, hương trời chẳng động, đầu óm thanh mà dương suy cũng khó cho diễn khi chuyền liên; ấy là cách thể tránh đều đâm dục ái án. Còn những kẻ tu tại gia như trong bồn đạo vậy, chẳng đứt được mối chung tình, mà ăn chay chi đó? Có phải là muốn học đòi phật pháp chẳng? Mỗi tháng định mấy ngày chay giải?, tới kỳ thành tâm trai niệm, tư tưởng đến đều đạo đức chả phật mà thức lánh lánh tâm ở theo như vậy, nghĩa là làm lành lanh dứ; đầu no dõi tương đưa cùng dù, miễn là ngày ấy xét mình xung tội, ăn năn sám hối thì phật chứng minh cho. Chớ miêng mới ăn chay rồi buông lời hung ác, thiệt càng thêm tội lỗi, chớ có ích chi đâu. Phật nào có biếu ăn chay, và chớ tương rằng ăn chay mà phật độ, không ăn chay mà phật bỏ. Duy có biết ăn năn sửa mình, giữ tánh từ bi, thì phật cũng rước, như chuyện này:

Có tên kia chuyên nghề đạo tặc, bối trai tráng thì đào ngạch, trồ nóc nhà, lâm mẩy mồi giàu to; lúc già lại đi ăn cắp vật, chuồng mồ trong chùa cũng nóc; các sái đều biết mặt, song không lẽ thưa cáo, làm thiệt hại cho y, vì bế tu thì làm phái ai quấy trối ai, vậy bợm già mới

dễ người cứ khuân đỗ trong chùa mãi Ngày kia y biết mình gần chết, vào chùa bạch với ông thầy cá rằng: « Cà đợi tôi những troa cơm của người, hãy giờ tôi nghĩ lại biết ăn năn thì đã muộn, vì tôi lối ấy rất nặng nề, cho tôi như đá tree trong dạ. Tôi không biết làm sao cho tiêu rồi được, xin thầy làm ơn chỉ bảo. Hoặc霸道 di tu như thầy vậy dặng chẳng? » Ông thầy có lòng ghét tên bợm bấy lâu, nay sẵn dịp kiểm kê từ di cho rách, mới đáp lại rằng: « Nhà người biết bối tâm vậy thì cũng cảm động phật trời, nhưng mà không hết tội được; phải làm như vậy mới xong: Mai đây người ra trước chùa leo lên cây già dở, chứng tỏi ngon rồi thì người phải lxin tâm cầu nguyện và niệm phật ba tiếng cho lớn, rồi nhảy đại xuống. — Mẹ! Chết rồi gì? — Đừng sợ! Có dày thiết tóe của phật sẽ vớt người mà đem về trời. » Tên bợm tinh thết, mai làm như vậy. Còi ông Sái lại núp mà coi, lấy làm đát chí, sao nó cũng phải chết. Lạ thay! Khi tên bợm niệm phật rồi nhảy xuống, thì sái ta thấy một sợi lụt điêu vẫn minh tên bợm đem lên trời, y như lời đã dời tên bợm vậy.

— Cách ít ngày sái ta buồn, ăn uống không dặng, lại tính thăm rằng: « Thằng đó hung ác vậy mà phật còn rước thày, huống chi mình làm tội phật bấy lâu, nỡ nào không độ. » Sái ta bèn leo lên cây da và làm y như tên bợm. Ối thoi rót xuống bị một tảng đá xóc ngang mình, chứng trong chùa đem xuống thì bụng sinh chung bang; phật bất tội, cho hóa ra hình voi: Cái chia là nhánh cây già xóc vào bụng hồi đó, miêng bình là chỗ bụng bị nhánh già xóc. »

Ấy vậy bón đạo có nhớ chẳng? không ăn chay như bợm đó, mà lòng chơn tu một lúc, phật cũng gọi hóng ăn, đem về thiêng liêng vĩnh lợi; còn ăn chay niệm phật nhiều năm, chứng làm ác một giờ, thêm

tổ đà tham lam, thấy người được phước muôn hướng phước như người, nên mới bị đọa, hóa ra hình voi cho thiên hạ móc xoi luôn luôn trong bụng ác đó.

Rúra thì chẳng can niệm phải ăn chay mà đổi thế, xin giữ cho trọn dạ để làm người, ấy là phật vậy!

TRUNG-NGUƠN

Nhẫn thi thân chi bùu

NẾT NHỊN LÀ NẾT BÁU CHO MÌNH

Kia lao xao thiên hạ đua chen nhau trong đường danh lợi, xem cõi trần như cuộc chiến tranh. Bởi chiến tranh nên có khì: người lại giết người, nào khác kiến mà ăn kién! Rúra thì cái lợi danh mặc mò là bao! Như tên G. bấy lâu sám một chiếc dò đưa bộ hành qua lại sông S.; may gặp cảnh gấp thời nèn hể sanh nhai càng ngày càng phản chán, chửi kiêu thiên đậm nét thịnh thịnh. Gấp hối phết đạt, nham lầy teo đồng, Vợ con G. mặc sirc làm kiêu bloh mặt, người khinh kệ trọng thầy dễ khi, đến dỗi đâm buông lời tự thi: « Muốn tử tế thì sám dò mà đi! » Tục thường nói: Gà ghét nhau tiếng gáy, nên mới đá nhau; người ít xét cũng ghét lời vô dộ, mà phải gây đéo oan trái. Có anh em tên E., sirc sám tàu cũng nỗi, huống là ghe dò! Nghe người phụ nữ lẩy lừng thè ấy, xúc ý nam nhơ, bèn xuất bao sám một chiếc dò cũng đưa nời sông ấy. Quan sở tại có ban phép thi hành, nhưng mà e sanh đều tệ biến, nên đặt hai đảng chiếc qua chiếc lại, không dặng lui lui một lược mà chụp giục bộ hành. Ấy là quan có ý muốn cho đòi bên hòa thuận với nhau; còn người lại cõ ý gay hém, nên từ đây ôi thời xiết bao là phi thi. E. ý giàu, hả giá mà rúra hờn, (chẳng ngờ là gây thêm oán) G. mất lợi, lập mưu loạn hại chúng

(chẳng ngờ là gây thêm họa.) Ban đầu mướn người trám đáy nước cõi giao phay đám ghe E. cho lủng cho chiếm; té ra trời bắt dung gian đặng, lái ghe E. thấy bắt đặng, đầu dây mồi nhợ phải tung ra. Cho hay NHƠN NGUYỆN NHƯ THỦ, THIỀN LÝ VỊ NH İlk! (người muốn vậy mà trời chưa cho vậy).

Rúra mà không biết xé, G. lại cương cầu, « chước kia bất thành thì dùng kế nò: » Xuôi em thích khách!!! Tình anh em, cắt tay hả chẳng đau đền ruột; hễ em ngã anh nòng, anh xiêu em đỡ; phải bình vực dùa giúp nhau: Ấy là xú NHƠN LUÂN CHI TƯỜNG. Nhưng mà sự eùn thở phải chẳng, chẳng phải là bởi cuô tâm mồi người: Kẻ tiễn nhơn thì mang lấy huyết rúra hờn, chẳng sợ tội trời, không kiêng phép nước.

Tên N. nóng trả thù anh, cắp đoàn thương đón E. loạn cõi sál. song le TỬ SANH HỮU MẠNG, tài như Hạn-Võ mà lập hực Hưởng-môn cũng vô ict; trí nhữ Gia-Cát mà đốt được cha con Mã-ý hay chẳng? Tên N. họa nỗi BẤT THÀNH, lại phải sa vào hìnng ngục.

Có sirc nì là bởi G. SUY NHƯỢC, TRÍ GIÀ BẤT NGHIỆM, dè cho con vợ ngao vật KIÊU NHƠN, chieh mích đèn người, nay phải ảo hờn nuốt đắng, đêm nằm gối chẳng dặng yên.

Còn E. cõ chi một lời gió thổi phết qua, mà nén nỗi SANH SỰ SỰ SANH lâm bấy! Kia Khách-trú sám tàu đưa khắp Nam-châu, tiều na tiều nị òi inh, tình bắc dãi chung ta lầm lầm. Lẽ thi lấy sự giật kia mà tranh cạnh với bạn này mới phải. Rường rã ấy, công ict này; xứng đà quá xứng, danh hối rạng danh!

Ở đời hơi đâu mà giận người đời: Phải trái, thiệt hơn rộn rực với nhau một hồi rồi cũng dai hưu. Tranh cao tranh thấp, chác dữ cừu hờn, chì chì mà phải mệt lòng lo lắng. Vì nhữ lấy sự khóc của người mà làm sự vui cho mình,

thì cái lương tâm có được yên hay chẳng? Phàm muôn tam thiền an ổn thì nhẫn nhịn là hay hơn. Vã lại dần cái nóng này một hồi mà thôi lui một bước, thì rộng đường đi lại khỏi lo ghe thuở. Không nhẫn không dần, ắt là việc nhỏ hóa ra việc lớn, lại sinh cái mối buồn rầu, tai họa liên miên. Vậy biết nhẫn thì là cái báu cho mình, không biết nhẫn thì là cái khốn nạn cho mình đó!

Còn người thương chờ vội mừng, người ghét dừng cõi giận; phải suy di xét lại coi mình quấy đều chi mà ăn năn hối hận, cái quá tùng lương; coi mình phải đều chi, ngõ lập tam noi dấu, cứ néo thẳng đi hoài; vậy mới gọi tôn tâm giải tánh, trước trời vặt vại như gương trong: diệc lại người khác người là đều đạo đức đó thôi!

Có kẻ sao thấy người hờn giận lại làm cho lửa lòng nở hừng thênh, không hay suy xét, cứ tự kiêu tự mäng, gọi mình là phải luôn luôn, thì càng ngày càng tồn đúc, bị chửi cang cường mà phải lụy thân; Châu chấu chống xe bao vây!

Xin bạn thanh niên xét lấy mà thức lòng: Thà nhẫn nhau một người một ít mà được yên, hơn là tranh đấu mà phải dần do tặc dạ. Hé là: BẢN ĐUẬT TƯƠNG TRÌ, thì: Người Bác Lợi!

Bach-Bich

Nhàn du

Chiều bữa 11 Septembre 1917, nhâm bữa nay không mưa, đường sá khô ráo tuy là trời không trăng song nhờ ánh đèn khi chói sáng: Khách nhàn du dọc chí hừng ưng, người vô sự cũng thừa cơ ráo bước. Vã lại lúc nay là lúc trung thu tuần trời bay âm ý, ít khi được nắng trong gió mát như bữa nay, nên tôi cũng thừa diệp dạo chơi, đi tới chợ, thấy nhà chợ phủ che từ phia, hỏi ra rồi mới

rồi hát chè, kè nói khá người nói không phản phản bất nhứt lời thảm nghĩ chẳng ích chi mà vào đó; bắt dĩ thì mình cũng làm lợi cho nó là kê ngoại bang, ngõi như vậy nên di trót, di vừa ngan Casino Messner, bóng đâu: giọng ơi inh chuông trống van rân, cái gì vậy? ờ... ờ... lè câu phuộc chua Âm-hồn đang cữ sự (cái này coi khi khá hơn hát chè!...) sảng hước tội men vào đó dặng xem câu phuộc đường nào, tối nời thấy cách dọn chưng đẹp để biết bao, mảng chấn phủ hoa lè ánh rạng, liền cẩn ốc xa cù nhấp nhán, điều tăng loà kháp chốn thêm ngồi mắt trông vào ngòi cảnh thiên-thoi vi-chẳng khác Ngọc-hư cung điện, bàn Chánh-Điện có treo lamen kiển, mộc chủ đề «Thập diện loại Cò bốn» ấy là uơi rất trọng rất tôn, Bửu-Au-Hội giữ gìn mục chi, bàn kế đó bong hình nhì nǚ, ấy là Phật-Quan Âm cao ngự tòa sen, kè hai bên có gã Thiện-Tài cùng Long-nữ thọ chưng Phật pháp, bàn bốn mảng xem ra rất đẹp, ngư hóa long chưng xảo thiệt mà, hình trông ra đậu đậu với cà ớt và tối đê lâm nanh vút, bàn ngồi i nứa xa xả một chúc, trên quả dài chưng dia tùng hẫu xem kỳ cang cho rõ dưới đầu, khen người chế cách nên xảo thiệt ủa... hình ai đứng oai phuông lâm liệt, tay chống dao khôi giáp nghiêm trang, có phái chẳng Nguyễn-Soái-Dinh-San, hay là bởi Thường-San Triệu-Tử? é... bộ đồng bộ minh nghi bất tử, chờ Tiết-đinh-San đáo thử hà ví, Triệu-Tử đâu mà tới chỗ ní, quả Hộ-Pháp Di-Đà phật tử, còn bên tả đồng chi rất dữ mặt như hùm miệng tự chán tinh, đầu mọc sừng xem bát lanh minh, lười một thước le ra thêm góm, đứng chống nạnh bộ coi hậm trợn, tay phái cờ chẳng biết làm gì chẳng giống ai tôi nói chăng di, lòng suy nghĩ suy mải mải, ờ... nhớ rồi ông Tiêu-Điện quí đầu tây phái, trị cõi-bốn trong lúc ra dáng, thấy mặt ông chúng nó kinh hoàng bằng chẳng có nó toàn làm dữ, ờ... kẽ gõe cột hình Dương-Lực-Sứ, rân ba chòm khôi giáp tốt thay phò Tổng trào danh rạng lời nay, cùng Tiêu-Hậu Bác phiến

tranh đấu, phía bên nõi một chẳng rất xấu, râu quấn deo mặt lợ Ôn-Đinh, có phái à phản Tề trào đê tiếng chung kinh sao còn tới Trai-Đảng hè có? Mèn ôi!... không phái!... mặt giồng mặt mịnh nghi tâm vớ, có lè đau chú nứ đến dày Thiện bèn kia Ác ở bên nầy hai tưống trước qui hàng cửa Phật, xem ngoài lai trước sau cho thật hòn kim son lại với ngan son, có hai thằng thước bắn đứng hờm, ai vào đó chắc là nó dập... Những mảng xem chơi vài chap quá mười giờ mà chẳng có hay, chốn gia trang ý muốn trả bài nghe bốn hội cùng bàn luận, tính dục chí khách du nhân hưng, sẵn Cò hai thiện nghệ tú tài, giúp ca xang trôi dòng ít bài, cho chư vị rõ tài bao nã, nam tài-tử Chín Giò giao khâ cảm, cõi, tranh hòa dòng nhã khoang, Cò hai bèn cất tiếng ca xang, hai bắn oáng nghe thoi ngọt-ngán, hơi cao thấp nhiều câu biếu hận, dần cho ai gan sát cũng phiền, dòng phù trầm kết thảm đồ quyền, khêu gan ruột anh hùng càng suy nghĩ, kbiển lòng khách cũng nhiều quý vị, kè sơ ra ai nấy hăng lòng, trong cơ binh Phó-Quân hai ông, ông Trọng với ông Thor ngồi đó, lòn khoanh rẽ chói coi sáng rõ, giày bõc-chinh mang dỗ mầu ô anh nám-Thiên sáu-Khá sáu-Cô, Ký-Trinh với Bội-Nhi giáo-Ngo, bà-Quần, tư-Châu Thầy-Cụ, Thầy-Dé, Bội-Cầu giáo-Trì, anh hai Thor, đội-Cán, thầy Chàm, thêm giáo Lý Thông-Vân Bà-Tặng, còn nhiều nứa tách danh không rõ đẳng, xin miêng tinh mực chớ chắp nè, muôn nhoc công cho trọn một bể e choán giấy thêm hàng lối xin dâm; nhìn hén là các dâng một đám náo là cõi hai H..., cõi tư G..., cõi sáu H..., cõi tám L..., và một cõi chi chi mà nhõ nhõ... Sắc phù dung dáng dúc nhâ vàng, đóa trà mì sau trước vèn vang ví chẳng khác nhị kiêu cur Gian-tú, thầy mà nhõ... hèn chi... Bởi tam-Quốc phân tranh thiên hạ, lập Truóc-Bài chẳng biết chúa Thảo có ý chi không?... mắng rắng mà, tương hùng sư quyết diệc Gian-Đông lập đế nghiệp? hay là muôn đoạt Tây-Thi chi sắc!!!... ơi, chuyện cũ hơi nào mà

nhắc, cuộc đang vui au lóng giọng phù trầm, hơi luồn hòa đồng bức nam âm, khách kbiển hứng thích tình đang mê mẩn, cõi khúc phunx hoang sầu vô hồn chẳng biết ý chi, lõi ở đâu mà giứa tiếng ta việc thinh không ai nấy dẫu ngờ, đang chap trời cõi buông cảm cáo thời... khá tiết! mấy khi vầy một hội, ca dỗi bài phõa khách quan!... Ôi!... Giọng tiêu tao không nghĩ lại cảng, cung cao thấp chẳng nhớ thời them chánh.

Luôn diệp lõi xin tặng Cõi hai A... tài từ một bài thi như vầy:
Bấy lâu từng mảng giọng ca ngầm,
Tai mít rõ rồi thiệt chả lầm.
Ngón nhẫn phiếm loan nén gọn ghẽ,
Hơi hoài cùn khúc rất phù trầm.
Nhạc khoan lầm lức khêu gan ruột,
Tao nhã đồi phen chánh néo thảm.
Ước dặng canh chay thường trôi tiếng,
Đầu nhảm hồn bẽ khách tri-äm.

Cần-thơ. Tề ngộ giải nhân (P.B.D.)

CHỮ CẨM DÙNG THEO ĐỜI

(Tiếp theo)

CŨI TIỀN CÔNG BỐ, KIM VIẾT MINH SANH. Nghĩa chánh! — Trước linh cữu tấm công bố, đời nay gọi là tấm MINH-SANH.

Giải lý: Tấm MINH-SANH dùng lụa xeo sác dò trắng, mà làm một bức cho rộng dài.

Từ bức TAM PHẦM nhẫn lèn thì dùng 9 thước; bức TỨ PHẦM nhẫn xuồng thì dùng 8 thước; bức LỤC PHẦM nhẫn xuồng thì dùng 7 thước; cõi như kè Thủ Nhơn, thì dùng 6 thước.

Trong tấm MINH-SANH ấy thì có xen màu dò. Những mấy việc dùng về sự tang chế, thì đều dùng màu trắng, duy có một tấm MINH-SANH, thì có dùng màu dò xen vào mà thôi. Sao mà dùng màu dò? Bởi tấm MINH-SANH ấy là sở dĩ để cho người ngoài biên chử mà tặng khen người chết, nên phải dùng màu dò.

(Sau sẽ tiếp theo)

Nguyễn-tất-Đoàn

TIẾNG TỤC NÓI KHÔNG NHÃM

Bởi bấy lâu người Annam ta học theo chữ Tào, chữ thì như nhau, song tiếng nói thì khác lâm. Vì tiếng phô âm của chúng ta, thường hay bắt chước tiếng mày nước, rồi truyền nói mà nghe quen, nhưng mà nhiều tiếng nghe không lý, như tiếng: NHỊ-TÌ, HÀNG-XÉN, vân vân...

1· Tiếng bánh NHỊ-TÌ là: NGHĨA-BÌA, bởi người Tào nói NGHĨA-BÌA, mà chúng ta nghe in là NHỊ-TÌ, nên truyền nhau mà nói queu lâm vậy, và chẳng chữ NGHĨA-BÌA là miếng đất nghĩa, chúng nó kêt nghĩa với nhau, mua 1 khoanh đất ấy để mà làm miếng đất cúng chôn những người trong bọn nó chết. Nếu như mình dùng tiếng NHỊ-TÌ thì không có nghĩa chi hết.

2· Tiếng chánh HÀNG-XÉN là HÀNG-SÂN. Vì tiếng người Tào kêu là HÀNG-SÂN, mà mình nghe in là HÀNG-XÉN. Bởi chữ HÀNG-SÂN là của thường, của ấy bán cho người ta thường dùng, nên tiếng phô-âm của mình, truyền nhau mà kêu quen là hàng xén. Nếu như mà dùng thiết tiếng hàng xén, đã viết ra chữ ấy không dặng, mà lại không nghĩa lý chi hết.

Nguyễn-tất-Đoài

Y PHƯƠNG TIỀN DỤNG.

Chứng Lý-cấp-hậu trọng: chứng này muỗi làm nhử kiết, trăng trăng bắt di sông không ra. Phải dùng 1 chi rươi Xuyên-hậu-phát, đỗ vò 3 chung nước sát còn 1 chung rươi. Phải dùng 1 chi 2 phân Bình-lang (cơm lâm vung) táo cho thiết mật, đỗ hòa vò chung rươi nước sát trên ấy, uống cho hết đứng chừa cẩn, rất nên hiệu nghiệm.

Càng chứng này: có phương lại dùng một vị Siêu-sơn-giáp phơi khô nghiên cho thiết nhở, uống với nước cơm vo, uống chứng 5, 3 lần cùng hiệu vậy.

Nguyễn-tất-Đoài.
(Sau sẽ tiếp theo)

TUÔNG
LÂM-SANH, XUÂN-NƯỚNG

Huỳnh-văn-Ngà (Travinh) Soạn

(Tiếp theo)

LÂM-MẪU-THÁN.—Phu quân bà!
Ta hổ phu tướng lụy san san!
Cát đoạn sầu tình áo não can!
Nguyệt chiếu tam cảnh hổ diệp liêng!
Hàng dǎng bán chǎm lụy mang mang!
HUY VIẾT.—Như mực ni là, nhờ lộc chúa
vạn chung no ấm, đời tước chống thiên
tử rõ ràng. Chữ hiến dài tá trị Tề-bang.
biểu viết vi vong nhau Cựu-trấn. Sách có
chữ rằng: tại gia tùng phu xuất giá tùng
phu, phu tử tùng tử thời thời đã phải.
Ai đi! Ngày xưa tướng hán vàng treo hổ
đu, đêm nhả binh các tia vắng luôn thao
Khép cõi hoa đà trót phận thơ đào! dặng
mảng tin gió từ xa miên ảnh vô, thôi. Còn
như thằng con tôi, danh tuy chưa đê nời
bản hổ, thi mặc lòng chờ tài cũng đã
đáng dựa đầu ngao. Bứa nay ý mẫn rắn
mà chốn thơ phỏng vắng mặt ra vào,
nơi huyền thất bắt chừn lui tới? Ủy nay
con! Sao không ôn nhuần kinh sử vào
lâm chi sớm vậy a con?

LÂM-SANH.—Dạ dám thưa mẹ! Hoặc
sanh thành chi đại ngồi, phơi vỏ trụ chi
thâm ân. Xin cho con ngoạn kiền sơn vân,
sau ngõ dặng nhàn du mai trưới.

LÂM-MẪU.—Nay con thưa cùng mẹ cho
con nhào du mai trưới nứa chi? Thích
dương kỳ ướt, tùy ngô nhì an. Vậy
thời, mẹ cho con ngoạn kiền du san, cho
nhó chữ thừa hoan thực thủy, nghe con?

LÂM-SANH.—Dạ, dám thưa mẹ! Sơn thủy
nhứt đài cung thăng chí. Cúc tòng tam
cảnh khâ hoan tình, vây thời, ta huyền
dương khoan vọng liêu dinh, đê xuân
tho nhàn mai lanh.

NAM-XUÂN.—Mai lanh nhàn du sơn thủy
thíh tình vây nước trí non nhơn.

LÂM-MẪU NAM XUÂN.—Chữ rằng: cung
thê thân ân ngày, lo nuoc dặng, tối lão
trêu cay

LÂM-SANH NAM XUÂN.—Đá vàng đốc tạc
thảo ngay, chẳng phen khóc trước, cũng
tày ngọt băng.

LÂM-MẪU NAM XUÂN.—Như lời đoạn trứ
ng nghĩa phuong, tam cang khắc cốt, ngũ
thường minh tâm.

LÂM-SANH NAM XUÂN.—Gót lung khắp
chỗ như lâm, hổ noi Vượng-mảng vui
tâm Tứ-Tứ.

(Còn nữa)

Nhứt dạ sanh nhị kè

II

(Tiếp theo)

Bèn kêu Thường bước lên lầu,
Đánh cờ giây phút thử cầu tài linh.
Nghe kêu Thường nhẹ trong mình,
Bụng mừng khắp khởi ló tình hân hoan.
Ráp vỏ cờ sấp sẵn sàn.
Đi quan đi tướng hai dâng giao chính.
Ngũ-Thường đánh chǎng tận tình,
Giá thua ngô dặng chủ minh mang vui.
Buổi luân Thường hồn năm hối,
Mi-Nhân đặc chí đứng ngô xuê xang.
Cuộc vui Thường bỗng thở than,
Mi-Nhân gạo hối chờ cang cớ gì?
Ngũ-Thường chǎng đáp tức thì,
Tùi dài thở vẫn ai bi rất buồn.
Mi-Nhân thấy vây hỏi luôn,
Sao em không tỏ ngọt ngodon duyên do?
Hay là thua mấy bàn cờ,
Mà em mắc cờ này giờ đó chẳng?
Lớn mà đâu chí có ăn,
Nhỏ em nghĩ chẳng hổ han chí nào.
Người ngoài biết dặng hay sao,
Chị không bày tỏ àm hao ai thường;
Cám ơn tình chí doi thường,
Em xin lờ nỗi đoạn trường chí nghe.
Và em nào phải nhà quê,
Như em đã nói khi về nhà ni.
Dòng em ngọc diệp kiêm chí,
Cua quan Thường-tướng phò trì trào Lê.
Nghe đồn sắc chí em mê,
Ước ao coi thử thế thì già chου.
Dối cha ra lanh Lạng-sơn,

Dặng mà du học tầm đường gặp nhau.
Cho hay tượng bời trời cao,
Thiên tung nhơn nguyên em vào được
dây.

Tử em thấy chí chẳng nay,
Lòng em thương giố abó mây ngày ngày.
Lại thêm đức hành chí dày,
Tương tư em luồng hoài hoài thêm khêu.
Đêm nǎm trộm dấu thán yên,
Nǎm caub, trán trọc chín chiểu ruột đau.
Tuy vẫn chung chạ cùng nhau,
Song đường sông lớn biển sâu ngẫu
đường.

Huỳnh-văn-Ngà (Travinh)

(Còn nữa)

Hoài cổ phú

Rõ rõ cúc ba thu, ba thu lụa cúc đều
khô héo.

Hãy hãy sen chín hạ, chín hạ qua sen
đã rã rời.

Cho hay vực hầm nén cồn, nới biết gà
cao hóa bê.

Quán âm dương rước khách, xưa nay
biết mấy muôn đời.

Bò tạo hóa đưa người, qua lại biết bao
nhiều chuyến.

Lắp láng ngọt đèn trong kiền, lanh
đèn bóng nguyệt dây sòng.

Đường n-u ấp tồn rượu bá chung,
đường say đường lánh.

Thang-Võ chinh trù cờ một cuộc, hoặc
dặng hoặc thua.

Của có không nào khác dám mây.

Người lang hiếp mau đường bợ nước.

Ti châu túc canh bê ngã từ, hai con cõ
trước đã vê đâu.

Luyện lính đơn lo chước trường sanh,
bỗn lão Thương sơn đều bậc dầu.

Xuân lung ba cảnh, quyền thực đê,
đâu đổi đẽ trường.

Mộng tàu nứa gối, diệp thang chau,
mơ màng giấc quê.

Thiết tha bấy một gò huỳnh nhường,
ngọc lấp hương phai.

Não nùng thay đổi cùm bạch dương,
mưa sầu giờ thám.

Ngựa trước ái mây mệt ruồi.

Hưu dưới châm ven cỏ ven không.

(sau sẽ tiếp theo)

THI TẬP

TẶNG NGUYỄN-TIỀN-SANH
CHỦ BÚT AN-HÀ

Từ ngày trờ mặt báo An-Hà,
Cũng ngóng dân đoàn xã hội ta.
Nhán được Văn-minh soi đã khắp,
Vạch dảng trình độ thấu đều xa.
Khuyên người kỵ nghệ cho giàu nước,
Khích kẽ nồng thương muôn lợi nhả.
Điều giác hậu lai là nghĩa vụ,
Rồi đây danh vọng biết bao là.

Chợ-gạo (Mytho) Phan-hà-Thanh

NÓI LÀO THƠ

Gây dựng ta ra trước đã lao,
Đến chừng Bàn-cô hối còu sau.
Đông nam đất lở bối lem mặt,
Tây bắc trời nghiên đỡ sói đầu.
Bành-Tô sống lâu, lâu có mấy?
Tê-Thiên sức mạnh, mạnh gì đâu?
Thế gian nghe nói ngờ không thiệt.
Gia-Các dùn mìn phải tới cầu

M.mé Jeannette (L. X.)

HÒA VĂN

Không, chồng, trong, bông, lòng,
Ai ôi có thấy chuyện này không,
Đã hẹn cùng nhau lại lấy chồng.
Ngày vẫn chich chiu con Ác lão,
Đêm trường ong óng tiếng Nhàn trong.
Bên phòng vắng vẻ lời to nhỏ,
Dưới trường quạnh biu động lý bông.
Voi hỏi ông tơ sao cắt cỏ.
Cang thường buộc trói nhẹ dường lòng.

Nguyễn-thuân-Hậu, Laghi

CON CUA

Tung hoành dày nước lội ughinh ngang,
Công từ tám ngheo lai lưỡng càng.
Bãi biển tha mồi nuôi lồ miệu,
Bờ sông nghèo ngán mặc tinh tang.
Da đồng cứng cứng kêu rỗng giáp,
Gach và mềm mềm ấy gọi gan.
Lột vỏ ở đời cùng báu báu,
Ra ngoài chẳng thám thám vào gan.

Nguyễn-Trung-Hợi, compositeur à l'imprimerie de l'Ouest, Cantho.

TỰ THUẬT

Nghĩ minh hoanh liệt đứng làm trai,
Giúp nước bên công cũng đủ tài.
Thảo phạt là đèn ơn của dục,
Công danh đầy phú đứng cao dày.
Cang thường một gánh khôn hay xiết,
Thần tử ba giêng chẳng giám sai.
Cái nợ Nam-nhì ai cũng rưa,
Miêng cho trung hiếu vẹn toàn hai.

L. Q. K.

PHONG TÌNH

Ba sanh phản gái lờ hường nhan,
Lời hẹn chỉ cho lỗi với chàng.
Cũng quyết tơ dào xe chĩ thăm,
Còn toan cõi yểm trả tình quan.
Gâng niêm chung thi lòng chưa cạn
Buộc chữ cang thường lê phái mang.
Kết cõi ngậm vành đai chúc nghĩa,
Tái sinh duyên nợ cũng không toàn.

HẠN TÌNH

Một lời đã hẹn trước cung mai,
Chăm tính chi dáo hóa trái sai.
Duyên đó bởi trời xuôi cách bức,
Tình dày nơi tạo quyết trường lai.
Tương tư nhuộm bịnh đã không giải,
mỗi nợ riêng sâu giám hối ai.
giận bấy ông tơ lòng tráo chac,
Hằng đếm à sác buộc anh tài.

(L. Q. K. tự-Phùng-Xuân.)

KHUYẾN HỌC

Quê kitch lời khuyên sĩ các trường,
Lập thân trước phải học văn chương.
Mắc xem kinh sử thông tà chánh,
Miệng đọc thi thơ rõ biền thường.
Có chất có văn nhiều kẻ mến,
Hay cung hay kính hiếm người thương.
Công daph gán gỗ mau thành lưu,
Mới gọi tang bông chí bồn phuong.

CÁI BÓNG THƠ

Hình dạng đèn mờ chẳng nói nang,
Cùng người di chạy bộ lăng xăng.
Ban trưa đạo kiêng đóng ra đạo,
Lúc tối ăn bàn hiệp lại ăn.

TỰ THUẬT

Ngồi cần ngon đèn xem cuc ngắn,
Đứng xa tẩm vách thấy dài nhǎn.
Tục rằng trẻ bé theo chơi giỗ,
Bị nó nhồi cao té ngũ lăng.

Giang-hưng-Long
Caukè, làng Hòa-Thịnh

KHỐC TRẦN-THIỆU (Chinois)

Ilay lứ chết, Hòa khóa muối,
Tưởng tình hia ty biết chờ người!
Sanh ly có thuở còn vây hiệp,
Tử biệt nào khi gặp dặng rồi!
Bùa dịp Cánh-đo nò uán thời,
Ngày nay am-anh lứ dà lui!
Biết nhau từ lúc từng sua lái,
Ai lứ hóa thang hóa vái trời.

Tào-nhơn-Đồng khóc (P. B. Đ.)

TIẾN HOA TÀNG
(Thi nhứt thủ)

Hoa teo một nắm mây ai màng,
Ông bướm ngày xưa dẽm trót ngàn.
Dưới cõi Trường-khanh quơ chổi dọc,
Trên thềm Tống-Ngoc bước chưn ngang.
Buổi bờ nương dựa cơn mưa gió,
Cung hành dành ngơ buổi đá vàng.
Nặng vot thế đời đã chán chờ,
Còn chỉ trông cây cái hường nhan.

Công-dồng-Minh

BA-SON LÃNH TIỀN

Tới bùa rờ sú thấy biết chừng,
Đàn bà con gái xúm chen chung.
Lao xao trước lộ người buôn gánh,
nhợn-nhợt bên dảng kê bán bưng.
Con ngóng cha về mua bánh trái,
Vợ chờ chồng lành lận tiền lung.
Năm giờ kiền đờ lán ra cửa,
Gặp mặt thì kêu dó biếu dừng.

H. Thị-Hèn, Gia Định

THÁN DUYỀN

Cát-cát ai deo chữ phu phàng,
xúc tình chay đến vối vương-mang.
Cầu thi dở trấp ngâm chờ bạn,
Chén rượu nirog khăn rót đợi chàng.
Giận chí người đời hay tráo-chắc,
Hờn tơ nguyệt lão khéo vơ-quảng.
Cang thường lồng buộc giây cảm sắc,
Thôi cũng dành cam cuộc lờ xàng.

Lý-phụng-Cơ

TỰ THUẬT

Chơn tréo mây, tay gát dầu
Nghĩ đời mà thận cuộc hoa dầu.
An trơi ước hẹn cho dành-đoạn,
Bé lợi sinh chung rất thâm sâu.
Nếu chẳng tơ-tâm gây lý sự,
Có dâu gan ruột đánh xà-ngẫu.
Ví trí nay có cơ quang ấy,
Thi khỏi ngày xưa qua bắt đầu.

Công-dồng-Minh

HOÀI TÌNH

Vì ai xui khiên nỗi buồn riêng,
Nhớ tới duyên xưa lụy nhớ liên
Mường tượng tưởng hình em nhập
[trướog.]
Mơ màng ngữ tiếng hụt ngoài hiên.
Hoàn-b-Dương từ dãy chim trong đợi,
Huê-Biều hối ni cá lại phiền.
Trách bấy ai ôi lòng có thấu,
Cầu-ô lại phụ nghĩa tiên khiên.
Nguyễn-thuân-Hậu, Laghi

TRÁCH BẠN BẠC TÌNH

Hòn vi lơ đờ khéo lời không,
Bó vội làm le muôn lấy chồng.
Khẩn nguyện nơi đây lòng chẳng nhớ,
Lời thề tại đó da không trọng.
Bàng khuang tưởng nỗi ong chơi nhụy,
Bát ngát chay niêm bướm giòn bong.
Đó lấy chồng thì đây cưới vợ,
Đừng lòng chấp trách lợt màu lòng.

Nguyễn-trung-Hợi, compositeur à l'imprimerie de l'Ouest, Cantho.

Nam-ky thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	4 105
Hàng Bông-Dương	4 00
" Hồng-kông	4 00
Chartered	3 97

Giá lúa

Mỗi tạ 68 kilos chở đến nhà máy Chợ-lớn trả bao lại).

Thứ năm ngày 4 Octobre	1\$70	tới 1\$75
Thứ sáu —	5 —	1 70 — 1 75
Thứ bảy —	6 —	id.
Chủ nhật —	7 —	1 70 — 1 75
Thứ hai —	8 —	1 70 — 1 75
Thứ ba —	9 —	id.
Thứ tư —	10 —	id.

BẮT ĐẮT KỲ TÚ. — (*Một sợi giây lụa rút sát hại mạng người*). — Làng Nhơn-đi Ngày 4 Octobre, lúc 11 giờ trưa. Vì Thị-Điêm ham thích cờ bạc, nên ăn cắp tiền bạc của chú chồng mà theo túi sác, cho nên chú chồng là Trần-văn-Thoại lấy làm bất bình cho vợ mè sa đồ bạc, thua cũng đã nhiều lần rồi.

Bởi vậy chú chồng là Trần-văn-Thoại kêu vợ là Thị-Điêm về mà la rầy: Kể dò Thị-Điêm giận chồng nên mới lấy sợi giây lụa theo và 10 \$ 00 mà đi. Chú chồng đang cơn nóng giận hốt lửa, cùn chảng thèm đi tiêm kiềm, tung cho vợ mình hâm dọa mà thôi. Nào dè đâu cho Thị-Điêm đi tự ái thật. Lúc đó con Thị-Út đi kiếm gặp Thị-Điêm thất có mà chết ngõi dựa buội mía mới tri hô lên và phi báo cho Thầy Ban-biện Định-bảo rõ đến xét tử thi, thì do từ mồi giây cột trên cây xuống đến có là 0^m 60, còn từ dưới đất lên đến mồi giây cột trong có là 0^m 55. Vậy Thầy Ban-biện có chạy tờ cho quan Biện-Lý mà xin chôn tử thi.

DÁNH GIEN. — Ngày 4 Octobre, lúc 12 giờ. Vợ lớn và vợ bé của tên M... S... người chụp hình ở tại đường toà, rẩy lộn cùng nhau củng về sự bất bình trong việc nhứt phu mà lưỡng phụ. Chủ chồng thấy vậy nỗi hận hung thê thường làm sao củng chí tiêu thiếp là hơo, nên bình vợ nhỏ là người Annam, mà ta thiêm Sám ấy quá bộ.

Kế linh tuân thành lại bắt cả bồ vô hót mà lanh tiên vạ.

Đó nhứt phu lưỡng phụ ở đời dặng đầu!!!

GÀ MÁI DÁ HOÀI. — Ngày 4 Octobre, lúc 12 giờ trưa, có thị M... đánh thị L... là vợ tên làm máy ở dưới chiếc tàu Baugali. Đến lúc hai người đòn bà này ẩu đả với nhau tại áu tàu chệt, thì có thị N... vỗ cang hai đàng. Ruồi bị đánh nhát một thoái vỏ sóng mũi ăn trầu, huyết lưu máng địa. Kế linh tuân thành đều bắt hai đàng.

Ấy là làm ơn mát oán da!!!

BỘN GIẢN BỊ NÃ TRÓC. — Làng Nhơn-đi. Khi ngày 2 September 1917. Thấy ban biển Định-bảo có nghe phong phanh rằng: có ba tên bợm đem bán một con bò giá bạc là 10\$00. Toàn bò ngã là bò giàu nên mới bán rẻ như vậy nên sai người đi dò, thì nôa tróc được ba tên là tên Biển, tên Trí, tên Đường, chúng nó chạy áu rằng: Bò di lạc ngoài đường nên chúng nó bắt mà bán, song có tên phó xá. Chạy ở làng Tân an để nhận rằng: bò ấy chúa va đá bị ăn trộm bắt hôm đêm 12 tháng 8 Annam.

Nên cả ba tên bợm này đều bị giải đến Tòa mà lanh án.

Cáo-bạch

Đến ngày 31 Octobre này rạp Hát-Bóng của Ông MESSNER sẽ khai « Đại-yến-hội ». Hát hình tốt lắm. Xin lục châu chư quân tử đến xem chơi.

Rạp hát cất tại đường mé sông gần chợ Châu thành Cần-thơ.

Cantho.— Imp. de l'Ouest.

Là et approuvé avant publication. par mon
Cantho, le 12 octobre 1917.

L'admission est faite
à condition