

NĂM THỨ NHƯỚC, số 36

MỖI SỐ 0 \$ 10

JEUDI 4 OCTOBRE 1917

LE COURRIER DE L'OUEST

(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 報

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ
Trọn năm..... 4 \$ 00
Sáu tháng..... 2 50
Bản chữ langsa
Trọn năm..... 3 \$ 00
Sáu tháng..... 2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa
Trọn năm..... 6 \$ 00
Sáu tháng..... 3 50

MỖI TUẦN

in ra ngày thứ năm

Chữ nhơn:

VỎ-VĂN-THƠM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chữ bút:

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bồn quản mà thương-nghị,

Đề chò
gửi thư và mandat:
TRẦN-ĐẮC-NGHĨA
QUẢN-LÝ
Boulevard - Saintenoy
CANTHO

Mua nhứt trình kẽ từ đầu và gi ữa tháng và phải trả tiền trước.
Bán lẻ mỗi số 0\$ 10.

MỤC LỤC

- 1.— Kinh cáo.
- 2.— Quốc dân phủ thuật.
- 3.— Cỗ kim nhơn chữ luận.
- 4.— Hình thế cuộc ly tái coi Nam-châu.
- 5.— Thinh văn quá tình.
- 6.— Huè thương giang kinh.
- 7.— Thuần nho tiên sanh.
- 8.— Càn-thơ phong cảnh.
- 9.— Địch văn tế Ngạt-ngư.
- 10.— Hỉ tin.
- 11.— Chữ càn dùng.
- 12.— Tuồng Lâm-sanh Xuân-nương.
- 13.— Cuộc làm phước.
- 14.— Nhứt dạ sanh nhị kế.
- 15.— Thời sự.

**IMPRIMERIE — LIBRAIRIE — PAPETERIE
de l'Ouest — CANTHO**

Société Anonyme au Capital de 25.000 \$

Siège Social : CANTHO (Cochinchine)

**Impressions en tous genres
EN NOIR ET COULEURS**

RELIURE

OUVRAGES EN QUOC-NGU

Travaux de Luxe — Journaux — Labeurs

**NHÀ IN HẬU GIANG
CANTHO**

Tại đường kinh lấp Saintenoy

In dù các thứ thơ, tuồng, truyện v. v.

Tại nhà in này: Có bán đủ các thứ sách vở cho học trò dùng; đồ văn phòng: sổ lớn, sổ nhỏ, tập dỡ, giấy thơ, bao thơ, viết, mực, vân vân.

Nhà in này mua bán từ tể hay chiêu hiền dài sỉ, định giá chắc chắn; những người ở xa hay gần, bán cũng y một giá. Có in dù các thứ thiệp quan hồn, tang tể nhiều kiểu, nhiều màu, mạ vàng cũng được.

Xin chữ quý-vị muốn mua đồ chí, hay là in vật chí, gởi thơ đến chỗ tôi, thì tôi sẵn lòng hồi âm cho lập tức và gởi đồ đến cảng mau, vây xin Lục-châu chư quan-tữ, có di Cần-thơ xin ghé lại nhà in tôi, thì tôi cũng vui lòng tiếp rước.

Bé chỗ gởi thơ và mandat: Trần-đắc-Nghĩa, Quan lý nhà in hậu giang Cantho

Kinh cáo

Cứu xin Liệt-vị khán quan tường làm.

Từ ngày tôi giúp tờ báo An-Hà đèn nay, cứ quen theo tánh chất của tôi, nên không dám cát nghĩa, e sợ lối khinh khi người kiền thúc. Bởi đạo chữ nhỏ: khi nào đặt bài chí, hay là việc thơ chí mà châm câu, nghĩa là khinh khi người xem đó, huống chí là cát nghĩa.

Nên trước 3, 4 kỳ báo, thiệt ít cát nghĩa, chờ chừng 4,5 kỳ rồi đây, khi nào có dùng câu chữ nhỏ thì tôi đều cát nghĩa rõ ràng. Nêu như đặt bài vở theo tiếng Annam mà không dùng chữ nhỏ tí thí, thì có khác chi chí kho nàu mà không nêm mùi vị thì làm sao mà có mặng lạc.

Nguyễn-tát-Đoài.

**Économie politique
Quốc dân phú thuật**

Luận về cuộc sanh tài

(Tiếp heo)

3. Nói về tư-bôn

Tư-bôn là gì?

Tư-bôn nghĩa là những tài sản thiệt chất nào, mình đã sắm rỗi, để dùng mà sắm thêm tài sản khác nữa.

Theo cái lời giải dịch đó, thì sự tài năng, sự khôn lao, không phải là tư-bôn, vì là vật vô hình, bất quá nó giúp hai mối sanh tài trước là lý thiên nhiên với nhau công mà thôi. Lại các vật người ta phi dụng mà bảo dưỡng

kỳ than, như là: đồ ăn, đồ mặc, nhà cửa, vật dụng trong nhà v. v. cũng chẳng gọi là tư-bôn nữa, là vì khi nó giải lao cho người, nuôi mạng cho người, cùng là làm cho người khoái lạc rồi, thì nó bèn hao mòn, tiêu mất.

Chớ còn thật tư-bôn, tuy nó cũng hao mòn liêu mất vậy khi người ta dùng nó, song nó có phép biến hóa trở nên vật khác. Ví dụ: đem tiền bạc mà sắm ruộng vườn, dùng ruộng vườn mà trồng các loài thảo mộc, dùng dầu, dùng cuối, thang đá mà làm cho máy vận động, dùng đồ khí cụ mà hóa vật, lấy vật sống, vật nguyên chất mà làm đồ nhu dụng v. v. Ấy vậy, tiền bạc, ruộng vườn, dầu, thang, cuối, đồ khí cụ, vật sống v. v. mới thật là tư-bôn.

Bởi cớ sao người ta sấp tư-bôn thuộc về mối sanh tài?

Bã biết rằng tư-bôn, nêu để tự nhiên, thì không sanh sản chi đặng, nhưng mà nếu không tư-bôn thì nhau công không đặc lợi. Ví dụ: trong hai người, một người có tư-bôn, còn một người không có, hai người ấy đồng trí lực, đồng siêng năng làm ăn, mà khi chung cuộc rồi, cái người có tư-bôn là vốn liếng, lại giàu hơn người kia. Ấy là vì nhờ tư-bôn nó viên trợ nhau công cho da sauh tài sản; nên người là mới cho tư-bôn là một mối sanh tài, như là lý thiêu nhiên cùng nhau công vậy;

Có mấy thứ tư-bôn?

Có hai thứ gọi là: công tư-bôn và tư tư-bôn.

1° Công tư-bôn nghĩa là của công, thường người ta hay nói là của nhà nước, như là: các dinh, các phòng để cho quan viên làm việc chính; cầu kính, lô, sông, rạch để cho nhau dàn, tiện bê lai vằng 2° Tư-tư-bôn nghĩa là, vốn liếng của cải riêng của dân.

Người ta thường phân tư-bôn ra như

vậy nữa : 1. Bất động tư-bôn và 2. lưu thông tư-bôn.

1. Bất động tư-bôn nghĩa là của không hay dời đổi, chậm tiêu mòn, như là : nhà cũa, kho tàng, máy móc, đồ khí cụ v. v.

2. Lưu thông tư-bôn nghĩa là của vận động, hay tiêu, hay mất khi người ta dùng mà hóa ra vật khác, như là : vật nguyên chất, tơ, vải, dầu thang v. v. Mà sự phân biệt ra hai thứ tư-bôn ấy có ích chi chăng ?

Và chăng người nào muốn mở cuộc sành tài thi trước hết phải tin phản lợi hại rồi mới dám khởi công. Mà sự tính toán ấy nó khác nhau, tùy lúc mình muốn dùng lưu thông tư-bôn hay là bất động tư-bôn.

Như mình phải dùng lưu thông tư-bôn mà sành tài thì mình phải cộng riêng cái giá tư-bôn mình dùng, phòng cộng riêng cái giá vật mình sẽ làm ra rồi so sánh hai cái giá ấy với nhau, như mình thấy có lợi nhiều thì mới khởi sơn lô vốn.

Còn khi mình phải dùng bất động tư-bôn mà sành tài, thì mình phải phòng dự một số tiền để mà tu-bô và một số tiền nữa để mà bồi hùn lán lão cái giá tư-bôn ấy. Như mình trừ hai số tiền ấy ra rồi mà mình còn thấy lợi chúc định, thì mình cũng dám làm, không lo lỗ lả, là vì một ngày kia, cái giá tư-bôn ấy, mỗi năm mình thâu lán lão được hết, thì mình té lợi được cái tư-bôn mình dùng mà sành tài đó.

Ấy là luận sự dùng riêng mỗi thứ tư-bôn. Còn nếu ai dùng cả hai thứ tư-bôn mà sành tài, thì cái phép tính toán cũng vậy, song phải liệu dụng hai thứ tư-bôn ấy cho cân phán, cho bình xứng với nhau mới được. Ví dụ: mình muốn nói lò làm đường, sấm máy lớn mà dệt hàng lụa, mà mình không có đủ mía, không có trồng đâu, để tẩm cho nồi,

thì có phải mình láng phí vô ích chăng ? Làm thế nào mà tạo sành, bảo tồn và tăng giá tư-bôn ?

Phẩm nước mạnh, dân giàu là chỗ nhờ có sức các công nghệ, mà các công nghệ ấy được hưng thịnh đều với nhau, là nhờ có tư-bôn sung túc. Ấy vậy phải biết dụng phuơng thê nào mà tạo tác ra cho nhiều và giữ gìn cho trọn những tư-bôn ấy.

Muốn được như vậy, thì phải dụng ba điều này :

1. Sự tiết kiệm.

2. Sự trung dụng của cái mình đã tiện tặn

3. Trí sáng tạo cơ xảo.

1. Tiết kiệm là dành để riêng một phần của cái mình làm ra, ép mình không xài cho hết. Điều này tuy là không đủ chi mà sành tư-bôn cho nhiều, nhưng mà nó là mới thứ nhất dùng làm việc ấy.

2. Trung dụng của cái mình đã tiện tặn, nghĩa là mình lấy của ấy, mà làm cho nó sành sỏi ra nữa, như mình làm không được, thì mình phải cho mướn, cho vay lại cho những người công thủ, nghệ thủ, dặng người ta có vốn mà làm ra lợi thêm. Chớ chẳng phải tiện tặn dặng rồi, đem mà chôn cất, làm như vậy thì ra mặc đĩa hè-tiên, chớ chẳng phải người tiết kiệm. Của ấy đã trả nên vò dung cho nó lại còn vô ích cho đời. Theo ý mọn tôi thường, thì người hàn-tiên chôn cất là kẻ trộm lợi của dân đoàn ; xã hội ; vì nó dấu mất một phần lợi của thiền hạ, nếu nó đem của chôn cất ấy, mà giúp sirs cho chư công bá nghệ, thì người ta nhờ vốn đó mà làm ra vốn khác, có phải là có ích lợi chung chăng ?

3°.— Trí sáng tạo cơ xảo, nghĩa là trí độ mà bày đồ cơ xảo.

Vẫn con người nhờ có bày được đồ cơ xảo nên sành tài mới mau, mới nhiều mới

dư ăn, dư đê, mới tu được tư-bôn, lại nhờ có trí độ thông minh nên làm đâu được đó, ít lâm át hư. Bởi vậy cho nên công nghệ nào tiện tặn cho làm di nữa mà không có đồ cơ xảo, không người tri thức mà điều độ, thì công nghệ ấy phải ít phản tư-bôn. Cũng mặt lè ấy, người nào nhọc công bực nào mà không biết tiết kiệm thì người ấy cũng chẳng có tư-bôn không giàu có dặng.

Ấy vậy tiết kiệm nhao công và trí độ nó có ích cho sự sung túc tư-bôn là giường nào.

Nhà-nước có nên cảng dự trong cuộc sung túc tư-bôn ấy chăng ?

Như đã luận trong bài trước, bởi có nào mà nhà-nước là một ông chủ bắt ta vì vậy nên trong việc sung túc tư-bôn phải để cho dân đoàn xã hội tự do lo lắng. Nếu nhà-nước muốn xen vào thì là khuyên dụ dân cho biết tiết kiệm lành lo làm những việc đại công ích như là tu kiêu bối lộ khai kinh dấp cảng v. v. mà thôi.

Vã lại con người mà muốn sung túc tư-bôn là vì hai cái lanh chát này khiến dục: một là chí lo xa hai là lòng ham giàu có, cái chí lo xa nó khiến người phải tiết kiệm còn cái lòng ham giàu có thì nó dục con người kiếm thế sành tài, sành lợi cho nhiều. Ấy vậy tiết kiệm mà sành tài cho nhiều là nguyên chất cái sự gầy dựng tư-bôn.

Bài kế đây sẽ luận về cuộc phân tài Nguyễn-văn-Cur.

Cò kim nhọn chử luận

(*L'instruction, facteur de la civilisation*)
(Tiếp theo)

Lấy theo lẽ công mà luận cho mỗi của đồng chưởng ta cho biết chổ do. Nay là do nơi xưa, con là do nơi cha, tôi là do nơi chúa. Muốn biết thì làm sao ? Muốn biết thì phải do nơi đạo đức, muốn biết thì phải do nơi trung hiếu, Nay người

trong Nam-châu này, những kẻ nào còn nhiệm già-mang, mà muốn tra mùi đạo đức, muốn rõ nghĩa hiếu trung. Nhưng mà chẳng học chữ Langsa, chẳng tra lời Khổng-Mạnh, chẳng chuộng sách cổ-thơ, thì ví chẳng khác như: chí thơ may không thước vạch, anh thơ mộc chẳng đục chàng, có phải là nô bợ (mục hư) cho nhau chữ là chàng ? Chớ chi mà trong Nam-châu này, người Annam ta trong triều ngoài quận lớn nhỏ, đều thuc đọc sách Langsa, rõ nghĩa mẫu nhiệm, thông thuộc cổ kim; thì có lo chi con nhà An-nam không đạo đức, không trung hiếu, có phải lừa là Khổng-Mạnh mà làm chí. Vẫn lại ! mối em trê trong Nam-châu này.

Lúc còn thơ ấu, cha mẹ cho ăn hoc sách nho, thì có ý trọng con cho biết đạo đức hiếu trung (t mòn t lù nhí vọng tử.) Đến khi khôn lớn lán theo chúng bạn, bắt chước dặng lì tiếng la chí đó, rồi mừng thầm mà tự đắc, trở lại chê rằng: sự đạo đức trung hiếu, xưa sú phu minh cần lo dạy dỗ, nay coi lại thiệt là vô ích ; vì đương thời đời này có ai cần dùng sự ấy ở mõ ? Nếu người nói làm vậy thì tố người ấy cònнич nơi già-mang lầm lẩn.

Huống chi mối em người, thì đều có tố riêng phải biết; Tố nào theo tố này. Tố mình là TY (thấp,) phải biết là TY, chẳng nên lấy cái hòn nhỏ, mà xâm phạm người trên, tố mình là NGU, phải biết là NGU, chẳng nên lấn lướt người hiếu, tố mình là XU XUNG (trẻ nhỏ thiếu niên) phải biết là XU XUNG, chẳng nên khi dẽ người TRƯỜNG THƯƠNG. Song 3 lõi ấy, duy có khi dẽ người TRƯỜNG THƯƠNG là tội đệ nhất, vì sao mà tội đệ nhứt? Bởi mình là đạo XU XUNG có lõi quay lờ rõi, người TRƯỜNG THƯƠNG mà có la rầy đi nữa, thì cứ việc làm thỉnh mà phải ăn nồng, chưa bô lõi quay ấy, thì mới rõ mối của người tại QUẢ TẮC cát (biết lõi thời cát.) Cứ kiêm lõi ĐỘN tù, nói đi nói lại, nói cho cao, gắt; có

phải là mối của tiều nhơn bụng dạ chảng? Nhưng vậy mà ai cũng đều biết là VĂN QUÁ SỐT PUI (về vời che cái lồi trao chuốt cho mồi quay.)

Ấy vậy mà BẤT TRI KỲ TỒ (chẳng biết tố mình) mà cứ TRẠO TẨM THỔN THIỆT, BIỆP BIỆP BIỂN BIỂN, (quay 3 tất lưỡi lúa lúa lán lán, đổi đời ngạo vật. Bởi sao mà biết là đổi, là ngạo, vì cái miệng tuy thi đặc người ra khỏi già-mang, kỳ thiệt là buộc người phải già-mang lâm lâm, ấy là mối tiều nhơn đổi ngạo đó.

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI.
(Sau sẽ tiếp theo)

Hình thế cuộc Lý-tài coi Nam-châu PANORAMA

de la

COCHINCHINE ÉCONONIQUE

II

Nông vụ bình thường.
(suite)

Bến Tre.— Trúng kỳ lúa rổi. Vả lại trong năm ngoái bảy lúa lên tốt thì người ta đã chắc dạ rổi. Góp được trên 680 muôn đạ. Về phẩn năm nay thì lồng trước mưa trong lín tre một chút nên nông phu khởi công trè.

Còn tại Trà-vinh năm ngoái khi cấy rổi thì mưa vùng giéc và nắng hạn mặn chết nhiều và nông công trè nái. May nhờ qua tháng tám có mưa nên cấy được. Mật ruộng trên 13 muôn mẫu, hơn năm trước gần 3 ngàn mẫu.

Mấy chỗ đất thuộc rổi mà dê trống miệt Baotrang bị nước biển ngập, mà nhờ có đào kinh Crestin nó dẫn nước ấy đi thì có lẽ đất ngày sau tốt. Lúa

góp kỳ rổi thua năm ngoái; chẳng trúng gì chừng 70 giá mỗi mẫu. Năm nay mưa khì sự đầu tháng Mai qua đầu tháng Juin mưa nhiều và có chừng, rồi lại cuí tháng mưa vô đối, thế thì ruộng cũng làm rổi, nhứt là lúa sớm.

Vịnh-long.— Mùa rổi song thật trong tháng tư tây, mỗi mẫu chừng 100 giá. Ấy là tại bối gặt lúa bị nước ngập nhiều chỗ hư hao. Góp chung hết được 500 muôn giá dù bán lối 7 muôn.

Còn Sadec thì mùa rổi thật là trúng đó.

Ấy cũng nhờ mưa có chừng năm ngoái.

Mặt ruộng trong hạt một ngày một rặng. Đất dê lồi thoi thì duy còn những đất trong vài lồng thuộc miệt đồng Tháp mười mà bối năm bão lớn (1904) đến nay chủ đất bỏ hoan, vì thường nước ngập; rồi đây thì chủ ấy cũng sửa sang đất lại, vì nhà nước định mức thêm những kinh xé miệt ấy, bầu nước được rông đường chảy khỏi ứ trũng đồng ná. Chừng đó thì Sadec sẽ được thêm một miệt ruộng tốt.

Cúi tháng tư tây thì yên mưa rổi. Được ước 590 muôn giá dù bán 9 muôn giá cho ngoại lín. Còn mùa tới, nhờ mưa hôm tháng tư tây nên mọi việc đã xong, Thẩy lúa lên tốt và trời có chừng đổi thì ai mà chẳng mừng cho mùa tới?

Châu-dốc tuy là bối tháng chạp rổi bị gió mạnh và nắng khan làm lúa trổ chẳng yên mặc dầu chờ cũng còn đặng mùa. Mà rổi hán chẳng đặng giá nên nhiều phú giá còn hời giá cao.

Còn về mùa tới thì chưa chắc. Chờ kỳ nước đó sẽ biết. Nhiều lồng như An-thạnh, An-lạc, nhiều dien chủ muốn làm nội lúa nắng phược mà thoi. Mà chưa quyết định, vì rủi nước đó rút sớm quá thì bại

Long-xuyên mùa rổi lồi thoi. Nhiều ruộng bị thoi là bị mưa lớn trong lúc lúa mới vừa ngâm sra. Góp được 44 muôn giá. Trong mấy tháng trường ai cũng rêu lúa bán chảng đặng nhà giàu bán chúc ít mà chờ giá. Thế vậy mà xin khẩn đất không ngọt.

Còn phẩn năm tới, thi lúa lên tươi tốt có một ít chỗ trót ngập bậu như lồng Định-Thành.

Bước qua bạt Cần-thơ thi thấy ruộng nhiều lâm trên hai mươi muôn mẫu, kỳ rổi góp được gần 1750 muôn giá, trong đó dù bán trên 1000 muôn giá.

Cũng khó bán như tại Long-xuyên. Chờ nhà nước mua nhiều, có lẽ cao giá một chúc.

Về phẩn mùa tới thì mưa cũng vừa khó định trước vì chảng có giếc chi.

Tại bạt Sóc-trăng mùa lúa rổi cũng là vô hại. Còn phẩn mùa tới năm nay mưa trè, mà cũng dù nước, nên nông công yên thành và lúa lên tốt công. Có miệt Bàng long bị sâu phá chúc ít.

Còn Bạc-liêu thì mưa rổi đặng, mà mùa tới nghi nang vì lúa lên coi chảng tốt, bị mưa không chừng rỗi nắng luôn nhiều ngày. Mà năm nay ruộng nhiều hơn năm ngoái ba bốn ngàn mẫu.

Tại Rạch-giai lúe làm lúa lại thiểu tay. Rồi lại khi xong rổi thi lúa lại xuống giá hoài cũng là nên lo. Hôm lồng trước chảng chịu lên trên 2\$00. Mùa rổi được 200 muôn giá; mỗi mẫu chừng 45 giá mà thoi. Phấn nhiều người trong tinh lo trước ao việc đào kinh nhiều cho đẻ việc ruộng nương và bán lúa mà ít thấy nói tới tàu bè đường biển. Mà dày đào kinh thì mất tav làm.

Tại Rạch-giai còn nhiều chỗ chưa khai phá và có lẽ mấy chỗ ấy sẽ còn vây lâu.

(Sau sẽ tiếp theo)

Thinh văn quá tình.

(TÀI CÓ MỘT MÀ DANH ĐÁNG MUỐI)

Thuở xưa có một người giàu có lớn, trong nhà thì tài vật châu lầu cũng nhiều nên không muốn chi cả. Duy muốn sắm một con Thiên-lý-mã (ngựa chạy ngàn dặm) mà thôi. Ngày kia người nhà giàu kêu tên Gia-quyền mà bảo rằng: Nay tôi muốn mua một con ngựa chạy 1 ngày tới ngàn dặm. Vậy xin anh rằng tiêm đặng con ngựa ấy mua cho tôi, thì tôi rất cảm ơn anh và cùng tên Gia-quyền liên dưng dậy mà thưa rằng: Ông mà muốn như vậy, thì tôi cũng bất lòng trung tính tiêm mua cho đặng ngựa ấy. Nếu tôi không ra sức mà tiêm cho đặng, thì Đỗ thực nhất ban nhau. (ăn uống cơm mà không ích,) Ông nhà giàu mừng mà trả lời rằng: Cám ơn. Tên Gia-quyền lánh liêng bạc rỗi từ khứ. Cách hưa nứa tháng, tên Gia-quyền tiêm khắp Đông Tây, mua không đặng Thiên-lý-mã. Xây nghe xóm nọ có con ngựa Thiên-lý chết đã lâu rồi bèn tiêm đến đó hỏi xương mà mua. Khi mua đặng xương con Thiên-lý mã thì mừng rỡ bởi phấn, lật đặt chạy về mà thưa rằng Thiếu gi Thiên-lý. Ông nhà giàu cũng mừng khấp khởi hỏi: Ở đâu? Tên Gia-quyền thưa rằng: Xương nó dày. Ông nhà giàu đổi sắc, nói: Tôi biếu anh mua ngựa Thiên-lý là ngựa sống kia, chớ ai biếu mua xương nó làm chi, tên Gia-quyền qui mà thưa rằng:

Nay ông muốn sắm ngựa Thiên-lý. Vâ chảng ngựa Thiên-lý khó tiêm mà mua đặng; nên phải mua xương nó, đặng cho người nghe mà đón tiếng ông rằng: Rất đỗi là xương con ngựa Thiên-lý còn tiêm mà mua thay huống chi là ngựa Thiên-lý sống. Ông ôi! Tôi chẳng phải là người vì nhơn mưu nhibắt trung đầu (vì người lo mà chảng trung tình.) Đẽ coi Trong 10 ngày nữa thi Thiên-lý-mã tới

trước sân ông chẳng xiết mà mua đó, để tiêm đau mà mua cho mẹ, ông già bắt đá dĩ (cực chẳng dã) rằng: À. Thật quá chưa đầy 10 ngày mà Thiên-lý-mã đam tới 3 lần. Ấy vậy! như tôi tuổi đã trên Tri thiền mạn (tiền 50 tuổi) vì đỡ độc phu thợ nên người kêu là tên lùn nhỏ già đó, tài mọn súc yếu, ngôn ngữ cũn xưa (mở miệng cứt lè, nghĩa, liêm, sỉ hối) mà Bồn quan chẳng tiết 2 chữ Chù-bút mà khinh hứa, thì ví chẳng khác như ông mua xương Thiê-i-lý-mã ấy. Vậy trong vài tuần đây, cũng có người danh nho sáu chục, những trang thông lý đặc thời tài bay súc mạnh, cũng đều muốn tới mà giúp đỡ bút cho Bồn-quan ta đây. Lấy ấy mà suy n. hiệm, thì chất chư vị khán quan, ai cũng ao ước cho Bồn-quan cũn nên đỡ sộ. Mà nhơn tài bình bút, càng ngày càng tốn phát. Lục chán chư tôn vị cùng càng ngày càng muôn xem.

Nguyễn-tất-Đoài.

sai lầm». Bấy nhiêu lời rồi Phật-Bà thăuz vị Tây-phương, đạo bảo quan lại xẹt vào mặt Bồn-tăng nữa, dường như đèn chiếu của Langsa, làn cho Bồn-tăng giật mình thức dậy, thì xân chuỗi Bồ-dề đã rớt khỏi. Nam-mô! Vậy thì vung theo lời Phật dạy, Bán-tăng thuyết giảng hai đều ấy, đầu phải, đầu quay, trên có Phật-tổ chiếu giám, trước có Tinh nữ, thiệu nam thiết niêm. Xin hãy nghe.

Tu là gì? Tu là sửa lại.

Con ngõ nghịch với mẹ cha, coi con vợ, của cải làm trọng hơn, mà đài đứng sanh thành, hoặc bắt làm tội moi như gươong Nghê-Cửu đất Thanh-diên, hoặc khi thị mẹ già như Trác-nguyên xir Trưởng-khè... rồi biết ăn năn thưa lỗi, hỏi tâm lại, phuog đường mẹ cha trọn thảo như Tứ-Lộ, Dinh-Thần, Mao-Nghĩa. Trước chẳng hiểu, sau rồi lại hiểu: ấy là Tu vậy! — Anh em chẳng thuận hoà, nghe lời phụ-nữ mà giứt nghĩa thết xương như Thủ-Khiêm, Thủ-Tịnh, còn chị em đâu như Uông-thị và Trương-thị đố kỵ nhau lại xuôi giục chồng làm đều phi nghĩa hóa ra kẽ dêch thù. Rứa thì tội lỗi lắm. Nếu biết sửa毛病, nhân hòa hảo một nhà như Trương-công-Nghệ, ấy là Tu đó. — Làm quan cậy quyền thế mà hiếp đáp dão den, cao chi thết rán, hối lộ công hành, không chuộng têng ngựa tre đón rước; — giàu mà thất đức bất nhơn, thấy kẽ phường nhơn ngành mặt, gấp người hoạn nạn tro người, hả tiện đến lời an ủi, thương hận lại ló mòi trê nhúng; kẽ mặt miệng gươm lồng, thêm bớt nhiều lời, nói hành thiên hạ, bia xấu của người; gian tà dâm dụt xui mưu làm loạn, dâm heo thuoc chó. Ôi thôi! kẽ phản nhơn biết bao nhiêu là tội lỗi, kẽ sao cho xiết. Bán-tăng nói tất một lời là QUẤY RỒI SỬA LẠI PHẢI DƯỜNG TÁNH TỪ BI THIỆN ĐẠO, ẤY LÀ TU! Hè có tu thì phải có hành, nên tục thường nói Tu hành; ví như bấy lâu hung dữ,

nay sửa tánh lại hiền lành, hễ gặp việc lành thì mau mau làm, vạy mới gọi là tu-hành. — Chớ bỏ tánh dữ mà chẳng lập tánh làm lành, thì sao gọi được tu hành, mẫn toàn vô khuyết. — Ấy! bồn đạo biết trau đổi lương tâm như vậy, đầu không niệm Phật, chớ Phật cũng chứng tri (Phật tại tâm). Còn kẽ đổi thế cũng chúa này, miêu kia, rầm ngựa lè mè vĩ vèo, mò mò Phật Phật, mà lòng chửa những chồng gai; mẹ cha tại nhà không kính trượng, lại kinh trượng ông pháp-sir kia, ông hòa thượng nọ, lo từ bùa cùa hùu, còn mẹ cha không le bô dối, chớ mang lạt trối thay, thật là TRÁI LÈ TRÁI DỨC QUÁ THẾ, rứa thì đầu lạy tam thiền di nữa, Phật cũng chẳng chứng tri. Ấy vậy trong mình muôn vàn tội lỗi mà không cái ác tùng thiện, thì có phải là tu đâu! Hè mở miệng niệm Phật thì lòng phải ở từ bi như Phật vậy, mới gọi rằng tu; hễ có tâm lòng thành, đầu sa bên Trầm luân hành dương cũng vót dặng. Bán-tăng thuật chuyện 18 vị La-Hán cho Tinh nữ thiện nam chiêm nghiệm.

Xưa một ông phú hộ đã giàu của lại thêm giàu đúc, nuôi một con ngựa tốt hơn hết trong xứ; con ngựa ấy quí lâm là vì nó có tánh linh và biết nói như người. Ngày kia nó nói với ông phú-hộ rằng: «ngày mai có 18 tên ăn cướp đến vây nhà giựt cửa, song chủ đừng sợ, tôi có kẽ trừ chúng nó, xia chủ mua 18 con heo con, quay hết và dọi mỗi con mỗi bao với một ché rượu. Cảnh ba chủ ra đón đường mà rước chúng nó vào dùng tiệc, chắc chúng nó nhậm lời và không làm thiệt hại cho chủ». Ông phú-hộ y kẽ thi hành. Bọn ăn cướp vào lấy làm lạ, hỏi chủ nhà sao biết có 18

người mà sắm đủ 18 phán ă? Ông phú-hộ tỏ thiệt trước sau, bọn ăn cướp mới biếu di coi con ngựa cho biết. — Đầu tau, tên đâu đảng hỏi con ngựa rằng:

Sao mi biết chúng ta đèn mà nói cho chủ mi hay? Ngựa trả lời rằng: ta chẳng phải như các ngựa kia đâu.

Kiếp trước ta cũn là người ăn ở ngay thật mà nghèo oàn. Ta mắc nợ của chủ ta bảy giờ đây là A. nban chủ ta hối đó. Ta làm lụng ngày đêm được trả nợ, mà rủi ta chết sớm xuống âm-phủ, Diêm-vương tra bộ biết ta là kẻ ngay thật muốn cho ta bào thai kiếp người như trước, song phải làm ngựa mà trả nợ ấy cho rồi đã. Nên ta mang lốt ngựa được dấp hối ơn chủ và trả nợ năm trên; lại chủ nuối đường ta từ tể, nên ta cảm tình mà tò trước việc tái ương cho người biết.» Nghe vậy 18 tên bợm giựt nhà ròn ốc đây mình, nói tóm rằng: «Ấy mắc nợ trả chưa hết còn phải đầu thai làm ngựa, may là ngay thật còn vạy thấy, huống chi mình thuở nay cướp của giết người, đốt nhà phá xóm, tội lỗi xiết bao; chắc là Diêm-chúa nữa hành hình khổ sở. Nay mình trả qua tặc cãi, sửa tánh hiền lành mà chuộc tội đó khi xong.» Nghị vậy rồi các bợm liêu từ giả phú-ông, không cướp phá chi hết; dẫn nhau về chỗ trú, tên đầu đảng mới nói rằng: «Ó các em, các em cũng biết bấy lâu nay chúng ta làm những điều tang bạo hung ác; nay qua hối dầu lanh ngò, lương tâm bức rứt chẳng yên; theo ý qua thì qua tinh giải nghiệp, cái ác tùng thiện may xở bớt tội chẳng. Như các em dành bụng làm như qua thì dor tay lên.» Lớn nhỏ đều hối hận, quyết lòng rửa tội, mới lấy 1 cái trà ba bò và những gươm dao đỗ khi nghe mà nấu, thay

Huê-thượng giảng kinh

Nam-mô! Nay tinh-nữ, thiện-nam có lòng thành lập cuộc trai dâng này, trước Bán-tăng đều chứng minh, tên Bán-tăng truwong trai khô chí, cầu nguyện cho bồn đạo được phật áo phô chiếu. Hồi hôm đang khi Bán-tăng trì kinh lân chối, bồng mè mảng tâm thần dường như một giật Tứ-bi. Vía Bán-tăng thấy một đạo bảo quang rực rỡ xẹt ngay vào mặt, rồi ánh lòa ra một tòa sen có Phật-Bà giáng ngự. Nam-mô! ấy là Phật Quán-ân giáng thế mà độ chúng sanh đó! Phật-Bà kêu Bán-tăng mà dạy rằng: Ta thấy phẩn nhiêu trong chúng sanh có lòng mờ đao, song chẳng rõ tu là gì; ăn chay mà chi? Vậy người khâ giáng minh cho bồn đạo nghe, kẽo

cái phật trời có độ không. Xùm nhau niêm phật và vái cho đồ ấy tiêu, mới biết phật xà tội. Tới tối bỗn ăn cướp dây, lại dờ vun ra coi thì gươm dao đều cháy ra nước hết. Anh em mừng rỡ mới cạo đầu đi tu, sau thành: thập bắc La-Hán. — Ấy hè có điểm tính thành thi phật độ, chớ đổi dạng bê ngoài, còn trong lòng dù còn khiếu dứ, thì lại càng nặng nề tội lỗi, vì đã đổi người thêm đổi phật.

Vậy xin bôn đạo hãy nhớ chữ tu là, sửa, xấu sửa ra tốt, dưỡng tinh tu tâm mới được ơn từ-bi phò-chiều. Nam mô !!!

Trung-Ngươn.
(Còn tiếp theo)

Thuần nho tiên sanh

Ngày kia tôi thừa dịp đi chơi ghé thăm M. Nguyễn-lát-Đoài, hỏi sự viếng thăm đú lê, ngó ngoài qua phía bên tả có bàn bureau đê một chổng nhựt báo, tôi lại rút nhầm tờ N. T. N. B. số 23 Mardi 18 Septembre 1917, coi nhầm bài Nhựt-Sanh-Chữ-Luận của M. Thúc. Bài luận nói như bê cây, song mà nhiều tiếng nghe không nhã thú; có ý khinh dê người trưởng thượng. Rồi tôi hỏi ông Ng. tiên sanh vì có nào mà M. Thúc dám luận làm vậy? Ông Nguyễn-tiên-sanh cười mà nói rằng: Nguyễn ngày trước tôi cũng coi N. T. N. B. số 17 Mardi 31 Juillet 1917, bài Tài-Bình-Tув-Sắc của M. Thúc nói Vạn-Vương da tinh hào sác. Bởi bấy lâu nghe là người tư-văn, mà luận như vậy, sợ e hư cả dám trong tư-văn này chăng?

Lại thấy trong Nam-trung có bài chở «Nhựt luận tư do» nói như có thấy chở

não sai sót thì luận lại. Lời ấy là chơng ngôn ai dám gọi trộn lanh, sao cho khỏi lầm lỗi.

Nên tôi luận bài Tú-BẮT-CẬP-THIỆT trong tờ báo An-hà, đê ngày Jeudi 23 Août 1917, cũng có một dối câu không vừa ý. Nên M. Thúc là người cao dâm dì luận, không chịu sai, mà trờ có hơi SƯTẾT KÍ CHI NỘ (chứng giận huyết khí) mới tiếp theo đê NHỰT-SANH-CHỮ-LUẬN mà xài tội đó đà! Ông Ng. tiên-sanh và nói và cười. Tôi nghe bấy nhiêu lời tội mồi hỏi? Vậy chớ bài TÁI-BÌNH-TUV-SẮC của M. Thúc và bài TÚ-BẮT-CẬP-THIỆT của ông, hai bài ấy ở đâu, cho tôi coi thử? Ông Ng. tiên-sanh chỉ, một đồng kia kiêm lấy: Tôi mới soạn đú hai bài, coi rồi thì cũng hiểu sơ lược một chút ít, mà cũng không vui nên hỏi ông Ng. tiên sanh rằng: «Ông bấy lâu cũng có tên văn-học, nhiều chở nho-gia biết ông lầm. Nay mà gặp cuộc như rứa! Nő đê làm thính hay sao? » Vẫn ông từ ngày phu bút An-hà đến nay, luận nhiều bài có ích cho em trẻ lầm chớ; có đêu chí tệ ở đâu? Còn như bài TÚ-BẮT-CẬP-THIỆT ông không chịu M. Thúc mấy câu nói đó là phải lầm, dẫu cho người Lục-châu co cũng vừa lòng. Nay M. Thúc không chịu là lầm, mà lại kiểm lời kiêu ngạo xoi xả mà xài ông, vậy ông nő làm thính hay sao? Ông Ng. tiên-sanh và nói và cười mà rằng: Tôi BẮT ĐẮC nő cũng làm ít câu đú gởi trong nhà-in rồi. Chớ Ng. TẤ, Ng. TỬ cũng là một đồng Ng. I. nếu nói M. Thúc quấy, thì tôi phải gì; mà nói tôi bù, thì M. Thúc cũng dà lu đó. Bởi bấy lâu nghe tiếng mà chưa biết mặt, NHỰT-TAI THIỀN CHI NHAI, NHỰT-TAI ĐỊA CHI DỐC, (một người ở mé trời, một người ở gốc đất,) tôi cũng nhiều khi ao ước cho biết

mặt, nên nay sẵn dịp phu bút nay, nên lên tiếng mà chào người đó. Còn nói di đáp lại một dối bài là sở dĩ chào nhau đó, ấy cũng một cách chào hỏi trong đạo vị. Tôi nghe mấy lời ông Ng. tiên-sanh nói, về nǎm chắt lười mà khen thám ông Ng. tiên-sanh thiệt là một ông thuần nho lầm.

Hà-lan-Mỹ

Cần-thơ phong cảnh (Tiếp theo)

Nhơn dân sanh nghiệp trùng trùng.
Nhủ te ăn mặc trú rùng xây xa,
Giǎn cầu thả lưới chắt chà.
Chuyên nghề hạ bạc trê già độ thân,
Ruộng cao gò nồng khó mang.
Xây là hầm gạch lửa tầng ngọn cao,
Chung quanh lấp đất nén hòa.
Đồn bà con nít đêu vào làm công,
Chú lò người khách Quản-dòng.
Hiệu Xuân tháng lợi nhơn đồng châu tri,
Lá bài gạch thúc gia qui.
Âm dương ngôi ống cùng thi gạch vuông,
Phép làm rô rập có khuôn.
Inh ra kê vặng kê muôn chắt dày,
Trong Vầm có xóm chài dày.
Xưa kia vặng hứa chở nay còn noi,
Sông giải bết vịnh tới doi.
Trường gian Phố xá rạch ngồi nòng bô,
Bắc từ Vầm nô kê vò.
Đặng coi cho biết địa đỗ sau xưa,
Hết chợ rồi tới tiệm cura.
Khen cho chú-chết khéo lửa làm ăn,
Tiệm dài hơn một chục cảng.
Cura ra chắt đê muôn ngàn những cây,
Nhà ông Phú-Hiểm gần đây.
Cựu trào quan-Huyện chở nay xây dinh,
Tham Trưởng chưa hăng cơ tình.
Kia cây Huyền-Võ là dinh Tân-an,
Chợ dừa là chợ Tông-Sang.

Đến nay đê lại cho làng giữ-coi,
Xưa kia ông cũng hăng hổi.
Có nuôi con hát quan đài hau ca,
Bên sông là Rạch Cái-gia.
Ngòai Vàn có lập một tòa chùa ông,
Trong ngọn khai thẳng lên đồng.
Có thông lưu trô xuồng lòng Cái-Đoi,
Cái nai khúc dã khôi rôi.
Tôi chùa Thầy Sư trống hối công phu,
Khen cho ông cũng khéo tu.
Vợ con cũng có rẽ dâu cưng nhiều,
Đầu-Sáu rây dâ tới nơi.
Quan lâm Cầu sắc biết đời náo hú,
Trong lòng lạc nghiệp nhơn cư.
Có thông lưu trô năa tư Long-tuyên,
Cái-răng Phú-Thú thị thiền.
Phô lầu nhà ngồi ghe thuyền cũng sung,
Nhà bè neo khắp tứ tung.
Ghe chò bán thuốc cũng đông đầy đầy,
Mậu Thinh Trường án còn đầy.
Qua nǎm ký ty quan rây mới thuyền,
Công lao khai sáng thị thiền.
Có Thầy Cai Tông sai quyền rất thâm,
Biết dàng bợm bài kinh tam.
Bối xâm trộm cướp lánh tẩm nơi xa,
Gương trong chǎng nhuộm buội tà.
Phụng công thủ pháp đặng mà trị dân,
Ngọn nẩy có Sắc Thủ nhơn.
Lập chùa nuôi sái tục tân dâng cơm,
Ông bà thì chảng quay đơm.
Làm ra có cửa gởi hầm Xi-Ma,
Hết thời nên phải theo ta.
Quan cho thôn hiệu đặt là Nhur-lăng,

(Sau sẽ tiếp theo)

Dịch bài văn tế Ngạt ngư

Sự tích con sấu. Khi trước ở bến Tàu.
Đến đời nhà Tống ông Hàng-Dù là m quan Thú-sử trấn nhậm tại tỉnh Triệu-châu. Xứ ấy thì sấu nhiều hay ăn người và vật, ông Hàng-Dù thấy vậy chằng an lòng, nên mới dùng 1 con đê và 1 con

heo quần dưới chò sáu ở ấy, cho nó ăn mà đọc nghĩa bài văn tè như vầy: Thuở xưa vua Võ-vương có trong thiên hạ, dốt ruồng chảm, núi; chài, lười, xom chia: mà trừ loài rắn, sấu, cọp, béo, đuổi ra ngoài bờ biển, kéo dẽ ở lòn mà hại dân. Đến đời sau nhiều vua không có đức nên không cai trị cho rộng lớn. Bởi vậy sông Giang sông Hớn là gân, mà còn bô cho Ngô, Sở, Việt, ba nước ấy. Huống chi là tinh Triệu-châu này cách chốn Kinh-sư muôn dặm xa lâm. Nếu Ngát-ngur nhở bô hoan đó mà sanh trứng mèo con chán bên ở nơi ấy là phai lâm. Nay vì Thiên-tử ta nỗi nhà Đường, có đức Thành-thánh-Tứ Võ. Từ ngoài bờ biển, trong sáu hiệp đều có thấy. Huống tinh Triệu-châu này là chò gáu gùi, nên vua sai ta ra trị, thâu thuế vụ, lấy dù cúng phụng trời đất, chốn Tòn-miếu, và trăm vị thần. Nay Ngát-ngur chẳng nên cùng với tao là quan Thú-sứ này ở lòn nơi đây.

Nghĩ như tao vung mang của vì Thiên tử ra trị dân này, mà Ngát-ngur sao dám tron mắt dưới khe dù, ý là chò hiêm bén, mà cứ ăn dân hại vật, dặng cho mập lớn sanh sẵn cho nhiều; lại muôn dành làm lớn với tao nữa. Tao tuy là người yêu nhát mặc dầu, dầu khứng cui dầu e sợ mà chịu hổ với kẽ dân lại, dặng lây lết sống dây hay sao. Vậy tao vung mang vì Thiên-tử mà làm quan Lại nơi đây, vốn cái thè chẳng phải cùng Ngát-ngur mà sánh ví. Vậy Ngát-ngur có biết thì phải nghe tao dặn: từ tinh Triệu-châu này qua hướng Nam có cái biển lớn, cá Kinh cá Bằng là vật lớn, tôm tép là vật nhỏ, Ngát-ngur về dò mà ăn mà nuôi sống. Như Ngát-ngur di ước sớm mai thì chiếu tối đến biển ấy. Nay tao ước với Ngát-ngur trong bảy ngày phải đam loài hói tanh cho hết đời qua phía Nam, dặng tránh mạng quan Lại của vì Thiên-tử là tao đây.

Nếu Ngát-ngur chẳng khứng chịu đời cho hết loài hói tanh ấy, thiệt là Ngát-ngur kiêu ngạo khi dê quan Lại của vì Thiên-tử chẳng chịu xa lánh, thì chẳng khác chi loài ngu tối chẳng linh, quyết ở mà hại dân vật. Vậy tao phải chọn những người nghè trong làng, sám cung cưng, tên độc, lấy trừ loài bảy, giết hết mới thôi; dưng hối nghè?

Tứ ông Hoàng-Dù đọc bài văn này thì sáu đời hết qua biển Việt-Nam fa đây. Nên nay bên Tàu không có sáu mà xú minh có, là sở dĩ vây vây...

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI.

Hì tín

TÀY NAM PHỐI MỆP, (Un mariage franco-annamite)

Bản quán mứn 3 ông quan hai Nguyễn-văn-Xuân đương tung chinh tại Đại-Páp. Nay gặp lúc bông đào thớ thớ, nên cưới cô Suzette Scognamiglio, ở tại kinh đô Paris, vẹn dù công, dung, dặng tài nội trợ. Ông quan hai tiểu tướng quân này là con trai ông huyện Nguyễn-văn-Của chủ nhau Nam trung báo quán Saigon.

Bản quán A. II. cả mừng cầu chúc cho hai bên keo sơn gáu chặt, hết lòng mà ao ước như vầy:

Sau rồi Lão chī trình tường, hai họ Tây Nam tình hảo hiệp.

Trước nữa Phụng mao tể mỹ, ngàn năm Âu Á nghĩa lương duyên.

An Hà.
Đỗn bà.

TISANE
Marquis de Bergey
DENIS FRÈRES, seuls agents.

CHỦ CÂN DÙNG

Văn diễu viết bô bặt. Lư mộ viết ý lư Nghĩa thiệt — Qua diễu nói rằng: chữ bô bặt, cất nhà trên má (nhà mồ) nói rằng: chữ ý lư.

GIẢI LÝ:

Câu thứ nhứt — Phàm dùng: diễu là diễu người sống. Khóc là khóc người chết. Như mình biết người sống là bạn tác với mình, và lại biết người chết đáng có bác mình nên diễu mà lại khóc.

Còn như biết người chết mà chẳng biết người sống, thì khóc mà chẳng diễu.

Như người chú bái minh, thì mình phải bái mà đáp đó. Còn như mình chẳng biết người chết thì diễu mà chẳng khóc. Hoặc lớn, hay là thấp hèn, cũng là tuỗi nhỏ mà làm việc lang, mà mình cũng khóc ấy là tình vây. Chớ mà lạy thì chẳng phải lễ. Song mà trong việc chết có ba đều chẳng nên di diễu. 1° Chết nơi người rạch. 2° Chết nơi chung dưới vách tường, đứng mà bị sập đè. 3° Chết về sự không cớ, thất cớ, uống độc vẫn vẫn... Ba đều chết ấy, chẳng nên di diễu bô men mà cừu.

Câu thứ nhì. — Trong lễ nói phàm người cất nhà mồ, nghĩa là: thương ngại thân ở ngoài đồng nội, nên chẳng nỡ phải cất cái nhà nơi mồ, vì cái lương tâm thương cha mẹ thâm thiết mà làm vây.

Nguyễn-Tất-Đoài
(Sau sẽ tiếp theo)

TUÔNG
LÂM-SANH, XUÂN-NƯỚNG
Huỳnh-văn-Ngà (Travinh) Soạn

I

VAI TUÔNG:

1° LÂM-SANH.— 2° HÈ-DÔNG.— 3° LÂM-MÃU
4° XUÂN-NƯỚNG.— 5° XUÂN-NGHI.—
6° XUÂN-MÃU.— 7° GIÁ-DINH.

ĐỀ NHỰT HỘI

Bào, Lý chiếm phung minh, gai ngẫu phiền thành cù ác ngẫu; bón nhơn sanh từrác giác, lương duyên oán tac đại cùu duyên.

GIAO-DẦU. — Lâm-Tri dây lương tê, Biển thi lâm minh vương, uơi uơi đều vật phu dân khương, chòu chồn thay hà thanh hải yêu. Thừa phu ấm ứ tư lai viên, ngò lánh Lâm biếu tự Xuân-Savanh Mười năm nỗi cùa Không sân Trinh, ba mối dồi rìng uhu biển thánh

HỊU VIỆT. — Nhữ tôi, nhữnց mảng vui niềm Không Mạnh, khiếu quên dẹp Iphận Châu-Trần. Từ tôi kết bạn cùng biếu the tôi từ ấy chí nhữnց nay, đêm nǎm canh khôn khò lộ tiếng ái ẩn, còn ngày sáu khắc khó phân trán lời sâu cặng. Bởi vậy cho nên thiên hạ người ta ngôu duat trường phai cho me tôi thời thời cư lâm khắc bạc, chớ có phai ở mồ. Chẳng qua là: một số nỗi bút nghiên xao lảng, hai lo vì đèn sách phui pha. Nhà binh từ cách bóng thung ha, cửa tướong bời nhờ hơi huyền tám. Phu thân ôi! Thơ phong mộc dọc thời hữu cảm, còn vịnh lục nga nê ấm tới tăng bì. Đurom dồi hàng ngọc luy dâm dề, koài muôn hộc chau roi lai láng

Thời, tánh nhơa người có nói rằng: thủy chí thiên lưu vạn phái tung nguyên chí đạt, eon mộc chí thiêu chí vạn diệp ứ bón sờ sanh. Hè-dông, chừ cậu buôu dữ lâm con! Vậy thời đê cho cậu, kíp trờ vào thân quá trưởng loan, rồi cậu cùng cháu ngô dặng nhàn du đường nhau, con hè!

(Còn nữa)

CHÒ SÓT VÀ SÀI SỬA LẠI

Ký nhật trình số 35 ngày 27 septembre 1917, trong bài “quốc-dân-phủ-thuật” phải đọc lại như sau đây :

1. Trương thử ba, nơi hàng 22: về việc bả quẳng ấy thi nhà-nước trả lời rằng: hoặc vì lợi to như cuộc, vân vân.

2. Trương thử tư, nơi hàng 17 và 18: chỉ dù ngày 2 và 17 mars 1917 cho phép v. v.

3. Nơi hàng 25: nhứt là phe Tinh đắng dǎn không phục vân vân.

Cuộc làm phước

(Fêtes en l'honneur des morts)

Theo tục lệ người Annam ta từ xưa đến nay lung theo Đạo-Phật chẳng hề dời đổi trong cuộc cúng quây bao giờ; song theo lúc kiêm thời này mờ mang chút ít, nên ít rộn ràng, theo như buổi xưa kia.

Bởi vậy trong một năm có tam ngươn, Thượng ngươn, Trung ngươn, hạ ngươn (Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy, Rằm tháng mười) Trong ba ngày rằm này thì các Am-tự, cùng kè tu hành lo cúng tế các đấng Âm-nhơn rất trọng hậu, song có cái rằm tháng bảy này (gọi là trung ngươn) lớn hơn hết, cho nên các chùa miếu bấy cuộc làm chay, thí rè cúng tế thập lại có hồn siêu thăng tinh độ (Ấy là theo phong tục người nhà ta noi dẫu từ xưa đến nay rằng: Trong tuần tháng bảy này nơi Địa-Phủ các cửa ngục đều mở rộng cho kè tu nhơn ở chốn dạ dài vò ra thông thả. Nên các chùa miếu cùng kè làm lành dua nhau tế lễ Âm-nhơn trong rằm này được hưởng đại phước đức. Ấy là đều nở ó, tùy theo phong tục đạo Phật nước Nam từ xưa nay chờ nào ai dám đoán chát là đều có bằng cứ, lại chúng ta là kè phàm xác thịt, nào được thấy rõ các việc thiện liêng, và lại cũng chẳng có ai mà thăng được Thiên đàng hay là có sa địa-phủ, rồi trở về Dương-gian mà thuật lại).

Vậy trong tuần tháng bảy này tại Châu thành Cân-thơ, có hai cái chùa lập cuộc làm chay bố thí:

1. Chùa bà «Thiên Hậu thánh Mẫu» hiệu là Bảo-an-tự của một Hội Nữ nhơn lập ra từ bao lâu nay trong bến Phố. Nên ngày 23, 24, 25, 26 tháng bảy này, nơi chùa bà ấy chưng dọn rất xinh đẹp, nghi tiết hàng hối, bông hoa rực rỡ, đèn khí thấp chóp lửa từ phía, thấy chùa nhạt lè làm đàng dù thíc lè, đồ chay, món mặn ê hè, nào là nam thanh nữ tú, già, trẻ, bé, lớn đèn xem chật rạp.

Lại có rước một vị Hòa-Thượng Thái-Ba & Cái-tàu-hạ, đến dự đám, chứng miêng, đăng nob phước đức.

Ra giáng nhâm ngày 26 tháng bảy Annam, từ 4 giờ chiều, cho đèn 8 giờ tối, thiền hạ đến xem chung đám không lợt. Thầy chùa dǎng đàng dọn Tam-Thế coi rất nghiêm trang. Ngó thẳng lên giáng thầy nhiều cái bụng, rất khéo léo đồ đèn ngũ sắc. Đúng 10 giờ hết kinh xô giáng lè tắt.

Còn bên chùa Âm-nhơn Hiệu là Bửu-an tự cùng chưng dọn bằng bồi, nghi tiết rành rẽ. Đến khí thấp từ giáng. Thiền hạ đua nhau đến xem đông nức. Thầy chùa nhạt lè cùng rập ràng, lộng lạc. Khởi sự vào đám từ ngày 25 tháng bảy Annam qua cho đèn ngày 28 Annam mới ra giáng lè tắt. Bàn hội rất có lòng nhứt hô bá ứng, người người đều đua nhau đến làm công quả.

Bàn Hội đua nhau bày nhiều cái bụng rất to, khéo léo vò cùng, đồ đèn rực rỡ.

Lời rót chúc cho bàn Hội Bảo An-tự và Bửu An-tự miêng viên dời đời.

LÊ-QUANG-KIẾT tự Phùng Xuân.

Nhứt dạ sanh nhị kê

Buổi xưa tại lnh Lạng-sơn (Bắc-kỳ),
Có Vương-túc-Trí làm quan trung thần
Phu nhơn là Tống-ni-Nhàn,
So bê tài mạo hông quáo vò song.

Hình dung tốt tỳ liền Bồng,
Tuổi vừa ba bảy má hông xuân sanh.
Trong chậu ngoài quận nghe danh,
Răng người quoc sác khuynh thành
ai đương.

Có chàng công tử Ngũ-Thường,
Lam le muôn thấy chàng chường
dường bao.

Thâm toau trọn tính mưu cao,
Bằng trong ngàn kế, kế nào cho hơn.
Ta tua giả dạng bẩn nhơn,
Tới làm bộ hạ tay chon chong nàng.
Có gian thời phải có ngoan,
Tùy cơ ứng biến mọi đàng mới hay.
Ngày kia Trí muôn làm chay,

Thiếu người coi sóc trong ngoài cho xong.

Sai quân tiêm kiếm vô đồng,
Hè ai thông thạo sẽ dùng việc ni.
Ngũ-Thường ra mạc kỵ thi,
Trí xem phải dứa xiết chí vui lòng.
Hữu tình Thường ráng giúp công,
Sự mồ một mày cũng không bỗng hờ.
Gian bùng ai dè chi cơ,
Có chưa ráng biết người ngòi đặng sao.
Cho nên ở chảng bao lâu,
Mà Thường được chữ thương âu rất nhiều.

Sớm mai echo tới ban chiều,
Công kia chuyện nọ các đều thấy xong.
Nói nồng khuôn phép vô cùng;
Trinh thura dãm da phục tung lè nghi.
Giả trò nhò nhà như mì,
Khiển nén Túc-Trí vây thì rất tin.
Càng lâu càng lai thăm tình,
Cho làm ngắt là dè gia đình vầy vui.
Từ đây Thường đặc kể rõi,
Còn lo một nỗi miêng mới vể tay.

Bửa kia Trí muôn giải khuây,
Lên non sảng bắn cáo cây mà chơi.
Bèn kêu Thường dặn mấy lời:
Ta đi tới tối mới thời hỏi qui.
Ở nhà các việc chi chi,
Gia đình sai khiến phú thi đệ thân.
Đoạn này nói Tống-ni-Nhàn,
Từ khi Thường đến tam thần đã thương.
Thương vì diện mạo của Thường,
Oai phuông lâm lâm đường xinh trai.
Thương vì siêng sang ai tây,
Làm ăn thấy thấy trong ngoài yên van.
Nay chống dạo kiễn du sơn,
Chị ta nhơn dịp cho dồn hoà nhau.

Huỳnh-văn-Ngà (Trà-viob)
(còn nữa)

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	4 f 00
Hàng Đông-Dương	4 05
" Hồng-kông	3 90
" Chartered	3 90

Giá lúa

lô lì tạ 68 kilos chờ đến nhà máy Chợ	
lớn trả bao lại).	
Thứ năm ngày 28 Août 1\$90 tới 1\$95	
Thứ sáu — 29 — 1 85 — 1 90	
Thứ bảy — 30 — id.	
Chúa nhật — 1 Octobre 1 75 — 1 80	
Thứ hai — 2 — 1 70 — 1 75	
Thứ ba — 3 — id.	
Thứ tư — 4 — id.	

BỊ SÉT ĐÁNH. — Làng Mỹ-Thuận. Ngày 22 Septembre lúc 4 giờ chiều có tên Nguyễn-văn-Mót, 20 tuổi, cởi bò di trực ngoài đồng, thình linh bị trời sét đánh nhầm, vê người ta và con bò đều chết. Làng khán nghiệm từ thi tên Mót thì thấy gãy cổ, và nám phía sau cổ, còn cái nón lá đội trên đầu đều lủng cù.

ĂN TRỘM LỢN. — Làng Nhơn-ái Ngày 25 Septembre, lúc 1 giờ khuya ăn trộm vò nhà tên Phan-văn-Hiệu, mà vát một con heo bò trong bao bối tời, rồi bỏ dưới xuống mà tâu. Kế tài chủ hay được rượt và theo ăn trộm tung nourse phải bỏ xuống và heo lại mà trốn mất.

ĂN TRỘM MUỐN HÀ SÁT TÀI GIA. — Làng Mỹ-Khánh. Bém 17 Septembre lúc 1 giờ khuya. Quản tri là Võ-văn-Miob, bị ăn trộm đào hầm vào nhà lấy đồ. Ruồi tài gia hay được tri hô lên thì có tên Lê-văn-Mười theo mà ná tróc ăn trộm, bị nó chém trên đầu một giao, và nó chém luôn 5 giao nữa trúng cả mình tên Mười trọng bệnh. Song có bàn cậu Ứng tiệp, nên bắt tên bợm là Nguyễn-văn-Tảo.

Đáng kiếp quáo hung đố. Đổ chạy đầu cho khôi.

ĐỒ CHẠY ĐẦU CHỐ KHỎI. — Cách chung nữa tháng nay tên X... có sang đạt của tên Bắc-kỳ báo hàng bắc tại Saigon số bạc là 500\$00, rồi tầu thoát xuống Cân-thơ mà ugụ tại nhà ngù

Confortable; tường dà được yên thân rồi
đè đầu qua ngày 4 Octobre lúc 5 giờ chiều
lúc tàu Mỹ-tho qua, tên Bắc-kỳ ấy cũng
có dịp xuống Cầu-thơ bán hàng, vừa vát
gói đồ lên nhà ngủ Confortable thì trinh
lính gặp tên X... Tên X... bay bổn mất
via vụt chạy đại ra ngoài đường gấp xe
kéo nhảy đại lèo xe kéo mà thoát thân
Tên Bắc-kỳ liền liều gói hàng xuống đất
rồi rượt theo tên X... mà la lên, nhờ có
lính Toán thành tiếp bắt được tên X...
đem vào Ông Cò thi xét trong mình tên
X..., còn lại 450,\$00 Vậy mới rõ nó sài
hết 50\$00!

Đó là gian chạy Trời cho khôi nǎng.

• • •
tên Chèc. Kể lính tuân thành lại bắt thì
chúng nó tăng lắc cù.

BA NÀI ÔI ! — Làng Nhơn-nghĩa. Ngày
28 Septembre lúc 3 giờ chiều có đứa con
gái tên là Võ-thị-Học nèa 12 tuổi, cởi quần
áo lội nyan qua một cái rạch, mượn kim
chỉ vẽ may quần áo; khi lội gần đến chỗ
vắng gặp con đê xóm là Nguyễn v. Tùng,
37 tuổi, thấy vậy động tình ác, mới xuống
đỗ nó lại nơi bụi vắng có bóng cây mà
hãm dâm nó; khi đó thị-Học la lên. Tên
Tùng bụm miệng nó, và hãm nếu la lên
thì giết chết, rồi cho nó một cát bạc biếu
về nhà đừng học lại. Cũng trong lúc ấy
có tên Thành vira đi đến thì nghe có tiếng
lá trong bụi, bước vào gặp bối tên Tùng
sao giám cả gan cưỡng dâm thị-Học ?
Tên Tùng mới kiểm cớ chĩa mình rằng:
Nó làm rớt mất một đồng bạc, nên nó
mướn thị-Học một cát bạc mò mà kiêm
giùm. Khi thị-Học về đến nhà thì phát
biết nóng lạnh và đi không được nứa
cứ khóc hoài. Chị thị-Học là Võ v. Tân
kéo Chùa, bèn sanh ngài hối, thị-Học liền
thoát lại dù tiết dầu đuối. Tên Tân mới
đèn thưa cùng Thầy Ban-biên Định-bảo
xét bắt mà giải nỗi vụ đến Tòa.

Tờ cho lịnh trên thường con trai già
này ít nám cho xứng đáng, cho hết thói
ba nài ô dâm ác dữ !!! Ô ba nài ôi là
ba nài !!!

Cantho.— Imp. de l'Ouest.

