

NĂM THÚ NHỰT. SỐ 34

MỎI SỐ 0\$10

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1917

*71° 34'-44° 58' S 0° 10' E* a hante les N°  
*LE COURRIER DE L'OUEST* N° 47  
(Edition en Quốc-Ngữ) nq N° 35

# AN HÀ NHỰT BAO

安 河 告 日 乘

## DỊNH GIÁ BÁN TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

Chữ Quốc-ngữ  
(édition en Quốc-ngữ)

Trọn năm.....	4 \$ 00
Sáu tháng.....	2 50
Chữ langsa (édition en français)	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	6 \$ 00
Sáu tháng.....	3 50

## MỎI TUẦN

in ra ngày thứ năm

Chữ nhơn:

VỎ-VĂN-THƠM,

CÔNG TY

QUẢN-LÝ:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chữ bút:

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI

## PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báu xin do Bồn quán mà thương-nghi.

Đè chò gởi thư và mandat:

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
QUẢN-LÝ  
Boulevard-Saintenoy  
CANTHO

Mùa nhứt trình kề từ đầu và  
giữa tháng và phải trả tiền  
trước,

Bán lẻ mồi số 0\$10

## MỤC LỤC

- 1.— Cáo bạch.
- 2.— Quắc dân phú thuật.
- 3.— Cỏ kiêm nhơn chữ luận.
- 4.— Tự do.
- 5.— Phải cần kiêm ngày giờ.
- 6.— Hà chánh mang ư hổ.
- 7.— Cây cao su.
- 8.— Củ cải làm đường
- 9.— Tranh đua sao bằng nhẫn nhịn.

- 10.— Ai lín.
- 11.— Quan toàn-Quyền viến tinh Trà vịnh.
- 12.— Quan toàn-Quyền viến trường.
- 13.— Bài tràn tuyết của quan đốc-học.
- 14.— Bài tràn tuyết của học-trò.
- 15.— Xem trăng than phận.
- 16.— Tiếng tục nhiều khi dùng sai.
- 17.— Tiểu đàm (con thủ hiếu, pour rire và  
thầy pháp nói cợn khùng).
- 18.— Thời sự.

## Cáo bạch

Bồn quán kinh cùng chư vị khán quan hay: Kể từ ngày nay AN HÀ NHỰT BÁO sẽ in riêng ra hai bồn:

Một bồn chữ Langsa, một bồn chữ quốc-ngữ.

Bồn chữ Langsa cũng dè y theo cũ; còn bồn quốc-ngữ sửa lại nhỏ, theo kiểu các báo chương Saigon, cho dẽ cầm và gọn gàng cho chư vị khán nhọc công.

Giá bán báo sụt rẻ hơn khi trước, xin coi trương đầu thi hiếu.

Chư tôn cũng đã hiểu rõ lúc này nhơn vì cuộc chiến tranh bên Âu-châu nên giấy dùng in báo càng ngày càng mất. Nhưng vậy Bồn quán không tham lợi, đã thêm giấy mà lại sụt giá, cầu một điều là làm cho dẹp lòng chư khán quan là trước.

AN HÀ NHỰT BÁO

## Économie politique Quốc dân phú thuật

Luận về cuộc sảnh tài  
nhơn công  
(Tiếp theo)

Về việc điều hòa các công nghệ.— Đã biết rằng: Con người nhờ có năm cái công nghệ nói trước đó, mới sảnh tài sản ấy là huyết mạch của dân.

Bởi vậy phán làm quan tri dào mỗn cho nước mạnh, dân giàu, thì trước hết, phải điều dưỡng huyết mạch ấy, mỗn cho huyết mạch ấy sung túc, thì phải khuyễn lợn dân, hoặc dùng hình phạt mà buộc dân chuyên lo các công nghệ cho dân tấn phát, cho cần phân cho điều hòa với nhau, giữ định dừng cho cái công nghệ nào suy sụp, mà liêng luy tới mấy cái công nghệ kia.

Nói tắc mà nghe; trong nước có năm cái công nghệ chẳng khác nào trong mình ta có ngũ tạng, ngũ quang. Ông quan tri nước thì cũng như cái đầu trong thân thể ta. Nhìr vậy, hễ cái công nghệ nào suy vi, thì phận ông quang phải lo phượng cho nó tấn phát lại; cũng như trong mình ta, tạng nào, quang nào xẩy bị đau, thì cái đầu phải lo cứu cấp. Nếu không phượng chuyên trị, thì trong nước, là ông quan trong thân ta là cái đầu, cũng chẳng còn, huống hổ là bá công chư nghệ cũng là ngũ tạng, ngũ quang.

Nói đâu cho xa, gương ấy lại nhân tiêng.

Từ ngày nhà nước khai việc chiến tranh, thì tàu bè khiêm khuyết, số còn lại không đủ mà vận tải hàng hóa của xứ ta ra, hàng hóa của ngoại quốc vào; cho nên hàng hóa ngoại quốc càng ngày càng mất, còn hàng hóa xứ ta (như là lúa gạo, dứa, bắp, tiêu vân vân, càng ngày càng rẽ, làm cho dân tộc ta có mỗi đố khố.

Nên nhìr cuộc vận tải không lại, thì trong ít năm nữa, dien địa xír ta, phần nhiều trở lại oan vu; vì cây cấy ra lúa mà bán chẳng dặng, thì có ai chịu nhọc công vò iech. Chứng ấy, bá công chư nghệ phải theo một lè mà điều tàng, còn con người ác dùng chon tần bộ.

Bởi thấy sự đại hại cho chúng ta như vậy, nên nhà nước mới khuyến dân hàng hiệp đồng tàu dặng mà bỏ khuyễn cái công nghệ vận tải, đều ấy là đều cần nhất của chúng ta trong lúc này. Vậy thì khuyễn bạn đồng bang chẳng nên chẳng trường.

Phương thè trợ các công nghệ tấn hóa đều với nhau.

Có nhiều phương chước làm cho cái công nghệ tấn hóa và bền bỉ. Phương ấy là: 1° Phải định phân tư-bôn và

nhơn-tông cho đều trong mấy cái công nghệ dặng cho mỗi cái có sức sanh tài cho dù dùng.

Ví dụ: có hai cái công nghệ, một cái giàu vốn và có dòng người làm công. Nhìr hai cái công nghệ ấy giống nhau, nghĩa là làm ra một thứ vật dụng, thì chẳng nói làm chi, vì là sự cạnh tranh lè thường, ai mạnh thì còn, ai yếu thì mất. Còn nhìr hai cái công nghệ ấy khác nhau, thí nhìr một cái chuyên lo mò mò kim thạch (khai khoan công nghệ) còn một cái lo việc nấu kim thạch ấy mà làm ra vật dụng (hóa vật công nghệ) thì cái nào giàu hơn phải cứu giúp cái nghèo, sang sót tư-bôn và nhơn tông cho cái nghèo, hoặc là nhà nước phải giúp薪水, bằng chẳng vậy, cái nghèo ngã, thì cái giàu cũng đứng vững được.

2° Mỗi cái công nghệ phải chống mác mà dùng cho kịp thời những máy móc mới người ta bày ra dặng sanh tài cho lẹ và cho nhiều.

Ví dụ: Xưa nay mình dùng ghe mà đưa đò, thình linh người ta bày ra tàu lửa thì mình phải làm làm sao, nếu một mình không đủ薪水, thì phải hàng hiệp nhiều người mà sắm cho được tàu ấy, cho khỏi giá-nghệ mình.

Cũng một lè ấy, mình đương dùng một cái máy, đặt mỗi ngày 10 cây vải bông đầu người ta bày ra máy khác đặt được một trăm cây vải một ngày. Nếu mình không thương bá mà sắm cho được máy ấy, thì vải của mình làm ra ác bán không lại vải của người ta.

3° Người lập công nghệ phải hàng ngày do cho biết sự tra, sự muỗn, sự cần dùng của người ta mà độ lượng cuộc sảnh tài của mình.

(Phương này đã có các nghĩa trong mấy bài trước.)

(Sau sẽ tiếp theo.)  
NGUYỄN-VĂN-CƯ.

## Còn kim nhơn chử luận

(L'instruction, facteur de la civilisation)

Vã ôi! Bởi Thương-cô Neç-vé tánh rất thuần hòa, lòng hay chất phát, chưa có bảy chẽ nỗi lợi cho người mà làm cái phượng nuôi sống. Vua thì cứ bô, bu, bắc, (bu, y, ôi, a.) mà tri nước. Dân thì cứ hầm, bô, cõ, phúc, (ngâm cơm vỗ bụng) lấy vui lòng, ấy là mối nhẫn hạ của đời Thương-cô đó. Bởi ấy tuy thi người ngời nhiêu có bón tánh (tánh lành), song mà rất què mửa dốt nát lám, mỗi khi ghi biên sự chí chí cho nhó, thì chuyền lấy gút dày làm dấu dù biếu mà thôi. Bởi trên cứ điểm nhiên, nên dưới không vận động. (THƯƠNG BẮT HÀNH, HẠ BẮT HIỆU) Từ Hạ, Thương, Châu, đền Hồn, Đường, Tống, nhau nay, nhau chử lão bảy mối người mới có. Ông thì thết tường, tự, khai học hiếu, (lập nhà trường dạy học,) ông thì KHOA, KHÓA, NÔNG, TANG, (dạy nghề làm ruộng để tẩm,) ông thì NUNG CANH, GIÁ, SÁT, (dạy cây cấy gieo sả,) ông thì TRỊ BỎ, NGƯ, (dạy làm đồ gốm dán lưỡi cá.) Từ ấy về sau mới có sỉ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, thì cái nỗi của người là việc học hành, cây cấy, nghề khéo buôn bán, lán mới đều đủ, Song mà nết một điều là noi dấu xưa, không biết tranh cạnh, không biết so sánh, tánh còn hẹp hòi, lòng không rộng lớn, cứ theo cùi: VĨ KÝ, TRỊ BẮT TRẠI TẠI NHƯƠN, (Vì mình mà thôi, không cần lo ai biết.) Bởi vậy cho nên nỗi của người là lợi. Lợi là gì? Là SỈ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, đó, mà cứ bộc nết BẮT CỘNG, (ai thì lo lợi nấy, không chịu chung hùng với ai cả.) Vẫn lại: NHƯƠN SANH TỰ HIỀN DỊA GIANG, MẶT BẮT UỐN NGHỆ DÌ TÙY THÂN, (phảm người sanh trong hoàn cảnh này, ai cũng có cái nghề để mà tùy thân.) Song mà đầu hết thì phải lo nghề học là đệ nhất. Xin coi đây: Như việc cha con, vua tài, chồng vợ, ai cũng đều biết cả,

nhung có học thì biết sở dĩ quản, sở dĩ thán, sở dĩ phu, sở dĩ tú, sở dĩ phu, sở dĩ phu, ấy là bốn phần mỗi người đó. Nê<sup>nh</sup> học chí bao, kỵ lợi<sup>nh</sup> át tai, (hưng đạo họ, thừa lợi rộng thay,) vì có học mới anh tâm, minh làm mới kiến thức, kiến thức mới trí hóa, trí hóa vô cùng rõ, thì đường văn minh là như đại thương mai, cao nồng, công xảo và vân... không qua dâu mà chẳng rõ biệt. Ôi! Rõ biết dặng rồi, thì tất thiền hả chí lợi bình tu<sup>nh</sup> ngô tu<sup>nh</sup> nũ, (hi càng lợi trong hoàng cầu này ở trong bàn tay ta vậy.)

Còn như sách nói: Học chí dã sở bù hành chí bá, (học đó cho biết, làm đó cho dặng.) Bởi xưa nay nhiều ông họ mà không chịu làm, ấy là tại sao đó? Vì đường hoang-dó (đường làm quan) là một đường gán gùi dễ bước, nên người nhơn tài ai cũng muốn dùng dủ khoan thai mà đi đường ấy cá, chứ như sảng có nhơn tài rồi mà dời qua đường thương mai, kỵ xảo, cao nồng, nào có khó, ti như gốc dã bén chật rồi thì có lò chi nhánh là không xinh tốt. Hoang chí dời này là dời cách vật tri tri. Trên là Đại-pháp ta lấy nhơn đức tấm gội cho nhơn dân, và mờ mang bão mồi của người là Sí, Nông, Công, Thương mà dâc chỉ cho người, hồn ấy là: Nhơn chí chí Đại Doan, (chưng mồi lợi lớn của người làm lâm.)

Mà dời lại thêm bạn đồng chưởng ta nhơn tài đồng thanh, vây cũng nhiều ông văn-minh rõ thấy mồi của người, nên nồng này không yên mà tranh cạnh so sánh với dì quốc, ấy là thương hàn hả mèo, trên lâm dưới bát chưởng.) Nhờ ơn trên mờ mang dâc chỉ, nên dời mới hay vào đồng đó. Số văn-minh dời này, thì hồn xưa muôn xấp, nên lấy xưa nay mà luận, thì rõ thấy mỗi người từ nay về sau càng ngày càng tân phát.

Nguyễn-Tết-Đoài  
(Sau sẽ tiếp theo)

## Tự do

Trong các bức thể nhơn, quan dân, già trẻ, nghèo giàu, sang tiện... đều có cái tự do: dồi ăn khác uống, vui cười buồn khóc, khỏe làm mệt nghỉ... tự ý, không ai ngăn cấm; nhưng mà quyền tự do ấy có chừng dời theo việc người cùi thố: nếu thông thả làm thì sanh đều cung phạm với dâu doan xã hội, còn bỏ buộc lung lại sanh đều khở khắt cho hồn thân. Như xưa An-nam phải Tàu chiêm trị, bắt dân sùng đạo Phật, dồi phong tục nhà Nam, cấm nhuộm rồng, cấm ăn trầu, cao cài cho tới cách ăn mặc: dòn ba con gái phải bỏ y phục xứ mình mà bận áo vân rồng tai... — Còn từ khi Đại-pháp bảo hộ Tam-kỳ nhăng nay, thì quyền tự do của chúng ta mờ mang hơn xưa là thế nào? Có kẻ được phước này lại muốn hưởng cho cùng tận. Phải chi ở một mình một động, muôn lâm chi thì làm, ngủ nura đêm la bét cũng không ai phiêu, vát lửa đốt nhà chơi cũng không ai nói. Cái này ở có xóm, có làng, e việc mình làm mà liên lụy dòn người ta, còn việc người làm cũng có khi liên lụy dòn mình vây. Chớ nói rằng: «Tôi cờ bạc tiền tôi chớ tiền ai sao phỏng bắt!» là vì khói bay phải deo nhà, mực văng nên lấm giấy, một trái xoài thui cũng đủ làm cho cả thùng phai hư. than ôi! lâm tự do quá bực, mà phải vương hình phạt, xít-mít bụng người, làm cho mất thuần phong mị tục té ra quyền tự do là đều quý báu cha sanh linh, trở nên một đều bĩ lận. Tré gặp già không kính, dào gặp quan chẳng chào, cha nói chuyện, con nầm ngửa, người hoạn nạn kè vui cười... tự do như vậy ôi thôi tệ lâm! như muôn thung dung tự tại một mình, làm chi thì làm: kia chở thâm son cùn cốc, nọ cây cao vút thâm voi voi... tới ở đó

họa là phép nước khôi buoc rắng, mắc lự do, tự thích. Chớ muôn hiệp cùng tan áp thon hương, nhứt là chốn kinh đô thị, phải dè đặt mổi tự do lâm lấn và hãy nhớ câu này: «Chớ làm đều chi cho người ta mà mình chẳng muôn họ làm cho mình.» Thường thường ở một dãy phố với nhau, kẻ biêt đều thi canh thao việc cử động lâm, dâu không ngủ trưa cũng phải giữ sự êm thâm phải rầy sấp con không cho trống giữa, tối thức khuya cũng tiếng lâm nhỏ nhõ, vậy mới gọi là thao cách ở dời và rõ thông lý sự; có người lại nói nhà mình, muôn rầy la ngày đêm tự ý, chí ư kê một bên đau cũng chẳng biết vị tình, không cho nằm yêu dặng. Lại chừng mình ở gác ai nhữ vây, thì mình có bằng lòng không? — Không! — Vậy mình sao? người sao? Kinh trong người là khinh trọng mình đó! Lại hiem phép quan có cấm: từ 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều, từ 10 giờ tối cho tới sáng, chẳng ai được làm rầy, trong nhà ngoài đường cũng vậy. Phải quê dốt còn chở dờ ràng không thao, ngặt vì là mặt vân chương lề nghĩa, vốn trong luật pháp mà ra, sao mà tệ vây-rúa thì khác chi người quê dốt, sao rằng học được làm gương cho trẻ hậu lai bắt chước.

Tuy là Nhà-nước thương dân như con đồ, dái nhau đồng nghĩa tương tri, quan dân chi cũng loại người, nghĩ vậy mới đem chữ tự-do bên Pháp-Triều qua đây cho chúng ta cộng hưởng. Nhưng vây mà chúng ta: hữu phước bất khả hưởng tận! Hết là ăn no có bữa than sinh hụng, nhảy thét có khi phai bại giờ! Nếu không biết độ lượng nghĩa tự-do, chẳng thấy hai chữ ấy bị hai chữ pháp luật cản ngăn, át là phải lưu luyến tội quá!

(Còn tiếp theo)

Bach-Bien

## Phải cần kiệm ngày giờ

Mấy ai ngồi suy nghĩ và tính thử coi một giờ giá đáng bao nhiêu, nghe đồng hồ đó thì biết một giờ đã qua rồi ti ơi, chớ không trường đến nữa. Xin xét lại đó mà coi: trong một giờ ấy, muôn binh xông đụt chiến trường phò vua vua nước; trăm dân cày cấy dệt thù, giúp lương giúp áo; kia tay thơ, nọ trí thấy trong các bức lương nhân đồng lo lắng cho nước nhà phu túc thành cường, thiên hạ hòa bình an cư lạc nghiệp; trê thi vào trường học tập văn chương lề nghĩa, giã ra công truyền giảng đạo đức thánh hiền mà cảm hóa dân đen... vậy thì một giờ mấy mươi cần bæ, lương vàng mà mua cho dặng! Thật là yô giá. Song giá ấy duy có người làm việc biêt trọng mà thôi, như kẻ học hành, thi cử, bán buôn... nếu trê một giờ thì thiệt hại là bao nhiêu, hay là một giờ qua rồi thì than tiếc đường bao! Nên xưa vua Đại-Vô có làm một bài thơ tiếc bóng mặt trời diễn nôm như vầy:

Một tíc bóng trời, mệt tíc vàng:  
Tíc vàng khôn chuộc bóng trời dan.  
Tíc vàng rủi mất may tim dặng,  
Tíc bóng trời qua khó hỏi han!

Vậy chúng ta khâ cần kiệm ngày giờ lâm lấn, vì bóng quang âm thâm thoát như tên bay, như thời dệt, dâu muôn xô dì cho mau nura cũng khó toan, lại thêm kiếp người là kiếp phù sah, không dám chắc một giờ, dâu chắc dặng một năm, nên chúng ta khâ tùy tiện ngày giờ, nghĩa là sự sống của chúng ta, để mà làm chi chỉ có ích với đời và bảo toàn trong thân thể cùng đoàn liên. Cái bóng hưởng kia dâu khô héo rụi tàn, chớ mùi thơm nõi người còn nhớ mãi. Đã biết rằng kẻ làm viet mệt nhọc phải cần dùng sự chơi bời được xả hơi khobe tri, nhưng mà dùng thái quá dùng

bất cập. Tài chạy mau như con thỏ, còn chậm bước như con rùa, mà ráp việc cá nhau, thử coi con nào đi tới trước một cái nồng kia, thì thỏ ý tài không kè tới, huân dài thung dung, giờ trăng ăn cỏ, còn rùa biết lão phật, tuy chậm chạp mà bén dò nêu đi tới trước. Ấy bạn thanh niên xin khá xét; phải: « nhảy bay cho kịp hối xanh tóc ; thơ thản rồi ra lúc bạc đầu ! » Chớ nghe theo rằng: « Sớm tuổi xanh chẳng đừng lập thân (như Cau-la); muộn đầu bạc càng danh còn đợi (như Lử-vọng); dám chắc sao rằng đợi, rằng không. Chỉ bằng đương lúc xuân xanh, trí lực còn phản chấn khá : « Ruồi đóng cho biệt chọn Kỳ-Kỳ ; bay nhảy mới huy sicc Học-Hồng ! » Đè ó không chi mà sanh đều tội lỗi, dù hi du thực: rất uổng cho cái ngày giờ của mấy bợm nhớt xương ; tiếc thay cái ngày giờ của mấy trang đánh bóng ! . Thả dùng ngày giờ ấy mà cuốc đất, trồng một cây dâu, còn có ích cho dân đoàn xã hội: cần kiệm ngày giờ là vậy đó ! Xin dùng làm cha mẹ nương tập luyện trẻ con trong đều làm việc, tổ nào theo tố này, mura dê nó luồng tuồng, đến chừng 16, 17 tuổi khó bể chè trị, e khi sanh ra như bợm dã nói trong An-Hà kỳ rồi dày số 31 L. M. N.

Có kẻ hỏi còn trai tráng bô luồng công phu, chừng thấy da mồi tóc bạc, nghĩ lại mấy mươi năm làm khách cõi trâu, không làm chi hữu ích cho nhau, hỏi đâu tình lại mới biết lúe bé thơ rằng quẩy, ăn năn, than tiếc ngày giờ, thi đã muộn rồi : ô hô lão hí !

LÊ-MINH-NGUYỆT.

VIEILLE EAU-DE-VIE  
DEJEAN  
DENIS FRÈRES, seuls agents.

## Hà chánh mành ư hổ

Thuở xưa đức Khổng-tử ngài nhơn lúc nhàn hạ, đi chơi qua núi Thái-Sơn, Lại gần thấy có một cái lều tranh dựa bên chòn núi.

Nghe trong lều tranh có một người dòn bà khóc, tiếng khóc rất sâu thẳm ghen góm.

Đức-phu-Tử biếu ngừng xe lại, xét nghe tiếng khóc đã từ mờ, mà lại bi sầu lắm.

Ngài biến thấy Tứ-lộ lại gẫu mà hỏi như vầy: Mi làm sao khóc nghe đồng in trước có rau lo cũ, lại sau có rau lo mới nữa, đòi bà cái sự rau lo chồng chập nên mi khóc đó chẳng ? Người dòn bà thưa rằng: Phải. Tháng trước cop ăn cậu tôi tháng sau lại ăn chồng tôi, nay con tôi cũng bị nó ăn nữa, tôi e chẳng sớm thì muộn lần đến tôi nữa. Đức-phu-Tử hỏi Lão trước cậu mi đã bị cop ăn rồi thì cũng nên dời qua chỗ khác mà ở, mà sao mi ở đây chỉ cho tới 3 đời chết cũng về miệng cop, nay còn một mình mi cõi độc, mà chẳng chịu khứng đi ra gần thiên thi mà ở dã biết than thở, mà còn ở chờ ngày chịu chết, duơn cơ bởi sao ! Người dòn bà thưa rằng: Đây không việc chánh dữ.

Vì bời xa xuôi thiên thi lâm, nên sự khác bạc không đến đây. Đức Phu-tử nghe rồi liền kêu học trò mà dặng rằng:

Chúng bây phải ghi lời nói đó, (lời này thiệt mà nhảm.) Vậy chúng bây ! Thơ nhặt hưu vi chánh chí trách, ngày sau chúng bây có phước mà làm quan dặng thi phải lấy nhora dứa mà giáo hóa dân chớ chẳng nên dùng khác bạc mà cai chịu nó. Bởi việc chánh dữ hơn cop dữ.(cop dữ thi cõi cầu may mà khôi, chớ như việc chánh dữ thi người người làm sao mà tránh trốn dặng.)

Nguyễn-tết-Đoài.

## CHỮ CẨM DÙNG

Đời hay dùng chữ chúc tặng đám cưới Chung tư tráp trận, qua diệt miên miên nghĩa thiệt: Con chung tư nướp nướp đầy dưa đặt đặt. 1° Lại giải rõ là: Con chung tư là loài sâu hoắc, tục hổ nghi kêu là con cào-cào, một lần đe 99 con. Nguyên thuở trước vua Văn-vương, có người vợ hiền là họ Ti, bà này có đức u nhẫn, trinh, tịnh, nên không ghen ghét, bời đó vua Văn-vương con cháu đông nhiểu nên mấy bà thiếp dùng nghĩa con chung tư, tách ở chung dòng mà hoà vui nhau lắm, lại sanh con cháu rất nhiểu, mà ví nói: Chung tư vỡ tráp tráp hế, nghĩa nhĩ tử tôn tráp tráp hế, (con chung tư lòng nướp nướp vậy, hạp người con cháu đông đầy đầy vậy. 2° Giải nghĩa rõ: Giày dưa mọc lên đến khi bò, thì nhảy ra nấm bảy giày nhánh khác, rồi 5,7, giày nhánh khác ấy lại sanh ra 5,3, chục giày thêm nữa.

Nên sách Thi-kinh cuốn Đại-nhâ nói: Miên miên qua diệt (đặt đặt giày dưa.) Nên lấy hai câu đó mà cầu chúc cho người con cháu bõi nhiểu vưng nối đời đời.

Nguyễn-tết-Đoài

(Sau sẻ tiếp theo).

## Cây cao-su

(Arbre à caoutchouc)

Trong thời đại này cây cao-su cũng là vô giá chi bùa. Cao-su dùng làm bánh xe hơi, xe máy, xe kéo, ballon, ống thông khoan cùng nhiểu việc khác nữa. Dây thép giăng đầy biển như cao-su bao ngoài khói sét, khói hư. Cao-su còn dùng trong binh cơ thủy bộ vân vân. Mấy năm nay miệt phía Biển-hòa. Bà-rija

Tây-ninh, Gia-dịnh trồng cao-su vô số, sau đây thành lợi chằng cùng. Tại Gia-dịnh có lò nấu cao-su. Xin Annam ráng học cho được nghề ấy.

Mấy bạt dưới nầy tại các chau-thành có trồng cao-su chút đỉnh. Tại Trà-vinh thi cây lên thành mậu, cao ba bốn thước. Vây thi chắc có lè lập vườn cao-su nơi mấy hạt phia tây được. Tuy là cao-su ra xứ cao ráo trồng dặng. Tuy cao-su phia đông tốt hơn, chớ cao-su phia tây cũng có lè không sút bao nhiêu, chừng một mươi mốt tám mà thôi. Vây cũng có lợi được. Xin chư tôn có giông cao, hãy mua bột cao-su trồng thử. Nếu thành tựu thi thành thêm một đồng tiền cho xứ ta.

## Cù cài làm đường

(Betterave)

Bên chánh quốc dùng betterave làm đường, coi bộ để làm hòn mía hay là thốt lốt. Cù cài mềm nên dễ cõng, dễ vân cho ra nước.

Anuam minh xưa nay làm đường bằng mía hay là thốt lốt; lại không có máy móc toàn hoàn như bèn Âu, Á, nên làm đường mà dùng nội xứ thôi. Lại không biết cách lọc đường cho ra tinh tráng như đường tây.

Cù xin chư ông bắt vật, chỉ biếu cách làm đường theo kiều langsa cho đồng bang mình, và dạy cách làm bằng cù cài, vì cù cài dễ trồng hơn mía. Cù xin mấy ông chỉ cách dùng noir animal mà làm cho đường trắng mà tinh khiết. Chớ đường của mình đâu có nhiều bẩn ra ngoại dương cũng thua người ta, vì không tinh khiết, trắng tréo dẹp mắt, ngon mùi.

Cứu xin chư tôn lưu làm làm, làm sao  
cho thèm một số bạc cho quê vúc  
chúng ta.

Trần trọ: cảnh thâu những lự lường,  
Biết sao thạnh vượng nèo nòng  
[thương?]

Nước nhà phú túc nhò dâu sự,  
Ky nghệ làm ra bán tú phuong!

HUỲNH-VĂN-Ngà.  
(Trà Vinh)

## Tranh đua sao bằng nhẫn nhịn

Người đời dù trí khiếu khôn ngoan,  
đã nếm từng trái đời, đã dùng bực  
làn nỗi trời chừng nào, thì lại càng giữ  
dùi nhẫn nhịn là trước hết. Sự nhẫn  
nhịn là dấu giêng mỗi dùi hữu ích cho  
người lành lợi trong đời này. Đã choán  
thấy nhẫn tiếc lầm dùi hung dữ chừng  
nào thì thèm thấy dùi thâm khổ, liên  
lụy đến cho mình chừng này, thì xét cho  
sự hại nhiều, chờ nào có ích chi những  
sự tranh đua hơn thiệt. Đã biết rằng:  
Người trần thế, ai ai cũng dấu den máu  
đòi, lại dù hình tượng, dù trí thức như  
người, hè tất chi mà chiệu nhịn, lại có  
ai mà chiệu thua, chiệu phục, chiệu lụy  
a, bao giờ tranh cạnh hơn thua cho đến  
tới lời ăn tiếng nói, thiệt hơn. Thậm chí  
cho đến rốt cuộc rồi, thì hai đảng cũng  
mang hại cả hai, chờ chẳng ai gặp đều  
hữu lợi bao giờ thì nào khác chi như  
người muốn ăn một cái trứng gà thì  
phải đập vỏ lấy tròng thì thế nào còn  
nguyên hiền được, té ra sự hại này cũng  
người Annam mang lấy, để cho kè  
ngoại ban ngồi dứa ngóng tròng, chờ  
cười đèm xiêm, chi cho bằng hai đảng  
thuận thảo cùng nhau, chẳng thèm hơn  
thua chi từ chút nhỏ mọn, để tranh giành  
mối lợi to cùng chả chét hay hơn người  
khỏi tốn kém, khỏi hao hao, khỏi bất bình  
những dùi vỏ ốc.

Vậy thì có chi hơn cito bằng sự  
nhẫn nhịn, hòa thuận nhau, thì được  
vuông tròn mọi việc, lại khỏi lo, khỏi mệt  
khỏi tốn kém, khỏi hao hao, khỏi bất bình  
những dùi vỏ ốc.

Như ngày nay tại Chau-thành Cần-thơ  
có hai hàng xe hơi đưa bộ hành đều sục  
giá tốt bực, thì cũng tại nơi sự tranh  
dua, hơn thua nhau mà ra ông này cũng  
muốn hơn người kia ông kia há chiệu  
thua chả nấy, khởi sự ra cũng tại nơi  
một lời nói, so sánh hơn thua cao thấp  
cùng nhau. Nên vì sự tranh đua này mà  
hai đảng chiệu lồ (Ấy là câu danh chó bát  
cầu lời) Bởi sự tranh cạnh nhau nên hai  
bên phải chiệu thất lợi nhiều đều. Té ra  
thì cũng người Annam tranh cạnh với  
Annam chả nào có thấy đồng ban ta ra  
tranh giành đường thương mại với  
người Ngoại quốc bao giờ, xét lại sự hại  
cũng người Annam chiệu mãi.

Xét như vậy thì rất tiết công của chư  
ông cầm bút trong các tờ Báo quán mà  
khuyên đời, từ bao lâu nay giục người  
đồng chưởng ta ra mà tranh giành mối  
lợi trong đường thương mại cùng ngoại  
ban, chư quâc, rồi cứ chi này lại thấy  
người đồng ban ta tranh giành, đua  
nhau, trong đường thương mại nữa thì  
có lẽ chư ông kiến thức, suy trước nghĩ  
sau, lấy làm bất bình lầm lầm, vì uổng  
công giục người nhà ta bước vào ánh  
sang mặt trời, mau nghe rộng thấy biết  
đều lợi hại, rồi cứ chi còn tranh nhau  
từ lời ăn tiếng nói, thiệt hơn. Thậm chí  
cho đến rốt cuộc rồi, thì hai đảng cũng  
mang hại cả hai, chờ chẳng ai gặp đều  
hữu lợi bao giờ thì nào khác chi như  
người muốn ăn một cái trứng gà thì  
phải đập vỏ lấy tròng thì thế nào còn  
nguyên hiền được, té ra sự hại này cũng  
người Annam mang lấy, để cho kè  
ngoại ban ngồi dứa ngóng tròng, chờ  
cười đèm xiêm, chi cho bằng hai đảng  
thuận thảo cùng nhau, chẳng thèm hơn  
thua chi từ chút nhỏ mọn, để tranh giành  
mối lợi to cùng chả chét hay hơn người  
khỏi tốn kém, khỏi hao hao, khỏi bất bình  
những dùi vỏ ốc.

Lại từ bao lâu nay người đồng chưởng  
ta mở mang chút ốc, cũng nhờ tờ báo  
chưởng reo khắp mọi nơi đánh thức giấc  
người nhà ta hiểu đều nồng vụt thời  
mà cũng chưa ai ra tranh đua thử lợi cho  
hơn người tha hương bao giờ? Nếu  
được vậy mới là toại chí, vui lòng cả  
Đồng ban ta sở nguyện.

Ấy vậy sự nhẫn nhịn là chẳng phải  
nơi đâu giêng mỗi sự hưu ích cho mình  
sao? Võ lại những người biết suy tiên  
ngồi hâu, kiến thức, văn-minh, theo  
buổi kiêm thời này thì lấy chữ nhân mà  
làm đầu, chờ còn như hung dữ thấp cao  
tranh đua, so sánh thì đều lúc làm cuộc  
rối ai vô mà bão bọc những đều thất bại  
cho mình được. Đến rốt cuộc mình  
cũng ra mà hứng chịu các đều hại ấy.  
Vậy chi cho bằng giữ sự nhẫn nhịn  
là người khôn lanh mà ở đời, theo buổi  
này. Ấy mới gọi là (An theo thuở & theo  
thì) phải nương theo nhơn tuuh thiền hạ  
mà ở đời, chờ sự tranh đua sao cho  
bằng đều nhẫn nhịn.

## CUỘC XỔ SÓ HỘI TUÔNG TÊ Năm 1917

La Loterie de la Mutualité pour 1917

Bồn-quán lấy làm bàn hạnh rao tin cho  
Chư-tôn rõ khởi sự ngày 25 Août này sẽ  
phát giấy số cho các nhà buôn đặng bán  
trong chau thành Saigon và phát các Tòa  
bố đặng bán trong Nam-kỳ.

Cá thay là 25 ngàn tấm giấy số, mỗi  
số giá 1 \$00. Định bán giấy số từ 1 đến  
25.000 số.

1. Đặc đặc trung	5.000\$00	—	5.000\$00
2. 2 số	1.000.00	—	2.000.00
3. 2 số	500.00	—	1.000.00
4. 5 số	250.00	—	1.250.00
5. 5 số	100.00	—	500.00
6. 15 số	50.00	—	750.00
7. 45 số	25.00	—	1.125.00

Định xổ số ngày 11 Novembre 1917

## Ai tín

Bồn quán mới bay tin buồn rằng ông  
ký Nguyễn-quan-Minh đã lìa trần hôm  
12 tháng 9/1917, hưởng  
thọ đặng bảy mươi tuổi.

Ông Nguyễn-quan-Minh là người cố  
cựu xít này. Lúc thanh niên có giúp việc  
nhà nước làm thư ký tại thương thơ, sau  
dời lại Trường bối Cần-thơ. Rồi mởi  
một xin thôi về đường nhàn cho đến khi  
quyên quán.

Linh cữu quàn ba ngày, mới tan an  
buổi xóm mai ngày 13 Septembre 1917.

Có thân bằng cố hữu và viên quan chức  
sắc bón tình đến đưa linh cữu ông lên  
đường rất nên trọng hậu.

Bồn quán kính dời lời phân ưu  
cùng bà ký và trong bứa-quyến; sau chúc  
cho linh hồn ông dặng tiêu diêu cõi suối  
làng mây, thông thả non bồng láng tựu  
và xin kính diệu cầu liễn sau đây:

Tinh tri-sanh một phúc tang lia, mây tạo  
trở trêu người Thế-giải.

Nghĩa tổng-tử vài câu kinh chúc, linh hồn  
khói lạc cảnh Đài mây.

A. H. N. B.  
Biểu.

## QUAN TOÀN-QUYỀN VIÊN TÌNH TRÀ-VINH

Ngày 8 Septembre quan Toàn-quyền  
ngự tàu riêng xuống bặt Trà-vinh.  
Có quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ và hai quan  
hộ giá một giờ trưa tàu tới vàm, có quan  
chánh và phó bờ chục xe hơi sẵn rước.

Có lính mà tà và học trò sắp hàng dài  
theo đường vàm từ toà bờ mà hẩu ng bình  
Ngài. Khi xe hơi tới, lính hẩu súng lên

chào, còn bọc trù rập lên một tiếng trung vạn niên! Tiếng ấy làm cho Ngài rất hân hoan.

Hồ quan Tổng-thống vạn niên, Pháp quốc

Ngài thăng vào đình quan Chánh. Ba giờ các quan Lang-sa, bốn quốc tới đó bái yết Ngài. Quan Chánh nhơn danh thiên trong bậc tộc bài Trần thuyết trước chúc Ngài vạn phước sau lờ việc chánh trị, bình chánh giáo huấn, canh nồng, kỵ nghệ, thương mại và lý tài trong bốn trấn. Ngài đáp lại một bài cũng dài lời châm ngọc khuyến dỗ các quan và con dân trong hạc rằng: Pháp quố: chẳng quên xứ này và Ngài lấy làm cảm cảnh dân Nam rước Ngài hận và khuyên quan dân đồng lòng tẩm cho an bờ cõi.

Kể đó đi viễn trường bối, công sở Minh-dức, trường nữ trường nam, và các công môn khác. Tới đâu cũng lấy lời vò vè khuyên bảo, ai ai cũng đẹp dạ vui lòng.

Qua ngày thứ Ngài đi viễn mày nơi đồ hội trong linh. Ngài cứ chỉ rất khiêm nhường, thiệt dáng làm phụ mẫu chi dân.

Huynh-văn-Ngà (Trà Vinh)

### Bài trán thuyết của quan Độc-học trưởng tỉnh Trà-vinh đọc cho quan Tổng-thống Toàn-quyền.

Bám quan Tổng-Thống Toàn-Quyền, Hôm nay rất hân hoan cho tôi dặng thay mặt các Giáo chức và sĩ tử cả trường tế lựu nơi đây mà klub chúc thượng quan giá làm an hảo.

Một niềm trung hậu, làng el-ứng tôi tưởng không còn yêu mến ai cho hơn thượng quan nữa dặng.

Chúng tôi xin nhắc từ khi Ngài tái nhậm cõi Đồng, thì trong gan lắc chúng tôi nói thêm một mối hoan hỉ vô cùng, vì ba năm trước Ngài trấn xứ này thì Ngài đã lấy tình phu tử mà cư xử với dân Nam.

Ngài đã hết sức au cần lo cho Đồng-

dương trở nên thanh mạo phú túc, chúng tôi loại chí thậm đà vì thấy Ngài làm quan sở dĩ lấy đều ích nước lợi dân mà làm đê mục qui diệu.

Ngài lập trường thêm không ngớt ngô hầu dắc diêu những kẻ thiêu niên có trí ý hàm học và nêu văn minh tần bộ.

Còn mời dây Ngài dâ cài lương bô ích cho Giáo chức bốn bang, rồi Ngài lại sửa sang tạo lập việc đại học nhờ đó dân đoàn sẽ đều hù iê thuở trước, bình tĩnh làm ăn mà hưởng phước thuong dung tự tại.

Bám linh thương quan, cuộc quang khai đầu chúng này dây đưa vặc vặc, thi danh tiếng Ngài cũng vặc vặc dây đưa.

Còn chúng tôi phận lo giáo huấn, mới tẩm gội an đức ngại nhuần rưới, mò dám quên oanh hào ấy cao dày. Và chúng tôi ráng làm cho đáng công Ngài bảo học, chỉ dem hết lò tri hóa và sự siêng năng cho khám phản trách nhảm của chúng tôi, không trách nhảm nào hiền vang hơn nữa mà ghi lạc yáo trí trẻ thơ sự ái mộ, kính yêu, thành tín cùng Chánh Quốc oai danh chói khắp dinh hoàn. Chúng tôi đã rõ thấu những đều ẩn được ấy, cho nên đồng tâm khép nép cảm lợt ngài và thật dạ khẩn cầu cho Mẫu quốc cùng Đồng minh mau hối cờ lờ-bổ, ngâm cầu tháng trận khai hờn.

Tung hô Pháp Quốc danh thùy thế thê bất hủ!

Quan Tổng-Thống Toàn-quyền thọ kháo như sau!

Nam-kỳ vạn vạn tuế!

Huynh-văn-Ngà (Trà Vinh) lược diễn.

### Bài trán thuyết học trò trưởng tỉnh Trà-vinh đọc cho quan Toàn-Quyền.

Bám quan Tổng-Thống Toàn-Quyền, Bạn đồng song tôi hiệp với tôi chúc lời vạn phước cho thượng quan giá làm viễn học-đường chúng tôi.

Ngài dời gót ngọc đến đây, chúng tôi được dời dều hữu hạnh: Trước, chúng tôi có dịp bái yết Ngài; Sau, nhơn đó cao rao tò tinh khôn phuc, lin cây và trung nghĩa của chúng tôi, vì Ngài đầy lòng nhân đức, lo lán và đại độ với sĩ-lữ An-nam.

Thấy chúng tôi thường nhắc nhớ chúng tôi hoài rằng Ngài chậm lo việc học thirc và giáo hóa chúng tôi luon. Thật, N, ài bước chon tới chốn này, thì lời thấy chúng tôi càng qua quyết. Dốc làm cho đáng công Ngài cố chấp, chúng tôi hứa nguyện từ rày hết lòng nghe thấy dạy, nhứt là về phần chúng tôi phải ở cùng Dai-pháp rất khoan hồng cho tới cơn hoan nạn cũng không quên nghe hứa từ minh linh. Tiết thay chẳng dặng qua bên sào trú lòi di-dịch, như hỏi Ngài còn bèn cố thô dã làm cho quân giặc mang ấy phải thoát ra khỏi biển ibùy. Nhưng vây chờ chúng tôi tư tưởng Mẫu-quốc không ngáng, tưởng đồng bào chúng tôi ở bên, còn đi học, mà bị lũ tàn bạo bắt nhơn làm cho cõi cúc khốn nản.

Dặng lò lòng chung tôi thương mến lâm, chúng tôi cúi xin Ngài cậy hội Khuyến-thiện (cứu trẻ cõi vì giặc giã) tòi cho mày anh em chúng tôi bên đó một cái mǎn-đa 800 quan uầy, là tiền hùng thiêu mọn của chúng tôi.

Ước sao cõi tam-sắc chúng tôi cảm mà mắng Ngài làm cho Ngài rõ lòng chúng tôi ái truel Mẫu-quốc là đường nào. Ước sao bài ván tất này, tuy chưa tò hết dạ tính thành của chúng tôi, làm cho Ngài thấu tấm lòng chúng tôi mang ơn Ngài vùi lượng, vì Ngài đã làm cho cả đồng bang chúng tôi được hưởng phước.

Sau rõ, xin thương quan cho phép chúng tôi tung hô:

Đại-pháp vạn niên!  
Đông-Minh vạn niên!  
Quan Tổng-Thống Toàn-Quyền miên miên phước du!  
Nam-kỳ vạn vạn tuế!

Huynh-văn-Ngà.  
lược dịch.

### Xem trăng thán phận

Gió vàng xiêu thổi,  
Trăng bạc lầu soi.

Lúc thong dong thừa rảnh bút ngồi,  
Đưa chon ngọc hứng luôn gió mát.

Bên đường nội sương sa lác đác,  
Nơi hành cây tuyet xuống lai rai.

Vè ngâm sầu tiếng vẫn tiếng dài,  
Vè kêu thảm hơi khoan hơi nhặc,  
Nơi hướng chán vùng trăng bắc bắc,  
Chốn non doài hóng nhứt riêu riêu.

Trời thanh kia mây voi sắc điện,  
Dòng bích nõi trước tuôn ánh đỗ.

Nười dù từ lước dâng tâm ngõ,  
Khách vò phòng trướng gấm đóng theo,  
Giá ngọc cao dê sánh phận hèn,  
Trang khanh ngọc hởi còn đai bức.

Thuyền Ngư-phủ nghêu ngao giữa vực,  
Gioc theo gành thá lười Nghiem-lang.

Thánh thời thay ngày gió đêm trăng,  
Ngơ cuộc thề lắp dâng gió buỗi.

Thong dong chí nương theo thời buỗi,  
Miếng môi thơm mặc sút ngâm nga.

Trời nướt chen bạn với trăng già,  
Rượu thánh thi thán khi thích chí.

Mặc miệng môi lưỡi lằng dị nghị,  
Miếng phân ta giữ một chữ nhàn.

Vòng tòa-chương chí chịu gian nan,  
Bó buộc cái vợ dời gánh xác.

Trăm năm eung một đời mang bạc,  
Phùi tay rôi chịu giặc Nam-ca.

Nao lơi danh chẳng hưởng đến già,  
Đồng nội chí chịu một mình biêu quanh.

Nghỉ vây, phân minh thêm tài chạch,  
Công danh còn lồng dồng giữa dòng

Nợ trán gian bao thuở trã xong,  
Cho rã cuộc tang bồng một thi.

Chừng đó, miền cây ô mặc đầu thòi chí.

Giang phong hổ nguyệt ngọ du,  
Có phái tay một cuộc phù du,

Cũng trải dặng việc dời hai bức,  
Nhưng mà, rò thiêng mộng phái cho hết sút.

Vậy nên nhà chiến lâm lúc cần lò,  
Chốn rừng nhu róng sút lán mò.

Sao mà đường danh lợi bời cõi xa  
thăm?

Ôi thời, người trong thè chẳng qua  
mạng vận.

Muốn nèn thân phải cực ấy thường,  
Ráng nã nồng nơi chốn học đường.

Coi con Tạo nó xây đường bao nã,  
Đường danh lợi có ngày cũng thỏa.

Phấn vua áo gấm hối hương,  
Người thạnh suy, chiêm nỗi ấy thường.

Trương gấm màng hương tự ý,  
Chứng ấy; Lúc rảnh cầu thi hùng chí.

Cơm buồn chén rượu giải khuây,  
Thuyền gió trăng thùy bích vui vầy.

Rượu nhân nghĩa non xanh gần gũi,  
Nhưng tưống việc đời gió buội.

Nắng nga đà náp khói chon mây,  
Tệ chi lâm vậy:

Chốn nào vui cho bằng nước non này,  
Trêu chi bấy gương loan rối với lanh.

Làm cho ta hiêu quạnh,  
Ngơ ngẩn bên đường.

Tayết lai rai sa xuống nhành dương,  
Sương lác đặc nhỏ dầm cụm liêu.

Trời thanh lá diệu,

Dất lặng khôn người.

Ôm lòng trở gót dạ khôn nguôi,  
Trần trọc thê mơ màng giấc điệp.

CAO-HOÀI-SANG

## TIỆM CÀM-VĂN

DIT

TU-HUỲNH

Rue de la scierie — CANTHO

Kính lời cho lục châu chư quân-tử rõ,  
tại tiệm tôi có đóng tàu hơi, *canot automobile*, sàra xe hơi, tàu hơi, máy lửa, máy việt, máy may, súng, tủ sắt vân vân, lanh làm và sàra-hàng rào sắt; công việc làm khéo, nhám lẹ mà tín giá rẻ luộn; như có cần dùng đều gởi xin viết thư hỏi, tôi sáng lòng trả lời lập tức.

Nay Kính  
TU-HUỲNH.

## TIẾNG TỤC NHIỀU KHI DÙNG SÁI

(*Ignorances littéraires ou historiques.*)

Có cô kia là vợ của thầy Tú, ngày nọ  
di chợ về có mua ít trái dưa dắng.

Thầy Tú hỏi? Cô nó di chợ mua những  
vật thực chi đó, thì cô ấy thưa rằng: Tôi  
mua ít trái *hủ-quả* và lôm thích vân vân.

— Thầy Tư mới kêu vợ lại gáu mà nói  
nhỏ rằng: Trái ấy là trái dưa dắng kêu  
tên trùng là trái *khô-quả*, vì chữ khô là  
dắng, chữ qua là dưa, nên kêu là khô-  
qua, chứ cô nó đừng kêu là *hủ-quả* nữa,  
vì nó có mục ở đâu mà kêu bằng hủ,  
mình cũng tiếng vợ thầy Tú, mà kêu vậy  
người ta chê cười, ấy là vật nhỏ mà kêu  
không nhảm, huống chi vật lớn làm sao  
nó kêu trùng.

Nguyễn-Lật-Doài  
(Sau sẽ tiếp theo)

## Tiêu đàm

Pour rire

Chú bếp Xoài, bừa sớm mai kia, vào  
trại lanh sáu tên tội di làm đất. Bã biển  
vào số chú bếp lanh 6 tên tội buổi sớm  
mai ngày nay.

Đến 11 giờ nghe tiếng trống thâu tội  
về khám, chú bếp X. mới dạy một tên  
tội làm dấu, trong bọn tội ấy đếm lại  
coi dù sáu người không?

Tên tội ấy quên đếm nó, nó cứ đếm  
và kể năm đứa kia hoài, nên nó hết hồn.  
Bầm chú sao còn có năm tên, có lẽ trốn  
hết một đứa rồi. Chú bếp X. hú hồn  
mắt via, chạy kiếm từ phía một hố rỗ  
kêu ra đếm lại té ra dù số 6 người, mới  
biết tên tội nhơ này nó quên đếm nó.  
Còn ai vậy nữa!!

## THÁY PHÁP NỘI CƠN KHỦNG

Có chú Hương kia ở làng (Binh sùng)  
con đau nặng rước thầy coi ra nó đau  
binh tà; rước tên thầy pháp M... đến ví

trận đánh chữa binh cho con. Khi rước  
tên thầy pháp đến nhà thì đã tối rồi,  
mới định lại rạng ngày mai sẽ vi trận.  
Không để tên thầy pháp có cơn khùng,  
ngó khỏe đêm đó sáng thê dậy, đậm  
đỗ trong nhà bê ráo và la hét om sòm.  
Chú Hương thấy vậy nổi nóng bắt chú  
thầy pháp đem đến nhà việc đến trang  
đặng trừ bị khùng.

Té ra rước chủ đến mà chữa binh  
cho chủ!

LÊ-QUANG-KIẾT Tự Phùng Xuân.

## Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà nước . . . . .	4 f 50
Hàng Đông-dương . . . . .	4 54
" Hồng-kông . . . . .	4 55
" Chartered . . . . .	4 55

## Giá lúa

Mỗi tạ 68 kilos chờ đến nhà máy Chợ  
lớn trả baos lại).

Thứ năm ngày 13 Sept.	2\$00 tới 2\$05
Thứ sáu — 14 —	2 05 — 2 10
Thứ bảy — 15 —	2 00 — 2 05
Chủ nhật — 16 —	1 95 — 2 00
Thứ hai — 17 —	id.
Thứ ba — 18 —	id.
Thứ tư — 19 —	id.

## Cần-thơ

RUỘI RO — Ngày 17 Septembre 1917,  
lúc 4 giờ chiều có tên Tư 17 tuổi, ở làm  
công tai lò thợ nhuyễn N... sỏi nước sỏi  
nấu già nhuyễn quần áo, qua hai cái lu  
lớn, nó đã chết đầy một lu rồi. Kế chiết  
lu thứ nhì được hai phần lu. Ruồi trót  
cảng trong lu mới chiết, bị phỏng nước  
sỏi từ cảng cho đèn lồng quần phỏng  
cát. Chủ lò kêu xe kéo chờ hàng và nhà  
Thương.

ÔNG MEN NHẶP HẮC QUÂY. — Đêm  
17 Septembre, lúc 10 giờ tối, có một tên  
chà và lùng ở với bon hát Thiên-truờng  
(Cirque londien) uống rượu say mèm, di

xe kéo và dạy tên kéo xe phải kiểng cho  
hàng một gã kỹ-nữ cho lùng nhỏ bằng  
hàng vây. Tên xe kéo rảo khắp các nơi  
kiểm khống có gã nào cả, tên chà và  
giàu dữ không trăi tiền xe, lại còn lấy  
roi đánh tên xe kéo đáo dè. Kế lính tuần  
thanh đến bắt Thắng Quí đến nay vô ống  
cò.

Quá ngắn chưa? Ấy là Hắc quay sanh  
nguy.

CHẾT CHÌM.— Ngày 12 Septembre.  
Có hai vợ chồng tên Trương-văo-Biểu ở  
gần hảng (Dầu lửa) mất đi đám ma, đê  
hai đứa con ở nhà coi nhà, đứa lớn tên  
Thị-Óc uên 10 tuổi, còn đứa nhỏ là Thị-  
Năm được 4 tuổi, bỏ ra mê sông chơi  
ruồi lango tuốc xuống sông uống nước và  
chết.

Chứng hay Thị-Năm té dưới sông tri  
bò lên có bằng cạn đèn vớt lên tiếp cùu  
song không sống.

Cũng là lợ dính, hoài hoài.

SÉT ĐÁNH.— Làng Mỹ-thuận. Ngày  
14 Septembre lúc 2 giờ chiều có tên Hồ-  
thị-Hạt 42 tuổi đi ngoài đồng, bị sét  
đánh mà chết. Làng khám nghiệm tử  
thi thì thấy gày cổ và ướt trên đầu một  
cục.

Hương quán có phúc bẩm cho quan  
Biện-lý xin chôn tử thi ấy.

BỌN ĂN CƯỚP HÀNH HUNG.— Làng  
Nhơn-Nghĩa Đêm 14 rạng mạc 15 Septembre  
lúc 2 giờ khuya có một đảng  
ăn cướp chừng 10 đứa, đê đánh nhà  
tên Chết Ngù Sùng ở ngan nhà việc  
làng Nhơn-nghĩa. Bọn côn đồ tẩy có  
súng nên nó bắn nhầm tài gia nhảm  
nhieu vít tích.

Thầy Ban-biện Định-bảo và Hương  
quán làng Nhơn-nghĩa còng dương truy  
tóm bọn ăn cướp ấy. Còn tên chết Ngù-  
Sùng đem ra nhà thương Cần-thơ cho  
quan thầy múa dạn.

CÙNG LÀ ĂN CƯỚP.— Làng An-hòa.  
Đêm 9 rạng mạc 10 Septembre lúc 12  
giờ khuya. Có một đảng ăn cướp đâm  
nhà tên Lê-văc-Ngô kêu Nghé bừa

**RƯƠNG LẤY ĐỒ DẠT GIÁ DÁNG 60\$00.** — Lúc đó làng và dân có đến ứng tiếp thì bọn ăn cướp trốn ra ngoài roèn mất dấu, bỏ lại một cái búa tay và một khúc đèn mặt.

**NỮ KÉ ĐÁ GÀ MÁI.** — Làng Nhơn-ái Ngày 8 Septembre lúc 12 giờ trưa. Có tên Nguyễn-thị-Viên và Thị-Bút rầy rà cùng nhau, một hối hai gá ấu dã. Thị-Bút bị Thị-Viên đánh nhien vít tích và lõi đầu.

Hay là tranh....!!!

**XE MAY CÁNG.** — Dêm 12 Septembre, lúc 11 giờ khuya, có tên B... ở Bungalow, mới biết cởi xe máy, đi tại đường làng. Ruồi cho vợ thấy T... ở trong nhà bước ra vừa tới đương, xe máy quật, mà bị còng dò nén quanh vòng lớn đâm dụng nhám thiểm nỏ té lăng, vòng vàng m López cũ, nhưng mà vô hại. Thiêm này biết sự ruồi bỏ qua, không kêu nài đều chỉ cõi, có một điều là phải thường 5\$00 sô phí vàng m López, vì mới biết di xe máy mà đi chỗ đông đảo thị tứ lại thêm lơ đãng thì làm sao khỏi bại nà!

**BÀM HEO THUỐC CHÓ.** — Làng Nhơn-ái, Ngày 5 Septembre, lúc 6 giờ sáng tên Phan-văn-Huệ, có nuôi một con heo giá dáng 8\$00, lăn bắn qua giồng khoai.

Tên Lấm nỗi giận lấy cái mát đâm trúng hông con heo chảy máu.

Tên Huệ đến làng thưa, làng giải đèn Tòi, Tòi tha tên Lấm.

Áy mới thiệt là đâm heo thuốc chó!

**ĂN TRỘM BÒ.** — Làng Nhơn-nhìa. Ngày 2 Septembre 1917, lúc 1 giờ khuya tên Tạ-thị-Thiện bị ăn trộm vào nhà đùi hết 4 con bò. Qua ngày 5 Septembre 1917 va di kiểm bò, thì gặp tại nhà tên Nguyễn-văn-Hòa một con bò thiệt của vu, nên thưa với Thầy Ban-biên Bình-bảo xin bắt tên Hòa, song con tên Hòa là tên Trung ra khai ngay rằng: nó mua con bò ấy của tên Chất số bạc 35\$ rồi gửi cho cha nó nuôi.

Day bắt tên Chất thì nó khai rằng: tên Ngưu, tên Trương và tên Cửu đèn

rồi nó đi ăn trộm bò của Thị-Thiện dặng bò con. Rồi chia mỗi đứa mỗi con, nên phần của nó đem bán cho tên Chất 35\$ đồng bạc.

Vụ này Thầy Ban-biên Bình-bảo làm phúc bẩm giải nội vụ đến Tòa.

Quân gian tê tung tam tựu ngũ mà làm dữ!

**ĂN CUỐP.** — Làng Nhơn-ái. Dêm mùng 9 rạng mùng 10 tháng bảy annam, có một bọn ăn cướp đánh tên Lê-thắng-Binh phá cửa cài vào nhà bừa tú, lấy hết một đòn vàng, 10 chiếc cà rá vàng và quần áo giá nồi vụ là 50\$00. Làng còn đang truy tìm bọn gian áy!

**PHU-PHỤ MÃI-VỎ.** — Làng Nhơn-ái. Ngày 5 Septembre, hai vợ chồng tên Nguyễn-văn-Ph... vì việc già dạo bắt bì-lí cáng dáng, nên vợ tên Ph... là Thị-Pb... cõi áo quần trốn về nhà cha mẹ. Không rõ tên Ph... hay, thương lợ tuoc theo gấp vợ và đưa dáng hai vợ chồng mài vỏ một bừa đáo dẻ.

Nay Thị-Pb.., là vợ tên Ph... kêu nài xin làng giải chồng nó đến quan Biên-lý mới chịu

**MIỆNG HẠI THẦN.** — Cantho, Dêm 13 Septembre 1917 lúc 8 giờ rưỡi tối, có tên T... du cõi vò cảng cư, bộ cũng có chén, tấp vò quán rượu nói dóc mà xưng minh ở hối với Quan T. L. lại có ở linh kinh, cùng khoe rằng và thường đánh linh tráng. Có một tên linh tuân thành thấy sự trái mắt, vì tên du cõi này ở đâu là mặt, liền bắt mà giải đến quan Tuần thành.

Áy mới thiệt là đâm heo thuốc chó!

**CHÓNG NẶP VỢ.** — Làng Nhơn-ái, Ngày 3 Septembre, lúc 10 giờ ban mai có tên Nguyễn-văn-H... bắt vợ là Nguyễn-thị-N.., deun đến thưa với làng rằng:

Vợ nó lanh bái bán rượu công-xi mà lại mua rượu lậu pha vò rượu công-xi mà bán. Nên nó bắt mà giải đến cho làng trị tội.

Cha-chà! Chánh trực công bình đến đổi nạp vợ, cũng ít có.

**RUỒI-RO.** — Làng Tân-Phong, Ngày 3 Septembre 1917, có hai vợ chồng tên Lương-văn-Mão sắm sửa làm heo chia thịt lúa mùa; lúc đó nó bắt một chảo nước rǎo sỏi, vợ chồng mất lo vi bắt heo, đẽ con gái và tên là Lương-thị-Quỳnh ném ba tuổi, lại gần chảo nước sỏi; vấp chồn té vào chảo nước, cả mình đều phỏng hết.

Đứa nhỏ khóc la lên, thì hai vợ chồng nó hay chạy vó mà tiếp cứu đứa nhỏ, chạy thuốc men. Qua bữa 4 Septembre đứa nhỏ chịu không nổi phải chết. Aylà cũng tại cha mẹ lơ đãng, ném mới xảy ra sự ruồi ro.

**BẮT ĐẮT KỲ TỬ.** — Làng Nhơn-nghiền, ngày 2 Septembre 1917, có hai vợ chồng tên Đinh-mắt di làm ruộng ngoài đồng đẽ lai hai đứa con coi nhà, đứa lớn là Thị Rót ném 12 tuổi, em nó là tên Nhứt được 2 tuổi.

Ở nhà Thị Rót mắt luồi cuối lo nấu ăn trong bếp, đẽ thằng Nhứt bò ra ngoài sân chơi. Ruồi té dưới sông chết tốt.

Dến lúc Thị Rót hay tri hô lên thì lối xóm chạy đến với lõi mà cứu không kịp.

Cũng là lõi đinh.

## Trà-vinh

**Quan Toàn-quyên viên nhà trường học trò gái.**

Ngày 8 Septembre 1917, quan Toàn-quyên đến viếng Trà-vinh, khi đến nhà nữ học trưởng bà cai trường là Madame Ginéfri đọc một bài chúc rồi kể dô bà biếu một tên học trò của bà là Mademoiselle Lavalier Lý-thị-Mới dung bouquet và đọc thuộc lòng một bài chúc chữ Langsa sau đây; trò này mới có chừng 9 tuổi Langsa, mà dạn dí vò cùng thiêng bà coi vò sổ, tuy vậy mà nó chẳng hé sơ chúc nào, đọc thuộc lòng cách mạnh mẽ, thanh thao giọng như đám con. Thiêng bà Langsa và Annam vỗ tay khen ngợi chẳng dừng.

Khi nó đọc rồi thi quan Toàn-quyên hai tay vịnh trên vai nó khâm lưỡng ngó nó mà trả lời coi bộ thương yêu nó như con, khi ngài trả lời đức tiếng thi hùng

nó, rồi kể quan Phó-soái cung vịnh vai nó mà hỏi nó là con ai. Nó trả lời rằng con của ông Trưởng tòa Charles Lý-khiêm-Ty ở Trà-vinh.

## Saigon

**BẮT THĂM ĐI LÍNH.** (Tirage au sort). — Hôm thứ hai ngày mồng 10 tháng chín tây này, mấy người trai 22 tuổi tựu tại dinh Đức-lý Saigon để bắt thăm đi lính tập.

Ông hội đồng thành phố Hồ-văn-Kính, làm chủ h chủ hội đồng coi bắt thăm đó, còn hai ông hội đồng thành phố khác, ông Bươn và ông Kiệt, làm phái viên.

**TÀU BUÔN.** (Flotte commerciale). — Hôm thứ năm, ngày 13 tháng chín tây này, hối 2 giờ chiều, quan Chánh-soái mời ông chánh hội đồng thương mãi, các ông hội đồng thương mãi, các chủ tàu, các chủ hàng buôn và hogg làm nghề nghiệp tựu tại dinh của ngài, đểng bàn luận về việc lập hội đồng tàu buôn.

Cách mấy tháng trước nhà-nước có kêu mấy người đại phú gia Annam hùng vò hội đồng tàu buôn này.

**HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT.** (Conseil colonial). — Hôm thứ sáu, ngày 14 tháng chín tây này, hội đồng quản bat-lieu hội đồng xét và y phê sở thầu xuất của xứ Nam-ky trong năm 1918.

Có đến hội: Ông Ardoin, ông Jauava-ggio, ông Foray, ông Mayér, ông Rimaud là hội đồng quản hạt; ông Garriguenc, và ông Jacque, là hội đồng Hội nghị tư; ông Arduser và ông Trésaut, là hội đồng thương mãi; Ông Hoffner và ông Labaste, là hội đồng canh-nông; ông Biết-văn-Cương, ông Nguyễn-quang-Diệu, ông Thượng-công-Minh, ông Trần-diễn-Bão, ông Trần-trinh-Trạch, ông Trương-văn-Ngàn, là hội đồng quản hạt Annam.

Đúng 4 giờ chiều, quan Nguyễn-soái Nam-ky là ông Rivet đến phòng bàn luận của hội đồng quản hạt, ngài đi với ông Tholance, là quan Hiệp-lý, và ông Graf-teul, là quan đầu phòng văn của ngài.

Khi các ông hội đồng tiếp rước ngài rồi, ngài đọc bài diễn-thuyết kê thời sự xứ Nam-kỳ trong năm 1917 cho các ông hội đồng nghe. Rồi ngài trở về dinh ngài.

Chừng đó, ông Hassner, là người cao niên lão trong mấy ông hội đồng, mời mời các ông hội đồng cùi hội đồng trị sự.

Ông Rimaud được cử làm Chánh hội đồng quan trọng.

Ông Ardin được cử làm Phó hội.

Ông Trương-văn-Ngân, được cử làm chánh trợ bút.

Ông Nguyễn-quang-Diêu được cử làm phó trợ bút.

**ÔNG OUTREY VỀ TỚI SAIGON (Arrivée de M. Outrey à Saigon).** — Ông Outrey, là thân-sĩ của xứ Nam-kỳ, đi sứ bên Trung-quốc và bên nước Nhứt-bản, về tới Saigon hôm chiêu thứ sáu, ngày 14 tháng chia tay này.

Nghe nói chừng năm ba bữa ngài lo công chuyện tư của ngài rồi, thì ngài mới cho ai nấy ra mắt ngài.

## Nam-vang thời sự

(Quan Toàn-quyền Đại-thần Albert Sarraut đi viến Ông Vua Lào) (Laos.) —

Nghe rằng quan Bảo-hộ nước Cao-mèn tính mướn chiếc tàu Haïnan (Tàu hàng Messageries Fluviales) dặng cho quan Toàn-quyền qua giang lên lèo. Nghe chắc rằng nội tháng Septembre này thì quan Toàn-quyền sẽ đi, Tàu Haïnan rước ngài từ Saigon lên Khô-ne-Sud (đi và về) vì tàu lên tới Khô-ne-Sud thì đã bích đường nước. (Annam ta kêu là Võ-mòn-Tam-cấp) rồi từ Khô-ne-Sud qua Khô-ne-Nord có 5 ngàn thước thì có đường nước, có xe lửa cũng của hàng. Tàu này, rước ngài qua Khô-ne-Nord ngài xuống chiếc tàu Garcerie cũng một hàng, đưa ngài tới Vientiane, đoạn ngài ghé lại mà viến quan Bảo-hộ Lào, rồi quan Bảo-hộ phò ngài lên thẳng Luang-Prabang là đê-dô của Vua Lào.

**HAT CIRQUE (Harmston).** — Bọn hát Cirque này sẽ lại Nam-vang hát lần thứ

nhứt, ngày thứ sáu 14 Septembre sẽ khởi sự hát tại Châu-thành Nam-vang, cất rạp hát ngang chợ Tây-táo; Bọn hát này đã hát tại Saigon rồi; Ngày nay mới lên Nam-vang mà hát lần thứ nhứt, có đủ loài thú vật dữ tợn, nào là Voi, Sư-tử, Cọp, Beo, Gấu, Khỉ, Ngựa-răng, lại có một con Kanguroo là con thú vật lạ.

### Pray-Veng, (Banam) (Cambodge.)

**HÌ CUỘC.** — Quan Bảo-hộ cho phép quan Chủ-quận (Banam) bày ra hì cuộc, dặng lấy tiền cho Hội Cứu-giúp.

Ngày 1<sup>er</sup> Septembre này, quan Chủ-quận Banam và các Ông cùng mấy Thầy chung cùng hiệp lực, mà lập ra một cuộc vui tại Lò-ven (Banam) cho chơi cờ bạc 7 ngày 7 đêm từ ngày 1 tết thứ bảy, cho tới 7 tết thứ sáu, dặng mà góp tiền, và có bày nhiều cuộc vui nữa, bắt Annam, Chệt và Cao-mèn, cất nhà tiệc bán rượu cùng là xô sơ, lại có bày làm 2 cái nhà thủy lực, chưng dọn đẹp đẽ, dặng mà đón rước quan Bảo-hộ ở Nam-vang ngày 1 tết cũng xuống mà dự cuộc này; lại có mấy ông mấy thầy ở Nam-vang mướn 1 chiếc tàu cũng chưng dọn rồi cũng xuống mà dự cuộc này nữa.

Các cuộc chơi góp hết thảy lính phòng trong bảy ngày chừng 5000\$.

Quan Bảo-hộ ban khen quan Chủ-quận Banam, vì có lòng bày ra cuộc vui mà góp tiền cho Hội Cứu-giúp.

Phan-thé-Hùng.

**HỎA HOẠN.** — Ngày thứ hai 10 tết tháng Septembre này, lúc 2 giờ trưa, tại Châu thành Nam-vang (xóm Bưng-cà-Chò) một dãy 5 cái nhà lá đều bị cháy ruội, tri hô lên báo với Cò bóc hay đem Thủy xa lại mà chữa thì đã cháy tiêu hết 5 cái nhà, chờ chi không có Thủy xa chữa, thì mỗi xóm Bưng-cà-Chò mấy trăm cái nhà đều phải bị cháy hết vì nhà ở khích với nhau.

Sự thiệt hại phòng định chừng 200\$.

Rò lại thi nhà của Nguyễn-thi-T... di khỏi, để con nít ở nhà nấu cháo trong bếp bị lửa odi ngon eas bắt qua yách mà cháy.

