



Hội Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân Mỹ Tho

4555 University Ave San Diego, CA 92105-USA

Phone: 619-584-7568-Fax: 619-284-9822

Website1: ndclnh.tripod.com -

Website2: saigonline.com/ndclnh

Email: vinhngo2000@yahoo.com

**Xuân về,
Tết đến rồi Tết lại đi...**

*Pháo nổ đùng đùng! Kia ủa Tết!
Năm tàn tháng lụn mà không biết. (1)*



Thế là chúng ta lại ăn Tết thêm một lần nữa tại quê hương xứ người. Đây là Tết thứ 31 của người Việt xa xứ...

*Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai*

“Dù xa quê hương bao nhiêu năm đi nữa, chúng ta vẫn không quên được *ba ngày Tết*, ngày truyền thống dân tộc. Nhưng trong tương lai đối với con cháu của chúng ta thì sao? Liệu chúng còn nhớ đến Tết nữa chăng với những lễ nghi và kiêng kỵ trong ngày đầu năm? Có lẽ giới trẻ Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của *đàn chim bỏ xứ ra đi* chỉ biết đến ngày đặc biệt này khi đọc trên internet hay qua báo chí của người Mỹ viết về Chinese New Year. Rồi đây hình ảnh cây nêu ở những vùng thôn dã nơi quê nhà ngày nào, lễ đưa ông Táo vào 23 tháng chạp hay lễ rước ông bà vào đêm giao thừa sẽ rơi vào quên lãng. Các phong bì đỏ lì xì sẽ không còn thấy trao tay giữa ông bà, cha mẹ với con cháu nơi xứ người. Vài tách trà và một ít mứt gừng, mứt bí, mứt dừa, mứt sen hay thèo lèo cứ chuột không còn được dùng như *miếng trầu là đầu câu chuyện* trong những ngày thăm viếng đầu năm giữa bà con họ hàng hay các người chòm xóm láng giềng... Tiếng pháo mừng Xuân hay

những bữa ăn với bánh tét, bánh chưng, thịt kho dưa giá, thịt đông dưa chua, với quả dưa hấu được cắt ra trong ngày đầu năm với hy vọng nhìn thấy vận mệnh đỏ trong năm của người cắt. Tất cả rồi đây sẽ tàn lụi dần theo tháng ngày qua...

Thực sự, chúng ta làm được gì để gìn giữ một số truyền thống dân tộc cho con cháu mình khi mà lối sống, hành động hay cảm nghĩ của giới trẻ đang bị chi phối bởi luật đào thải tự nhiên của xã hội và môi sinh chúng đang sống?” (2)

Thôi thì chúng ta hãy mượn mấy câu thơ *Hoài Cổ Hương* của Thế Viên để an ủi và thổ lộ tấm lòng của kẻ tha hương.

*Tiếng xưa từ xa vọng
Ngoái đầu trông cố hương
Dĩ vãng về trong mộng
Như một góc thiên đường*

Ông Giáo Già

- (1) Trích bài thơ của GS Trần Văn Hương làm lúc ông còn dạy học tại Collège de Mytho.
- (2) Trích bài mở đầu Bản Tin số 19 Tháng 2, 2001.



LỆ KỶ YÊN ĐÌNH ĐIỀU HÒA MỘT SẮC THÁI VĂN HOÁ VIỆT NAM

Võ Thiện Hiếu

Hàng năm cứ vào các ngày 16, 17 và 18 tháng 2 cũng như tháng 10 Âm lịch, đình Điều Hòa thuộc phường 2 thành phố Mỹtho đều có tổ chức Lễ Kỳ Yên còn gọi là Lễ Hạ Điền tháng 2 hoặc Thượng Điền tháng 10 gọi nôm na là lễ cúng đình, đây là một cuộc tế lễ mang bản sắc đặc trưng của nền Văn hóa Dân tộc với các Hương chức trong làng tổ chức cúng tế để cầu cho Quốc thái dân an, thọ tử Nam San phước như Đông Hải và cũng là dịp để dân chúng có cơ hội đến để chiêm bái linh thần, cầu linh thần phù hộ cho mua may bán đắt, gia cang an lạc thuận hòa

Đình Điều Hòa thuộc Châu thành Mỹtho , tỉnh Định Tường đã có từ hơn 150 năm nay và đã được nhân dân địa phương trùng tu lại nhiều lần thật nguy nga, đồ sộ, tráng lệ và là một trong những ngôi đình làng lớn nhất Việt nam hiện nay và được công nhận là Di tích Văn hoá Lịch sử Việt nam.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐÌNH:

Theo lời kể của ba tôi khi ông làm Đại bái trong ban Hương chức của đình thì vào thời tân lập dân làng Điều Hòa sống bằng nghề làm rẫy và chài lưới nên dân làng có 2 cái Miếu để thờ cúng , đó là Miếu Nam Hải và Miếu Thần Nông. Miếu Nam Hải thì nằm ở khu xóm cá ngoài qua khỏi Bến Tắm Ngựa do dân làng sống bằng nghề chài lưới lập nên vì lúc bấy giờ việc đánh bắt cá rất thủ công và thô sơ mà phải đối đầu với sóng to gió dữ và hàng năm đều có người chết chìm vì tai nạn nghề nghiệp, họ rất tin vào thần linh nên lập ra miếu để thờ thần linh như thần biển , thần sông (Giang Thần và Hải Thần) và đặt tên là miếu Nam Hải

Còn tại xóm vườn lài tức vị trí đình bấy giờ , ngày xưa rất rộng và hoang vu, có một số người Tiều chuyên trồng bông lài để ướp trà và cung cấp bông lài cho tiệm trà Hiệp Phát còn đa số dân làm rẫy, làm vườn như trồng chuối ,mía, rau hoa quả, bông hoa bán Tết và khu vườn dừa cũng khá rộng. Nơi nay

có 3 cây dương thật to và rất linh thiêng nên dân làng lập ra cái miếu cạnh 3 cây dương để thờ Thần linh gọi là Miếu Thần Nông.

Mãi cho đến năm 1904 do ảnh hưởng của cơn bão năm Nhâm Thìn, bờ sông Tiền bị sạt lở trầm trọng gần tới Miếu Nam Hải nên dân chúng địa phương quyết định di dời miếu Nam Hải vào trong và sát nhập với miếu Thần Nông làm một tọa lạc tại số 101 đường Trịnh hoài Đức – Phường 2 – thành phố Mỹtho – tỉnh Định Tường nay là tỉnh Tiền Giang, kể từ nay nơi thờ cúng này chính thức lấy tên là Đình Điều Hòa.

Đến năm 1913, đình Điều Hòa được xây dựng rộng hơn và qui mô hơn theo lối kiến trúc Á Đông có hàng rào ciment chung quanh và chính thức được khánh thành vào năm 1917. Đến năm 1920 cất thêm cái vò-ca có sân khấu giống như cái rạp hát để hát chầu mỗi khi có cúng Lễ Kỳ Yên.

Qua những biến cố lịch sử, vào thời Pháp thuộc, có một giai đoạn đình Điều Hòa bị Pháp trưng dụng làm căn cứ đồn bót và trụ sở hành chánh của Thực dân Pháp kéo dài mãi đến năm 1943 mới trao lại cho chính quyền xã Điều Hòa quản lý. Đến năm 1954 khi hiệp định Genève được ký kết thì chính quyền xã Điều Hòa mới chính thức trả lại cơ ngơi ngôi đình lại cho dân địa phương và dời về gần khu chợ Hàng bông, chỗ bến xe cũ đối diện với cổng trước của trường trung học Nguyễn đình Chiểu Mỹtho.

Khi còn nhỏ tôi còn nhớ ông Từ giữ đình là một ông người Bắc di cư, không rõ có ai biết tên thật và gốc gác dòng họ của ông không, nhưng chỉ biết ông ở có một mình dân địa phương thường gọi ông là Bảy Từ vì ông làm Từ , chức từ ở đình thường chỉ người có nhiệm vụ quét dọn giữ gìn đồ đạc và nhang khói trong đình hằng ngày. Kể từ ngày có ông Bảy làm Từ các khuôn trang được ông chạm trổ rất tinh vi và khéo léo vì theo lời ba tôi kể thì ông lúc còn ở ngoài Bắc , ông làm nghề thợ mộc và chạm trổ rất khéo tay, do vậy mà ngày nay những khuôn bông trên bàn thờ có chạm hình rồng phụng và hoa văn và được sơn son thếp vàng, chúng ta đều không quên công lao của Ông Từ Bảy và sau nhiều lần trùng tu sau này Đình Điều Hòa mới được khang trang đẹp đẽ như ngày nay.

VIỆC ĐẶT TÊN GỌI CỦA ĐÌNH:

Theo Gia phả của Đình Điều Hòa, dưới thời Pháp thuộc, miền Đông và miền Tây Nam kỳ bị Pháp chia làm sáu tỉnh (Nam kỳ Lục tỉnh) gồm 3 tỉnh miền Đông và 3 tỉnh miền Tây. Đình Tường là một trong những 3 tỉnh miền Đông.

Điều Hòa là tên gọi của một làng thuộc Tổng Thuận Trị, huyện Kiến Hưng của tỉnh Định Tường thời bấy giờ. Vào đầu thế kỷ thứ 17 dưới thời Chúa Nguyễn, người dân Việt từ miền Trung di cư vào nay để sinh cơ lập nghiệp. Họ định cư dọc bờ sông Tiền và sông Bảo Định (một nhánh của sông Cửu Long) thành một cộng đồng dân cư đa số sống bằng nghề làm rẫy và chài lưới ven sông và họ đã lập nên một làng lấy tên là làng Điều Hòa. Chữ Điều Hòa được lấy ra từ bốn chữ Hán: “Phong Điều Vũ Thuận” ý nghĩa là cầu cho mưa thuận gió hòa.

Để có nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thờ cúng các vị thần linh như thần Nông, thần Thành hoàng, thần sông, thần biển ..v...v...cùng thờ những vị Tiên Hiền Liệt Nữ có công lập làng lập ấp. Nên người dân nơi này đã cùng nhau lập nên một ngôi Đình Thần và được lấy tên là Đình Điều Hòa. Tên gọi này được giữ luôn từ đó cho đến ngày hôm nay.

Cổng đình ngày nay được kiến trúc theo lối công tam quan, có rồng châu trên cổng và trên nóc đình. Bước vào cổng hai bên sân đình là bàn thờ Thần Nông, vách bệ thờ có tô nổi hình Bạch hổ ở mặt chánh diện, và bàn thờ Nam hải mặt trước tô nổi hình Thanh long.

Vào trong đình qua bậc tam cấp, ở bên trái là chánh điện gồm ba gian có khuôn trang chạm trổ hoành tráng sơn son thếp vàng trông thật công phu. phía bên phải là cái “Vô Ca” giống như cái rạp hát dùng để hát bội. Gian chánh điện ở giữa từ ngoài vào là bàn thờ Thần có cặp hạc đứng trên con qui cao khỏi đầu người châu hai bên, bên trong là bàn thờ Sắc Thần, vách có thếp vàng chữ Thần theo lối chữ Nho thật to và các sắc Thần được đặt trong một hòm bằng gỗ có chạm hình rồng được sơn son thếp vàng để trên bàn Thần và được che bằng một mảnh vải điều. Sắc Thần Điều Hòa là chiếu chỉ của vua, tức bằng phong sắc của 2 vua triều Nguyễn là vua Thiệu Trị và vua Tự

Đức ban cho vị quan có công khai lập và an dân tại làng Điều Hòa, trong đó có ấn của vua. Các sắc thần theo thứ tự sau:

- _ 2 sắc của vua Thiệu Trị năm Ất Ty 1845
- _ 1 sắc của vua Tự Đức năm Canh Tuất 1850
- _ 1 sắc của vua Tự Đức năm Nhâm Tý 1852
- _ 2 sắc của vua Tự Đức năm Bính Dần 1864

Khoảng giữa từ bàn thờ Thần và bàn Sắc Thần là cái bàn bằng gỗ đồ thật dày độ một tấc bề ngang một mét, dài khoảng ba mét, mỗi khi thỉnh Sắc Thần thì Sắc được mang ra để trên một cái ngai cũng sơn son thếp vàng đặt trên bàn này.

Trên bàn để đồ cúng thần gồm một con heo quay, một cái đầu heo, một đuôi heo và một bộ lòng heo gồm tim gan phèo phổi đều được luộc chín, một mâm xôi và một mâm trái cây cũng đặt trên bàn này trước cái ngai đựng Sắc Thần vừa được thỉnh ra trong mỗi khi có cúng lễ Kỳ Yên.

Gian bên trái bàn Thần là bàn thờ Tả Thần, gian bên phải bàn Thần là bàn thờ Hữu Thần. Phía sau chánh điện là hậu liêu nơi đặt bàn thờ Tiên Vãng, trên bàn thờ cũng có khắc danh sách tên của những vị Tiên bối, những hương chức có công với đình thần đã quá vãng, đặt trong một khuôn trang cũng được sơn son thếp vàng

CÁC VỊ TIỀN NHÂN CÓ CÔNG THÀNH LẬP ĐÌNH:

Căn cứ vào bảng khắc Tiên Hiền ở bàn thờ Tiên Vãng, Hậu Vãng và các Hoành phi, câu đối còn lưu lại nơi các cột chạm trổ khắc bằng chữ Hán thì các vị tiền nhân đã có công trong việc thành lập Đình Điều Hòa có tên như sau:

- 1_ Ông Đinh Văn Vị : _ Đốc Thị Học sĩ
- 2_ Ông Đinh Văn Mùi : _ Tổng Đốc
- 3_ Ông Ngô Phước Hội : _ Hộ Bộ Tả Thị Lang
- 4_ Ông Lê Du : _ Tri Phủ
- 5_ Ông Võ Tự Nghi : _ Đội trưởng
- 6_ Ông Bùi Hương : _ Hội Đồng Quản Hạt
- 7_ Ông Lê Lực : _ Phó Tổng
- 8_ Ông Phạm Văn Lược : _ Bá Hộ
- 9_ Ông Nguyễn Tự Trúc : _ Tiên Hiền Khai Khản
- 10_ Ông Trương Tự Ân : _ Tiên Hiền Khai Khản

11_ Ông Nguyễn tự Kiên: _ Tiên Hiền Khai Khẩn

Ngôi Đình Điều Hòa có được ngày hôm nay, chúng ta xin nguyện gìn giữ coi như đây là một khu Di Tích Văn Hóa Lịch Sử cần được bảo tồn và phát triển. Xin thắp một nén tâm hương với tất cả tâm lòng ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn.

Lệ Kỳ Yên của Đình Điều Hòa được tổ chức một năm 2 lần vào rằm tháng 2 và rằm tháng 10 AL. Ngoài ra còn có lễ cúng Tiên Sư còn gọi là Lễ Chánh Tiên Sư và ngày 17 tháng 6 AL, Lễ Tổng Thánh vào đêm 24 tháng Chạp và Lễ Thịnh Thánh Nghinh Thần vào đêm Giao Thừa

Chương trình Lệ Kỳ Yên cho 3 ngày gồm có:

_ Ngày 16-02 AL:

- 15:00PM : Lễ Khai mạc, Tế lễ thỉnh Sắc Thần
- 16:30PM : Lễ cúng Thần, Tiên Vãng, Hậu Vãng.
- 22:00PM : Lễ Tạ Tịch

_ Ngày 17-02 AL:

- 01:00AM : Lễ Tế Thần
- 02:30AM : Lễ Xây Châu
- 10:00AM : Lễ cúng Thần, Tiên Vãng, Hậu Vãng.
- 10:30AM : Hát bội tuồng “Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ”
- 16:00PM : Lễ cúng Thần
- 18:00PM : Hát bội tuồng “Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu”
- 23:00PM : Lễ Tạ Tịch

_ Ngày 18-02AL:

- 02:00AM : Lễ Tế Thần
- 03:30AM : Lễ Tế Thần Nông
- 10:00AM : Lễ cúng Thần. Tiên Vãng, Hậu Vãng.
- 10:30AM : Hát bội tuồng “San Hậu thứ ba” tức Tôn Vương
- 15:00PM : Lễ đưa Sắc Thần (An vị Sắc Thần)

Lễ Tất, coi như xong một Lệ Kỳ Yên của Đình Điều Hòa.

Tôi xin cảm tạ các bác và các chú trong ban Hương Hội đã giúp đỡ và cho tôi có cơ hội thực hiện bộ đồ Gia Lễ của Học Trò Lễ cùng tài liệu lịch sử quý báu này để lưu truyền cho thế hệ tuổi trẻ ở hải ngoại, cũng xin nhớ ơn ba tôi Ông Đại Bái Trần thoại Cồn, hương chức của Đình (nay gọi ban Hương chức là Hội Hương) của đình Điều Hòa trước 1975. Tôi học hỏi nơi ba tôi những nghi thức tế lễ, những lời xướng trong những buổi cúng tế, những bước lễ bộ của “học trò lễ”. Những hình thức tế lễ cổ truyền này chính là những sắc thái độc đáo của nền Văn hóa Dân tộc dù biết rằng tế lễ có nhiều hình thức khác nhau của mỗi miền, miền bắc có thể có những hình thức tế lễ khác với miền Trung hay miền Nam. Điều đó nói lên tính đa dạng và phong phú của nền Văn hóa Dân tộc. Dù miền nào đi nữa nhưng chúng ta vẫn luôn có một mẫu số chung đó là Truyền Thống Văn hóa Dân tộc Việt nam, chúng ta phải có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy cái hay cái đẹp của nền Văn hóa Dân tộc. Chúng ta là những người mang kiếp sống ly hương, chúng ta xa quê hương nhưng chúng ta không mất quê hương, trong lòng mỗi chúng ta vẫn mang theo quê hương vì chúng ta có nhiệm vụ phải bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc nơi hải ngoại này.

Với ước nguyện đó, anh Nguyễn văn Nở, là Gia trưởng, và tôi hiện cùng nhau sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp tại Nam Cali vào mỗi chủ nhật cuối tuần với số đoàn sinh khoảng 150 em từ 7 tuổi đến 17 tuổi với khoảng trên dưới 20 anh chị em huynh trưởng đa số là sinh viên đại học có số đã ra trường, họ là những mầm non của thế hệ thứ 2, thứ 3, họ là những hậu duệ mà chúng ta cần nuôi dưỡng và trao truyền lại những cái hay cái đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc để nền Văn hóa Việt nam mãi mãi trường tồn dù bất cứ nơi đâu. Do vậy hiện nay trong GDPT Chánh Pháp tôi có hướng dẫn, tập luyện và thành lập một đội thao diễn quốc kỳ đi diễn hành với cờ kiếm và một ban gia lễ (tế lễ) gồm một số phụ huynh và đoàn sinh khoảng 15 người làm học trò lễ.

Chúng tôi đã tổ chức một buổi tế lễ quốc tổ trong đêm đón giao thừa năm Bính Tuất 2006 tại chùa Dược Sư với trên 2000

đồng bào và đồng hương phật tử tham dự được trực tiếp truyền hình trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mừng 10 tháng 3 năm Bính Tuất, chúng tôi ban tế lễ và toán quốc kỳ cũng đã được Hội Cao Niên Á Mỹ tại Nam Cali mời tế lễ Quốc Tổ trong ngày giỗ Tổ. Sau đó chúng tôi cũng được Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Phát huy Truyền thống Văn hóa Dân tộc Việt mời tế lễ trong cuộc triển lãm Cổ vật của triều đình Huế tại chùa Bảo Quang Nam Cali ngày 26-08-2006.

Ước mong những hình ảnh các buổi tế lễ cổ truyền trong các Lễ Kỳ Yên từ Đình

Điều Hòa , Mỹ tho Việt nam, đến những buổi tế lễ cổ truyền trong các dịp lễ Dân tộc tại hải ngoại này vẫn còn tiếp tục lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau để nền Văn hóa truyền thống Dân tộc mãi mãi trường tồn với thời gian vì còn giữ truyền thống Văn hóa Việt là chúng ta vẫn còn Dân tộc Việt. Mong lắm thay !

Những ngày cuối đông năm 2006

Trường Cũ, Tình Xưa

Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11,2006 một nhóm các CHS NĐC & LNH từ Hoa Kỳ và Canada đã về Việt Nam, phối hợp với các CHS tại Mỹ Tho để hoạt động từ thiện và gửi các phần học bổng cho hai Trường Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân.

Trong hình dưới, từ trái sang phải: Phương Dung (Canada), BS Liên (Hội Hồng Thập Tự), Phương Quế (Hoa Kỳ), Ngọc Sương , Phương Mai (Việt Nam), Đạt (Hoa Kỳ), và Cô Giáo Trường Lê Ngọc Hân.



Ngày Nhớ Ôn Thầy

Giáo Sư Dương Minh Kính

(Lời Nhóm Thực Hiện Bản Tin: Chúng tôi chân thành cảm tạ Giáo Sư Dương Minh Kính đã cho phép đăng lại bài phát biểu của Ông trong Ngày Nhớ Ôn Thầy đươc tổ chức tại Orang County, California, Hoa Kỳ vào tháng 11/2006).

Kính thưa Giáo Sư Viện Trưởng Viện Việt Học,
Kính thưa quý vị Giáo Chức,
Kính thưa quý vị,
Thưa quý bạn.

Thật là một vinh hạnh lớn lao cho tôi có cơ-hội nhân NGÀY NHỚ ÔN THẦY hôm nay được phát biểu cảm nghĩ của mình về TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ với cương vị một cựu sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Việt Nam.

Lời nói đầu tiên của tôi trong tâm tình ẶN QUẢ NHỚ KẼ TRỒNG CÂY và UÔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN là “ Kính dâng lên các Thầy cô của con, hoặc còn sống hay đã khuất núi , lời cảm tạ và biết ơn sâu xa, chân thành từ đáy lòng con. Chính các thầy cô đã biến con, từ một đứa bé nhỏ trên 70 năm về trước, không biết một chữ, chưa biết gì về lễ hay, lễ phải trên đời, thành một học sinh tiểu học, rồi Trung Học, một sinh viên Đại Học, một Giáo Sư, rồi một Hiệu Trưởng Trung Học và tiếp đó một Dân Biểu của VNCH. Nhưng hơn cả các chức vụ và thành đạt trong nghề nghiệp của con, các Thầy Cô, bằng sự giảng dạy, bằng những lời khuyên khích hay cả bằng những quả phạt, đã góp phần rất lớn đào luyện cho con nên một người biết yêu quê hương, yêu đồng bào và biết sống hợp với đạo lý con người. Công ơn của các Thầy Cô con không bao giờ đền trả được và mãi mãi khắc sâu trong lòng con.”

Tôi thiết tưởng tất cả quý vị có mặt hôm nay trong ngày đặc biệt này cùng chia sẻ những cảm nghĩ của tôi đối với các Thầy Cô của mình vì chúng ta ai cũng nhờ Thầy Cô mà thành đạt và nên người.

Lòng tôn kính và tâm tình biết ơn các Thầy Cô đã được nền Văn Hóa và Xã Hội Việt Nam đề cao và hun đúc trong tâm hồn dân Việt trong mấy ngàn năm lịch sử. Không một người Việt Nam nào lại không biết những câu thật thông thường những rất ý nghĩa này:

“ Không thầy đồ mày làm nên”
“ Muốn sang thì bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy”.

Thực vậy, chính cha mẹ chúng ta là những người đầu tiên và thường xuyên dạy cho chúng ta sự tôn kính và biết ơn Thầy Cô. Tôi còn nhớ rất rõ những lời Cha Mẹ tôi thường nhắc nhủ tôi: “Cha Mẹ sinh ra các con, nuôi cho các con lớn lên nhưng chính các Thầy Cô mới là những người mở mang trí tuệ cho các con và dạy cho các con nên người tốt, lo được cho thân mình và làm rạng rỡ cho Mẹ Cha. Vì thế các con phải luôn luôn tôn kính và vâng lời Thầy Cô”.

Theo tập tục trong làng tôi : “ Mông Một Tết Cha, Mông Hai Tết Chú, Mông Ba Tết Thầy.” Năm nào tôi cũng được sung sướng đi tết Thầy tôi.

Một sự kiện đặc biệt đã xảy ra vào năm tôi học hết ban Tiểu Học mà suốt đời tôi không thể quên được. Mặc dù trong lớp, tôi luôn luôn là học sinh được coi là học giỏi nhất nhưng khi đi thi Tiểu Học mọi người trong lớp đều hết chỉ trừ có riêng tôi, bị trượt vô chuỗi.

Lẽ dĩ nhiên tôi rất buồn và rất mắc cỡ. Cha Mẹ tôi cũng không vui được. Mẹ tôi rất thương tôi nên Mẹ cố giấu nỗi buồn của mình và an ủi tôi rằng “ Con còn trẻ, thua keo này bày keo khác” Mẹ tôi còn sốt sắng đi mua đồ lễ để cảm ơn Thầy đã dạy tôi. Mẹ cắt nghĩa cho tôi: “Thi rớt là điều không may mắn cho con nhưng Thầy con đã hết lòng dạy dỗ con nên con phải biết ơn Thầy như các học trò thi đậu kia” . Khi nhận lễ vật Mẹ tôi và tôi mang đến tạ ơn, Thầy tôi nói:” Thầy rất cảm ơn Cha Mẹ con đã cho thầy món quà này, nhưng nếu con thi đậu thi thầy còn mừng hơn nhiều. Đây chỉ là một điều không may nhỏ. Tương lai của con sẽ tươi sáng nếu con chăm chú hơn” Dầu còn nhỏ, nhìn vào đôi mắt của Thầy lúc đó tôi cũng đọc thấy lòng thương chân thành của Thầy khi nói với tôi. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ thi rớt nữa.

Tôi đã đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp, Tú Tài I và Tú Tài II ngay trong khóa đầu. Nhiều con đường mở rộng cho tôi. Vào năm 1956, tôi có thể thi vào trường Quốc Gia Hành Chánh, Trường Luật, Trường Y Khoa, Dược Khoa hay Nha Khoa không mấy khó khăn. Thật đáng ghi lại vào thời gian này, thay vì nhắc cho nhau câu về người xưa truyền tụng:

“Chẳng ham ruộng cả ao liền,

Chỉ ham cái bút cái nghiên anh Đồ”

cho hợp thời hơn, giới sinh viên và học sinh đã sửa lại bằng câu:

“ Chẳng ham Cao Đẳng Cử Nhân,

Chỉ ham cái ống Seringue chằng cầm”.

Tuy vậy tôi vẫn thấy có một cái gì thật đẹp, thật thanh cao trong nghề Thầy: “Mở mang trí tuệ cho con em và giúp con em Nên Người tốt, hữu ích cho xã hội”. Tôi cũng chẳng mấy tin vào câu mà các cụ xưa thường nói “Tiên vi quan, Đạt vi sư. “Tôi đã quyết định thi vào trường Cao Đẳng Sư Phạm để sau này trở nên một Giáo Sư Trung Học. Chắc chắn hình ảnh và gương sáng của các Thầy Cô đã ảnh hưởng đến quyết định quan trọng này của tôi dù sự lựa chọn này có hợp thời hay không.

Tôi chỉ thực sự hiểu được tâm tình của các Thầy Cô khi tôi đã trở nên một ông Thầy. Như người ta thường nói: “Sinh con mới biết lòng Cha Mẹ” và lời của cụ Nguyễn Bá Học thuở xưa: ‘Người trồng cây muốn cho cây tốt, Thầy dạy trò muốn cho trò hay’ đã diễn tả thật chính xác tâm trạng của một ông thầy. Thật không có một phần thưởng nào lớn lao hơn đối với một ông thầy là được thấy các môn học sinh của mình thành đạt và nên Người. Thực vậy, như các Thầy Cô xưa đã thương yêu và tận tụy đối với tôi thế nào tôi cũng thấy có một động lực, một sức mạnh thúc đẩy tôi phải làm tất cả những gì có thể làm được để giúp học sinh của mình.

Tình nghĩa Thầy và Trò VN luôn luôn bền vững, vượt cả thời gian và không gian Tình Nghĩa đó không chấm dứt khi chúng ta rời khỏi nhà trường hay khi chúng ta đã lớn tuổi. Chúng ta luôn luôn là môn sinh của Thầy Cô và Thầy Cô vẫn luôn luôn là Thầy Cô của chúng ta.

Có lẽ Tôi là một học sinh may mắn nhất được cảm thông lòng thương yêu của các Thầy cũ của tôi một cách thật mạnh mẽ và sâu đậm, không phải chỉ trong lúc còn đi học, mà đặc biệt hơn nữa là khi tôi đã trưởng thành.. Như quý vị đã biết năm 1965 khi mới vừa tròn 30 tuổi, tôi được GS Trần Ngọc Ninh, lúc đó là Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục, bổ nhiệm tôi làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Chu Văn An, trường mẹ của tôi. Khi tới chào một số Thầy cũ của tôi còn đang dạy ở trường, tôi thưa với các Thầy: “Con rất may về đây có các Thầy ở bên cạnh. Trước kia, làm việc ở nơi khác con cũng đã đem áp dụng lời các Thầy dạy bảo, nhưng nếu có sai sót, không có ai chỉ dạy. Bây giờ có các Thầy ở bên nếu có gì con làm không đúng, con sẽ có các Thầy chỉ giáo. “

Sau một năm tôi phục vụ tại trường Chu Văn An mà tôi nghĩ là khá thành công, có sự lộn xộn tại Bộ Giáo Dục do việc thay đổi Bộ Trưởng gây nên. Bao nhiêu chức vụ mà vị nguyên Tổng Trưởng bộ nhiệm bị thay thay thế hết loạt, kể cả các chức vụ hành

chánh trong ngay tháng đầu. Tôi là người “được” Nha Trung Học gọi lên cuối cùng và được thông báo: Tôi sẽ không còn làm việc ở Trường Chu Văn An nữa và Nha Trung Học dự định “phong” cho tôi làm một Thanh Tra Trung Học. Tôi hỏi Ông Giám Đốc lý do gì phải thay đổi và tôi được trả lời là tôi còn trẻ quá. Tôi ngạc nhiên về câu trả lời nhưng tôi đã điềm tĩnh nhưng cương quyết đáp lại rằng tôi không nhận bất cứ một chức vụ nào của Bộ Giáo Dục vì tôi không bao giờ xin một chức vụ nào với Bộ, kể cả chức vụ Hiệu Trưởng. Tôi muốn trở lại làm một giáo sư như tôi đã được đào tạo để làm việc. Tôi bác bỏ lý do “vì tôi còn trẻ quá” Có bằng chứng nào cho biết tuổi trẻ của tôi đã khiến tôi không thi hành được nhiệm vụ Hiệu Trưởng trường Chu Văn An không? Ông giám Đốc không trả lời và tôi cũng không muốn hỏi thêm vì tôi biết Ông chỉ nhận lệnh từ trên Bộ.

Trở về trường, tôi nói nhỏ sự việc này với vài nhân viên trong văn phòng để họ chuẩn bị làm giấy tờ bàn giao cho tôi vì tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi thật không ngờ tin này đến tai mấy Thầy của tôi. Hai ngày sau, mấy Thầy tôi, một số giáo sư lão thành và Bác Sĩ Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh từ trên Bộ Giáo Dục trở về trường báo tin cho tôi các vị đã gặp Ông Tân Tổng Trưởng và chất vấn Ông Tổng Trưởng lý do tại sao Ông lại muốn tôi rời khỏi trường Chu Văn An. Ông Tổng Trưởng nói Ông không biết về việc này và nói:

“Nếu quý vị là những giáo sư lão thành và Đại diện cho Phụ Huynh Học Sinh tín nhiệm và quý mến ông Dương Minh Kính thì tại sao tôi lại phải thay thế Ông Kính” Tôi không thể nào dấu được cảm xúc tràn ngập trong lòng khi nghe thầy Lê Ngọc Huỳnh kể lại sự việc. Các Thầy đã thương tôi quá sự chờ đợi của tôi dù tôi không muốn các Thầy phải bận tâm vào việc này. Ba ngày sau, Ông Đồng Lý Văn Phòng gọi điện thoại cho tôi và nói: “Anh Kính, tôi đi vắng mấy ngày qua nên không biết việc mấy nhân viên làm, xin anh bỏ qua. Tôi biết anh quá mà.! Anh cứ ở lại làm việc như thường. Hơn thế nữa, Ông Tổng Trưởng sẽ đến thăm trường anh. Khi nào anh sẵn sàng anh cho tôi biết để tôi chuẩn bị”

Sống ở ngoài nước trên 30 năm các cựu học sinh và sinh viên các trường Đại Học và Trung Học VN đã chứng tỏ lòng biết ơn đối với các Thầy Cô cũ của mình một cách thật chân thành và đáng ca ngợi, gây ngạc nhiên cho hầu hết các chủng tộc khác trên thế giới. Ngày Nhớ Ôn Thầy đã được cựu HS và SV các trường Trung Vương, Gia Long, Petrus Ký, Chu Văn

An, Võ Trường Toàn, Nguyễn Đình Chiêu- Lê Ngọc Hân, Phan Thanh Giản, Y-Khoa, Duoc-khoa.vv tổ chức nhiều lần và ở khắp mọi nơi có các cựu SV và HS VN sinh sống.. Những hành động cụ thể để giúp đỡ các Thầy Cô bị lâm trong tình trạng khó khăn ở quê nhà cũng đã được các cựu SV và HS VN ở hải ngoại khởi xướng và nhiệt liệt hưởng ứng.

Trong sự biết ơn, người được biết ơn cảm thấy “mát lòng mát dạ” nhưng đôi khi cũng thấy ngượng ngùng vì không muốn coi những việc làm của mình là ân huệ. Nhưng người biết Biết Ơn mới thật là đáng trọng vì sự biết ơn chân thành là tình cảm tốt đẹp nhất của con người có văn hiến. Một lời chào đơn sơ khi gặp Thầy cũ như truyện ông Carnot kể lại trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư ta học ngày trước: “Thưa Thầy, Thầy còn nhớ con không? Con là Carnot, học trò cũ của thầy...” cũng đủ làm cho lòng Ông Thầy vui sướng biết bao.

Chúng ta không bao giờ có thể trả hết được những ơn huệ mà các vị ân nhân đã làm cho chúng ta. Cách tốt nhất để đền ơn ân nhân là chúng ta hãy làm thật nhiều điều tốt cho người khác với tâm tưởng chính mình đã là người nhận ơn. Đó cũng là phương châm mà các anh chị em trong Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Cao Đẳng Sư Phạm theo đuổi.

Đối với các Thầy Cô đã quá vãng, là một người Công Giáo, tôi chỉ biết ngày ngày nguyện cầu Thượng Đế thưởng công các Thầy Cô trên nước Trời vì các Thầy Cô đã khổ công dạy dỗ tôi trên trần thế.

Đối với các Thầy Cô còn đang sống với chúng con trên mặt đất này chúng con xin kính chúc Thầy Cô được nhiều an vui trong tuổi già và chúng con luôn luôn mãi là những học trò biết ơn Thầy Cô.

Xin cảm ơn quý vị và quý bạn đã lắng nghe những lời phát biểu chân thực này của tôi.

Kính chúc quý vị và quý bạn ngày họp mặt vui vẻ.



Giáo Sư Dương Minh Kính (đứng giữa) và hai CHS Ngô Nguyên Long và Đặng Kim Thu

Mất Mẹ

Mạc Vân (Memphis)

*Chữ Mẹ, âm vang tận đáy lòng
Con yêu thấp thỏm, mãi chờ mong
Đôi bàn chân mỏng in tâm trẻ
Một gánh thân tình, rặng núi sông
Lai láng thương Con sao chẳng đủ
Bâng khuâng nhớ Mẹ, mãi còn trông
Lưu vong mất Mẹ, Trời rung chuyển
Núi lở, đất chúi, bể thâm đong.*



Tin Mỹ Tho

Ngày 4 tháng 2, 2007, nhân dịp Ông Ngô Thới Lai, một Cựu Nhân Viên Trường Nguyễn Đình Chiểu được 95 tuổi, một phái đoàn Cựu Giáo Chức Nguyễn Đình Chiểu đã đến nhà Ông để Chúc Thọ và tặng hoa. Đây là một nghĩa cử biểu tỏ tấm lòng Tôn Sư Trọng Đạo của người dân Mỹ Tho, nói chung và các Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân, nói riêng. Ước mong thay việc làm này vẫn tiếp tục đối với các Thầy Cô dù đang ở Việt Nam hay Hải Ngoại.



Báo cáo của Thủ Quỹ

Tồn quỹ tháng 11-06: \$6548.97

Tổng thu (niên liễm, ủng hộ, quảng cáo, ĐS 06, DVD họp mặt): \$2727.00

Chi:

- 1. Bản tin 43 (in + stamp) \$ 256.27
- 2. Lê V. Duyệt Foundation \$ 300
- 3. Đám tang cô Nguyễn Đơn Trang \$100
- 4. Cứu trợ lụt VN \$100
- 5. Gửi DVD (bao thư + stamp) \$237
- 6. Ủng hộ Hội AH (Canada) \$100
- 7. Quà Tết cho cựu GS & nhân viên : \$1000
- 8. Ủng hộ Hội AH (Úc Châu) \$100
- 9.

Tổng Chi: \$2193.27

Tồn quỹ tháng 02/07: \$7082.70

Quỹ Sinh Hoạt

Từ Cali

- 1. Cô Huỳnh T. Ngọc Hường Irvine \$ 50
- 2. Cô Nguyễn T. Nguyễn Khai FV \$100
- 3. Thầy Diệp Xuân Lai Sacramento \$ 30
- 4. Chung Ngọc Ninh San José \$ 40
- 5. Trang Huệ San José \$ 30
- 6. Trần Anh Võ San Diego \$ 40
- 7. Phan Phú Lộc Westminster \$ 30
- 8. Bùi Hữu Thế San Dieog \$ 20
- 9. Nguyễn Thành Hiệp San Diego \$100
- 10. Nguyễn Phước Hải Riverside \$ 30
- 11. Trịnh Hồng Ngọc San José \$ 50
- 12. Nguyễn V. Xá + Lê Thị Cúc San José \$ 50
- 13. Trần Ngọc Nữ Westminster \$ 30
- 14. Rose Huỳnh Upland \$ 50
- 15. Đồng Minh Vương San José \$ 30
- 16. Nguyễn T. Gương San Rafael \$ 95
- 17. Đoàn T. Ngọc Lan ELK Grove \$ 50
- 18. Đoàn Phụng Anh Chula Vista \$ 30
- 19. Đoàn Phụng Nga Upland \$ 30
- 20. Lê T. Hoa Tiên San Diego \$ 30

Từ Các Nơi Khác

- 1. Cô Hồ Sương OK \$ 50
- 2. Cô Võ T. Hoa MN \$ 30
- 3. Thầy Vương Tấn Triệu WA \$ 50
- 4. Hội AH LNHH-NĐC France \$150
- 5. Nguyễn Hữu Hào GA \$ 50
- 6. Lê Văn Khiêm LA \$ 50
- 7. Huỳnh Ngọc Hải PA \$ 50
- 8. Huỳnh Vũ Phong WA \$162
- 9. Đăng Long Hưng PA \$ 20
- 10. Bùi Hoàng Anh France \$ 50
- 11. Nguyễn Khánh Hải TX \$ 50
- 12. Trần Mạnh Xuân MD \$ 40
- 13. Mụi Phan TX \$ 35

- 14. Nguyễn T. Rơ WA \$ 50
- 15. Lý T. Nguyệt Cúc MD \$ 20
- 16. Trần Ngọc Khai SC \$ 10
- 17. Trần Bích Thu MD \$ 40
- 18. Trần Ngọc Hường Canada \$ 30
- 19. Trần Thanh Tâm TX \$100
- 20. Hồ Thị Cảnh France \$ 10
- 21. Lý Minh Anh TX \$ 50
- 22. Lê Văn Liêm IL \$ 20
- 23. Tiêu Ngọc Ninh OK \$ 15
- 24. Nguyễn Kim Tuyến PA \$ 50
- 25. Nguyễn Lộc Hưng MO \$ 40
- 26. Chung Bích Liên OR \$ 50
- 27. Nguyễn Thị Bé VA \$100
- 28. Đoàn T. Thanh Hương MD \$ 20
- 29. Trần Thanh Giảng NV \$ 70
- 30. Tôn Thị Nam Germany \$ 10
- 31. Trần V. Công NC \$ 50
- 32. Lê Ánh Nguyệt Canada \$ 50
- 33. Nguyễn Thái Bửu TX \$100
- 34. Lâm T. Hóa Canada \$110
- 35. Đặng Thanh Huy FL \$ 30

Tổng Thu: \$2727.

Thông Báo

Theo Nội Quy và thể thức bầu cử Ban Chấp Hành Hội CHS Trung Học ĐNC & LNHH Mỹ Tho, Nam California, Hoa Kỳ, nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ chấm dứt vào tháng 8 năm 2007.

Để Hội chúng ta vẫn liên tục hoạt động, chúng tôi tha thiết kính mời Quý Anh Chị tích cực ứng cử hoặc đề cử người gánh vác công việc điều hành Hội.

Ban Chấp Hành Hội sẽ họp vào tháng 4/2007 để ấn định ngày bầu cử và tổ chức Họp mặt năm 2007. Mọi chi tiết sẽ được thông báo trong Bản Tin số 45 và trên Website của Hội.

Trân trọng.

Westminster, ngày 15 tháng 3 năm 2007

TM Ban Chấp Hành

Ngô Ngọc Vĩnh



Lá Thư Tình Nghĩa

1/ CHS Huỳnh Bửu Khương, Hoa Kỳ.

“Rất cảm ơn Anh đã gửi e-mail chúc Tết, xin kính chúc Anh và Ban Chấp Hành Hội được luôn Mạnh Khỏe, Bình An và May Mắn trong năm mới Đinh Hợi. Trong năm qua có một cựu học sinh Nguyễn Đình Chiêu rất nổi tiếng qua đời. Đó là Luật Sư Phan Tấn Chức, nguyên Giáo Sư Kinh Tế Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, nguyên Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục VNCH từ trần ngày 29 tháng 6 năm 2006 tại Sài Gòn, hưởng thọ 85 tuổi. Ông gốc người Cai Lậy, Mỹ Tho....”(Trích đoạn e-mail của CHS Huỳnh Bửu Khương, Hoa Kỳ).

Thay mặt cho các CHS Nguyễn Đình Chiêu và Lê Ngọc Hân, Quý vị trong Ban Cố Vấn và Ban Chấp Hành Hội, chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình của Cố Giáo Sư Phan Tấn Chức và nguyện cầu hương linh Thầy được bình yên nơi cõi vĩnh hằng.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn CHS Huỳnh Bửu Khương đã báo tin đến chúng tôi. Trân trọng.

2/ CHS Lê Đình Thọ, Ý Đại Lợi:

“Tôi là Lê Đình Thọ sống tại Mỹ Tho từ năm 1954, là cựu học sinh Nguyễn Đình Chiêu từ 1959 đến 1966 và được du học qua Ý. Tôi rất mừng vì liên lạc được với các Anh Chị và hy vọng tìm được các bạn cũ cùng Thầy Cô năm xưa, vì bao lâu rồi tôi không được nói chuyện với người Việt. Tôi hiện làm Bác Sĩ tại Ý, bên đảo Sardegna, một hòn đảo rất đẹp. Tuy xa quê hương hơn 40 năm, nhưng tôi vẫn nhớ đến thành phố Mỹ Tho xinh đẹp của chúng ta. Nhà tôi ngày xưa ở bên bờ hồ, mà nay không còn nhớ tên là gì nữa. Mỗi ngày đi bộ đến Trường, khi đi ngang qua Trường Nữ. lúc nào cũng rộn ràng tim yêu vì các Cô Nữ Sinh tươi đẹp và dịu dàng trong bộ áo dài trắng trinh nguyên. Xin hỏi Anh cho tôi biết tên của trường Tiểu Học ở phía trước Trường Nguyễn Đình Chiêu. Khi nào có dịp qua Ý, xin Anh điện thoại cho tôi.....”

Cảm ơn Anh Thọ rất nhiều., Đọc thơ Anh, chúng tôi cũng có cùng tâm sự như Anh, dù kể trước người sau, chúng ta đều xa quê hương nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về thành phố cũ, ngôi Trường xưa, bạn bè của một thời tuổi trẻ. Ngôi trường Tiểu Học bên kia cổng Trường Nguyễn Đình Chiêu là Trường Nam Tiểu Học Mỹ Tho. Mong nhận được bài viết, hình ảnh về những gì Anh còn nhớ về Mỹ Tho hay nơi

Anh đang sinh sống. Hội cũng đã gửi đến Anh DVD Hẹn Mặt và ĐS 2006. Thân ái.

3/ CHS Trần Nam, Phần Lan:

“Luc này Anh ra sao rồi? Đã tổ chức thành công Đại Hội, anh em vui vẻ cả, tiếc rằng bận nhiều việc, tôi không có dịp qua dự với anh em, hẹn khi khác vậy. Tôi đã đọc xong cuốn Đặc san 2006 do Hội gửi rồi, cảm ơn các Anh Chị thật nhiều. Sách đẹp và nhiều bài hay quá, gọi nhớ nhiều đến anh em bè bạn.....”

Cảm ơn Anh Nam luôn luôn hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, mong rằng Anh vẫn tiếp tục đóng góp bài vở cho Bản Tin và Đặc san. Thân ái.

4/ GS Vương Tấn Triệu, Hoa Kỳ:

“Tôi đã nhận được ĐS 2006 và 2 đĩa DVD. Rất cảm ơn đến Quý Anh Chị đã sốt sắng gửi đến tôi. Quyển ĐS rất quý giá. Nhiều bài viết rất tình. Đã hơn một lần đọc bài tâm tình của Cô Giáo Lan, bài Khoảng Cách của Phương Đo....Rất cảm động: “Lặng lẽ tôi đến, âm thầm tôi đi” và không biết đến bao giờ mới nếm được “Nhứt Hồ Trọc Từu Hỷ Tương Phùng” để “Thế gian đa thiếu sự, giai phó tiểu đàm trung”. DVD rất công phu. Đầy nhiệt tình, nhiệt huyết của “tuổi trẻ”, mặc dầu quý Anh Chị, năm nay, hầu hết cũng đã “Hòang Hôn”, 5 hoặc 6 giờ chiều. Phải đây thiện ý, thiện chí, nhiệt tâm...mới có được một DVD như vậy: không thiếu sót một ai!!!!. Nếu có thể, quý Anh Chị cho tôi xin thêm một ĐS2006, một bộ DVD gửi tặng GS Võ Hồng Lạc, ngụ tại Westminster, California...”

Cảm ơn Thầy Vương Tấn Triệu thật nhiều về những lời tốt đẹp dành cho Hội. ĐS 2006 và bộ DVD Hẹn mặt cũng đã gửi đến GS Võ Hồng Lạc. Kính chúc Thầy luôn luôn được mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Kính mến.

Nhắn tin chung:

1/ Trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn cố gắng trả lời các thơ từ, e-mail của Quý Anh Chị gửi đến, tuy nhiên chắc không sao tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Một điều khác mà các thành viên BCH vẫn luôn cảm thấy ray rứt trong lòng là có một số đồng Quý Thầy Cô và các Anh Chị từ nơi xa về trong ngày hẹn mặt 27 tháng 10 vừa qua, nhưng vì quá bận rộn, và muốn chu toàn cho buổi hẹn mặt nên chúng tôi không có cơ hội hàn huyên, chào hỏi đến từng người, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến từng vị Thầy Cô, từng Anh Chị, nhất là những người từ nơi xa về hẹn mặt. Mong rằng Quý Vị niệm

tình thứ lỗi về những sơ xuất ngoài ý muốn của tất cả chúng tôi trong Ban Chấp Hành.

2/ DVD họp mặt đã thực hiện xong, xin Quý Thầy Cô và các Anh Chị vui lòng liên lạc với Hội để chúng tôi gửi đến quý vị DVD này.

Chúng tôi chân thành cảm tạ tấm lòng của Anh Huỳnh Công Phát đã giúp cho Hội hoàn tất 50 bộ DVD Họp Mặt. (gồm 100 đĩa DVD).

Mùa Xuân Quê Hương

Phan Chùng Thanh

Tuyết gió lạnh, bên ngoài phủ trắng
Nơi tha hương, gắng gượng mừng Xuân
Nhưng sao ruột thắt như vắn
Vì ta vẫn nhớ ngày Xuân quê nhà.
Nhớ gió bắc, mưa hoa Hà Nội
Nơi hàng Đào gập vội chen nhau
Trai thanh gái lịch đủ màu
Đông Xuân chợ Tết nhu cầu sắm đưa
Nhớ lũ trẻ nô đùa đốt pháo
Nơi đầu đường ông lão ra tay
Rồng bay phượng múa chữ thầy
Hồng điều đối liền lời hay tuyệt vời
Nhớ núi Ngự tế trời xứ Huế
Nơi vua dân vạn tuế thanh bình
Hàng mai, chè mứt nhiệt tình
Trà sen, rượu đỏ, trâu mình thật xanh
Nhớ mái dấy, lời than vang vọng
Nơi sông Hương trang trọng hò lơ
Thần kinh xứ Huế đón chờ
Xuân lai tiết ấm còn nhờ thánh ân
Nhớ Lục Tỉnh người dân vui nhộn
Nơi Sài Thành bận rộn chợ Hoa
Bô Na, Đồng Khánh la cà
Chen nhìn cúc quất rộ ra đủ màu
Nhớ Hóa Đạo ta cầu Phật hộ
Nơi Vương Cung Mẹ độ bình an
Giao thừa pháo đốt miền man
Mừng Xuân rượu mứt tràn lan Bến Thành
Bờ thể đó không đành hỷ lạc
Nơi tha hương vẫn tạc Xuân quê,
Mong sao có dịp lại về
Quê hương đón Tết ê hề thú Xuân

Tin Buồn

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý Thầy Cô và các Anh Chị CHS Nguyễn Đình Chiêu và Lê Ngọc Hân:

1/ Luật Sư Phan Tấn Chúc, nguyên Giáo Sư Kinh Tế Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, nguyên Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục VNCH từ trần ngày 29 tháng 6 năm 2006 tại Sài Gòn, hưởng thọ 85 tuổi.

2/ Bà Đặng Thị Trước (Tiệm Hình Thiện Ký), là Thân mẫu các CHS Hiếu, Thành (Canada) và Đạt (Hoa Kỳ)... qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2006 tại Mỹ Tho, Việt Nam hưởng thọ 86 tuổi

3/ Bà Nguyễn Thị Sâm, là Thân mẫu các CHS Nguyễn thị Hạnh, Thu Tâm, Ngọc Tú đã từ trần ngày 28 tháng 10, 2006 tại Hawaii, Hoa Kỳ hưởng thọ 86 tuổi.

4/ Cô Nguyễn Đơn Trang, nguyên Giáo Sư Quốc Văn Trường NĐC qua đời ngày 8 tháng 12, 2006 tại San Diego, Hoa Kỳ .Sau đó linh cữu đã được đem về an táng tại Tân Lý Tây, Mỹ Tho , Việt Nam.

5/ CHS Nguyễn Duy Kiểm (niên khóa 1962-69) qua đời ngày 14 tháng 12, 2006 tại Mỹ Tho , Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình người quá cố và nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Phan Tấn Chúc, Cụ Bà Đặng Thị Trước, Cụ Bà Nguyễn Thị Sâm, Cô Nguyễn Đơn Trang và Anh Nguyễn Duy Kiểm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng .

