

Giai Thoại về GS Trần Văn Hương

(Quốc Hiệp ghi lại từ internet)

Giáo Sư Trần Văn Hương sanh năm 1904 tại làng Long Châu, nay thuộc quận Châu Thành Vĩnh Long. Lúc nhỏ ông học tại Collège de Mytho. Mặc dầu nhà nghèo, nhưng ông học rất giỏi nên được chánh phủ thuộc địa cấp học bổng ra Hà Nội theo học trường Cao đẳng Sư Phạm Đông Dương. Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ nhiệm về dạy tại trường trung học mà ông đã học trước kia. Tại đây GS Hương dạy môn Việt Văn và Luân Lý. Sau đó, ông được đề cử làm Đốc học tại một trường ở Tây Ninh.

Năm 1945, Việt Minh nắm chánh quyền trên toàn quốc. Giáo sư Hương cũng gia nhập hàng ngũ kháng chiến chống thực dân Pháp và được cử giữ chức chủ tịch Ủy Ban Hành Chánh tỉnh Tây Ninh. Nhưng sau một thời gian làm việc với Việt Minh, ông mất niềm tin những người cộng sản nên từ nhiệm về Sài Gòn sống bằng nghề bán thuốc Tây cho một Pharmacy gần chợ Bến Thành.

Sau đây là hai giai thoại người ta thường kể lại để nói về cuộc sống giản dị và thanh liêm của một nhân sĩ chánh khách, xuất thân từ một nhà giáo.

Năm 1954, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bổ nhiệm GS Hương làm đô trưởng Sài Gòn. Sau khi được sự vụ lệnh, ông đi xe đạp đến Tòa Đô Chánh nhận việc. Đến trước cổng, người lính gác cổng không cho ông vào. Ông phải xuất trình sự vụ lệnh, người ấy mới để ông vào Tòa Đô Chánh.

Năm 1964, GS Hương bị bệnh phải ra Vũng Tàu tịnh dưỡng. Chánh phủ đương kim phụ cấp thêm mười ngàn mỗi tháng để ông dưỡng bệnh. Biết được điều này, ông khấn khải từ chối không nhận số tiền phụ cấp nói trên, với lý do là ông không cần tiêu xài gì cả trong lúc dưỡng bệnh.

Nhớ Quê Xưa

Hoàng Phùng Miên

*Trăm năm hẹn một câu hò,
Cây đa bến cũ con đò khác đờ.
Tiếng chuông cầu nguyện buông thưa,
Nghe đầu khúc địch ngàn xưa vọng về.*

*Sáo diều lộng gió trên đê,
Khói thu vờn sóng, trăng thề treo tranh.
Quê tôi một dải cây xanh,
Châu giang (1) uốn khúc lượn quanh xóm làng.
Sáng chiều tiếng gọi đờ ngang,
Đợi đờ, đón khách gốc bàng đình xưa.
Chân trời mây bạc đầu thưa,
Véo von khúc hát thoảng đưa giọng tình.
Chiều vàng sóng lúa cảnh xinh,
Trai thanh gái lịch vẫn minh một vùng.
Trống trường Nguyễn Biểu (2) điểm thùng,
Trọng văn truyền thống ta cùng bút nghiên.
Giang hồ xích giấc cô miên (3),
Bích Trì giai ảnh (4) nhàn biên mấy vắn.*

- (1) Con sông chảy qua làng Bích Trì, Hà Nam.
- (2) Một trường học trong thời kháng chiến ở miền Bắc di chuyển về làng Bích Trì.
- (3) Giấc ngủ một mình
- (4) Ảnh người đẹp



Một Chút Tình Tự

Ngô Thời Lập

Anh Đặng Đình Phi ở Florida đã giới thiệu tôi với Hội. Thấy có cái gì đó thân quen, gần gũi mà từ lâu đã tách rời khỏi chính con người và feeling của mình: như cái tên Mỹ Tho và Nguyễn Đình Chiểu... Tôi lấy kiếng "lúp" ra soi từng tấm hình trong Bản Tin 31. Không biết vì không quen hay không nhớ?! Tôi cũng dò từng tên người: có anh Nguyễn Văn Bá thì thấy quen quen, nhưng không thể xác quyết được với tấm hình cổng trường NĐC xa xưa, đối diện với chợ rau (hàng bông), tấm hình bị thu hẹp,

nên không thấy căn nhà "công xẹt". Có một tên người mà chắc chắn tôi không quên, cái tên có vẻ là "male name", tôi còn nhớ cả ngày sinh của Cô Nàng, của người thơ, người mơ của hơn 30 năm xa xưa... Thì ra trong khối trí nhớ căn cỗi, hao mòn vẫn còn chỗ tươi mát cho những tình tự của cái thuở *tình xanh khi chưa lo sợ*.

Nhắc tới mái trường NĐC làm tôi nhớ tới những địa danh quen thuộc: Mỹ Tho, Rạch Miễu, Vòng Nhỏ, Vườn Hoa Lạc Hồng, con đường Huyện Toại... Các nơi này trở thành những khoảng không gian yêu thương, là chỗ mầu mỡ cho hạt tình tự nảy nở tốt tươi.

*...Mưa vẫn rơi, và nắng đã phai,
Ta ngại ngừng yêu Em ngày nào...*

...Một ngày nào đó, tóc xanh xưa bạc màu,

Một ngày nào đó, ta vẫn chưa đến bên người...

Ngày trước, mình thường có thói quen nghe nhạc mà ít chú ý tới lời nhạc. Thảo nào người ta chẳng cho là "già thì khó tính", có thể như vậy lắm vì ngoài 60, tôi tự thấy có nhiều lúc rất "sensative" và không thực tiễn chút nào.

Lần thẩn, nhớ và quên là dấu vết của người có tuổi, nhưng xin mời các bạn mình nghe lại Nat King Cole hát bản "Too Young" của thập niên '60. Trong đó có đoạn *We were not too young at all...* Mà thật ra mình có còn trẻ trung gì đâu, chỉ mới là "người có tuổi" mà thôi...

Một chút tình tự sau khi nhận được Bản Tin số 31 Tháng 2. Lập tôi có lời cảm tạ sự quý hóa của các bạn mình và cũng để gửi cho Cô Nàng như một "Kỷ Niệm".

TRUYỆN "THẬT" NGẮN

Cô tôi

(T.K.D. Paris cuối Đông 2004)

Cô có vóc người hơi thấp, nên lũ học trò gán cho biệt danh "Bà Tốt lùn". Cô dạy giỏi, tận tụy nhưng nghiêm khắc.

Năm tôi học Đệ Lục, Cô phụ trách lớp tôi và dạy chúng tôi Pháp văn. Cô ra lệnh cho cả lớp viết câu "học để thành nhân, không để thành thân" và dán vào các tập Pháp văn của chúng tôi. Tôi cũng có viết nhưng lại quên dán vào vở và bị consigne. Hồi đó, tôi có học bổng, sợ bị phạt mất học bổng

nên chiều tan trường, liền lên nhà Cô ở khu Giếng Nước để năn nỉ. Trời mưa thật to mà tôi không có áo mưa nên khi đến nhà Cô thì bị ướt lóp ngóp như chuột lột.

Tôi đứng xơ rở trước nhà chưa dám gõ cửa thì có người cháu gái của Cô trông thấy, ra hỏi tôi cần gì. Tôi ngó ý xin gặp Cô. Cô đi ra, đứng chống nạnh, hỏi to "gì đó trò?". Hồn phi phách tán, tôi lí nhí trình bày vấn đề và xin Cô tha. Cô nạt to "về đi trò!". Tôi đành lủi thủi ra về nhưng lòng thật âu lo không biết rồi sẽ ra sao? May thay Cô tha phạt cho tôi.

Năm 1972, tôi về phục vụ tại Căn Cứ Hải Quân Mỹ Tho, nên có dịp thỉnh thoảng đến thăm Cô và Cô đôi khi cũng vào đơn vị thăm lại tôi. Cô thường vui vẻ nói với những người lối xóm (hồi này Cô đã dọn về đường Lê Lợi, cạnh cửa sau trường NĐC) rằng: "Cô có hai đứa học trò, một làm chỉ huy trưởng và một làm chỉ huy phó CCHQ/MT".

Ngày nay, mỗi khi nhớ về trường cũ, lòng tôi vẫn bồi hồi nhớ về một người Cô, tuy bề ngoài luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng thật ra rất giàu tình người.

Cô giáo đầy nhân hậu

(Sapy Nguyễn Văn Huồng San Diego, Calif.)

Thật xui xẻo, vị giám thị trông coi kỷ luật các lớp đệ nhất của trường Nguyễn Đình Chiểu thời ấy (1966) là bà Tốt. Tuy phạm nữ lưu, nhưng bà là "hung thần" của mọi nam sinh. Tướng bà vừa tròn vừa thấp người, khuôn mặt hết sức "ngầu". Bà là khắc tinh của những học sinh lười, học kém, vô kỷ luật hay trốn học. Loại học sinh này thường phải lên văn phòng "trình diện" mặc tình cho bà "đũa" thăm thiết. Tôi bị bà kêu lên "hành hạ" hai lần, "chửi bới" xong bà tha về kèm theo lời hăm dọa:

- Con mà còn tiếp tục vắng mặt nữa, cô sẽ đuổi học con luôn.

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, đến lần thứ ba bị triệu lên văn phòng, bạn học nhìn theo tôi ái ngại. Rồi lớp, tôi mang theo luôn tập vở, vẫy tay chào từ biệt các bạn. Tự xem mình như tráng sĩ Kinh Kha sang Tần, ra đi không hẹn ngày trở lại, nên tôi hiên ngang mang bộ mặt kên kên bước vào văn phòng bà Tốt. Bà ngược bộ mặt hầm hầm và đôi mắt sáng quắc lên nhìn đứa học trò bất trị. Vừa định cất



giọng oanh vàng “xỉ vả” thì tôi đưa ngay tay ra dấu ngăn cản, rồi bằng một giọng quyết liệt tôi thưa cùng bà:

- Cô đừng la con nữa, con biết hôm nay cô sẽ đui con. Đã hai lần con giải thích với cô chỉ vì ham mang danh học trò trường Nguyễn Đình Chiểu, nên xin vào học lớp Đệ Nhất C - vì trường không thu nhận học sinh vào lớp Đệ Nhất A. Nếu cô không thương mà cho con tiếp tục học, thì cô cho con xin lại tờ giấy khai sinh để con đi đăng lính. Chớ học mà bị cô chửi hoài con cũng quê lắm, lại còn làm phiền cô nữa.

Nghe tôi nói cương quyết, khuôn mặt “ngầu” của bà từ từ biến sang hiền thực. Bà “xuống xề”, hạ giọng thật thấp năn nỉ tôi:

- Thôi con ơi! Đừng đi lính nguy hiểm lắm. Cô đã hiểu hoàn cảnh con rồi. Từ nay, con muốn học giờ nào thì học, cô không rầy la con nữa. Cô làm khó cũng chỉ mong con ráng học nên người thôi.

Ngoài đường phố, có mấy ai yêu thương người Cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự! Nơi học đường, có mấy học sinh thương mến thầy cô Giám thị. Rồi văn phòng bà Tốt, tôi thấy ngay được bộ mặt “hung thần” và giọng sang sảng của bà chỉ là cái vỏ bên ngoài, ẩn dấu bên trong một con người đầy lòng vị tha và yêu thương học trò. Cô Tốt ơi, giờ cô đã mất, một vài kỷ niệm gắn ngủi với cô vẫn luôn ở trong con.

Viết lại đôi hàng này như một nén hương lòng tôi đốt lên để tưởng nhớ cô Tốt. Tôi mong sao những học sinh đã từng bị “hung thần” bà Tốt “hành hạ”, thấy được cái tâm của một cô giáo đầy nhân hậu, đúng như cái tên Tốt của bà.

Hội Cali Hạp Mặt Hè

Địa điểm:

Paracel Seafood
15583 Brookhurst St
Westminster, CA 92683
(714)-775-0377

Thời gian:

Chủ Nhật 8 Tháng 8, 2004
Từ 11 AM – 3 PM



Chương trình:

1-Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập Trường Nguyễn Đình Chiểu và 47 năm thành lập Trường Lê Ngọc Hân.

2-Phát Hành Đặc San Hè 2004.

3-Chương trình văn nghệ: Cây nhà lá vườn.

Để tiện việc sắp xếp chương trình buổi họp mặt, Quý vị và các Bạn nào muốn đóng góp văn nghệ hay kể chuyện vui về thầy, bạn và trường xưa, xin liên lạc trước với anh Ngô Ngọc Vĩnh (MC) theo email: vinhngo2000@yahoo.com hay qua điện thoại 714-892-8271 (cell).

Thư Tình Nghĩa



Cô Đặng Vũ Thị Quy (Canada)

Cám ơn Hội đã gửi các bản tin một cách đều đặn cho tôi. Tuy bản tin chỉ có ít trang, nhưng bài nào cũng đặc sắc cả. Bài *Trường Làng Tôi* trong Bản Tin 31 làm tôi nhớ nhiều đến những nơi mà các em học sinh đã dẫn tôi đi trong những năm tôi dạy tại trường NĐC.

Cám ơn Cô Quy đã có lời khích lệ Ban Biên Tập Bản Tin.

Anh Trần Hữu Trát (New York)

Rất vui khi nhận được BT 31 tháng 2 và biết được vài tin tức và hình ảnh về sinh hoạt của Hội. Tôi thấy có hình anh Huỳnh Chiểu Đăng. Anh học NĐC sau tôi một năm và sau đó cùng trọ học chung ở 51-53 đường Bà Hạt Saigon trong nhiều năm đại học. Tôi cũng biết được anh Nguyễn Bá Lộc hiện ở San Diego, CA, là người cùng quê Cai Lậy với tôi.

Ngoài ra, cũng nhờ Hội mà tôi tiếp xúc được với bà con bên nội tôi nguyên ở Mỹ Tho và hiện nay ở Cali. Đó là các cô Đoàn Phụng Nga, Đoàn Phụng Anh.

Tôi sẽ viết nhiều kỷ niệm nữa về trường cũ, thầy cô và các bạn học trong dịp khác. Tiện đây, tôi xin gửi Hội ngân phiếu \$100 để đóng niên liễm, ủng hộ quỹ sinh hoạt cùng các chi phí về bản tin và đặc san.

Mong nhận được bài viết của anh về trường xưa, thầy và bạn cũ trong tương lai.

Anh Trần Hùng (Minnesota)

Thank you for sending me the newsletters. I wonder if you still provide scholarships to NDC-LNH students. I would like to support this program.

A check for the amount of \$100.00 will be sent to you from US Bank by 1/2/04. Please use the money for the scholarships this school year (or for any students who need money to continue school).

By the way, I graduated from NDC in 1971.

Đã nhận được ngân phiếu. Cám ơn bạn nhiều.

Chi Trương Mỹ Xuân (Woodside, Calif.)

Tôi rất mừng là Ban Chấp Hành "vũ như cần" tiếp tục điều hành sinh hoạt của Hội. Bản tin càng ngày càng đẹp, có chất lượng cao. Ban biên tập đã bỏ rất nhiều thời gian để hoàn thành một bản tin rất là nghệ thuật và chi tiết.

In my personal opinion, the editor of NDC-LNH Newsletter should deserve a big appreciation from all the readers for his devoted time and tremendous effort to improve and make the newsletters better and better! Many thanks to his continuing support to the Association.

Cám ơn chị Mỹ Xuân đã có lời khuyến khích tinh thần Ban Biên Tập Bản Tin.



Quà Tết Giáp Thân

Danh sách 20 cựu giáo chức, nhân viên và giám thị hai trường NDC & LNH đã nhận Quà Tết Tình Nghĩa của Hội nhân dịp Tết Giáp Thân vừa qua tại Mỹ Tho. Mỗi phần quà trị giá \$25.

Quý Bà, Quý Cô: Phan Văn Huấn, Lê Thị Ánh Xuân, Lê Thị Bích, Lê Thị Hoán Dung, Phạm Thị Hường, Phan Ngọc My, Phan Thanh Nhân, Tô Thị Lễ, Trịnh Thị Lãnh, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Thị Thơi.

Quý Thầy: Huỳnh Khánh Long, Lê Phú Hộ, Ngô Xéng, Nguyễn Kim Đầu, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Văn Tòng, Phan Tấn Lãm, Trịnh Công Đạt, Trần Văn Hoàng.

GS Lê Kim Hải và Chị Huỳnh Thị Mai đã đại diện Hội NDC & LNH lập danh sách người nhận quà và Thầy Trần Văn Hoàng phụ trách trao quà tận tay từng người.

Ban Chấp Hành thành thật cám ơn GS Hải, Thầy Hoàng và Chị Mai ở Mỹ Tho đã giúp Hội tặng qua tình nghĩa trong dịp Tết vừa qua.

Quỹ Sinh Hoạt

Hội nhận được niên liễm hoặc tiền ủng hộ Quỹ Sinh Hoạt của các Thầy Cô và Anh Chị Cựu học sinh sau đây. Trân trọng cám ơn Quý Vị và các Bạn.

Từ California

Đỗ Phương Quế (Westminster)	\$ 120
Đỗ Phương Anh (Orange)	200
Hoàng Châu (Anaheim)	20
Lê Hoa Tiên (San Diego)	20
Nguyễn Thị Gương (Greenbrae)	30
Nguyễn Phương Vân (?)	20
Nguyễn Thị Thu (Torrance)	20
Nguyễn Thị Xuân Hương (Los Angeles)	20
Nguyễn Văn Vĩnh (Hayward)	20
Trác Bá Điệp (San Diego)	60
Võ Văn Nhứt (Sunnyvale)	100
Một nữ sinh ẩn danh (San Diego)	100

Từ các nơi khác

GS Phan Ngọc Lâm (Washington)	\$ 50
GS Phạm Nguyễn Chu (Texas)	30
GS Phạm Thanh Liêm (Texas)	30
Bạch Thị Bê (Georgia)	20
Lê Đăng Hạc (Texas)	50
Nguyễn Thanh Phương (New York)	50
Nguyễn Thị Nam (Tennessee)	30
Phan Minh Hằng (Georgia)	100
Thụy Minh Mẫn (Georgia)	20
Trần Thị Đỗ Lý (Texas)	30
Trần Bích Thu (Maryland)	30
Trần Hữu Trát (New York)	100
Trần Tuyết Bạch (France)	20
Võ Văn Sang (Florida)	20
Một nữ sinh ẩn danh (Arkansas)	50

Quảng Cáo Đặc San Hè 2004

BS Đặng Văn Việt (Westminster)	\$ 50
LS Đỗ Hiếu Liêm (Westminster)	100
Dianne Tran (Westminster)	100
Kim Pharmacy (Westminster)	50
Little Mytho Café (Westminster)	100
Paracel Seafood (Westminster)	100

BÁO CÁO CỦA THỦ QUỸ

Tồn Quỹ Tháng 2, 2004	\$ 7,333
** Thu (niên liễm, ủng hộ, quảng cáo)	\$ 1,860
** Chi (bản tin, ứng tiền nhà hàng)	815
Tồn Quỹ Tháng 5, 2004	\$ 8,378