

kháng chiến chống Pháp của Việt Minh bước vào giai đoạn quyết liệt với những trận tấn công mãnh liệt vào quân đội Pháp. Quân đội viễn chinh Pháp thất trận nhiều nơi nhất là tại các chiến trường miền Bắc. Để bổ sung quân số thiếu hụt trầm trọng, Pháp vừa tìm cách bắt người Việt đi lính cho họ, vừa tuyển mộ lính tại các trường trung học. Phòng tuyển mộ Pháp vô trường Le Myre de Vilers để ghi danh học sinh tình nguyện nhập ngũ. Họ hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp. Nhưng không mấy học sinh tình nguyện đầu quân.

(Còn tiếp một kỳ)

*Nam Florida, mùa thu 2003*



## *Truyện Ngắn "Thật Ngắn"*

(Lượm lặt từ internet)

### **Gia đình (Trần Thị Út)**

Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quệt hay rau luộc chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, đĩa sợ sau này anh em tử tá.

Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.

Ngày Tết, má chờ hoài: "Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cọng dọn đủ 10 cái chén chờ con...

### **Bông điên điên (Nguyễn San)**

Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điên. Tuổi mười lăm ngại ngái mùi bùn.

Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vành, thơm phức và kiêu hãnh.

Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lẩn tòm xuống cống đen ngòm

để lộ đôi chân phèn tửa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.

Em chợt nhớ những cánh hoa điên điên sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.

### **Hai lần chờ (Võ Thành An)**

Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"

Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.

Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội".

Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn.

Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.

### **In thơ (Nguyễn Hàn Chung)**

Đọc trang thơ trên một số tạp chí tôi thấy buồn cho thơ. Toàn tên tuổi cả. Lũ vô danh chúng tôi kiên trì viết, gửi chỉ nhận được hồi âm: "Mong sáng tác mới". Lại vất mình rạo rức trong cõi mù tằm.

Chợt nghĩ ra một cách, tôi gửi đến tạp chí một chùm ba bài thơ cũ đã gửi. Cả ba bài đều được in ngay vào số đặc biệt giới thiệu chân dung văn học.

Có điều tôi phải trả giá. Đứa con tinh thần không lấy họ tên cha mà thay bằng bút danh của một nhà thơ vang bóng!

### **Bóng nắng, bóng râm (Nguyễn Thiên Ý)**

Con đề dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đề.

Trên đề chỉ có mẹ, có con. Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lên, kéo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kéo nắng bầy giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội? Trời vẫn nắng, vẫn râm...

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

## Tin Tức Đò Đây

### Từ Little Saigon

Trung tuần tháng 10 vừa qua, GS Phan Chừng Thanh từ Georgia đến Nam Cali thăm viếng gia đình. Nhân dịp này có một buổi họp mặt bỏ túi đón chào Thầy Thanh với sự tham dự của một số đồng nghiệp cũ của ông ở các trường Nguyễn Đình Chiểu, Chu Văn An và Pétrus Ký.

Xin nhắc lại: Thầy Thanh đã dạy tại hai trường NĐC và LNH từ giữa thập niên 50 đến tháng tư 1975.



Từ trái: Thầy Thanh (đứng) và các GS Hoàng Phùng Miên (Việt Văn), Lê Thế Khởi (Anh Văn) và Nguyễn Thut (Toán).

### Từ Úc châu

Hội NĐC-LNH Úc châu vừa phát hành Bản Tin Mùa Xuân Tháng 11. Quý vị và các bạn muốn có bản tin xin liên lạc với Hội này theo địa chỉ sau đây: P.O. Box 1650 Rozelle, NSW 2039 – Australia hay email về [ndclnh@telstra.com](mailto:ndclnh@telstra.com). Trong bản tin mùa xuân có thông báo tin sốt dẻo là Hội Úc châu sắp phát hành Đặc San số 2 vào dịp hè (tức mùa đông ở Cali).

### Tin Vui

Được biết Chị Bùi Ngọc Châu (NĐC giữa TN 50) làm lễ thành hôn cho Út Nam là Hồ Trọng Peter. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 20 tháng 12, 2003 tại Thánh Đường Saint Poly Carp ở Stanton, Cali.

Xin chúc mừng gia đình hai họ được thêm rể hiền dâu thảo và riêng chúc Cô Dâu và Chú Rể Trăm Năm Hạnh Phúc.



### Tin từ Mỹ Tho

Hội vừa nhận được hình chụp một số thầy cô và cựu nữ sinh trường Lê Ngọc Hân vào dịp ngày nhà giáo tại Việt Nam. Nhìn vào hình, chúng ta thấy thời gian đã để lại những vết hằn trên nét mặt của sư lẩn đồ, nhưng thời gian không thể làm phai nhạt nụ cười trẻ trung ngày nào của mỗi người.

Đứng từ trái: Hình không có ghi chú tên người. Tuy trí nhớ nhận diện của quý vị và các bạn.

Ngồi từ trái: Cô Sương, Cô Kim Anh, Thầy Long, Thầy Tường, Cô Bạch Diệp, Cô Ngọc Sương, cựu nữ sinh Phú Quý và Cô Liên Hoa.



***Nổi vòng tay lớn***

Sau khi đọc một bài viết trong Đặc San 2003, Chị Võ Thị Thu Hà (LNH Đệ Nhất B 61-62) từ Canada gọi điện thoại qua Cali xin Hội cho biết địa chỉ hoặc điện thoại của bạn học cùng lớp là chị Tôn Thị Năm hiện ở Đức.

Vài ngày sau, Hội nhận được email của chị Năm mô tả sự vui mừng của chị khi nghe lại tiếng nói quen thuộc của bạn đồng môn từ một phương trời xa xăm sau thời gian 41 năm mất liên lạc nhau.

***Họp mặt bỏ túi***

Hội NĐC-LNH [Cali] tổ chức một buổi họp mặt vào dịp Tân Niên 2004 để bầu lại Ban chấp hành nhiệm kỳ 2003-2005. Sau buổi họp mặt có ăn trưa.

Địa điểm: 4617 W. Watkins Way Santa Ana, CA 92704 –ĐT: 714-531-7660 (tức nhà của anh Nguyễn Văn Nở).

Ngày họp: 1 tháng 1, 2004

Thời gian từ 11AM đến 2PM

Trân trọng mời quý vị và các bạn đến tham dự đông đủ để Ban chấp hành mới có được người mới xung phong vào làm việc cho Hội chúng ta.

***Tin Thầy Lê Trọng Thủy bệnh***

Mấy tháng trước, Thầy Lê Kim Hải – GS Vạn Vật và hiệu trưởng trường NĐC trước 75 – từ Mỹ Tho đã gửi email đến các hội NĐC-LNH ở Canada, Úc và Hoa Kỳ báo tin Thầy Thủy bệnh nặng với các chứng nghẽn tim, xơ gan và thận suy phải đưa vào bệnh viện Thủ Khoa Huân điều trị.

Được tin này, một số đồng nghiệp cũ và học trò của Thầy Thủy đã gửi về Mỹ Tho kể ít người nhiều một số tiền khả dĩ giúp ông trang trải thuốc men vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Hiện nay, ông đã xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Xin nhắc lại Thầy Thủy đã dạy toán tại trường NĐC và sau đó làm phụ tá giám học trường này trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Bán Công Mỹ Tho. Hiện nay, ông giúp Hội NĐC-LNH [Cali] trong việc cấp phát học bổng hằng năm

cho học sinh 2 trường NĐC & LNH [thuộc diện con cháu trong đại gia đình NĐC-LNH] và tặng quà Tết cho các cựu giáo chức và nhân viên già yếu, bệnh tật của hai trường này. Ban chấp hành cảm ơn Thầy Thủy và chúc ông chóng bình phục.

***Sách mới***

Hội nhận được sách, tài liệu văn hóa và đặc san sau đây:

*American English Proverbs Tục Ngữ Anh Mỹ* do nhà xuất bản Mũi Cà Mau ấn hành của tác giả Nguyễn Văn Bá, M.A. cựu học sinh trường NĐC thập niên 50, hiện cư ngụ tại Florida. Anh cũng là tác giả bài viết *Cổng Trường Ngày Xưa* đăng trong bản tin kỳ này và kỳ tới. Sách dày 78 trang.

*Chuyên Khảo về Chữ Nôm*, tập tài liệu về văn hóa Việt Nam dày 62 trang và *Bản Tin số 3 - Tháng 10, 2003* do Viện Việt Học ấn hành.

*Đặc San Lướt Sóng* Húy Trần Hưng Đạo 2003 do Hội Ái Hữu Bạch Đằng miền Bắc Cali ấn hành.

Hội trân trọng giới thiệu các văn hóa phẩm đến quý vị và các bạn.



Hội nhận được niên liêm hoặc tiền ủng hộ quỹ sinh hoạt của Thầy Cô và Anh Chị học sinh sau đây. Thật thật cảm ơn quý vị và các bạn.

***Từ California***

Cô Nguyễn Ngọc Yến (Sacramento)	\$30
Cô Dương Thị Hằng (San Jose)	20
BS Dương Thị Thanh Liên (Rosemead)	100
Dương Thị Kim Liên (San Jose)	20
La Thanh Danh (El Monte)	20
Lữ Thị Hoa (El Monte)	20
Nguyễn Trần Khải (San Diego)	20

***Từ các nơi khác***

GS Phạm Nguyễn Chu (Texas)	\$130
Phan Thị Minh Hằng (Georgia)	100





Cao Văn Rạng/Đào (France)	30 Euros	\$30
Đặng An Khương (Georgia)		50
Đặng Văn Lực (Florida)		30
Hồ Hữu Thọ (Illinois)		50
Khâu Văn Tinh (Virginia)		40
Lê Tấn Thịnh (Washington)		50
Lưu Bá Tòng (Arkansas)		30
Nguyễn Thị Chiêu (Texas)		30
Nguyễn Thị Tươi (Texas)		30
Nguyễn Văn Bá (Florida)		60

**Báo cáo của Thủ Quỹ**

Tồn Quỹ Tháng 8, 2003		\$7,696
**Thu (niên liễm, ủng hộ)	\$810	
**Chi (học bổng, giúp đỡ, bản tin)	\$1,492	
Tồn Quỹ Tháng 11, 2003		\$7,014

**Lá lành, lá rách dùm lá tả tơi**

Hội giúp Thầy Lê Trọng Thủy bệnh (Mỹ Tho)	\$100
Thầy Minh giúp Thầy Thủy	100
Một số cựu học sinh (ẩn danh) giúp Thầy Thủy	300
GS Phạm Nguyễn Chu (Texas) giúp	
Thầy Huỳnh Khánh Long (Mỹ Tho)	50

trong lớp học thuở ấy. Sau đây là điện thoại của tôi: (404)-968-0988. Tôi đính kèm một check để gọi là *góp gió* vào sinh hoạt của Hội.

*Hội cảm ơn sự "góp gió" của anh. Sẽ gửi ĐS 2003 đến anh cùng với Bản Tin số 30 phát hành vào cuối tháng 11 này.*

**Thầy Nguyễn An Ninh (Mỹ Tho)**

Tôi là Nguyễn Anh Ninh đã nhận được số tiền là 386,000 đồng (\$25) do Cô Nguyễn Thị Nam [Tennessee] giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều.

**Cô Trịnh Thị Lành (Mỹ Tho)**

Tôi là Lê Hồng Sương, con của Bà Trịnh Thị Lành. Thay mặt Má tôi, xin gửi lời cảm ơn Cô Nguyễn Thị Nam rất nhiều đã gửi biếu \$25. Hiện nay Má tôi đã già yếu lắm, nghe nhắc đến tên Nam, bà không nhớ rõ là ai, nhưng bà rất cảm động khi học trò cũ ở xa vẫn nhớ đến mình.

**Bà Phan Văn Huân (Gò Công)**

Tôi là Phan Ngọc Huân thay mặt mẹ tôi là Bà quả phụ Phan Văn Huân ký nhận 772,000 đồng (\$50) do GS Phan Chừng Thanh (Georgia) gửi về giúp đỡ.

Mẹ tôi cảm ơn GS Thanh nhiều lắm và gửi lời chúc bửu quýen được an khang.



**Thư Tình Nghĩa**

**GS Trương Hiệu Hùng (Texas)**

Tôi được đọc cuốn đặc san 2003 của Hội NĐC-LNH [Cali]. Tôi muốn có một ấn bản này. Xin quý vị chỉ dẫn làm sao tôi có được?

*Rất vui mừng được tin giáo sư đến với Hội. Đã gửi đặc san và bản tin số 29 tháng 8 đến giáo sư.*

*Xin nhắc lại Thầy Hùng đã dạy Lý Hóa tại trường NĐC trong những năm 1963-1968. Hiện nay, ông vẫn tiếp tục nghề cũ và dạy computer sciences tại một trường trung học ở Texas.*

**Anh Đặng An Khương (Georgia)**

Tôi là cựu học sinh NĐC (61-64). Sau khi đọc ĐS 2003 mượn từ một người bạn, tôi muốn liên lạc với anh Vương Kim Hoàng, tác giả bài *Khung Trời Kỷ Niệm*. Qua bài viết tôi sống lại tình thầy trò, tình bằng hữu giữa tôi và các bạn học ngày xưa. Tôi hồi tưởng lại thì thấy tôi



**Vô Cùng Thương Tiếc**

**GS Hà Xuân Châu**

Cựu Giáo Sư Toán Trường NĐC

Đầu thập niên 60

Đã từ trần tại Montréal (Canada)

Hưởng thọ 63 tuổi

\*\*\*\*\*

Toàn thể Hội Viên Hội Ái Hữu NĐC-LNH thành kính phân ưu cùng gia đình giáo sư và nguyện cầu hương hồn ông sớm siêu thoát.