



*Nguyễn Đình Chiểu - Lê Ngọc Hân Mỹ Tho*

3583 Ruffin Rd #114 San Diego, CA 92123-USA

Phone: 619-584-7568 - Fax: 619-284-9822

<http://ndclnh.tripod.com/>

Email: NDCLNH@aol.com

Hội Ái Hữu

*Tết lại đến...*

*Pháo nổ đùng đùng! Kìa ủa Tết!  
Năm tàn tháng lụn mà không biết...*

Hai câu thơ trên của GS Trần Văn Hương làm lúc ông còn đi học được Cụ Phạm Văn Trọng (Collège de Mytho 1925-1929) nhắc đến khi viết bài hồi ký *Tưởng Nhớ Thầy* đăng trong Đặc San NĐC-LNH 2000. Thật vậy, năm tàn tháng lụn mà không biết, vì Tết năm nay rơi vào 24 Tháng Giêng là một ngày làm việc, nên thiên hạ vẫn phải kéo cày. Đây là Tết thứ 26 của người Việt xa xứ. Dù xa quê hương bao nhiêu năm đi nữa, chúng ta vẫn không quên được ngày truyền thống dân tộc này. Nhưng trong tương lai đối với con cháu của chúng ta thì sao? Liệu chúng còn nhớ đến Tết nữa chẳng với những lễ nghi và kiêng kỵ trong ngày đầu năm? Có lẽ giới trẻ Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của *dàn chim bỏ xứ ra đi* chỉ biết đến ngày đặc biệt này khi đọc trên internet hay qua báo chí của người Mỹ viết về Chinese New Year. Rồi đây hình ảnh cây nêu ở những vùng thôn dã nơi quê nhà ngày nào, lễ đưa ông Táo vào 23 tháng chạp hay lễ rước ông bà vào đêm giao thừa sẽ rơi vào quên lãng. Các phong bì đỏ lì xì sẽ không còn thấy trao tay giữa ông bà, cha mẹ với con cháu nơi xứ người. Vài tách trà và một ít mứt gừng, mứt bí, mứt dừa, mứt sen hay *thèo lèo cứt chuột* không còn được dùng như *miếng trâu là dầu câu chuyện* trong những ngày thăm viếng đầu năm giữa bà con họ hàng hay các người chòm xóm láng giềng... Tiếng pháo mừng Xuân hay những bữa ăn với bánh tét, bánh chưng, thịt kho dưa giá, thịt đông dưa chua, với quả

đưa hầu được cất ra trong ngày đầu năm với hy vọng nhìn thấy vận mệnh đó trong năm của người cất... Thực sự, chúng ta làm được gì để gìn giữ một số truyền thống dân tộc cho con cháu mình khi mà lối sống, hành động hay cảm nghĩ của giới trẻ đang bị chi phối bởi luật đào thải tự nhiên của xã hội và môi sinh chúng đang sống?

Trong ĐS 2000, GS Bùi Văn Mạnh viết *Này anh bạn, có lẽ cũng như những người tha hương khác vì một hoàn cảnh nào đó mà phải lìa quê cha, đất tổ, nhưng luôn luôn hoài nhớ nơi chôn nhau, cắt rún và khi lớn lên học được tiếng mẹ đẻ, thấm nhuần được chút ít phong tục cổ truyền, chút ít văn hóa Á đông, ít lời dạy của thánh hiền Khổng, Mạnh, Phật thành thử luôn luôn hoài nhớ những câu thơ, câu phú liên quan đến những gì nhắc đến quê hương Việt Nam, mẹ chung của chúng ta...*

Thôi thì ở đây, nơi xứ người, chúng ta có thể *Hoài Cố Hương* với bốn câu thơ của Thế Viên:

*Tiếng xưa từ xa vọng  
Ngoái đầu trông cố hương  
Dĩ vãng về trong mộng  
Như một góc thiên đường*

Trần Quang Minh



*Con Rồng bay xa  
Con Rắn bò tới  
Trước thêm năm mới  
Thần đây lại vội  
Viết lá số này  
Đợi đến đúng ngày  
Hăm ba tháng chạp  
Tung mây cưỡi hạc  
Về tâu Ngọc Hoàng  
Sau màn vấn an  
Là màn báo cáo  
Bảo đảm không láo  
Thiệt chằm phân chằm  
Ngọc Hoàng nghe xong  
Hài lòng cái chắc  
Trước là sinh hoạt  
Của Hội năm qua  
Vào giữa tháng ba  
Mọi người tề tựu  
Về khá đông đủ  
Họp mặt hàng năm  
Tại rét tồ rặng  
Paracel Sea Food  
Ngoài việc ăn uống  
Hát xướng đàn ca  
Có mục lãnh quà  
Chương trình xố số  
Ai cũng hưởng ứng  
Vui quá là vui  
Kể hên người xui  
Hài lòng tất cả  
Ai cũng hỉ hả  
Cười nói huyền thiên  
Buổi tiệc tân niên  
Thành công mỹ mãn  
Kể đó bầu bán  
Lại Ban Chấp Hành  
Hội Trưởng ể mình  
Xin về vườn nghỉ  
Không ai đồng ý  
Cho Thầy rút lui  
Thầy phải gượng cười  
Mà lòng tan nát  
Trở lại sinh hoạt  
Hội vẫn đều đều  
Ba tháng một lần  
Trình làng tin tức*



Ai cũng yêu thích  
 Những bản tin này  
 Sáng tác gửi bài  
 Đọc thôi mệt nghỉ  
 Trình Ngài giải trí  
 Thần có đem đây  
 Trong package này  
 Bốn tờ tất cả  
 Ngoài ra còn có  
 Một quyển đặc san  
 Của năm hai ngàn  
 Bìa tím chữ vàng  
 Y chang như trước  
 Những bài phong phú  
 Đặc sắc hơn nhiều  
 Ngài nhớ rảnh xem  
 Khen cho một tiếng  
 Gọi là khuyến khích  
 Cho lên tinh thần  
 Đình Chiểu Ngọc Hân  
 Hăng say sáng tác  
 Về phần tiền bạc  
 Thủ quỹ vui rồi  
 Từ khắp mọi nơi  
 Gửi về đóng góp  
 Người nhiều người ít  
 Đều một tấm lòng  
 Giúp Hội thành công  
 Cám ơn tất cả  
 Từ Quý Sinh Hoạt  
 Trích ra từng loạt  
 Giúp đỡ bên nhà  
 Gọi là chút quà  
 Lá lành lá rách  
 Thấy Cô Chủ Bác  
 Cựu nhân viên trường  
 Cửa út lòng nhiều  
 Không quên tình nghĩa  
 Giúp không kể lễ  
 Người vui ta vui  
 Miễn ai cũng vui  
 Thì đời bớt khổ  
 Và quỹ còn có  
 Giúp học sinh nghèo  
 Học bổng hằng năm  
 Các em học giỏi  
 Được dịp tiến tới  
 Tối nghiệp thành công  
 Đồng thời thành nhân  
 Về vang dân Việt  
 Mọi người hãnh diện  
 Dòng giống Rồng Tiên  
 Dạ dạ...  
 Thần đã làm phiền  
 Dài dòng quá đỗi  
 Không đợi Ngài đuổi  
 Thần xin rút lui



Về dưới dương gian  
 Cùng dân ăn Tết  
 Năm Rắn bò lết  
 Mong mọi người hên  
 Hẹn Ngài sang năm  
 Là năm Con Ngựa  
 Gặp Ngài lần nữa  
 Kính chúc Thánh Chúa  
 Lòng thể vạn an  
 Thương khắp muôn dân  
 Điều lành ban phát  
 Mọi người vang hát  
 Bài ly rượu mừng  
 Tặng từng từng từng...  
 Bái bái Thánh Thượng

**Thần Táo Hội NĐC-LNH**

### Nhớ Tết ngày xưa

Thương tặng các em tôi  
 Lê Mỹ Nam (San Pablo, Calif.)

Nơi quê người ta đón Tết sao đây?  
 Ta không mong - không đợi, Xuân vẫn đến  
 Hồn ta đây mang nặng kiếp lưu đày  
 Tuyết đang rơi và hoa đào đang nở  
 Ta vẫn buồn vì thiếu một cành mai  
 Đán én về báo tin Xuân rộn rã  
 Khiến lòng ta nhớ những Tết quê mình  
 Đã lâu rồi ta chưa hề gặp mặt  
 Những người thân ở lại chốn quê nhà  
 Tết có còn gói bánh tét, bánh đa  
 Nhớ nồi bánh chưng, nhớ pháo giao thừa  
 Nếp áo mới còn nằm im trong tủ  
 Những ngày xưa thơ bé đã đi đâu?  
 Không đón Xuân, không đón Tết - còn chi?  
 Nơi xứ lạ ôm tình sầu khôn dấu  
 Ở quê mình em có còn vui Tết  
 Đêm giao thừa có nhớ đến ta chăng?  
 Có đếm sao khuya xin lời ước nguyện  
 Một lời cầu cho mẹ được bình yên?  
 Ở nơi đây ta tìm sao chỉ thấy  
 Một vì sao rơi rụng giữa đêm đen  
 Một vì sao sa của tuổi đôi mươi  
 Vừa chợt tắt theo ngày xưa thơ ấu.



## sinh hoạt đó đây

### Danh sách 13 cựu giáo chức và nhân viên NĐC & LNH già yếu, bệnh tật nhận quà Tết

Cựu Giáo Sư: Các Ông Nguyễn An Ninh, Trần Đức Nhân, Huỳnh Khánh Long, Ngô Xén, Nguyễn Văn Phụng, Tô Thị Lễ.

Cựu nhân viên: Bà Phan Văn Huấn, Cô Xuân (Cựu nhân viên LNH, con ông Tư Luông), Anh Lê Duy Lý (Cựu nhân viên NĐC), Chị Xuân Lan (Lao Công LNH, hiện bị mù mắt), Bà Nữ (Lao Công NĐC), Bà Sâm (Lao Công NĐC), Bà Liễu (Lao Công NĐC).



GS Lê Trọng Thủy và Chị Huỳnh Thị Mai đã đại diện Hội đến nhà từng người để tặng quà. Mỗi phần quà trị giá \$20.

### Hội Ái Hữu Mỹ Tho Miền Bắc Cali

Hội đã có Ban Chấp Hành mới. Sau hơn một thập niên làm việc cho Hội, GS Dương Công Thái (NĐC 55-62) đã bàn giao nhiệm vụ và những hồ sơ liên hệ về Hội cho Hội Trưởng mới Nguyễn Ngọc Phương. Sau đây là thành phần BCH mới với nhiệm kỳ hai năm (2000-2002).

Hội Trưởng: Anh Nguyễn Ngọc Phương  
 Phó Hội Trưởng: Anh Nguyễn Công Mẫn  
 Tổng Thư Ký: Anh Hồ Hữu Hiệp  
 Thủ Quỹ: Chị Lưu Huệ Nhi  
 Thể Thao: Anh Luông Phạm  
 Văn Nghệ: Chị Khổng Ngọc Loan  
 Ẩm Thực: Anh Đinh Việt Thành  
 Thông Tin/Liên Lạc: Anh Khổng Trọng Hình

Mục tiêu của Hội: Kết hợp những người đồng hương Mỹ Tho ở vùng Bắc California thành một đại gia đình và tạo phương tiện để cùng nhau san sẻ và nương tựa lẫn nhau về tinh thần trong những tháng ngày xa xứ. Hội sẽ giữ vai trò độc lập đối với những đảng phái và hội đoàn khác, không xu hướng chánh trị, tín ngưỡng và giai cấp.

Liên lạc với Hội qua email:  
[aihuemytho@yahoo.com](mailto:aihuemytho@yahoo.com)



**Buổi Họp Mặt thú vị**

Thầy Phan Chứng Thanh gửi về Hội mẫu tin vui sau đây: Nhân dịp đầu năm 2001, một số cựu học sinh NĐC-LNH ở Atlanta, Georgia như

các anh (hình trên từ trái) Nguyễn Văn Lập, Đinh Đình Vương, Thầy Thanh, Triệu Duy Toàn và Lê Văn Lợi (người đang chụp hình này!) đã họp mặt bỏ túi. Họ có dịp nhắc lại những kỷ niệm về trường xưa và các bạn bè nổi khổ thuở học trò trong nhiều bối cảnh quen thuộc của Mỹtho: nào là công viên Lạc Hồng, phà Rạch Miễu, chùa Vĩnh Tràng, bến Tầm Ngựa, bót số 8, ngã ba Trung Lương... Họ cũng không quên nhắc đến một số thầy cũ đặc biệt là những vị đã qua đời như Thầy Kiến, Thầy Trung-Nghĩa, Thầy Thế Viên, Thầy Đậu, Ông Vạng, Ông Khánh...

Anh em sẽ cố gắng tạo cơ hội thuận tiện trong tương lai để bà con NĐC-LNH ở Atlanta có một buổi họp mặt đông đủ hơn, mặc dù có người phải làm hai jobs.



**Quỹ Sinh Hoạt**

Hội đã nhận được niên liễm hoặc ủng hộ tài chánh của các Thầy Cô và Anh Chị Cựu Học Sinh có tên sau đây. BCH thành thật cảm ơn Quý Vị và các Bạn.

**Từ California**

GS Huỳnh T Ngọc Hường (Irvine)	\$80
GS Lê Hồng Châu (Long Beach)	40
BS Đặng Văn Việt (Westminster)	100
Đào Văn Viễn (Santa Ana)	20
Trần N. Loan/Khổng Trọng Hình (Milipias)	100
Đình-Võ Mai Liên (Hayward)	40
Đình-Võ Văn Bẩy (Cerritos)	60
Đoàn Phụng Anh (Chula Vista)	40
Đoàn Phụng Nga (Upland)	40
Hồ Văn Trọng (Anaheim)/Thân hữu	30
Huỳnh Thị Sang (Costa Mesa)	20
Huỳnh Thiện Tài (San Diego)	200

Kheo Phi Nga (San Diego) - Thân hữu	500
Lâm Vĩnh Quý/Trần Thị Hạnh (Winnetka)	100
LS Đỗ HiếuLiêm (Westminster)-Thân hữu	100
Nguyễn Thị Thành (San Jose)	25
Nguyễn Trung Hiếu (Glendale)	20
Trương Đức (SanDiego)	100
Võ Thiện Hiếu (Garden Grove)	50

**Từ các nơi khác**

GS Hồ T Ngọc Sương (Oklahoma)	\$ 50
GS Nguyễn Lộc Hưng (Missouri)	30
GS Nguyễn Diễm Trang (Texas)	20
Cao Thị Đào/Rạng (France)	300Frances
Chung Bích Liên (Oregon)	20
Chung Phước Khánh (Massachusetts)	150
Đặng Đình Phi (Florida)	100
Lý Nguyệt Cúc (Maryland)	40
Nguyễn Khánh Hải (Texas)	60
Nguyễn Văn Tư (Texas)	50
Tô Thanh Phượng (France)	50
Tôn Thị Năm (Germany)	80
Trần Mạnh Xuân (Maryland)	40
Trần Thanh Giang (Nevada)	40
Võ Thành Dũng (France)	50

**Đính chính:** *Cô Bùi Ngọc Nhan (France) đã ủng hộ Quỹ Sinh Hoạt \$40 thay vì \$20 như BT 18 đã ghi nhầm. Thành thật xin lỗi.*

**Báo Cáo của Thủ Quỹ**

<u>Tồn quỹ tháng 11/2000</u>	<u>\$ 7.598</u>
*Thu (niên liễm, ủng hộ)	\$2,415
*Chi (ban tin, quà Tết, học bổng)	\$1,488
<u>Tồn quỹ tháng 1/2001</u>	<u>\$ 8.825</u>

**Dự Án sinh hoạt của Hội trong những ngày sắp tới**



Trong phiên họp BCH ngày 11 tháng 2, 2001, một số sinh hoạt của Hội được bàn thảo và quyết định như sau:

Tổ chức ngày họp mặt Thầy Cô và Anh Chị Cựu Học Sinh vào Chủ Nhật 26 tháng 8, 2001 nhân ngày kỷ niệm 44 năm thành lập Trường Lê Ngọc Hân tức Trường Nữ Trung Học Mỹ Tho lúc mới thành lập. Thời gian và địa điểm họp mặt (tại nhà hàng) sẽ được thông báo trong Bản Tin số 20 phát hành vào tháng 5, 2001. Xin nhắc

lại năm nay, Hội Cali không ấn hành ĐS 2001 nhưng sẽ đóng thành tập 20 bản tin cũ (từ số 1 đến số 20) để Quý Vị và các Bạn có vật kỷ niệm mang về sau buổi họp mặt. Ngoài ra, chúng ta có Bản Tin Đặc Biệt số 21 (16 trang) gồm bài viết của những người đã làm việc hoặc xuất thân từ trường mang tên một vì công chúa tài đức song toàn. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ *động bút* viết thật nhiều kỷ niệm của mình để bản tin đặc biệt này thêm phong phú. Xin giới hạn bài viết vào một trang giấy và gửi về Hội trước ngày 31 tháng 7, 2001. Cảm ơn nhiều.

Bầu Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2001-2003 nhân ngày họp mặt tháng 8 tới đây. Lần này Quý Vị và các Bạn nên bầu người mới vào BCH (xin bà con mạnh dạn xung phong làm việc nghĩa!). Nhớ đừng bầu nhóm *Vũ Như Cẩn!*...

Trường trình về việc quà Tết cho Thầy Cô, học bổng và cứu trợ nạn lụt cho học sinh: Tiền nhận được liên quan đến cứu trợ học sinh bị nạn bão lụt, học bổng và quà Tết cho cựu giáo chức và nhân viên NĐC-LNH là \$1720 trong đó đã trích ra:

- Quà Tết:	\$260
- Học bổng:	\$550
- Giúp học sinh nghèo:	\$200

Việc giúp học sinh tại một số trường bị bão lụt ven biển Tiền Giang không thực hiện được vì tiền cứu trợ phải gửi qua Sở Giáo Dục Tiền Giang để họ tu sửa phòng ốc, bàn ghế tại các trường đó. BCH không đồng ý và đề nghị nhập số tiền này vào Quỹ Sinh Hoạt để cấp học bổng trực tiếp cho học sinh. Từ nay, trong mỗi niên học Hội sẽ cấp 20 học bổng (mỗi phần \$40) cho con cháu cựu giáo chức, nhân viên và học sinh NĐC-LNH thuộc thành phần nghèo, học giỏi, hạnh kiểm tốt.

Trong số tiền gửi đến Hội \$250, Anh Trương Đức (San Diego) cấp 3 học bổng cho 3 sinh viên đại học ở Saigon. Ba em này trước kia đã theo học trường NĐC và là con của Anh Lê Thiện Ngữ (NĐC 67). Anh Đức cũng cấp một học bổng đặc biệt \$100 cho một sinh viên ngành y khoa chiếm giải nhất về khoa học do nước ngoài tổ chức. Em này là con của Anh Trương Văn Gương (NĐC giữa thập niên 60).

Ngoài ra, Cô Kheo Phi Nga, Counselor tại một trường trung học ở San

Diego, một thân hữu của Hội tặng \$500 để nhờ BCH trích \$200 làm quà Tết cho các em học sinh nghèo và học giỏi tại một trường tiểu học Phường 8 Mỹtho. Chị Nguyễn Thị Bé Hai (LNH 65), cựu giáo viên trường Đinh Bộ Lĩnh đã mua quần áo mới tặng cho 55 học sinh tại trường này. Số tiền còn lại \$300 Cô Phi Nga tặng Hội để cấp học bổng cho 6 học sinh lớp 12 trường NĐC. Thành thật cảm ơn Cô Phi Nga.



Trong thời gian qua, Hội nhận được một số sách báo mới sau đây. Thành thật cảm ơn các tác giả và hội đoàn bạn.

**Hồng Kiều** của Phan Mạnh Danh (xuất bản lần thứ nhất năm 1943), do Hải Biên và Phan Chừng Thanh tái bản năm 2000. Tập thơ thuộc loại tình sử gồm Phần Giới Thiệu nội dung Truyện Hồng Kiều và *sự dụng công của người làm thơ là lấy tên của một người khác làm vần câu cuối cùng trong hầu khắp các bài thơ*. Phần còn lại gồm 18 bài thơ bằng nguyên văn lấy trong bộ sách mộc bản của Tàu và văn dịch. Xin nhắc lại nhà nho Phan Mạnh Danh (1866-1942) là nội tổ của GS Phan Chừng Thanh. Hải Biên là bút hiệu của một cựu giáo sư hai trường NĐC-LNH vào cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60. Quý Vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về thập thơ này, xin liên với HB ở địa chỉ 12225 Ridgmont Way N. Seattle, WA 98133.

**Nước Non Xa** của Nguyễn Văn Tương do Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali và Tác Giả xuất bản. Giá sách: \$12. Tập hồi ký gồm 198 trang nói về sông Cửu Long, tỉnh Sa Đéc, Rạch Nha Mân nơi tác giả đã sống lúc thiếu thời, đi học rồi đi làm việc ở Saigon cho đến khi bị tù sau 75. Sau khi ra tù, Ông được xuất ngoại định cư ở Pháp. Ông Nguyễn Văn Tương là cựu GS các Trường Luật ở Saigon, Huế và QG Hành Chánh. Khi định cư ở Pháp, tác giả được tiếp tục dạy học tại một số trường luật trong 10 năm trước khi về hưu. Đọc tập hồi ký, ta thấy tác giả dành 13 trang (trang 83-96) viết về thời gian ông học tại Collège Le Myre de Vilers (cuối thập niên 40) dưới thời Ông Hiệu Trưởng Hồ Văn Trực (quốc tịch Pháp), Tổng Giám Thị Féraie (người Pháp da đen) và các giáo sư

Huỳnh Đình Tràng (Pháp văn), Trần Văn Ất (Toán), Phùng Văn Tài (Ly), Dương Văn Cấp (Việt văn), Nguyễn Văn Kiệt (Pháp văn). Gần cuối tập hồi ký, tác giả viết về thời gian làm nhà hàng tại Pháp. Mặc dù Fleurs d'Asie là nhà hàng đông khách nhất trong tám nhà hàng Á châu tại thị trấn Chalon-sur-Saone, nhưng tác giả viết: *"Một lần có GS Bùi Văn Mạnh hồi trước dạy ở Trường Trung Học Mỹtho, thầy cũ của vợ tôi, cho hay ông sẽ ghé thăm trên đường từ Paris đi Avignon. Chúng tôi dán giấy đóng cửa nhà hàng buổi trưa để đón tiếp thượng khách"* (trang 187).

**Vào Cổng Nhà Thiền (At the Zen Gate)** của Thiền Sư Thích Thanh Từ. Sách song ngữ Anh Việt do Đất Lành Buddhist Fellowship tại San Diego ấn hành. Sách dày 228 trang gồm ba bài giảng về thiền: *Vào Cổng Nhà Thiền, Vào Cửa Không và Chỉ Ông Chủ*. Dịch giả là Toàn Kiên Phạm Ngọc Thạch và Lê Thùy Lan. Anh Phạm Ngọc Thạch là một hội viên thân hữu của Hội NĐC-LNH từ khi Hội mới thành lập. Trước 75, GS Thạch là giảng viên phân khoa sư phạm của Viện Đại Học Tiền Giang.

**Tin Liên Trường** : Bản Tin liên lạc do Hội Thân Hữu Cựu Học Sinh Liên Trường Việt Nam tại Pháp ấn hành. Bài viết, đóng góp, liên lạc, xin gởi về 9 Rue Théophile Ducloux 94600 Choisy Le Roi - France. Trong số đặc biệt Đón Tết Tân Ty 2001, ta đọc được *Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam* của Trần Văn Trung, *Tết Này Chua Chắc Em Về Được* của Kiệt Tấn và *Lộn Sông, Lộn Dĩa* của Lê Tấn Lộc.

**Bản Tin số 9** của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mỹ Tho tại Canada. Qua Bản Tin ta biết được Hội Canada đã bầu lại Ban Chấp Hành mới. Hội Trưởng Lâm Văn Bé vẫn được tín nhiệm tiếp tục điều hành sinh hoạt Hội thêm hai năm nữa. Chúc mừng! Chúc mừng!...

**Bản Tin số 3** của Hội Ái Hữu NĐC-LNH tại Úc. Trong BT kỳ này, xin trích một vài đoạn văn lý thú sau đây:

*Học trò NĐC trồng cây si ở LNH nhiều lắm, chẳng riêng gì trường NĐC, các trường tư và công chức dân giả nữa. Riêng tôi thì bên kia góc đường có một chỗ tôi đứng lún đất đó... Nghe lời ca "Thuở ấy cây si anh trồng trên lối đi" tôi ngỡ cây si là người tình hình tượng hóa thôi. Năm 74*

*tôi qua Đài Loan, chiều chiều vợ chồng dắt tay nhau dạo mát, trên lề có một loại cây che bóng mát, không lớn tàn, cây dẻo dai, thân bóng láng như thân cây ổi. Hồi ra đó là cây si. Tôi nhắc lại với vợ tôi "ai đem cây si trước trường LNH mang qua Đài Bắc"... (Trần Văn Quyên - Paris)*

*Thầy Nguyễn Văn Kiến (dạy môn Lý Hóa): Thầy Kiến là một trong vài thầy đẹp trai nhất trường. Thầy rất vui tính, hay cười mỉm mỉm, giảng bài rất rõ ràng và dễ hiểu, thường hay có những ví dụ dí dỏm, đôi khi hay tiêu lâm (theo kiểu chuyện cảm dân bà, vì lớp tôi chỉ toàn học rùa) để minh họa cho những bài học khô khan khiến cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và hiểu bài một cách tốt đẹp. Đúng như trong bài "Tình nghĩa thầy trò" (BT số 2 do Thầy Lê Phú Thứ viết), thầy Kiến là vua nói lái. Ngoài việc vào lớp thường hay hỏi học trò "ai vắng", tôi nhớ một lần trong lớp có một bạn hay quậy và thường không làm bài tập Vật lý đầy đủ, thầy Kiến đã nói bạn đó "vừa hỏn lại vừa lười". Lúc đầu chúng tôi không hiểu, nhưng sau đó thầy cười tùm tùm và lập lại: X, từ nay không được hỏn lười nữa nghe không?... Viết đến đây lòng tôi cảm thấy bùi ngùi xúc động... về cái chết thương tâm của thầy trên đường vượt biển. Tôi xin viết những dòng này như là một nén hương dâng lên Thầy, một người thầy tài hoa nhưng bạc mệnh... (Phạm Doanh Môn Đệ Nhất B2/NĐC 69-70).*



**Tin  
Quê**



- ◆ GS Huỳnh Thị Trị tổ chức lễ thành hôn cho trường nam là Huỳnh Hữu Tuấn Sơn trong tháng 10, 2000 tại Việt Nam.
- ◆ GS Lê Phú Thứ tổ chức lễ vu quy cho thứ nữ Lê Huỳnh Ngọc Yến trong tháng 1, 2001 tại Victoria, Australia.

*Toàn thể hội viên Hội Ái Hữu NĐC-LNH Cali hân hoan chúc mừng quý vị giáo sư có thêm rể hiền, dâu thảo trong gia đình và thân mến chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.*